

SUSKE EN WISKE

HET LEDEREN MONSTER



WILLY VANDERSTEEN

Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU



Standaard Uitgeverij



www.suskeenwiske.be

 www.facebook.com/suskeenwiske

Altijd op de hoogte blijven van het laatste stripnieuws?
Schrijf je in op de nieuwsbrief op www.wpg.be/nieuwsbrief

©2016 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Vertegenwoordiging in Nederland:
WPG Uitgevers België
Wibautstraat 133
NL-1097 DN Amsterdam

Voor meer info:
www.wpg.be/standaard-uitgeverij
info@wpg.be
www.studiovandersteen.be
www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl

D/2016/0034/52
ISBN 978 90 02 25971 5



Nog niemand in zicht, Sidonia!



Wat?! Maar hij is al een halfuur te laat!

Ach! Die staat vast ergens in een file. Kom, zenuwpees, zet je neer!



Het gaat hier wel over een belangrijke patiënt, hoor! We krijgen niet elke dag een stervoetballer over de vloer als Cedric Chachachoco... euh...



Catenaccio!

Precies! En dat allemaal net op het moment waarop Finne-Marie naar dat congres in het buitenland is!



Als ik geweten had dat ik die voetballer moest opvangen had ik de leiding van het centrum nooit op mij genomen! Ik ken niks van voetbal! Ik heb nog nooit gehoord van Cedric... dingies!



Suske vertelde me dat Cedric Catenaccio een van de belangrijkste voetballers van zijn generatie is! Hij begon zo'n jaar of zeven geleden aan een fenomenale carrière!



Hij was de jongste topscorer ooit en speelde bij de belangrijkste Europese voetbalclubs!



Hij werd een gevierde ster die zijn gelijke niet kende!



Tot hij twee seizoenen geleden plots niet meer aan scoren toekwam! Hij kwam op de bank terecht en werd uit zijn club ontslagen.



Cedric werd door de pers en z'n fans uitgespuwd! Zelfs zijn manager gooide hem op straat omdat hij nergens meer aan de bak geraakte.



*ZIE ALBUM 304 DE ROTYLE RUITER.





*ZIE ALBUM 292, DE NACHTWACHTBRIGADE.













Belediging van een scheidsrechter in functie?! Hier! Gele kaart!

Nooit! Ik...?!



En als laatste...



Een wegenkaart! Om de weg naar huis terug te vinden!

?!



Rode kaart!



Goed gedaan, Lambihske! Die zien we hier niet meer terug!

Vanaf nu zal het scheidsrecht zegerieren! Geen woorden maar fluitsignalen!



Bah! Zonder dat mens had Cedric allang getekend! Ik moet actie ondernemen!



DE VOLGENDE DAGEN...

Oei! Ze voetballen! Zal ik vragen dat ze ophouden, Cedric?

Laat maar, Sidonia!



Ooit begon ik als kleine jongen met voetbal puur voor de fun, net als zij daar!



Trap dan een balletje mee!

Dat... dat kan ik nog niet...



Oeps! Mis!



Nee!!



AAAAAAAH!!



NEEEEE!!



Wat krijgt die? Hij deed net of die bal een monster was!

Voor hem is dat ook zo! Er is nog werk aan de winkel. Gisteren was hij nog bang van een paar sinaasappelen!



Snik! Snik!

Nu zit hij weer bij die muzikdoos te janken... waarom toch?



Post heeft dit gebracht!

Voor mij?! Oooh, wat zou dat zijn?



Een nieuw paar schoenen, natuurlijk! Dat zie je zo!

Opgepast, mannetje! Ook scheidsrechters kunnen een grens overschrijden!



Wat een mooie vaas!



Zit ook kaart bij.

Een gele of een rode?



O! De anonieme schenker nodigt mij deze middag uit in Di Salmonella Bongori, de beste Italiaan uit de buurt!



Geen afzender! Is dat wel te vertrouwen?

O, is mijnheer jakobs?



Ik? Een scheidsrechter kent geen jaloezie! Hij is onpartijdig!

Mooi! Dan ga ik naar mijn afspraakje! Ik bel vlog een taxi!



En ik volg haar voor het geval de tortelduifjes gescheiden moeten worden!







Tlachtli is een sport waarbij een zware rubberbal door die stenen ring gemikt moet worden! Daarbij mag je geen handen of voeten gebruiken!





En hier is scheidsrechter Nixeni Valzpehle!
Enkel bij het opgooien mag je je handen gebruiken!



En ik zou maar scoren als ik
jou was, of het hoofd van je
lieve vriendin is de volgende
bal! Begrepen?!



Dit is allemaal niet
echt! Dit moet een
droom zijn!
Een nachtmerrie!

*ZO GING DAT IN DIE TIJD.



Toch niet! Hier gaan we!



Nee, toch niet! Dit is echt!!



Dan zelf punt pakken!



Een punt voor Zimahna!



Hou je offermes klaar, soldaat! Bij het tweede
doelpunt van Zimahna wisselen we van bal!



Dat mag niet gebeuren!
Nee! Ik... ik moet!... Ik ...



Zimahna op weg
naar tweede punt!





Cedric! Proficiat! Nu is het tijd voor je tweede proef!

KLAK!

Het oude China?!

61



Buig voor Chi Doh Nija, de smalle keizerin van China en aanvoester van de keizerlijke Tsu-chu ploeg! Deze neemt het op tegen die van het leger!



Tsu-chu?! Het oudste voetbalspel ter wereld?! Oh nee! De bal aanraken met mijn voet?! Dat nooit!



Hup! Mijn keizerlijke voeten zijn op weg naar een eerste punt!

62



Speel! Onze ploeg moet winnen! Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de keizerin alle doelpunten maakt en dat de tegenstanders de bal niet van haar kunnen afnemen! Anders gaat je kop eraf!



Oei!



En het ergste is, de keizerin kan helemaal niet voetballen! Zie je dat?

63



Hop!



Afstublieft, uwe keizerlijke rankigheid!

Jaja! Wegwezen, jij!



Kijk! Ik heb de bal weer aan de voet! En nu zal ik scoren!

64





Hoe durf jij de bal van voor de keizerlijke voeten weg te schoppen?! En dan nog iemand van mijn eigen ploeg?! Eraf met zijn hoofd!!



Het... het was een bom!
Een aanslag, hoopheid!



Jij bent mijn held!



Een Romeinse arena?
Alweer een balspel?!

Hé!!
POK!







Dus jullie waren het toch?! Wat... wat heeft dit allemaal te betekenen?!

Rustig maar, Cedric!
We bevinden ons hier in mijn nieuwste holodeck!
Je reis doorheen de tijd was maar een illusie!
Een hyperrealistisch beeld gecreëerd door een computer!



En wij speelden allemaal onze rol.

Erg overtuigend... maar waarom wilden jullie mij bang maken?

Integendeel, Cedric! Je hebt een ballfobie opgelopen! En nu is het zo dat angst enkel overwonnen kan worden door confrontatie met het onderwerp van je fobie. In dit geval dus de bal!

Daarom bedacht ik een therapie waarbij jij aan de bal werd blootgesteld! En volgens mij heb je je grenzen verlegd.

Denk je?



We zullen het gauw weten! Hier!

?!?

Ik... ik kan het!

Proficiat! Kom, we gaan terug naar het centrum.



Maar... genezen ben ik nog niet... daarvoor moet ik eerst iets anders bekennen...

Goed! Laten we het samen bespreken!

Pffit... terwijl zij gezellig samen spelen in het holodeck van de prof mag Wizzewis het kasteel poetsen!

















Ik draaide er meer door dan ik verdiende en bouwde zo een enorme schuldenberg bij de bank op.



Het was toen dat ik de Chinese voetbalmakelaar Ping-Ping-Foo-Chi ontmoette! Die beheerde wereldwijd verscheidene goksites waar ook op voetbaluitslagen gewed kon worden!



In ruil voor veel centen liet ik mijn club de bekerwedstrijd verliezen! Ik schopte de bal expres naast het doel of gaf zogezegd onhandige passes aan de tegenpartij!



Omdat mijn club bijna niet kon verliezen was er een recordinzet genoteerd! Tegen alle verwachtingen in verloren we de finale. De goksite deed gouden zaken!



Toen mijn schulden waren vereffend wilde ik breken met Ping-Ping-Foo-Chi. Maar die wilde daar niet van horen! Ik moest blijven saboteren.



Ik voelde me enorm schuldig en kreeg een hekel aan voetbal. Ik kwam nog nauwelijks aan spelen toe. Niet veel later stond ik op straat!



Vanaf toen toonde Ping-Ping-Foo-Chi geen interesse meer in mij! En dat wil ik zo houden! Daarom ook dat ik mijn gokverleden niet durf op te biechten!



Dat heeft alles te maken met het geheim van mijn muziekdoos. Met de inhoud daarvan zou hij verschrikkelijk wraak kunnen nemen! Het gaat dan ook over...



WIEEEOEWWIEEEOEE!

Wat krijgen we nu?!



Waar komt die herrie vandaan?!

































*VERGOMDE KINDEREN!





SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



IN DIT ALBUM:

Wanneer Anne-Marie van Zwollem naar een congres gaat in het buitenland, neemt Sidonia de leiding over haar psychologisch centrum in handen. Ze krijgt meteen een zeer belangrijke patiënt over de vloer, Cedric Catenaccio. Deze stervoetballer is zwaar depressief en heeft een ballobie. Sidonia boekt mooie resultaten met haar therapie en de sportman lijkt te herstellen. Maar Cedric sleurt een donker geheim met zich mee.

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



Consumentenadviesprijs NL: €3,20

ISBN 978 90 02 25971 5

