

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE ZWIJGENDE ZWOLLEM





Wat een ellende...
Hopelijk kunnen we bij hem terecht...

Dat zullen we meteen weten... Hallo?

Bij mij logeren?
Natuurlijk! Kom maar!



Kun je helpen water scheppen.

Ja, natuurlijk is het hier ook overstromd!
We wonen op een steenworp van elkaar!

Hangt ervan af wie steen gooit.
Bik of Rommeke.

Ja, lap! Daar gaat onze opschepper weer!



Nog altijd boos omdat Bik niet naar Rommeke geluisterd heeft?



Duizendtal zandzakjes halen en dam opwerpen had huis droog kunnen houden!



Och! Het enige wat jij wou doen, is de showman uithangen die een hele pallet zandzakjes op zijn eentje de straat in draagt!

Hang maar op. Die twee hebben het weer zitten. Daar hoeven we niet op te rekenen.



Dus Bik liever verzuipen dan Rommeke momentje gunnen?

Wat?! Dat hangt hier de hele tijd de held uit en wil ook nog eens een momentje krijgen?!



Bik minder spuwen. Is al nat genoeg.

Vóór jij mee avonturen kwam beleven, was ik de heldhaftige! Ik kon boksen, worstelen en uitstekend schermen!



Hopelijk ook goed zwemmen.

Lach maar! Ik deed dat zónder de magische krachten van een sjarlamantaan* maar gewoon met eerlijke spierkracht!



*VORUWSING TUSSEN OVERLAPAN EN SCHARREN. ZIE OOK DE WALLE MORGELIJF.

En nu ben ik verwaterd tot een idioot die alsmaar op zijn gezicht valt en dwaze commentaren geeft! Dat stopt hier! Ik ga in bad!



't Is toch waar! Alsof ik altijd zo dom ben!



Sorry voor storen. Bik gelijk. Rommeke aandacht van Bik afgenomen.



Rommeke voortaan geen geweld meer gebruiken. Enkel verstand. Bik mag show stelen met fysieke actie!



Echt?! Bedankt!

Geen punt! Blote Bik kleren aandoen. Sus en Wis op weg naar hier. Hebben oplossing gevonden voor waterprobleem.



Logeren bij Van Zwollem?! Zijn jullie gek?!



Zwollemhof
Centrum voor
psychotherapie

Het was de enige oplossing. Ik ken niet meteen iemand anders die vier kamers op overschot heeft.

Die ouwe dwaas kan mij geen tien minuten met rust laten!

Rustig maar, Lambik. Vader zal je geen last bezorgen. Kom mee, dan toon ik jullie de logeerkamers.



Jerom, draag jij de koffers even?

Nope. Rommeke spierbundelverbod. Bik aan beurt.

Als niet te zwaar is?

Grmpf...! Nee, hoor!... Fluitje van een... hmpf... cent...!

Ze heeft bezoek! Dat maakt het moeilijker!

Ik wist het, hè! 't Is vrijdag de dertiende!



Het is hier zo stil? Waar zijn de patiënten?

Ik heb hen in andere centra moeten onderbrengen.

De gebouweninspectie heeft het kasteel afgekeurd. Ik moet het opknappen vooraleer ik mijn werkzaamheden voort mag zetten.

En je vader?

Die logeert zolang ook elders.



Dus je hebt het centrum moeten sluiten?! Dan zit je zonder inkomen?

Ik heb nog wat spaarcenten. Ik red het wel.

Hé! Waarom helpen we niet met de renovatie van het kasteel? Da's het minste wat we kunnen doen in ruil voor je gastvrijheid!

Ehh... Dat is heel aardig maar ik weet niet of ik dat wel kan aanvaarden en...







Kan niet! De zon staat aan de andere kant!



We weten genoeg. Vannacht slaan we onze slag.

Wat? Maar ze heeft bezoek?!



Geen probleem. Die logeren vooraan. Wij moeten in de achterste vleugel zijn. Met een beetje geluk merken ze het niet eens!



Dan zou ik maar niet zo met die ladder over mijn hoofd zwaaien! Dat brengt ongeluk!



Morgen beginnen we met de herstellingswerken. Maar eerlijk gezegd, buiten wat plamuurwerk en een likje verf zie ik geen problemen. Ik begrijp niet waarom het gebouw werd afgekeurd.



En toch is het zo!!!



Heb ik mijn neus nog?

Laat haar, Lambik. Ze heeft het niet makkelijk.



Ouuvaah... Ik ga naar bed. Met die watersnood heb ik vorige nacht geen oog dichtgedaan.

Dus jij snurkt ook als je wakker bent?



Haha... Vrolijke Frans is de grappigste thuis en... wat is dat?

Hihihihih!

KNOTS!
BOTS!



Geluiden...! Daar zit iemand binnen!



Durf ik te kijken?...



Helabal! Wat zijn we van plan?

Niks!





Rommeke beleefd zijn. Bezoek ontvangen. Anderen laten slapen.



Achter dit venster zou het moeten zijn! Krijg ik open met een eenvoudige schroevendraaier.



29

Haha. Kenny, je bent een...



Dank je!



Maar... Die krak... Dat was ik niet!

Ah nee, ik was de krak.



30

Kijk! Da...da...da...daar!!!



Een spook!!! AAAHH! Help! Moeder!!



Wegwezen! We halen dat oude geval later wel op!



31

Ordinaire inbrekers. Beetje bijgelovig. Beter kwijt dan rijk.



Laten lopen?!

Rommeke beloofd geen geweld te gebruiken.



Bandieten gingen terugkomen om 'oud geval' op te halen. Wat zou dat zijn?



32

Euh... De achterste vleugel staat vol antiek... vandaar.



Goed! Dan hou ik volgende nacht de wacht! En nu, aan het werk!



Jerom, wil jij alvast die potten plamuur binnenzetten?

Mag niet. Zelf gezegd.



EEN EVEN LATER...



Wel, Jerom? Lukt het niet?

Moet gaatje in muur maken.

Gebruik dan toch je vinger, zoals altijd.



Rommeke mag geen spieren gebruiken. Moet hamer gebruiken.



KLOP!

Oei. Op vinger geslagen. Hamer kapot.



Ik ben klaar met vegen, tante. Zal ik koffiezetten?

Prima idee.



Mooi! Dit geeft mij net de tijd om...



...eens in die toren rond te snuffelen!







Ik moet jullie iets bekennen. De patiënten zijn niet vertrokken omdat het kasteel is afgekeurd.

Ik dacht het al...

Maar wel omdat ik al mijn zorg aan iemand anders moet besteden...

45

Van Zwollem!

Wat is er met hem aan de hand?

Zoals je weet, lijdt mijn vader al jaren aan een speelgoedcomplex. Maar de laatste tijd kreeg ik het daar erg moeilijk mee. Ik kon de stress niet meer aan.

46

Vader ging akkoord dat ik hem voor eens en altijd van zijn complex zou verlossen. Maar hij reageerde helaas niet meer op de klassieke behandelingen...

Dus las ik boeken over diepe hypnose om hem op die manier te dwingen zijn fantasie te onderdrukken...

...maar ik vond die oplossing uiteindelijk te gevaarlijk en liet het zo.

47

Kort daarna kwam ik op een avond thuis en...

...was er getuige van hoe vader zichzelf aan het hypnotiseren was.

Hij leek wel in brand te staan! In het vuur verscheen een lichtgevend mannetje dat erg op hem leek!

48

Ik ging het achterna maar het was erg snel!
Het vluchtte naar de torenkamer en verschanste er zich!



Pas later begreep ik
wat er gebeurd was.
Vader had zijn
verbeeldingskracht
letterlijk uitgedreven.



Wat vreselijk... En blijft
hij nu voor altijd zo?



Niet als we het Kleine
Van Zwollempje kunnen vangen
en weer in zijn brein plaatsen...



Maar het wil niet terug! Het laat niemand in
de buurt! Zijn verbeeldingskracht is te sterk!



Je mag het niet opgeven,
Anne-Marie! We vinden er
wel iets op!



Kom mee, allemaal.
Het is tijd voor het avondeten.



Arme Van Zwollem... Hij die
altijd zo van spelen hield...



Wacht eens...
Misschien kan ik
hem wel weer zover
krijgen!



Dag mijnheer Van Zwollem!
Mijn naam is Schanulleke!
Waarom bent u zo stil? Zegt u niets?



Misschien als ik aan uw neus kietel!?



Niks...



Kom, Schanulleke, we gaan aan tafel.



Wat heeft dat kind daar vast?
Een popje?!



Speelgoed! Dat wil ik hebben!



Vanavond moet het lukken! Als jij tenminste
weer niet om hulp gaat roepen!



Dat deed ik niet... Ik... ik riep jou!
Om je te waarschuwen!

O ja? Sinds wanneer
ben ik je moeder?



Kom mee... En klapper zo niet met je tanden...

Klakkklakk... Met wat moet ik
anders klapperen?... Klakkklak...



Inbraakgeluiden!



Dit is mijn moment!



Dat is hem! Hij is nog wakker!



Geen kík of ik...



Vreemd,
hij geeft
geen kík.

Hoezo, vreemd?
Dat heb je toch
net gevraagd?



Ja, maar die kerel is helemaal van de wereld. Hij reageert nergens op.

Mooi zo, dan stribbelt hij niet tegen.

Gestommel! Ze zitten in de kamer van Van Zwollem!

Oké! Ik betrap hen op heterdaad en schakel hen uit met een wervelende actie!

Halt! Geef jullie over!

?!!

Verdomd! Betrapt!

AAAAAAH!!
Wegwezen!

Haha! Weggejaagd zonder slag of stoot! Dat is...

Zonder slag of stoot?!
Ha nee, hé!

Wacht! Stop! Kom terug!

Hoe kan ik nu indruk maken met mijn heroïsche vechtkunsten als jullie meteen op de vlucht slaan? Er is nog niet één slag uitgedeeld!

O, excuseer. We hadden geen idee!

Geen probleem, kan gebeuren.

BAF!

Zoiets?

V...veel... beter...

57

58

59

60



Wat een idioot!

Ja, we hebben geluk gehad!
Afkloppen!



Oei... Gevecht
niet gegaan
zoals gepland?

Zwijg. Auw!



Je moet op je tanden bijten.

Dat gaat niet.
Die staan allemaal los.



Anne-Marie is er het
hart van in. Na heel
dat gedoe met die
mislukte zelfhypnose
van haar vader komt
dit er nog eens bij.



Ik heb nieuws van de kidnappers! Dit stak in de bus!



KOM TEGE HALLEFEIT
NAAR BUS OKSKE
AAN
SCHOONISLIJ
OF JULIE ZIET
VAN ZWABBER
NIET LEEVED TRUG.
GEEN POLISIE.



Wat verschrikkelijk!

Zeg dat wel, die vent
kan niet schrijven!



Sniksnik!! Dat hij dat nu ook
nog mee moet maken!



Niet panikeren, Anne-Marie. Ik vertrek nu
naar die afspraak, rammel die boeven bij
elkaar en neem Van Zwollem mee naar huis!

Rommeke meegaan.



Mij goed! Maar je houdt
je aan onze afspraak!

Bik de spieren,
Rommeke verstand!



AAAAAHH!!!



Wiske?! Wat scheelt er?

Schanulleke!
Ze is ook ontvoerd!



Ik had haar gisteren in haar bedje gelegd! Ik vond al dat ze lang sliep! Toen ik daarnet ging kijken... was ze weg!



Ook dat nog!... Ik vrees dat ik weet waar ze is.

Waar dan?!
Zeg het!



In de torenkamer. De kleine Van Zwollem stopt er al het speelgoed weg dat hij kan vinden.



Nu heb ik er genoeg van! Verbeeldingskracht of niet, ik haal Schanulleke terug!



GRRMMM!!!



Niet zo trekken, alstublieft!
Ik ben op slot!



Geen probleem! Geef mij de sleutel!



Ik krijg jou wel open!



**?! HAP!
MJAM!**



Hmmm! Lekker! Heb je er nog één? Een reserve of zo? Loper mag ook.



DOE OPEN OF IK BEUK JE IN!

Beuk? Hoezo? Ik ben van eik.

**BONK!
BONK!**

BONK!

Boehoehoel! Ik wil Schanulleke terug!



We raken nooit in die torenkamer.



We hebben geen keuze!
Als we Van Zwollem willen genezen, dan moeten we dat mini-exemplaar vangen...



Eindelijk!
Daar zijn jullie!



Waar is Van Zwollem?!



In onze geheime schuilplaats!
Wij willen hem ruilen voor één miljoen euro!



Jullie zijn gek! Van Zwollem
is zijn fortuin kwijtgeraakt
aan zwendelaars!*



Dan verpatsen jullie het kasteel
maar! En snel! Of Van Zwollem
moet het bekopen!



Wat?! Jij schurk! Deze keer zal ik...



...er weer eentje incasseren?!



Aah! Jerom! Doe iets! Au! Ai!!!



Rommeke belooft
geen vinger uit
te steken.
Ook geen teen.



Morgenmiddag wil ik dat miljoen zien! Of Van Zwollem gaat eraan!



Laten lopen. Terug naar kasteel gaan. Oplossing zoeken.



We gaan die kerels toch geen geld geven, zeker?!



Van Zwollem in gevaar. Rommeke zaak nu oplossen zonder geweld.



't Is al goed... Ga je gang maar...



Bik niet mee naar kasteel?

Ik euh... ben mijn gsm-oplader thuis vergeten. Ik haal 'm even op.



Als hij nu denkt dat ik het opgeef! Ik volg gewoon die kerel tot bij zijn schuilplaats en bevrijd Van Zwollem.



Ik zal de held zijn! Hahaha!



Vergeet het... Zijn verbeeldingskracht is té sterk. Niemand raakt ooit op die torenkamer!



Toch wel! Er is iemand binnengerakt!

Wie dan wel?



Schanulleke natuurlijk!

Omdat ze speelgoed is. Maar wij zijn mensen!



Dan moeten wij doen alsof we óók speelgoed zijn!



Die kleine Van Zwollem trapt er nooit in als we ons in poppen zouden verkleeden.



Wél als we het goed doen! Met dezelfde verbeeldingskracht als hij.



Zou jij via hypnose onze verbeeldingskracht tot leven kunnen brengen?



In principe wel... maar het is niet zonder risico. Wat als jullie verbeeldingskracht zich ook tegen jullie keert?!



Maar... jouw vader heeft zijn fantasie verstoten als was het iets slechts! Vandaar dat de kleine Van Zwollem niet meer terug wil.



Dus moeten wij onze fantasie uitdrijven met een positieve opdracht! Schanulleke redden en je vader genezen! Dan kunnen we ons daarna zonder problemen herenigen!



Dat valt te proberen...

Ik protesteer! Het is té gevaarlijk!



Ik... euh!...



Ach... Vooruit dan maar, zeker?!



Dus dat is hun schuilplaats.



En? Heeft die ouwe al iets gezegd?

Geen woord. Er is iets mis met die kerel. Hij is behekst!



Van Zwollem zit in een aparte kamer.
Misschien is er een andere ingang.



Zie je wel...



En ze is open...
Wat een meevaller...



Van Zwollem! Bingol! Die dommeriken
doen de deur niet eens op slot!



De reddingsoperatie van het jaar!
En die kerels hebben niets door! Hihi!



...Ja, die dikke idioot
was er weer bij!



Een échte slapjanus!
Ik heb hem als boksbal gebruikt!



Grrmm!!!

Idioot?! Slapjanus?! Ik!!



Hoe komt die hier?!



Hij is me
gevolgd!

Kom maar op! Dit keer zul jij het
niet zijn die de kletsen uitdeelt!



Nee, da's waar. Nu ben ik het.



BATS!

Sluit hem mee op!
En vergeet deze keer die
achterdeur niet op slot te doen!



Je voelt je ontspannen... Laat alles los... Ik tel tot drie... Dan glijden jullie weg in een diepe slaap... Eén, twee...



...drie...

Jullie verbeeldingskracht wordt zichtbaar... Als pure energie...



Laat die fantasie vrij uit je lichaam...



Vraag nu... met de grootste eerbied aan je verbeeldingskracht... een oplossing te zoeken voor je probleem...



Z...zoek... Schanulleke... Bevrijd haar... Alsjeblieft...



...En neem... de fantasie van Van Zwollem... mee naar zijn meester...



Komt in orde!

Aan het werk!



Het is gelukt... Ik ben doodop...

Ja... Rust nu maar wat.



Hier is het! Nu moeten we de kleine Van Zwollem om de tuin leiden.



Gebruik je verbeeldingskracht en zie jezelf als een lappenpopje!



We zien er geweldig uit!



TRIPPEL
TRIPPEL
TRIPPEL

Stil! Ik hoor wat! Ga liggen, vlug!



89

Maar dat is een ramp...
Waar haal ik een miljoen euro?



Lenen bij bank?
Of van rijke
vrienden?
Kasteel verkopen?



Daar is het allemaal te laat voor. Vader
moet hier zijn als Suske en Wiske zijn fantasie
vangen! Zijn brein
kan zich elk moment
voorgoed afsluiten.



Gebruik gewoon
je superkracht!

Kan niet. Rommeke enkel verstand
inzetten. Heb Bik beloofd.



90

Ik smeeik het je!
Doe iets!

Goed. Rommeke plan
bedenken. Bik bellen.



Neemt niet op...
Is antwoordapparaat.



Gsm-lader van Bik? Begrijp het al.
Bik naar schurken getrokken voor
solo-optreden.



91

Komt eigenlijk goed uit!
Kan sporen Bik volgen vanaf bushokje.



Popjes?



92

Jullie zijn van mij!



Zoals alle speelgoed!



Welkom in...



...mijn speelgoedparadijs!

93-94

Ik zal later met jullie spelen!



Eerst mijn werk afmaken!



Hij is weg! Vooruit!



95

Dit is de grootste verzameling speelgoed die ik ooit zag!

Van een verwend kind gesproken...



Hmm, een lekkere peer!



Auw! Plastic!

Natuurlijk! Het is een speelgoedwinkeltje.



96



Kom, eerst Schanulleke zoeken!

Niet makkelijk in die massa speelgoed.

Hé, maar wij hebben toch magische verbeeldingskracht?

Laten we hem levend maken en ondervragen... Hmpf...

97



Ja, het lukt!

Hé, hallo! Heb jij een lappenpopje met een rood jurkje gezien?

ZBRUBARDIOURZT!

?!

98



Hij neemt zijn pistool! Pas op!

Ach, het is maar inbeelding!

ZWAZWIIXTYFRR!

Dat is toch heel straf ingebeeld!

ZWWWZZ!

99



Schanulleke!

Hij wilde ons helemaal niet neerschieten maar helpen!

Een soort van alien humor. Buitenaards grappig.

ZWAHZWAHZWAH!

100



Niks van! Ik heb Van Zwollem jarenlang de leukste fantasieën bezorgd! En nu zet hij mij eruit! Hij haat me!



Dat is niet waar! Hij deed het om zijn dochter te redden! Ze kon de stress niet meer aan!



En als je niet meegaat, zal hij nooit meer genezen!



Ha! Als ik terugkom, zal zijn dochter zich wéér aan mij ergeren! En wat dan?!



Hij heeft voor haar gekozen! Ik ga solo!



Hier! Een speelgoedpistool!



Strike!



Kom, grijp hem!



Kan deur openbreken met één
vinger en gijzelaars meenemen.
Is snelste manier.



Maar Rommeke geen geweld
gebruiken. Zal bewijzen
dat list ook kan!



Boef met baard was bijgelovig!
Kan plezierig worden.



Drijf hem naar die blokken! Dan kan hij niet weg!



In verlichte zit nemen we de muur! Hortsik!



STOOOOP!

Kan niet! Dit ding
heeft geen remmen!



BATS!!



ROBBELDEBON!



Gelukkig zijn het puzzelstukken van een tekening met ballonnen, die zijn minder zwaar.



Waar is hij?!



Kijk! Zijn paard! Hij moet hier ergens zijn!



En ziezo!

Oei! Een zwarte aas!
De kaart van het negatieve!



Hou op met die bijgelovige onzin, sukkel!

Toch niet! Alles wat de kaarten vertellen...



**KLOP
KLOP
KLOP!**

...klopt?!

?!



Zie je wel?!
Het begint al!
Dat is een klopgeest!



Maar nee! Er is gewoon iemand aan de voordeur, dat is alles.



Niemand?

Dus toch een klopgeest!



Dan is het hoog tijd om terug te kloppen!



Kijk! Een briefje!



'Hoed u voor vloek der Van Zwollems'.



Dacht ik het niet! Een vloek!
Er is iets niet pluis in dat kasteel!



Hou daarmee op! Of ons hele
plan valt in het water!



KLIK! **?!!**



Daar! Die ogen! Dat is hetzelfde
spook als toen in de tuin!



Woehaha! Vloek
van Van Zwollem!
Zult nacht
niet overleven!



Hou op met die
flauwekul, makker!
En doe die
koplampen uit.

Oei. Bent zeker
niet bijgelovig?



Jerom?... Ik hoor zijn... stem?...



Van Zwollem, we zijn
gered! Jerom is hier!



Jij bent die kleerkast
van het kasteel!
Kom je je vriendjes
bevrijden?

Is de
bedoeling, ja.



Dat zal ik je meteen afleren!



DEWAAAHH!!

Rommeke
stalen kaaklijn.



Ik ben aan slag! **JAAAAAH!!**





Geen kleur,
geen antwoord.



Vooruit dan maar!



Wel binnen de lijntjes
blijven, hé!

Vooruit! Vertel op!
Waar is Van Zwollem?



Ik zag hem naar het fort
trekken! Ik denk dat
hij een groot gevecht
voorbereidt.



Klaar!



Oh nee... Ik ben helemaal geel!!!



Haja! Ik had alleen
maar gele krijtjes!



Maar... ik ben
de Rode Ridder!



Dan school je je
maar om tot gele.



~~Geen kleur, geen antwoord!~~



Hij heeft toch al een rode kop. Van woede!



We zijn er!
Hij heeft zich verschanst.



Probeer hem uit zijn fort te jagen en onder de vensterbank te krijgen!

En wat ga jij dan doen?

Ik ga iets zoeken om de kleine Van Zwollem mee gevangen te nemen. En ik heb al een idee!

Waar zijn die twee nu?

Even rondkijken!

Vreemd!
De Notre-Dame van Parijs!

De Eiffeltoren...

Het Élysée...

De Arc de Triomphe...

De Sacré-Coeur...

Ah! Ik zie het al!

Hmm... Nogal wazig.

Zoek je mij soms?

Wiske!

Geef je over! Of ik bestorm het fort!

Nooit! Ik laat de hete olie aanrukken!



Of wacht! Ik weet iets veel leukers!



Ik moet in dat fort raken! Had ik maar een ladder...



Hé, dat is een idee!



Ergens moet dat ding te vinden zijn!



Ja! Een slinky!



Ik wil 'm op de vensterbank zetten maar daar raakt hij nooit uit zichzelf!



Hiermee moet het lukken! Nu oppikken...



...en naar het venster!



Wat bezielt jou?! Vergeet die hele stomme belofte! Jij mag winnen maar haal ons eruit!



Nee. Rommeke zal boeven verjagen zonder geweld. Bik goed opletten.















Ze worden snel graauer! Bij kinderen gaat het afsluiten van het brein sneller!

Oh nee! Ze zullen te laat zijn!



Hou op met die komedie! Jullie spelen gewoon roetpiet met de houtskool uit de open haard.



Ik zal jullie de lust ontnemen Kenny de killer nog langer tegen te werken.



Oei! Heeft ons door. Wil robbertje vechten. Goed moment voor Bik om held te zijn.



Maar hij is sterker dan ik!

Dan Bik creatief zijn!



Wacht!

Waarom? Doe je het in je broek?



Nee... Je gezicht!

Wat is er met mijn gezicht?



Ook jij verandert... in een monster!



Je maakt me wat wijs!



De vloek heeft jou ook te pakken! Haaarghhh!

Bik gelijk. Verschrikkelijk...!



Als je me niet gelooft, kijk dan zelf... Ik zet mijn gsm in selfie-modus.





Ik krijg geen beweging in dat boek!
Zijn verbeeldingskracht is sterker
dan de onze.



Het móét! Hij wil voorgoed verdwijnen!
We moeten hem stoppen!



Er is één voorwerp waarbij
mijn verbeeldingskracht sterker
werkt dan die van hem!



De kleine Van Zwollem stoppen?

BRRRRRT!
BROTPROT!
PRAF! PAF!



This is your captain speaking...! Ready for take-off!

BROTPROTPROT!



BRRRRRT!
BRAT
BROT!



Even een aanloop nemen om snelheid te maken...

BRRAT! **BRUP!**



...en recht door het venster naar buiten knallen!

BRÔÔ
BRAAAB!



5 CHANULLEKE BEVRIJDT DE KLEINE SUSKE EN WISKE EN SAMEN BRENGEN ZE DE KLEINE VAN ZWOLLEM NAAR BENEDEN.

7 IA HYPNOSE WORDEN SUSKE EN WISKE WEER MET HUN FANTASIE VERENIGD EN ALS DAN KORT DAARNA LAMBIK EN JEROM ARRIVEREN MET VAN ZWOLLEM...



Hij is klaar... Laat de kleine Van Zwollem ermee samensmelten.



Nooit! Die ouwe heeft me eruit gezet! Hij haat me!



Nee! Hij wilde mij gewoon ontzien! Ik smeeek je! Ga terug naar mijn vader vóór zijn brein zich voorgoed afsluit!



Ha! Als ik weer met hem samensmelt, zul jij je wéér aan mij ergeren en zal hij mij opnieuw haten!



En ik haat mensen zoals jij! Ze hebben geen verbeeldingskracht! Ze maken de wereld saai!



Tot nooit meer!

Hier jij!



Alles is verloren!

Nog niet! Luister...



Denk maar niet dat je kunt ontsnappen! Die deur is op slot!

Oh nee?



Met wat verbeeldingskracht gaan alle deuren voor mij open!



Leve de vrijheid! Weg van de fantasielozen!

STOP!



Verbaasd?

Een kleine Anne-Marie?



Jij hebt dus tóch fantasie?

En véél zelfs. Ik ben tenslotte de dochter van mijn vader.





En ik heb een voorstel...

Hmmm? Ik luister?



EEN EVEN LATER...



Dat was het saaieste dutje ooit...



Hoera! Hij is genezen!

Nu ja, even gek als voorheen.

KORT DAARNA IS DE OVERSTROMING AFGELOPEN EN KUNNEN ONZE VRIENDEN WEER NAAR HUIS.



En? Hou je nog altijd je belofte om geen spierkracht te gebruiken?



Voorlopig wel. Is makkelijk.



En? Houdt Van Zwollem zich aan de afspraak om nog maar een paar uur per dag te spelen?

Voor outer ende heerd!



Jazeker. Zolang Anne-Marie zich aan haar belofte houdt om mee te spelen! Ze vindt het heel bevrijdend!

YIHAAA!!!



Al gaat ze er wel héél erg in op!

EINDE

