

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE ZALIGE ZIENER



STANDAARD UITGEVERIJ



Wat is er dan precies aan de hand?

Dat zei Jerom er niet bij!
Alleen dat het ernstig was!



Daar heb je hem!



Wat doe jij in die vuilnisbak?



Het is voorbij.
Afgelopen. Ik ben een
waardeloze loser. Alleen
maar goed voor het
stort. Als ik het afval
daarmee niet te veel
beledig, natuurlijk.



Jij?! Lambik!
De grootste,
de beste,
de slimste?!

Pfft... Zal wel.
Alsmaar domme praat
uitkramen. Op mijn
gezicht vallen. Nee,
ik gooi mezelf weg.



Daar heb je hen. Vaarwel, vrienden. Jullie zullen me niet missen.



Wat heeft dat hier te betekenen?



Ik ben vuilnis.
Gooi maar in
de bak.



Alleen de mens is voor zichzelf zwaar te dragen.
Als de kameel, zo knielt hij neder en laat zich opladen.
Friedrich Nietzsche.



EEN KORTE DOUCHE LATER...



En jij hebt in je leven al hele mooie dingen gedaan! Denk maar aan al die heldhaftige avonturen!



Ja, tarara! Jerom gaat altijd met de pluimen lopen. Big deal!



Dus mijnheer wil zich belangrijk voelen! Goed! Dan weet ik precies wat hij nodig heeft! Let maar eens op.



Hier! Het ouwe vertrouwde symbool van je waardigheid en klasse! Je bolhoed!



Hiermee kroon ik u tot de enige echte Lambik!



Luister... Ik waardeer wat jullie doen, maar ik wil liever wat alleen zijn. Ik ga een eindje wandelen.



Hij heeft het flink zitten... Ik maak me zorgen...



Ach... Dat waait wel over.

Mijn grote dag moet nog komen?... Zou het? Ik ben bijna pensioengerechtigd... Uitgerangeerd...



Ik zou er heel wat voor overhebben om te weten wat mijn toekomst in petto heeft!



Kijk, er is een groep Sinti in het dorp aangekomen...



?! Hé, wacht eens?!



Er zitten vaak waarzegsters bij.
Denk aan de Zwarte Zwaan indertijd!



*OF NOG BETER, LEES HET ALBUM.

Een waarzegster? Hmm... Er is de oude
Madame Loventa maar ik weet niet of je
veel aan haar gaat hebben...



Waarom? Is ze niet goed?

Integendeel! Al haar
voorspellingen zijn
uitgekomen, tot in
het kleinste detail.



Ooit was ze de bekendste
waarzegster van Europa!
Ze maakte eerst naam
op de kermissen...



...en trok daarna naar het theater
met een spectaculaire show die
duizenden toeschouwers lokte!



Maar op een dag stopte ze plots
met voorspellen en trok zich terug.



Ze sloot zich bij ons aan en
wil al jaren niemand zien.



Ik moet het proberen!
Zij kan me helpen!



Zoals je wilt, maar ik
voorspel je weinig succes.
't Is die oude woonwagen daar.

Madame Loventa?



Ja? Wat moet je?

Weten wat
er mij te
wachten staat!



Wie zijn toekomst
wil kennen moet er
gewoon op wachten.
Komt vanzelf!



Maar het is van levensbelang! Mijn leven is een complete mislukking! Ik wil weten of het de moeite waard is om het voort te zetten! Alsjeblieft!



Van levensbelang, hm? Goed, kom binnen.



EEN EVEN LATER.

Klaar voor je toekomst?...

Jazeker.



Goed dan... Hier ga ik.



Aaahh!!
Verschrikkelijk!



Wat... Wat scheelt eraan?
Wat heb je gezien?!

Een onduidelijk
beeld. Meer een
voorgevoel!



Maar ik voorspel dat als je nu naar huis gaat,
je nog lang en gelukkig zult leven tussen je
vrienden! Kom, wegwezen!



Je verzwijgt iets! Ik wil weten wat je zag!

Nee, dat wil je niet!
Het was trouwens een
heel onduidelijk beeld.



Luister! Dit is
levensbelangrijk
voor mij! Ik eis
mijn toekomst!



Waarom? Je wordt omringd door goede vrienden en je komt materieel niets tekort!



Waarom voel ik me dan zo slecht?! Ik wil iets betekenen in het leven! Had ik maar een gave zoals die van u! Dan zou iedereen mij bewonderen!



Vreemd... Toen ik lang geleden mijn opleiding volgde bij Madame Bogus zei ik net hetzelfde. Het was op die dag dat ze me deze hanger gaf en mij de nieuwe uitverkorene noemde!



Jouw aanwezigheid is geen toeval! Ik voel het! Jij bent gezonden door Garamasala!



Door wie?!

Wie deze hanger draagt, wordt gezegend met de kracht van het zevende chakra! Hij toont je de toekomst van iedereen!



Eén toekomst blijft echter verborgen... Die van jezelf.



Ik, Loventa, draag deze gave aan jou over, maar enkel als je dat zelf wilt!



Jaja! Ik wil!

Denk goed na! De gave is voor het leven én moeilijk om dragen.



Al goed! Hang maar vlug om!

Garamasala, uw kracht leeft verder, mijn leven vergaat in uw hand!



Ik ben ervan af!



Aaah... Garamasala... roept mij... Vaarwel...



...De kracht gaat op jou over... Succes... ?!





25



26



27



28

Neenee, wacht! Het komt!
Ik voel het! Jij... gaat de krant lezen!



Heb ze net uit!
Bik voorspelt veeleer
het verleden.



Ga schoonmaken. Bik vast voorspellen
dat Rommeke het alleen moet doen.



Jij lacht mij altijd uit! Waarom kun jij
mij nu nooit eens geloven?! Ik vertel
de waarheid! En zet die hoestbui op
wielen af, mislukte Assepoester!



Is maar woord. Ben Bik dik beu.
Rommeke foetsie.



Waar ga jij
naartoe?

Vreemde vraag
voor waarzegger.
Rommeke échte
vrienden bezoeken.



Ach, barst dan!



Maar hij heeft wel gelijk!
Dit stomme ding werkt
duidelijk niet!



Deze teleurstelling sorteer
ik bij de dooie mussen.



...?! Ik... Hé...



Wat... Wat is dat...? Ik... voel me...
verschrikkelijk ellendig... Ik...



Vlug weer omhangen...







Hoe... Hoe weet u dat?! Dat is een verrassing voor mijn minnare... eh... mijn vrouw, bedoel ik!



En uw auto wordt vandaag in de prak gereden... Om precies te zijn...



NU! **KLANG!**



Ongelofelijk! Er is iemand op mijn wagen ingereden!



En hij pleegt vluchtmisdrijf! Ik kan fluiten naar mijn centen!



Toch niet! Ik zie de dader. Jules Scrupules. Schobbejaklei 48B.



Dat is niet zo ver van hier! Als ik met die kerel klaar ben, zal hij mij nog nodig hebben!



Je moet de amulet dus vastnemen om de toekomst te zien! Nu ik weet hoe het werkt, is het tijd voor een complete make-over!



LATER...

Ik voel het. Er is ellende op komst!



Lambik?! Hoe ben jij nu uitgedost?



Ik ben niet langer Lambik, maar Lambica, de zalige ziener!

Dus toch. Jerom zei al dat je denkt de toekomst te kunnen zien! Wordt het niet eens tijd om professionele hulp te zoeken?



Een psychiater?! Dus Lambik is niet helemaal gezond in zijn bovenkamer! Welaan dan, ongelovige...



Ik zie... Ik zie... voor Sidonie... een nat pak!



Leuk trucje met die bolhoed. Maar ons maak je niks wijs. Heb je het weer al eens bekeken?



SPSSSSSSSSHH!



Excuseer! Ik sproei mijn groenten!



Wel? Overtuigd?

Pfft. Je kunt dat met de buurman afgesproken hebben!



Achzo!! Dan ben jij nu aan de beurt!



...Neem je gsm en bel naar Jerom!



Hij neemt niet op... Mooie voorspelling.



Geduld... Hij spreekt met de postbode... En neemt op...

... NU!

Rommeke?



Wis? Is pakje voor je gebracht.





Juist! Sneakers van Sandalo.

Dat klopt!



Helaas zijn het blauwe en had jij witte met een rood streepje besteld!

Klopt.



Maar... Jij bent ongelofelijk!

Dank u!



Knap, hé? En nu ga ik aan het werk! Ik start op de kermis! Daar vond je vroeger ook altijd zieners.



Wacht! Wij gaan mee!

Ja, doe dat... Want ik voorspel dat dit niet goed afloopt...



Het eerste wat ik nodig heb, is een kraam! Iets bijzonders, met de juiste sfeer...



Zo iets, misschien?



De woonwagen van Madame Loventa!



Die? Heb ik gisteren gekocht van een stel Sinti. Ze vertrokken terug naar Spanje en de dame die erin woonde, was blijkbaar plots overleden.

Dus toch?!



Zou dat door die amulet zijn?



Prima! Ik koop hem van u.



Ik zie het al! Jij voorspelt vast dat ik 20 euro kwijt zal zijn!

Grappjas, hm?

LAMBICA VOORSPELT UW TOEKOMST! 20€ PER SESSIE.



Ik zie dat jij die 20 euro niet gaat betalen.

Haha... Leuk trucje. Maar ik geef inderdaad geen geld uit aan flauwekul!



En daardoor zul je een douche moeten nemen!

Ja! Hahaha! Dat zal wel!



Een douche? Hoe bedoel je?

Als hij de tijd had genomen om te betalen...



...was die vogel al gepasseerd!



LAMBICA OPENT ZIJN KRAAM EN...

Ik zie... dat jij morgen de loterij zult winnen!



Jij gaat met de wedstrijdbeker naar huis!



Ja, ik zie drie kinderen... en een labrador!



Jij zult weer lopen!

DE REPUTATIE VAN LAMBICA GAAT ALS EEN LOPEND VUURTJE ROND EN DUS...

Ik voorspel dat het hier nog lang gaat duren!

MA EEN ZOVEELSTE DRUKKE DAG...

Pfff... Ik ben doodop!



Maar wat een succes! Het gaat echt geweldig!

En kijk! Je staat in alle kranten!

Eindelijk heb je wat je wou! Roem! Waardering!



MAAR DIE NACHT...

Lambica! Nieuwe drager van het zevende chakra! Ik maak je gave volledig! Vanaf nu kun je ook de verre toekomst zien tot in het kleinste detail!



Maar je blijft mijn gevangene! Breng de amulet terug en leef, of doe ze af en sterf! Yomodani!

Garamasala heeft gesproken! Ik stamp je plat!



AAAAAAAH!!



DE VOLGENDE MORGEN, ERGENS IN EEN KANTOORGEBOUW AAN DE RAND VAN DE STAD...



Absoluut, mijnheer Verkwist! Ik zou aandelen nemen in Pover Industries!

De producten van Pover worden binnenkort heel succesvol en uw aandelen zullen snel in waarde stijgen! Rijkdom is uw deel en...



Stop, mevrouw Cassandra. Weet u nog hoe u mij vorige maand overtuigde om te investeren in die nieuwe Crakkemick Taktik-horloges?



Ehhh... Ik geloof van wel...

Welaan dan. Ik stopte een half miljoen euro in die handel... Daarna bleek dat hun Taktik-horloges, laten we zeggen, hun tijd te ver vooruit waren!



Ik kon fluiten naar mijn centen!



Tja, de tarotkaarten kunnen zich wel eens vergissen maar van Pover weet ik zeker dat...

...het failliet is verklaard begin deze week?



O... Echt waar?

Ja! Dus, Cassandra, tenzij je een Taktik-horloge hebt, zul je wel weten hoe laat het is, zeker?



Euh... Wat bedoelt u?

Dat ik je eruit gooi! Je bent een waardeloze waarzegster!



Maar mijnheer Verkwist, geef me nog een kans! Ik heb ook andere manieren om de toekomst te voorspellen! Het orakelbot, bijvoorbeeld...



Of mijn glazen bol!
Het Ifa-orakel?! Of de Qian-stokjes!
Het I Tjing-voorspellingsboek?!



En de krant?
Haalt u daar ook
voorspellingen uit?



Uit gedrukte tekst?
Nee! Moest die nu
handgeschreven zijn,
ja dan...

Ik zie daar nochtans heel duidelijk
uw toekomst in! Jij wordt vervangen
door die Lambica!



61

Wat?! Maar u gaat zich toch niet laten
adviseren door zo'n onbetrouwbare
beginneling? Ik voorspel nu al dat
dat niet goed gaat aflopen en...



Kassandra, kun
jij ook handlezen?



O, zeker!

Mooi, lees deze
hand dan maar...



Wat?!

62

Hoe is het mogelijk! Vervangen
door de eerste de beste amateur!



Lambica! Die kerel is echt overal!



Hééé... Wat heeft die onnozelaar
daar rond zijn nek hangen? Is dat
wat ik denk dat het is?



63

Ik zal het vlug weten!



ONDERTUSSEN...

Jij zult...
een hondje krijgen
met Kerstmis!



64



Joepie!

Euh... Volgende!



Ja, je kind zal gezond zijn...



Je zult herkozen worden...



Je zult slagen voor je studies, met grote onderscheiding...



DE AVOND...

Weer een topdag! Maar jij bent blijkbaar niet zo blij...?



Nee... Ik zie de toekomst steeds helderder en kan ze voorspellen tot jaren vooruit! Het goede... Maar ook het slechte...



Dat meisje zal een hond krijgen maar het beestje wordt daarna aangereden door een auto.



Die moeder zal een gezond kind ter wereld brengen maar op zijn veertiende zal het weglopen van huis en nooit meer terugkeren!



De burgemeester wordt herkozen maar raakt daarna betrokken bij een schandaal wat hem zijn sjerp zal kosten.



En de student haalt zijn diploma maar zal geen job vinden binnen zijn sector.



Verschrikkelijk! Zit er dan nergens een mooie toekomst tussen?



Zeker, maar ik zie telkens ook tegenslagen, ongevallen, ziekte en dood...



En je verzwijgt het slechte liever, veronderstel ik?

Ja, natuurlijk. Die wetenschap is moeilijk om dragen. Ik zou die mensen heel ongelukkig maken.



Kop op, Lambik! Kijk, een evenementenbureau wil graag shows organiseren met jou als hoofdact!



Werkelijk?! Wauw!

Nu komt je droom écht uit!



Kijk, Sabell! Dit is het portret van de grote Wizzorius!



Zie je wat hij rond zijn nek draagt? De amulet van Garamasala!



Wizzorius werkte als waarzegger aan alle Europese hoven! Hij was een van de meest geloofwaardige zieners!



En nu draagt die blaaskaak dat om zijn dikke nek! Maar niet lang meer, mijn opgezetste vriend!



Die hanger wordt de mijne, Sabell! Dan ben ik gered. Morgen brengen we een bezoekje aan die beroemde Lambica!



Ik word een gevierd kunstschilder! Wereldberoemd!



Ja, maar pas na je dood, makker, zoals bij zovelen...



Kop op, Lambik... Dit was je laatste dag op de kermis en...

Ahum!



Wat doet u hier?
We zijn gesloten en...

O, maar ik ben hier niet
voor mijn toekomst. Die
ken ik al! Ik word de
beste zieneres van de
hele wereld...



...want jij gaat die amulet
nu aan mij geven!



Geen denken
aan!

Ja, dacht ik al!
Wat denk je van
vijftigduizend euro?



Mevrouw, ik geef deze hanger
nooit af, begrepen?!

Zestigduizend!



Nee!

Zeventig!
Mijn laatste bod!

Nee!

Tachtig! Te nemen
of te laten!



NEE!



En oprassen nu!

Ik geef het niet op! Ik kom terug!



Ik kan mijn eigen toekomst niet voorspellen maar
we gaan nog last krijgen met die vrouw. Ik voel het.



N IET VEEL LATER VERLAAT LAMBICA DE KERMIS EN
LAAT MOEITeloos DE GROOTSTE ZALEN VOLLOPEN!

KIAP! KIAP! KIAP!
KIAP! KIAP! KIAP! KIAP!
KIAP! KIAP! KIAP!

Dames en heren!
Uw applaus voor de
grote LAMBICA!



L IJ ADVISEERT DE ALLERHOOGSTE
TOP QUA ZAKENMENSEN EN POLITICI...

EN HIJ WORDT GEVRAAGD
VOOR TV-SHOWS.

Welkom bij Paranormalissimo!
Het programma over paranormale
verschijnselen. Met vandaag...

Banaal
2

...spokenjager
Harry Terlaeken!

Mefoetsy,
de duiveluitdrijver.

Brrr... Ik zou veeleer
hém uit mijn huis drijven.

En verder hypnotiseurs,
illusionisten, genezers en
nog veel meer! Maar nu
voor de allereerste keer
de paranormale sensatie...

Lambica!

Wat?! Die kerel is gevraagd voor
Paranormalissimo?! Daar probeer ik al jaren
binnen te raken! Dat is onbetaalbare reclame
voor een waarzegger!

En nu zit die blaaskaak daar in mijn plaats!
Pak hem, Sabel! Pik zijn ogen uit!

KLAP! KLAP!
KLAP! KLAP!
KLAP! KLAP!

Zo dadelijk kan de
kijker live vragen stellen!

Achzo?!

Mijn opdracht voor u, Lambica,
is de naam op te schrijven van de
eerste kijker die mij belt!

Geen probleem.

Mooi zo! Dan zetten wij
nu de telefoonlijnen open!

En we hebben iemand aan de
lijn! Met wie spreken we?

Hallo! Ik ben
Mieke Janssens!

Eens kijken wat Lambica heeft opgeschreven... Maria Janssens! Dat is niet helemaal juist...



Toch wel! Ze noemt zichzelf Mieke omdat ze een hekel heeft aan haar echte naam!



Dat komt door een jarenlange ruzie met haar moeder...



Maar, geen nood, Mieke. Je mama volgt deze uitzending en zal je meteen bellen om het weer goed te maken!



Is dat niet ongelooflijk, mensen! En we hebben weer iemand aan de lijn! Hallo met wie?



Euh Kass... Sabine! Sabine Demeyer!



Nee... Haar naam klopt niet...



Wat?! Ik weet toch wel hoe ik heet, zeker! Bedrieger!

Uw naam is Passandra!

Nee, Kassandra! Met een K!



Ehhh... Ik bedoel Sabine! Het is Sabine!



U bent erin getrapt!

Dat doet er niet toe! Kan mijnheer de ziener mijn toekomst voorspellen?



Dat kan ik zeker! Ik zie... bergen... sneeuw... en...



Lambica, voelt u zich wel lekker?!



Ha! Hij ziet helemaal niks! Bedrieger! Amateur!





Toch wel... Pas op voor uw geliefde!

Mijn wat?!
Hahaha! Onmogelijk!
Ik heb geen geliefde!

Blinde mol van een ziener!

Pas op voor je geliefde... Idiot!



Die hanger doet het niet en... ?!

Oh nee! Sabel! Mijn geliefde kraai!

Lambica heeft het gezien!
Hij had gelijk!

Ik moet die hanger hebben!
Hij werkt!



EN ALS HET PROGRAMMA VOORBIJ IS...

Wat was er aan de hand?
Je werd helemaal bleek.

Die vrouw was Cassandra Futura!
Dezelfde die onlangs probeerde de amulet te kopen.
Ik zag haar toekomst...

Ze droeg de hanger rond haar nek!
En zonder dat ding zal ik sterven!



Dan moeten we ervoor zorgen dat ze de amulet nooit in handen krijgt!

Ach! Maak je niet zo druk!
Dat mens weet niet eens waar we wonen!



DIE NACHT.



Alles is rustig... Dit is het moment...



MAAR TOCH OOK NIET ZO RUSTIG...

Garamasala... Jij weer...



Lambical! Ik zie jouw toekomst... Als je mijn amulet niet onmiddellijk terugbrengt, ben je voorgoed verloren!

YOMODANI!



Huh?!



Wat een rare droom alweer... Yomodani, wat zou dat betekenen?



Hé...?!...Vreemd... Het lijkt alsof mijn hanger me iets wil vertellen...



Jerom, luister eens? Ik heb hier iets voor jou...



Het is riskant... Maar het moet gebeuren... Ik probeer via de kelder!



Het keldergat... Wat is dat?

PAS OP VOOR DE HOND

Vreemd... Ik hou dit huis al een paar uur in de gaten en heb geen hond gezien.

PAS OP VOOR DE HOND

...?!

Voorgevoel Bik was juist. Bezoek via kelder.

Bik hondenpak gekocht voor Rommeke. Made in China maar toch Duitse herder. Rommeke waakhond vervangen.

Euh... Koest?

WOEF WAF! WAF! GRRR! WOEF!

AAAAAAH!!!

Die kerel is gek!!

Was goed bang. Komt niet meer terug!

VROOOAAR!!

Maar ik geef het niet op! Ik zal die hanger om mijn nek krijgen!

Gezien wie het was?

Nee. De hond, ik bedoel Jerom, zei dat ze een kap droeg. Maar ik weet zeker dat het die Cassandra was.

Zou je haar niet beter aangeven bij de politie?

Niet nodig. Rommeke uitstekende waakhond. Komt niet meer terug.

Dat betwijfel ik... Ik zag in de toekomst die vrouw mijn hanger dragen.

Interessant!

Misschien is je visioen wel mis?

Of kunnen we de toekomst nog veranderen?

93

94

95

96



Misschien... Maar de onzekerheid vreet aan mij! Dat ding hangt mijn nek uit!



Och, kop op! De aanvragen stromen binnen!

Echt?



Ach, denk er nog eens over na, Lambik! Eet je een hapje mee?



Dekken jullie even de tafel in de woonkamer?

Wat? Waarom wij?



Omdat ik het zeg!

O, zeg dat dan.



En haal jij even een flesje wijn uit de kelder?

Krijg zo idee dat weigeren geen zin heeft.



Zeg, Bikske, nu we euh... toevallig alleen zijn, wilde ik vragen of je misschien ook eens in euh... mijn toekomst kunt kijken?

Waarom?



Om te zien of ik ooit... euh... een partner zal vinden?

Vooruit dan maar...



Ik zie... een man...

Echt waar?! Een donkerharige Italiaan?



Nee... Een kale dikzak...

Brrrr! Echt?!



Hij zal... Oh nee! Dat... Dat mag niet gebeuren!



Wat?! Hoe bedoel je? Lambik?!

NEEEEE!!!





Ontsnapt! Slim gespeeld! Maar ik zet door! Hij heeft tenslotte voorspeld dat ik die hanger zal dragen!

Toch makkelijk als je precies weet wanneer wie waar zal rijden!

VROAARR!



DE VOLGENDE DAG...

Niet thuis gekomen?!

En de woonwagen is verdwenen! Hij houdt zich waarschijnlijk ergens schuil.

Rommele hand met ontwikkeld reukorgaan! Kan spoor Bik terugvinden!

Hier is een oude schoen van Lambik!

Snuf snuf!

Hij heeft iets geroken!

WAF!
WAF!

Oei. Geurspoor redelijk verwarrend.

Bert Camen
kaas & co

Promotie
Grutgere:
Gratis
Gaten!

Nieuw spoor te pakken!

Als het nu maar geen
schoenwinkel is!

...EN NA EEN FLINKE WANDELING...





KRAAAAN!



Dit is een zeer oud naslagwerk over de vroege goden...

Gargamel... Garifuna... Garasinaia...
Garamasala! Indische godheid
uit een religie die banden had
met het Vedische hindoeïsme.

Garamasala is eigenaar van de
heilige chakra's! Het zevende
daarvan is het kruinchakra.
Vandaar die opstijgende bolhoed.

Dit chakra geeft inzicht in tijd en ruimte,
wat de voorspellende eigenschap verklaart.
De amethyst-steen versterkt die gave.

De diensten ter ere van Garamasala
vonden plaats in diens tempel, aan
de voet van de drie witte wachters.
Daar staat het beeld van Garamasala
dat dienstdoet als drager van de
zeven chakra's.

Deze moeten te allen tijde
bij elkaar blijven zodat
Garamasala zijn vrede
bewaart.

Vandaar dat Garamasala
erg boos werd toen die amulet
werd gestolen! Iedereen die
hem draagt, is vervloekt!

Dat verklaart je droom.
Garamasala wil dat je
het zevende chakra
terug naar huis brengt.
Maar het adres van
die tempel staat vast
niet in de telefoongids!

Wacht eens... In mijn dromen
roept Garamasala telkens het
woord Yomodani!

Dat zoeken we wél even
op het net op. Hebbes!

Ik ook! Een dorpje in het noorden
van India aan de grens met Nepal.

Ik boek een vliegtuig en wacht hen
daar op! Als ze de amulet hebben
teruggegeven aan het beeld wacht ik tot ze
weg zijn en haal die er weer af. Simpel!

Toch makkelijk zo'n vijand die voorspelt dat je plan zal slagen!

LATER...

...Het navigatiesysteem staat ingesteld! Binnen 6 uur land je in Yomodani. Ik heb alles met de autoriteiten geregeld. Succes!



Jerom, ik zou liever hebben dat jij hier bleef.

Huisdier alleen achterlaten? Rommeke voor leven, niet voor Kerstmis.

Mijn voorspelling over Sidonia baart me zorgen. En omdat ik niet precies kan zien wat haar bedreigt, dacht ik...

Begrepen. Rommeke waakhond spelen bij Donia! Bik op twee oren slapen!

Bedankt!



DE GYRONEF VERTREKT EN LATER DIE NACHT...

We zijn halverwege. Ik ga even rusten. Neem jij het stuur over, Suske?

Oké, Lambik!

MAAR EENMAAL IN SLAAP...

Lambik! Ga naar de drie witte wachters! Het zevende chakra wijst de weg!



En denk eraan: kom alleen! De amulet blijft vanaf nu voor altijd van mij!

Nieuwe tempelrovers wacht de dood!

NEE!!



Garamasala was duidelijk: ik moet de amulet alleen terugbrengen. Al wie ze daarna nog tracht te stelen zal het bekopen met zijn leven!

Wat?! Dus wij reizen helemaal mee naar India om dan in een hotel op jou te zitten wachten?!

Het spijt me, maar jullie kunnen niet mee naar de tempel. Dat is mijn laatste woord!



Maar dat zal niet pakken! We volgen hem in 't geniep!

Yomodani! We zijn er!



Ik ga meteen naar het hotel om te rusten. Ik vertrek morgenvroeg om zeven uur!

DE VOLGENDE OCHTEND...

Sus? Opstaan, jongeman!



Komaan! Een beetje snel! Lambik kan elk moment vertrekken!

Lambik?! We komen je uitzwaaien.





Het is een ramp! We weten niet eens waar hij naartoe is...



Wacht... Barabas zei dat de tempel zich aan de voet van de drie witte wachters bevond.



Misschien zijn het beeldhouwwerken?

Of bergen! Die hebben ook voeten! Kijk daar eens!...



Drie besneeuwde toppen!
En ze houden er al eeuwen de wacht!



Vlug! Lambik heeft al flink wat voorsprong!

De bergen zijn de witte wachters...
Ik voel het... Garamasala roept mij...



Die kinderen zullen mijn gidsen zijn...



Ik haal hen in en wacht hen wat verder op.



Pff... Dat wordt een flinke tippel!
Ik wou dat er een taxi was...



Halt! Geen stap meer!





Jij weer?!
Wat wil je?

Hetzelfde als jullie,
Lambica volgen!



Hier jij!

Auw!!



Geen domme dingen of Wiske
krijgt een paar rake tikken!
Haal dat touw uit de landrover
en bind haar vast!



Goed aantrekken, die knoop!
Ik wil geen verrassingen, begrepen?!



Nu jij! En geen gekheid!
Ik sta mijn mannetje,
weet je!



Vooruit! Welke richting moet ik uit?

Dat zeg ik nooit!



Ik wel! Je moet in de richting
van die drie witte bergen rijden!
Daar is de tempel van Garamasala!

?!



Dat ging makkelijker dan ik dacht!



Waarom wijs jij dat mens de weg?!



Denk 's na! Lambik is
in gevaar! Met deze
terreinwagen haalt ze hem
makkelijk in! Daarna
bevrijden we onszelf,
schakelen Cassandra uit
en redden Lambik!



Makkelijker gezegd dan gedaan.

Pfff... Ik ben er... De tempel moet zich hier ergens bevinden... Ik voel het... Maar waar?



Wat krijgen we nu?!



De hanger geeft de richting aan... Zoals Garamasala beloofde!



Ik moet naar die berg...



De weg wordt onberijdbaar met al die rotsen.



Dus te voet verder... Maar waarheen? Hé? Verse voetsporen!



Ik ga ervandoor! Als ik de hanger heb, laat ik jullie gaan! Braaf zijn ondertussen!



Ik moet me haasten...



Ze is ver genoeg! Maak je touwen los! Vlug!

Zeg! Wat denk je dat ik ben? De boeienkoningin? Dat touw zit muurvast! Hmpff...



Ja, ik was de beste knopenlegger van de jeugdbeweging!



Het is geen moment om daar trots op te zijn!

Ja zeg, dat mens hield me de hele tijd in de gaten!



Hé, maar wacht eens!
Dat is het!

EEN LATER...

Dit is de top... Wat nu? Ben ik er?
Of moet ik nu weer naar beneden
aan de andere kant?

?

Hé!!

Haaa!! Mijn ogen!

DE STRALEN VAN DE AMULET
DOEN DE EEUWIGE SNEEUW
WEGSMELTEN EN...



De tempel van Garamasala!

Ik zie het al! Ik moet die amulet
weer in zijn voorhoofd plaatsen!

HAIT!

Geen stap meer!

Jij!!





Geef mij die hanger! Nu!

Niks van! Als ik die afdoe, sterf ik meteen!

Kan zijn, maar Suske en Wiske zijn in mijn macht! Als je die hanger niet afgeeft, moeten zij het bekopen!

Je liegt! Suske en Wiske zijn in het hotel en...

Toch niet! Voorspel de toekomst van de kinderen en je zult het zien!



De kinderen... Ze zitten in je auto...



Suske en Wiske... ze willen ontsnappen maar het zal misgaan!



Onmogelijk! Ik heb ze vastgebonden. Ze kunnen niet weg!



Toch wel! Ik zie hoe Suske zo meteen...



De sigarettenaansteker! Daarmee kunnen we onze touwen doorbranden!



...de sigarettenaansteker wil nemen!



Ik zal 'm aanzetten. Gelukkig ben ik nogal lenig!



Suske! Pas op!



Ik ben er bijna!

KLONK!

Hé, handige Harry! Die auto begint te rijden!



Dat is waar ook! Ik had 'm gewoon in eerste versnelling gezet zonder de handrem op te trekken!



Wacht! Ik probeer op de rem te duwen.



Laat dat! We moeten eruit!



We gaan recht op een afgrond af...



De auto gaat zo dadelijk de afgrond in! Ik kan niet verder kijken!



Natuurlijk! Dat is het verdriet van Sidonia! De dood van de kinderen!



Vreselijk... En het spijt me! Maar ik wil die hanger! Geef hier!



NOOIT!

Dan neem ik hem af! Ik heb nog aan kickboksen gedaan!





Die hanger is het vreselijkste wat me ooit overkomen is. Hoe sneller ik ervan af ben, hoe beter.



Hij heeft de hanger niet meer vast!
Dit is mijn kans! Ik wacht tot hij halverwege is en dan...



DE BRAND WORDT OPGEMERKT...



Hallo, politie?



Die fikt lekker weg, zeg!



Goed dat we net op tijd de deur open kregen en uit de auto konden springen.



Dat was anders niet om te lachen.
Mijn hele lijf doet pijn!

Maar toch minder dan als je in de auto was blijven zitten.



Kom, we moeten Lambik helpen!



Hier gaan we dan...
Garamasala zal tevreden zijn...



Hij is hoog genoeg...



Dit moet raak zijn...





Dat mens draagt de hanger!
Lambik is in levensgevaar!

Ik vrees dat het
al te laat is!
Kijk daar eens?...



We nemen die amulet en plaatsen ze
terug in het beeld! Misschien brengt
Garamasala dan Lambik weer tot leven!



Jullie hebben die crash overleefd?!



Ja! En we willen de amulet!



Te laat! Ik geef ze nooit meer af!



Erachteraan! We moeten de
hanger ruilen voor Lambik!



Haha! Probeer mij maar
eens in te halen met die
kinderbeentjes!



Vlug! Trek je jas uit!



Ze mogen mij niet te pakken krijgen!



Hhgg... Ik kan... hgg... niet meer... hgg...!



Hou op! De amulet beschermt mij! Zolang je die draagt, blijf je in leven!

O ja? Wie werkt ze bij jou wel niet eens!



Dat is maar een woord... Ik zal een blik werpen op jullie toekomst...



Ik zie... een sneeuwlawine... Jullie worden bedolven... Mooi zo!



Prima! Dan gaat mijn plannetje lukken! Vooruit, Suske! Roep zo hard als je kunt!



...En jij, Wiske... eindigt in een ovaal met... een oogzichte of zo?!



AAAAAAAAAAAAAAAAHHH!!!



BRRRRRRRR

EEN EVEN LATER...

Wiske? Alles oké?

Ja... Alles prima... Pfft... Waar is die toverkol?!





Daar! Ze is bewusteloos!



Hebbes!



EEN EVEN LATER...

Zo... Hij heeft zijn zevende chakra terug! Hopelijk lukt het!



BRRRRRRRRMMMM!

?!



FLASH!



Suske en Wiske!

Hé?!



Julie hebben je leven gewaagd om mijn hanger terug te brengen. Dat raakt mij diep... Daarom zal ik jullie wens vervullen!



FLITS!

?

Lambikske!



Wat doe ik hier?



Lambik, je deed je best om mijn amulet terug te brengen. Enkel die Cassandra stak stokken in de wielen! Je verdient een tweede kans!

Kijk! Dat mens is ook een beeld geworden!



Ja, zij heeft net als alle andere dragers van het zevende chakra eeuwige rust in het hiernamaals gevonden...



EEN PAAR DAGEN LATER BIJ SIDONIA.

Suske en Wiske?!



Jullie leven?!

Natuurlijk! Dacht je soms van niet?



Ik kreeg gisteren telefoon van de Indische autoriteiten dat jullie hoogstwaarschijnlijk in een auto-ongeval om het leven waren gekomen! Het was verschrikkelijk!



Voorspelling Sidonia dus toch uitgekomen, maar goed afgelopen.

Welke voorspelling? Ik kan er me geen enkele meer herinneren!



Da's maar goed ook! En hopelijk vind je in de toekomst je geluk terug.



Tevreden zijn met wat je hebt, is al een goed begin...



Maar Wiske, hoe wist jij eigenlijk dat die sneeuwlawine goed zou aflopen?



Kassandra voorspelde dat ik in een ovaal terecht zou komen! Maar een oogziekte was het niet! Kijk maar...



EINDE



SUSKE EN WISKE

VRIENDEN VOOR HET LEVEN



Lambik krijgt van een oude waarzegster een amulet met voorspellende gaven. De amulet maakt hem gevierd en beroemd maar ook steeds ongelukkiger. De toekomst die hij van sommige mensen ziet, is helemaal niet zo rooskleurig. Hij wil weer af van zijn gave maar ondervindt al snel dat dat alleen mogelijk is door de amulet terug te brengen naar zijn oorspronkelijke eigenaar, de Indische godheid Garamasafa. Helaas wordt hij achternagezeten door een collegawaarzegster die de amulet voor zichzelf wil. Als ze daarin slaagt, zal Lambik sterven...

