

JEF MYS

JOMMEKE

DE VOGELVRIEND



JEF MYS

JOMMEKE

DE VOGELVRIEND



OP EEN ZONNIGE DAG
IN DE VELDEN ROND
ZONNEDORP.



Hum! Ik had hem misschien toch niet 'koekoek' moeten noemen!



DE GEHEIMZINNIGE STRONK WIPT VERDER OP ZOEK NAAR VOGELS DIE HEM KUNNEN VERSTAAN.



VERSTAAT DE BOSUIIL ZIJN GEWAUWEL?...



Oehoe... poe-poe. Wauw-wauw-wauw. Oehoeloewoepoe!

NEE DUS!

Krouw-ouw! Oehoe!! Kikikiki!!!



BOERENZWALUWEN VERSTAAN OOK GEEN FLUIT VAN WAT ER UIT DIE VREEMDE STRONK KOMT.



EEN SPOTVOGEL DENKT DAT DE STRONK MET HEM SPOT!



EEN PIMPELMEESJE DAT ZICH GRAAG IN HOLLE BOMEN NESTELT, BELEeft DE SCHRIK VAN HAAR LEVEN.



Verdorie! Die vogeltaal is aarts-moeilijk! Misschien kan ik beter met die koe praten! BOE!!!







Oef! Ik ben ze kwijt!

Filiberke! Speel je boomstronk?

Tja! En mieren houden van boomstronken!

FILIBERKE LEGT UIT DAT HJ MET VOGELS WIL LEREN PRATEN. HJ HEEFT EEN VOGELGIDS WAAR DE GELUIDEN VAN ALLE VOGELS IN BESCHREVEN STAAN. VERKLEED ALS BOOMSTRONK KON HJ ZE BENADEREN, MAAR HET PRATEN IN VOGELTAAL LUKT NIET ECHT GOED.



DE VOLGENDE DAG

Vandaag wil ik enkel naar vogels kijken!

Onze boomhut is hier heel geschikt voor, hé!



Kijk daar!... Een grote zaagbek! Een eend die je hier zelden ziet.



En ginder! Twee tureluurs!



En daar... een groene specht! Die lust wel wat mieren!



Zeg, wanneer mag ik eens kijken?!



En hier... een prachtige felgekleurde en hoog-intelligente papegaai!



Hier Jommeke, vlug! Ik heb sneeuwanzen gezien!



ZE BRENGEN NOG HEERLIJKE UREN DOOR IN HUN VOGELUITKJUKHUT.

Wauw! Prachtig!!!

'S AVONDS

Flip, ik heb een idee! Floris, de postbode, heeft thuis wel honderd zangvogels!



Ik vraag hem of hij ons geen mooi exemplaar wil geven als cadeau voor Filiberke!



Wablief? Cadeau! Voor welke gelegenheid?



Gewoon! Omdat hij mijn beste vriend is en omdat hij zo van vogels houdt!



En ik dan? Ik ben toch ook je beste vriend!



Ik zou ook heel graag zomaar een cadeautje krijgen!



Oei-oei, Flipje! Een beetje jaloers?



Jaloers?! Op Filiberke? Bijlange niet!



Ik krijg alleen graag veel cadeautjes! Het is al zo lang geleden! Ik voel me wat verwaarloosd!



Och Flip! Jij bent de enige papegaaï ter wereld die een leven als een koning heeft!



Zelfs een koning krijgt graag cadeautjes!



Flip, stop met zagen! Kom, naar bed! Morgenvroeg gaan we naar Floris!



DE VOLGENDE DAG KRUGEN ZE VAN FLORIS DE POSTBODE EEN LACHVOGELTJE.



Ik heb met Filiberke in onze boomhut afgesproken!



Zeg eens, onbeleefde papegaaï! Mensen uitlachen doe je niet! Brutale vogel!



Maar... dat was ik niet! Dat deed hij daar!





DE KINDEREN BELEVEN EEN HEERLIJKE DAG MET DE LACHVOGEL. 'S AVONDS KRIJPT FILIBERKE DOLGELUKKIG IN ZIJN BED.



DE VOLGENDE DAG, OP WEG NAAR SCHOOL

Neem je euh... dinges mee naar school?

Dinges? Dinges heeft een naam hoor! Sire! Zo heet hij!

Zeg, Sire vliegt er wel vandoor!

Laat hem maar! Hij keert steeds terug!



Potverdikke! Kleine duivel!!!



Oei! Sire is er met de wormpjes van een visser vandoor!



Is dat jullie vlieg-beest? Stelletje deugnieten!

Hihi! We gaan plezier beleven met Sire!

OP DE SPEELPLAATS

Zo Sire, mooi blijven zitten tot de lessen gedaan zijn!

Luistert die vogel naar je, Filiberke?



Natuurlijk! Sire is een slimme vogel!

TJDENS DE EERSTE LES ECHTER



Filiberke, je zal je vogel thuis moeten laten! Zó kan ik geen les geven!







THUIS BEGINT FILIBERKE DIRECT AAN ZUN STRAF. HU WIL NIET DAT ZUN OUDERS HET TE WETEN KOMEN. MAAR EERST ZOEKT HU WAT OM TE KNABBELEN...





BIJ DE NAAISTER



SIRE MERKT NIET DAT HJ BLIJFT HAPEREN AAN EEN WOLLEN SJAAL...





DE VOLGENDE OCHTEND



AAN DE SLAAPKAMER VAN ZIJN OUDERS

♪ O, lieve ouders... ik loop even tot bij Jommeke. ♪ En ik breng straks boterkoeken mee!



?!?!?

Amai! Ons zoontje is erg blijgezind opgestaan!

En zo prachtig gezongen! Ik wist niet dat hij dat kon!



Potverdorie! Ik fluit en zing als een volleerd operazanger!



Dat komt zeker door dat fantastische zangzaad van Gobelijn!



♪ Goedemorgen, mevrouw de buurvrouw. ♪ Wat zie je er toch stralend uit deze morgen!



Ooooo!!!



Zie je, ventje! Zo verwelkom je je vrouwtje's morgens!

Ja maar... ik zing zo vals als een kat!



Uitvluchten! Steeds uitvluchten!



Eerst naar Rozemieke! Wat zal zij verschieten!



Hun slaapkamerraam staat open! Ze zijn wakker!



♪ Zonnestrallen... lentebloesems... ochtenddauw... ♪ O Rozemieke... niets mooier dan die blauwe ogen van jou!



♪ Ogen diep als de zee... neem me mee! ♪



O Filiberke! Waar heb jij zó mooi leren zingen? Ik ben ontroerd!



O Rozemieke... kom met me mee naar zee... of nee... naar Jommeke! ... Allee...



En ik krijg geen serenade? Wat heb jij dat ik niet heb?!



Vraag Jommeke of hij een liedje voor je zingt.



BU JOMMEKE

Dag beste vriend. Kom, laat ons de prachtige natuur in trekken. Laat ons de dag plukken!



Waar heb jij zo knap leren zingen? Ik geloof mijn oren niet!



Ik weet het ook niet! Ik stond vanmorgen op en plots kon ik zingen!



Nu zullen de vogeltjes niet meer schrikken als ik zing!



Kom, we testen het onmiddellijk uit!



Vlug nog wat zangzaadjes inslikken, terwijl ze niet kijken!



Stil!... Luister!...



KORRK... KORRK... KORRK...



Leuk hé! Kom kom!
Korr-korr!

Het geluid van een
fazant nabootsen
is nu ook niet
zo moeilijk.



Knorrr- knorrr-
knorrr!!!



KORRKORR!



Wel?
Wat
bezielt
hem?

Je hebt hem
beledigd!

Hoezo beledigd? Ik
heb zomaar wat
gebrabbeld!

Weet jij dan wel
wat je hem zegt
Filiberke?

Nee, dat nog niet!
Maar op de een of
andere manier
verstaan ze mij wel!



Je zei wel knorrr en
niet korr!



EN NA EEN UURTJE WANDELEN

Opzij opzij opzij, hier komt Filiberkes
gevleugelde fanfare! Toet-toet!



Ongelooflijk!

Hoe
mooi!!!



Ik versta niet hoe de vogels Filiberke begrijpen! Hier zit meer achter!



WAT LATER

Vooruit Filiberke, vertel ons je geheim.

Er is geen geheim! Ik lees veel over vogels en probeer hun taal zo goed mogelijk te imiteren.



En kijk... het lukt! De vogels lijken mij echt te verstaan! Ze vertrouwen mij! Da's toch plezant!



Ik vraag eens rond wat ze van Filiberke denken...



Mevrouw de kerkuil zal wel een praatje willen maken!



Krouwouw... Dag mevrouw de kerkuil, hoe gaat het?



Krouw-ouw!? Een papegaai die uils praat! Nou-nou! Wat een wonder! Poe-poe-poe!



Ik ben wel Flip, de papegaai van Jommeke! Een slimmere papegaai bestaat er niet!



Maar vertel me, kan Filiberke nu echt met vogels praten?

Poe-hoehoe! We verstaan jouw vriendje echt!



Maar zijn woorden staan nog niet op de juiste plaats! Hij moet nog veel oefenen! Krouw-wouw!

Dank je wel, mevrouw de kerkuil! Tot ziens Poe-oe-oe!



Hazo, mijn woorden staan verkeerd volgens madam uil! Daar moet ik dringend iets aan doen!



Op school zal je dat zeker niet kunnen leren!

Je zal wel zien! Ik word de eerste mens op aarde die echt met de vogels zal kunnen praten!



'S AVONDS SNOEPT
FILIBERKE DE HELE
DOOS ZANGZAAD
LEEG. HJ IS ERVAN
OVERTUIGD DAT HET
HEM ZAL HELPEN
DE TAAL DER VOGELS
MEESTER TE WORDEN.



DE VOLGENDE DAG



Wie-tjoe...
Kek-kek-kek!
Kieeëk-tjoe
krie-kië!



Kijk! Kijk! Kijk!!!
Daar is hij!!!



KIEEËK
KÈK-KÈK



KIEJA-KÈK
WIETJOE!

KIEEËK!...
KÈK-KÈKÈK!



WIETJOE?

KIEJA-KIEJA...
KRIË-KRIË
KÈK!



KIEËK



Tof hé!
Euh!... Moeten wij
nu geloven dat die
arend verstond wat
je brabbelde?



Dat is geen arend! Dat is een
kiekendief! En ik hoop dat
hij me heeft verstaan!
Ik vroeg hem om wat
braambessen te brengen!







Jullie weten toch dat jullie hier niet levend weggomen! Korr-korr-korr!



Lach niet te vlug, pek-duivels! Jullie laatste uur heeft geslagen! Prukk-kork!



KIEJA-KIEJ! KÈKKÈK WIEWIETJOE!!!



Pruk?! Dat is de taal van...



Kiekendieven! Vlieg voor je leven!



Dank je wel, vrienden kiekendieven! Kèkkèk!



Is de vogelstrijd gestreden? Zijn de raven begraven? Is het veilig?



Dat was straf hoor, Filiberke! Vertel me nu eindelijk je geheim?

Raven! Brrr!! Griezels!!!



Wacht, Jommeke, eerst de musjes geruststellen.





EEN HALFUUR LATER
WETEN ALLE
GEVLEUGELDE
DIEREN IN
ZONNEDORP VAN HET
BESTAAN AF VAN
FILIBERKE, DE GROTE
VOGELVRIEND DIE DE
TAAL VAN DE VOGELS
SPREEKT. ZO OOK
EEN KLEINE EEND DIE
MET ZIJN VERHAAL
NAAR FILIBERKE
STAPT.









Waar zit Pekkie?



BIJ BOER SNOR

Joepie! We mogen de oude duiventil inrichten!



EEN KWARTIER LATERS

HONK! Binnen!



Ik stuur mijn gevleugelde inspecteur om jullie zaak op te lossen! Honk-honk!

HONK!



Flip, wil jij zorgen dat de zwanen en de ganzen overeenkomen in het park?

Oké baas!

HA HAAA



Is het weeral ruzie tussen die twee pluimveefamilies?!



DE HELE DAG LOPEN VOGELS AF EN AAN MET HUN KLEINE EN GROTE PROBLEEMRUES.

FILIBERKE EN ZIJN INSPECTEURS HEBBEN HUN HANDEN VOL OM ALLES OP TE LOSSEN.

De volgende!

Zitten de jagers weeral achter jullie aan? Ik ga met ze praten!

En jij, duifje? Mag je van de parkwachter niet meer op het standbeeld zitten? Wacht maar!



ONDERTUSSEN IN DE RUÏNE

Waar zit de rest van onze bende nu toch? Pruk-korrk!

KORRK



Pruuk! Wij zitten enkele dorpen verder! Zonder de bemoeizucht van dat zwartharig ventje! Korrk!



Lafaards! Verraders!! Angsthazen!!!



Ik laat me niet verjagen door zo'n snotneus! Korr-korr!



En mijn trouwe maat ook niet! Hé, maat!?



Ik ben ook weg! Onze makkers hebben gelijk! Prrruk!!! Dat ventje zal ons eeuwig en altijd tegenwerken! Korrrrk!



En die kiekendievenbende staat aan zijn kant, dus saluut! Prruk-kork!



Slappelingen! Korrrrk!

Ik heb me ferm in jullie vergist! Prutsers!



Hoe is 't mogelijk! Stelletje mussen! PF! Pruk!



Dit is mijn burcht! Hier heers ik, Pruk, de ravenkoning! Ik zal die zwarte snotneus zelf een lesje leren!



DE VOLGENDE DAG KEERT ANNEMIEKE TERUG NAAR HUIS. ZE HEEFT HAAR MANDJE VOLGELADEN MET VERSE GROENTEN EN EITJES VAN BOER SNOR. ZOALS ALTUD NEEMT ZE EEN PAD DOOR HET BOS.



Die griezelige vogel staat me precies op te wachten?!



Brrr! Ik neem een andere weg!...







Is hij... weg?!...



Is wie weg? Die zwarte boze raaf! Huuuu!



Zijn die zwarte duivels terug? En nu vallen ze mijn vrienden aan!



Open de deur, Annemieke, er is geen raaf meer te zien! Alles is veilig!



O, Jommeke, ik heb zo'n schrik gehad! Die vogel heeft mijn strikje gestolen!

Ik zal mijn vrienden kieken-dieven terug-roepen!

ONDERTUSSEN BIJ PROSPEER



Schat, kom je naar binnen voor een taartje en koffie?



Hm! De taartjes van Charlotte, mijn lief vrouwtje, zijn de lekkerste van Zonnedorp!



Pruk-korrrk! Hmm, lekkere tomaatjes!



En schat, staan je kerstomaten mooi dit jaar?



Ze zien er heerlijk uit! Vanavond mag je ze plukken voor een lekker slaatje!

Dank je voor de taart en de koffie, schatje! Ik zal de tomaatjes nog vlug wat te drinken geven!



Wat?! Wat is hier gebeurd?



Filiberke weet hier zeker meer van, met zijn vogelgedoe! Ik bel hem op!



Ik wil naar huis, maar ik durf niet!



Kom, ik breng je! Bij mij ben je veilig!

En ik ga nu naar de...



Filiberke?! Je moeder hier! Kom direct naar huis! Er is iets ergs gebeurd!



Potverdikke! Toch ook geen ravenaanval!



Eerst naar huis en dan dringend naar de kiekendieven!







Dat is de hond en het vogeltje van die zwarte bemoeial! Kar-kar-pruk!

Kar-kar-kar! Ik heb een idee dat me voorgoed zal verlossen van zijn bemoeizucht!



SIRE PEKKIE

Verdorie zeg! Waar zitten die twee toch?



Pekkie!? En waar is Sire?!...

Ja jongen! Waf-waf-waf! Dat klinkt zeer erg, maar wat wil je zeggen?!

Ik versta alle vogels, maar mijn eigen hond niet! Verdikke, wat nu gezongen?!



Natuurlijk! Die duivelse raaf heeft mijn lief vogeltje ontvoerd.

Nu is de maat vol! Naar Jommeke! Samen ten aanval! Weg met de raven!

EEN UUR LATER

Waar zit je, zwart scharminkel?



Filiberke, waar blijven je kiekendieven? Die raaf is niet veel goeds van plan! Brrr!

De kiekendieven zijn op vakantie! De musjes wisten me dat te vertellen!

En Flip? Waar blijft hij toch?!



Waarom heb ik me toch laten overhalen om mee ten strijde te trekken! Pf!



Anders wat? Korrrk! Als jullie me vangen en opsluiten, zien jullie je vogeltje nooit meer terug! Pruk!

Dat zullen we nog wel zien! Waar zijn je kameraden trouwens?!

Gevlucht! Maar ik laat me niet weg-jagen!

Mijn kameraden zijn lafaards! Ik richt een nieuwe bende op! Kar-kar-kar-pruk!





Niks te vinden in deze hoop oude stenen! Waar zit Sire? Zeg het ons!

SIRE



Zweer dat je me met rust laat en ik zeg het! Pruk!



Oké, jij wint! Ik zweer dat ik je...



... nooit gerust zal laten!!!



En verdwij nu voorgoed, zwart misbaksel!



KOORK



Prrruuk! Ik geef niet op! Ik geef nooit op! Ik richt een nieuwe bende op!



En ik weet al met wie! Korrrrk! Wraak!! Prrruuk!!!



Ik denk dat hij het nu wel begrepen heeft!

En nu Filiberke, je geheim!

Jaja Jommeke! Straks! Eerst al mijn vogelvrienden op de hoogte brengen van het goede nieuws!



Verdikke! Mijn vogels!
Hoe ga ik die terug in
hun kooi krijgen?



Luister naar mijn plan... zwwzw...



HET IS EEN WARME NACHT.
FILIBERKE RAAM STAAT OPEN.



VOOR FILIBERKE BESEFT WAT HEM OVERKOMT,
HANGT HIJ HOOG IN DE LUCHT WAAR NIEMAND
ZIJN HULPGEROEP HOORT.



IN DE RUÏNE

Wie niet horen wil, moet
voelen! Korrrk! Prruk!



Ziezo, mensenjong,
ik laat je in de
klauwen van mijn
drie vrienden!



Ze mogen met je
doen wat ze willen!
Saluut! Korrrk!





Wat een domme vogels!
Denken ze nu echt
dat ik op hen blijf
wachten!



EEN EIND VERDER

Hela maat, waar
vlieg je zo vlug heen?

Vrienden!
Hebben jullie
hem al een
lesje geleerd?

Niks lesje geleerd!
Wat ben jij van
plan?...



Ik ga enkele
nesten met
heerlijke eieren
leegroven, njam!



Zie je wel! Dat
ventje had
gelijk! Hij
gaat onze
eieren roven!



Jullie eieren? Maar
nee! Hij heeft jullie
wat wijsgemaakt!

Je liegt dat je
zwart ziet!



Ik moet niet
liegen om zwart
te zien! Ik ben
zo geboren!



Ha! En ons nog
uitlachen ook!
Pluim hem!



Tjip! Goed zo!
Lap! Knots!
Het zal hem
leren!

Tsip-tjip!
Onze eitjes
zijn veilig nu!



KOOORRRK



Potverdorie! Daar zijn ze
terug! Wat zouden die
uitgespookt hebben?!

FILIBERKE IS BIJ JOMMEKE AANGEKOMEN.



Filiberke?!

Kom vlug naar beneden! Ik heb wat meegemaakt!



Stil, hé! Vader, moeder en Flip slapen nog!

Jaja, maar luister naar mijn ongelooflijke verhaal!



IN GEUREN EN KLEUREN VERTELT FILIBERKE HET VERSCHRIKKELIJK AVONTUUR MET DE DRIE REUZENVOGELS.



Bijna niet te geloven, hé?

Inderdaad! Ik geloof het echt niet! Zulke vogels leven hier niet!



Je hebt een nachtmerrie gehad en je denkt dat je het echt beleefd hebt! Kruip maar vlug terug in je bed!



Slaapwel, Filiberke! Tot morgen!

Ja maar! Mooie vriend ben jij!



Ik weet zeker dat ik niet droomde! Morgen ga ik op onderzoek! Die vogels komen ergens vandaan!

DE VOLGENDE MORGEN



Goedemorgen, zoontje! Oei! Slecht geslapen?

Heb je dat gehoord! Ik kwam Marie van Teofiel tegen bij de bakker! Zij wist van de vriendin van haar buurvrouw dat er vannacht drie grote vogels zijn ontsnapt en...



Zie je wel! Ik heb niet gedroomd!



Filiberke had vannacht dus toch gelijk! Kom Flip, we moeten hem opzoeken!



Niet nodig! Daar komt hij al aangelopen!



Ik weet het Filiberke! Niets zeggen! Moeder vertelde me over de drie grote vogels! Ik excuseer me!



Heb je je tong ingeslikt?



.....!!!
!!!!!!



.....!!!
!!!!!!

Hij is zijn stem kwijt!



Flip, haal vlieg papier en potlood!



Kalmeer; Filiberke, en schrijf op wat je wil vertellen!



Ja! Dat hebben we al begrepen! Maar wat heb je uitgespookt met je stem?



DE VOLGENDE DAG

Nu krijgt Sire het speciale zangzaad van de professor! Hahaha! En het helpt! Luister...



Je zal toch geen zangzaadjes meer snoepen hé, Filiberke?

Neenee! Ik heb mijn haha lesje geleerd! Hahaha!



Ik ga mijn... haha vrienden vogels mijn haha... avontuur vertellen!



Ho!?!... Haha... Dat kan niet meer! Ik kan niet meer met ze praten! Hahaha!



Nooit meer! En het was zo mooi! Hahaha... snik!



Zeg Flip... als je eens... zwzw zwzw... en vraag aan de Miekies of ze met verf... zwzw.



EN DAN!

Filiberke, je hebt bezoek!



Haha... och, bezoek! Van wie?... Hahaha!

Euh... 't vliegt en 't zingt!!!

