

VERTONGEN & Co

KAPITEIN MARK



HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS • CORTEGGIANI

VERTONGEN & Co

KAPITEIN MARK



EC
DE KAMPIOENEN

één

STANDAARD UITGEVERIJ

Het ELAND DER SCHIPBREUKELINGEN ligt zestig zeemijl ten westen van de Engelse kust... Het is een onheilspellend oord waarvan de bewoners allemaal afstammen van piraten en strandjutters. De plek geniet dan ook een slechte reputatie. Het gebeurt hoogstzelden dat iemand het eiland bezoekt. En toch...



1A

Die dag, in een
torengebouw
in de stad.



Hier is het,
Paulien.

Meester
Foefelaer,
notaris.

Dat staat hier!

Wel? Waarop
wacht je om
te bellen?



Vooruit dan maar.



Dag meneer.
Wat wenst u?

Ik heb een afspraak
met meester Foefelaer.
Mijn naam is Mark
Vertongen.



Vijf minuten later.

Welkom in mijn kabinet!

Dank u. Dit is Paulien, mijn dochter.
Waarom heeft u mij ontboden?



1B



Ik wil u eerst voorstellen aan John Knockout. Hij was de bootsman van kapitein Negnotrev.

Oei! Zeker een Rus, die Negnotrev.



Aangenaam, meneer. Wat doet een bootsman precies?

Hm...

... Die ouwe piraat had dus een erfgenaam...



Een bootsman is baas over de bemanning op een koopvaardijship, papa.



Bedankt, lieve dochter.

Vraag het maar als je iets wilt weten, hè.

Nog vragen?



Ja... Die... Die Negnotrev... Wie is dat?

Maar... Uw oom natuurlijk!



WAT?!

Mijn oom?



Uw oom... Dat zeg ik toch...

Maar... Welke oom?



Hahaha! U bent een grapjoes. Kom, go zitten...

Oei... Waarom?



Om het testament voor te lezen van de betreurde kapitein Negnotrev.

Ah! Nu wordt het ernstig...



... Dus... Kapitein Negnotrev is drie jaar geleden verdwenen toen zijn schoener, 'De Onzinkbare', met man en muis verging...

Verdwenen? Is hij dood?



Natuurlijk! Anders zouden we hier niet zitten!



Ik lees dus zijn laatste wilsbeschikking... Luister...

Aan mijn neef Mark, schenk ik, kapitein Negnotrev, mijn huis op het Eiland der Schipbreukelingen...

Een huis? Oei, is dat alles?

Er is nog meer... Luister...

Ik hoop dat hij...

Ik schenk hem tevens mijn pijp en mijn kapiteinspet!

JOEPIE! Ik heb altijd al een echte kapiteinspet willen hebben!

Euh...

EN OOK NOG EEN POP! JOEPIE!

Als u mij toestaat, lees ik verder. Er is nog meer...

Nu komt het... Mijn aandeel in de erfenis...

Mijn schoener laat ik na aan...

... John Knockout, mijn trouwe bootsman, die dit terecht verdiend heeft...

... Mijn neef Mark, de laatste der Vertongens...

RAAH! WAT? DIT IS NIET MOGELIJK!
Het schip komt mij toe, met alles wat erin zit!

GRRR! KOOP EEN BRIL!
Je hebt verkeerd gelezen!

Nee... Urg!... Er is nog een postscriptum voor u...

WAT? WAAR?

H... Hier... Kijk... Gnhikhi...

Het is heel klein geschreven... Moeilijk te lezen... Hm...
Postscriptum "aan die lelijke schurk van een bootsman"...
"Schenk ik als ouwe piraat mijn welgemeende consideraties..."

DIT LAAT IK NIET ZOMAAR GEBEUREN! HET IS EEN SCHANDAAL!



Wat een verschrikkelijke vent!

JULLIE HOREN NOG VAN MIJ!

OPZIJ, ERFGENAAM VAN MIJN VOETEN!



BENG!



Go zitten... Er is nog een opschortende voorwaarde...



Wat? Is het nog niet afgelopen?

Wat is dan wel die opschortende voorwaarde?



4A

U erft dus het huis en alles wat het bevat... U kunt er onmiddellijk over beschikken...



WOW! TOP!

Dat is wel heel wat... Maar... Die schoener is toch gezonken?



Ja... Daarover gaat de opschortende voorwaarde. Jullie moeten het gezonken schip vinden om alles te kunnen erven.

U moet dus naar het eiland vertrekken, een schip monstren, een bemanning vinden en aldus bewijzen dat u een echte zeeman bent...



Maar dat ben ik al! Binnenkort heb ik een kapiteinspet!



Die pijp krijgt u meteen... Hij was er zeer aan gehecht en had ze bij zijn testament gevoegd...



TOP! Ik wil ze proberen...

4B

Héhé! Nog niet alles is verloren... Ik vertrek dadelijk om de nodige maatregelen te treffen...



Heeft u nog vragen?

Ja... Hmpf... Hmpf...
Eén... Hmpf... Pff...



Maar... Waarom is de pijp verstopt? Is dat uw vraag?



Nee... Hmpf... Ik wou weten waarom u net zei dat ik de laatste der Vertongens was? Er is er namelijk nog één: mijn papa!

PUF!
PUF!



AH! NEE! Volgens de informatie van uw oom, is uw vader overleden!

HMPFF!?! MIJ ZEGGEN ZE OOK NOOIT IETS!



Opa zal raar opkijken als hij dat hoort!



OVERLEDEN? Wat is dit voor een krankzinnig verhaal?



Het is niet omdat ik tussen de doodskisten sta dat ik er zelf in wil liggen!

Ik herhaal maar wat de notaris zei...



Je broer heeft beweerd dat jij dood bent.

Mijn broer is zelf overleden. Ik heb al drie jaar niets meer gehoord van hem.



Drie jaar... Dat was de termijn die hij had vooropgesteld om de erfenis bekend te maken.

Welke erfenis?



Erfenis? Oei... Hoe moet ik het uitleggen... Mijn broer zat in duistere zaakjes...

Oei! Was hij belastingcontroleur?





NEE... PIRAAT!

Oef! Ik vreesde al het ergste!



Waarom heeft hij niet dezelfde naam als wij?

Maar Hij heeft dezelfde naam!



Negnotrev is hetzelfde als Vertongen, maar dan omgekeerd!

Oei! Natuurlijk! Ik ben een kieken, hé?



Waarom heeft uw broer zijn naam veranderd?

Om de familie de schande te besparen van zijn slechte reputatie...



En wat erf je dan?

Deze pijp, een kapiteinspet, een huis en een boot die gezonken is! En daarvoor moeten we naar het Eiland der Schipbreukelingen.



Ik heb nog nooit van dat eiland gehoord. Waar ligt dat?

Ik zoek het op het internet! Ah! Hier... Voor de Engelse kust...



Er was nog een vreemde kerel bij de notaris... John Knockout...

Een onsympathiek personage...

Ik denk ineens aan iets...



Je oom was een piraat... Ik wist niet dat die in deze tijd nog bestonden... Maar...



John Knockout was de bootsman van je oom! Die man is dus ook een piraat!



Dat klopt helemaal!

O! INSPECTEUR POREI!

Wat doe jij hier?



Komt u een doodskist kopen? Wij hebben alles wat uw hartje kan verlangen...

Ik neem aan dat het voor een plots overlijden is...

Nee, maar dat zal niet lang meer duren als u zo doorgaat!







HEEELP!
KAPITEIN
MARK! DOE
IETS!

HET SCHIP
VERGAAT!



WE GAAN NAAR
DE DIEPERIK!

Damned! Nooit
zo'n storm
meegemaakt!



LIEVE HELP!
Paulien slaat
overboord!



Oei! Wat
zal mama
zeggen?

PAPA! HELP!



AAAAAH!



Oei! Het was alleen maar een
nachtmerrie. Het is tijd om op te
staan. Oms Boms wacht op ons...



Bij Ma en Pa Vertongen...

Doe maar een dikke
sjaal om, Theofiel.
Ik zou niet willen
dat je kouvat.

Bedankt,
Marie-Paule...



TUUT TUUT...

Daar zijn ze! Prima! Precies op tijd...



Op oms Boms kan je
altijd rekenen...







Zo dadelijk meren we aan... Ik ben benieuwd
wat we hier zullen aantreffen...



O! DE FERRY!



VLUG! Kapitein Knockout waarschuwen...



Hij zit waarschijnlijk in
de kroeg, zoals altijd.



Kapitein! De ferry
is aangekomen
in de haven!

De ferry! Hahaha!
Dat betekent dat
de erfgenaam van
Negotrev het
gewaagd heeft om
tot hier te komen...



Hij heeft lef, dat moet ik toegeven.

Wat doen we nu?



Waarschuw de anderen.
We schieten in actie!



Intussen...

We gaan eerst op zoek naar
het huis dat Mark heeft geërfd.



We vragen maar best de weg.
Anders rijden we uren in het rond.



Die kerel kan ons misschien de weg wijzen.

TUUUT TUUT!



Waar vinden we het huis van kapitein Negnotrev, alsjeblief?

Volg de kustweg tot helemaal bovenaan. U kunt niet missen.



Die ook al! Beleefde mens!



Dit is de kustweg.

Daar bestaat geen twijfel over. Hoe verzinnen ze toch al die benamingen?



DAAR!



Het huis van kapitein Negnotrev!



Mijn broertje heeft niet slecht geboerd tijdens zijn criminele carrière.

Ik heb de sleutel van notaris Foefelaer.



En hij past! Alsjeblief!



GROOAAK!





AAAH!



Papa? Wat is er?

BRRREEK ZIJN PIJP!



Alles in orde?

Ja, maar die daar heeft me doen schrikken!



Een papegaai!

Ik krijg hem niet te pakken!

BRRREEK ZIJN PIJP!

WAF!



Daar heeft de notaris niets over gezegd!

Die leeft tenminste nog!



Goed zo, want voor die papegaai heb ik geen doodskist maegebracht.



Hij ziet er lief uit!

Denk je?

BRRREEK ZIJN PIJP! BRRREEK ZIJN PIJP!



Hij herhaalt steeds hetzelfde. Om gek van te worden.

Dat doet een papegaai nu eenmaal, papa.

BRRREEK ZIJN PIJP!



BRRREEK ZIJN PIJP! BRRREEK ZIJN PIJP! BRRREEK ZIJN PIJP!

Die vogel werkt op mijn zenuwen!



BRRREEK...

PAF!





Moderne piraten maken gebruik van sleepboten. Tijdens stormweer doen ze alsof ze schepen in nood te hulp komen...



Vrachtschepen en ferry's vinden maar moeilijk hun weg tussen de klippen...

De piraten enteren de schepen die in moeilijkheden zijn...



Ze laten bemanning en passagiers in shock achter, terwijl ze vliegensvlug met hun buit verdwijnen...



Daarom interesseert Porei zich voor de zaak... Jammer dat hij niet met ons is meegegaan.



Maar goed ook. Hij zou toch maar steeds hetzelfde herhalen, zoals een papageai...



Hij slaapt de slaap der rechtvaardigen...

Zo zie je maar hoe rustig je wordt van boeken...



We laten hem maar slapen... We genieten van de stilte!



Oei! Het is die vreselijke bootman van kapitein Negnotrev.

Goed dat je mij hebt herkend!



Laat me erin, kind. Ik wil met je vader spreken.



Als je uit bent op mijn pijp en kapiteinspet, kun je het wel vergeten!

Helemaal niet. Ik kom je een voorstel doen.









U weet dus echt hoe je zo'n ding moet besturen?

Het is niet moeilijker dan een naaimachine bedienen... Hop... Starten en we zijn op weg.



Oei! Rechtdoor varen, oma!



Weet je zeker dat ze haar voorbrevet heeft?

Hopelijk kan ze beter overweg met een naaimachine. Gelukkig is er een echte kapitein aan boord. IK draag de pet!



Eens op de open zee, stevent de 'Titanic' af op de Archipel van Het Skelet...

Koers noord, noord-oost, oma Boma!



Twee uur later...

Ik heb de gegevens van de kaart overgezet naar mijn gps. Als het goed is, komen we stilaan in de buurt...



DAAR!



22A

DE ARCHIPEL VAN HET SKELET!

Geen twijfel mogelijk!



22B

**HET
DOODSHOOFD-
EILAND!**



We zullen
te pletter
slaan op
de rotsen!

De stroming stuurt
ons naar die
opening...



23A

We varen
door een
gigantische
grot!

Volgens de
gps zijn we
op onze
bestemming.



Ik probeer ergens aan te
meren zodat we aan land
kunnen gaan.



Vijf
minuten
later...

Opgelet! Beschadig
de kist niet...

Pff... Waarom
slepen we
die mee?



Een beetje respect! Die kist moet
dienen om je oom eervol te begraven.

Hij is nu al drie jaar
verdwenen. Misschien
vinden we hem nooit.



Dan moeten
we hem
zoeken!

We moeten eerst
het schip vinden...
"De Onzinkbare"...



23B



Papa... Rookt een schip wel eens?

Als het een stoomboot is... Maar wij zoeken een zeilschip. Waarom?



?



Oei! Als die rook maar niet van een vulkaan afkomstig is!

Laaten we gaan kijken.

De kist blijft hier. Ze zou ons maar hinderen.



Daarom!

?!?

?



Niemand zal ze komen stelen. We zijn hier alleen...



Maar Mark vergist zich. Want in het ruim van de sleepboot...

Vooruit, jongens!

KRRR



En na een lange klim over de rotsen...

Pff... Pff... Is het nog ver?

Ik denk dat we er zijn. De rook komt daarvandaan...



CROOAKKK!



O!

EEN HUIS? HIER?

Ineengekrutseld met wrakkhout!



Charmant! Er is zelfs een bloembed met begonias!

RAAK NIET AAN MIJN BEGONIA'S!



Ik heb genoeg moeite moeten doen om ze te laten groeien! Wie eraan raakt, krijgt een schot hagel!



CRROOAAK!

JUL! Mijn geliefde papegaai!
Julie hebben hem meegebracht!

Een halfuur
later...

Daar ligt
mijn schip!

Verborgen in het hart
van het Doodshoofdeiland!
Zonder de aanwijzingen
op de kaart hadden we
het nooit gevonden!

Maar... Waarom die geheimzinnigheid? Waarom
bent u zich hier komen verbergen?

Ik wou verdwijnen... Het is een
lang en ingewikkeld verhaal.
Wilt u echt dat ik het vertel?

**WIJ ZIJN WEL GEÏNTERESSEERD
OM JE VERHAAL TE HOREN!**

O! KNOCKOUT!

Die schurken zijn
ons gevolgd!

Toch niet, onnozele erfgenaam. We hadden
ons verstopt in het ruim van de sleepboot.
VERTEL, KAPITEIN NEGNOTREV!

26A

26B



Biecht op of ik schiet een derde neusgat in je kop!

Neenee.. Aan twee heb ik genoeg!



Wel.. Er was eens...



Ah! Alle goede verhalen beginnen met "Er was eens"...

Laat hem spreken, papa.

Ge door, Antoon...



Er was eens een kapitein van een sleepboot, die als piraat leefde van strooptochten...

ENTEREN!



Op een dag had hij er genoeg van en besloot zijn leven te beteren...



Tijdens het wekelijkse drinkgelag in de kroeg, deed hij een slaapmiddel in het bier van zijn matrozen en verdween hij voor altijd...



Hij nam de vlucht met zijn schip met in het ruim de buit van talloze rooftochten...

Hij stevende af op de Archipel van Het Skelet...



Hij vond een schuilplaats in een van de stille krekken van het Eiland van het Doodshoofd...

En drie jaar lang gaf ik geen teken van leven meer...



We dachten dat je dood was! Ik heb zelfs een kist meegebracht!



Maar waarom dan een testament maken, als je vergeten wilde worden?



De wroeging werd me te zwaar... Ik wist niet wat ik met de buit moest doen. Dus besloot ik dat mijn rechtstreekse erfgenaam er maar over moest beslissen.



Ik neem dat gewicht wel van je schouders!

Je zou beter ook spijt beloven, Knockout!

JE KOMT NOG IN DE HEL TERECHT!

Jaja... Goed, hoor. Maar wel nadat ik al het geld van de buit heb opgemaakt! HAHAHAHA!



Jullie zouden wel eens mijn mening kunnen vragen. Het gaat tenslotte om mijn erfenis!

HOOHOHO! Hahaha! En wat wil jij dan doen met de buit?



Ik vind dat we alles moeten teruggeven aan de rechtmatige eigenaars!



WOEHAHAA!
Wat ben jij een groepsjes!

Naïeve idioot!



Wat denken jullie, mannen?

In geen geval!

Na al de moeite die we hebben gedaan!



Wat vind jij, Max?

Ik?



Ik vind dat Mark Vertongen gelijk heeft!

Wat? Dat meen je niet!



Toch wel!

MIJN WAPEN!



DE WET ZAL ZEGEVEREN!



DIE STEM!



HANDEN OMHOOG, SCHURKEN!

Wat bezielt jou, smerige verrader? Wil je de buit helemaal alleen hebben?



Helemaal niet... **AWAWW!**
GNAP!





Ziezo... ik had een bootytrap aangebracht in het ruim, voor het geval iemand mijn schip wou stelen.



De buit heb ik verstoppt onder het bloemenperk met de begonias!



Ze zijn zeer zwaar gehavend door de ontploffing, maar ze leven nog.

Wat doen we met die kerels?

Geen zorg, er is versterking onderweg om ze naar de gevangenis te brengen.



**PROT
PROT
PROT
PROT**

Daar zijn ze!



Waarom al die geheimdoenerij? Waarom ben je niet met ons meegegaan?

In deze zaak was iedereen verdacht. Ik moest het van binnenuit oplossen.



Maar nu weet ik dat Mark Vertongen hetzelfde kiekeus is van altijd, eerlijk en oprecht!

Zeg, hou je vooral niet in!



Ik ga niet mee... ik wil hier blijven en van mijn rust genieten.

Kan ik echt niets voor je doen?



Laat mij je sjaal na, voor het geval ik kou zou vatten.

**BRREEK
ZIJN PIJP!**



En na een ontroerend afscheid zijn onze vrienden weer op weg naar huis...

O! Heb je je pijp hersteld?



Ja, oompje heeft mij oude zeemanstobak gegeven. Echte zeelui roken... Pff... Pff...



GARGLL!



Wat nu weer?

Die tabak bekommt hem niet goed! Dat zal hem leren!

BEUAARK!



EINDE

WIJ STRIPS

Ontdek ons ook op Yieha.

Download onze app
of registreer bij **YIEHA.be**



 /StandaardUitgeverijStrips

© 2019 Standaard Uitgeverij
Rijnkaai 100/A11, B-2000 Antwerpen
© VRT, Hec Leemans
© Lighthouse Productions, Swerts & Vanas

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Voor meer info:
www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be

D/2019/0034/91
ISBN 978 90 02 25999 9

Je vindt alles over
F.C. De Kampioenen, Bakelandt,
Nino en Hec Leemans
op de website:

www.zitacomics.com