

F.C. DE KAMPIOENEN

50 KAARSJES...



HEC LEEMANS

F.C. DE KAMPIOENEN

50 KAARSJES...



Met medewerking van
TOM BOUDEN

Standaard Uitgeverij

één





Er staat geen naam bij. De bloemen komen van een onbekende aanbieder...



Hij nodigt me uit om zondag te gaan eten bij 'Comme chez Jean-Pol'!



Zèg! Ik ga niet met een onbekende eten!

Maar ma! Denk even na! Wie zou jou die bloemen sturen? Wie zou op zo'n romantisch idee komen?



Wacht even! Is dat een quizvraag? Hoeveel keuzemogelijkheden heb ik?

Meer het is natuurlijk Maurice die hier achter zit, slimmeke!



Dat kan niet, Bieke! Maurice is in Oostenrijk, met zijn moeder!

Zogezegd! Maar in feite wil hij ons ma verrassen met een romantisch etentje!



Om haar te misleiden laat hij zijn moeder een kaartje sturen uit Oostenrijk.

O, maar nu snap ik het! Hoe romantisch! Alleen Maurice kan zo iets bedenken!



Ooo! Ik wou dat het al zondag was!

Kun je het mij nog eens uitleggen van in het begin, Bieke? Ik kan niet volgen.



Ik zal er thuis een tekeningetje bij maken, zodat je het begrijpt. Kom!

Maar Bieke! Jij kunt helemaal niet tekenen!



Wat zal ik aantrekken? Ik moet een nieuw ensemble gaan kopen! En naar de kapper! En de manicure! En het schoonheidssalon! Ik moet er zondag op mijn paasbest uitzien!

Misschien vraagt hij mij wel ten huwelijk!



Op zondag...

Bedankt om mij te brengen, Markske.

Doe de groeten aan Maurice, ma.



Ah! Mevrouw de Becker! Uw gastheer zit al op u te wachten... Maar eerst...

... een kleine serenade!

Een zigeuner-
orkest!



Ooo! Maurice, nu overdrijf je een beetje!
Alle mensen zullen naar me kijken!



Amai Maurice, dit moet een
fortuin gekost hebben...

Alstublieft! Wilt u plaats
nemen, mevrouw?



Alors chérie?! Wat zeg je nu van je Balleke?
Wat een romantische surprise, hè?

BALTHAZAR!



Ben je gek geworden, Balthazar? Je
geloofde toch niet dat je nog een
kans maakt bij mij?!

Maar Pascaleke! Ik heb zoveel
moeite gedaan!



De bloemen, het zigeunerorkest... De kreeften, de champagne!
Ik heb Maurice en zijn moeder een last-minutereis naar
Oostenrijk bezorgd met de Vrouwenbond!

Wät?! Zit jij daar achter?



Maar natuurlijk, chérie! Anders
loopt Maurice De Praetere ons
alleen maar voor de voeten!

Jij stuk ellende!



Drink die champagne zelf maar op, Boma! En ik hoop dat
je stikt in die kreeften! Grr! ADIEU!

Maar pospeke!



Bel me een
taxi, Jean-Pol!

Ça alors, copain! Snap jij nu nog iets van de vrouwen?! Een mens slooft zich uit en dan krijgt hij stank voor dank!



Een week later...



Doe dat nooit meer, Maurice!

Maar Pascale! De kans was te mooi!

Maman droomt er al haar hele leven van om eens naar Tirol te gaan! En dankzij meneer Boma...



Spreek me niet meer van die aap!

Je moet niet te streng voor hem zijn, Pascale. Hij durft al een week niet meer naar het café komen...



Ons ma heeft gelijk. Boma heeft zich weer misdragen!

Voilà!

Ik zou hem dringend moeten spreken. De Kampioenen hebben geld nodig. Onze sponsor moet maar eens in zijn beurs tasten.



Op zaterdag...



Mannen, we spelen tegen de pottenstampers. Dat is lang geleden!

Dus zullen we weer verliezen!

Ik weet het, mannen, maar we gaan niet op voorhand opgeven, hè?



Kom! We moeten naar het veld!

Waar blijft onze voorzitter toch?

Hij laat al dagenlang niets van zich horen. Ik hoop dat hij niet van plan is de Kampioenen te laten vallen! Je weet nooit met Boma.



Ooo! Dat zou erg zijn! Man, man, man!

Ja! Dat zou jij wel leuk vinden, hè?

En dan nu een pas binnengelopen bericht: uit de psychiatrische instelling 'De Losse Dwangbuis' is een gevaarlijke gek ontsnapt.



De man is een ziekelijke leugenaar, een mythomaan, die zich in het verleden heeft uitgegeven voor de meest diverse personages, gaande van een Soedische prins tot de Paus van Rome. En telkens maakt hij slachtoffers onder goedgegelovige mensen... Wie deze man heeft gezien, gelieve...

Zet dat toestel uit, Mark!
We moeten spelen!



VOORUIT, XAVIER! PAK DIE BAL!



Dat is makkelijker gezegd dan gedaan!



TONK!
GOAL!



Waarom staan er hier altijd palen in de weg?



Vooruit, mannen!
... DE BAL BIJHOUDEN, MARK!



O! Kijk daar, Vertongen! Een vliegende fles chocomelk!



Kieken! Je de bal laten afpakken met z'n simpele truc!



Die wedstrijd wordt een ramp! En geen voorzitter te zien!



Ah! Daar is hij eindelijk!



Je bent zo laat, voorzitter? Scheelt er iets?
Je kijkt niet vrolijk vandaag!

Bof... Wat zou er
schelen, Popol?!

F.C. DE KAMP

**GOOOAAAL!
GOOOAAAL!**

0-4! De Kampioenen bakken er weer niets van!

Pff! Zoals
gewoonlijk!

TRIIIIIT...

Weet jij wat er
op 18 juni
gebeurt, Popol?

18 juni? Geen
idee, voorzitter...
**TOM! PAS
OP!!**

Wel, op 18 juni...

**MAAR KIJK TOCH
UIT
JE DOPPEN!! GEEF
DEKKING OP DE
FLANKEN!**

Wat zei je, voorzitter?

Niets, Popol...
Niets...

Na de match...

0-22!! Een historisch dieptepunt!
Konden julle echt niet beter?

Jawel, maar niet tegen
'De Pottenstampers', Pol.

En ook niet tegen 'De Boefers',
'De Blinkers' en 'De Trappers',
Pol!

We moeten investeren in de ploeg,
voorzitter! Ik wil twee nieuwe
spelers.

Ja, maar...

Ik weet het. Het kost geld.
Maar je bent sponsor voor iets!

Ah voilà, ik word
alleen maar aange-
sproken als er geld
nodig is.

Het draait altijd om
geld. Anders zien jullie
mij niet staan!

Dat is niet waar, voorzitter.
Je bent zo somber, vandaag?
Betaal liever een tournee
générale! Ik sta droog!

Jullie weten niet eens wat
er op 18 juni gebeurt!

Wel?

?!?!

Zèèg! Je spreekt in raadsels, Boma!

En die tournée générale, voorzitter? We hebben dorst!



Ah! 18 juni! Is dat een quizvraag? Wacht even... 18 juni 1815! De slag bij Waterloo. Napoleon verloor van de Engelsen en de Pruisen!

Juist! En daarna werd de Keizer verbannen naar Sint-Helena, waar hij in 1821 stierf! Zijn stoffelijk overschot...



Kiekers! Dat bedoelt de voorzitter niet!

Ik zeg altijd: als we het niet goed begrepen hebben, is de vraag verkeerd gesteld.



18 juni! IK WEET HET! Dat is de dag na 17 juni en voor 19 juni! Hihhi!

Zie je wel! Jullie weten het niet...



Laten we het nog eens over geld hebben, voorzitter! We hebben nieuwe truitjes en schoenen nodig en...

Sorry, Popol. Ik denk dat ik vandaag maar eens vroeg naar huis ga. Ik voel me niet goed.



Voilà! Meneer is weg! Hij is niet in zijn normale doen.

KLAP!

Hij heeft niet eens zijn merk gevraagd!



Ik hoop dat de voorzitter met geld over de brug wil komen, jongens. Anders geen nieuwe truitjes, geen nieuwe schoenen, geen geld om op verplaatsing te spelen en geen premies meer!

En wie zal mijn dag-schotels betalen?!



De volgende dag...

Goemorgen, meneer.



Dag, meneer...



Ik zie dat u hier een prachtige collectie antiek heeft... Ik ben een grote verzamelaar... Ik wil een paar stukken aankopen voor mijn verzameling...



Euh... dat... en dat... en dat... dat daar... dat, dat, dat, dat, en dat daar...

Ja, meneer... Zeker, meneer... Euh... Niet te vlug...



Hoeveel moet ik u?!

Euh...

?!?



3000 euro? 4000 euro? Is dat genoeg?

Euh... d... d... d...
zeker, meneer...



Laat alles maar bezorgen in de Gestichtstraat 25.
Er is geen haast bij...

Ze... zeker, meneer!



MAN, MAN, MAN!
4000 EURO!
BINGO!



DZZZZIIINGG!

ZÈÈÈG!



HOOLIGANS!!!

Sorry, Fernand...



Weten jullie wel wat een ruit telkens kost? **HOOLIGANS!**

Onze voorzitter zal het wel betalen, Fernand!



Dat hoop ik! Het lijkt wel of hij
zijn interesse in de Kampioenen
verloren heeft. Hij komt niet
eens naar de training kijken.



Misschien doekt hij dat
rotploegje op! Héhéhé!

Kom, jongens. Naar het
café. De training is
afgelopen.



Ja! Betaal mij maar een Vieux-ke
om de emotie te verwerken.



Stel je voor dat Boma de ploeg laat vallen, Pol.
Dan moeten we op zoek naar een nieuwe sponsor!!

Ik mag er niet aan denken...



Ah! Meneer! Hoogheid! Excellentie! U hier!!

Drink een biertje op mijn kosten,
meneer Costermans. Een
rondje voor iedereen!

Hoeraaa!



Wie is die man, Fernand?

Een rijke klant. Hij
heeft een koffer
vol geld!



Hier is de rekening, meneer.

Is 150 euro genoeg?
Hou de rest maar,
lief kind!



Charmant, hé? Wie het breed
heeft, laat het breed
hangen.

Geld hebben is
toch plezierig!



Ik probeer nog eens de voorzitter
te beïnvloeden over dat sponsorgeld,
mannen. Boma moet meer eens
een geste doen!



TURELUUT...TURELUUT...



TURELUUT...TURELUUT...



TURELUUT...
TURELUUT...



TURELUUT...
TURELUUT...



Vreemd. Hij neemt niet op.
En op zijn gsm antwoordt
hij ook niet!

Ah! Hij heeft misschien
zijn rekening niet
betaald!



Onze sponsor mijdt ons! Wat zullen we nog allemaal meemaken met Boma?

Geef die jongens nog iets te drinken van mij, waardin!

Hij heeft al twee weken geen tournee générale meer gegeven!

Oei! Dan moet je wel veel dorst hebben, Xavier!

Ah! Eindelijk iemand die zijn wereld kent!

Op uw gezondheid, meneer! Meneer...?

Ze zeggen vaak dat ik mijn naam niet gestolen heb, hihhi! Ik ben namelijk steenrijk!

In dat verband zou ik u erop willen wijzen, dat ik gisteren weer een nieuwe lading prèddéchtige antiek heb binnengekregen, meneer De Rycke.

De Rycke!

Later, Fernand!

Ik interesseer mij voor de Kampioenen. Als jullie een nieuwe sponsor zoeken, ben ik bereid te investeren in jullie ploeg.

Een sponsor die niet in de club investeert.

Ik wil 100.000 euro aan de ploeg schenken.

Wat? Maar we hebben al een sponsor! Meneer Boma!

Ja, maar...

100.000 EURO?! U BENT GEK!

Zeg! Als u mij wil beledigen, heb ik hier niets meer te zoeken!

Ik ben het eens met Pol, hoogheid. 100.000 euro investeren in z'n prutsploeg, is krankzinnig. Besteed dat geld liever aan antiek uit mijn winkel!

Denk er eens over na! Mijn voorstel is serieus bedoeld.

Ik bedoel het niet letterlijk, meneer! Sorry.

Later, Costermans!

100.000 euro voor de Kampioenen! Er zit een serieuze vijs los bij die kerel!

Wat een vreemde man!

Ik heb de indruk dat ik hem al eens eerder heb gezien!

Stel dat het waar is, Pol? Wat moeten we dan met Boma doen?

We moeten eens dringend gaan praten met de voorzitter!



Vooruit, mannen! We moeten Boma zeggen waar het op staat.



Kijk eens hoe we de kamer hier hebben aangehouden! In totale wanorde! De gordijnen waren dicht en het stinkt hier naar de drank.

Je ziet wel dat hij niet zelf moet kuisen!

Zo te zien heeft hij zijn hele drankvoorraad opgemaakt.

Er zal weer een wild feestje geweest zijn met Lolo en Lulu! Hihhi!

We gaan eens naar boven kijken, mannen.

Wij gaan mee, hè Doortje!

Oei! Het is hier stil en donker, Pol. Spannend, hè!

Voor... Voorzitter?



Oei, oei! Er is iets gebeurd!
Ik voel het!

Voorzitter?

Voorzitter?! Maar...

La... laat me met rust,
Popol. Ik wil niemand
meer zien.

Maar voorzitter! Waarom?

Niemand
begrijpt mij!

Wat valt er dan te begrijpen?

18 juni! Weten
jullie wat er op
18 juni gebeurt?

Alleen Pascaleke begreep mij...
Maar die heeft nu alleen nog
oog voor mo... mo... mo...

Mode?

**MAURICE!
MAURICE!!**

**BOEHOEHOE
BOEHOEHOE...**

Verman je, voor-
zitter! Doe niet
belachelijk!

BOEHOEHOE...

A propos, voorzitter. Even over
ernstige zaken. De Kampioenen
hebben dringend geld nodig.

De Kampioenen interesseren
mij niet meer, copain.

Er heeft zich een nieuwe
sponsor aangeboden en...

Voilà! Jullie hebben
Boma niet meer nodig...
Het is opgelost! Laat
me alleen... Boehoehoe...

Ga weg! Ga weg...

Oei, oei.
Hij meent het.

Ik heb hem nog nooit
zo gezien. Wat nu?

We moeten iets doen, mannen. Onze voorzitter zit diep in de put!

Maar we weten niet wat er scheelt!

Ik zeg altijd: als we het niet weten, moeten we het vragen!

Aleen Pascale kan te weten komen wat er aan de hand is!!

Ja! Tarara! Ik ga niet naar Boma! Vergeet dat maar! En trouwens, volgens mij speelt hij komedie!

Man, man, man! Hier valt een slagje uit te slaan!

Waar ga jij ineens naartoe?

Ik ga mijn duiven voederen, hè! Die beesten moeten ook eten. En moei je niet!

Als je maar geen vuile streken vihtaalt!

Hohoho! Met een beetje geluk kan ik Boma overtuigen om mij het veld te verkopen!

Man, man, man! Wat is dat met die Boma? Vroeger kon je hier in en uit lopen. Nu heeft hij de deur op slot gedaan!

DING DONG DING DONG...

DING DONG DING DONG...

Wie is daar?

Het is Fernand, meneer Boma. Laat me binnen. Ik moet u dringend spreken.

Go weg! Ik wil alleen zijn. Ik wil niemand meer zien!

Niemand ziet me graag. Ze geven geen moer om mij. Ze weten zelfs niet wat er op 18 juni te gebeuren staat. Oh, ik ben alles beu.

Precies! Daar wil ik het over hebben!

25

26

Als u eens wist hoeveel kwaad de Kampioenen tegenwoordig over u vertellen! Ze willen u niet meer als voorzitter. En ze hebben een nieuwe sponsor!

Zie je wel!
Ik wist het!

Als ik u was ik die ondenkbare honden als een baksteen laten vallen. U zou het veld kunnen verkopen.

Het veld verkopen?
Aan wie, copain?

Aan mij, natuurlijk! Dan ben ik van die vreselijke Kampioenen verlost!

Ja maar, copain...

Er zou een grote last van uw schouders vallen, meneer Boma.

Ik weet het niet. Het interesseert me allemaal niet meer.

Ik laat de notaris een verkoopakte opstellen. Wanneer kunnen we die ondertekenen?

Weet ik niet, copain. Voor mijn part op 18 juni. Ga weg.

Yes! Dat komt in orde! HET VELD IS VAN MIJ! MAN, MAN, MAN!

Pol!! Wat scheelt er toch? Waarom lig je zo te woelen? Ik wil slapen!

Die datum van 18 juni laat me niet los! Boma deed er zo geheimzinnig over.

Dan vraag je hem toch wat hij precies bedoeld heeft?!

Het is allemaal de schuld van Pascale! Als ze wat vriendelijker was voor Boma, zou het nooit zover gekomen zijn.

Boma is een lomperik die niet weet hoe hij met vrouwen moet omgaan.

De voorzitter is depressief! We kunnen hem toch niet aan zijn lot overlaten? Wil jij hem eens vragen wat die 18^{de} juni te betekenen heeft?

ALS JE ME NU LAAT SLAPEN! IK MOET MORGEN WERKEN!

De volgende morgen.

Ik hoop dat Boma al wat vrolijker is!

?!?!?!?!?

Meneer Boma?! Wat gebeurt er nu?

Ik trek de wijde wereld in. Niemand ziet me graag.



Ik ga nieuwe horizonten verkennen. Ik heb niets meer nodig. Een homp brood en een fles wijn volstaan. Meer moet dat niet zijn.

En de Kampioenen dan? De fabriek? De facturen? De klanten? En WIJ?!



Regel jij alles maar. Mij interesseert het niet meer. Zeg tegen de Kampioenen dat ik ze nooit zal vergeten.



Voortaan zoek ik het eenvoudige leven. ADEU!



Hij zoekt het eenvoudige leven, maar wel in een FERRARI!

VROOOOAR



Hij is weg! DOORTJE! HELP! WE HEBBEN GEEN WERKGEVER MEER!

En de Kampioenen geen sponsor meer!



ALARM! Ik moet XAVIER inlichten! Help!

Pol! Wat zal Pol hiervan zeggen?



Oei, oei, oei, oei!

Ai, ai, ai!



En toen was hij weg met zijn Ferrari! VROEM!



Hij was er erg aan toe. Hij zag eruit als een zwerver!

We weten niet waar hij naartoe is en of hij ooit nog terugkomt! We zitten zonder sponsor!

Man, man, man!



Het moest ervan komen. Jullie hebben die arme man zo slecht behandeld! Man, man, man!

Hou je mond, jij!

Ik weet in elk geval wanneer ik hem terugzie! Op 18 juni, bij de notaris!

Hoezo?

Ah ja, op 18 juni ondertekent Boma het verkoopcontract voor het veld. Alles is in kannen en kruiken!

WAT?!

18 juni! Daarom deed Boma zo geheimzinnig over die datum! Op die dag verkoopt hij het veld aan Fernand!

Oei!

Ik kan het niet geloven!

Dat vind ik een gemene streek van onze voorzitter!

Ik zeg altijd...

Zwijg maar! Als jij hier niet was, zou alles nog koek en ei zijn tussen Boma en Pascale en was er niets aan de hand!

Je moet ons ma niet de schuld geven van wat er is gebeurd! Ze kiest voor Maurice en daarmee basta!

Ik zeg altijd dat Bieke gelijk heeft!

Jaja! Dat is makkelijk!

Intussen zitten de Kampioenen zwaar in de moeilijkheden!

Waar klaag je over? Jullie hebben al een nieuwe sponsor!

Als we die ooit terugzien!

TOURNEE GENERALE!
Voor iedereen, hé!

Meneer De Rycke!

Mijn besluit staat vast: ik investeer in de Kampioenen.

Hoeveel hadden we gezegd? 100.000 euro? Hier. Pak vast. Jullie mogen het netellen.

Maar meneer De Rycke...

100.000 euro, Poi! CASH!
HOHOHO!

Loopt u altijd met een koffer vol geld rond, meneer De Rycke?

Och... Een beetje pasgeld voor kleine uitgaven...

En wat moeten we doen in ruil voor die 100.000 euro, meneer De Rycke? Komt de merknaam van uw product op onze truitjes?

Natuurlijk! Maar wees gerust... Ik ben geen worstenfabrikant!

Oef!
Oef!

En wat produceert u dan wel?

Dat hou ik nog even geheim als verrassing. Ik zorg voor de nieuwe truitjes en alles wat erbij hoort. Laat het aan mij over...

Maar daarmee zijn we nog niet uit de zorgen! Op 18 juni verkoopt Boma het veld aan FERNAND!!

O, maar dat kan geen probleem zijn! Meneer Costermans, als nieuwe eigenaar, laat jullie zeker verder spelen op het veld. Hij realiseert zich ongetwijfeld dat ik bij hem nog voor vele tienduizenden euro's antiek kom kopen voor mijn villa's in binnen- en buitenland!

Voor vele TIENDUIZENDEN EURO'S...? O, natuurlijk! Geen haar op mijn hoofd... denkt eraan de Kampioenen weg te jagen... Ik ben zelf d... dol op voetbal! Man, man, man!!

HAHAHAHAHA!!!

Dat heeft onze nieuwe sponsor mooi opgelost!

Allemaal samen, mannen:
LEVE ONZE RIJKE SPONSOR EN HIJ MAG ER WEZEN
LEVE ONZE RIJKE SPONSOR EN HIJ MAG ER ZIJN!

100.000 euro... Het is te mooi om waar te zijn, Doortje.

En daarmee zijn niet alle problemen opgelost... Wat gebeurt er met Boma en zijn fabriek?

's Avonds...

Wat heb je met het geld gedaan, Pol?

Ik heb het veilig bij ons thuis opgeborgen. Ik breng het later naar de bank.

En denk je dat daarmee alles in orde is? Boma is verdwenen! Carmen en ik zitten zonder werk!

Maar hij heeft gezegd dat jij alles maar moet regelen?!

En hoe lang zal dat duren? Tot de zaak failliet is? Jij denkt alleen maar aan het voetbal, Pol De Trammerie!!

Ja! Bij wie moet ik nu gaan kuisen? Vertel me dat maar eens!

Je zou eens thuis kunnen kuisen?

We moeten Boma terugvinden...

Maar HOE? We kunnen toch niet naar de politie stappen? Boma doet wat hij wil!

Ah! Boma terugvinden, dat is toch iets voor mij! Detective Mark Vertongen gaat er zich mee bezighouden!

Slimmeke! Ga je weer voor speurneus spelen?

Ja! Met NEROKE! De beste speurhond ter wereld!

WAF!

Jij woont hier toch niet slecht, copain!

Bah! Onder een brug wonen is ook niet alles, meneer Boma!

Maar jij hebt nergens last van, copain! Die vrijheid!

Ik had alles, maar ze hebben mij niet meer nodig, de Kampioenen.

Ik heb er altijd van gedroomd een villa en een Ferrari te hebben...

35

36

De volgende dag.



Hier! Ruik eens aan de sokken van Boma! Het kan niet zo moeilijk zijn om zijn spoor te vinden!



Ha! Eindelijk! Goed zo, Neroke!



's Avonds...



Het is niet om te lachen, Xavier! Als Boma niet terugkomt, zit je vrouw zonder werk!



Ga gewoon werken. Misschien komt Boma vanzelf terug als zijn bui is overgewaaid!



Ik heb vroeger een beetje management gestudeerd. Misschien kan ik helpen om orde te brengen in de zaken van Boma?

O! Maurice! Als je dat zou willen doen?



De volgende ochtend...

O! Kijk daar, Carmen! Pol had gelijk! De Ferrari staat voor de deur!

BOMA IS TERUG!





Meneer Boma?!

Meneer Boma!



?!?!?

... EEN ZWERVER?!

?



Maar? Wie bent u? Wat doet u hier?

Ik zou u hetzelfde kunnen vragen!



Waar is meneer Boma! Wat heb je met meneer Boma gedaan?! Hij heeft meneer Boma vermoord! HELP! POLITIE!

Rustig, Carmen. Rustig.

39



Laat meneer zijn verhaal doen, Carmen!

Me... meneer Boma en ik hebben geruild. Ik droomde allang van een villa en een Ferrari.



Hij heeft mij tijdelijk de sleutels van zijn huis en zijn auto toevertrouwd.

EN DAT MOETEN WIJ GELOVEN? WAAR IS BOMA?



Euh... Dat mag ik niet zeggen. Hij wil niets meer te maken hebben met de Kampioenen!

Maar WAAROM toch?!



Hij denkt dat ze hem niet meer nodig hebben. Dat ze hem niet graag zien. Hij is een beetje down.



Terwijl ik hier zat, heb ik eens in zijn papieren gesnuffeld. Zijn bedrijf is een puinhoop. Maar met een beetje creatief boekhouden...

Ken jij daar iets van?

40

Laten we aan het werk gaan. Met vereende krachten kunnen we orde scheppen in de chaos van Boma!

Pfff! Dat probeer ik al jaren!

Het goede nieuws is alleszins dat Boma nog leeft. Misschien komt hij binnenkort wel terug.

Intussen...

Hier, Neroke! Ruik aan de schoenen van Boma! En doe het deze keer beter!

Snif!
Snif!

WAF! WAF!

Goed zo! Bravo!
Zoek meneer Boma!

WAF! WOEF!

Vooruit, Neroke!

Dit keer lijkt hij op het goede spoor te zijn... Ah!
Hij vertraagt!

41

... **EEN KAASWINKEL!**

WAF!

Meneer Boma moet eens leren zijn voeten te wassen!

's Avonds...

Bravo! Jullie hebben flink gewerkt!

Het is simpel, Doortje. Met een paar handige ingrepen kunnen we het bedrijf van meneer Boma 25% meer winst laten maken.

Maar dat zal hij graag horen!

Als hij ooit nog terugkomt!

42

Op zaterdag...

Ja, er woont nu een zwerver bij Boma en Boma gaat daarmee akkoord.

En de man heeft talent voor boekhouden...

Maar hij wil niet zeggen waar Boma is! Als jullie mij lieten doen, zou ik dat ventje eens onder handen nemen. Hij zou dan wel rap spreken!



We moeten Boma's keuze respecteren en wachten tot de bui overwaait.

Merks opzoekingen hebben helaas ook nog niets opgeleverd...

Toch wel, Bieke! Ik ben gisteren met 15 kg kaas thuisgekomen. Ik moest dat kopen omdat Neroke eraan gelikt had!

Straks is er een match, mannen. Ik verwacht elk moment onze sponsor met de nieuwe truitjes.



Meneer De Rycke is er met de nieuwe truitjes!

Ah!

Doe jullie best, mannen! Stel meneer De Rycke niet teleur! En ga nu jullie nieuwe tenue aantrekken.

Ja!

Tof!

Eindelijk een sponsor met geld!



Meneer De Rycke! Het is een grote dag vandaag! De eerste wedstrijd met uw merk op onze sportuitrusting!

Ik ben apetrots, beste Pol!

Maar à propos... Welk product maakt u nu eigenlijk?

... DAT FEESTJE GAAT NIET DOOR, POL!

IK WEIGER TE SPELEN IN DIT PLUNJE!



Maar?! Wat heeft dit te betekenen?

We zien er belachelijk uit, Pol!

Ik speel niet! Ik doe niet mee!



Meneer De Rycke... Kunt u mij uitleggen wat hiervan de bedoeling is!?

Ik produceer LUIERS, beste vriend!



De Kampioenen maken voor-
baan publiciteit voor mijn product!

IK GA NIET HET VELD
OP IN EEN LUIER, POL!!

DIT GAAT
TE VER!!



Zeg! Jullie mogen iets doen voor
100.000 euro! Ondankbare honden!!

Maar... U bent
knettergek!



U beledigt mij weer, meneer
De Tremmerie!! Zeg nooit dat ik
gek ben!!



**DAAR IS HIJ! DE OPLICHTER!! DE GEK!
DE... DE... BEDRIEGER! HOOLIGAN!**

GETVER!!

WIOE WIOE...



HOUD HEM TEGEN! LAAT HEM
NIET ONTSNAPPEN! HIJ IS GEK!



WAF! WAF! WAF!

AAH! EEN HOND!
IK HAAT HONDEN!

Pak hem, Neroke!



Rustig, De Rycke! Geen weerstand!

Jij gaat weer mee naar de gesloten afdeling!

Maar...
Maar...

IK BEN NIET GEK!
IK BEN RIJK!

Fernand?! Wat heeft dit allemaal te betekenen?

Zo'n oplichter! Toen ik zijn antiek ging leveren bleek het adres dat van een GEKKENHUIS te zijn!

WIOE WIOEWIDE

En... en al dat geld?!

VALS! Het zijn gewoon
kleurenkopieën van
echte biljetten!

We hebben ons in de luren
laten leggen door een gek!

En we staan hier
voor gek!

Ga weer jullie oude tenues
aantrekken, mannen. We spelen
weer onder het logo van BOMA.

Was de voorzitter
hier maar!

TRIIIIITTT!

Voorwaarts, mannen!
De match begint!

Een van
de laatste!

Als ik op 18 juni het verkoopcontract teken met
Boma, jaag ik jullie daarna onmiddellijk van het veld!

18 juni! Dat is waar ook! Man, man, man!

We zijn verloren, Pol!

De volgende dag...

Dames, het is de hoogste tijd dat wij
er ons eens mee gaan bemoeien!

Als Fernand het veld koopt is er
geen voetbal meer en ook geen café!

En als Boma niet terugkeert,
heb ik geen werk meer!

Dan is er meer een oplossing: we moeten Boma overtuigen om het veld niet te verkopen!

Dan moeten we hem eerst weten te vinden! En de zwerfer die nu in Boma's huis zit, weigert te verkleppen waar die saucissenfabrikant momenteel verblijft.



Laten we dan eens gaan praten met die brave man. Met een beetje vrouwelijke charme lukt het misschien.



En...

Neem nog een glaasje champagne, Jean-Pierre... Ik mag toch Jean-Pierre zeggen?



Natuurlijk, mevrouw Pascale. Maar ik hoef geen champagne meer. Ze komt me de oren uit...



Rijk zijn is plezierig, maar ik begin me toch te vervelen. Ik mis mijn plekje onder de blote sterrenhemel... De frisse lucht, de vrijheid...

Vertel ons dan waar Boma is! Dan kan hij terugkeren, en jij ook!



Dat is moeilijk, Bieke. Ik heb hem mijn woord gegeven. En een gegeven woord verbreek je niet zomaar.



Go je me nu eindelijk vertellen waar Boma is, of moet ik andere middelen gebruiken om je te overtuigen?!

Kalm, Carmen! Laat hem met rust!

Ai! Nee!



Ze is een beetje zenuwachtig, meneer Jean-Pierre. Begrijpelijk, hè. Als Boma niet terugkeert, verliest ze haar werk.



Wisten we maar waarom Boma zich zo gedraagt en waarom hij weggelopen is!



Uit schaamte natuurlijk! Omdat hij van plan is om achter onze rug het veld te verkopen op 18 juni! Hier, kijk! Ik wed dat het in zijn agenda aangeduid staat!



Maar... maar... Kijk hier eens?



18 juni... VIJFTIGSTE
VERJAARDAG!



Volgens zijn agenda wordt
Boma vijfzig op 18 juni!



En niemand
wist dat!

Daarom liep hij zo depressief
rond. Hij zou zijn verjaardag
in alle eenzaamheid gevierd hebben.



Vijftig is een mijlpaal, hè Pascale?
Daar kun jij over meepraten!



Pff!

We weten nu al iets, meisjes. We gaan met Pol en
de anderen praten. We moeten iets doen voor Boma.



51

Zoek, Neroke! Zoek!



WAF!
WAF!

Ik wed dat we deze keer op het goede spoor zijn.
Hier langs het kanaal zijn geen viswinkels, geen kaaswinkels...



Ah, daar! Onder die brug!
Een visser! Misschien heeft
die meneer Boma gezien.



WAF WAF WAF WAF WAF WAF
WAF WAF WAF WAF!

Laat meneer met
rust, Neroke!



Maar?!

VERTONGEN?!



52

Meneer Boma!! Ik heb u eindelijk gevonden!

Wat... wat doe jij hier, Vertongen?

Iedereen zoekt u, meneer Boma! De Kampioenen willen dat u terugkomt!

Moet ik dat geloven, copain? Ik heb het hier goed...

Het is wel een beetje koud, 's nachts... En een beetje eenzaam... Maar ik kom niets te kort. Jean-Pierre heeft me zijn voorraad drank en blikvoeding nagelaten...

En overdag probeer ik te vissen. Ik heb al een fietswiel en een paar oude schoenen opgehaald. Als ze droog zijn, kan ik ze misschien nog dragen.

Maar wat moeten de Kampioenen doen zonder u, meneer Boma?

Ze hebben me niet nodig, copain! Ze hebben een nieuwe sponsor! GA WEG! Laat me met rust, Vertongen!

Oei, oei! Hoe moeten we dat uitleggen aan de Kampioenen, Neroke?

Waf!
Waf!

Jij bent de enige die ons kan helpen, Jean-Pierre.

Waf!
Waf!

Luister... Dit is het plan.....

Daar gaat hij! Veel succes, Jean-Pierre!

VROOOOAR



Maar?!



JEAN-PIERRE?! Copain? Wat doe jij hier?

Ik keer terug naar mijn vaste stek, meneer Boma.



Al die luxe, al die champagne... Dat is echt niets voor mij.

Maar copain! Je bent toch wel eens naar de "Pussycat" geweest, bij Lulu en Lolo?



Ja, maar ik durfde niet binnengaan... Die wereld is de mijne niet, meneer Boma.

Ge alors! Ik, in jouw plaats, copain...



...Lolo, Lulu, de "Pussycat", de Kampioenen... Ik begin ze wel een beetje te missen...

Ge dan naar huis, meneer Boma!



Ze hebben me niet meer nodig, copain. Enfin, misschien heb je gelijk. Thuis is het toch beter. Ik vind het hier nogal koud, 's nachts.

Zullen we weer wisselen?!



Au réservoir, copain!

TOT ZIENS, BOMA!



Oei! Het is bijna middernacht... Straks is het 18 juni. Ik zal maar in mijn eentje een glas drinken op mijn vijftigste verjaardag... Het leven is soms triestig.

Eén glaasje en dan naar bed...

Maar?...

Die lichtschakelaar werkt niet? Amai, het is hier donker!

Oei!

VERRASSING! GELUKKIGE VERJAARDAG!

De... de Kampioenen!!

LEVE ONZE BOMA EN HIJ MAG ER WEZEN...
LEVE ONZE BOMA EN HIJ MAG ER ZIJN! ...

Maar... copains!
Een taart!

Met vijftig
kaarsjes, voor-
zitter!

Allemaal samen, mannen!

HAPPY BEURSDIE TO YOU
HAPPY BEURSDIE TO YOU...

Jullie zijn mijn verjaardag niet
vergeten, les copains! Dat...
dat raakt mij! Ça alors!

Natuurlijk vergeten
we je niet, voor-
zitter!

En die nieuwe sponsor, copain?

Die hebben we euh...
weggestuurd, voorzitter.
Geld is niet alles, hè?

TOURNÉE GÉNÉRALE!
CHAMPAGNE VOOR IEDEREEN!

Copain!



ZONDER ONZE BOMA KUNNEN WIJ NIET LEVEN,
ZONDER ONZE BOMA KUNNEN WIJ NIET ZIJN!



Jean-Pierre en ik hebben even uw boekhouding ingekeken toen u weg was, meneer Boma. Met een paar ingrepen kunt u 25 % meer winst maken...

Echt, copain?!
Ça alors!



Misschien blijft er dan ook wat geld over voor de Kampioenen, voorzitter?

Mijn gedacht, Popol.

HOERA!



En de verkoop van het veld, voorzitter? Die gaat dan toch niet door, hoop ik?

Welke verkoop, Popol? Ik weet van niets?



Fernand heeft zijn wensen voor werkelijkheid genomen...

Laat hem morgen maar naar de notaris vertrekken... Ik heb een idee om hem een flinke loer te draaien...



De volgende dag...

Wel, meneer Costermans? U zei dat meneer Boma hier om 11 u zou zijn? We zitten hier vruchteloos te wachten.

Hij komt zeker, meneer de notaris. Hij gaat me het veld verkopen!



GEEN PANIEK! ALLES IS ONDER CONTROLE!

Ze hebben ons gebeld om te zeggen dat er hier een gevaarlijke gek zit. Een zekere Costermans...

Een gevaarlijke gek?



Maar... maar... maar...

Bied maar geen verzet, Costermans! Dat is zinloos!

VOER HEM WEG!



WIE WIE WIE ...

Een paar weken in de gesloten afdeling zullen je goed doen!!

Man, man, man! Miserie, miserie!

EINDE 60

F.C. DE KAMPIOENEN



© WIT - BART MUISCHOOT



REEDS VERSCHENEN:

1. ZAL 'T GAAN, JA?
2. MIJN GEDACHT!
3. BUZINESS IS BUZINESS
4. VLIEGENDE DAGSCHOTELS
5. 'T IS NIET WAAR, HÉ?
6. DE DUBBELE DIHO'S
7. KAMPIOEN ZIJN IS PLEZANT!
8. KAMPIOENEN OP VERPLAATSING
9. TOURNEE GÉNERALE
10. DE ONTSHAPPING VAN SINTERKLAAS
11. XAVIER IN DE PUREE
12. HET SENKS-SCHANDAAL
13. DE KAMPIOENEN MAKEN EEN FILM

14. OMA BOMA
15. DE HUILENDE HOOLIGAN
16. BIJ SJOEKE EN SJOEKE
17. HET GEVAL PASCALE
18. DE SIMPELE DUIF
19. SUPERMARKSKE
20. SUPERMARKSKE SLAAT TERUG
21. KAMPIOENEN AAN ZEE
22. BOMA IN DE COMA
23. DE DADER HEEFT HET GEDAAN
24. DE WERELDKAMPIOENEN
25. SERGEANT CARMEN
26. HET SPIEDENDE OOG

27. VERTONGEN EN ZOON
28. MAN, MAN, MAN!
29. STEM VOOR MI!
30. GEBAKKEN LUCHT
31. KAMPIOENEN OP WIELEN
32. DE ZEEP-SERIE
33. KAMPIOENEN IN AFRIKA
34. SUPERMARKSKE OP DE BRES
35. AGENT VERTONGEN
36. DE TROUWPARTIJ
37. KAMPIOENEN OP LATTEN
38. BUFFALO BOMA
39. DE VLIEGENDE REPORTER

40. DE GROENE ZWAAN
41. XAVIER GAAT VREEMD
42. DE LASTIGE KAMPIOENTJES
43. BOMA IN DE WELLNESS
44. DE ANTIKE ANTIQUAIR
45. ALLE HENS AAN DEK
46. SUPERMARKSKE OP HET SLECHTE PAD
47. DE SCHAT VAN DE MACBOMA'S
48. DE JOBHOPPER
49. DE KAMPIOENEN IN HET CIRCUS
50. 50 KAARSJES...

IN VOORBEREIDING:

51. DE NIEUW VAN DE NEUS

Su Standaard Uitgeverij

ISBN 978 90 02 22451 5



9 789002 224515



Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be

12/07