

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

# PARADUSEILAND IN GEVAAR



JEF MYS

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

# PARADJUSEILAND IN GEVAAR



PARADUSEILAND LIGT VREDIG ONDER DE STRALEN VAN EEN WARM ZONNETJE.



TOT PLOTS...











Kom zien, kom zien! Aan de andere kant van ons eiland!



Een dikke villa!



Er is zelfs een vliegveldje!



Spedbijeenkomst in onze vergaderboom!



Ik heb 10 vrijwilligers nodig om Jommeke te gaan verwittigen?!



Oké, oké! We gaan met z'n allen! Bereid jullie voor op een lange tocht!



Jommeke gaat nogal verschieten!

Hopelijk kan hij ons redden!

Hadden we niet beter een postduif gestuurd?

Niks postduif! Deze ramp moet persoonlijk gemeld worden!

Trouwens, hier leven geen postduiven!





Of zingen alle vogels uit de buurt mee?

Dat kan niet. Enkel papegaaien kunnen zingen met woorden.



IK WEET HET ZELF OOK NIET... MAAR... OOO... HET VOELT ZOO GOED! IK SMELT!... OOO... IK SMELT VOOR DE ZON

ALS JE LICHT SLAAT MIJN HART OP HOU



Kabaal buiten, kabaal binnen! Zo, uit met de pret!



Het Paradijseilandzangkoor!!! Ongelooflijk! Beste, beste vrienden, wat een heerlijke verrassing!!



Heerlijk is niet het juiste woord!

Ramp en onheil, beste Flip!



Drama en tragedie!

Kommer en kwel!

Ons mooie eiland is ingepalmd door een schatrijk individu!



Hij heeft er een dikke villa neergepoot met zwembad en een vliegveld!

Groot ongeluk en ellende.



Maar wat veel erger is: onze lieve apen worden als slaven gebruikt en zitten voor de rest opgesloten!



Dit is vreselijk nieuws! Maar we laten dat niet zomaar gebeuren!

Reken maar op ons!



Ramp en onheil! Ongeluk en ellende!



Ja makker, dat hebben we al gezegd!

Dat weet ik! Maar we zijn iemand kwijt! Ik tel maar 419 papegaaien!

Ook dat nog!





We zijn er!

Jommeke, land aan de noordkant! Daar kunnen ze ons niet zien aankomen.



Er lopen vier bewakers rond en twee vervaarlijke doggen! Opletten!



En Choco, geen muziek maken, hé! Heb je het begrepen?

OE!



Hier kan ik de bol goed verstoppen!



Luister Flip. Eerst moeten we te weten komen waar die honden zitten! Neem drie papegaaien mee op verkenning!



Wij wachten hier op bericht.



Oké, vrienden! Verspreiden en over een kwartier afspraak bij Jommeke!



Daar zijn twee apen!



Ze kappen houtblokken! En ze zien er erg mak en versuft uit.



Ze krijgen iets toegediend om gehoorzaam te blijven!



Daar is de villa! Onze arme vrienden worden gebruikt als slaven!



Ze schrobben en schuren.



Snoeien en maaien!

Dierenarbeid!!  
Streng verboden.  
Daar gaan wij  
een einde aan  
maken!



En die twee  
honden? Waar  
zitten die?



HAW  
HAW  
HAW



Onze baas is weer voor twee  
weken op zakenreis! Het geld  
zal weer binnenstromen. Ons  
loon zal weer wat stijgen!



We steken de honden in hun kot!  
We mogen van de baas de rest  
van de week luieren!



Goed zo! Luiert  
maar flink... Naar  
Jommeke!



Daar zijn onze  
verkenners terug.



Wij tellen inderdaad vier  
bewakers. De twee  
honden zitten in hun kot  
en de eigenaar is  
vertrokken met zijn  
vliegtuig.



Die man woont hier  
helemaal alleen in zijn  
grote witte stenen  
doos!

Goed! Ik wil eerst  
die gevangenisrots zien  
waar de arme apen in  
opgesloten zitten.



Stil! We gaan niet  
verder, anders  
verraden de apen  
onze aanwezigheid  
met hun kreten van  
blijdschap!



Wat een zware  
deur! Daar  
zullen we de  
sleutels voor  
nodig hebben!

Ook al bevrijden  
we alle apen,  
dan nog zijn ze  
nog steeds hun  
Paradijseiland  
kwijt.







Auw - auw - auw! Mijn arme hoofd! Wat een klap heeft die aap me verkocht.



Hoe is die op dit eiland verzeild geraakt?



En waarom viel hij ons aan? Dat is de vraag!

Onze apen!? Waar zijn ze?



Die kleine carnavalsaap is er met onze apen vandoor.



Choco toch! Hij is er al in geslaagd drie apen te bevrijden!



Ja! Allemaal goed en wel! Maar waar is hij ermee heen?

De sleutel van de gevangenis?! Die aap heeft hem gestolen!



Daarmee wil hij alle apen bevrijden! Maar zo niet hé, apenjong!



We moeten ze volgen!

Choco toch! Wat een toestand.



CHOCO LOOPT ECHTER VERLOREN...



TOCH IS HJ VASTBESLOTEN OM ZUN DRIE APEN IN VEILIGHEID TE BRENGEN.



Ik verwittig onze twee collega's en de honden.





We moeten onze vrienden uit hun verdoving halen! Maar hoe?



Door een flinke knauw van onze bek! Dat werkt altijd!



Jaja, jongen! Het doet pijn! Ik weet het! Maar het is voor je bestwil!



Klim vlug terug in de boom! De honden! Waar zijn de honden?! En waar blijft Jommeke toch!



TEN AANVAL!









**ONDERTUSSEN**



Wat is er Choco? Het is nu geen tijd voor domme spelletjes!

WOELOE!



Choco stak een tak in een sleutelgat, smeed hem dan weg en vond hem daarna niet meer terug! Wat een raadsel?!



Nee! Choco is een sleutel kwijt! Maar de sleutel van wat?



Van de gevangenis waar de apen zitten, natuurlijk.



Dat is het! Hij heeft de sleutel bemachtigd en wilde daarmee de apen bevrijden!



Maar dat heeft nu totaal geen zin! We kunnen ze toch niet allemaal in onze vliegende bol steken!



Choco?!



Hij is er weer vandoor!!



De honden!!!



Wemooten Choco vinden voor die monsters weer wakker worden!



Twee papegaaien en drie apen blijven bij de vliegende bol.





**EVEN LATER  
VERSCHIJNEN JOMMEKE  
EN FILIBERKE OP  
HETZELFDE  
OGENBLIK DAT DE  
ANDERE BEWAKERS  
TOEKOMEN.  
DE KINDEREN KUNNEN  
NIET ANDERS DAN  
DE ECHTE REDEN  
VAN HUN KOMST  
VERTELLEN.**



Hallo, ja?... Ha, baas, u bent het!  
Ja... ja... ja...  
jaja... ja... ja...  
nee... euh ja...  
haha! Oké!



Meneer de baas! Dit  
Paradijseiland is niet  
van jou! Zoek er  
een ander!



Wat was dat  
allemaal?



Och, we hebben het onder  
controle! Het zijn twee  
kinderen die hier verzeild  
zijn geraakt en die eisen  
dat u het eiland verlaat!  
Zo zot als een achter-  
deur!



Hahaha! Zeg hen dat ik  
nog voor geen twee miljoen  
euro mijn eiland verlaat!  
Jaag ze onmiddellijk weg!



Ziezo! Nu  
heb je de  
baas  
gehoord!



Ha...!  
Wacht...  
wacht...

Wacht!... Zeg hen dat ze mijn  
eiland mogen overkopen voor  
zes miljoen euro!  
Hahaha!



Hahaha! Die baas toch!  
Wat een grapjas!



Oké! Oké! Afgesproken!  
Als ik het geld bijeen-  
krijg, verdwijnen jullie  
voorgoed!



Niet met onze voeten spelen  
hé, peuter! Waar zouden jullie  
zo'n som bijeenhalen?



Dat zijn jullie zaken niet!  
Binnenkort hebben we dat  
geld bijeen en dan mogen  
jullie ophoepelen! En geef  
Choco nu terug.



Euh, Jommeke! Ik wil niet  
moeilijk doen, maar uit  
welke spaarpot ga jij zes  
miljoen euro vissen?



In de mijne zit honderd  
euro! Het zal jaren duren  
voor ik nog maar een  
stukje van dat bedrag  
bijeenheb!

Jommeke, besef je wel wat je gezegd hebt?! Dit is wel het domste idee dat je ooit hebt verzonnen!



Ik weet het! Ik weet het! Het is bijna onmogelijk maar we kunnen niet anders!



Paradijseiland behoorde enkel toe aan onze apen en papegaaien! Die miljonair heeft het tot zijn eigendom gebombardeed en hij zal moeilijk te verjagen zijn!



De enige oplossing is dat eiland terugkopen! We moeten zes miljoen euro vinden!



Een bank overvallen?

Vals geld drukken?

Een oliebron aanboren?

Goud opdelven?

Een prinses kidnappen voor losgeld?

De lotto winnen?



ER ZIJN PAPEGAAIEN DIE GOED KUNNEN NADENKEN TERWIL ZE KNABBELEN.



ANDERE WILLEN ONDERSTEBOVEN HANGEN.



OF STEKEN HUN KOP IN DE GROND IN DE HOOP DAT ER EEN IDEE IN GROEIT.



Heu... heu! Adem! Pf! Misschien toch zo'n goed idee om zo naar een idee te vissen!



FLIP HEEFT ZIJN BED NODIG OM NA TE DENKEN, ALHOEWEL HJ DAN SOMS NADENKEND IN SLAAP VALT.





JOMMEKE WIL HOOG EN DROOG ZIT-  
TEN OM GOED TE KUNNEN NADENKEN.



MARIE KAN DAN WEER NIET  
NADENKEN ALS ZE DAT ZIET!



Naar beneden!  
Wat een idee om op  
de schouw te gaan  
zitten denken!



Maar moeder!!  
Hier lukt dat goed!



Niks van!  
Maak dat je  
beneden komt!  
En rap!



JOMMEKE ZOU JOMMEKE NIET ZIJN ALS HJ  
GEEN OPLOSSING BEDACHT DIE MARIE  
GERUSTSTELT: EEN PAPEGAAIENVALSCHERM.



MARIE ZET ZICH OOK  
AAN HET DENKEN TERWIL  
ZE EEN SJAAL BREIT.



MET EEN KRANT EN EEN BIERTJE  
DROOMT TEOFIEL DUIZEND-EN-  
EEN IDEEËN BUEEN.



CHOCO PROBEERT  
DE MOED NIET TE  
VERLIEZEN DOOR OP  
ZOEK TE GAAN NAAR  
MUZIEKINSTRUMENTEN.



UIT EEN PIEPKLEINE  
MONDHARMONICA HAALT  
HU WEER MOOIE KLANKEN.



Choco?! Wat gebeurt er? Je ademt zoals een mondharmonica?



Alarm! Choco heeft een mondharmonica ingeslikt!



Filiberke, vlug! Bind dit touw aan zijn voeten!



Vrienden papegaaien, op mijn teken schieten jullie als een raket omhoog!



Klaar, Filiberke?



Hoera! Ervit! Het is een minimondharmonica!



Oké vrienden, laat Choco maar zakken!





NADAT DE RUST IS TERUGGEKEERD, WORDEN ALLE IDEEËN GEWIKT EN GEWOGEN. DE TELEURSTELLING IS ZEER GROOT WANT GEEN ENKEL IDEE WORDT GOED BEVONDEN.





Is het bijna afgelopen met die holbewonersmuziek?!!!

't Is toch waar! Een mens kan hier niet rustig dutten... ik bedoel, nadenken!

Als we die zes miljoen euro bijeenkrijgen, zal het zeker niet zijn dankzij een idee van jou!

Och! Laat die bende oorterroristen een cd'tje opnemen en er een zomerhit van maken!

Dan brengen ze tenminste geld op met hun gebonk. Als dat geen gouden idee is!



Hoera! Gevonden!! Ik heb hét idee om aan zes miljoen euro te geraken!!!



Hela-hela-hela! Dat is wel mijn idee! Niet vergeten!



Toch straf! En me straks verwijten dat ik niks heb bijgedragen.



Het is niet omdat ik onder mijn krant een dutje doe dat ik niet nadenk!



Wel, luister wat Teofiel zei! Het is zo simpel en voor de hand liggend!



Waarom dacht niemand hier eerder aan! We zochten het veel te ver!



De oplossing ligt hier! Ze bijt in onze neus.



We moesten enkel onze kijkbollen open-trekken!



Ja, ja, ja! Zeg het nu!

Wel... euh... verdikke, ik ben het vergeten! Het ligt op het puntje van mijn tong!



Wacht eventjes! Naar Teofiel!



Wat werkt die papegaai op mijn zenuwen!



Choco en zijn muzikaal talent! Dat is het briljante idee om aan zes miljoen euro te geraken!

Dat is inderdaad een schitterend idee! Choco verzint het ene mooie deuntje na het andere!



We nemen zijn melodietjes op en trekken ermee naar een muziekitgever!



Ik ben er zeker van dat de muziek van Choco wereldsucces zal hebben! En dan stroomt het geld binnen!



Filiberke heeft gelijk! Dit gaat ons lukken! Aan 't werk!



Mijn Teofiel heeft dat idee uitgevonden in zijn slaap! Nogal een kerel, hé!



Mijn vader heeft nog een bandopnemer en een micro! Ik haal ze!



Oké! Waar is Choco trouwens?



Ze hebben dat in een doos kinderkledij gevonden die ik verzamel voor een goed doel!



Wel, het is ook voor een goed doel! Paradijseiland teruggeven aan de apen!



**EVEN LATER**

Alles is gereed! De opnames kunnen starten!



Klaar Choco?

**OEWOE!  
OE!!**



Wat oewoe?! Nu geen apenkuren uithalen, hé!



Maar natuurlijk!  
Choco heeft choco  
nodig! Dat zal  
hem energie geven!



Zie hem nu  
eens snoepen!



Die Choco toch! Hij zal  
nog eens veranderen  
in een chocopot!

Luister Jommeke!  
Wij gaan onder-  
tussen terug naar  
Paradijseiland om  
de apen moed in  
te spreken!



En om ze eten  
te brengen  
want wat  
ze nu krijgen  
is niet vet!

Oké! Dat is  
een goed  
idee! Wees  
gerust! Wij  
zullen slagen!



Binnenkort is Paradijseiland  
weer van jullie! Beloofd!



WAT LATER STARTEN DE OPNAMES.



O, Teofiel, weet je nog de eerste  
keer dat je me ten dans vroeg?  
Dat was romantisch!



O, mijn liefste Teofiel!  
Dans met mij, zoals we  
vroeger deden!



Ja maar, schatje, de burens kunnen  
ons zien! Ze zullen denken dat je  
met een houten kapstok danst!

Maar nee Teofieltje,  
maar nee!



Je gaat het niet gelo-  
ven, maar Marie danst  
met een kapstok die  
op Teofiel lijkt!





Oké vrienden! Er staat al heel wat op band! Hiermee kunnen we al naar een muzikuitgever stappen!



Maar waar vinden we zo iemand? Wie zal ons daarbij kunnen helpen? Wie, wie, wie?!



TITA!  
TITA!!  
TITA!!!



Natuurlijk! Een goed idee, Flip! En op de koop toe treedt ze deze week op in de stad! Komaan, we zoeken haar op!



TITA IS IN HAAR FAVORIETE HOTEL COLUMBINA. ZE IS HELEMAAL OVERSTUUR ALS ZE HET ERGE NIEUWS HOORT.



Ach, die arme apen van Paradijseiland! Hoe moeten zij zich nu voelen?!



Maar jullie plan is zéér goed! Ik ken de juiste man die jullie kan helpen!



Vitalso Musicatti! Een wereldberoemd muzikuitgever! Hij heeft al vele muzikanten rijk gemaakt! Hier is het adres van zijn kantoor.



SAMEN MET CHOCO GAAN ZE VOL GOEDE MOED NAAR SIGNORE MUSICATTI.



In die grote villa heeft signore Musicatti zijn kantoor.

Hé, wat komt daar aangepingeld?



Dag goede vriend! Een valse noot gespeeld?

Och! Die Musicatti weet niet wat goed is!



Toen ik aandrang om mijn liedje een tweede keer te spelen, kreeg ik mijn gitaar rond mijn nek!



Oei-oei! Gelukkig hebben wij geen gitaar bij ons.



Keer terug, vriendjes, voor jullie aap zijn toeter op zijn kop krijgt geklopt!





Meneer Musicatti en de man die Paradijseiland inpalmde zijn één en dezelfde persoon?!



Nu versta ik de woede van Choco!

Wat nu gedaan?

Dat verandert niks aan ons plan! Die man kent ons niet!



Maar met Choco kunnen we nu niet meer binnengaan!



Hij zit aan een open raam! Ik heb een idee! Wacht hier! Vertrouw me.



Ho!... Dat zijn fantastische melodietjes!! Wie maakt zoiets?!



Wij! Ik bedoel, onze aap, Choco!



VITALIO MUSICATTI VERGEEFT DE WOEDEAANVAL VAN CHOCO EN BELOOFT DAT HJ VAN HEM EEN ECHTE WERELDSTER ZAL MAKEN. HJ MAAKT OOK KENNIS MET DE MUZIEKGROEP VAN CHOCO EN IS DANIG ONDER DE INDRUK!

Goed! Zeer goed! Fantastisch! Subliem! Buitengewoon! Niet te geloven!



Maar nu moeten we van al die korte leuke melodietjes echte liedjes maken! En daarvoor stuur ik jullie naar Rocky Rollo!



ROCKY ROLLO  
IS EEN  
WERELDSTER.  
HU HEEFT ZUN  
SUCCES TE  
DANKEN AAN  
VITALIO  
MUSICATTI.  
ONZE VRIENDEN  
WORDEN  
ONTVANGEN OP  
HET  
REUSACHTIGE  
DOMEIN VAN DE  
STERMUZIKANT.



Wat een kast! Allemaal  
bijeenvoerd met liedjes  
te spelen!

Dag vriendjes! Meneer  
Rollo verwacht jullie!  
Hij is op de hoogte  
gebracht door Vitalio  
Musicatti!



Ga maar naar die grote  
palmboom! Meneer  
Rollo zit daarin liedjes  
te componeren!

Staan hier  
zelfs palm-  
bomen!  
Amai!



Choco, speel  
een van je  
melodietjes!



Wie speelt er zo'n  
fantastische muziek?



Rocky, kerel!  
Niks gebroken?  
Ben je nog uit  
één stuk?!

Jaja, beste Elvis!  
Mijn beenderen zijn  
van gewapend beton!



Doe zoals ik en blijf op de  
begane grond!

Maar  
jij kan niet anders  
met je dikke buik.



Dit is dus die muzikale aap! Vitalio had gelijk! Wat een talent?!

OEW!



Vitalio deed er goed aan jullie naar ons te sturen! Wij zijn de beste liedjesschrijvers ter wereld!



Elvis is mijn pianist en samen hebben we al veel bekende liedjes op onze naam staan! Met de fantastische melodietjes van jullie aapje maken we enkele wereldhits! Vast en zeker!



EN MET SUCCES

Alsjeblieft! Applaus, graag!

HET PARADUSORKEST!



CHOCO EN ZIJN DRIE MUZIKANTEN BLIJVEN EEN WEEK LOGEREN BIJ ROCKY EN ELVIS. ZE OEFENEN DAG IN DAG UIT DE NIEUWE LIEDJES IN.

We missen wel nog iemand die de liedjesteksten zingt!



ANNEMIEKE EN ROZEMIEKE!



Ze zijn pas terug van hun reis en zullen zeer benieuwd zijn wat Choco allemaal heeft uitgespookt. Ik ga ze halen!



DE MEISJES ZIJN ONTZETTEND FIER OP HUN AARJE ALS ZE HET HELE VERHAAL VERNEMEN. EN ZE ZIJN DOLBLIJ ALS ZE GEVRAAGD WORDEN OM DE LIEDJES TE ZINGEN. NA EEN MAAND VAN REPETEREN STAAT ALLES OP PUNT.

VITALIO MUSICATTI LAAT EEN PEPERDURE MUZIEKCLIP OPNEMEN EN STUURT HET NAAR TV-STATIONS OVER DE HELE WERELD, MET SUCCES.



IN HET VERRE AUSTRALIË  
BLAZEN INBOORLINGEN  
DE LIEDJES VAN CHOCO.



IN DE DICHTRE REGENWOUDEN  
VAN ZUID-AMERIKA.



IN HET HOGE KOUDE NOORDEN  
DANSEN ESKIMO'S TOT ZE ER  
LEKKER WARM VAN KRUGEN.



GEEN PLEK OP AARDE WAAR MEN  
DE LIEDJES NIET KENT...



ZELFS IN  
DE RUIMTE



EN DIEP IN DE  
OCEANEN



IN VOETBALSTADIONS WORDEN CONCERTEN  
GEGEVEN DIE AVOND NA AVOND  
STAMPVOL ZITTEN.



IN ENKELE WEKEN TIJD IS HET PARADIS-  
ORKEST VAN CHOCO DE SUCCESVOLSTE  
MUZIEKGROEP UIT DE GESCHIEDENIS.



TERWIL CHOCO GENIET VAN EEN WELVER-  
DIENDE RUST, TREKKEN JOMMEKE, FLIP  
EN FILIBERKE NAAR VITALIO MUSICATTI.

We gaan ons deel van de  
winst vragen! Dat is nu al  
zeker zes miljoen euro!



Die bandiet!  
Hij is ervan-  
onder gemuisd.



Maar wat hij niet weet, is dat wij weten waar hij waarschijnlijk zit!

Paradijseiland!  
Natuurlijk!

TE  
KG

Als de bliksem naar professor Gobelijn om de vliegende bol te vragen.

Hij zal verschieten als hij verneemt dat hij er zelf voor heeft gezorgd dat wij het eiland terug kunnen kopen! Dankzij het geld dat Choco bijgespeeld heeft!

DE VERRASSING IS GROOT.

Wat komen jullie hier doen? En hoe weten jullie dat ik hier woon?

Euh... meneer Musicatti. Dat zijn de kinderen die ons eiland terug willen kopen!

Wablief?! Dus... jullie hele opzet met Choco's muziekjes was om die zes miljoen bijeen te krijgen, die ik vroeg als koopsom voor mijn eiland?!

Inderdaad! Je snapt het! Ons deel van de winst graag!

Daarmee kopen we onmiddellijk het eiland terug! Slim plan hé!

En niet valsspelen!

Deel van de winst? Welke winst? Er is geen winst! En daarbij, jullie hebben zelfs geen contract getekend!

Dus... beste snotneuzen, gelieve mijn eiland te verlaten of ik laat mijn honden los! Saluut en tot nooit meer!

**BANDIET!  
VALSE ONDERKRUIPER!  
ONEERLUKE AARDWORM!  
ACHTERBAKSE KAKKERLAK!**

Laat de honden los, ze willen het niet snappen!

't Is al goed, we zijn weg! Maar je bent nog niet verlost van ons! We komen terug!

VERRADERLUKE PLATVIS!



IK WIL JE, BLUF BIJ ME, HOU VAN ME, VERLAAT ME NOOIT...



ZEVEN DISTELS ZEVEN NETELS.

Zet af! Zet af! Ik ga weer vol uitslag staan!



KREEG IK VAN JOU... TOEN JE ME VERLIET VOOR DIE ANDER!



Wat is dat allemaal? Even loeren!

O NEE! O NEE! O NEE! O NEE!



Meneer Musicatti, verontschuldigd ons! Dat komt van die twee nieuwe bewakers met hun nieuwe radio!

DAAR GAAT ZE... MIJN HARTEDIERJE...



Wij vergaten hen te zeggen dat u overgevoelig bent voor smartlappen!

Kijk nu! Ik sta vol rode vlekken. Als dat nog lang duurt, kan ik naar het ziekenhuis!

JE HEBT ME DUIZENDMAAL BEDROGEN EN...



Ha! Het stopt!

Beuheukeu! Ben doodziek!



Wat een grap! Een muziekitgever die niet tegen smartlappen kan!



En ziek dat hij ervan werd! Amai! Hij staat vol rode vlekken! Hahaha! Smartlapvlekken!



Dat is het!



We gaan onze 420 papegaaienvrienden dag en nacht smartlappen laten zingen! Tot hij zotgedraaid het eiland verlaat!



Maar onze papegaaienvrienden kennen geen smartlappen!



Dat weet ik! Maar ik ken een vogel die hen zal leiden! De smartlapvogel!

Goed idee, zeg!  
Jij bent toch wel  
een echte ideeën-  
werval!



Jaja, allemaal  
goed en wel, maar  
we moeten die  
smartlapvogel  
eerst nog vinden!



Dat is geen probleem! Als ik eenmaal  
ergens ben geweest, staat dat opgeslagen  
hierboven in mijn hersenpan! Ik vind er  
dan blindelings de weg naartoe!



De honden zijn los! Naar  
de vliegende bol!

Naar Brazilië!  
Als de bliksem!



Ik vlieg nog even naar de  
andere kant van het eiland  
om onze papegaaienvrienden  
op de hoogte te brengen van  
ons plan!



EVEN LATER

Dat zijn nogal eens  
vrienden, hé! Hoe die  
ons helpen!

Alle dieren  
ter wereld  
zouden zo'n  
vrienden moeten  
hebben!



Zeg, Flip, herinner jij je dat  
smartlapvogelvrouwtje dat met  
Tita Telajora heeft gezongen? (\*)



Ja! Die dame had  
nogal een stem! Als dat  
een papegaaitje was  
geweest, ik was al  
lang getrouwd!



Wel, Flip, omdat  
jij toch zo goed met  
de vrouwtjes kan  
praten, mag je haar  
overhalen om met  
ons mee te gaan!



Geen enkel probleem  
Jommeke, maar je  
zult haar wel eerst  
moeten terugvinden!

Geen enkel  
probleem,  
Flip!



\* zie album 112 - HET EI VAN DE SMARTLAPVOGEL



Hier in de buurt heeft de smartlapvogel zijn nest. Ik herken het hier!



We zijn vlakbij!



O nee!... O nee!!



Ik herken deze plek ook! En dat hol! Dat is het hol van...



Van Kwak en Boemel!? Zouden ze naar hier verhuisd zijn?



Nee nee! Dit is het hol van de gouden jaguar! Weten jullie nog? (\*)

Domoor die ik ben!



Ik heb me de verkeerde plek herinnerd! Weeral zoveel tijd verloren!



GROOARR



Huuulp! Huuulp!!

GROOARR



HUUULP GRRRRR



Het is gedaan met ons! Hier eindigt ons jong en avontuurlijk leven! Vaarwel! Vaarwel!! Vaarwel!!!

GROOARR



VAARWEL! VELE BITTERE TRANOS... WEEN IK VOOR JOU!

GROOARR

\* zie album 16 - DE GOUDEN JAGUAR

Dat is de... de smartlapvogel!



DE SMARTLAPVOGEL IS VERSCHRIKKELIJK KWAAD OVER HET LOT VAN DE APEN. HJ VINDT HET PLAN VAN JOMMEKE GENIAAL EN TREKT MEE TEN STRUDE TEGEN HET ONRECHT OP PARADJSEILAND.



IN HET DIEPSTE GEHEIM, OP HET UITERSTE PUNT VAN PARADJSEILAND, REPETEREN DE 420 PAPEGAAIEN SAMEN MET DE SMARTLAPVOGEL TIENTALLEN SMARTLAPPEN. EN DAN...



VITALIO MUSICATTI WEET NOG NIET WAT HEM TE WACHTEN STAAT...

Wat een rust! Geen gezaag en gezever aan mijn oren! Op mijn eiland!



NOOIT MEER GEZAGOS... NOOIT MEER KIBBELOS EN VLOEKOS... IK VERLAAT JE MUN LIEFSTE... HET IS, GENOEG GEWEEST... MOOIOS... 'T LEVEN IS MOOIOS... ZONDER JOU!...

Heeft mijn personeel nu weeral die radio aangezet met die weerzinwekkende smartlappen! Ik ontsla ze allemaal!



Baas! Baas!! Verschrikkelijk!!! VAN DE HELE WERELD... MAMAAA JE BENT DE MOOISTE... EN ZE ZEI TEGEN MI IK ZIE JE LIEVER MET EEN SNOR



Honderden papegaaien zingen oorverdovende smartlappen! Het houdt niet meer op! OLE OLE... AMADEE...

De honden worden gek! Ik weet niet wat die papegaaien bezielt!



LAAT ME NU TOCH NIET ALLEEN

Dat Jommeke zit hier achter! Zeker weten! De moeial!!



Vermorzel die smartlappapegaaien tot de laatste pluim! Roei ze uit voor ik gek word! Ha nee! Dat doen we niet! Wij vermorzelen geen dieren! OLALA LA... MEISJES... IK ZIE ZE TOCH ZO GRAAG MEER

Op staande voet ontslagen! Alle vier! 't Zal jullie leren!



OOST WEST WEST THUIS BEST O?! Goed! Los het hier dan maar zelf op! Saluut!



IK WORD GEKOS VAN JOU... MUN LIEFSTE... KOM BU ME SLAPEN IN MUN NESTOS O ZOETE SCHATOS...



Lap! Mijn rode vlekken komen weer terug! Zie nu!

Naar binnen, mijn  
voorzorgen nemen!



Hij sluit zich op! Twee  
vrijwilligers om hem  
langs de schouw een  
bezoekje te brengen!



Ik blijf zo een paar uur zitten!  
Dan geven ze het zeker op!



Haha! Hij denkt  
slim te zijn! We  
sleuren die boel  
van zijn hoofd!



Nee! Wacht zijn muziek-  
installatie heeft een ingebouwde  
micro! Ik heb een ideetje!



Ik verzet de  
schakelaar en  
we brullen een  
smartlapje in  
de micro!  
1... 2... 3...



**IK KAN NIET LEEVEN  
MET DIE STILTE OM ME  
HEEN!**



Oké! Oké! Oké! Jullie hebben  
gewonnen! Ik verlaat dit eiland!



Dus ik had toch gelijk! Dat  
smartlappengedoe kwam  
van jullie! Pestkoppen!



Jullie hebben gewonnen!  
Ik vertrek onmiddellijk!  
Maar blijf van mijn spullen  
tot ik ze kom ophalen!



O ja, de politie is op de hoogte gebracht van je oneerlijkheid!

Als je het verdiende geld niet teruggeeft, draaien ze je de bak in!

Dat zijn nogal eens lappen, hé! Heel wat anders dan smartlappen!

Je zal trouwens goed moeten zwemmen, want je personeel is er met de motorboot vandoor!



Och mannetjes, ik kan mijn privéjet zelf besturen! Saluut en ontplof allemaal!

Gelukt! Paradijseiland is gered!

HOERA! LEVE DE SMARTLAPVOGEL! LEVE ONS!! LEVE DE PAPEGAAIEN!!!



Kom vrienden, de sleutel van de gevangenis zoeken.

EEN EIND DAARVANDAAN

Dat is onze baas! Hij vlucht ook! Haha! Net goed!



HET WEERZIEN MET DE APEN IS ONTROEREND.



Dank je, lieve smart-lapvogel! Je was weer fantastisch!

Ach, vriend, dat was een fluitje van een cent!

Voor dieren in nood mogen jullie me steeds komen halen!

Daag en een veilige terugreis!

Daag! En de groeten aan je vriendinos!



DANKOS AMIGOS!  
ALTUD KLAAR OM TE HELPOS!  
ADIOS!!

181

JOMMEKE, FILIBERKE EN FLIP KEREN MET EEN GOED GEVOEL HUISWAARTS!



182

VITALIO MUSICATTI HEEFT DE ZES MILJOEN EURO TERUGGEGEVEN EN HEEFT ALLES OPGERUIMD OP HET PARADJSEILAND. MET HET GELD GEVEN CHOCO EN ZUN GROEP, TITA TELAJORA EN DE 420 PAPEGAAIEN WERELDWJUD UITVERKOCHTE CONCERTEN. DE OPBRENGSTEN GAAN STEEDS NAAR EEN GOED DOEL.

HEERLUK LAND VAN MUN DROMEN...  
DAAR HEERST VREE... DUS GA MET ME MEE...  
NAAR HET PARADJSELUKE DROOMEILAND!

DIT IS HET  
**EINDE**...  
MAAR NIET VOOR  
LANG!...



183-184



1. De jacht op een voetbal
2. De zingende aap
3. De koningin van Onderland
4. Purperen pillen
5. De muzikale Bella
6. Het Hemelhuis
7. De zwarte bomma
8. De ooeivaar van Begonia
9. De schildpaddenschat
10. De straalvogel
11. De Zonnemummie
12. Paradijseiland
13. Het Jampuddingspook
14. Op heksenjacht
15. Het staartendorp
16. De gouden jaguar
17. Diep in de put
18. Met Fifi op reis
19. Wie zoekt die vindt
20. Apen in huis
21. Het verkochte land
22. Het wonderdrankje
23. Dolle fratsen
24. De verloren zoon
25. De zeven snuifdozen
26. Kinderen baas
27. Geheime opdracht
28. De Samsons
29. De vliegende ton
30. Jommeke in de Far West
31. Knappe Mataboe
32. In Pimpeljesland
33. Jacht op Gobelijn
34. Jommeke in de knel
35. Gekke grappen
36. Neuzen bij de vleet
37. De schat van de zeerover
38. Kaas met gaatjes
39. Lieve Choco
40. Anakwaboe
41. Twee halve lappen
42. De witte bolhoed
43. Filiberke gaat trouwen
44. De Jommekesclub
45. De zeepkoning
46. De tocht naar Asnapije
47. Diamanten in de zoo
48. De zilveren giraf
49. De groene maskers
50. De kunstmatige walvis
51. De tvietmachine
52. De zingende oorbellen
53. Het kristallen eendje
54. Broeder Anatolius
55. Tita Telajora
56. De vruchtenmakers
57. Het geheim van Macu Ancapa
58. De strijd om de Inca-schat
59. De Kuiko-eieren
60. Alarm in de Rode Baai
61. De hoed van Napoleon
62. Luilekkerland
63. Madam Pepermunt
64. De kristallen grot
65. De grasmobiel
66. De vrolijke bende
67. De slaapkop
68. De gele Spin
69. Straffa Toebaka
70. De verborgen tempel
71. De sprekende ezel
72. Choco ontvoerd
73. De gekke wekker
74. De Kikiwikies
75. Prinses Pott
76. Het rode oog
77. Peuterweelde
78. Juffrouw Perlefinneke
79. Het plezierige kliekske
80. De Njam-njambloem
81. De luchtzwemmers
82. Opstand in Kokowoko
83. De stenen aapjes
84. De Plank van Jan Haring
85. De Granda Papiljan



Jommeke elke dag in  
Het Nieuwsblad & De Gentenaar

[www.jommeke.com](http://www.jommeke.com)

86. De lustige slurvlers
87. De stad in de vulkaan
88. Jommeke in Bobbejaanland
89. Het piepend bed
90. De kleine professor
91. Prins Filiberke
92. Het aards paradijs
93. De Haalenrots
94. De supervrouw
95. Melanie
96. Paniek rond Odilon
97. De valse kameel
98. De kaart van Wawa Wang
99. De grote knoeiboel
100. Het jubilee
101. Het monster in de ruïne
102. De vampier van Drakenburg
103. De bron van El Razar
104. De vlucht van Bella
105. De knook van Azmor
106. Zoete Mosterd
107. De Pestkopjes
108. De sidderplanten
109. Guitenstreken
110. De viool van Varadzina
111. De olijke oliemannen
112. Het ei van de smartlapvogel
113. In de greep van Mac Rum
114. Het Kriebelkruid
115. De lappenpop van Anatool
116. De gelukzoekers
117. De stenen handdruk
118. De bedrogen miljonair
119. Het apencircus
120. De vlag van Lord Chester
121. De rare doedelzak
122. Het Boheems schommelpaard
123. De schat van Angkor
124. Het geheimzinnig eiland
125. Drie in een slag
126. Het bal van Mathilde
127. De watervallen van Svanjabak
128. De grote zeirace
129. De whiskymaker
130. Het geheim van Ambiorix
131. De kippen van Gobelijn
132. De spookkrater
133. Het gekkengas
134. De prinsen van Snoby
135. De kruik van Aztrakan
136. Het monster uit de diepte
137. Apen te koop
138. De rib van Kalafar
139. De blauwe grot
140. De Chinese kast
141. De bruid van El Toro
142. De documenten van Langneus
143. Va Kwak en moe Boemel
144. De pijp van Geurig Gras
145. Het levenselixir
146. Komkommer in 't zuur
147. Het Yacochacabeeldje
148. De vliegende brigade
149. De grote puzzel
150. De gestoorde zeereis
151. Het meermonster
152. S.O.S. Benistal
153. Het hoofd van Samos
154. De hellestokers
155. De kleine vandaal
156. De superster
157. De koningin van Kachar el Nachar
158. Het probleem van Jeff Klaxon
159. De kokoskoe
160. De verdroogde bron
161. Drie toverstokjes
162. De zwarte parel
163. Het Midasmysterie
164. Het verwoenen kasteel
165. Spaggetti met kaas
166. De mandoline van Caroline
167. De appelvreters
168. Het heksenbal
169. De slangengodin
170. Het Choco-complot

171. De goudvis van Filiberke
172. Fifi in de knoel
173. Het geheim van de Hoefslag
174. Het zevende zwaard
175. De verdwaalde vuurtoren
176. De snoezige dino's
177. Kwistig kwissen
178. Het bedreigde paradijs
179. Paniek op de Akropolis
180. Filicasso
181. De valse papegaai
182. Het zingende moeras
183. Berta Gobelijn
184. De kroon van Kazimir
185. De modekoningin
186. De pruik van Anatool
187. De zwarte cactus
188. De vurige inktvis
189. De koppige cobra
190. Alarm in het beginhof
191. De magische spiegel
192. De drietand van Neptunus
193. De zilveren traan
194. Dinopolis
195. Gerommel in de Far-West
196. De Elfenbron
197. Het schuimsloop
198. De Kraaienburcht
199. De vergeten mijn
200. Stefania Stekkebeen
201. De Kovonita's
202. De panda van Wanda
203. De lachende mango's
204. De verdwenen tuinkabouters
205. De kopermicroben
206. De ring van Mac Rum
207. De geniale malloten
208. Het raadsel van Kiekebilleke
209. Blinkende knopen
210. Het pompoenenkasteel
211. De geest van Anakwaboe
212. De limonadelelies
213. Zeven sterren
214. Holeman
215. De kimono van Yamamatsu
216. De laatste viking
217. Zoektocht naar Sorab
218. Het blauwe preeeltje
219. Operatie bonsai
220. De frietbaron
221. Wowofski
222. Strijd om de bizon
223. De komkommerprinses
224. De rare Kwibussen
225. De erfenis van Sorgeloos
226. Het luchtkasteel
227. Het brein van Gobelijn
228. De goudkoores van Anatool
229. Het slimme varken
230. Pekkie in Hollywood
231. Het zeemeerdinges
232. Duel in Venetië
233. Paljaskof
234. De pechvogel
235. Mama Mataboe
236. De dobbelmannetjes
237. Het roze olifantje
238. Kamperen is plezierig
239. Graaf Dondersteen
240. De beer op sokken
241. Nobelprijs voor Gobelijn
242. De puddingkoningin
243. Het zwarte prikgevaar
244. Groene haring
245. Het vreemde avontuur
246. Filiberke en Biliberke
247. Krokodillentranen
248. Fifi kampioen
249. Het oké-parfum
250. Savooien op de Galapagos
251. Schattenjagers in Bokrijk
252. Het spookdorp
253. Choco verliefd
254. Paradijseiland in gevaar



Ballon

[www.ballonmedia.com](http://www.ballonmedia.com)



9 789063 348250  
ISBN 978-90-6334-825-0  
D/2011/2345/12