

F.C. DE KAMPIOENEN

*presenteert***VERTONGEN & Co****DE BASTAARD
VAN BENIDORM**

HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS

F.C. DE KAMPIOENEN

presenteert

VERTONGEN & Co

DE BASTAARD VAN BENIDORM



Standaard Uitgeverij

één





Ik helpen met bagage... Stap in.



HASTA LA VISTA! DAAR GAAN WE!



Het is een uurtje rijden tot Benidorm, señores...



Wat vreemd allemaal. Ik hoop dat alles in orde is met oma.



Daar is de stad!



Daar, Paulien! Tussen die flats! De zee!



JOEPIE!

Señora Bomba heeft een flatje met zicht op zee...



Hier is het señores!!

Oei! Spannend!



Ik wacht hier op joeltie... Joeltie zullen mij misschien nodig hebben.



Oei!

Hier! Haar naam staat op de bel.



Hallo?! BOEHOEHOEHOE!







Ah! La señora ama Boma! Ik wist dat u taxi nodig zoude hebbe.



Naar Pueblcito, Pedro.

Ah! Op zoek naar El perro Balthazar! Ik weet!

VROOAR



Het dorp ligt in de bergen, zo'n dertig kilometer buiten de stad.

Misschien kunnen de inwoners ons helpen om Balthazar te zoeken, oma.



Dat is een probleem. Het dorpje is bijna helemaal verlaten...

Oei! Een spookdorp waar honden verdwijnen...



Later.

Daar is het. Ginds op de berg.

O! Er is een kasteel...



Zou het nog bewoond zijn?



Ik heb geen idee. Zover ben ik niet geraakt op mijn wandeling...



Zoals jullie zien ligt het dorp er verlaten bij. De meeste inwoners zijn naar de stad getrokken. Zo zijn er een paar duizend dorpen in Spanje.



Hier ben ik Balthazar uit het oog verloren. Hij verdween in het struikgewas. Uren zoeken leverde niets op.



WAFWAF!

PANG!



Een schot?

Het kwam daarvandaan!

Balthazar?!



Alweer?

Oei! Zoek dekking!



Waarschijnlijk jagers!

Wee hun gebeente als ze een vinger uitsteken naar mijn Balthazar!



!!!

Oei! Ze jagen hier op graf wild!

PAWPAW!



WAFWAFWAFWAF!



GRRR!

Ai! Die honden hebben het op ons gemunt! Wegwezen!



GRRR! WAFWAFWAF!

Rennen, papa!

AAAH!

IPERROS PELIGROSOS!



AH!

?



Inspecteur! STOP! Oma Boma is verdwenen!!



ARRWAFWAFWAF!

**LASSIE! BESSY!
STOP!**



Ik ben zo sorry! Ik hoop dat mijn honden u geen schrik hebben aangejaagd. Met zijn lieverds.



Ja ja.

Ik ben Sir Rupert. Ik woon in het kasteel. Pleasied to meet you.

We... We hoorden schoten...



Indringers! Schorremerrie, dat al een paar dagen op mijn gronden rondzwervt. Wees niet bang. Ik schiet met hagel.



We hebben een probleem. Er was een oude dame bij ons. Ze is verdwenen.

O dear!



Ze liep achter ons en plots was ze weg!



OEPS!



MIJN BEEN IS IN DE GROND VERDWNEN!



Hier is een diep gat!

Oef! Ik dacht al dat ik mijn been kwijt was!

OH!



Oma Boma is waarschijnlijk door dit gat gezakt!



OMA?! WAAR BEN JE?





**JOEHOE! OMA BOMA!
BEN JE DAAR?!**



Oei, oei! Ze antwoordt niet!
O! I know what it is!



Dat gat is een luchtkoker van de geheime ondergrondse gang die in het kasteel uitkomt.
We moeten oma daar weghalen. Misschien is ze gewond!



Maar hoe doen we dat?
Follow me to the castle.



I'm so sorry voor wat er gebeurd is met the old lady.



Lieve hemel! Waar ben ik terechtgekomen? Een gang?



Het is hier pikdonker... Hoe kom ik hier uit?



**OEWEOEWEOEWEOE
WEOEWEOE!!**



Dat zachte gejang... Zou dat?...



BALTHAZAR?!



WAF WAF WAF!!
Lieve Balthazar! Nu weet ik hoe ik je ben kwijtgeraakt...

Arm beest... Zij bent ook door dat gat gezakt, zoals ik. Hoe heb je hier dagenlang kunnen overleven?

WOE OE
OE OE
OE...

Hoe geraken we hier weg?
Gelukkig weet ik dat mijn vrienden
ons niet in de steek zullen laten.

Ik hoop maar dat ze
ons gauw vinden...

Welcome to my castle, gentlemen.

Ja... Ik zie ze... Ze zijn net op de binnenkoer gearriveerd.
Die speelbrekers komen roet in het eten gooien.

Mijn voorouders hebben in de vroege
middeleeuwen de onderaardse gang laten
bouwen om in tijden van oorlog te kunnen
ontsnappen aan eventuele belegeraars.

Wat doet een Engelsman in Spanje?

Dit kasteel is in het bezit van onze familie gekomen
door het huwelijk met een Spaanse prinses.

We moeten op zoek
naar oma, papa!

BROOMBROOM!

¡Ay! ¡Santa Virgen!
Er is onweer op komst.

De lucht is buiten helemaal zwart
geworden... Dat ziet er niet goed uit...

Als de gang onderloopt hebben we
een probleem, gentlemen. Ah, ik
geloof dat dit het mechanisme van
de toegangsdeur is.





Vrienden! Julie komen net op tijd!

OMA!



Kijk! Ik heb Balthazar teruggevonden...

Hurry up! Tijdens een onweer loopt de gang helemaal onder.



Oef! We zijn er! De uitgang!



Well, my friends!... I'm so happy dat we de old lady en haar hond hebben teruggevonden... We moeten jullie kleren drogen... Julie zijn doorweekt.



Het onweer blijft maar aanhouden... We moeten snel terug naar de stad.

De wegen zijn losgevaarlijk bij z'n onweer. Ik stel voor dat jullie hier de nacht doorbrengen...

BROEOEM



Ik laat mijn bode een lekkere maaltijd klaarmaken.

JEEVES! BLOODY HELL!!
WAAR ZIT JE!?



JEEVES!

Ik moet op-hangen. Hij roept mij.



Hij heeft ingehaakt. Damned!



Bloody hell... Ik heb al leukere opdrachten gehad.



James! Luister!
Ik hoor iets buiten...

Ja! Het
onweer!



Ik ge toch eens kijken. Je
weet maar nooit. Vergeet niet dat
we hier op geheime missie zijn.



Niemand te zien.
Christ! Wat een rotweer.



Wat is er?



Iemand heeft al onze
banden stuk gestoken!!!



Ze zijn op de hoogte van onze aanwezigheid. We moeten hier weg.

Hoe?! We hebben maar
één reserveband.



Jij gaat naar het volgende dorp.
Daar is een garage. Je belt de
garagist maar uit zijn bed!

En waarom ik?! We hebben niet
eens een paraplu bij ons!



Woont u het hele jaar
door in Spanje, Sir
Rupert?

Enkel in de zomer. De rest van
het jaar brengen wij... ik bedoel,
breng ik in good old Brittain door.



De haggis
is lekker,
Sir Rupert!

Mijn kok is
von Schotse
afkomst...

Ik heb u even gegoogeld
op mijn smartphone... ik
zie dat uw volledige naam
Sir Rupert The Bastard is...

Papa! Dat is
niet beleefd!

O! Wat is het internet toch fantastisch. Je vindt er alles op. Hier staat dat uw familie in rechtstreekse lijn afstamt van Willem de Veroveraar, de eerste Normandische koning van Engeland. Hij stak in 1066 het Kanaal over met zijn troepen en versloeg het Engelse leger in de slag bij Hastings.



Hij werd ook wel Willem de Bastard genoemd. Ah! Vandaar uw familienaam natuurlijk! Hahaha!

Papa! Stop daarmee! Je 'googelt' de mensen niet aan tafel!



Wat interessant allemaal, Sir Rupert! U bent best trots op uw rijke familiegeschiedenis.

Stel je voor! Een afstammeling van Willem de Veroveraar!



hier staat nog dat Sir Rupert een tweel..

ZO IS HET WEL GENOEG! Julie kunnen maar beter naar bed gaan. Het is een lange dag geweest.



Oei! We hebben blijkbaar een gevoelige snaar geraakt.



Morgen keren we terug naar Benidorm. Dan begint de vakantie echt.



De volgende ochtend.

Ah. Daar is hij eindelijk met die garagist.



Ah! Turistas! Waarom komen jullie op zo'n godvergeten plek staan? Terwijl we zo'n mooie campings hebben aan de Costa Del Sol.

Jaja! Begin er maar aan.



iAy! iAy! iAy! Zes platte banden! Daar ben ik een uurtje mee bezig.



Ga dan maar gauw aan het werk!
Ik betaal je niet om te luieren!

¡Ay, ay! ¡Turistas!

Kom, wij maken nog een ver-
kenningstochtje rond het kasteel.

?!
26

**HELP! IK BEN MIJN
BEIDE BENEN KWIJT!**

Welnee, idioot. Je bent
in een put gezakt.

Oef! Ik
dacht al...

Door dat buikje ben
je blijven steken. An-
ders was je er hela-
maal in verdwenen.

Wat is dit eigenlijk?!

27

Een onderaardse gang!

Die leidt zo goed als zeker
naar het kasteel! Kom!

Ik bel Jeeves.

Ja, ik weet van die gang.
Ik heb ze het mechanisme zien
gebruiken. En er is goed nieuws:
die vreemde bezoekers verlaten
momenteel het kasteel.

Goed zo. Er komt eindelijk
schot in de zaak. Vooruit!

Is het niet vreemd dat Sir
Rupert ons ineens weg wou
hebben? Hij is niet eens af-
scheid komen nemen.

Hij vond het duidelijk niet leuk
dat Mark in zijn familiegeschie-
denis ging snuffelen.

Ik heb papa nog
gewaarschuwd.

28

Goed, breng ons dan maar terug naar Benidorm, Pedro. Tijd voor een weekje vakantie. Dat hebben jullie wel verdiend.



Spencer? Davis? Waar zijn jullie? Ik heb de toegang naar de geheime gang opengemaakt. Hallo?



Jullie kunnen het kasteel binnendringen en op zoek gaan naar je-weet-wel-wat... Maar vergeet de beloning niet die jullie mij hebben beloofd.

Hallo?!?



Hallo?! Verrek, ik krijg hier maar geen verbinding met Jeeves.

Een trap! Ik denk dat we bij de uitgang zijn.



Het is allemaal jouw vervloekte schuld, Wilbur! Ouwe gek!



Je bent de schande van de familie! Ik had je beter in die psychiatrische instelling in Schotland gelaten!!

Ik sta op mijn rechten!!



Ouwe gek! Ze zullen je weer opsluiten. En dan kom je nooit meer vrij.



Spencer? Davis? Wegwezen! Hun lordships komen eraan. Hallo? Horen jullie mij?



Hier! Op Wikipedia staat te lezen dat de tweelingbroer van Sir Rupert The Bastard jarenlang in behandeling is geweest.

Jaja, hou er nu maar over op, Mark. Het zijn onze zaken niet.



Wilbur! Iemand heeft de geheime gang geopend! Heb jij dat gedaan?

Het zijn die indringers! Zeker weten!



Ik hoor iets, Davis. Zouden we ons in het kasteel wagen?!



Er is iemand in de gang! Lassie! Bessy! Pak de beestjes!

GRRR!



ARFWAFWAFWAF!

Holy smoke!



WEGWEZEN, DAVIS!



ARFWAF WAFWAFWAWAFWAFWAWAF!!!

Die beesten gaan ons levend verslinden!



ARFWAFWAFWAWAF!

Vlug, vlug!



Vlug! Trek me naar boven.

ARFWAFWAF!



AWAWAWAIAIAIA!

GNAP!



WAFWAFWAFWAFWAF!

Ze hebben me te grazen gehad! Mijn broek is eraan.

Weg van hier.



Ah! De turistas! Jullie banden zijn hersteld. Ik sta hier al een kwartier te wachten.



LASSIE! BESSY! HIER! KOEST!

De indringers zijn weg. Ik denk niet dat ze nog terugkomen.

GRR!



Maak je geen illusies! Het zijn mannen van MI6! Ze zullen zeker opnieuw proberen om hier binnen te dringen!

MI6? Zijn het Britse geheimeagenten?! By Jove!

KLAP!

Ze zijn op zoek naar ons belangrijkste familie-erfstuk. En dat allemaal omdat jij zo loslippig bent geweest en hebt rondverteld dat je de **KONING VAN ENGELAND** bent!

Het is waar! Ik heb recht op de troon!

Idioot! Ze zullen je weer opsluiten in het gekkenhuis bij kerels die beweren dat ze Napoleon zijn, of Nero, de keizer van Rome!

De troon van Engeland komt mij toe, als oudste van de tweeling. Lees er onze familiegeschiedenis maar op na!

Als je weet wat gezond voor je is, zwijg je daar beter in alle talen over!

Het **ERFSTUK** moet hier weg. MI6 probeert het in handen te krijgen!

Ons jacht arriveert morgen in de haven van Benidorm. We brengen het erfstuk aan boord. Daarna keren we terug naar ons kasteel in Schotland.

De deur van de geheime gang is niet zomaar open gegaan. Iemand van het personeel staat in verbinding met de geheimeagenten. Als ik ontdek wie het is, zal het zijn beste dag niet zijn.

Spencer? Davis? Zijn jullie daar?

Jeeves! Eindelijk! We zijn op het rippertje aan die honden ontsnapt.

Luister... Ze vermoeden wie jullie zijn... En voor mij wordt de grond te heet onder mijn voeten...

Sir Rupert en Sir Wilbur willen terugkeren naar Schotland en je weet wel wat meenemen. Morgen gaan ze aan boord van hun jacht.

We zullen klaarstaan als ze het kasteel verlaten.

JEEVES! WAAR BEN JE, BLOODY HELL? KOM ONZE KOFFERS PAKKEN!

Ze hebben me nodig. Ik moet ophangen. Ik bel zo snel mogelijk terug.

Begrepen.

De volgende dag.

Wow! Van wie zou dat prachtige jacht zijn, oma?

Het jacht heet 'The Bastard'. Zou er een verband zijn met Sir Rupert?

Ik zoek het op 'Pikimedia'...

Zzzzzzz...



Het klopt. Het is het jacht van Sir Rupert en zijn broer Wilbur. Waw! Die mensen zijn wel heel rijk!



Zouden ze van plan zijn om te vertrekken?

Ik denk niet dat ze ons zullen uitnodigen voor een tochtje op zee.



Paulien en ik hebben genoeg strand gezien. Tot later, oma.

Ik pas wel op de inspecteur.

ZZZZZ
Z...



Ik heb gehoord dat er hier een arena is waar ze stierengevechten houden, Paulien.

Oei!



OLA! MENIER VERTONGEN!



TAXI, SEÑOR ?!

Pedro!

Pablo Ruiz De Corazón Portillo Hernandez Ramon de Fernandez Cabrillo Pomeran y Carton.
Om u te dienen!



We willen naar de corrida gaan kijken, Pedro!

Ay! Geen corrida vandaag, señor. Maar ik kan u de arena laten zien. Stap in!



Ik alles weten over stierengevechten. Ik zal vertellen.



... Corrida is wreed, señor... Eerst komen de picadors in de arena, die vanop hun paarden pieken in de rug van de stier steken. Het dier wordt gek van de pijn en valt de torreador aan. Die steekt zijn banderillos in de schouder van het beest. Ten slotte, na veel pesterijen maakt hij de stier af met zijn zwaard, de muleta.



WHEIEIEIEIEIEI!!!

Rustig, rustig, Paulien! Ik belooft je dat we NOOT naar een corrida gaan kijken!



De Bentley is voorgereeden, my Lord. U kunt vertrekken.



De chauffeur komt dadelijk, my Lord.

Niet nodig, ik rijd zelf.



Pas goed op de honden terwijl we weg zijn, Jeeves. Over een paar weken zijn we terug.

Yes, Sir. That is understood, Sir.



Vlug, Wilbur. Hoe sneller we in de haven zijn, hoe liever.



VROOAR!



Hallo? Spencer? Ze zijn net vertrokken. Ze hebben het DING meegenomen in een grote doos.

Roger!



Daar zijn ze, Davis!



We zetten de achtervolging in.

Goed, maar wat nu? Rijden we ze van de baan?



Onze opdracht bestaat erin dat ERFSTUK in handen te krijgen. Daarvoor zijn alle middelen goed.



Ze zitten ons achterna, Rupert.

Dat was te verwachten.



Dat is de arena, menier Vertongen. Volg mij. Iek zal loten zien.



Dit is de plek waar de stierengevechten worden gehouden, señor.



Op dit ogenblik is er natuurlijk niemand.

Papa! Hier staat een stier.



Paulien!
Voorzichtig!
Dat beest is
gevaarlijk.

Wat zou Bieke wel
niet zeggen als ze
dit zou weten!



We moeten dit arme dier bevrijden,
papa! Of ze maken hem dood!



Oei, oei! Wat heb
je gedaan, Paulien?



PEDRO! DOE IETS! HOU DAT BEEST TEGEN!

¡SANTA VIRGEN!



AAAAH!!



AAAH! PEDRO! OPZU!

Makkelijk gezegd!



AAAH!



**PAPA! KOM TERUG!!
MAMA ZOU DIT NIET
LEUK VINDEN!**





We zijn al bijna in de stad en je bent er nog niet in geslaagd om ze te remmen.

Ze rijden als gekken!

Die spionnen blijven ons volgen!

In de stad raken we ze wel kwijt. De hoven is niet ver meer.

AAI! KUK UIT!



!!!

AAH! BIEKE! HELP!



AH! REMMEN SPENCER!



SPENCER! STOP!



AAAAAH!!



AAAAH!





Het pak is in de struiken verdwenen.

Zoeken we later. We moeten eerst die spionnen kwijttraken.



We hebben ze bijna. Die ouwe heren raken amper nog vooruit!



VROAM... VROOOM...



Ah! Oef!

VROOOAAAR!



WILBUR! STAP IN. VLUG!



DAMNED!



VROOAR...



Naar de auto! Vlug, Davis!



Oef! Eindelijk rust!



Daar is papa, Pedro! Eindelijk!

!Santa Virgen! Señor? Alles in orde?

?!?!?

47



Wat heb je daar, papa?

Ik heb Sir Rupert gezien. We moeten deze doos voor hem bewaren. ... Ik begrijp er niets van.



De stier heeft een groene weide gevonden waar hij in alle rust kan grazen.

Joepie!

Dat ze mij nu niet meer storen!



Kom, we gaan snel naar oma.

VROOAR...



DAMNED! BLOODY HELL! Waar kunnen ze dat erfstuk toch gelaten hebben?!

Sir Rupert en Sir Wilbur zijn ons te slim af geweest.



Wat een merkwaardig verhaal!!

Wat zou er in die doos zitten?



We kunnen ze niet openen. Er zit een slot op het deksel.

Sir Rupert zou u ballen, oma.



TUREWIET TUREWIET...

O!

48



Hello? Mevrouw Boma? Sir Rupert The Bastard hier. Luister goed, we hebben niet veel tijd.



Kom vanavond naar de aanlegsteiger voor het Plazahotel. Mijn stuurman zal daar wachten met een sloep om jullie naar ons jacht te brengen. En vergeet de doos niet!



Oei.. ik word nerveus van al dat geheimzinnige gedoe.

Geen paniek, oma. We gaan er vanavond naartoe. Hoe sneller we van dat pak af zijn, hoe beter.



's Avonds.

Hier is het Plazahotel.

Bedankt, Pedro.



Veel succes! Joellie bellen mij maar als joellie mij nodig hebben..

Daar is de aanlegsteiger!



Hello! Hierheen! In captain Pescocock. Sir Rupert stuurt mij om jullie naar het jacht te brengen. Kom aan boord.



We zijn er zo. Het duurt maar een minuutje.



Er vaart een sloep naar het jacht. Damned. Wat mag dat betekenen?



Ze denken dat ze ons kunnen misleiden. Maar dat zal ze zwaar bejengvallen.



Ah! Dear friends! Welcome aboard!

Sir Rupert!

We hebben uw pakje meegebracht, Sir Rupert.

Ow, im so grateful!



Dit is mijn tweelingbroer Wilbur. Volg ons naar de grote salon. We zijn u heel wat uitleg verschuldigd.



Wow! Uw jacht is wel de moeite waard, Sir Rupert.

Och.. Zo hebben we er nog twee.



Vrienden, dankzij jullie hebben we ons kostbaarste bezit uit de handen kunnen houden van een stel.. boeven!

Maar wat zit er nu eigenlijk in die doos, Sir Rupert?



Wel.. Dat zullen we u dadelijk laten zien. Hier heb ik de sleutel.



Had je geen motorboot kunnen huren?

We zijn er bijna. Ze hebben de laadklep opengelaten.



Zo komen we makkelijk aan boord! Vooruit!



My friends... Dit hebben we nog nooit aan iemand getoond. Jullie zijn de eersten..



...ONS FAMILIE-ERFSTUK!

OOOOO!

Maar?!?



... DAT... DAT IS DE KROON VAN DE BRITSE KONINGIN!

THAT'S RIGHT.

Hebben jullie die uit de Tower gestolen?

Nee. De kroon in de Tower is een KOPIE!



DIT is de echte kroon. Hij is al eeuwen in het bezit van onze familie.

Het bewijs dat wij recht hebben op de Engelse troon!

En als oudste van de laatste nazaten van the Bastards komt de troon MIJ toe!

JIJ BENT GEK!! Er was door onze voorouders afgesproken dat we die eis nooit meer te berde zouden brengen.

Ik ben van gedacht veranderd.



En je moest het natuurlijk overal rondvertellen! Daarom hebben ze jou een paar jaar opgesloten in het gekkenhuis.

Pfff!

En nu hebben we de geheimagenten van MI6 op de hielen. Ze willen onze kroon stelen.

Maar we brengen dit kunstwerk in veiligheid in ons kasteel in Schotland, waar niemand het ooit zal vinden.



Die kroon gaat naar de plek waar hij thuishoort: DE TOWER! En wees blij dat ze jullie niet in de gevangenis stoppen. De Britse overheid wil geen schandaal.

De geheimagenten!

Alemaal tegen de muur! En vlug wat!







De helikopter staat klaar...
Nogmaals bedankt voor jullie
hulp! Dat vergeet ik nooit.



Jullie hebben de schat van the
Bastards gered uit de handen
van de Britse geheime dienst.



Daar zou ik meer niet
te veel op rekenen...



Mijn naam is Bond...
JAMES BOND!
007! TOF!



Nee, Kevin, zijn broer, Kevin Bond.
James is op vakantie met een of andere
filmster, op de Malediven. En dan sturen
ze mij om vuile klussen op te knappen.



Maar ik heb ook een 'licence to kill'!
Laten we dus geen tijd verliezen. De
zaak is duidelijk. Jullie kunnen niet
winnen van de Britse regering.



Geef ons de kroon en we laten
jullie verder ongemoeid. Dan
hoeven we de Britse geschiedenis
niet te herschrijven.

DAMNED.



Hij heeft gelijk, Wilbur. We zullen
altijd aan het kortste eind
trekken. Geef hem de kroon.



Thank you, Sir Wilbur en
Sir Rupert. De Queen zal
jullie erkentelijk zijn.



Kevin! Daar is de dukboot! Ze
komen ons halen. We hadden geluk-
kig op tijd versterking gevraagd.

Wat een verhaal, vrienden. Het spijt me dat jullie hierin betrokken zijn geraakt.

De zaak is opgelost, M. We keren terug!

Daar gaan ze... Het is net zoals in de films. Mi6 werkt heel efficiënt.

Ik denk dat we nu maar die helikopter nemen naar Benidorm, Sir Rupert!

OW! RIGHT!

De volgende dag...

Het was een spannende week, vrienden. Gelukkig heb ik nu Balhazar terug! Tot ziens!

Kom, Paulien! Het vliegtuig wacht!

Maar wat moeten we nu aan mama vertellen als we thuiskomen?

59

Enkele uren later...

Wef? Hoe was de vakantie in Benidorm?

Bof!

Benidorm is voor oude mensen, mama. Daar gebeurt niet veel!

Als je een paar dagen op 't strand hebt gezeten, heb je 't wel gezien!

Kortom, jullie hebben je verveeld!

O, dat nu ook weer niet.

We hebben wel wat afleiding gehad.

In Londen...

Die bedankbrief van de Queen laten we inkaderen, hé, Rupert?

By Jove! Yes!

Gelukkig kunnen we onze eigen kroon voortaan bewonderen in de Tower.

EINDE

OP AVONTUUR MET VERTONGEN & Co



REEDS VERSCHENEN:

1. HET GOUDEN BOLLEKE
2. EEN DAG IN DE ZOO
3. DE GESLEPEN SLAPER
4. DE GOUDZOEKER
5. DE FILECLOWN
6. DE GEPATENTEERDE PESTKOPPEN
7. DE BASTAARD VAN BENIDORM

In voorbereiding:

8. DE VLOEK VAN DE JAPANESE VAAS

Su Standaard Uitgeverij

Consumentenadviesprijs 16,- €5,99

ISBN 978 90 02 25173 3



9 789002 251733

Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be

01/14