

VERTONGEN & Co

DE RALLY VAN MONTE CACAO



VERTONGEN & Co

DE RALLY VAN MONTE CACAO



één

Het kleine prinsdom van MONTE CACAO ligt aan de blauwe, zacht wiegende Middellandse Zee. Boven op de beroemde rotsen torent de prinselijke residentie uit over de stad. Het oude stadsdeel schurkt aan tegen het paleis, terwijl op de kustlijn imposante bouwsels zijn verrezen, op gronden die werden veroverd op de alomtegenwoordige zee.



Monte Cacao is de uitgelezen vakantiebestemming van gefortuneerde toeristen, die 's avonds over de promenade en langs het strand paraderen.



De wachten voor het prinselijke paleis lijken in hun operette-uniformen op speelgoedsoldaatjes...



Zij waken vrouw over Prins Filibert de Eerste, de huidige monarch van het prinsdom.



De prins laat zich graag in zijn open limousine rondrijden door de straten van de stadstaat en groet goedmoedig de burgers die hem enthousiast toezwaaien...



**TUUUUT
TUUUUT**









Maar... Hoogheid!
Denk aan uw
waardigheid...

Die goeie ouwe Filbert!

Die goeie
ouwe Mark!



Wat scheelt er, Parei?
Je kijkt alsof je door de
bliksem bent getroffen...

Euh...
Hoogheid...
Excellentie...



Kent u dat
individu,
Hoogheid?

En of! Mark Vertongen en
ik waren samen bij de
scouts, dertig jaar geleden!
Een onvergetelijke tijd!

Oei! Ik wist niet dat
jij de Prins van Monte
Cacao was... Je hebt
het wel ver geschopt!



En jij, Parei?
Waarom ben jij
in Monte Cacao?

Interpol heeft hem
gestuurd om de
veiligheid tijdens de
rally te verzekeren...



Over veiligheid gesproken... Er is net een
aanslag gepleegd op de prins... Werk jij
samen met de terroristen, Vertongen?

Terroristen? Het is alleen
maar oma Boma. Zij...



Precies! En waarom heeft
ze geprobeerd om de prins
te vermoorden?

Ik? Je hebt ook
al een slag van
de molen, Parei!



U hebt wel een aanslag
op mijn persoon willen
plegen door in volle
vaart mijn limousine
te rammen!

Maar ik zeg
het nogmaals:
mijn remmen
werkten niet!
Zijn jullie doof?



Controleer het zelf
maar als jullie
mij niet geloven...

Ga dat even
uitzoeken,
sergeant.

Jawel,
sire!



De remmen luisterden niet! Stel
je voor dat dit zou gebeuren
tijdens de rally, op de slingerweg
langs de kust, met Mark en
Paulien erbij!



O! Komt u deelnemen aan onze beroemde rally?

En we gaan
winnen!

Het begint slecht
voor jullie, met
die aanslag!



**ER IS GEEN SPRAKE VAN EEN
AANSLAG! MIJN REMMEN
HEBBEN HET BEGEVEN, ZEG IK!**

Ja, ja... Dat beweren
ze allemaal.



Ze spreekt in elk
geval de waarheid...





Het syndicaat heeft ons deze opdracht gegeven! We kunnen maar beter zorgen dat ze slaagt, als we niet op de bodem van de zee willen eindigen, met een blok beton aan onze voeten...



Ik bel meteen!
Ik haast me!

Op dat moment, in de stad.



Wel? Heb je nieuws?

Niet moeilijk. Ik heb het gewoon aan de omstanders gevraagd.

Ze hebben de Buick naar de dichtstbijzijnde garage gebracht, samen met de auto van de prins.



En die garage...

Oeps... Sorry, telefoon.



Hello? Zippo? Sorry, ouwe jongen, dat ik je zomaar tijdens je werk stoort, maar...



Sorry?... Sorry?!
GEEF HEM DOOR!

**WAAR IS DE BUICK?
STUK...**



Euh... Het is een beetje gecompliceerd, baas... Er is een ongeluk geweest, nadat we de remmen hadden gesaboteerd...



We dachten dat die ouwe tante niet zou vertrekken, maar ze is toch in haar auto gestapt en toen heeft ze de limo van de prins geraamd! Paf! Je had het moeten zien...



WAT?

EN DAARNA?!



Rustig, baas... Denk aan je hart!

Daarna heeft de politie een takelwagen laten komen en hebben ze de auto weggesleept...



BEDOEL JE DAT DE AUTO NU IN HANDEN IS VAN DE POLITIE? IDIOT!



Geen paniek, baas. De Buick staat in de dichtstbijzijnde garage, die op de kustweg, net buiten de stad.



Goed... Luister... Deze nacht slaan jullie toe!
EN DIT KEER GEEN FLATERS!



CAPICE?!

Die avond in het paleis van de prins...

Tij woont hier niet slecht, Filibert.

In elk geval bedankt dat we hier mogen logeren.

Dat is toch de normaalste zaak van de wereld. Ik kan jullie toch niet naar een hotel sturen, nu we elkaar weer hebben ontmoet.

Bevat de kamer jullie, beste vrienden?

Fantastisch, hier kunnen uitrusten voor de rally begint.

En wanneer eten we?

Maar Paulien! Als je mama dit zou horen...

Maar...

Ze heeft gelijk! Jullie hebben een flinke maaltijd nodig...

Ik denk dat we aan tafel kunnen gaan...

Iets lichts volstaat... Ik wil niet aan de rally beginnen met een maag die overhoop ligt.

Ik hoop dat ik kan starten... Zal mijn auto klaar zijn?

Ze hebben mij verzekerd dat die garagist heel goed is. Morgen is uw auto hersteld.

Op dat moment op de kustweg.

Is het daar?

Jawel.

Dat is die bewuste garage.

Alles lijkt rustig.

Kom, we gaan over tot actie.

Laten we muistil zijn. We willen niemand wakker maken.



Oei! De poort is op slot!

Wat had je verwacht? Dat ze ons zouden staan opwachten met champagne?



Gelukkig heb ik altijd mijn looper op zak!

Jij bent slim, Chico!



Ziezo! Een fluitje van een cent...



Zoek jij in die hoek. Ik kijk hier rond.



Nu snel die Buick zoeken...



Ai.. Hier staan best veel auto's.

De eerste die hem vindt, roept de ander.



Die is het niet.. Die ook niet.. En die ook niet..



Ah! Dat zou hem kunnen zijn...

Had ik nu maar een lamp... Niet makkelijk in die duisternis...



O! Fantastisch! Jij hebt er benminste aan gedacht.

KLAK





Je vergeet dat dit een gepantserde auto is! Hij heeft zelfs geen krasje... Hahaha!



Met de paardenkracht die we onder de motorkap hebben, kan dat niet moeilijk zijn. Luister maar, die motor loopt als een Zwitsers horloge!

Je vraagt je af waarom hij in die gerage stond, terwijl hij zo fantastisch rijdt...

DE REMMEN!

Juist... Waarom was dat ook weer? O... OEI!

We hadden de remmen onklaar gemaakt!

Lieve help! Ze zijn uit de bocht gevlogen!

Laat ik maar oppassen dat ik ze niet ochternag!

Ze zijn niet meer te zien. De auto is in het water verdwenen.

Dat ze in vrede rusten...

Maar wat verder, op een klein strand...

Gelukkig was die auto een cabrio... PFFLL!

PFF... Ik ben doodop... Dat water is ijskoud... BRR...

We hebben het gehaald! Dat is het voornaamste.

Zodra we bij de baas zijn, krijgen we het zeker warm. Het zal er heet aan toegaan.

En inderdaad... De volgende ochtend...

LIGT DE AUTO OP DE ZEEBODEM?!

13A

13B

EN JULLIE WISTEN NIET DAT DIE AUTO GEEN REMMEN HAD, SUKKELS?!

Waf... 't is te zeggen...

DRIEDUBBELE IDIOTEN! Jullie hadden hem zelf gesaboteerd!

Dat waren we een beetje vergeten, baas...

Het kwaad is geschied! De auto ligt in zee. Datgene wat we zoeken kunnen we nu wel vergeten!

Toch niet, baas... Wat bedoel je? Ga Kom kijken...



Dat niet... Maar ze praten erover op tv!

O! En wij zijn er rechtstreeks getuige van hoe de Buick uit het water wordt getakeld...



De auto lijkt geen schade te hebben opgelopen...

Snij!



Wat een geluk dat onze hulpdiensten er zo snel bij waren, mevrouw Boms, dankzij inspecteur Poreif!

Jawel, maar...



Eerst geen remmen meer en nu dit! BOEHOE...

Huil niet zo! De auto is al kietsnat!



Alles komt in orde, oma Boma!

Ja maar... Hoe?



We laten de remmen repareren en de auto helemaal droogmaken...

Ik bewonder je kinderlijke optimisme, Mark... maar...



Ik vrees...

DAAR! DAAR IS ZE!





Den breekt de nacht aan voor de start van de grote rally!

Joepie! Ik heb het gevonden, Balthazar! Leve het internet!

Ik weet waarom die lui zo graag de Buick in handen willen krijgen... Het is omwille van wat de vorige eigenaar in de auto heeft verstopt!!

En de volgende ochtend...

Erg dapper van u dat u toch aan de rally deelneemt, oma Boma!

'Dapper' zou mijn voornaam kunnen zijn, hoogheid...



ALLE PILOTEN AAN DE START!!

Kom, Mark!

We moeten vertrekken, Paulien.

En ik dan?

Het reglement is duidelijk: twee deelnemers per auto!

En wat als Balthazar en ik ons verbergen in de kofferbak?



Schiet nu op, Mark!

Ik kom! Ik kom!

Kun je dat nu geloven, Balthazar?

Vooruit maar! Starten, oma!

Ja, maar... JJ moet rijden!

Oei! Ik was het al vergeten. Ik ben een kiek, hè!

Zeg dat wel!



Alle deelnemers staan klaar, dames en heren... Het is wachten op het grote moment!

Héhéhé!

We hebben niet stilgezeten vannacht, baas... We hebben de nodige maatregelen getroffen om...

Jaja... Ik weet het, als het maar niet opvalt...



Sire, aan u de eer om het startschot te geven!

O! Ja! Juist!

PAW

PLAF!

VROOAAA
VROOAA
VROMYRON

EN DAAR GAAN ZE, DAMES EN HEREN!



De rallypilooten nemen een vliegende start!

VROPVROPVROOOOONN...



Het team Smith-Williams neemt tot ieders verrassing de leiding in de race.



Met hun Jaguar type E laten ze al snel de andere deelnemers achter zich...



inmiddels...

Het is niet eerlijk, Balthezar.



HOEZO? WAAROM MAG IK NIET DEELNEMEN?



Deze auto is een Isetta 300 uit 1957! Een oldtimer! Hij voldoet aan alle voorwaarden van de rally!



Dat wel, maar daar gaat het niet over!

U hebt een copiloot nodig om te kunnen deelnemen. Dat is het reglement.

Maar... ik ben van de politie en ik moet...



HIER BEN IK AL! GEEN PANIEK!



Sorry dat ik te laat ben, ik ben de copiloot!

PAULIEN VERTONGEN?!



Ik ben je copiloot! Vertrekken we nog voor die race of wat?

AI!
OEI!
JA!



Zij is mijn copiloot! AI! OEI!

Waarop wacht u dan nog om te vertrekken?





Het zijn nog steeds Smith en Williams die de leiding hebben...

Sneller, Mark!
Geef gas!

Maar de weg is gevaarlijk... En ik
zou niet graag een boete krijgen
voor overdreven snelheid!



Overdreven snelheid? In een race? Heb
je ooit zo iets gehoord? Geef gas!

Ja, maar... Er is veel
verkeer op de weg.



Maar tijdens het verloop van de
rally gebeuren er vreemde dingen...

Oei! Dat is mijn
achterwiel!



De ene deelnemer na de andere...

Maar?! Mijn motor
begeeft het?!



... krijgt tegenslag te verwerken...

Alles loopt
gesmeerd,
Joe!



ZIEZO! NOG ÉÉN!



Op naar
de volgende!

Maar niet allemaal
begelijk! Dat zou
opvallen!



Op het einde van de
race blijven enkel nog
wij en de Buick over!



... De Buick, die zijn weg voortzet, zonder dat de inzittenden iets vermoeden...

Wat een ravage, beste kijkers!

Een groot deel van de autocoureurs lijkt of te zijn uitgeschakeld...

Kijk, oma Boma! Een helikopter van de televisie! We worden gefilmd!



JOEHOE!
Hier zijn we!

Maar kijk toch voor je, in plaats van de clown uit te hangen!

AAAAAAH!



PAS OP! DIE AFSLUITING!

REM! REM!

KRAAAAK!

?!



TE LAAT, OMA BOMA!

AAAH!
GOOI HET
STUUR OM!

JAHOE! HIER KOMT
VERTONGEN, DE KAMPIOEN!

BOM



OEF! Dat had erger kunnen zijn!



Dat zeg je toch om te lachen? Ik kreeg bijna een hartaanval!



Vertrouw maar op mijn rijvaardigheid als piloot!



?!?

Daar maak ik mij nu net zorgen over, Mark.



Geen paniek, oma, met mij aan het stuur zit je altijd goed.



Bekijk dat nu! Alle anderen rijden in de verkeerde richting! De idioten!



Maar... Oma?! Waarom trek je de handrem op?!



Omdat WIJ in de verkeerde richting rijden, kienen!

Oei! Weet je dat zeker?



Maak rechtsomkeert, sukkel! We verliezen tijd en punten!



Kort daarna houden de deelnemers halt bij het bevoorradingspunt halverwege het traject.



De autocoureurs genieten van een korte pauze om weer op krachten te komen...



Perfect! Er zijn al heel wat deelnemers uitgeschakeld. Binnenkort slaan we toe.



Zodra we de anderen nog wat tegenslagen hebben bezorgd. Alles loopt op wiel'tjes.



Wat vindt u tot dusver van de wedstrijd, sire?

Euh... Er blijven nog maar een tiental auto's in de race, maar...



**POKRAKETA
POKRAKETA...**



ELF! Daar is Porei!



En? Ben je klaar om weer te vertrekken?

Ja! Alles is in orde.



Vooruit dan maar... O! Wat doen die twee daar?

Papa! Papa! WAF! WAF!



Nee zeg! Kijk daar!



De politieman uit de garage... Laten we vlug vertrekken voor hij ons ziet!

Paulien? Jij zou toch op tv naar de rally kijken?

Ik zal jullie alles uitleggen...



Luister, papa! Ik heb een en ander ontdekt over die Buick...

Hoezo?



Wel... meneer Boma hee... de Buick... GRMBL...

**OPGELET!
OPGELET!
DE RALLY
GAAT WEER
VAN START!**



Sorry, vertel me dat maar na de rally. We vertrekken...

IEDEREEN AAN DE START!



Vlug, inspecteur! Waar ben je?



O!

Hebben ze je neergeslagen?!

Ow... Die twee gangsters zitten in de rally... Ai... Ik had gelijk...



Kom... ze mogen niet ontsnappen! De wet zal zegevieran!



EN HET IS DE DODGE CORONET DIE DE LEIDING NEEMT, DAMES EN HEREN...



... GEVOLGD DOOR TWEE ANDERE EQUIPES EN... O!



DE BUICK WILDCAT NEEMT EEN VLIEGENDE START...



EN DAN... OEI... Die deelnemers kampen met een klein technisch incident...



Waar zat je?!

Wat een vraag! Ik moest dringend...

EN DAAR GAAN ZE... DE JAGUAR VERTREKT MET EEN LICHTER ACHTERSTAND...



ER DOEN ZICH MEERDERE TECHNISCHE TEGENSLAGEN VOOR...



VERSCHILLENDE DEELNEMERS MOETEN OPGEVEN. ER ZIJN NOG MAAR DRIE EQUIPES IN DE WEDSTRIJD...



POKETAK POKETAK POKETAK



Of toch niet?

... Daar is er nog één die het niet opgeeft...



**POKETAK
POKETAK
POKETAK**

Intussen...



Wat is het plan?
Rijden we ze klem
in een bocht?

Ze zitten vlak
achter ons. Dit zou
het moment zijn...



Maar... wat doe je nu? Je laat ze voorbijsteken?!



Geen zorg... De baas
heeft alles voorzien.



Zijn handlanger heeft bij
kilometerpaal 95 het wegdek
bezaaid met kraaienpoten.



De Buick zal er zijn banden op
kapotrijden... En dan grijpen wij in.

Ik snap het... De
bakelwagen zal
klaarstaan... **ONZE**
bakelwagen!



Als dat geen voorbeeldig plan is!

Ah! We zijn bij
kilometerpaal 95!



Maar?! De Buick raast er zo over alsof het niks is?!



Natuurlijk! Als die
wagen gepantserd is,
zullen de banden ook
wel heel speciaal zijn!



Ik geef gas! Als zij
over die kraaienpoten
kunnen rijden, kan
ik dat ook!





Deze keer kennen we geen genade meer!



We halen ze in, rijden ze klem en de zaak is in kannen en kruiken!



Ik schiet hun banden stuk! Dat gaat sneller!



PANG PANG!



De motor maakt een raar geluid, oms.

Maar... We worden beschoten!
GEEF GAS, MARK!



Ze gaan nog sneller! We zullen ze kwijt raken.

Geen nood. Ik haal ze in op het volgende rechte stuk.



Die rijden als gek! Er zijn er die alles zouden doen om de rally te winnen!

Er zit heel wat power in deze Jaguar...



Heeft de handlanger van de baas deze auto dan niet gesaboteerd?

Toch wel! Maar met een vertragingmechanisme.



De bom gaat pas af wanneer de auto sneller rijdt dan 150 km...





Jaag die pottenkijkers weg! We kunnen ze missen als kiespijn.

Ik zal mijn best doen, baas.

**POKETAK
POKETAK!**

O NEE!

**WAF!
WAF!**

**WAF!
WAF!**

Kom terug! Ben je bang van een hondje?

**AWAAW!
SNAP!**

**WAFWAF
WAF!**

Wat beziet die douaniers?

Het zijn valse douaniers! Ik zal het je uitleggen...

Ik luister, maar...

BOEHOEHOE... Mijn Buick! Nu kunnen we de rally wel vergeten!

Als je wil, mag je mijn auto gebruiken... Maar ik ben niet officieel ingeschreven...

O!

Dan heeft het geen zin...

In het reglement staat dat de nummerplaat de eindstreep moet halen... Niet noodzakelijk de auto zelf...

Echt?

Ik maak ze los!

Hier is de nummerplaat die goud waard is...

Dat is heel juist gezegd!

1764133P

Intussen proberen de twee vaise douaniers een auto te stelen...

We steken een pistool onder hun neus en vluchten naar Italië...

Ah! Daar ben je, Gaetano!

O NEE! DE BAAS VAN DE MAFFIA!

PANG PANG PANG PANG PANG

WEGWEZEN!

Onze vrienden winnen glansrijk de rally van Monte Cacao!

Oef! Ik zal blij zijn dat ik dit sardienblik kan verlaten!

WAF!

SAUCISSONS COUS

De welverdiende trofee gaat naar de equipe van de Buick...

Of wat ervan over is, hihhi!

SNIF!

En tijdens het gala op het paleis...

Ze zochten dus een buit die verstopt zou zijn in de auto door de vorige eigenaar, die ook een gangster was?

Verstopt, ja! Maar niet in zijn auto... Wel op een Zwitserse bankrekening... En daar hoort een nummer bij!

Ik snap het! Ik snap het!

Oei! Eigenlijk snap ik er niks van!

Dit is het rekeningnummer, papa! Het stond op de nummerplaat van de Buick!

... Toen ging die gangster plots dood en belandde zijn auto in de openbare verkoop, waar meneer Bome hem kocht. Zijn trawanten gingen vruchteloos op zoek naar de buit.

En dat staat allemaal op het internet te lezen?

WE ZIJN RIJK!

Kom, kom, Porei! Een eerlijk man als u denkt er niet aan om dat geld te houden...

Euh.. nee, nee... Natuurlijk niet. Ik liet me even gaan.

DE WET HEEFT GEZEGEVIERD!

EINDE

OP AVONTUUR MET VERTONGEN & Co



REEDS VERSCHENEN:

1. HET GOUDEN BOLLEKE
2. EEN DAG IN DE ZOO
3. DE GESLEPEN SLAPER
4. DE GOUDZOEKER
5. DE FILECLOWN
6. DE GEPAATENTEERDE PESTKOPPEN
7. DE BASTAARD VAN BENIDORM
8. DE VLOEK VAN DE JAPANESE VRAAS
9. DE LAATSTE VAMPIER
10. HET EXPERIMENT VAN PROFESSOR FLESSENTREKKER
11. AVONTUUR ONDER NIJL
12. DE HEER VAN CASTELROC
13. DE ZYGOMATIEKERS
14. MARK VAN DE JUNGLE
15. DE TERUGKEER VAN HET BEEST
16. DE VERDWIJNING VAN OMA BOMA
17. HET UUR VAN DE JAKHALS
18. DE SPOKEN VAN DE DOIDELZAK
19. DE SCHADUW VAN FANTOMARK
20. DE RALLY VAN MONTE CACAO

In voorbereiding
21. De kus van de vampier

STANDAARD  UITGEVERIJ

Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be

06-17

ISBN 978 90 02 26359 0

