

SUSKE EN WISKE

HET IJZEREN DUEL



WILLY VANDERSTEEN

Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU





www.suskeenwiske.be



www.facebook.com/suskeenwiske

©2013 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Voor meer info:
www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be
www.studiovandersteen.be
www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl

Vertegenwoordiging in Nederland:
WPG Uitgevers België
Herengracht 370/372
NL-1016 CH Amsterdam

D/2013/0034/69
ISBN 978 90 02 25104 7

OP EEN MOOIE HERFSTDAG VERBLIJVEN ONZE VRIENDEN IN PRONKENBURG, EEN MOOIE BED AND BREAKFAST IN DE OMGEVING VAN BRUGGE.

Het is hier gezellig rond de open haard, hé tante!

Zeker, jongen!

Ben jij dat Axel?

Ja! Schermen is mijn hobby!

Ach, dat hebben wij ook nog gedaan, hé Bikske!

Zeker! In de tijd van de dolle musketiers!

Ah bien?!

Ik was toen een vitriool! Nee, dingies! Een virtueel!

Bedoelt virtuoos.

TOT LAAT IN DE NACHT WORDT ER OVER DE EDELE SCHERMKUNST GEPRAPT EN HERINNERINGEN OPGEHAALD.

EN DE VOLGENDE MORGEN AAN HET ONTBIJT...

Mmm, lekker vers fruit.

Portie nogal klein voor Rommeke. Ben gezonde jongen.

Dat had ik wel gedacht! Smakelijk!

Flinke fruitsaté! Guy is kerel naar mijn hart!



Ha, ga je schermen?

Ja, ik vertrek naar de club!



Een echte degen!



Vrienden! Na vannacht heb ik besloten de wapens opnieuw ter hand te nemen! Ik wil weer gaan schermen!



Stop dat weg, Lambik! Zo dadelijk doe je nog iemand pijn!



Onzin! Ik ben berucht om mijn precisie! Kijk hoe ik het dopje van Wiskes ei doe!



ZWOESJ!



Oei! Verkeerd eierkopje!



Misschien is het veiliger om eerst wat lessen te nemen! Ik ken een goede gilde!



ENKELE DAGEN LATER IN DE SINT-MICHELSGILDE TE GENT...

Wij heten Lambik van harte welkom in onze vereniging!

Prima! Ik heb wel zin in een schermpartijtje!



Goed! Kom mee! Dan toon ik je je eerste tegenstander!

Haha! Eén van je beste schermers, zeker?



Elk nieuw lid oefent eerst op deze schermpop!

Wat?! Zo'n belediging voor mijn talent!

Ik zal ze eens wat laten zien!
Eerst ijsig kalm blijven! De vijand
analyseren! Zijn tactiek doorgronden!



Dan een onverwachte aanval!

Parade!



Riposte!



Remise!



Attaque!



... Lumbago!



Touché!

Geraakt in
mijn eergevoel!



MAAR LAMBIK GEEFT NIET
OP EN OEFENT FLINK!



EN OP EEN DAG, TIJDENS EEN DEMONSTRATIEWEDSTRIJD...



En opnieuw een overwinning voor
Lambik! Proficiat! Je bent de
beste leerling sinds jaren!







EEN PAAR UUR LATER...

De 17de eeuw! Dát waren nog eens tijden! Ik ben toen nog miksetuur geweest, ik bedoel muksetier... dingies!

Musketier...
jaja...



Echt waar! Mijn vriend perffessor Rabarbas heeft een... dingies tedeletijd... machien!

Teletijdmaschine... jaja...



Zwijg, Lambik... Je weet dat Barabas het tijdreizen liever geheim houdt.

Ach wat...



Het is welletjes geweest! We gaan naar huis. Wiske, haal jij onze jassen even? Dan halen Suske en ik de auto!



Pfff... Het werd net gezellig...

Excuseer, mag ik u wat vragen?



Ik ben Wilfried Lemmet, wapenverzamelaar! Hier is mijn kaartje! Ik had u graag bij mij thuis uitgenodigd om u een bijzonder voorstel te doen!



Verzamelingen... hih... introduceren me niet!

Jammer... Het zou een eer zijn om een echte scherm-expert als u te mogen ontvangen!



Aha! Een kenner! Daddiswadanders! Ik kom morgenavond wel 's langs! Hih!



Pfff... Ik ben weer de muilezel en...

Je bent een egoïst, papa!

Mijn eer staat op het spel!



Oei! Daar zijn ze flink ruzie aan het maken...

Het is nee, nee en nog eens nee!



Boehoehoe!



Wat scheelt er? Kan ik helpen?

Snik! Het is mijn vader! Hij...



ZWIJG!





Die professor moet mij naar het verleden flitsen! Naar die bewuste 14^{de} september in 1680! Dan kan ik de degen opzoeken!

Geen sprake van! De prof houdt geen reisbureau open!

Jij kan me helpen! En in ruil mag je de degen gebruiken in je duel tegen de schermkoning!

Niet nodig! Ik heb talent!

Je moet me helpen! Ik moet die degen in mijn verzameling hebben, hoor je! Het móet!!

Salut!

LAMBK VERGEET HETVOORVAL EN BEREIDT ZICH VERDER VOOR OP HET DUEL MET PHILIPPE DE FLEURONS...



Gegroet Lambik! Klaar voor het duel?

Philippe is net weg! Hij traint de laatste dagen onophoudelijk! Je zal het niet makkelijk krijgen!



Puh! Geen zorg! Ik win nog steeds moeiteloos van hem!



Je versloeg hem met puur beginnersgeluk!



O ja? En hoe weet jij dat?

Ik ben zijn vaste oefenpartner! Als je zo goed bent moet je zéker van mij kunnen winnen!



Ach, waarom niet? Ik kan alle oefening gebruiken!



Allez!

Mis! Ik hoop dat Philippe beter schermt dan dat!



Nu ik en... ?!

Gat in de lucht, makker!



Zag je niet aankomen, hé?







Hij opent de voordeur!
Hoe komt hij aan de sleutel?!



Van tante natuurlijk! Ze heeft die van de prof gekregen om te komen poetsen!
Ze is hem al twee dagen aan het zoeken!



Sst! Hij is daar weer!

WAT VERDEROP VOLGT IEMAND NAUWGEZET HET DOEN EN LATEN VAN LAMBIK...!



Hij is binnen!
Ik sluip dichterbij!



Zou ik me naar juli 1680 flitsen? Dan kan ik nog snel de Gentse Feesten meepikken!



Nee, geen tijd te verliezen!
Meteen naar 14 september!



Aah! Gent 1680!
Wat een prachtige stad!



Nog snel even de tijdgegevens op mijn teletijdarmband wissen! Dan weet niemand waar ik naartoe geflits ben!

Ik heb er dorst van gekregen! Een kopje koffie zal smaken!



Ha, Suske en Wiske!
Hebben jullie mijn thermos koffie niet gezien?



Suske en Wiske!? Wat doen jullie in mijn koffer?!



Zeg ons liever waarom jij naar het verleden reist!

Waarom? O, euh... Ik ga... euh... in het geheim een cadeau halen voor Sidonia's verjaardag!

Ik ga op zoek naar... euh... de zilveren kroon... van goud die ooit toebehoorde aan de legendarische koningin... Poupée de la Maternité!

Nou, vooruit! Dan gaan wij gewoon mee op zoek!

Ha, geweldig!



Miljaar! Ik heb ze aan mijn been! Wat nu gedaan?! Die magische degen moet geheim blijven! Mijn eer staat op het spel!

Hij liegt!

Ja, duidelijk!

ANTUSSEN IN HET HEDEN...

Lambik is weg! Nu is het mijn beurt! Hé, daar is iemand!



Ik heb me van datum vergist! Die conventie voor tijdreizigers was vorige week!

Nu ja, dan ga ik gewoon met de teletijdmachine en... hé?!

Iemand heeft ze gebruikt en daarna zijn tijdscode's gewist! Maar daar weet ik wel wat op!



Een computer vergeet nooit iets! Zelfs als je het verwijdert!

Zie je wel: 14 september 1680! Nu zijn positie lokaliseren en...

... het is Lambik?!

Die fliets ik meteen terug!

Ik dacht het niet!







Jij wil dat duel winnen met een magische degen?! Niet echt eerlijk, hè!

Goed, maar die Philippe vraagt gewoon om een lesje in nederigheid!



Dat miljoen zal er ook wel voor iets tussen zitten!

Hoe zit het!? Doen jullie mee of niet? Straks is hij weg!



Natuurlijk! Zonder ons loopt het vast fout af en bovendien hebben we beloofd te zwijgen!



Vlug dan, de herbergier heeft hem net verse paarden gegeven! Hij vertrekt meteen!



Waarom volg je hem eigenlijk?

Hij weet waar de magische degen is en als hij hem vindt, neem ik hem af! Haha! Briljant, niet?



Wat?! Als een ordinaire dief!?

Wat zou dat?! Die magische degen is van iedereen!

Hou op! Kijk daar! Er gebeurt wat!



Ophoepelen, makker!

En jij! Geef dat boek hier!



Lalala.... Lala...

Wat nu? Ga je een liedje zingen?



Lalala... laat me met rust!

Of anders roep je je mama zeker?



Die zal waarschijnlijk beter schermen dan jij! Hahaha!



BOVEN HUN HOOFDEN
HEBBEN DE DREIGENDE
WOLKEN ZICH VERDER
SAMENGEPAKT EN...!

BROOOMMM!

Onweer!?
Ook dat nog!

Ik hou het niet vol!
Ik moet iets doen!

**KLING! KLING!
KLING!**

Ik geef me over,
hier is
mijn
degen!

Slimme jongen!

Ja, slim genoeg om geen
metalen degens in de lucht
te steken...

KRETZZZ!!!

... bij een onweer!

Het moet vast niet leuk zijn om te
schermen met je broek op je enkels!

Hoe kom je
daar nu bij?

Ik heb net je broeksriem
doorgesneden!

Ziezo! Daar zijn
we vanaf!

Ik denk
het niet...

Dat waren musketiers van de hertog!
Ze zitten achter mijn boek aan! Bedankt
voor jullie hulp! Mag ik jullie op een
beker trakteren? Ik heb een voorstel!

Laat niet merken dat je
iets van de magische
degen afweet! Hij zou
argwaan kunnen krijgen!

Wel, het zit zo! In dit boek staat
een landkaart die de weg wijst naar
een kasteel waar een magische degen
verborgen is en...

Een magische degen?!
Nee maar!

Daar heb ik nu nog nooit van gehoord! Jullie wel, kinderen?

Nee, Lambik!



Luister, een moedige muskietier van de koning redde ooit het leven van een oud vrouwtje.



Zij bleek echter een goede fee te zijn. Hij werd beloond met een magische degen!



Die degen bracht de muskietier vele overwinningen want iedereen die hem ter hand neemt, wordt onoverwinnelijk!

Onoverwinnelijk?! Ongelofelijk, zeg!



Maar de muskietier raakte aan lager wal. Hij werd huurlingen maakte vele onschuldige slachtoffers!



Toen de fee dit vernam, strafte ze hem en sloot zijn geest op in het wapen! De muskietier zou pas rust vinden als een strijder die met de magische degen vecht, toch verliest!



Maar dat is onmogelijk! Dus die sukkelaar zit daar voorgoed in gevangen?



Inderdaad! De magische degen bevindt zich nu ergens in Frankrijk! De route daar-naartoe staat beschreven in dit boek! Ik wil hem daar gaan ophalen voor één van mijn klanten!



Maar ik voorzie heel wat obstakels! Zo wordt het kasteel bewaakt door geheimzinnige krachten en zijn er heel wat kapers op de kust!



Hertog Duc de Donald wil de degen ook bemachtigen en stuurt al die muskietiers achter me aan!



En omdat ik nu niet bepaald de beste schermer ter wereld ben...

Ik begrijp het al! U wil dat wij uw lijfwachten worden?



Inderdaad! In ruil kan ik u dan een deel van de opbrengst geven!

Akkoord! Wij wachten uw lijf!



EN EVEN LATER...

Die vreemde kleren trekken te veel de aandacht! Hier! Ik verkoop ook kledij!



Hahaha! Alles gaat prima! Hij brengt ons naar de magische degen en dan nemen wij die af!

Schaam je!



MAAR LAMBIK IS NIET DE ENIGE...

Ze beseffen niet wat hen te wachten staat! Ze gaan hun ondergang tegemoet!



EN ER IS HET GEHEIMZINNIGE MASKER DAT HEN ONGEMERKT VOLGT...



DE AVOND...

We zullen hier overnachten!



DE NACHT...



Ze slapen! Dit is het moment!



Snel en geruisloos toeslaan nu!



Het boek zit in deze koffer! Voorzichtig openbreken...



Hebbes!



Nu stilletjes wegsluipen!







Inderdaad vreselijk!
Het was een waarde-
vol document...

Maar ik nam mijn
voorzorgen en scheurde
het blad met de route
er gisteren uit!



Verdomd! Dan
moet ik ze
blijven volgen!



Weet u wie dat Masker is?
Een spion van de hertog?

Zou kunnen! Al dragen die meestal geen
masker!



In elk geval is hij zeer goed op de hoogte van de
magische degen! De zon komt op! Laten we
vertrekken.



Hé? Wat is dat?
Ongelofelijk!



Kijk! Een moderne vulpen!
Die is niet van ons!

Dat heeft die
gemaskerde
laten vallen!

Dus komt hij ook
uit de toekomst?
Dan weet ik wie
het Masker is!



Het is Lemmet de verzamelaar! Het Masker
draagt dezelfde witte handschoenen!

Maar hoe is hij naar het verleden
gereisd?



Oh... Mijn hoofd... wat is er gebeurd?...
O ja... de gemaskerde... en Lambik!



Ze zitten in de 17de eeuw
en... wat!!!



Suske en Wiske ook?
Die fliets ik meteen terug!



WOOOFF!
?!!



Alle Mendeljevtabellen
nog aan toe! Die
gemaskerde heeft de
teletijdmachine ontregeld!
Ik zal ze eerst moeten
herstellen!



ATER...

Welzeker, heer hertog!
Ik ben hen gevolgd en
zag hen de weg naar
het grote woud nemen!



Ben je zeker?

Ik heb het nog eens
nagevraagd in een dorp
daar in de buurt...



We zijn er!

...Diep in het woud blijkt een vergeten spookkasteel te staan!
Château Matuvu, de ideale bewaarplaats voor een magische degen...



Gezellig is anders!

Vreemd dat de toegang naar het
kasteel door het kerkhof loopt!



S... Suske? Hoe k... kan jij op mijn
schouder tikken als je vóór mij loopt?

Wat bazel
je daar?



EIK!



Miljaar! Dat hele knekelveld komt tot leven!

Dat zijn de geesten van de overleden slachtoffers! De bewakers van de degen!



Die wil me uitschakelen met zijn zweetvoeten!

KRAK!



Ik zal je eens uit de doeken doen hoe je moet schermen!



Koud voor de tijd van het jaar, hé?



Voor iemand in zijn toestand is hij nog erg kwiek!

GLANG!



Maar deze is raak! Ik heb je, makker!

?!

TCHAC!



Het doet hem niets!

FLOEP!



Hou vol!



Dit is mijn kans! Mijn lijfwacht houdt zich met de skeletten bezig!



De weg naar het kasteel is vrij!





Wiske! Schiet dan toch!



Jaja!
Ik moet eerst herladen!



Jij kan écht niet wachten
tot ik klaar ben, hè?



Geen nood! Ik kan er ook mee slaan!



Heu... to be or not to be?

Grrr!



Ach ja, als ik een meubel in elkaar zet,
heb ik ook altijd een schroef over!



Oh nee! Er rijzen er steeds
meer uit de grond!



... en ze blijven zichzelf
steeds weer opbouwen!



Zo ver ben ik al! Volgens het boek
is het nu de laatste deur rechts...



Hier is het!
Dat harnas staat in de weg!



SCRRRIIEE!!
Néé, help!!



De degen bevindt zich
aan de haard en...



Héla, magere heintjes! Kijk eens!
De magische degen zit in deze ton!



Ik dacht het wel! Die handelaar
verkoopt ook buskruit en
tondeldozen!



Schuilen! Nu!



BAOUM

Hoera! Gewonnen!

Heu, kijk daar eens!





Oh nee!

Daar gaan archeologen later hun hoofd over breken!



We moeten vluchten!

Nooit! Ik wil die degen! Mijn miljoen en mijn eer staan op het spel!



Het... het is voorbij! Het halve gewelf is naar beneden gekomen!



Voorzichtig nu... wie weet zijn er nog meer dodelijke vallen!



De magische degen! Eindelijk! Hij is van mij!



KLAK!



AAAAH!



Ge... gered!



Snel terug naar Gent!





Daar geloof ik niks van!
Lemmet woont enkel scherm-
wedstrijden bij, hij kan zelf
niet schermen!



Dan is het die Philippe de Fleurons!
Hij kan de degen best gebruiken!

Hmm, daarvoor schermt dat
Masker dan weer te slecht!



In dit tempo ben ik over
een paar dagen terug in Gent...
en schatrijk!



ZWOING!

Oempf!!!



Hertog Duc de Donald!?
Ik... ik ben verloren!

Oui! Grijp hem!



Hoewel...! De magische degen
maakt ieder die ermee schermt
onoverwinnelijk!



Ik... ik moet
het proberen!



Pas op, hé! Deze
degen is magisch!

Ja ja, dat zien we!
Huhuhuh!

O, wat
zijn we
bang!



?!



HÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!





ZWIEP! ZWOESJ! ZWISJ! ZWAP!
ZWOEF!
ZWISJ!



Ongelofelijk! Ik... ik kan plots geweldig goed schermen!



Het is de degen
magique!



Laat... laat
mij door of...

Mais bien sûr! Ik zou niet
durven!



?!!



Maar mijn leger wél! Alle kruisbogen vuur!



ZWWWIII!!!

?!



ZWI
ZWI
ZWI
ZWI
ZWI!!

Mijn... mijn degen heeft ze allemaal afgeweerd!



Formidable! Die degen moet de mijne worden! Dan kan ik eindelijk koning worden!



Dan maar de grote middelen! Haal Lange Max!



Hier is hij, heer hertog!



Nee, idioten! Lange Max is de bijnaam van ons kanon!



Sneller! Hij mag niet ontsnappen!



Wat een kanjer! Dat overleef ik nooit! Ik moet vluchten!



Héééé!



De degen houdt mij hier! Hij... hij wil winnen!



VUUR!!

Dat zal recht in de roos zijn!



Nu is het afgelopen! Faaaah!!



... NAAR ALS WE IN SLOW MOTION TOEKLIJKEN ZIEN WE HOE DE DEGEN ZICH OMVORMT TOT EEN SPRINGVEER...



... DIE DE KANONBAL OPVANGT...



... EN TERUGSTUURT NAAR DE BRON!



BLONGELONGELONG!



En nu... ten aanval!



Die gemaskerde zit me op de hielen! Mijn paard moet sneller!



Wacht! Een draadje van mijn hemd aan de punt van mijn degen knopen...



... een suikerklontje heb ik niet, maar...



... ik heb altijd een doosje stevia-pastilles bij me!
Ja, ik win terrein!



Oei!



Het spoor gaat een zijweg in!



Vooruit! Achteruit! Die stomme knol wil niet!



Misschien zo...



We zijn weer op het juiste spoor maar het Masker haalt me in!



De weg draait het bos in!



Die tak! Dat is het!



Hé, zijn paard rijdt alleen verder! Waar is hij?!



Hier ben ik! Heb je me gemist?



Jammer dat je niet wat langer kan blijven, Lemmet!



Een sneller paard gekregen én geen achtervolger meer! Twee paardenvliegen in één klap!





FLITS!



Snel terug naar de toekomst!
Waar is die teletijd-armband?



Halt!

Hou op! Zie je niet dat
ik het lastig heb?!



Hou liever die kist even vast zodat...



... ik op mijn gemak die teletijd-armband
kan zoeken!



Ah! Eindelijk! En nu...



Miljaar! De degen!



Hier jij! Geef terug!



Als jij de benen neemt...



... dan ik ook!



Nee!



De degen!

Waar is hij gebleven?!



Daar beneden!

Dwaze maskersmoel! Dit is
allemaal jouw schuld!

Ik ben misschien geen goede
schermer...

... maar wel een goeie judoka!

AAAAAAAHH!!

Oh nee! Dat was
niet de bedoeling!

Dit... dit is het einde!

FLITS!

Hij komt
eraan!

In orde! Dat Masker ontsnapt
me niet!

FLITS!

Klinkt wel erg hol, zo'n masker!

BAF!

Miljaar!
Wat een
harde rots!

Lambik?! Euh... ben jij die gemaskerde?



Nee! Daar is hij!



Hou hem tegen!



Die zijn we kwijt!



Ik heb al een vermoeden waar die blikken kop naartoe rijdt!



... Naar Frankrijk!



LATER...

Hier was het! Vlug mijn masker weer opzetten! Lambik zit me vast op de hielen!



Dat kleine boompje is ondertussen een beetje groter geworden!



Waarschijnlijk is de degen al lang weg, maar...

Toch niet! Hier is hij!



Die kist is zo goed als vergaan! Maar de degen is volledig intact... zijn magische krachten hebben hem al die tijd beschermd!



Dat ging sneller dan gedacht! En geen Lambik te bespeuren!

Haha! De degen is definitief van mij! Nu snel terug!



Bedankt!



Hahaha! Jammer van dat masker! Ik had zijn gezicht wel eens willen zien!

Nee! Stop!!



Hij ontsnapt! Terug naar de auto!



Hij wil mij volgen? Mij best!



Dan moet hij toch eerst 265 pk zien in te halen!



Wat een scheurijzer! Ik zal er alles uit moeten halen!



Kwak!

Piep! Piep!



BROF!



*EENDENKRACHTTERMEN. NIET GESCHIKT VOOR VERTALING.

KWAAAK!!



Vreselijk... A... alles is verloren!



AMBIEK HEEFT HET ONGEVAL NIET ZIEN GEBEUREN EN MAAKT ZICH UIT DE VOETEN!



Ik zie hem niet meer! Ik heb hem afgeschud!
Eindelijk! Nu de degen veilig opbergen!

'S ZANDERENDAGS IN DE
ST-MICHIELSGILDE IN GENT...

Waarom ben je zo
zenuwachtig, Bikske?
Je kan toch niet
verliezen?



Toch wel! Als die Lemmet hier binnenvalt en
mij verraadt, is deze wedstrijd ongeldig!



Weinig kans toe. Volgens de
voorzitter van de schermgilde
ligt Lemmet al drie dagen
in het hospitaal met een
longontsteking!



Dus kan Lemmet het Masker
niet zijn en... Hé, wat is dat?!



Gebruik de magische
degen niet of ik verraad je.
Getekend, het Masker.



Wat moet ik
nu doen?

Je eigen degen
gebruiken!

Wat je eigenlijk al
van bij het begin
had moeten doen!



En wat als ik verlies?!
Mijn eer staat hier op het spel, hoor!

En zijn miljoen euro!



Er zit maar één
ding op! We moeten
die geheimzinnige
ontmaskeren en
ermee dreigen zijn
identiteit openbaar
te maken!



Zou dat werken
denk je?

Natuurlijk, hij heeft vast
een goeie reden om een
masker te dragen!







Maar mijn man en ik hebben het niet breed! En daarom wilde ik het geld bij papa lenen.



Die weigerde... hij had net zijn volledige bezit ingezet voor het duel.

Ik wilde geen gezichtsverlies lijden door de wedstrijd in te trekken.



Je had toch aan Lambik kunnen vragen om een deel van het fortuin voor je baby te geven?



Nooit! Een de Fleurons bedelt niet! Eer is het hoogste goed in mijn familie!



Ach, eerst wilde ik dat doen, maar net toen ik Lambik wilde aanspreken, hoorde ik hem praten over een onoverwinnelijke magische degen!



Dat leek me een beter idee! Als ik papa daar ongemerkt mee kon laten schermen kon hij zijn geld én zijn eer behouden!



En dus volgde je Lambik naar het verleden om hem de magische degen af te nemen!



Natuurlijk moest ik incognito blijven! En om de verwarring compleet te maken, bond ik een kussen rond mijn buik en droeg ik witte handschoenen zodat jullie zouden denken dat ik Lemmet was!



Jij bedriegster...!! Oh ja?!



En een magische degen gebruiken in een duel is niet bedriegen!?

Wel, euh...



Het is een schande! Ik klaag jou aan en...

... dan komt iedereen te weten dat jouw dochter net hetzelfde wilde doen!



Niet zo goed voor de eer van de Fleurons, niet?

Goed dan! Wat stel je voor?



We laten het duel gewoon doorgaan alsof er niks gebeurd is! Maar dan wel zonder magische degen!



E IDEN GAAN AKKOORD EN EEN UUR LATER...

Geachte aanwezigen, duellisten en getuigen...



Voor alle duidelijk, dit duel valt buiten de gewone competitie en beantwoordt aan eigen regels! Dit keer gaat het niet om punten! Volgens de traditie wint hij die de tegenstander kan doen bloeden! En garde! Allez!

173-04



Hop! Hop! Hop en...



BRRRRRR!
VONK! KNETZ!



175



Wat voor een wapen is dat?!



Het lijkt wel de magische degen!



KLING! KLONK! ZWIEP! KLING!



ZWIING!!!

Auw!

176



Goed! Ik... ik geef me gewonnen!



Stop het duel! Lambik bloedt en...!

Help!



De degen! Ik kan hem niet houden! Hij wil...!



NEE!

ZWOESJ!!!



LAMBIK! NEE!



DE MAGISCHE DEGEN SCHIET UIT NAAR HET HART VAN LAMBIK!



... MAAR NET VOORDAT DE PUNT ZIJN BORSTKAS RAAKT, PLOOIT DE DEGEN OM!

KROINK!



De degen is omgebogen! Hij heeft Lambiks leven gespaard!



Toverij! Ik ben hier weg!



Wat... Wat gebeurt er? Dat ding wordt warm en... aw!!



't Is tijd om dees strijd te verstoven, een goed hart kan ik echt niet doorboren!



Enkel zo kon men deze vloek breken die mij strafte voor mijn slechte streken.

Vergeef mij mijn zonden nu 'k rust heb gevonden. 'k Zeg u adieu en waarwel en reis naar het hemelgestel.



Je hebt de magische degen overwonnen!

Omdat hij het aan zijn tegenstander gaf! Tegen zo'n daad van liefde kon de degen niet op!



En je speelde het slim! Toen ik in de kleedkamer kwam, was mijn eigen degen vervangen door deze! Er lag een briefje waarin Mireille vroeg of ik haar geluksdegen wilde gebruiken! Maar dat was...



... mijn werk, ja! Ik verwisselde de degens en schreef het briefje in naam van Mireille! Ik wilde dat Philippe zou winnen...



Lambik, je hebt een mooi gebaar gesteld, dus wil ik dat ook doen! Jij wint het duel! En mijn fortuin!



Maar papa... je kleinkind... De medische kosten...

Ik ga wel een lening aan bij de bank! Al moet ik er nog jarenlang voor werken!



Jij gaat dat geld toch teruggeven aan Philippe, hoop ik!?

Geen denken aan!



Wat? En dat zieke kind dan?!

Tuttut! Ik heb gezegd dat ik het geld niet aan Philippe geef!



Want voor je het weet zet hij het weer in voor één of andere onnozele weddenschap!



En daarom geef ik het aan Mireille!



Kom hier! Je hebt écht een hart van goud!

Tja, die degen is niet voor niets omgekruld, hé!



EINDE



SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



Lambik herontdekt zijn oude liefde voor de scherm sport. Wanneer hij wordt uitgedaagd voor een belangrijk duel, wil hij niet verliezen en gaat hij op zoek naar een magische degen. Die maakt iedereen die hem ter hand neemt onoverwinnelijk. Lambik komt terecht in het jaar 1680, de glorieperiode van de musketiers. Maar zijn zoektocht loopt niet van een leien dakje: een bende zwarte musketiers die hem op de hielen zit, een geheimzinnige ridder die de degen voor zichzelf wil en een leger skeletsoldaten dat van geen ophouden weet...
Een album vol edele schermkunsten en opwindende gevechten!

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



Consumentenadviesprijs NL: € 5,95

ISBN 978 90 02 25104 7



9 789002 251047