

JEF MYS

JOMMEKE

DE NOTENKRAKER





JEF MYS

JOMMEKE

DE NOTENKRAKER



Ball n



In opdracht van De Eekhoorn nv
Met medewerking van:
Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)
Agnes Nys (inkleuringen)

Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.
www.ballonmedia.com

Jef Nys © 2016 – Ballon Media nv, België
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn
uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-94-6210-457-0
Depotnummer: D/2016/2345/055
Eerste druk
Gedrukt in België

BROER EN ZUS SOLEMIO MOETEN MET WEING RONDKOMEN. MAAR OCTAVIO IS ERVAN OVERTUIGD DAT HJ MET ZUN OPERA SCHATRIJK ZAL WORDEN. DE KINDEREN WORDEN HARTELUK ONTVANGEN IN HET KLEINE HUISJE.



Wij zijn hier toevallig aanbeland en Octavio voelt zich hier goed in zijn vel.

Het is hier dan ook heel leuk wonen!

Volg ons. De rondleiding in Zonnedorp gaat beginnen.



ZONNEDORP

Octavio! Straks worden we weer weggejaagd zoals in het vorige dorp!

Heeft hij nooit zangles gevolgd om de juiste toon te houden?

Jazeker. Maar het was hopeloos! Niets lukte!



Dat zijn de velden van onze vriend, boer Snor. En hier staat Wortel, zijn ezeltje.

IA-IA-IA



Ha, bravo!

Hasa!? Worteltje toch! Wie heeft je zo doen schrikken, bij alle pijpajuintjes! Hasa!

IEDEREEN STEEKT
EEN HANDJE
TOE OM WORTEL
WEER VEILIG
OP DE GROND TE
KRUGEN.
HET EZELTJE
BEKOMT VAN DE
GROTE SCHRIK
BU EEN GROTE
ZAK WORTELTJES.





Euh, Jommeke, kan je meneer niet even buitenzetten?! Hij jaagt mijn klanten weg!
Heb wat geduld met hem. Hij oefent om operazanger te worden.



Hazo! Meneer gaat in een opera zingen? Voor de rol van het valse misthoortje dan toch?
Schat, wees beleefd. De klant is koning.



Excuseer mij, meneer! Hier, deze gebakjes zijn van het huis! Smakelijk.
Dank u, dank u!



Ik ben verzot op taart en gebak!
Kunt u zich niet bedwingen om steeds te zingen?



Moelijk! Dat zit in mij gebakken!



Ik praat en dan begin ik plots te zingen. Het komt vanzelf!



BIJ SAM CHIPOLATA, DE SLAGER
Dag meneer, ik had graag 100 gram hesp en 100 gram...



SALAA-HAM!

BU DE GROENTEN-EN FRUITWINKEL

**SLA EEN PRAATJE MET TOMAATJE
DANS EEN TANGOO MET MANGODOO**

We zullen oordopjes moeten uitdelen!

En dikke mutsen met oorkleppen!

Geen verse groenten vandaag! We gaan naar de frituur!



BU RIA GAZET

**RODDELTJE HIER, PRAATJE
WEETJE GINDER, DAAAR
-WISTJEDATJES IN BOEKJES**

Hé meneer, wacht! U heeft 50 euro gewonnen!

Auw-auw! Geef die maar aan die man om zangles te volgen!



DE INWONERS DURVEN NIET MEER BUITEN KOMEN.

Krijgt de kat van de buren nu weeral jongen?

**WEEER OF BEEN
WEEER HET
REGEENT NIET
MEEEER**



**MIJN HART
BREEKT
DOOR JOU
ALS DUN
GLAHAAAAS**

Lap! Een barst in het vensterglas! Dat moest ervan komen! Grrr!



**WIDDOLTJES JOU
VOOR
MIJN
LIEFTE**

Schatje, stop eens met dat janken op die viool!

Ik heb nog geen snaar aangeraakt!



**KEREKEEF
WEEERE**

Lopen Kwak, naar ons feilig hol voor we so toef zijn als een kanon.



TEGEN VALAVOND

Dit gezellige dorp met zijn gastvrije en vriendelijke inwoners geeft mij inspiratie voor mijn opera!

Maar ze lopen weg van je!



Nu nog wel ja! Maar binnenkort lopen ze achter mij aan om tickets te bemachtigen voor mijn succesvolle opera!



DE KINDEREN NEMEN AFSCHIED VAN BROER EN ZUS SOLEMIO.

We moeten toch iets verzinnen om de inwoners te beschermen tegen zijn gejangk.

Ik heb wel een idee. Ik ga meteen aan de slag! Tot morgenvroeg!



DE VOLGENDE DAG

Hierzo! Ik heb de hele nacht oordopjes gemaakt uit piepschuim!



En dat is de stormklok! Wanneer Pekkie hoort dat Octavio in aantocht is, luid ik de stormklok!



Dan weten de inwoners dat ze hun oordopjes moeten insteken.



Daar heb je het al! Met zijn haarscherp gehoor hoort Pekkie van kilometers ver dat Octavio op komst is!



Luid de stormklok!
De notenkraaker is
op komst!



Hier Jommeke, deel samen
met de miekes vliegensvlug
oordopjes uit!



**DINGDONG
DING
DONG**



Haha, meester Filiberke
luidt de schoolbel! De
speeltijd is voorbij!



Neenee, beste buurvrouw!
Stop deze oordopjes maar
vlug in uw oren!



Het gaat valse noten
regenen! Bij de vleet!



WAT LATER

**HAAHAAA... IK ZING BIJ HET ZIEN
VAN DE EERSTE ZONNESTRAAAAAL!**



De inwoners hebben mij
al aanvaard zie! Ze
aanhoren mijn gezang
met brede glimlach!



**IK VOEL ME GOED...
IK VOEL ME
GOEHOED!**



Operatie oordop
werkt goed!
Een succes!



Zeg eens, Jommeke,
waarom vragen we de
professor niet om
Octavio te helpen?

Natuurlijk!
Dat is de
oplossing!



Dat ik daar zelf niet aan gedacht heb!

De professor kan ongetwijfeld vals zingende notenkrakers helpen!

MAAR DE PROFESSOR IS NIET THUIS. FILIBERKE PROBEERT HEM TE BEREIKEN MET ZIJN GSM.

Oei! Zijn gsm ligt hier! Hij heeft weer de afstandsbediening van de televisie mee!



33

Dit briefje hing aan de achterdeur. Luister...

Ik ben weg tot ik terug kom en dat is nu... ik bedoel, binnen vier maanden. Bollegijn.

Hij vergist zich zelfs al schrijvend!

Tja, dan moeten we wat geduld hebben. Tenzij...



35

O ja! De zingende broeders uit de Ardennen!

Schitterend idee, Annemieke!

Naar de vliegende bol kunnen we wel fluiten.

Er zijn nog andere vliegmachines! Ik weet waar de sleutel van de garage ligt!



36

Hier verstopt hij die meestal! Ik voel iets...



...Oei! Dit is een sleutel voor een garagist!



Ho... wacht... als ik het goed voorheb dan...



...zie je wel! Gobelijn vergeet steeds deuren op slot te doen!

Het is weeral open-deur bij Gobelijn!



IN DE GARAGE VINDEN DE KINDEREN TWEE VLIEGENDE TONNEN EN DE KLEINE VLIEGENDE BOL. ZE NEMEN DE TONNEN EN VLIEGEN NAAR OCTAVIO EN OLIVIA OM HEN HET IDEE TE VERTELLEN.

EN EEN TWEETAAL UREN LATER



Hoe leuk! Hier voel ik me thuis!

Dat is goed, maar wacht toch even met zingen







Dit is ons beroemde bombardonbad!

Door die plastieken slangetjes
mogen jullie mooie melodietjes
neurieën of zingen!

Die zorgen ervoor dat er
heilzame waterbubbels
opborrelen in het
badwater...

...die diep in de poriën van
de badgast dringen en zijn
stembanden verzorgen!

Start het muzikale bubbelbad maar
vriendjes! Musica bubbalia!

Hoo! Haaa!!
Dat kriebelt!!!

Nee! Niet zingen
onder water!!!





BRRRRR BRRR

Opnieuw! En niet meer zingen in bad!



Oké, beloofd!

BROEDER REMI GEEFT ONDERTUSSEN EEN UITGEBREIDE RONDLEIDING AAN OLIVIA, DIE HEEL GEÏNTERESSEERD LUISTERT.



Ho! Wat 'n mooie gouden klokjes!

Lang geleden met veel liefde gesmeed! Jajaja!



Er gaat een heilzame kracht uit van het edele metaal! Jaja!



EVEN LATER

Daar staat het voorwerp dat geheim moet blijven en deze ruimte nooit mag verlaten!

Onze stemvork!

Wanneer een van ons ontstemd raakt zet hij de stemvorkhelm op zijn hoofd!



Broeder Dosi raakte helemaal ontstemd door het vals zingen van Octavio.



Ziezo! Ik ben terug gestemd!

Wonderbaarlijk hé?! Jaja!



Ik zing weer als tevoren, gedaan met het pijnigen van de oren! Liedjes zingen tot het ochtendgloren. Ik voel mij als herboren!



Werkelijk heel straf! Bedankt dat ik dit mocht zien! Echt!



En ik beloof jullie dat dit geheim, geheim blijft in mijn geheime kamer in mijn brein! Krikkrak, op slot. Niemand komt erin!



EN DAN START OCTAVIO'S TWEEDE BEHANDELING

Hier heb je dan de
schuifafonie van Doremi!



Je kan elk plankje
een andere toonaard
geven door middel
van deze hendeltjes!



Kies maar een mooi
eenvoudig liedje, maar
geen slaapliedje! Hihi!



Hoe schuif je naar beneden?
Want het is meer trapaf
dan schuifaf!



Daarvoor moet je dit
plankje stevig onder je
achterwerk binden!



De mooie klanken van
het zingende hout
zullen nog lang na-
zinderen! Hihihi!



EN DAN

Klaar!?



Start!!!

Jahoe! Zitvlakmuziek!



Symfonie voor
achterslagwerk!
Hihihi!!!



TIEN MINUTEN LATER

Kom, beste vriend,
we gaan onmiddellijk verder!

Ik tril nog na!
Hip-hop!



De schuifafonie-
melodie... zit nog
in mijn...
lichaam!



Je zal vanaf nu enkel
nog hiphopmuziek
kunnen componeren!



Dit is dan de harpoline. Onder het doek zijn zuiver
gestemde snaren gespannen in verschillende toonaarden.



Hierop danst men zelf
een willekeurige melodie.
Het heeft zijn genezend
nut meermaals bewezen!



Ongelooflijk! Hij
wipt zelfs valse
noten!



Maar ik geef nooit op! Naar
de trekzakkenrenbaan!



De eerste die de gong aantikt is de winnaar!
Aan de lijn...





Hoogst merkwaardig en onverklaarbaar mysterieus. Octavio huppelt en wipt overal valse noten!

Enkel op de schuifafonie klonk het niet vals!



Niet geklaagd, noch gezaagd! Hopelijk zijn de valse noten van zijn stembanden geschoten!



Ha, 't werd tijd, want ik word zeeziek van al dat gewip en wild gehuppel! Pff!

Dan is nu het grote ogenblik aangebroken. Haal diep adem en...



HUMPF



KRAAGT WED BERN?!



Oei-oei-oei-oei!

Dat hebben we nog nooit meegemaakt!

Zijn stem braakt en kraakt nog steeds!

Hopeloos! Zijn genezing is totaal kansloos!



Jommeke, kan ik je even onder vier ogen spreken?



BROEDER FADO VERTELT HEM OVER DE GOUDEN STEMVORKHELM EN ZIJN WERKING.

Ik wilde zolang mogelijk wachten om hem te gebruiken omdat de helm uiterst geheim moet blijven! Versta je?



Hiermee lukt het zeker om Octavio te verlossen van zijn valse zangstem... maar...



Bij hem zal de werking waarschijnlijk niet lang duren!



ZE LEGGEN OCTAVIO UIT WAT ZE WILLEN DOEN...



EN DAN GEBEURT HET...



DE TERUGVLUCHT WORDT EEN VROLUKE EN ZEER MUZIKALE BEDOENING.



MAAR MOOIE LIEDJES DUREN NIET LANG.

BIT MELODIETJE IS VOOR JOU
MIJN LIEFSTE



Met zo'n melodietje zal je liefste vlug bij iemand anders zitten! Oei-oei! Verschrikkelijk!

Waarom kreeg ik die stemvorkhelm ook niet mee? Die broeders kunnen hun plan wel trekken zonder!



EEN MAAND LATER

JOMMEKE!

Kijk wie daar komt aanlopen!

Broeder Fado?!? En hij lijkt helemaal overstuur!



Verschrikkelijk! Onze stemvorkhelm en onze zeven gouden klokjes! Ze zijn gestolen!



De ouders moeten Octavio en Olivia zijn. Ze zijn de enigen die er weet van hebben!



Dat kan niet! Dat geloof ik niet!

O! O! Wat een ramp!



Twee weken geleden waren we nog bij hen! Octavio had er alle vertrouwen in dat onze professor hem zou helpen als hij terug thuis was!



Ik zou er toch eens langsgaan.



ZO GEZEGD, ZO GEDAAN

De voordeur staat wagenwijd open?



Het is hier verlaten!

En zo leeg als de spaarpot van Anatool!



Ze zijn verdwenen zonder iets te zeggen! Dat is inderdaad vreemd! Dat is zelfs verdacht!



Wij weten niets van hen! Geen telefoon of gsm-nummer! Geen adres!



Enkel hun namen. Ze komen dus uit Italië! Maar ze kunnen ook overal ter wereld zitten! Hum-hum!



Hoe vinden we twee mensen terug op een aardbol met meer dan 7 miljard mensen op?



Broeder Fado, ik beloof jullie dat mijn vrienden en ikzelf er alles aan zullen doen om de stemvorkhelm en de klokjes terug te vinden!



Dank je wel, vriendje! Dat betekent heel veel voor ons!



DE KINDEREN ZOEKEN DE VOLGENDE DAGEN VRUCHTLOOS NAAR AANWUZINGEN DIE HEN OP HET SPOOR KUNNEN BRENGEN VAN OCTAVIO EN OLIVIA. DE BROEDERS FASOLISTEN ZIJN ONTROOSTBAAR.



Dit is een optreden vanuit een zangtempel in Rome!



Wat een man, die Octavio! Een droom!



Maar ook al zing jij zo vals als een kat, Teofiel, jij bent mijn droom!



Hahaa! We hebben hem! Waar is die zangtempel?



Euh, zangtempel Roma, in een buitenwijk van Rome, op de via Romana!

En hoelang duurt dat optreden nog?



O! Nog een paar uren!



Als de bliksem, de kleine vliegende bol ophalen, Flip!



IN GEEN TIJD PIKKEN ZE FILIBERKE EN BROEDER FADO OP EN ZETTEN ZE KOERS NAAR ROME.

Dit fantastische vliegende bolletje vliegt sneller dan een straaljager!



ROME

Knap gestuurd, Jommeke!



Daar is het amfitheater Roma! We zijn net te laat! Het is afgelopen!



Niks afgelopen! Daar loopt Octavio!



Ho!? Vrienden! Wat een leuke verrassing! En?!...



Leuke verrassing? Hoe durf je dat zeggen?!

DIEF!

!



Wat zeggen jullie nu? Wat heb ik dan gedaan?



Vertel! Waar heb je ze verstopt?

WAAR?!



Waar heb ik wat verstopt?



Onze stemvorkhelm en onze gouden klokjes!

WABLIEFT?! Maar ik heb die helemaal niet gestolen!



Hoe komt het dat je dan niet vals meer zingt? Vertel op!



En waar is je zus? We willen haar spreken!

Euh... thuis in onze villa!



Villa? Gekocht met een gouden klokje zeker!

Neenee, volg mij maar Olivia zal jullie alles wel vertellen!



EEN KWARTIER LATER

Een kast van een villa! Een peperdure sportwagen? Hoe gaan ze dat uitleggen?



Landen op hun mooi gazonnetje!



Kijk wie ik ben tegengekomen, Olivia!
Maar er is een probleem, denk ik!

Een dik probleem, ja!



WANNEER OLIVIA
HET VERHAAL VAN
DE DIEFSTAL
VERNEEMT
ONTKENT ZE
NATUURLIJK
ALLES. BROEDER
FADO EN DE
KINDEREN STAAN
VOOR EEN
GROOT RAADSEL.
WIE EN WAAR
ZIJN DE
DIEVEN?!

Waarom zijn jullie dan zo
overhaast en zonder iets
te zeggen vertrokken?

Alles werd plots zo druk rond
Octavio. Het succes en het
hele gedoe errond.

We hadden zelfs geen tijd om
afscheid te nemen!



Hoe bent u nu dan uiteindelijk
verlost van uw
valse zangstem?



Bijna niet te
geloven maar
toch waar!



Ik draaide per ongeluk zang-
zaad voor een koninklijke
nachttegaal door het eten
van Octavio!

Nu zing ik als
een koninklijke
nachttegaal.



LA LA LALALA LAAA
LA LALA LALAAAA



IK HOU VAN JOU... IK ZIE JE
GRAAG EN HEB JE LIEF... ♪



Nu zien we onze
gouden klokjes en onze
stemborkhelm nooit
meer terug!



Er breken donkere tijden
aan voor ons, Fasolisten!



Daar komt niks van in huis, broeder Fado! Wij zullen niet rusten voor we alles hebben teruggevonden!

Goed gesproken!

Blijf een paar dagen logeren. Dat zal jullie goeddoen!

Dat is vriendelijk, dan kunnen we rustig nadenken hoe we het aanpakken!



'S NACHTS

BROEDER FADO KAN DE SLAAP NIET VATTEN.





Op de loop voor een uil! Wat een uil ben ik en nu heb ik een buil!



Oef! Niks gebroken!



Dit zijn gietvormpjes voor pianotoetsen?!



En hier liggen resten van... één van onze klokjes!!!



Olivia en Octavio zijn de dieven! Het kan niet anders!



O! O! O! Wat een vreselijke ontdekking!



Ik weet alles, Olivia! Ik heb jullie geheime kelder ontdekt! Jullie zijn de dieven! Laat mij door!

Dat is erg dom van je! Nu kan ik niet anders dan...



?!

MPFFF!



Met wat chloroform zal je even een uiltje knappen!



Je had nooit mogen rondsnuffelen!



Neuzen in andermans zaken! Foei!



Ziezo! Opperuimd!



DE VOLGENDE DAG

Heeft u broeder Fado gezien? Wij vinden hem nergens!



Euh... nee, niet gezien!

Broeder Fado!



Ik ga eens loeren in dat verlaten dorpje!

Broeder Fado!



Broeder Fado!



Enkel een uil gezien!



UREN LATER

Dit is nu toch wel onrustwekkend!



Misschien is hij in een ravijn gesukkeld? Of aangevallen door twee beren!



Er zitten geen beren in Toscane hé, Filiberke!

Euh... wel...



♪♪♪... ik zag twee beren broodjes smeren... ♪♪♪



Zeg, dit is geen moment om grapjes te maken! Sorry. Ik krijg dat liedje niet uit mijn hoofd.



DE VOLGENDE DAG VERWITTIGEN ZE DE POLITIE DIE DE STREEK ROND DE VILLA UITKAMT. MAAR BROEDER FADO BLIJFT SPOORLOOS.

114

Vrienden, zweer met mij mee! Wij zullen niet rusten voor we broeder Fado teruggevonden hebben!



Ik zweer het, ik zal zoeken tot ik een lange witte baard heb.

Ik ook, maar mijn baard zal grijs zijn!

En ik zweer ook dat ik zal zoeken tot mijn pluimen uitvallen van ouderdom!



We vliegen eerst even huiswaarts om onze ouders te verwittigen dat we wel eens lang in het buitenland kunnen blijven!



En om de broeders Fasolisten op de hoogte te brengen van de verdwijning van broeder Fado!

Dat verhaal is hier nog lang niet afgelopen!

En niet uitgezongen! Ik zag twee beren broodjes smeren.

Filiberke, zet die plaat af!



ONDERTUSSEN
SMELT OLIVIA
DE RESTJES
VAN DE
KLOKJES
OM TOT
EEN MOOIE
HALSKETTING.



Nog één jaartje geduld!
Als we miljonair zijn
verhuizen we!



Naar een land waar jullie
ons nooit kunnen vinden!



Dan laat ik je vrij!
Hahahaahaa!



Naar de gevangenis
zullen jullie verhuizen!



Gedaan met het
schone leven...
Olivia?!...



OLIVIA?!

OLIVIAAAA!!



De dikke muren van de kelder
houden zijn geroep wel tegen!



OLIVIAAAA!!



Hoe is dat nu
mogelijk? Is hij
al ontsnapt?



OLIVIAAAA



Oef! Jij bent het! Wel, wat scheelt er broertje?

Het is weer zover. Ik heb een portie zangzaad nodig!



Maar ik heb ook nog een klein hongertje! Wil jij spaghetti met zangzaad maken?



Oké! Rust ondertussen even bij de hypnosemetronoom. Dan maak ik je spaghetti klaar!



Super idee om mijn muzikale brein tot rust te brengen. Mijn zus verstaat geniale componisten!



EN HET DUURT NIET LANG OF OCTAVIO LIGT IN EEN DIEPE HYPNOSE. TUD VOOR OLIVIA OM IN ACTIE TE KOMEN.



EENS UITGETRILD VERBERGT OLIVIA DE STEMVORKHELM EN HAALT ZE OCTAVIO UIT ZIJN HYPNOSE.



Hier is je spaghetti met...



...een flinke portie zangzaad!



Je zal weer kunnen zingen als een vrolijke kanarie!



Als een koninklijke nachtegaal, Olivia!

Juist ja! Hihihhi!



OP HETZELFDE OGENBLIK

Ik wil mee zoeken naar broeder Fado maar ik moet eerst de planten voorbereiden op mijn afwezigheid.



Ik moet het fruit dringend van de bomen plukken!



Ik moet ook zonder fout het hout behandelen tegen houtworm!



En ik moet alle muziek-instrumenten een goede onderhoudsbeurt geven!



Ik moet onze konijnen, kippen, geiten en ganzen nog verzorgen!



Broeder Fado heeft ons altijd geleerd alles in orde te brengen voor we ons klooster verlaten!



Maar ik heb niks te doen, even omkleden en we zijn weg!



Vrees niet, broeder Fado, waar je ook zit, wij zullen je vinden! We kammen heel Toscane uit.



WAT LATER, BIJ OCTAVIO EN OLIVIA



O, mevrouw. Wat een prachtig juweel heeft u!



Mag ik je mooie halssnoer eens bewonderen?

Alsjeblief!



Een erfstuk van grootmoeder!



Hooo!... Haaa!... Dit is... dat is...



Holala!... Ik draai!...



Ik moet even gaan zitten! Pf... pf! Het gaat wel over! Oei-oei!



Verdorie! Zou hij iets doorhebben?



Alles oké, broeder Remi? Die kralen... dat zijn... dat is het goud van onze klokjes!



Ik heb er hartzeer van! Ai-ai!



Euh... wil je daarmee zeggen dat...



...Olivia en Octavio de diefstal hebben gepleegd om van het goud...

...juwelen te maken! Ja... dat wil ik zeggen! Verschrikkelijk!



Niet zo luid! Straks hoort ze ons!







'S ANDERENDAAGS

Tot vanavond en veel succes bij de zoekactie!



De stemvorkhelm zit voor alle veiligheid in de kofferbak.



En ze kunnen nooit bewijzen dat onze gouden pianotoetsen uit de klokjes zijn gemaakt! Héhéhé!



IN DE VILLA

Willen jullie nog eens grondig naar broeder Fado zoeken? Kam de streek goed uit!



Broeder Remi en ik draaien hun villa binnenstebuiten!



Wat zouden ze naast juwelen nog kunnen gemaakt hebben van het goud?



Wij plaatsten onze klokjes in een klokhuis op onze piano om mooie liedjes te componeren!



Hebben ze het misschien gesmolten om er instrumenten van te maken? Dwarsfluiten of trompetten of...



Een vleugelpiano met pianotoetsen van...



Goud! Dit zijn onze gouden klokjes!



Dit is een grote ramp voor ons!



De stemvorkhelm zal ze intact hebben gehouden want die dient om Octavio's stem op punt te stellen!



Oké! Ik heb een plan! In de kelder staat een oude piano.



We breken de gouden toetsen uit en we vervangen ze door de oude toetsen.



Ik haal goudverf in het dorp en we beschilderen ze ermee!



Het goud van de klokjes zorgde ervoor dat Octavio mooie liedjes kon componeren.



Op gewone toetsen zullen zijn liedjes niet om aan te horen zijn! Hahaha! Goed idee, Jommeke!



Ik vlieg naar het dichtstbijzijnde dorp!

BROEDER REMI EN JOMMEKE WERKEN DE GANSE DAG HARD DOOR. IN DE LATE NAMIDDAG IS ALLES KLAAR. FLIP EN FILIBERKE KOMEN OOK TERUG VAN EEN VRUCHTELOZE ZOEKTOCHT. ZE WORDEN OP DE HOOGTE GEBRACHT.

Ho! Jullie hebben mooi werk geleverd!



Maar de stemvorkhelm hebben we nog niet gevonden!



Ik hoor een auto! Tijd voor actie!



Ze zijn nog niet terug van hun zoektocht!



Onze volgende hit is opgenomen! Ik was goed bij stem, nietwaar!



En nu ga ik nog even componeren tot het avondeten klaar is!



Fortissimo grandioso!
Musica popolare!



Wat is dit?! Het goud
van de toetsen smelt!?



Dit zijn geen gouden toetsen!!! Dit
zijn met goudverf beschilderde
pianotoetsen!



Wablieft!?

Wie heeft mijn gouden
pianotoetsen gestolen?!



Inderdaad!
Goudverf!

Pianotoetsen gegoten met
het goud van onze klokjes
zal je bedoelen!



Jullie zijn ontmaskerd!
Jullie zijn dieven!

En waar is broeder Fado?

Wat een grove beschuldigingen?
Kunnen jullie dat bewijzen?



Ja! En zijn ze hard,
jullie bewijzen?

Bewijs nr. 1: Octavio kan
enkel mooie liedjes com-
poneren op toetsen ge-
maakt uit onze klokjes!



Bewijs nr. 2: Ik vond dit
papiertje verborgen onderin
de schuif van jouw bureau!



Hier staat mooi in uitgelegd hoe je goud moet smelten tot allerlei voorwerpen!



En Octavio... jij kan enkel mooi zingen dankzij onze stemvorkhelm!

Helemaal niet door zangzaad zoals Olivia ons wijsmaakt!



En waar is de helm dan wel, betwetertjes?



Je was wel zo slim om hem niet in jullie villa te verstoppen, dus...



Filiberke!

Wat vond ik in de kofferbak van jullie wagen?



Olivia!? Is dit allemaal waar? Heb jij die diefstal gepleegd?!



Ja! Ben je soms niet blij dat je niet vals meer zingt? En dat je succes hebt?!

Maar zusje toch! Niet op deze manier!



Het zangzaad in mijn eten? Dikke leugens! Mij zo voor de gek houden!



Maar ik heb nooit geweten dat je die helm op mijn hoofd zette!



Ik bracht je onder hypnose! Geef toe, een slimme zet!



Dus je wist niets van die diefstal?

Ik zweer het! Ik ben ook bedrogen, zoals jullie!



Babbel rustig verder! Ik ben ribbedebie!





Verdikke! Ik vergat de contactsleutel uit de andere quad te trekken!



Maar deze quad is sneller!
Ik raak ze wel kwijt!



Vlugger! Rapper!!
Sneller!!!

Deze motor kan niet vlugger! Verdorie, ik
had beter de vliegende bol genomen!



Wie niet snel is,
moet slim zijn!



Jommeke kan haar
de pas afsnijden!







OLIVIA WORDT NAAR HUIS GEBRACHT WAAR OCTAVIO EN BROEDER REMI OVERLEGGEN WAT ZE MET HAAR ZULLEN DOEN. EEN NIEUWE ZOEKACTIE WORDT ONDERNOMEN IN HET VERLATEN DORPJE.





IN DE VILLA



**BROEDER VRIENDEN!
FADO!! GERED!**

REMI! FADO!

OCTAVIO ZET DE VILLA TE KOOR. OLIVIA HERSTELT VAN HAAR VAL EN TOONT OPRECHT BEROUW. DE BROEDERS FASOLISTEN NEMEN HAAR IN HUIS ALS KEUKENHULP NADAT ZE HEBBEN GEPROEFD VAN HAAR SPAGHETTI A LA OLIVIA. OCTAVIO KRIJGT EEN JOB ALS ZINGENDE TUIJNMAN.

ENKELE WEKEN LATER

Wat een avontuur hebben jullie beleefd!

De volgende keer gaan we mee, hoor!

Hihi! Volg mij, lieve vrienden!



Schuif bij aan tafel voor de spaghetti van keukenprinses Olijf met groenten uit de groententuin van broeder Octaaf!

Euh, broeder Fado... ik zag juist twee beren in de keuken! Ze waren broodjes aan 't smeren en...

163-164



BIM BAM