

SUSKE EN WISKE

DE LIEVE LILLEHAM



EEN NIEUW AVONTUUR VAN SUSKE EN WISKE DE LIEVE LILLEHAM

HET GEZELLIGE EN KNUSSE
HUISHOUDENTJE VAN SIDONIA
WORDT GESTOORD ...

WHOUA!... Wiske is weggelopen!

DAAR ALLEEN KAN LIEFDE WONEN,
DAAR ALLEEN IS 'T LEVEN ZOET, WAAR MEN STIL EN
ONGEDWONGEN ALLES VOOR ELKANDER DOET.

SIDONIA

LAMBIK

SUSKE

JEROM

SUS ANTIGOON



LILLEHAM...

Hij is de schuld
van alles!



EN EEN HOOP
AARDGEESTEN
EN NOG VAN
ALLES!

Ik speel de
hoofdrol!!









Hemel ! Wat heeft ze nu weer?



Wie was het, Wiske?...??



Was het iemand voor m... mij?...??



Wat is er met Wiske? Weet ik het, ze doet ineens zo raar!



Hoera ! Een brief van Sus Antigoon, hij is mij niet vergeten!



Niets ! Lilleham is weg ... zonder een spoor achter te laten!



Wiske ! Ik heb een brief van Sus Antigoon ! Hij schrijft ...? ... Zeg, ben jij iets kwijt ? Kan ik mee zoeken?



NEE !... BEMOEIAL !



Ik ga slapen, tante. Nu al?



ALS IK NU SLAAP HEB!



Hola, jij, een grote mond opzetten! Ga maar, Wiske.



Wat heeft ze, tante ? Ik denk dat ze dat zelf niet weet, Suske. Alle jonge meisjes hebben dat wel eens.



Boehoeoe... Zal ik Lilleham ooit
nog weerzien?... En... hij vond mij
zo lief... snik... die stomme Sus!



DE UREN GAAN VOORBIJ.
MET HAAR OGEN, NOG NAT VAN
TRANEN, VALT WISKE TOCH IN
SLAAP... TOT EEN LUIDE TIK OP
HET VENSTER HAAR DOET OP-
SCHRIKKEN.



Lilleham!

Mag ik binnen komen?



Ik zie er verschrikkelijk uit... ik moet
me wat opknappen!



Momentje!

Oef! Tante stiep als een roos.
Ze heeft niet eens gemerkt dat
ik aan haar schoonheidsmid-
delen heb gezeten!



Je mag binnen
komen!



Wiske! Wat heb je gedaan?? Je lijkt wel een
spook!... En je was zo mooi!



Momentje!



Zo beter!

Ik ken niemand die
mooier is dan jij, Wiske!



't Is goed, hoor
Lilleham. Vertel eens
wat van jezelf en ver-
geet niet af en toe iets
te zeggen van mooi enzo.

Ik was vroeger de
schildknaap van rid-
der Erik Axetsson en
al even beroemd
als hij!



Voor mijn heldendaden
werd ik beloond en
mocht ik voor altijd
naar het rijk fantasia
vertrekken!



DE TIJD VLIEGT SMEL
EN HET UUR VAN AF-
SCHEID IS AANGEBROKEN...

Mag ik nog eens
terugkomen,
mooi Wiske?







Geef alles maar hier, Wiske, dan kan ik aan mijn soep beginnen.



?... Zeg, wat vang jij allemaal aan?!



Rode rozen! Parfum! Een peperkoeken hart en liefdesromannetjes!



Wiske, wat is er met jou? Vertel het eens.

Mag ik nog eens in je arm liggen, tante? Hou me nog eens goed vast.



't Kind weet met zichzelf geen raad.



LATER OP DE DAG. (Hier is Schanulleke... We zijn toch nog dikke vrienden, hé Wiske?)



PATS



Wat heb ik haar misdaan, tante?

Geduld, Suske, geduld!



Het raakt anders wel op!

Zucht!... ZUCHT!



's AVONDS.

Ik ga slapen, tante, de televisie interesseert me niet!



IN DE AVOND VERSTRIJKT... HET WORDT LAAT.

Alles is donker. Alleen in Wiske's kamer brandt nog licht.





RADELOOS BELT SIDONIA LAMBIK EN JEROM OP EN DIE KOMEN ONMIDDELIJK.

Hoe is het met Suske?

Hij ligt in bed.

Het is een gevoelige jongen, pak hem voorzichtig aan, hè Lambik!

Zoiets moet je mij niet leren, Sidonia. Ik weet van nature de juiste woorden te kiezen!

Ha, lig je op sterven, Suske?

Rilt van de koorts!

Ik zal Wiske nooit meer weerzien. Jerom en ik mis haar zo erg... SNIK. Na al die jaren is zij ervandoor gegaan... snik... met een ander!

Eens aan Jerommeke vertellen wat er scheelt.

Je moet een flinke kerel zijn, Suske. Natuurlijk komt Wiske terug... Oude liefde roest niet!

Goed gezegd, Lambikske!... Niet boven je stand leven, hè Sidonia!

Als Wiske vandaag niet terug is, wil ik niet meer leven... SNIK!

We kunnen er beter een dokter bijhalen. Hij moet eerst kalmeren voordat hij beter kan worden.

Ik bel hem nu op!

Laat me met hem alleen, misschien komt hij dan tot rust.

't Duurt lang, hè!

37

38

39

40



EM SUSKE VER-
TELT DE HELE GE-
SCHIEDENIS AAN
Sus Antigoon

Het is allemaal be-
gonnen met die
brief die ik van u
heb gekregen!



Wacht eens...
Hoe heette
dat kereltje?

Weet ik veel... Heb
haar eens horen
bazelen over een
zehere lilleham.



Lilleham... Lilleham... Ik heb hem wel eens
ontmoet bij ons in het rijk fantasia. Ik geloof
dat het een koeriertje was, een soort postbode.



Dat stuk verdriet heeft Wiske
geschaakt. Ik zie haar nooit meer
terug... zonder Wiske wil ik niet
leven, hoor je me!



Hou je nu eens kalm! Lilleham... Die
naam klinkt nogal Scandinavisch!...
Weet je wat we doen?



We gaan haar zoeken! **WAT?**



Sus Antigoon, m'n allerliefste overovergroot-
vader! Wanneer vertrekken wij!



EVEN LATER. Waar vliegen we nu heen, Sus? Scandinavië is groot, hoor!



Het bestaat uit vier landen...
Zweden, Noorwegen, Denemarken
en Finland!



Ik weet
het niet!

Op goed geluk, naar Zweden!



TEGEN DE MORGEN
ONTWAAKT SIDONIA.

Hemel! Ik ben in
slaap gevallen... Hé!
Suskes bed is leeg!





■ **INMIDDELS VLIEGEN WISKE EN LILLEHAM OP HUN WOLKJE OVER DENEMARKEN.**



Heb je het niet te koud, Wiske? Kom, ik zal je met mijn mantel verwarmen!

God, wat is hij lief en zacht en mooi en...



53

'k Weet het allemaal niet meer, maar ik voel me zóólig!



■ **LAATER.**

Word eens wakker, Wiske. De zon gaat onder en we moeten een plaats vinden om de nacht door te brengen!

Hm?



Is er geen achteruit-vlieg-versneling aan uw wolk, Lilleham? Ik wil nog verder vliegen!... Waar overnachten we?



54

We zullen hier, onder dat hunebed, overnachten. We maken een vuurtje en...

Ik zal mee hout sprokkelen.



En je poezelige handjes vuil maken? Nee, Wiske, daar zorg ik voor!



In het bos vind ik het nodige! Ik ben zo terug!

55

Wat is het heerlijk zo aanbeden te worden. Ik wou dat dit nooit ophield!



Hemel! Hoor ik nu iets?



Ben jij dat, Lilleham?... WIE IS DAAR?



56



Pak vast, moeders mooiste!

Ha, dacht je tegen ons iets te kunnen beginnen? Wij zijn gevoelloos voor pijn!



Als je toch zo dik bent met de trollen, help hen dan maar! Vooruit, KRABBen!



61

Hoe zit het, begin je nog?

NOOIT! Jij hebt mij niets te bevelen. Ik hoor in jouw wereld niet thuis!



Krabben zeg ik of ...



62

Handen weg! Als je beslist wil vechten, doe dat dan met mij!



LILLEHAM VECHT ALS EEN LEEUW MAAR DE OVERMACHT IS TE GROOT EN LANGZAAM MAAR ZEKER WORDT HIJ MET WISKE IN'T NAUW GEDREVEN!



63

Hou stand, hé Wiske!

Hoe, hou stand?... En jij dan?



HIJ GAAT ERVANDOOR!



64







Wat doet die hond in mijn kamer?..
Kloest! Liggen!



Hemel! Nog een!



En nog! Er komen er steeds meer!...HEELP!!



HEELP! Wat...? Hemel, de hellehonden van Liselund!



Wat? Wist jij van die honden?

Geen uitleg nu. Vlucht door het venster, Wiske, vlug!



Ik hou ze op een afstand met een brandend stuk hout!



Allemachtig, ze verdwijnen bij de minste aanraking. Het zijn spookhonden!

ZIP



AAAH!!

?



Hemel, ze valt bewusteloos! We moeten vluchten!

ZIP



Mijn wolk!... Waar is mijn wolk??







ENKELE DAGEN LATER ZIJN DE TOESTELLETJES KLAAR EN KUNNEN ONZE VRIENDEN VERTREKKEN. ZE ZIJN NOG MAAR NET WEG OF ...





Hoe zit het, Jerom, weet je nu al waar we zijn?

Kaart door rukwind aan flarden gescheurd!



Weet niet meer waar we zijn. Lucht wordt grijs en wind wakkert aan... Krijgen zwaar weer!

ER BREEKT EEN FLINK ONWEER LOS. LAMBIEK EN JEROM HEBBEN DE GROOTSTE MOEITE OM HUN LICHTE VLIEGTUIGJES IN BEDWANG TE HOUDEN. LAN- DEN KAN NU NIET, HEVIGE RUK- WINDEN NEMEN DE TOESTELLE- TJES ALS EEN BLAD PAPIER MEE... ZE RAMEN HELEMAAL UIT DE MOERS.



Doe dan iets, Lambik! Kun je niet landen?

Met dit weer? Hoogte houden en ons gewoon laten meedrijven met de wind!



Kan ik niets doen?

Zeg de gebeden der stervenden! Daar komt weer een bliksem!



DE BLIKSEMSTRAAL SCHIET RAMELINGS LANGS LAMBIEK EN SIDONIA.



Meer gas geven, alles eruit halen... Probeer boven onweer te komen!



ERWIJL LAMBIEK EN JEROM IN NOORWEGEN MET HET ONWEER KAMPEN, VLIEGEN SUSKE EN SUS ANTIGOON RUSTIG BOVEN ZWEDEN.

Kun je niet ergens landen, Sus, ik krijg honger!



Zeker, Suske, maar de straten liggen er verlaten bij. Er is geen mens te zien!

Wat kan er gebeurd zijn?

Daar beneden aan de waterkant zie ik één oude man met een kind. We zullen aan hen uitleg vragen.



Waar is iedereen, mijnheer? De straten zijn zo leeg. U bent zeker niet van hier?



Het is het eerste weekend na 20 juni, dan viert men hier in Zweden het Zonnewendefeest.



Wie is die bleke daar naast u? Dat is mijn overgrootvader... heu, een spook!



Wat is een stout spook, hé opa. Waarom zou ik stout zijn, meisje?



Ik weet wat ze bedoelt, heer. Hier in Zweden kunt u die fles aan uw been beter vervangen door een fles melk.



Ga naar het kasteel Torup, daar zult u vele mensen ontmoeten en ook... andere spoken. Bedankt, brave man.



Dat Torup kasteel is niet ver van hier, we zullen er vlug zijn.



Daar is het! Ik hoor al muziek!









ALS EEN BLAD UIT
EEN BOOM DWARRE-
LEN LAMBIK EN
SIDONIA NAAR BE-
NEDEN.



We zijn geland,
Sidonia, waar ben
je?... Sidonia?...
SIDONIAAAA !!



We zullen recht in een fjord
terecht komen!



MET EEN VLEUGEL KAN LAMBIK
NOG EEN ZWENKING MAKEN EN...



Ben in weide te-
recht gekomen!...
Waar is Donia?

Weet ik het! Weet ik het! We zijn
haar kwijt!



Help! Help!

Komt van over
rand!

Allemachtig!



Hangt aan piepklein plantje! Als
dat breekt!...

Wat nu?



Help! De
wortels ko-
men los!



Laat maar zak-
ken, Jerom!









LAMBINK EN JEROM VINDEN EEN VRIENDELIJKE MOOR DIE DE VLIETUIGJES HERSTELT EN NA ENKELE UREN ZIJN ZE KLAAAR OM DE LUCHT IN TE GAAN.







Ik was vergeten dat ik een stenen hand heb!



Jerommeke wil ook handje geven!



Sorry, ook vergeten... Heb stalen hand! Heu... mag gruis terug hebben!



Trek het je niet aan, morgen is dat weer aangegroeid!... Zochten jullie mij?



LAMBIEK EN JEROM VERTELLEN LIKKEBORD OVER DE VERDWIJNING VAN WISKE EN OVER HUN SPEURTOCHT OM HAAR TERUG TE VINDEN.

Kent u een zekere Lilleham?



Ik kom al jaren niet meer de deur uit, maar Lilleham zegt me wel iets.

We luisteren.



DE TROL LIKKEBORD GRAAFT DIEP IN ZIJN HERINNERINGEN EN NA ENIGE TIJD KOMEN FLARDEN UIT HET VERLEDEN TERUG. TEGEN DE OCHTEND WETEN LAMBIEK EN JEROM WAAR NAARTOE. ZIJ NEMEN AFSCHIED.



EN ALS LIKKEBORD WEER EEN STEEN IS GEWORDEN VLIEGEN ONZE VRIENDEN NAAR HUN BESTEMMING.



Naar het hoge noorden, Jerom, we hebben nog een hele vlucht voor de boeg!



De burcht Olofsborg ligt in Finland dicht bij de grens van Rusland.



Naam is ontleend aan koning Olaf II de Heilige. Was in middeleeuwen meest populaire heilige in heel Scandinavië.

Waar zou Wiske ergens zitten?



Ik krijg honger, Lilleham. Daar beneden is een dorpje, zullen we er wat lekkers kopen en ergens picknicken?



Tien repen chocolade, een kilogram zuurtjes en een pakje kauwgom!



LATER.

Ik lust geen chocolade en ook geen zuurtjes.

Wist ik wel, hier is kauwgom... doe je lang mee!



Je hebt prachtige gouden tokken, Wiske!

Wat voel ik me zelig... Ik wou dat er geen eind aan kwam.



Kijk daar eens!



Vredig, hé, een herder met z'n schaaapjes, hoe romantisch! Kunnen we hier nog een tijdje blijven?



Er komt één van die beestjes hier-hier, één met grote horens... zeker een ram.



En zo mooi pikzwart!

Hms... De zwarte zijn de mooiste...



EEN ZWARTE RAM??



OEWAAA!

















Waar gaan we nu eigenlijk naar toe?

Dit is onze laatste tocht, Wiske, nu kan ik je zeggen... We gaan naar Finland.



Finland? Is het daar niet koud?

In de winter wel, maar nu is het er mooi. Mijn kasteel is gelegen aan prachtige meren en dichte bossen.

155



Hoe heet je kasteel?

Vroeger heette het de Olofsborg, genoemd naar de Noorse koning Olaf II de Heilige; nu heet het de Olavinlinna.



Het is de meest romantische burcht van Finland. Daar gaan wij samen wonen, hé Wiske.



Ik ben echt benieuwd, Lilleham... Er zit toch geen zwarte ram, hé!

ZWIJG!

156



Zwijg nu in 's hemelsnaam over een zwarte ram! Nee, er is er geen, de laatste zwarte ram van Olavinlinna werd er verdrinken!



Hij raakt meer en meer van streek. Er moet in dat kasteel iets gebeurd zijn... Ik krijg er nog wel uit wat het is.



Maak je maar niet druk, baasje, ik zal er niet meer over spreken.

157



Ik kan haast niet wachten om je mijn kasteel te laten zien, Wiske. Wat ben ik gelukkig!



LATER.

Daar is het! Ik zie het al!

WAAR? WAAR?

158



Nog even geduld, daar zie je al een toren boven de boomtoppen uitsteken.



DAT IS HET!

?



Eindelijk kasteelvrouw... in prachtige gewaden en met van die roze engeltjes op het plafond geschilderd



Hoe vind je het, Wiske?



Wat is er, Wiske, je zegt niets! Is het niet mooi?



Mooi?... Dat is geen kasteel, dat is een ruïne! Niet eens gordijntjes aan de vensters, geen bloemetjes... NIKS!



Kale muren, geen centrale verwarming...



...en waar zijn de roze engeltjes met van die tuijkjes? Heu?



Prachtig! Schitterend! Echt, Wiske? Dow!













Wie zit er in het struikgewas? Ik zal...



DE ZWARTE RAM VAN OLOFSBORG !!



Dat beest maak ik voor goed af! Eindelijk de afrekening !!



Nee maar... De zwarte ram verdedigt mij!! Ik krijg een bondgenoot...



Dat zal me niet tegenhouden!



Halt, Lilleham!



SUS ANTIGOON!!



MEEKOMEN, JIJ !!



SU... SUSKE!

WI... WISKE!



Ben je blij mij terug te zien, Wiske?



Oh, Suske, wat ben ik dom geweest om van jou en tante weg te lopen!



Ik heb iets meegebracht voor jou!



In het rijk Fantasia werd je door iedereen mishandeld en gemeden terwille van je slecht gedrag. Daarom vluchtte je naar de aarde!

Via mijn brief, die je aan Suske moest bezorgen, ging dat gemakkelijk... en Wiske was een gemakkelijke prooi!

Geloof hem niet, Wiske, hij vertelt de ene leugen na de andere!



201

Wil je mijn overoudgrootvader voor een leugenaar uitmaken?!

En dan? ...Ik ben sterker de schildknaap van...



202

Wat heb je te vertellen, Lilleham? Weer leugens? Weer verraad?

RIDDER ERIK!



Genade, heer!

Zeg, nu zou ik toch het één en ander willen weten, hoor!



203

Is het waar, ridder, heb ik m'n oren gebogen naar een onbetrouwbaar creatuur als Lilleham?

Luister, Wiske!



Lang geleden was ik verliefd op een wondermooie prinses. We hielden veel van elkaar maar door het slecht gedrag en verraad van Lilleham werd mijn geliefde door een roofridder geschaakt!



Zij kwijnde weg van verdriet en stierf... Madien ben ik nooit meer gelukkig geweest! ... NU ZAL LILLEHAM BOETEN!



204



Pak de lans, Lilleham, en verdedig je!



Ik zal geen genade kennen. Verraad zal gestraft worden en recht zal zegevieren!

205



Ik kan dat niet zien, Suske. Moeten we niet tussen beide komen?

Bemoei je hier niet mee, Wiske, en bid voor Lilleham!



Beef en sidder, valse schildknaap!

TJAK



En nu de genadestaag!

STOP

206



Lambik en Jerom!



Hoe komen jullie zo ineens hier, jongens?

We hebben onze vliegtuigjes achter het kasteel geparkeerd, toen hoorden we...

207



...die ingeblikte schreeuwert!

Niets zal mij van mijn voornemen afbrengen!



Lilleham moet sterven!



Vergeet het maar!

PAS OP, JEROM!

208







DEET UUR VAN AFSCHEID IS AANGEBROKEN.

Ik heb toch van je gehouden, Wiske!



Ik wil je wel geloven, Lilleham, maar ik vind het toch beter zo. Suske is mijn trouwste vriend.



Schildnaap, we vertrekken!

Ik kom, meester!



VERGEWUIFD DOOR ONZE VRIENDEN, VERTREKKEN RIDDER ERIK, LILLEHAM EN SUS ANTIGOOM TERUG NAAR FANTASIA.

Waarom huil je, Wiske?

Hij kon toch lief zijn!



LAATER THUIS.

Waar is Wiske, tante?



Boodschappen doen, Suske... Daar komt ze net aan!



Vier rode rozen en vier peperkoeken harten!!



Je begint toch weer niet opnieuw, hé Wiske!



Nee, tantetje, voor ieder van jullie een roos en een peperkoeken hart want... JULLIE ZIJN DE LIEFSTE VAN ALLEN !!



EINDE



WILLY VANDERSTEEN

SUSKE en WISKE

67. De poenschepper
68. Het eiland Amoras
69. De nerveuze Nerviers
70. De spokenjagers
71. Wattman
72. Jeromba de Griek
73. Het zoemende ei
74. De koddige kater
75. Het mini-mierenest
76. De ijzeren schelvis
77. De apekermis
78. De duille griet
79. De zeven snaren
80. De brullende berg
81. De circusbaron
82. De gramme huurling
83. De straatridder
84. De stemmenrover
85. De schone slaper
86. Tedere Tronica
87. De vliegende aap
88. De tamtamkloppers
89. De dollie musketiers
90. Sjeik El Rojenbiet
91. De speelgoedzaaiër
92. De briesende bruid
93. De snorrende snor
94. De sissende sampan
95. De kleppende klepper
96. Het rijmende paard
97. De junglebloem
98. Het hondenparadijs
99. De kwakstralen
100. Het gouden paard
101. De kaartendans
102. De dromendiefstal
103. De klankentapper
104. De wilde weldoener
105. De koning drinkt
106. De charmante koffiepote
107. De sprietatoom
108. Twee toffe totems
109. De wolkeneters
110. De zingende zwammen
111. De schat van Beersel
112. De groene splinter
113. Het geheim van de gladiatoren
114. De Tartaarse helm
115. De gezanten van Mars
116. De bronzen sleutel
117. De toornige tijtjaf
118. De gouden cirkel
119. Het sprekende testament
120. De geverniste zeerovers
121. De duistere diamant
122. De kale kapper
123. De zwarte zwaan
124. Het vliegende bed
125. De Texasridders
126. De windmakers
127. De knokkersburcht
128. Het brommende brons
129. Prinses Zagemeel
130. De steensnoepers
131. Het zingende nijlpaard
132. De stierentemmer
133. De tuf-tuf-club
134. De witte uil
135. De gekke gokker
136. De bokkerijders
137. De ringelingschat
138. Bibbergoud
139. De boze boomzalver
140. De zwarte madam
141. Het bevroren vuur
142. De mottenvanger
143. De malle mergpijp
144. Lambiorix
145. De stalen bloempot
146. De sterrenplukkers
147. De poppenpakker
148. De lachende wolf
149. De gladde glipper
150. Het Spaanse Spook
151. Het ros Bazhaar
152. De bevende Baobab
153. De nare Varaan
154. Rikki en Wiske in Chocowakije
155. De poezelige poes
156. Beminde Barabas
157. De mollige meivis
158. De vinnige Viking
159. De minilotten van Kokonera
160. De bokkige bombardon
161. De blinkende boomerang
162. De gouden locomotief
163. De vlijtige vlinder
164. De raap van Rubens
165. De sputterende spuit
166. De maffe maniak
167. De zingende kaars
168. De Efteling-elfjes
169. De amoureuze amazone
170. De olijke olifant
171. Walli de walvis
172. Het laatste dwaallicht
173. Het drijvende dorp
174. Het statige standbeeld
175. De kadulle Cupido
176. De pompenplanters
177. De adellijke ark
178. De stoute steenezel
179. De windbrekers
180. Het kregelige Ketje
181. De Perenprins
182. De koperen knullen
183. De toffe tamboer
184. De Regenboogprinses
185. De botte botaknol
186. De rosse reus
187. De droevige duif
188. De snoezige Snowijt
Het vliegende hart
189. De Belhamel-bande
190. De woelige wadden
191. De vergeten vallei
Toffe Tiko
192. Het Bretoense broertje
193. Hippius het zeevulien
Het verborgen volk
194. De gouden ganzaveer
195. De hippe heksen
196. De natte Navajo
197. Het Delta duel
198. De lieve Lilleham