

VERTONGEN & Co

DE DUIVELSE EXPEDITIE



HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS • CORTEGGIANI

VERTONGEN & Co

DE DUIVELSE EXPEDITIE



STANDAARD UITGEVERIJ



Die dag...

Maar Markske... iedereen heeft een goede verrekijker nodig! Wat ben je zonder?



30 euro! Een vriendenprijsje...

En wat moet ik ermee doen?



Maar... Een bijziende zoals jij zal eindelijk het leven van dichterbij zien!



Och, soms is het beter niet te veel te zien...

Toch, toch... Kom mee...



Ik geef een demonstratie, geheel gratis!



Kijk maar eens!

Bof... alleen om je ter wille te zijn...



Euh...



Dit is wat ik altijd al dacht. Mijn toekomst ziet er bijzonder duister uit.



Dat kan moeilijk anders. Je bent vergeten de doppen van de lenzen te halen.



Ziezo... Kijk nu eens... O!



Wat is er gebeurd?

... Dat de prijs van deze verrekijker plots de hoogte is ingegaan... Je had maar eerder moeten toehappen.



Wat? Maar...

Voor 1000 euro is hij van jou. Nieuwe vriendenprijs!

Vanwaar die plotse prijsstijging?
Kan je hem nu ook gebruiken
als tv of microgolfoven?

Nog beter! Als
teletijdmachine!

Als wat?

En ik lever
het bewijs...

Julie verwachtten toch oma
Boma in haar camper, niet?

Ja, maar wat
wil je zeggen?

Wel... KIKK!

O!

WOW!

VROOO...

Maar wat is
dat? Een oude
camper?

Hahaha! Nee... Dit is
een oud rupsvoertuig,
de Citroën-Kégresse. Hij
dateert uit de jaren 1930.

Hij stond al decennia
geparkeerd in een garage
bij een familielid.

Met dit type voertuig brak Georges-Marie
Haardt eropuit om de oude zijderoute te
openen voor autoverkeer. Men noemde
dat 'De Gele Kruistocht'.

Hij maakte een tocht van
13.000 km van Beiroet tot
Peking, over Turkmenistan,
Xinjiang en de Gobiwoestijn.

Met dit
oude ding?

Dit oude ding, zoals jij het
noemt, had namen... Een van de
rupsvoertuigen heette 'De Zilveren
Croissant' en een andere
'De Gouden Scarabee'.

Dit exemplaar daarentegen is zo
goed als nieuw en heeft nooit de
garage verlaten.

Het heeft dus nog
geen naam?



Toch wel... 'De Bronzen Worst'...

Ik had zoiets verwacht...



Maar we kletsen maar, terwijl je nog niet klaar bent...

Klaar? Waarvoor?



De Gele Kruistocht... De Gele Kruistocht...

Maar... Klaar om te vertrekken, natuurlijk! Daarom ben ik hier. Heeft Bieke niets gezegd?



Ik heb nog geen tijd gehad, ik had het zo druk met de voorbereidingen...

Balthazar!

WAF!



Hier, ik heb je reistas gepakt. Ga je omkleden.

Maar? Waar gaan we naartoe?



Naar China! Of toch bijna...



We doen de reis van 'De Gele Kruistocht' gedeeltelijk opnieuw...

De Gele Kruistocht... De Gele Kruistocht...



Publi-Time betaalt de kosten voor onze deelname aan de expeditie.

Ik ben er niet gerust op.



Naar China rijden in dat oude sardienblik voorspelt niet veel goeds.



We zijn niet alleen, als dat je kan geruststellen...



O... Er zijn nog gekken die hieraan deelnemen?

Natuurlijk... Nog zes andere teams... Dus zeven, met ons erbij.



Ja, verschillende teams nemen deel aan deze expeditie, die bijna identiek is aan die van de jaren 1930.

Hoezo, 'bijna'?



IK WEET HET!

Tijdens de oorspronkelijke expeditie zijn bepaalde rupsvoertuigen vertrokken van het westen naar het oosten...



... Om vervolgens halverwege andere deelnemers te ontmoeten die van het oosten naar het westen reden en dan samen richting Peking te vertrekken.



Dit keer vertrekken we allemaal op dezelfde plek, om dan onze eindbestemming te berekenen.



En welke route volgt de reis?



Ach nee... We rijden rond Matrakstan, want hun grenzen zijn gesloten. Er zijn weer interne strubbelingen.





Wel, ik kwam op het idee om aan onze handlangers ter plaatse te vragen om vlak voor het vertrek de banden van onze concurrenten te doorsteken...

Ah! Goed... zeer goed!

DE BANDEN?
KFWW!

DE VOERTUIGEN ZIJN UITGERUST
MET RUPS BANDEN, IDIOT!

VERTREK EN ZORG DAT ALLES GOED
KOMT! WAAG HET NIET TERUG TE
KEREN ZONDER OVERWINNING!

VLAM

GRRR... Als hij mijn zoon niet was,
zou ik me zowaar nog opwinden...

Intussen...

Trek niet zo'n zuur gezicht, papa...
We gaan een prachtige reis van
duizenden kilometers maken.

Daar maak ik me
niet zorgen om...

Duizenden kilometers in
die blikken doos... Brrr...

Je bent bang dat je
hoofdpijn zult krijgen...

Nee, pijn
aan mijn
bilen...

Je mag een makkelijk kussen
meenemen, Mark. Dat is niet
verboden door het reglement.

Oef! Tof! En
wat is dit?

De aanhangwagen
voor ons materiaal
en onze voorraden.

We hebben voorraad bij voor het geval we geen eten vinden in de woestijngebieden die we zullen doorkruisen.



En wat eten we?

Bomaworst! Mijn zoon sponsort de expeditie!

Waarom zijn ze zo aan elkaar geknoopt?



Zo is het makkelijker om ze op te slaan, hebben ze mij gezegd.

Bomaworst! Bwèk!



En dan breekt het moment van het vertrek aan...

Hier ben ik!

Endelijk!



STOP! STOP!

?



Meneer Fernand! Tot dat u afscheid komt nemen!

Ik wil jullie deze levensnoodzakelijke dingen verkopen!



Een Russische verrekijker en een landkaart uit de periode van 'De Gele Kruistocht'. Ik wist dat ik die nog had liggen!

Dit alles voor een vriendenprijsje...



Hm. Die kaart is misschien nuttig.

En met die verrekijker kan je in de tijd reizen, zegt meneer Fernand.



Goed. Bedankt, Fernand.

En dat alles voor een vriendenprijsje... Laten we zeggen...



HÉ? EN MIJN GELD?

Later, Fernand! Als we terug zijn!



De race start morgen in Turkmenistan.

Oei! Via de weg zullen we nooit op tijd komen.

VROOA...



Maak je geen zorgen, ik heb alles voorbereid.

Ah! Hier is de luchthaven.

VROO...



Ik heb een vrachtvliegtuig gecharterd!

?!?

VROOA...



Welkom aan boord, ik ben uw piloot. Mijn mannen brengen alles in orde voor het vertrek.



Een halfuur later stijgt het imposante vrachtvliegtuig op...

De vlucht duurt een paar uur, mensen! Doe maar een dutje!

VROOAA!

Een lange tijd later...

Oei! We hebben de beschaving al lang achter ons gelaten...

Het landschap ziet er hier dor en verlaten uit...



VROOAA...



We zijn er, mensen! Maak jullie klaar voor de landing...



O? Maar ik zie hier nergens een landingsbaan?

Het is hier ook niet mogelijk om te landen, met zo'n zwaar vrachttoestel...

Maar... Hoe wilt u ons op de begane grond krijgen?

Maak u geen zorgen. Ik heb alles voorzien. Stap maar in uw rupsvoertuig.



En...



Ah! Daar is de laatste deelnemer... Héhéhé...



Prima... Voordat ze in het kamp arriveren...



... heb ik nog alle tijd om mijn ploeg SABOTEURS instructies te geven!



We zitten vast in het rulle zand! Wat nu?



Geen nood! Mijn rupsvoertuig is daarop voorzien...

Het lukt! De rupsbanden zijn vrij!



Daar! Het kamp van waaruit we zullen vertrekken!





Zes saboteurs, voor zes deelnemers... Kinderspel!



Ah! Hier is het...



O! Maar?!



Julie zijn maar met twee? Julie zouden met zes zijn om te saboteren, één per rupsauto!

Maak u geen zorgen. Wij lossen het wel op. De anderen kregen schrik en hebben de benen genomen.



Er is een inspecteur van Interpol aangekomen in het kamp... Hij zal de wedstrijd volgen in zijn 4x4, om het goede verloop te controleren.

Verdomd! Dat stond niet op het programma!



Het klopt dat we door een paar gevaarlijke zones moeten, maar toch... Wie is er zo idioot om zo'n opdracht te aanvaarden?



INSPECTEUR PORE!
Wat een verrassing!
Wat doe jij hier?

Interpol heeft mij hierheen gestuurd, om de goede gang van zaken te bewaken.

U bent hier wel ver verwijderd van uw ambtsgebied!



Zelfs in de uitloeken van de beschaving moet de wet zegeviaren!



Dat is dus die idioot!

En het reglement is het reglement!



Ja... Het reglement... Dat heb ik goed bestudeerd!



Ik moet snel met de wedstrijddirecteur spreken! Héhéhé!



En... Dus... U gaat ons volgen met deze 4x4?

Ja... Zo zal alles vlekkeloos verlopen...



Ik vrees dat dat niet mogelijk zal zijn, mijn beste Porei.



Meneer de wedstrijddirecteur... Euh...

Er is het reglement, mijn beste... Iemand herinnerde mij net aan het reglement.



Ik lees: Enkel voertuigen uitgerust met rupsbanden kunnen deelnemen aan de expeditie. Voertuigen met gewone banden worden uitgesloten.

Maar... Maar...



Geen gemak, Porei. Het reglement is het reglement. Het spijt me.

Het spijt mij nog meer... Uw dwaze reglement brengt het verloop van de expeditie in gevaar.

Hèhè! Dat heeft gewerkt!



Ik ga mijn sabotageurs geruststellen!



Ik vind het ook jammer, beste vriend...

Maar ik nog meer...

Er is nochtans een oplossing!



U zou uw 4x4 kunnen uitrusten met rupsbanden!



En waar vind ik die, uitkruiken? We zijn hier in Dinges... euh... Dingessten. Je vindt hier niet op elke hoek een grootwarenhuis!

Nou... Misschien als je een beetje zoekt...



Het is geen drama, beste vriend. Maak je geen zorgen. Niemand loopt enig gevaar.



Je zult zien dat alles oppertbest zal verlopen.

Als jij het zegt...



Maar op dat moment komt het gevaar dichterbij... Of toch bijna...

Hoewo, ze willen toch niet deelnemen?



Julie collega's hebben niets te vrezen!
Ik heb net die politiemannen uitgeschakeld!

Ze vinden dat ze niet
genoeg betaald worden...



Goed, goed... Dat
kan kloppen. Mijn
papa is zo gierig
als wat. Daarom is
hij ook zo rijk!

Maar er is geen
probleem. Laat
het saboteren
meer een
ons over.



Dat is niet zo gek. Zo bespaart
mijn papa heel wat. Hij zal
tevreden zijn.

Euh... Zo zien
wij het niet...



U geeft het geld van de
anderen gewoon een ons.

Wat?
Wablief?



We zijn elke cent waard! We hebben
een uitstekend idee om de race van
bij het begin te saboteren!

Ah? Welk?



De nacht voor het vertrek doorsteken
we al de banden van de auto's!

Aha! Goed idee! Prachtig...
De banden doorsteken...



**GRKKK!
PFF! PFF!**



HET ZIJN RUPSVOERTUIGEN, IDIOTEN!!!



RAAH... Een mens
zou zich weerlijk
nog boos maken...



Rupsbanden... Jaja...
Achteraan! Maar
niet vooraan!



Niet vooraan... Jajaja!
Ik had hetzelfde idee
kunnen hebben!

Ah! Ziet u wel?



Zodra iedereen slaapt,
gaan we aan de slag!

De deelnemers genieten van een laatste avond
alvorens de weg naar het avontuur in te slaan...

Kop op, inspecteur. Je kan
niet deelnemen aan de race,
maar alles komt goed.

Maar ik kan de opdracht van
Interpol niet vervullen! Mijn eer
als politiemann komt in gevaar...



144

Laten we maar gaan slapen.
We moeten morgen vroeg uit
de veren voor de start.
Doof het vuur, Mark.



Zo heb ik ze dat
zien doen in films...



OEE! OEOEI!



Doen ze dat zo
in films, papa?



Eemaal het vuur geblust, zoekt
iedereen zijn slaapzak op.

Waar is
Balthazar
eigenlijk?

Hij doet zijn
wandeling...
Geen nood, hij
komt wel terug.



O... Dan ben ik gerust.
Slaapwel, oma Boma.



Maar wat verderop liggen een paar
sinistere individuen op de loer.

Héhéhé!

Ik wou net
hetzelfde zeggen.



148

Alle rupsvoertuigen staan netjes op een rij voor de start van morgen.

Hebben ze dat nu gedaan om het ons makkelijk te maken?



Begin jij met het eerste voertuig, ik hou me bezig met het volgende.



Pff!... Het lukt me niet... Kom me helpen...

GRRR...



Waarom zeg jij GRRR?



Maar ik heb helemaal niet GRRR gezegd!



Toch wel! Je hebt GRRR gezegd! Je gromde als een hond!

GRRRRR! **EEN HOND!**



WAF! WAF!

AAAAH!

Die stond niet op het programma!



Er...

Een HOND?

Ja! We hebben onze missie niet tot een goed einde kunnen brengen...



We hebben enkel de banden van het eerste voertuig kunnen doorsteken.

Maar... Wat moeten we dan doen? Ik moet deze race winnen!



Mijn papa zou zeggen: waarom het moeilijk maken als het ook makkelijk kan?



Maak u geen zorgen. U zult winnen. We hebben nog een paar verrassingen in petto.

Ah! Goed zo!



De volgende ochtend, vlak voor de start...







Het is niet onze schuld! Ai!

HM!
JULLIE HEBBEN MIJN BANDEN STUKGEMAAKT!



Het was donker en al die rupsvoertuigen lijken op elkaar! We hebben ons best gedaan!

Wel, doe dan nog beter je best!



Herstel die banden zodat ik weer kan vertrikken!



Is er een probleem, meneer?

Waar bemoei jij je mee?



Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid en...

Jij bent hier helemaal niks! Ik heb de wedstrijddirecteur gehoord!



Jij valt buiten het reglement! JIJ BENT NIKS! LAAT MÊ MET RUST!

Snif...



Hij heeft gelijk... BOEHOEHOE... ik ben een niemendal! Niks! Boehoe...



Kom, kom, Parei... Stop met dat zelfbeklag. Ik denk dat ik voor u een rupsauto heb gevonden!

Waar? Waar? Zijn ze hier ergens te koop?



Nee, maar een boer heeft er een in zijn schuur staan... Hier is zijn adres.

Maar... Hoe vind ik dat? Ik...



Je hebt toch een gps? Opschieten! Je wordt niet betaald om niks te doen!



En nadat Parei eindelijk hetzelfde rondje heeft gereden in de bergachtige streek...

Een gps... Pff! Die dingen werken hier nauwelijks... Ah! Wacht! Daar...



Daar is het!



Je zou zweren dat er hier alleen maar geiten zijn! We zijn hier toch niet in Matrikstan?



Ah. Daar is iemand die geen hoorns heeft.

Hallo! Hallo! Komt u voor het rupsvoertuig?



Euh... Jaja... Waar is het?

In die oude schuur.



De Russen hebben het hier achtergelaten, toen ze hier de laatste keer gepasseerd zijn. HNNRR... Kom kijken.



Fantastisch, hè? Ik heb het goed onderhouden en het loopt als een horloge!



Ik ruil het voor uw 4x4, die praktischer is om mijn geiten mee te vervoeren.



Wanneer zijn banden gerepareerd zijn, probeert de laatste deelnemer zijn achterstand weer in te halen...

O! Kijk! Die raken niet ver meer!

VRooo



Eentje minder om te saboteren!

Hèhèhè!



De vijf overige teams krijgen we nog wel!



Verder op het traject...

Is alles in orde, mensen?



Ik word zeeziek van al dat gewiebel.

Hou op met je te beklagen, papa.

Paulien heeft gelijk, Mark. We zijn nog maar echt uur onderweg.



Je moet eens leren op je tanden te bijten.



Kijk! We komen aan bij de eerste stopplaats!



De anderen hebben al hun tenten opgeslagen.



Hmm... Dat ruikt lekker!

Welkom, vrienden. Is de rit meegevallen?

We hebben net de soep opgewarmd! Test toe!



HMM... Bedankt! Daar krijgen we het zeker warm van.

Het is zo koud en stil op dit bergplateau!



VROOO

SWI?



VROOO

GRRR

Ah! Daar zijn de achterblijvers...



Bedankt dat jullie op ons hebben gewacht... We hadden stormweg een platte band bij het vertrek!



Stormweg... GRRRR!

AI! OE! Ik heb niks gezegd!

PAF!



En dan kunnen de deelnemers van een welverdiende rust genieten...

Kan ik twee klontjes suiker hebben?

Voor in je koffie?



Nee... Een voor in de benzinetank van een van onze concurrenten en een tweede voor die hond die hier 's nachts rondwaalt.

Je hebt gelijk. Als we ze een voor een uitschakelen, valt het minder op.



De volgende ochtend gaat de expeditie verder...



... met de nodige tegenslagen, veroorzaakt door de saboteurs.



Hahaha! Nog slechts vier deelnemers te elimineren!



Maar soms zijn het de natuurelementen die tegenwerken...



Die brug wiebelt en kraakt aan alle kanten... Hou jullie goed vast. Als ze het begeeft, storten we in die kolkende rivier...

OEF! We hebben het gehaald!



Gaaf het een beetje, papa? Niet te misselijk?

N... N... Nee... Man, man, man! Miserie, miserie!



En de volgende nacht...

Het volgende slachtoffer...

De volgende slachtoffers! Het gaat niet vlug genoeg! Ik ben van mening veranderd...



We saboteren ze allemaal, zodat we eindelijk een voorsprong kunnen nemen!

Dan moeten we hun rupsbanden stukmaken! Dan vallen ze definitief uit de race.

Vergeet die hond niet! Je hebt hem gekalmeerd met dat suikerklontje, maar onze suiker is op!



Geen paniek... Ik heb een idee om hem te elimineren!



Een halfuur later...







Schurken! Jullie zouden tenminste kunnen stoppen om ons te helpen!

Maak je niet druk, oms. Voor sommigen is winnen belangrijker dan deelnemen...

We zijn blijkbaar niet de enigen met pech. Ik zie de achterblijvers niet opdagen.

Kijk eens met de verrekijker van Fernand of je iets kunt zien. Dan dient die tenminste ergens voor...

Nee... Niks te zien aan de horizon...

Ik vraag me af wat er aan de hand is...

SABOTAGE!

Er is hen hetzelfde overkomen als ons... Bekijk dit... De rupsband is op verschillende plaatsen gebarsten...

Dat valt niet te repareren en ik had dit niet voorzien. We hebben geen reserverupsband...

Denk je dat de kerels die ons ingehaald hebben dit hebben gedaan?

Wie anders? Je hebt die griezel spottend horen lachen... Ik vrees dat we de race verloren hebben.

En als we Wegenhuip zouden bellen?

Maar Mark, het zou dagen duren vooraleer iemand ons kan komen depenneren, in deze uitloek...

Ja... En intussen nemen die saboteurs een enorme voor-sprong op ons...

Dat is nog niet zo zeker! Kijk! We kunnen ze nog inhalen...

Maar hoe dan wel?

Op de oude kaart van Fernand staat een kortere weg door de bergen aangeduid! We kunnen sneller dan onze concurrenten de finale halen!

Wow! TOF!

Maar dan wel te voet, want ons voertuig zal hier nog lang geblokkeerd staan.

Bof! We hebben gelukkig genoeg te eten!



Hmm... Wat conserven...

En de worsten van meneer Boma! Goed, die zijn niet te eten, maar als de nood het hoogst is...



... is de redding nabij! **DE WORSTEN VAN BOMA! ZO HARD ALS BETON!** Dat is het!

DE WORSTEN...



DE WORSTEN! TRALALA! RUMBA! RUMBA!



KIJK!



Doet dit jullie niet een iets denken?

Natuurlijk! Als we ze goed vastmaken en gezien de hardheid van het product...



Vlug, Mark! Geef me de gereedschapskist!

Jawel, chef!

24B



En wat later...

Ziezo... Dit zal zeker standhouden...

Jij bent de beste, oma!



Vooruit met de geit!



Nee... De nacht gaat vallen... We kunnen beter eerst een paar uur rusten vooraleer we aan de laatste etappe beginnen... Wie weet wat ons nog te wachten staat.



En dan komt de nacht...



HAHAHA!

Nog een paar honderd kilometer en we hebben het gehaald!



De volgende ochtend...

Kom, we gaan kijken of die kortere weg nog steeds bestaat...

24B

En terwijl het team van de saboteurs gezwind voorsprong neemt op de hoogvlakte...

Hahaha! Snuf alvast de frisse lucht van de overwinning op...



... zoeken onze vrienden met hun Kégresse de kortere route, die ze op de kaart van Fernand vonden...

BRR... Het klimt maar en het wordt steeds kouder...



Gelukkig sneeuwt het niet!



Euh...

Hé!



Je zou soms beter zwijgen, Mark!



En dan volgt de afdaling, in de richting van de zone met het nulpunt.

Ah! Zien jullie wel... Nu gaat het beter... Het regent!

Meer zwijg toch!



Maar wat lager...

Wat naderen de finish...



Ons doel ligt achter die twee uitstekende rotspunten...

**WE HEBBEN
GEWONNEN!
WE HEBBEN...
EUH... O!**

?!
O!



Maar... wat doen die daar? Hoe komen ze hier? Ze hebben zeker vals gespeeld!



Dag, jongens! Jullie hebben er wel lang over gedaan!

Klim weer in jullie bliken doos en verdwijn!



**IK WIN HIER...
EN NIEMAND
ANDERS!**



VERDWIJN!!! Ik wed dat jullie niet eens weten wat er in deze grond zit!

Toch wel... Stenen, rotsen...

Hihiji! Ik wist wel dat jullie onnozele stumperds zijn...

En onder die stenen en rotsen zit LITHIUM!

UH? WAT?!

Naar het schijnt is de voorraad lithium die hier in de grond zit groter dan die van Bolivia en China samen.

Nee maar! Hoe weet jij dat allemaal, snobneus?

Wie is die kleine bebieder?

Ik heet Paulien.

Ze is onze dochter!

Ze is slim en weet veel. Dat heeft ze van mij.

Daar heb ik lak aan! Deze grond is van mij! Dat moet, want anders zal papa mij onterven!

Echt? Oei, oei!

En het is echt niet het goeie moment... Ook al lopen jullie mij voor de voeten, dat lithium zal mijn papa nog rijker maken dan hij al is.

Wat? Dat kan niet! Dat mag niet!

Toch wel... De winsten van het lithium zullen worden verdeeld onder de bewoners van de omliggende gebieden... Hebt u de kleine lettertjes van het wedstrijdcontract niet gelezen?

Dan laten jullie mij geen keuze!

Te laat! WIJ hebben de grond al opgeëist via onze satelliet-verbinding!

GRRR!

Dat die straathond maar niet dichterbij komt, of ik leg hem om!

WAF! WAF!

Stil, Balthazar!

PAW!



Maar... Waar komen die vandaan? Deze zone is zogezegd verlaten!



Je hebt in elk geval geen verrekijker nodig om ze te zien aankomen...



HALT!

Mijne heren, ik weet niet wie jullie zijn, maar jullie zijn hier op mijn grond!



HAHAHA! Dat zal wel... Wij zijn hier thuis, vreemdeling!



En het kost 20.000 euro per kop om door ons gebied te trekken. Dat is in totaal 140.000 euro. Voor de hond is het gratis.



En waar wilt u dat we zo'n som vandaan halen in deze uithoek? Zal ik naar de bank om de hoek lopen?

Zoek het maar uit! Zoniet... pang!

Pang? Oei!



Waarom slechts 160.000 euro, als u zoveel meer kunt verdienen?



Luister... zwzzz... zwzzz... U laat ons vrij en... zwzzz... zwzzz...

O! Jaaaa! Dat is niet zo gek!



LOSGELD!
Jaja!



Dus, uw vader is stinkend rijk?

Euh... U moet niet alles geloven wat ze in uw oor fluisteren, hoor...



Goed, nu dat geregeld is, gaan wij er maar vandoor!

Geen sprake van! Wij laten geen lastige getuigen lopen, dus...



Dus?







EINDE

WIJ STRIPS

*Een dag zonder F.C. De Kampioenen,
is een dag niet geleefd. Mijn gedacht!*



NU OVERAL TE KOOP!

 /StandaardUitgeverijStrips

©2021 Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
© VRT, Hec Leemans
© Lighthouse Productions, Swerts & Vanas

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Voor meer info:
www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be

D/2021/0034/88
ISBN 978 90 02 27196 0

Je vindt alles over
F.C. De Kampioenen, Bakelandt,
Nino en Hec Leemans
op de website:

www.zitacomics.com en
www.facebook.com/bakelandtintegraal

OP AVONTUUR MET VERTONGEN & Co



REEDS VERSCHENEN:

1. HET GOUDEN BOLLEKE
2. EEN DAG IN DE ZOO
3. DE GESLEPEN SLAPER
4. DE GOUDZOEKER
5. DE FILECLOWN
6. DE GEPATENTEERDE PESTKOPPEN
7. DE BASTAARD VAN BENIDORM
8. DE VLOEK VAN DE JAPANSE VAAS
9. DE LAATSTE VAMPIER
10. HET EXPERIMENT VAN PROFESSOR FLESSENTREKKER
11. AVONTUUR ONDER NUL
12. DE HEER VAN CASTELROC
13. DE ZYGOMATIEKERS
14. MARK VAN DE JUNGLE
15. DE TERUGKEER VAN HET BEEST
16. DE VERDWIJNING VAN OMA BOMA
17. HET UUR VAN DE JARHALS
18. DE SPOKEN VAN DE DOEDELZAK
19. DE SCHADUW VAN FANTOMARK
20. DE RALLY VAN MONTE CACAO
21. DE KUS VAN DE VAMPIER
22. HET HUIS VAN DE BEER
23. POREI TEGEN POREI
24. BALTHAZAR VAN BASKERVILLE
25. OPERATIE FRANKENSTEIN
26. FORMULE H₂O BIS
27. KAPITEIN MARK
28. DE HUWELIJSREIS VAN BIEKE
29. GEWICHTIGE ZAKEN
30. DUEL AAN DE TOP
31. PRINSES BIEKE
32. VERTONGEN IN NEW YORK
33. HET VIRUS VAN DE VAMPIER
34. HERRIE BIJ DE GORILLA'S
35. DE DUIVELSE EXPEDITIE

In voorbereiding:
36. Spasmus Mark



ISBN 978 90 02 27196 0



9 789002 271960

STANDAARD UITGEVERIJ

Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be

11/21