

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

PALJASKOF



JEF MYS

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

PALJASKOF



Mezzanine

OP EEN MOOIE
WINTERSE DAG.

Hoe mooi! Deze prachtige natuur
doet een gedicht in mij
opborrelen!

Machtige winterkoning...
uw zuivere lucht, zalvend als
honing... sprankelend wit, uw
mantel van sneeuw... omhul
mij als... als... als?!

Iets dat rijmt op sneeuw?
Leeuw?... Meeuw?...
Spreeuw?... Schreeuw?...

Ha, een sleeuw?...
Euh, een slee?!

Zeker achtergelaten
door kinderen!

Ik voel me weer jong!
Eventjes omhoog...

En dan oeps! 100 per
uur naar beneden!

YAHOE

Kijk!... Zonder
handen!!!

!?!



HULP! HUULP!
HUULP!!
JUUL!!!

PLATSCH

Van mijn erf, paljas! Of
moet ik de politie roepen?!

Die man noemde
mij paljas?!
Misschien heet
ik wel zo?!
Vreemde naam!

Die man kent me
misschien!

Dag, meneer! Ik ben meneer
Paljas en ik ben mijn geheugen
kwijt zodat ik mijn huis
niet meer terugvind!
Weet u soms waar ik woon?

Haha, jaja!! U bent
zeker van die inrichting,
wat verderop!

Inrichting?
Wat bedoelt
die man?

Potverdikke! Is het zó erg
gesteld met mij?!

Wat kan ik voor u
doen, meneer?

Aheum...

Mij binnen-
laten! Ik
denk dat ik
hier woon!

Ik denk
het niet!
Ik ken
u niet!

Ik ben Paljas
en ik ben mijn
geheugen even-
tjes kwijt!

Tja, zo zitten
er hier wel
meer! Maar
ik denk dat u
te veel pintjes
hebt gedronken.

Beste vriend, ik
ben zo alcoholvrij
als twintig emmers
plat water!

In ieder geval, meneer
Paljas, hier woont u niet!
Ik kan u niet helpen!



URENLANG LOOPT TEOFIEL
VERLOREN ROND.

Waarom moest ik ook zó ver
van huis gaan wandelen?
Niemand kent me hier!



Ik krijg wel grote
honger en ik heb
geen cent op zak!



13

Ho! Een abdij waar
ze kaas maken?!



Zo 'n stuk paterskaas
lust ik wel!



Haha! Hier
moet ik zijn!



14

Hoho! Huum!!



Ik kom deze bol
betalen als ik
mijn geheugen
terug heb!



Hela, jij! Halt! Stop!
Geef die kaas terug!



Houd de
dief!!!



Oei-oei! Wat spook
ik toch allemaal uit?!



16



Die trein rijdt stapvoets. Dat is mijn redding!



Pff!... Mij zó doodlopen voor een bol kaas!... Hebben jullie dat ook gezien?!



Die containers zijn voor Rusland! Dat ze de dief ook maar meenemen!



Eerst een hapje eten! En in het volgende station stap ik naar het politiebureau!



Daar kunnen ze wel opsporen waar ik woon en wie ik ben!



Hé! Die deur staat open!



Wat een knus gezelschap!



Dat nodigt uit voor een klein dutje!

SPOEDIG LIGT DE DOODVERMOEIDE TEOFIEL IN DROMENLAND. MAAR DE CONTAINERS WORDEN METEEN IN EEN VRACHTVliegtuig OVERGELADEN...



...DAT RICHTING
RUSLAND VLIEGT.



ONDERTUSSEN
BIJ JOMMEKE...

JOMMEKE! FLIP!!
EETEN!!!



Mm! Balletjes in
tomatensaus!
Met frietjes!
Njam-njam!

Bah! Vlees!
Geef mij maar
nootjes in
kokosmelk!



Mijn ventje is nu
nog niet thuis!
Zijn eten wordt
koud!

Als hij nog lang
wegblijft, kan
zijn portie niet
meer koud
worden! Dan zit
alles in mijn buik!



Misschien zit hij bij
Charlotte?



Teofiel? Die
is hier niet!
Misschien
bij Greet?



Nee, Marie!
Je ventje
is hier niet!



Waar zit hij
toch? Moet ik
nu kwaad
of ongerust
zijn?



Kom, Flip! Filiberke
optrommelen en
vader zoeken!

Pekkie kan
aan zijn
pantoffels
ruiken!



O! Jommeke,
kom alsjeblieft
terug met
goed nieuws!



Op vaderjacht!



ALS DE NACHT VALT...

Niets! Vader
is spoorloos!

Oei-oei!...
Oei-oei!...



Morgen houden we met al onze vrienden een grote zoektocht!



DE VOLGENDE DAG, IN RUSLAND...



DIMITRI! Telefoon!!!



Waaw! Wat heb ik lekker geslapen!



Een speelgoedfabriek? Hoe ben ik hier terechtgekomen?



Maar?!... Moskou?! Dat ligt in... RUSLAND!!!



Die container was bestemd voor RUSLAND!!!



Ik durf geen hulp vragen aan die mensen van de speelgoedfabriek!



Ze denken misschien dat ik een spion ben!... Oei-oei!... En dan vlieg ik zeker in de cel!...



Er zit niks anders op dan te liften naar Moskou. En daar de trein te nemen naar huis!





Naar huis?! Ik herinner me niet in welk land mijn huis staat! Verdorie toch!!...



UREN VERSTRUKEN.

En niemand stopt! Mocht Miss Rusland hier staan te liften, dan stond er direct een file!



Ook dat nog!



VORSTENDOM KOERKOEMANIE
• ZIJN WATERBRON MET SMARAGDEN BABOKSJKAJKA
• ZIJN VROLUKE BEVOLKING
• ZIJN KNIEKE 100-JARIGEN



Een huis! Vlug vragen om te schuilen!



BONK
BONK
BONK



HATSJOEF



Heu... goeiendag! Ik ben meneer Paljas! Ik zoek een schuilplaats voor ik in een sneeuwman verander!



Volg me, meneer Paljaskof. Naar mijn meester!



ZW ZW ZW...



Welkom, Paljaskof! Drink een stevige borrel wodka met mij!



Heerlijk! Dat zal mij lekker opwarmen!



**TEOFIEL VERTELT ZUN VERHAAL
OVER HET GEHEUGENVERLIES
TOT PLOTS...**

Zeg eens, Paljaskof, wat kom je hier zoeken?



Hé! Ik herinner me iets! Een mop!



Een bedelaar belt aan en een vrouw doet open. Wacht even, zegt ze. Ik haal wat soep en een oude hoed! Mevrouw, antwoordt de bedelaar, als het voor u eender is, zou ik liever de soep in een bord willen!



Dat is gek! Ik herinner me moppen die ik vroeger nooit kon onthouden!



Zeg, Sergeï, je broer Pjotr, de grootvorst van Koerkoemanië, is toch op zoek naar goede moppenvertellers?



Inderdaad! Hij wil dagelijks een uurtje lachen! Omdat het gezond is! Haha!



Je wilt toch wraak nemen omdat hij je verbannen heeft naar dit krot? Luister...



OP HETZELFDE
MOMENT THUIS...

Hier komt vader dikwijls wandelen!
We verspreiden ons en zoeken tot
we erbij neervallen! Succes!

Hik zweer dat huu
Teofieltje vanhavond
hin huu harmen ligt,
madam Marie!



Ja! Wij kennen
de possen als
onse proeksak!
Wie zoekt, die
findt!



Jacht op
Teofiel!



UREN VERSTRUKEN,
ZONDER RESULTAAT...

Daar, een patertje!
Misschien heeft die
Teofiel gezien?!



Beste pater, ik zoek een
man met een neus als een
augurk, een kort snorretje,
zwart stekelhaar en...



De kaasdief!
Zeker weten!

?

Die heeft een bol
kaas gestolen en
is op een trein
gesprongen! Richting
Rusland!



Rusland? Wat is hij
daar gaan zoeken?



Wablief!?!...
Naar Rusland?
Ongelooflijk!
En waarom?!

Naar 't station!
Daar weten ze
zeker meer!



Flip, verwittig de
anderen dat ze
stoppen met
zoeken!



IN HET STATION.

Klopt!
De containers op die
trein waren bestemd
voor Rusland!



Maar mijn man is zeker vroeger van die trein gesprongen?!



Dat is waar! Meneer, kunt u vragen of er een man is meegereisd in een van die containers?!



Momentje.

Hallo, Dimitri! Je bent toevallig geen man in je containers tegengekomen?



41

Een man?! Nee, niemand gezien!



Ho!... Wacht eens!



Wat?!... Een horloge? Wat staat erop?... Voor mijn lief Teofielkje!...



42

Vader zit dus echt in Rusland! Ik ga hem terughalen met de vliegende bol!



Ik ga mee! Kom me thuis oppikken!



OKEE

BIJ DE PROFESSOR.

Een berichtje?



Het is hier te koud! Ik ben met de bol naar Spanje om te manebaden... ik bedoel, zonnebaden!



43

Als je dringend op avontuur wilt, neem dan de ton!



Oef! Filiberke, Flip en moeder ophalen en recht naar Rusland!



44

Komaan, moeder! Vlug! Spring erin!





Pjotr was razend!
Ik werd onmiddellijk
verbannen naar
dit houten krot!



Dat is heel erg, meneer Sergeï!
Maar wat kan ik daaraan doen?



Je kunt me helpen
en in ruil geven
wij je geheugen
terug. Beloofd!



Hoe gaan jullie
dat fiksen?



Hatsjoef kan hypnotiseren!
Daarmee brengt hij je
geheugen terug!



Laat maar eens zien
wat je kunt, Hatsjoef!



Je oogleden wegen
5 kilo!...



Je hoofd weegt
100 kilo!...



... SLAAAAAP!...



Ziezo! Hij is
vertrokken!



Hij gelooft in
onze goede
bedoelingen.
Maar in
werkelijkheid...



... zal Paljaskof voor Pjotr en zijn
familie moppen tappen, zodat
wij ongehinderd de smaragden
baboesjka kunnen stelen.



WAT LATER.

Maak onze vriend maar wakker! We naderen het paleis.



Zeg, trompetvogel! Ik ben niet doof, hoor!



Ik ga vergiffenis vragen aan mijn broer! En om hem gunstig te stemmen, mag jij voor héél het paleis moppen tappen!



Met plezier! En daarna geven jullie me mijn geheugen terug! Oké?!



Daar is het paleis!



Grootvorst Pjotr zal schrikken! Hahaha!



SERGEÏ?!?! Durf jij hier nog te komen?!



Ik wil mijn broer spreken! Zeg hem dat het me spijt!



Benieuwd of hij dat zal geloven! Een momentje!



Sergeï! Bandiet! Moet ik echt geloven dat je berouw hebt?!



Ja! En om te bewijzen dat ik het meen, heb ik iemand meegebracht!



Een geboren moppenverteller! Hij is de beste!



Als je me mijn fouten vergeeft, komt hij iedere dag een uurtje moppen tappen!



Hm! We kunnen inderdaad wat nieuwe moppen gebruiken!



Kom maar mee naar de grote zaal! We zullen eens zien of we kunnen lachen met je moppen!



Hé! hé! Het gaat lukken!



GROOTVORST ROTR HEEFT IEDEREEN UITGENODIGD IN DE GROTE ZAAL EN NA DE EERSTE MOR...



Die zullen ons het eerste uur niet storen!



Aan 't werk! Naar de waterbron!



Baboesjka, meisje, je mag met ons mee op vakantie!



Ze kan gemakkelijk van haar sokkel getrokken worden!



Want baboesjka is...



... een holle poppemie!
Ja! Los!



Hoor ze lachen! Paljaskof mag ons straks die moppen ook vertellen!



Oef! Ze past juist in de kofferbak!



Nu wachten op Paljaskof. En dan... foetsie!



WAT LATER.

Hahahaaa!
Ik heb buikpijn van het lachen!



Deze man is
goud waard!
Wat een
talent!



Ik weet het!
Hahaa!
Hij is tof!

Ik vergeef je je fouten.
Jullie mogen weer
in het paleis komen
wonen. Maar!...



65

Op één voorwaarde!
Paljaskof verhuist
mee naar hier!



Oké! We halen
onze spullen en
zijn vanavond
terug!

Kom,
Paljaskof!



En wanneer krijg ik mijn
geheugen terug?

Straks! Tap eerst
nog wat moppen
voor onderweg!



HAHAHAHA
HOHOHO
HI HI HI HI



66

LATER.

Luister! Om je
je geheugen terug te
geven, zal Hatsjoef je
eerst hypnotiseren!



SLAAAAP! Je
oogleden zijn
rolluiken...



Zware
rolluiken...
SLAAAAAP!



Zo! Van hem
hebben we geen
last meer!



Oké! Nu eerst het beeld
verstoppert bij Jaransk,
mijn goede vriend in
de Zwarte Bergen!



Wablief?!
Bij die brute
beer?!



68

Kon je niemand
anders vinden?
Ik ben bang
van hem!



Bij hem is
het beeld echt
veilig! Hij is
een reus!



JARANSK! GOED VOLK!!
Ik heb een lamsbout
meegebracht!



Een lamsbout?!



Amaai! 't Is wel een
mager beestje! En
het heeft een snor!



Grapjas! Kom, steek je
vuur aan. Dan kunnen
we smullen!



AL SMULLEND
LUISTERT DE
REUS NAAR
HET PLAN VAN
SERGEI...



... en als het volk van Koerkoemanië
mij als grootvorst weigert te
gehoorzamen, dan stuur ik
mijn kraai hierheen...



... met het bericht
dat je het
beeld in het
Kollasjkofravijn
mag gooien!



In ruil krijg je
elke dag een
lamsbout!
Een grote!



Met
patatjes?!...

Met
patatjes!



Ik zet mijn eisen op papier.
Mijn kraai brengt die
brief naar Pjotr.
Hij zal moeten toegeven!



KILOMETERS
DAARVANDAAN...

Hoe vind ik mijn ventje
terug in zo'n groot
land? Waar zit hij?



Het is hier Reusland,
in plaats van Rusland!

De container is in een
fabriek in deze
stad geleverd!



Daar is een herberg!
We gaan er een
stukje eten!



Misschien
hebben ze
Teofiel
gezien?!



Een vliegende bierton?!?
Met ventjes erin!!



Dag, meneer! Kunnen
wij hier iets eten?



BORSJTSJ!



Moet je daarom vloeken?
Het was maar een
vraag, hoor!



Borsjtsj is geen vloek! Borsjtsj
is een koude rauwe rode-
bietensoep met ui, selder
en paprika! Lekker!



Euh... ik heb plots
geen honger meer!



Dat is raar! Mijn
honger is ook over!



Zeg, meneer Borsjtsj,
hebt u deze man
niet gezien?



Ho! Die ken ik!
Hij zit binnen!
Kom!



Wablief?

Niet te geloven!
Wat een geluk!



Maar hij ziet er wel anders
uit dan op die foto!
Kom maar kijken!



Wat is er toch
met mijn
man
gebeurd?!



Hier zit hij!



Maar dat is Teofiel
helemaal niet!
Dat is iemand anders!



Teo... wie? Natuurlijk
niet! Dit is mijn
vader, Vladimir!



Vladimir! Haha! Vader!
Honderdvijftien
jaar jong!!!



Tja, ieder mens
heeft ergens
in de wereld
een dubbelganger
rondlopen!



Dan vliegt er een
tweede papegaai
zoals ik rond!
Fantastisch!



Het is te hopen dat we die
nooit tegenkomen!
EEN betweter is genoeg!



Hoe komen jullie trouwens aan die foto van Vladimir?



Maar dat is Vladimir niet! Dit is mijn vader! Wij zijn op zoek naar hem omdat...



Onze ton gaat ervandoor!!



Ik vlieg erheen! Ik ken de besturing!!



Hier is de reddende engel!



Laat nonkel papegaai maar doen! Die kent wat van vliegen!



De landingsknop indrukken!



OEI!







Paljaskof is de moppentapper van grootvorst Pjotr!



Mijn vader kan helemaal geen moppen tappen!



93

DE JONGEN VERTELT HET VERHAAL VAN SERGEI EN ZIJN MOPPENTAPPER.



Wil je ons naar de grootvorst brengen?

Met de vliegende ton? Joepie!



Teofiel, hier komen we!



94

OP HETZELFDE OGENBLIK WORDT TEOFIEL UIT ZIJN HYPNOSE GEBONKT...



Wat was dat?! En verdorie, waar ben ik??



BAM



95

Oef!... 't is maar de wind die het luik doet klapperen.



Maar... waar ben ik?... Wat is er met mij gebeurd? Ik snap er niks van!



96

Wat is er toch met mijn Teofiel
gebeurd? Waar is hij?...
Ik verga van angst!



Wat doe
ik hier?!?



En wie ben jij
eigenlijk?! Spreek!



Geheugen,
geheugen, waar
zit je toch?!



Daar is het paleis van
grootvorst Pjotr van
Koerkoemanië!



Wat valt er daar uit
de lucht?
Een vliegende ton?!



Maar het is geen bier. Er zitten
mensen in!



Welkom, beste tonvliegers!
Waarom heb ik jullie
bezoek te danken?



Edelachtbare groot-
vorst, deze mensen
zoeken Paljaskof,
de moppentapper!

Ja, Paljaskof
heet eigenlijk
Teofiel! Hij is
mijn man!



MARIE VERTELT HET HELE VERHAAL NOG EENS EN...

Je hebt geluk! Je man komt vanavond naar hier!



Ondertussen vraag ik de kok een lekkere maaltijd klaar te maken!



Als het maar geen borsjtsj is!



Waar is de kok? Ik zal hem balletjes in tomatensaus leren bereiden!



WAT LATER.

Dit is heerlijk!

Ja! Er gaat niets boven de kookkunst van Marie!



UREN LATER...

Vreemd! Ze zijn er nog steeds niet!



Waar blijft Sergeï toch zo lang?



Maar... dat is zijn kraai!



Met een briefje rond zijn nek!



VERSCHRIKKELIJK!! LEES!!!



Beste broertje,
Dit is een staatsgreep!! 't Wordt tijd dat ik, SERGEÏ, op de troon zit!
De smaragden Baboesjka is in mijn bezit! Vóór middernacht moet je het paleis verlaten, anders verdwijnt de Baboesjka voor altijd! Sergeï
Hahaha!

Ik ga naar de bron! Hopelijk is dit maar een flauwe grap!



O! Ramp! Ellende en miserie! Verschrikkelijk!



PJOTR LEGT UIT WAT HET BEELD BETEKENT VOOR DE KOERKOEMANEN.

Dat heeft die valse Sergej ons gelapt toen we hier dubbel lagen van 't lachen!



Paljaskof zat dus mee in het complot!

Mijn Teofiel? Dat is onmogelijk!



U moet ons geloven. Ze hebben mijn vader verplicht mee te doen!



We zitten flink in de puree! Die valse Sergej heeft ons in zijn macht! Ongelooflijk!



Zowaar ik Jommeke heet, ik zal mijn vader en die baboesjka terugvinden!



Dat is heel moedig! Maar nu moet ik eerst de bevolking toespreken!



EVEN LATER...

Beste Koerkoemanen! Een donkere tijd breekt aan!...



HET NIEUWS SLAAT IN ALS EEN BOM.

Ai, ons mooie leventje naar de maan!

Ik stooft hem in een pot vol pikante pepers!



Ik maak borsjtsj van hem!

Kalm, vadertje, kalm! Denk aan je tikker!



Nu kan ik niets anders doen dan met mijn hele hofhouding het paleis verlaten!



De brave Koerkoemanen zullen je onderdak geven.



Vertrouw ons, beste grootvorst! Als wij plannetjes maken, lukken ze altijd! Echt waar!



EN TERWIJL HET PALEIS WORDT ONTRUIMD, DENKEN ONZE VRIENDEN ZICH SUF.

Komaan, jongens! Denken op volle toeren, 200 per uur!



We moeten in het paleis kunnen blijven als die Sergeï op de troon zit!...



Als huispersoneel!!!



Wij zullen ons aanbieden als knechten en huishoudster!



Prachtig idee! Ik zoek alvast aangepaste kledij!



Intussen gaan wij op speurtocht naar het huis van Sergeï. De grootvorst gaf me het adres!



Misschien zit mijn arme vader daar wel opgesloten!



OP HETZELFDE OGENBLIK...



*Ik ben hier weg!
Maar waarheen?*



*Links of
rechts?*



*Ik heb nog
een cent
op zak!*



*Kop is links,
munt rechts!*



Kop!



Links!



*Hopelijk zit je
vader daar!*



*Dat moet het huis van
Sergei zijn!*



*Maar!... We zijn
hier al eens
overgevlogen?!...*



VADER!

TEOFIEL!



Stil! Die
valsaard zit
misschien
nog hier!



NIKS NIEMENDAL!! GEEN VADER
TE VINDEN!!! Dit kot is zo
leeg als mijn spaarpot!



Terug! Die Sergeï
zal ondertussen
al wel op de
troon zitten!



INDERDAAD,
IN HET PALEIS...



Eindelijk! Heer en
meester van
Koerkoemanië!

Nu kunnen we ons
winstgevend
handeltje in het
gezonde krachtwater
opnieuw starten!



Maar eerst wil ik de
bevolking toespreken! Roep
ze bijeen, Hatsjoef!



WAT LATER...

En?... Het
ziet zwart van het volk,
zeker?!



Heu...



Er is geen
kat komen
opdagen!

Heu... toch wel!
Twee zelfs!

Hatsjoef! Breng de megafoon!



Koerkoemanen! Aandacht!
Ik ben de nieuwe grootvorst!
Van nu af moeten jullie mij
gehoorzamen!



Luister goed! Iedereen!!
Bakkers, ik wil elke dag
verse koeken en lekkere
taarten!



Slagers, jullie
brengen mij worsten,
hammen en de beste
pasteitjes!



Kleermakers, ik wil
iedere week een
nieuwe mantel, bezet
met edelstenen!



En de artiesten zorgen
voor amusement!
Opera's! Musicals!
Dansteesten!



Vooruit, aan
't werk!



Dat geldt ook voor
jullie! Ga muizen
vangen!



Geen muizen,
geen melk!



Wat een tiranniek
mannelje!



Kom, jongens!
Tijd voor actie!





Euh... mees-
ter, ik heb
een raar
gevoel!

Ik ook!
Ik zweef
precies!



Dit is geen echt huis-
personeel! Twee kinderen
en een moedertje?!



't Zijn zeker spionnen
van je broer Pjotr!...
Meester?!... Luister...



MEESTER?!...



Welkom... welkom... welkom...
welkom... welkom...



Potverdonski!
Hij is verliefd
op dat
moedertje.



Welkom... welkom...
wel...



... kom! Jullie mogen
onmiddellijk beginnen!



Wat staat er
op het menu
vanavond?



Eerst lekkere soep,
dan gehaktballetjes
in tomatensaus,
met frietjes!



Als ze door deze
poezelige handjes
bereid worden, dan
lust ik zelfs
gehaktballetjes
in brandnetelsaus!



Olalala!
Wat een
gezever!



Personeel! Kom!
Volg me!



We moeten oppassen voor dat klein stukje mens. Ik denk dat hij ons doorheeft.



Knechtjes, maak de boel hier maar schoon! En jij, moedertje, mee naar de keuken!



Hier is jouw domein! En tracht ons niet te vergiftigen! Goed begrepen?!



Ik hou je in de gaten, moedertje!



En nu, Filiberke en Flip, ogen en oren open.



ONDERTUSSEN DOOLT DIE ARME TEOFIEL VERDER...



Grijp de tak, meisje! Goed vasthouden!



TEOFIEL VERTELT ZIJN TREURIG VERHAAL.



Ik kan u wel helpen met een flinke som geld! Zo hoeft u niet meer rond te dolen.



En ik maak een lekkere maaltijd klaar!



Tenminste, als ik het me nog kan herinneren, nu ik mijn geheugen kwijt ben!



WAT LATER... Hier, dit is een speciaal recept. Smakelijk!



Vleesballetjes in tomatensaus! Met frietjes! Heerlijk!



Mmm... lekker.
Net zoals
thuis!

Ha! Dan
bent u een
Belg!

Eindelijk! Nu
weet ik waar
ik woon! In
Frietland!

DE DANKBARE OUDERS BETALEN
DE VLUCHT VOOR TEOFIEL.
WAT LATER VLIEGT HIJ NAAR
ZIJN THUISLAND.



IN HET PALEIS.

Vader zit in ieder
geval hier niet
opgesloten!

En die madam
baboesjka
ook niet!
We hebben
alles
uitgekamd!
Wat nu?

Ssst!
Luister.

En toch is het een slecht idee
om ze bij Jaransk in de
Zwarte Bergen te verstoppert!
Zéér slecht idee!

Zeg eens,
niet zagen, Hatsjoef!



Ha, goed zo! Nu weten we
het. In de Zwarte Bergen!

Vlug naar moeder om
een plannetje uit
te broeden!

SLAAPSOEP!
Ik doe een
slaapmiddel in
hun soep!



TERUG IN HET PALEIS...

Ik haal het nodige
bij de apotheker!

Met één pilletje
kunnen we ze
zeker twee dagen
laten snurken!

Eén pilletje?
Twee pilletjes!
Ziezo!!

Goed! Zéér goed!
Snurksoep met
droomballetjes!





Hatsjoef heeft niet veel verstand. Ik daarentegen...



Ik heb nooit aan je goede bedoelingen getwijfeld, schoonheid!

Zeveraar!



Eet nu je soep maar op voor ze koud wordt!

Natuurlijk! Ik babbel maar en babbel maar..



Meemee... meemeester... er zit... zzzlaapmiddel in de... zzzzoep!

Ai!



Hatsjoef had toch gelijk! Jullie zijn... SPIONNEN!!



Geef je over, Sergeï! Het is drie tegen één!!



VIER tegen één!!!



Wel... door jullie schuld zal de baboesjka in meer dan duizend gruzelementen vallen!



Je kunt geen kant meer op!

Ha nee?!





Ik zal mijn verfijnde
papegaaivenchtkunst eens
laten zien! Ten aanval!!



JOEHOE!



157

Eerst staartjetrok!...



En dan...



158

Pootjelap!...



En eindigen doe
ik met...



159

Pluimpjepluk!!!



Ga maar een pullovertje halen!
Het zal nodig zijn!



160

Jij onnozel gepluimd kieken!
Stomme domme kwakkel!!



Daar, meneer is
op zijn staart
getrapt!



Wat vindt het
publiek van mijn
luchtgevecht?

Fantastisch, Flip!
Je bent een
SUPERVOGEL!



Kom, Filiberke! We sluiten die slechterik
op in zijn toren. Met die balk daar!



Hop! 't Vogeltje is
gevangen!

Boem!
Toe!!



Ik geef het nog
niet op!



Verdomd! Ze hebben
me opgesloten!



OPEN DIE DEUR OF...
OF... OF...



Of niks! Hier zit
ik nu! Het is
mislukt!...



Moeder, haal de grootvorst
terug! Wij gaan vader en
de baboesjka redden!



Die Jaransk uit de Zwarte Bergen moet een beruchte vleesklomp zijn. Zijn schuiloord heeft hij veilig gebouwd op een rotspiek.



Die reus zal ons opeten! Brrr!...



Moet slim zijn!





We vallen in het ravijn!
OPTREKKEN!!!!



JAAA! HET LUKT!!!!

169



Vlug, weg van hier!

Waar zit die reus nu? Bestaat die wel echt?!



BOEF

170



Hij bestaat echt!!!

171



Grabbelen in de ton!

Mmmmm



En de kleine ventjes levenslang opsluiten!

FILIBERKE



Wacht eens... in mijn jaszak vind ik redding!



BOE!!!!



Hahaha! Wie niet sterk is, moet een kleverige namaakspin op zak hebben.

MOEKE

172

Straf, hé? Die reus
is bang van zo'n
speelgoedspin!



Kom, naar boven.
Eindelijk ga ik mijn
vader weerzien!



NIKS! Geen Teofiel
te bespeuren!



Nu is mijn geduld op!
Ik ga die Sergeï kietelen
tot hij zegt waar
vader zit! Terug
naar 't paleis!



VER WEG LOOPT TEOFIEL
TOEVALLIG VOORBUJ HET
KLOOSTER WAAR HJ
EEN BOL KAAS WEGNAM.



Hoe vind ik nu mijn
geheugen terug?

Hèèlp! Daar is die
kaasdief weer!



Kaasdief? Ik?! Wat willen
die paters van mij?!!



Eindelijk hebben we
je te pakken!

Wel, waar is onze kaas?

Wat?... Hoe?... En...
Ha, ik kan alles uitleggen! Ik ben Teofiel, de man van Marie en vader van Jommeke... enne... enne...



Door die knots heb ik mijn GEHEUGEN TERUG! HOERA!!



TEOFIEL VERTELT ZIJN VREEMD WEDERVAREN. ALS TROOST GEVEN DE PATERS HEM NOG EEN BOL KAAS.



THUIS...

Joehoe! Marie! Jommeke! Moet je nu horen wat ik heb meegemaakt! Fantastisch!



Wel? Waar zit iedereen?



Koude vleesballetjes in tomatensaus? Ze zijn precies in zeven haasten vertrokken!



Ha! Met de gsm vind ik ze onmiddellijk!



IN RUSLAND...



Ik ben dat ding nog niet gewoon! Ik denk steeds dat mijn hart op hol slaat!



Hallo, met Marie...



Ha, schat! Teofiel hier!



Teofieltje, jongen toch! Waar zit jij?

Thuis! Moederziel alleen!



Blijf vooral binnen! We komen! Niet gaan lopen!

Eerst de grootvorst verwittigen!



Kom vlug terug met Teofiel!
Ik geef een groot feest!



HET WEERZIEN IS
ONTROEREND...



Mijn beste
Teofiel! Wat
ben ik gelukkig!

ZE VERTELLEN
ELKAAR HUN
ONGELOFELIJKE
BELEVENISSEN



Als Teofiel zijn geheugen
niet was kwijtgespeeld,
dan zaten de
Koerkoemanen nu onder
het juk van die Sergeï!



Naar Koerkoemanië!
De grootvorst verwacht ons!



Deze keer vertel ik
geen moppen! Ik
ben ze trouwens
allemaal vergeten!



WAT LATER...

Mijn volk en ikzelf zijn
jullie heel dankbaar nu de baboesjka
weer op haar plaats staat.



Waar zitten uw
broer en zijn
kompaan nu?



O! Daar hebben
we de volgende
maanden geen last
meer van!



1000 moppen verzinnen voor
we vrijgelaten worden!
Denk, Hatsjoef, denk!!



ONDERTUSSEN...

Boemel!
Hidiot! We zijn ver-
dwaald! Je kende
deze streek toch
hals je broekzak?!



Saag niet, Kwak!
Wij vinden de fater
fan Jommeke wel!

DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE

1. De jacht op een voetbal
2. De zingende aap
3. De koningin van Onderland
4. Purperen pillen
5. De muzikale Bella
6. Het Hemelhuis
7. De zwarte bomma
8. De ooievaar van Begonia
9. De schildpaddenschat
10. De straalvogel
11. De Zonnemummie
12. Paradijselijk
13. Het Jampuddingspook
14. Op heksenjacht
15. Het staartendorp
16. De gouden jaguar
17. Diep in de put
18. Met Fifi op reis
19. Wie zoekt die vindt
20. Apen in huis
21. Het verkeerde land
22. Het wonderdrankje
23. Dolle fratsen
24. De verloren zoon
25. De zeven snuifdozen
26. Kinderen baas
27. Geheime opdracht
28. De Samsons
29. De vliegende ton
30. Jommeke in de Far West
31. Knappe Mataboe
32. In Pimpeltjesland
33. Jacht op Gobelijn
34. Jommeke in de knel
35. Gekke grappen
36. Neuzen bij de vleet
37. De schat van de zeerover
38. Kaas met gaatjes
39. Lieve Choco
40. Anakwaboe
41. Twee halve lappen
42. De witte bolhoed
43. Filiberke gaat trouwen
44. De Jommekesclub
45. De zeepkoning
46. De tocht naar Asnapije
47. Diamanten in de zoo
48. De zilveren giraf
49. De groene maskers
50. De plastic walvis
51. De fietmachine
52. De zingende oorbellen
53. Het kristallen eendje
54. Broeder Anatolius
55. Tita Telajora
56. De vruchtenmakers
57. Het geheim van Macu Ancapa
58. De strijd om de Inca-schat
59. De Kuko-eieren
60. Alarm in de Rode Baai
61. De hoed van Napoleon
62. Luilekkerland
63. Madam Pepermunt
64. De kristallen grot
65. De grasmobiel
66. De vrolijke bende
67. De slaapkop
68. De Gele Spin
69. Straffa Toebaka
70. De verborgen tempel
71. De sprekende ezel
72. Choco ontvoerd
73. De gekke wekker
74. De Kikiwikies
75. Prinses Pott
76. Het rode oog
77. Peuterweelde
78. Juffrouw Perlefinneke
79. Het plezier klekske
80. De Njam-njambloem
81. De luchtzwemmers
82. Opstand in Kokowoko
83. De stenen aapjes
84. De Plank van Jan Haring
85. De Granda Papiljan
86. De lustige slurvers
87. De stad in de vulkaan
88. Jommeke in Bobbejaanland
89. Het piepend bed
90. De kleine professor
91. Prins Filiberke
92. Het aardse paradijs
93. De Haaienrots
94. De supervrouw
95. Melanie
96. Paniek rond Odilon
97. De valse kameel
98. De kaart van Wawa Wang
99. De grote knoeiboel
100. Het jubilee
101. Het monster in de ruïne
102. De vampier van Drakenburg
103. De bron van El Razar
104. De vlucht van Bella
105. De knoek van Azmor
106. Zoete Mosterd
107. De Pestkopjes
108. De sidderplanten
109. Guitenstreken
110. De viool van Varazdina
111. De olijke oliemannen
112. Het ei van de smartlapvogel
113. In de greep van Mac Rum
114. Het Kriebelkruid
115. De lappenpop van Anatool
116. De gelukzoekers
117. De stenen handdruk
118. De bedrogen miljonair
119. Het apencircus
120. De vlag van Lord Chester
121. De rare doedelzak
122. Het Boheems schommelpaard
123. De schat van Angkor
124. Het geheimzinnig eiland
125. Drie in een slag
126. Het bal van Mathilde
127. De watervallen van Svanjabak
128. De grote zeilrace
129. De whiskymaker
130. Het geheim van Ambiorix
131. De kippen van Gobelijn
132. De spookkrater
133. Het gekkengas
134. De prinsen van Snoby
135. De kruik van Aztrakan
136. Het monster uit de diepte
137. Apen te koop
138. De rib van Kalatar
139. De blauwe grot
140. De Chinese kast
141. De bruid van El Toro
142. De documenten van Langneus
143. Va Kwak en moe Boemel
144. De pijp van Geurig Gras
145. Het levenselixir
146. Komkommer in 't zuur
147. Het Yacochacabeeldje
148. De vliegende brigade
149. De grote puzzel
150. De gestoorde zeereis
151. Het meermonster
152. S.O.S. Benistal
153. Het hoofd van Sarnos
154. De hellestokers
155. De kleine vandaal
156. De superster
157. De koningin van Kachar el Nachar
158. Het probleem van Jeff Klaxon
159. De kokoskoe
160. De verdroogde bron
161. Drie toverstokjes
162. De zwarte parel
163. Het Midasmysterie
164. Het verdwenen kasteel
165. Spaghetti met kaas
166. De mandoline van Caroline
167. De appelvreters
168. Het heksenbal
169. De slangengodin
170. Het Choco-complot
171. De goudvis van Filiberke
172. Fifi in de knoei
173. Het geheim van de Hoefslag
174. Het zevende zwaard
175. De verdwaalde vuurtoren
176. De snoezige dino's
177. Kwistig knissen
178. Het bedreigde paradijs
179. Paniek op de Akropolis
180. Filicasso
181. De valse papegaai
182. Het zingende moeras
183. Berta Gobelijn
184. De kroon van Kazimir
185. De modekoningin
186. De pruik van Anatool
187. De zwarte cactus
188. De vurige inktvis
189. De koppige cobra
190. Alarm in het beginhof
191. De magische spiegel
192. De drieland van Neptunus
193. De zilveren traan
194. Dinopolis
195. Gerommel in de Far-West
196. De Elfenbron
197. Het schuimschoon
198. De Kraaienburcht
199. De vergeten mijn
200. Stefanie Stekkebeen
201. De Kovanita's
202. De panda van Wanda
203. De lachende mango's
204. De verdwenen tuinkabouters
205. De kopermicroben
206. De ring van Mac Rum
207. De geniale malloten
208. Het raadsel van Kiekebilleke
209. Blinkende knopen
210. Het pompoenenkasteel
211. De geest van Anakwaboe
212. De limonadelelies
213. Zeven sterren
214. Holeman
215. De kimono van Yamamatsu
216. De laatste viking
217. Zoektocht naar Sorab
218. Het blauwe prieeltje
219. Operatie bonsai
220. De frietbaron
221. Wowofski
222. Strijd om de bizon
223. De komkommerprinses
224. De rare Kwibussen
225. De erfenis van Sorgeloos
226. Het luchtkasteel
227. Het brein van Gobelijn
228. De goudkoorts van Anatool
229. Het slimme varken
230. Pekkje in Hollywood
231. Het zeemeerdinges
232. Duels in Venetië
233. Paljaskof



Mezzanine

www.jommeke.com



Jommeke elke dag in Het Volk,
Het Nieuwsblad & De Gentenaar

ISBN 90 6334 692 1



D/2006/2345/15