

JEF MYS

# JOMMEKE

## PAMPA EN DE BLAUWE DUIF



JEF MYS

# JOMMEKE

## PAMPA EN DE BLAUWE DUIF



Ball n

OP EEN MOOIE DAG  
BIJ ELODIE EN ODILON



HAW HAW HAW HAW  
HOE HOE HOE  
WIF WIF WIF KEF KEF KEF!



HAW HAW HAW  
WIF WIF WIF  
WIF



GREGRE, HUUU?  
GRF...!  
KOF KOF



HAAW HAW  
HAW  
WIF WIF WIF!



Lach maar! We hebben voor  
jullie ook wat meegebracht  
van onze reis naar Peru!

Komaan, allebei mee  
naar de dressing.

WAH!  
FIW!



Pardon? Heb ik dat  
goed gezien?

Niet luisteren, geen koekjes!

WIIIF  
WIF  
WIF...



En jij, omdat je Fifi uitlacht, riskeer je twee weken geen koekjes!

HAW  
HAW

HAWHAW



EVEN LATER

Voor hun koekjes doen ze alles!  
Ze zijn dan ook erg lekker!

GROMPF  
MJOM  
MIAM



Odilon! Dat zijn koekjes voor de honden!



SMEK  
SMAK  
MIAM

DING-DONG

Daar zijn de kinderen!



Kom binnen, lieve vriendjes en wees welkom!

Oh! Wat zie je er beeldig mooi uit, allerliefste suikerklontje van Odilon!

Zoiets zeg alleen ik, Flip, en ik alleen!



Ik heb al 30 complimentjes gegeven en het is nog niet eens middag!

BRAVO!



Voor elk van jullie hebben we deze typische hoofddeksels meegebracht uit Peru!

Een kleiner modelletje hadden ze niet, zeker?





Annemieke, dit is een lief muisje!  
Geen dikke spin!  
Kom-kom-kom...

Kom-kom-kom!  
Dat roep je tegen een duif!  
Tegen een muis zeg je...



Dat is plezierig hé!...

Maar nu is het tijd om jullie de foto's van onze reis naar Peru te tonen...



Is het weer zover? Tobias toch, je mag je niet zo laten doen!

Wat is er weer zover?

Jouw schoothond, pardon, schootpaard heeft alle koekjes opgegeten!



Wel? Zijn dat manieren?!

In je mand! En geen balletjes in tomatensaus straks!

Hier start onze tocht naar San Baretto.

Kijk, Machu Picchu! Daar hebben wij een spannend avontuur beleefd!

En wij mochten niet mee omdat het te gevaarlijk was! Hum.

De volgende keer gaan we mee.



Die prachtige Incastad bezochten we later...

Wij wilden eerst het beroemde dorp San Baretto bezoeken waar in de reuzenhoeden van de bewoners dieren wonen.



Vandaar dat er nu ook in jullie hoeden muisjes wonen!

Juist! Dat zijn de heer en mevrouw van Piepegem!

Hier zien we enkele inwoner van San Baretto. Dit zijn Roberto en Juanita met hun diertjes.



Huazex en zijn schildpad.

Een hele dierentuin leeft er in de prachtige reuzenhoeden. En supervriendelijk zijn ze daar!



Burgemeester Puma heeft de mooiste hoed, maar hij was afwezig toen wij er waren. Zijn vader, hier op de foto, heeft identiek dezelfde grote hoed.



Wij maken ook zulke hoeden om er ook diertjes in te laten wonen! Komaan!

Prachtig idee! Aan de slag.



Ik maak krak dezelfde hoed als die van de burgemeester!



Jullie kunnen de hoeden hier maken. Op zolder ligt er een overvloed aan materiaal.

Dank je wel, Elodie!



ENKELE UREN LATER

Prachtig!

Welke diertjes willen jullie in de hoeden krijgen?

Kleine diertjes die verloren gelopen zijn!

Of gewonde diertjes.

Of uit hun nest gevallen en belaagd door een roofdier.



Die zullen we dan verzorgen en voeden!

En als ze terug op krachten zijn gekomen...

...brengen we ze terug naar hun vertrouwde omgeving.

Dat is een mooi initiatief! Veel succes, kinderen!



Ik wil ook een hoed!



En welk dier zal daar dan in wonen?

Ik ken een lief klein parkietje dat steeds op de vlucht is voor katten. Het mag in mijn hoed komen wonen!



Heel edelmoedig, Flip! Ik maak een leuke hoed voor je!



JOEPIE!

ENKELE DAGEN LATER KRUGEN DE MIEKES EINDELIJK BEWONERS IN HUN HOED...

Die twee konijntjes worden aangevallen door een valk!



Kom vriendjes, schuil maar in onze hoeden!



Ga brandnetels eten, valk!



Vlug naar huis om ze eten en drinken te geven.



Hopelijk blijven ze een tijdje in onze hoed wonen!

Hé, daar loopt Jommeke!



Jullie raden nooit welk dier in mijn hoed woont! Het begint met een S! Wat is het?



Een salamander?

Een slak?

Fout! Het eerste deel van zijn naam is een wit laken dat 's nachts ronddoelt op zolder!



Een spook... Dat is geen dier, hé!



Ik wil er niets meer over horen, Pampa!



Ik verkoop mijn slimme duif Indigo nooit! Ook niet aan jou, broer! Ga een kip kopen of zo!



Koppige lama!



Die duif doet niks anders dan in zijn hoed zitten!



Ik kan ze zo doorverkopen voor een bedrag van 5 nullen!



Maar ik heb een idee! Ik ken een blauwe duif die niet te onderscheiden is van Indigo!



Vannacht verwissel ik die met de duif van mijn broer!



'S NACHTS



Daar ben je!



Kom, Indigo, kom! Kom-kom-kom naar papa Pampa!





Rooo... goed zo! Zzz!  
Wat denkt hij wel! Die duif  
is veel geld waard hoor!  
Een bedrag met 6 nullen!



Hola! Goed  
om weten,  
broertje!



WAT LATER, HOOG IN DE BERGEN

Hier zitten ze veilig opgesloten, boss!

Goed! Jullie gaan met de tablet Indigo achterna!



Ik wacht op jullie! Succes!

Oké, boss!



WAT IS ER GEBEURD MET INDIGO EN DE ANDERE BLAUWE DUIF?

ZE VLOGEN IN PANIEK WEG.



INDIGO WERD DOOR EEN FELLE WINDSTOOT TEGEN EEN BOOM GEBLAZEN...



DOOR DE HARDE BOTSING VLOGT INDIGO VERSUFT VERDER, ALLE GEVOEL VAN RICHTING KWIJT...



DRIE UUR LATER DUKT HIJ OP AAN EEN LUCHTHAVEN...



...EN ZOEKT UITGEPUT EEN RUSTPLEKJE IN EEN KIST WAARIN EEN LAMA ZIT, KLAAR OM INGELADEN TE WORDEN.



**NIET VEEL LATER**

Het signaal geeft aan dat Indigo vlakbij zit! Ergens in die luchthaven! Komaan Adrar!



Hela! Verboden terrein voor onbevoegden!

Ja maar, wij zijn onze mooie blauwe duif kwijt en...



Hier heeft niemand een blauwe duif opgemerkt!

Vreemd!...



En toch wijst het signaal naar hier!...



Hij moet hier zitten!

Kom-kom-kom!



Het signaal beweegt in dezelfde richting als dat vliegtuig!

DE TWEE MANNEN LEGGEN UIT DAT HUN DUIF WAARSCHIJNLIJK IN HET VLIEGTUIG IS GESUKKELD. DAT WORDT WAT LATER DOOR DE BEMANNING BEVESTIGD. ZE KUNNEN MET HET VOLGENDE VLIEGTUIG MEE OM HUN DUIF OP TE HALEN. ADRAR EN BERBER HEBBEN VOOR DEZE GELEGENHEID EEN KOSTUUM AANGETROKKEN.

**UREN LATER IN EEN BELGISCHE LUCHTHAVEN**

Wij hebben inderdaad jullie mooie blauwe duif gevonden! Kom mee, dan...

KOM TERUG... DEKSELSE DUIF!



Is dat onze blauwe duif die ginder wegvliegt?!

Jep! Sorry. Ik ken wel iemand die duiven verkoopt.

Uilskuiken! Dit is een uiterst zeldzame en dure duif!

Hoho!



Ze zal wel terug naar haar duiventil vliegen! Dat doen ze toch allemaal!

Deze niet! Kom Adrar!

We huren een wagen en gaan erachteraan!

Amai zeg! Heethoofden!



IN ZONNEDORP

Erg vreemd dat Filiberke nog steeds geen diertje in zijn hoed heeft!

Zelfs geen vogeltje. En dat voor Filiberke, de vogelvriend!

FLIIIIERKE... VOELVRIIII!



Ha! Je kan dan toch praten?!

Ik wil hem leren praten maar tot hiertoe was het enkel beeld zonder klank! En hoor nu!

Zeg eens: "Dag Jommeke".

FLIIIIERKE... VOELVRIIII!



Jaja! Filiberke vogelvriend.  
Maar dat heb je al gezegd!



VOELVRIII!  
FLIIIERKE!



Nu heb je klank, maar  
geen volumeknop om hem  
zachter te zetten!



Ik breng mijn aapje  
naar binnen voor zijn  
dutje en dan lopen we  
tot bij Filiberke! Oké?



OKÉE! OKÉE!  
KEE...  
FLIIIERKE!



EEN UUR LATER VINDEN ZE  
FILIBERKE AAN DE RAND  
VAN HET ZONNEBOS.



Wel, nog steeds  
geen bezoeker  
in zijn hoed?

Ik begrijp er niets van!  
Ik, de grote dierenvriend!



HOOG BOVEN HEN VLIEGT INDIGO MOE EN DOELLOOS ROND TOT...





Hoe kan die duif nu komkomkommen?  
Hij is uitgeput!



Ik help hem even,  
tot seffens...



Zo'n mooie duif!  
Iemand moet  
hem toch missen!

Zolang we niets  
horen, blijft hij in  
mijn hoed wonen!



Oei! Uit de weg  
daarbuiten!



Wat heeft hij?  
Precies een raket!



Er zaten rare pilletjes  
tussen die nootjes!  
Hoe komen die daar!



Dat zijn energiepillen  
van vader die hij  
soms neemt als hij  
moet overwerken!



Ze zijn 100% natuurlijk en ik  
dacht dat die arme duif wel wat  
energie kon gebruiken!



De sukkelaar zit nu zeker  
al boven de wolken!



Als hij daar tegen een  
vliegtuig botst dan...





Gaat het, Flierke?  
Kom bij je baasje!

Flierke? Noem  
je hem zo?

Euh... ja! Dat  
kwam er  
spontaan uit.

Arm Flierke. Die pillen waren  
veel te sterk voor jou! Sorry!

**DE VOLGENDE DAG, HEEL VROEG**



**TOCH NIET ZO STRALEND ALS FILIBERKE DENKT WANT...**



Een frisse ochtendwandeling  
in de natuur om wakker te  
worden. Deze dag begint  
stralend, hé Flierke!

Indigo zit vlakbij!?



Kijk Berber, kijk!  
Dat lijkt wel...

De hoed van Puma,  
de burgemeester van  
San Baretto!

Wat een ongere figuren! Ik maak dat ik wegkom!...



Wat wilden ze eigenlijk van me? Misschien zochten ze jou wel!



Waarom zeggen ze dan niet gewoon dat het hun duif is? Verdacht!



EEN KWARTIER LATER



KRAK



Dat is straf! Ze zijn mij weer op het spoor!



Het hol van Kwak en Boemel is vlakbij!



Kwak! Boemel! Help mij!! Ik word achtervolgd door twee bandieten!!! Hou ze tegen zodat ik kan ontsnappen!



Kintieren achterfølgen? Ze sullen tegen mijn vuisten potsen! Heen linkse huppercut hen heen rechtse hoplawaai zullen ze krijgen!



Kwak en Boemel kunnen een robbertje vechten! Die twee mannen zullen verschieten!



Halt! Ferpoten toorgang!!!

Hophoepelen! Huit hons bos! Homkeren hen hafdruijen hof..



Of wat???



POK PAF PIF BOK  
AUF! KLOP  
TOK OEI!  
LAP MEF KLETB  
HELA!



Vlug naar Jommeke! We moeten uitpluizen wat die twee willen!

Auw-auw! De volgende keer mag Filiberke ons pippergeld petalen voor tit stuntwerk!

Hen mij heen hafspraak bij heen kraker betalen want mijn kin staat hult de haak!



Het ventje rent naar... Zonedorp?! Dat wordt moeilijker om hem daar te overmeesteren! Verdorie!



ONDERTUSSEN

Ik word achtervolgd, Jommeke! We moeten iets doen!



Achtervolgd? Door wie? En waarom?

Ik weet het niet!



Maar ze hadden het op mij gemunt. Twee mannen met donkere huidskleur en een kwade blik.

Wedden dat je spoken ziet Filiberke! Ik vlieg op verkenning!



Ha nee! Zijn spoken bestaan echt!



Alarm! Filiberke spreekt de waarheid! Ze zijn vlakbij en komen deze richting uit!





TEN AANVAL!!!...

**BONK!!**



Jommeke! Wat heeft dit te betekenen?!



Oei-oei! Sorry, moeder! Dat was echt niet de bedoeling!



Hazo? Wat was dan de bedoeling?

Filiberke wordt achtervolgd door twee verdachte mannen.



Die zojuist aanbelden? Dat leken mij heel vriendelijke mannen! Filiberke heeft te veel fantasie.

Nee hoor, mevrouw Marie.



Ze hebben het echt op mij gemunt!

Zijn ze weg?

Ik denk het! Ik zag ze de hoek omgaan.



We gaan toch eens Voorzichtig, hé! kijken hoor!



Ik speel weer al-  
ziend arendsoog.



NA EEN KWARTIER ZOEKEN

Ze hebben het  
opgegeven. We zijn ervan af.

Hier zullen ze niet zitten.  
Dit steegje loopt dood!



Vangen jongens, ik heb nog een belangrijke afspraak...



...met een achterwerk!



We verstoppen ons in onze boomhut bij boer Snor!

Hoe komt het toch dat die mij steeds zo vlug vinden?!



Dat is vreemd, ja! Je wordt misschien in het oog gehouden door een spionvogel?



Zag je dat die mannen uit Zuid-Amerika komen?

Juist! Dorpelingen uit San Baretto misschien?...



Zou het niet kunnen dat Flierke hun duif is die ze nu zoeken?



Een duif kan toch niet vanuit Peru naar hier vliegen!

Misschien mocht ik die hoed ook niet namaken!



Maar hoe zijn ze dat dan te weten gekomen?

Dat is een mysterie waar ik niet tegen kan!



**ONDERTUSSEN**

Zeg vriend, blijf je nog lang liggen?

Moest je nu echt recht onder mij staan?



Vlug naar onze wagen die we moesten achterlaten aan de rand van het bos!

**IN DE BOOMHUT**

Als ze mij hier vinden is er tovenarij mee gemoeid!

Hoe is het eigenlijk met Flierke? Zit hij nog in je hoed?



Je hebt gelopen en gesprongen. De hoed is gevallen en dooreengeschud!

En kijk hier! Flierke is gezond en wel! Mijn duif is een superduif!



Ongelooflijk! Ze zijn daar terug!



Boer Snor zit op zijn veld! Roep hem te hulp, Flip!



Hij zit in die boomhut!

We hebben hem. Ik klim naar boven!



Ik kan goed mikken, hé!  
Recht op zijn maat! Hahaha!  
Zie ze daar liggen!



Van mijn landgoed, kinderachtervolgers!

Lopen-lopen! Stiertje komt zo!



Hasasapperdeboere!

HI HI HI



Naar Gobelijn. We vluchten zo  
ver weg met de bol dat ze ons  
nooit meer kunnen vinden!



**BU GOBELIJN**

Beste vriendinnen,  
ik bedoel...vrienden, vlieg naar  
de maan!

Dat is  
wat te ver  
hoor!

Ik bedoel, vlieg  
zo ver jullie  
willen!

Ik hou die twee  
krekels wel tegen!  
Ik bedoel... kerels!



Een professor in alles is  
ook een professor in les-  
jes leren aan bandieten!



**EVEN LATER**



Hier, ik bedoel...daar! Dat is hun  
wagen volgens mijn vriendjes!



Even mijn dreigende  
Mataboe-houding aannemen.



Het signaal verdwijnt  
in noordelijke richting!



Heb je dat gezien? Ze ze-  
ken het hazenpad toen ze  
mij zagen! Mooi opgelost!



Het signaal leidt  
naar dat vliegend  
bolletje?



Hoe komen die  
kleuters aan zo'n  
vliegend tuig?!

Het grote huis waar we net  
voorbijreden was van een  
professor in... alles!



Misschien ook in het  
uitvinden van  
vliegende bollen?!

Misschien kennen  
die kleuters die  
professor?!

Misschien moeten  
we het hem eens  
vragen!

Veel misschienen, maar mis-  
schien levert het wat op!







Oei! Ik moet dringend...  
kunnen we even landen?

Oké! Dan loop ik ook  
even rond want het  
is hier erg krap!



MAAR

Wat een gezonde klucht!...  
Ik bedoel, lucht! Hmmm!



Hela! En ik?  
En ik?



Wel zeg! Ze zijn toch  
niet te vertrouwen!  
Wat nu gezongen?



Ik kan niet zingen!  
En ik ben mijn gsm vergeten!  
Grrr! Grrr!



Er zit niets anders op dan  
te stappen tot ik een  
levend wiel tegenkom!



Ik bedoel... levende  
ziel! Een pens!...  
Ik bedoel... een  
mens!!!



Alles valt reuze mee! We pakken  
de duif en daarna kunnen we zelfs  
met deze ton terugvliegen!



ONDERTUSSEN HEBBEN DE KINDEREN MIC MAC  
JAMPUDDING OP DE HOOGTE GEBRACHT.

goede vriend Filiberke kwaad wil doen krijgt met mijn  
beruchte schotse woedeuitbarsting te maken!



Bij ons zijn jullie  
veilig! En wie mijn

Is die dan zo verschrik-  
kelijk, meneer Rosse  
Snor?



Niemand noemt mij Rosse Snor, enkel wie ik er toelating voor geef!



Excuses! En aan wie geeft u daar toelating voor?



Lap! Weer een barst erbij!



U bedoelt een uitbarsting?

Nee. Een echte barst in de muur! Kijk!



Mijn meester heeft een geweldig krachtige stem die muren doet barsten!



Die reuzenbarst is ontstaan toen Lolly Mac Rum zei dat hij niets van whisky kent!



Zwijg over dat vervelend spook: of ik roep nog een barst in mijn muren!

Kalm meester, kalm. Denk aan uw tikker!



En deze planken liggen los nadat ik het aandurfde om water bij zijn whisky te gieten!



Voor zijn lever! Want die ziet af, hoor!



Zwijg! Jij ziet de lever van je meester liever dan je meester zelf!



Genoeg over barsten en levers! Tijd om in onze nesten te kruipen!

Flierke slaapt waarschijnlijk al, hoor!



Ik houd de wacht samen met mijn kameraad Mic Mac whiskyfles!



Blijven jullie maar lekker enkele dagen logeren. Als die achtervolgers zich niet meer tonen zal het wel terug veilig zijn in Zonnedorp!



Hij is duidelijk nog niet moe! Ik wel hoor!

Hier kan hij zonder gevaar rondvliegen!



Die duif lust whisky! Dat is een vogel met een uitstekende smaak!



Oei! Maar mijn whisky is blijkbaar te sterk!



Een gouden ring? Die viel van zijn pootje!



Hm! Niemand zal het merken als ik hem vervang door een koperen ring!



Ze moeten niet denken hier op mijn kosten te kunnen logeren!



Het geld groeit niet op mijn rug! En de bescherming die ze krijgen mag ook wat kosten!





Flierke is van-  
nacht niet thuisgekomen in  
mijn hoed! **FLIERKE!!!**



**GRRrōōōōō**



Het... monster van  
Loch Ness zit hier!!!  
Flierke! Flierke!!!



Fout! Het is het mon-  
ster van Loch Fles!



En Flierke heeft ook flink  
aan de fles gezeten!



**IK GELOOF MIJN  
OGEN NIET!**



Vluchten!



Ik weet waarheen, jon-  
gens! Eerst iets regelen!

Ik haal mijn hoed om  
Flierke in te leggen!



Water!? Blubblub!... Dat is voor planten en vissen! Brrr!!



De achtervolgers zijn weer opgedoken! Wij vluchten naar de burens, de Mac Marmelades. Probeer hen tegen te houden, goede meester!



Laat ze maar komen! Ik maak er gehakt van!



Wat is dat voor een opvliegende Schotse kermisclown, die Mic Macadampudding!



ADRAR EN BERBER MERKEN ECHTER NIET DAT DE RING VAN INDIGO UIT DE ZAK VAN MIC MAC JAMPUDDING VIEL.



Ho! Het signaal trekt weg van hier! Naar het noorden!



Komaan! Erachteraan!



Ik vlieg terug!  
Ik wil weten waarom die mannen achter Filiberke aanzitten!



Daar zijn ze! En ze lopen weg van het kasteel? Ze nemen een andere weg dan wij?! Vreemd!



Ik versta er niks meer van! Geven ze het op?



Ik blijf ze toch nog volgen!



Het signaal leidt ons naar die ruïne!



De duif moet hier zitten! Deze keer ontsnapt hij niet meer!





Berber! Het signaal verdwijnt weer in zuidelijke richting!



Potverdikke! Als het hier nog lang duurt...

Zal het nog lang duren!



IN HET KASTEEL VAN DE MAC MARMELADES

Dus... In de gouden ring van Indigo zit een chip die signalen uitstuurt!!!



Juist! En op hun tablet kunnen ze die volgen!

Waarom zijn ze dan naar die ruïne gelopen en niet naar hier?!

Hierop! Deze ring is niet van goud! Ze is van goedkoop koper!



Maar ik ken die ring! Dit is een koperen ring uit mijn lade met rommel in de keuken!



Mijn meester heeft die vast verwisseld voor de gouden ring rond het pootje van Indigo!



Waar de chip inzat! Dat verklaart nog niet wat ze in de ruïne doen?



Ik zag een ekster in die ruïne en die vogels zijn gek op alles wat blinkt!



Rosse Snor moet de ring zijn kwijtgespeeld waarna die ekster ermee naar de ruïne vloog!

Die twee mannen zaten dus achter Indigo aan! Hier is iets niet pluis!



Indigo leek hen ook niet te kennen! Hij bleef veilig in mijn hoed!

We brengen zelf Indigo terug naar San Baretto.

En nu lopen die twee kwibussen achter een ekster! Hihhi!

We brengen je naar huis Arabella en vliegen dan door naar Peru!

Haha! Dat is grappig!



DE VOLGENDE DAG

Kijk daar, Machu Picchu! Herinner je je onze avonturen daar nog?



Het geheim van Macu Ancapa! En de strijd daarna om de Incaschat!

San Baretto ligt hier vlakbij.

INDIGO!!! Kalm-aan, duifje!



Landen Jommeke, of we vliegen ergens tegen!

Nee! De deur niet openen! Let op!

INDIGO!!!



Je mocht die deur niet openen, hé!

Sorry, ze sprong uit het slot door de harde landing!



Indigo werd zo wild omdat hij voelde dat hij dichtbij San Baretto kwam!

Ik volg hem!



157

**ENKELE HONDERDEN METERS HOGER**

Dat is... Macu Ancapa!



Beste Macu Ancapa. Kent u mij nog?

Zeker! U bent Flip, de papegaai van Jommeke! Gegroet!



158

En u kent Indigo blijkbaar!

Ja hoor, Indigo is zeer lang mijn trouwe metgezel geweest!



Tot ik hem enige tijd geleden aan de burgemeester van San Baretto gaf als geschenk.



159

Omdat hij en zijn volk altijd vriendelijk en behulpzaam voor mij zijn.



En Indigo voelde zich gelukkig bij Puma!



160

**MAAR IEMAND LUISTERT MEE.**

Ik haal mijn vrienden! Ze zullen blij zijn!



Indigo!? Ongelooflijk! Hoe komt die hier terecht? En van Adrar en Berber heb ik niets gehoord!

Maar Indigo is nu binnen handbereik!  
Dit is mijn kans!



Vervloekte duif! O wee als ik je terug in handen krijg! Dan maak ik duivensoep van je!



Vrienden! Groot nieuws! Indigo was jarenlang de lievelingsduif van niemand minder dan...



MACU ANCAPA !!!



EVEN LATER

Ze zaten hier? Waar zijn ze nu heen?





MACU ANCAPA VERTELT ONZE VRIENDEN  
WAT HEM OVERKAM EN BRENGT HEN  
OP DE HOOGTE VAN DE RUZIE TUSSEN  
PAMPA EN PUMA OVER INDIGO.

Waar komen die jongens plots  
vandaan? Ze hebben een  
hoed zoals die van Puma?

En ze lijken Indigo goed  
te kennen? Ik versta niks  
meer van deze komedie!



Maar ik wacht mijn  
moment af! Dan sla  
ik toe! Indigo is van  
mij! Héhéhé!

Pampa is dus de grote  
bandiet die de twee  
mannen jacht liet  
maken op Indigo!

En die Pampa  
sluipt hier rond!  
Ik voel het!

Ik heb een super idee  
en heb daarvoor een  
tiental duiven  
nodig! Vlug!



Daar kan ik voor  
zorgen! ik voel  
mij weer jong  
worden!

Zei u vroeger niet  
dat u oud was en  
niet lang meer te  
leven had?

Juist Flip! Maar  
het leven is een  
groot mysterie!

Zie mij nu eens huppelen  
als een jonge lama! Hihi!



TWEE DAGEN LATER, 'S OCHTENDS



Het is hier  
verdacht stil!





INDIGO! INDIGO!! Welke duif is Indigo?!!!

Indigo is mijn duif!



Jommekes plan om Pampa te pakken te krijgen heeft gewerkt! Grijp hem!

PAMPA WORDT OVERMEESTERD.

Breng hem naar de oppergod Vira Coche!

Jullie zien de burgemeester en zijn vrouw nooit weer! NOOIT!!



EVEN LATER



Laat mij hieruit, schurken!



ZWJG, NIETIGE WORM! IK VERANDER JE IN EEN VEEL TE ZWARE DUIF MET VISOGEN EN TE KLEINE VLEUGELS ALS JE NIET ZEGT WAAR JE DE BURGEMEESTER EN ZIJN VROUW HEBT OPGESLOTEN!



VIRR... COCHACHAA!  
MALBONAKOLOMBO!

Ik zal het zeggen, meneer de oppergod! Ik zal zeggen waar ze gevangen zitten! Maar... genade!!!



Hihihi! Het heeft gewerkt!

WANNEER PUMA EN ZIJN ECHTGENOTE BEVRUJD WORDEN...

Eindelijk! Waar is mijn broer! Hij zal het mogen uitleggen!

PUMA VERBIEDT ZIJN BROER ZICH NOG TE VERTONEN IN SAN BARETTO.



DE BURGEMEESTER GEEFT EEN GROOT FEEST OP DE GOEDE AFLOOP.

Het was een geweldig idee, die blauwe duiven!

Spijtig dat de verf er zal afregenen! Ze staan er wel mee!

Kom, we gaan mee zingen en dansen!



Waar zitten Berber en Adrar toch! Het zal hun beste dag niet zijn als ik hen terugzie!

IN SCHOTLAND

Indigo zit hier! Dit wordt onze geluksdag!



Ten aanval...

KRA?



Kriiiiiii!

EEN HEEL EIND VERDER...

Mijn tonnetje!? Mijn lief vliegend tonnetje! Ik geloof mijn oren niet... ik bedoel, ogen!



MET DE HULP VAN POTIGE MANNEN KRUGT GOBELIJN ZIJN VLIEGENDE TON UIT HET MOERAS...

Dank je wel, lieve schatten... ik bedoel, Schotten! Haha!



DE VOLGENDE DAG. JOMMEKE, FLIP EN FILIBERKE ZIJN NET TERUG UIT PERU EN NA HUN BEZOEK BIJ PROFESSOR GOBELIJN...

Amai, Gobelijn heeft nogal wat meegemaakt in Schotland!



Kijk, daar zijn de Miekes!

Oei! Slecht-geluimd, meisjes?

Het zal nog niet zijn!



Hadden wij niet gezegd dat wij deze keer mee op avontuur wilden gaan?

Euh, ja maar...



En waarom nemen jullie nooit op als we jullie bellen?

Niks te jamaren! Het is altijd hetzelfde met jullie, jongens!

JA, MAAR... JA, MAAR...



DE MIEKES BLIJVEN ECHTER NIET LANG BOOS. EN WANNEER DE DIERTJES KOMEN AANLOPEN MAKEN ZE ER EEN SCHITTERENDE DAG VAN.

Zeg mij na, Flierke: einde!





In opdracht van De Eekhoorn nv

Met medewerking van:

Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)

Agnes Nys (inkleuringen)

# Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.

[www.ballonmedia.com](http://www.ballonmedia.com)

Jef Nys © 2018 – Ballon Media nv, België

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-94-6210-623-9

Depotnummer: D/2018/2345/36

Gedrukt in België