

DE AVONTUREN VAN

KUIFJE

DE SCEPTER VAN OTTOKAR



CASTERMAN

- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

DE SCEPTER VAN OTTOKAR



C A S T E R M A N

DE SCEPTER VAN OTTOKAR



Goedenavond, Mevrouw Sterrebloem.
Wilt U dat alles op 't tafeltje zetten?...



Heer Professor, 'k ben Mevrouw Sterrebloem niet... 'k Kom uw boekentas terugge-
zorgen.

Hoe zo?...



M'n boekentas?...



Sjt! daår boven kwam iemand binnen...



Aardig van U. 'k Ben vooral zo blij, omdat 'r 'n verslag in zit dat 'k vanavond op het congres van de I.B.Z. wilde voorlezen.

De I.B.Z.?...



I. B. Z. : Internationale Bond voor Zegelkunde.

O ja! staat zeker met rantsoenering in verband?



O neen! 't Woord is duidelijk genoeg. De zegelkunde is 't bestuderen van oude zegels en stempels... 't Is verbazend interessant en... 'n sigaret?...

Dank U, 'k rook niet...



Ja, zegelkunde is uiterst boeiend. Trouwens, 'k zal U m'n verzameling tonen, dan bent U onmiddellijk overtuigd...



WOEHA



Ach! lieve Hemel! pardon!... 'k Heb woonte m'n sigaretten - vloer de slechte gepeukjes op de te werpen!



Hier hebt U een van de zeldzaamste stukken uit m'n verzameling: 't zegel van Karel de Grote... Dit is 't zegel van de heilige Lodewijk, en, ernaast, dat van Gradenigo, Doge van Venetië... Ook dit is 'n mooi stuk: 't is 'n ring met intagliasteen uit 't Merovingisch tijdperk...



En daår hebt U 'n bijzonder eigenaardig zegel, dat 'k bij toeval te Praag ontdekte. 't Is 't zegel van Ottokar IV, koning van Syldavië...

Zo?



Van dat land zijn maar weinig zegels bekend. Toch moeten 'r nog andere bestaan. 'k Vertrek trouwens naar Syldavië om de kwestie ter plaatse te be - studeren.



De gezant van Syldavië is een van m'n goede vrienden. Hij belofde me een introductiebrief, waarmee 'k tot de oude rijksarchieven toegang zal verkrijgen. 'n Sigaret?...



Neen, dank U... En, wanneer vertrekt U?...

Zodra 'k 'n secretaris gevonden heb. Trouwens, secretaris is eigenlijk niet 't juiste woord. 'k Zoek iemand die zich met de stoffelijke kant van de reis zou bezig houden: kaartjes, hotels, pas - poorten, bagage, enz...



'k Zie echter, dat U ook in zegelkunde belangstelt. Graag vernam 'k uw naam en adres. Dan zend 'k U m'n brochure "Hoe wordt men ze - gelkundige?..."



U bent al te vriende - lijk...

Hij vertrekt... Vlug, tracht 'm op de trap te ontmoeten...



Daar is hij!... Opgepast!...



Zonderlinge plaats om 'n horloge te regelen...



Ziezo, dat's gebeurd... Schitterend bedacht, zo 'n miniatuur fotooestel in 'n zakhorloge verborgen...



Geef hier...

We zullen de foto onmiddellijk ontwikkelen...



Geslaagd?...









Mag 'k de rekening, a.U.b.?...

Zeker, Mijnheer ...



?



• KLOW •
 SYLDAVISCH RESTAURANT
 39, EERHOORNSTRAAT
 DIRECTIE: J. KROISVITCH

1 Szlaszeck damp. 7.-
 1 Sijziy 2.50

 10.-

Service 10% 1.-

 11.-

WELZICH BEMOET MET ANDERHANS ZAKEN
 KAN IN 'N LELIJK PARKET GERAKEN
 (SYLDAVISCH SPREKWOORD)



Wat moet dat versje betekenen?

Welk versje?... Ach! ja, kent Mijnheer dat oud Syldavisch gebruik niet?... In mijn land staat op de rekeningen al-tijd 'n spreekwoord of 'n spreuk vermeld... korte spreuk vermeld...



Och, waarlijk?...

Ja zeker, Mijnheer... 'n Aardige gewoonte, vindt U niet?... Dank U 't is gepast... 'k Hoop dat 't Mijnheer goed beviel?...



Uitstekend, dank U. Uw "szlaszeck" was buitengewoon. Hoe wordt dat klaarge-maakt?



Ha! Mijnheer, dat's m'n eigen specialiteit: jongehonden-bout in Syldavische saus...



BOBBIE!..



BOBBIE!... BOBBIE!...



?



Ha! Waar kom jij vandaan?...



'k Hoop U nog dikwijls terug te zien...



Ha! ha! ha! die komt vast en zeker nòit meer terug!...









Niemand... De straat is leeg...

Ha! aan de steen zit 'n briefje bevestigd.

Voor 't laatst: bemoei U met uw eigen zaken...

"Voor 't laatst", anders gezegd, "wij hebben U reeds gewaar-schuwd"... Wanneer?... Natuurlijk! in de "Klow" kreeg 'k reeds zoiets te lezen!... 't Komt dus van de Syldavische kant... In deze omstandigheden deed 'k wèl, 't voorstel van de Professor te aanvaarden en hem, als secretaris, naar Syldavië te vergezellen!...

De volgende dag...

't Gaat beroerd!... Kuifje is vanmorgen naar Professor Spiritus gegaan en hij gaat met hem naar Syldavië als privé-secretaris!... Op 't ogenblik is hij met de paspoorten bezig. Indien hij de Professor vergezelt, valt ons plan vast en zeker in duigen!...

In dat geval, laat mij begaan: 'k geef jullie de verzekering dat Kuifje niet vertrekt!...

Enige uren later...

Mijnheer Kuifje?... Is afwezig.

Wat is 't, jochie?

'n Pakje voor Mijnheer Kuifje, Mevrouw.

Geef maar hier. We zullen Kuifje boven opwachten en we geven 'm dan meteen het pakje...

Maar...

Er is geen maar: Politie!...

Zeg eens, er is 'n brief bij... Zouden we die openmaken?...

"De uitleg van wat gisteren gebeurde, vindt U in dit pakje. Een vriend"...

Prachtig!... We boffen!... Aldus komen we interessante bijzonderheden te welen...

Boven wordt U door twee personen opgewacht. Ze zeggen dat ze van de politie zijn...

O ja?... In orde!...

'k Vraag me af wat ze me te vertellen hebben...

BANG







Hij's alleen!...Nu hebben we 'm te pakken!...
We laten ons beetje bij beetje inhalen...

We winnen terrein!...

Hoera! we hebben ze bijna ingehaald!...

En nu remmen we plotseling... Hop!...

'k Geloof dat we nu in lang niets meer van 'm zullen horen...



En Bobbie?... En de anderen?...
Wat is 'r van hen geworden?...

Op m'n woord, je zou zeggen... Wel ja, daar
zijn ze!... Waar komen die vandaan?...



U bent zo hard van stapel gelopen dat...
we U niet konden bijhouden. Toen hebben we op
deze auto beslag gelegd. Zelfen we
de achtervolging voort?...

't Is nutteloos, ze
hebben te veel
voor-sprong...

Tot ziens! 'k Maak onmiddellijk
m'n bagage in orde.
Morgen vertrek 'k per vlieg-
tuig naar Syldavië.



Hallo?... Ja... Ha! goeden-
avond, Heer Professor... Ja,
alles is in orde voor ons ver-
trek... Ja, 'k heb plaatsen be-
sproken voor 't vliegtuig naar
Klow... Morgenochtend, elf
uur, op 't vliegveld...

We gaan over Praag, ja...
Dus, tot morgen, Heer
Professor?... Ja... Goeden-
avond... lk... Hallo?...
Hallo?... Hallo?...



Ooooooch...
Help!... Help!...
Aaaaaach!...

De professor verkeert
in gevaar!... Vlug!
Vlug! we mogen geen
minuut verliezen!...



Als 't maar niet te laat is!...



? ! * ☆

Ha! bent U 't, m'n vriend?... Komt pen, bij 't in -

beste U me helpen?... U me hel-pakken?...



Ik... Neemt U me niet kwalijk, maar ik... 'k snap 'r niets meer van!... 'k Meende echter dat 'k U om hulp hoorde roepen... Toen ben 'k in ijelende vaart hier naartoe gerend...

Ik?... Geroepen?... Waarlijk, ik begrijp niet wat U bedoelt!...



'k Kan 'r met m'n pet niet bij!... Toch droomde 'k niet!... 'k Hoorde wel degelijk om hulp roepen...



De volgende ochtend...

Aardig van U, me hier goede reis te komen wensen.

Och, dat spreekt toch vanzelf...

Ik zou 'r zelfs bijvoegen: dat... dat spreekt vanzelf...



Heer Professor, mag 'k U voorstellen? De heren Jansen en Janssen van de Gerechtelijke Politie... Professor Spiritus, zegelkundige...

Aangenaam...

Ten zeerste vereerd...



Zo! Heeft U nieuwe hoeden?...

Ja. Chic, niet waar?... 'n Echt buitenkansje... Zuiver Engels villt, extra-licht: 39.95



De reizigers voor Praag, a.U.b.



Nu, tot ziens, en goede reis!...

En véél succes in Syldavië!...

Hartelijk dank!



Compressie!... Benzine!... Kontakt!...







Ha! ha!...



Prachtig!...De Syldavische Regering stelt een extra vliegtuig te onzer beschikking. Leest U zelf maar...

"Professor Spiritus, aan boord vliegtuig 487 00-AGE. Vliegveld Frankfurt. Extra vliegtuig wacht U te Praag op en brengt U naar Klow. Stop. Hartelijke groeten"... En 't is getekend: Schlozitch, Minister van Luchtvaart...



Bonbons...Chocolade...Belegde broodjes...Sigaretten...



Ha! 'k geloof dat 't voor ons is...

?



De reizigers voor Praag, plaats nemen, a.U.b. ...



Waarlijk, erg vreemd...



Ach! nonsens! 'k Doe beter dit brochuurtje eens te lezen...



SYLDAVIE
BLIK VAN DE
ZWARTE
VELIKAN

SYLDAVIË

RIJK VAN DE ZWARTE PELIKAAN

ONDER de vele streken, die in de belangstelling van toeristen en minnaars van natuurschoon staan, behoort een klein land dat vele andere in pracht overtreft.

Vroeger was het zeer afgelegen maar nu brengt een regelmatige luchtverbinding het binnen bereik van allen, die worden aangetrokken door woeste landschappen, de spreekwoordelijke gastvrijheid van de bewoners en de oorspronkelijkheid van hun middeleeuwse zeden en gewoonten, die ondanks de moderne vooruitgang bewaard bleven.

Syldavië is een landje in Oost Europa, bestaande uit twee grote valleien, namelijk van de Wladir-stroom en van zijn bijrivier de Moltus, die te Klow samenvloeiën. Klow is de hoofdstad van het rijk en telt 122.000 inwoners.

Deze valleien liggen temidden van uitgestrekte beboste hoogvlakten omringd door hoge met sneeuw bedekte bergen. De Syldavische vlakten zijn rijk aan koren en vette weiden. De ondergrond bevat een weelde aan mineralen. Talloze warmwater- en zwavelbronnen ontspringen aan de bodem.

GESCHIEDENIS VAN SYLDAVIE

Voor de 6^e eeuw werd Syldavië bewoond door Nomaden van onbekende afkomst. Door Slaven in de 11^e eeuw overweldigd, werd het in de 12^e eeuw door de Turken veroverd, die de Slaven naar de bergen teruggedreven en de vlakten bezetten.

In 1127 daalde Hveghi, leider van de Slaven, naar de laagvlakten, veroverde de afgelegen Turkse dorpen en vermoordde allen die zich verzetten. Hij slaagde er zo in een groot deel van Syldavië te overheersen. Een hevig gevecht tussen Turken en Slaven ontstond bij Zilehroum, waarbij de eerstgenoemden op de vlucht werden gedreven. Hveghi werd tot koning uitgeroepen, onder de naam van Muskar, de Dappere (van Muskh : « dapperheid » en « Kar » : « koning »).

Zilehroum heette van toen af Klow d. i. Heroverde Stad. (Kloho : « verovering » en « Ow » : « stad »).



KLOW. — Bewaker van de Koninklijke Schat.



Visserstype uit de omgeving van Dbrnouk (Syldavische Zuidkust).



← Syldavische boerin op weg naar de markt.



Gezicht op Niedzdrow, → in de Wladir-vallei.



DE SLAG BIJ ZILEHEROUM
naar een XV-eeuwse miniatuur.



Z. M. Muskar XII, huidige koning van Syldavië, in het uniform van gardékolonel.

Muskar was een verstandig vorst, die in vrede met zijn buurstaten leefde, terwijl het land voorspoed kende. In 1168 stierf hij, betreurd door zijn onderdanen. Zijn oudste zoon volgde hem op onder de naam van Muskar II. Het ontbrak deze aan voldoende gezag om de orde te handhaven. Voorspoed viel ten offer aan anarchie.

De koning van de naburige Borduren maakte hiervan gebruik door Syldavië binnen te vallen en dit gebied in 1195 bij het zijne in te lijven.

Meer dan een eeuw zuchtte Syldavië onder het juk. In 1275 echter herhaalde baron Almazout de heldendaden van Hveghi door vanuit de bergen de Borduren binnen zes maanden op de vlucht te drijven.

Hij werd in 1277 onder de naam van Ottokar tot koning uitgeroepen. Zijn macht was minder sterk dan die van Muskar. Aan de edellieden die hem hadden bijgestaan was hij verplicht een charter toe te kennen. Daarmee deed in Syldavië het leenstelsel zijn intrede.

Ottokar stierf in 1298. Zijn opvolgers waren Ottokar II en Ottokar III. Hun regering verliep rustig.

Toch groeide intussen de macht der edelen. Zij versterkten hun kastelen en bewapenden benden huurlingen. Maar de eigenlijke stichter van het koninkrijk Syldavië was Ottokar IV, die in 1360 de troon besteeg. Hij bracht ingrijpende hervormingen tot stand en riep een sterk leger onder de wapenen, waarmee hij de edelen onderwierp en hun eigendommen in beslag nam. Op zekere dag verscheen baron Staszrvich, zoon van een der onderworpen edelen, voor de vorst en eiste vermetel de Syldavische kroon voor zich op.

De koning die rustig naar de overmoedige baron had geluisterd, stond na de laatste woorden, waarbij zijn scepter geëist werd, op en gaf trots ten antwoord : « Kom hem maar halen ».

Razend van woede trok de jonge baron zijn zwaard en voor dat de dienaren tussenbeide konden komen, stortte hij zich op de koning.

Deze sprong snel terzijde en op het moment dat de opstandeling hem voorbij raasde, gaf hij hem met zijn scepter zulk een hevige klap op zijn hoofd, dat hij aan zijn voeten neerviel. In het Syldavisch riep de

vorst uit : « Elk bennek, eik blavek », wat wil zeggen : « hij die kwaad zaait, zal kwaad oogsten ». Gerulme tijd staarde hij naar de scepter en zei tenslotte :

« Scepter : je hebt mij het leven gered. Voortaan zul je het voornaamste teken van het Syldavisch koningschap uitmaken. Wee de koning die jou kwijtraakt, want deze zal niet langer waardig zijn te heersen ».

Sedertdien trekken ieder jaar op de feestdag van de heilige Wladimir de opvolgers van Ottokar IV processiegewijs door de stad, terwijl zij de historische scepter dragen. Het volk zingt de beroemde hymne :

Zege en roem zij onze vorst,
geen die hem nog te nad'ren dorst;
de scepter in zijn sterke hand
bewijst dit aan het ganse land!

★

Rechts : De scepter van Ottokar VI.

Onder : Houtgravure uit « De Heldendaden van Ottokar IV » XIV-eeuws handschrift.



Pir Ottokar
Dus pollez
ez konikstz
dan fronn eszt pho
mā Ŗzeillā ezāi:
dā ōn esteār alpū

ezommetz paffek:
o lapzāda kōnikstz
itd o alpū flōppz:
Staszrvichsz erom
szūbel ō. Dāzsviek
kālfta ōgg o cārro.



Wel! dit alles is buitengewoon interessant, maar...



Maar nu moet 'k op m'n hoede zijn... Die man onderscheidt zonder bril, en toch duidelijk, hoog uit de lucht 'n kudde schapen. Hij heeft wel bijzonder goede ogen voor 'n bijziende... Wat ook vreemd is, sedert gisteravond, toen hij aan't inpakken was, zag 'k 'm geen enkele sigaret meer roken...



'k Moet me wel heel sterk vergissen indien m'n reisgenoot geen bedrieger is!... Dan is 't geval ook ineens duidelijk!... 't Hulpgeroep dat 'k in de telefoon hoorde, kwam van de echte Professor Spiritus, die ontvoerd werd om door dit heerschap te worden vervangen...



Dus, moet 'k 'm ontmaskeren... Te Praag, trek 'k 'm z'n valse baard af en laat 'm arresteren!...



Zijn we reeds te Praag?...

Ja, we landen...



Nu, opgepast, jongens!...



Oo!



O jee!

?



Ik... 't spijt me zo... Ik... 'k struikelde... Verontschuldiging...

't Is... 't is niet erg!...



Professor Spiritus?... 't Speciaal vliegtuig staat klaar...

't Is géén valse baard!



Jamaar, de bril?... Dat 's ten slotte geen bewijs. Veel mensen zien beter ver dan dichtbij... En wat de sigaretten betreft, misschien heeft hij heel eenvoudig 't roken opgegeven...







Zithù!...

Woeha!



Thiss on foksz!



?

?



?



Schitterend!...
Bobbie is op
't valscher
geploft!...
Hij 's gered!

Ik... vliegtuig... RRRR
RRR... Gevallen...
Boem!... in 't stro...



Czestot wzryzkar niez on waghabontz!...
Czestot bätczer yhzer kzömmetz noh
dascz gendarmaskaia?...
M'n beste Bobbie!



Woeha!
Woeha!

Kzommet mïcz omhx, noh
dascz gendarmaskaia!



Met U naar de gen-
darmerie?... Met
pleizierskaia!... Dan
dien 'k meteen 'n
klacht in!...



Komman dant, hetgeen 'k U
te zeggen heb is van 't
hoogste belang... Mag 'k
U privé spreken?...



Hum... Goed...
Laat ons
alleen...

Eêrst wilde 'k U'n vraag stellen. 'k
Las in 'n brochure over Syldavië, dat
uw Koning, indien hij zijn scepter
verliest, verplicht is van de troon
afstand te doen. Is dat juist?...



Inderdaad... Maar, waar-
om deze vraag?

Omdat 'k ervan overtuigd ben
dat op 't ogenblik tegen Z.M. Mus-
kar XII 'n komplot gesmeed wordt
en dat zekere personen trachten
hem de scepter te ontroven!...



Wat zegt U dààr?...
Wat doet U zulks
veronderstellen?

Dat zal 'k U uitleggen...
Maar, bent U absoluut zeker
dat niemand ons beluistert?...

Niemand. Ga
uw gang...



Zeg eens, 't moet
nogal ernstig zijn... Ze
zijn nu bijna één uur
in conferentie...



U hebt m'n land 'n grote
dienst bewezen: ik dank U. Ik
telegrafeer onmiddellijk naar
Klow en laat Professor Spiritus
arresteren. Wat U betreft, ik hoop
U zeker niet te zeggen dat de
grootste discretie geboden is...

Wees gerust!... En nu
wil 'k graag m'n reis
voortzetten. Kan 'k
hier er- gens 'n
auto huren?...



Nee, 'r is geen auto in 't dorp.
Morgen, echter, is 't te Klow
marktdag. U kunt vandaag 'n
boer vergezellen die 'r naar -
toe gaat. U komt in geen geval
eerder dan morgenochtend
op Uw bestemming...

Tot daàr! 'k
heb geen keu-
ze. 'k Ga met
'n boer mee.



Hallo?... Ja, hier Klow 3324... Ja, Cen-
traal Comité... Trovik luistert... Ha! ben jij
't Wizskizsek?... Hoe?... Kuifje???... Dat
's toch onmogelijk: de piloot zei zoëven...
Hoe zo?... In 't stro?... Ongelofelijk! Hij
mag Klow in geen geval bereiken!... Je
moet maar zien hoe je 't klaarspeelt!...
Ja, goed, bel Sirov op...



Hallo?... Ja, hier Sirov...
Gegroet, Wizskizsek...
Ja... 'n Jongmens...
Op de weg naar Klow...
In 'n boerenkar... Goed,
we wachten 'm in 't woud
op... Ja, we vertrekken
aanstonds... Gegroet!...



Opgepast!...
Ze komen!...



Handen omhoog!...



Waar is de jonge vreemdeling die je naar Klow vergezelt?...

D...d...dej...j...jo...jo...jon...jonge vr...vr...vr...vreem...

Stilte!..Weweten dat hij in je kar zit!... Zoek maar 'ns na, Zlop!...

Vr...vr...vreemde...ling d...ddd...die m...m...

met m...m...me w...w...w...was?...

Stotter je zo uit angst?...

N...n...neen!...t...t...t is o...o...o...om...omdatk...k...k...omdat 'k...k...k...ik sp...sp...spsp...spespreek...

Zeg, Sirov, 'k vind niemand!...

Drommels! waar zit hij dan?...Spreek je, ja of neen?...

K...k...kg...k gingt...t...t...t U uit...uit...uit...lll...leggen, m...m...maar U...U...UUU...Uh...hhhebt...hebt me...o...ooo...onderbroken!...Z...z...ziedaar...Hijs...s...sss...bij...bij...de her...her...her...her...

Je herhaalt te véél!... Je bent hier niet op school!

Bij de her...bij de herberg van de K...K...Kro...van de Krokro...van de Kroon...

Kon je dat niet eerder vertellen, neen?...

Stilte!... 'k hoor 'n auto!...

af...af...afgestapt...en...en...er w...w...w...was...

Geen woord, geen gebaar... of we schieten!...

L...l...luis...luis...ttt...ter...K...k...kz...kz...kz...zal...

Vorbij .. Kom ..

Ik... k...kw...we... wilde...U...U...z...zzz...zeggen d...d...d...dat 't j...j...jong...jong...jong...m...m...mens...d...dat...

Waar is hij, hemel en aarde?...

I...i...i...in de au...au...au... auto die...j...j...juist v...v...vo...vovo...vovo...vorbij kwam!...



Ja, 'k zing hedenavond in de Kursaal van Klow... Wil 'k iets voor U zingen?...

Heel graag!



Ha!... 'k lach bij 't zien van m'n scho-o-onheid... in dees spiegel!...



Ben jij 't... Mar-ga-re-ta?...

Gelukkig zijn de ruiten stevig!...



Hallo?... Ja, hier, Wizskizsek... Ha! ben jij 't, Sirov?... Wel?... Hoe?... Blikskater!... Is jullie schuld niet?... Is 't soms de mijne?... Wat?... Als die stotteraar vlugger gesproken had?... Als!... Als!... Met 'als', sluit je Klow in 'n fles!... 'k Bel de gendarmerie-kommandant te Zlip op... Ja, hij 's met ons... Hij zal 'm arresteren...



Wel, hoe vond U 't?...

S...s...schitterend, gewoonweg!...



Ja? Wel, dan zal 'k, om U genoeg te doen, nog iets zingen!...



Waar is 't jongmens dat U vergezeld?... Hij verliet ons onderweg. Hij had, in de herberg De Kroon, iets vergeten, zodat hij terug moest...



't Was 't enige middel om aan dat mens te ontsnappen...



Inmiddels, te Klow...

U wenst dus toegang tot de Schatkamer, om de Rijksarchieven te bestuderen?... 'k Moet U zeggen dat dergelijke gunst slechts zelden aan 'n vreemdeling toegestaan wordt. Daar echter de gezant voor U instaat, denk 'k wel dat uw verzoek door Zijne Majesteit gunstig ontrangen zal worden...



3ЛПП
Hij is 't!... We vragen 'm z'n papieren...



Uw papieren zijn niet in orde!... Wilt U ons volgen?...



Uw papieren zijn inderdaad niet in orde!... U zult hier moeten blijven. Inmiddels vraag 'k om instructies...

Maar, kommandant; 'r moet 'n vergissing in 't spel zijn!... M'n paspoort draagt 't visum en...



't Spijt me zeer, maar U moogt niet verder... Sluit 'm zolang op...



Kommandant!... Hoor me aan!... 'k Heb U bijzonder gewichtige zaken mede te delen!... Ik...



Hallo?... Wizskizsek?... Hier, Sprbodj... 'k Heb de kerel in handen!... Ja, 't ging heél eenvoudig... Wat moet 'k 'r nu mee doen?... Ja... Ja... Natuurlijk, hij mag Klow niet bereiken... 'k Zal 'r eens over nadenken... Goed, bel morgenochtend op... Gegroet...



Terwijl 'k hier verzucht, God weet wat 'r te Klow gebeurt...



Aaaohaaa!... 't Donkert... Bij gebrek aan beter, zullen we maar gaan slapen...



Hier, Radio-Klow... Beste luisteraars, U hoort nu van uit de Kursaal te Klow uitgezonden, een concert met medewerking van Mevrouw Bianca Castafiore, van de Scala van Milaan...



♪ ♯ * ♯ * ♯



Ha! 'k lach... ♪ bij... ♪ 't zien... ♪ van m'n scho-o-onheid... ♪ in dees spiegel! ... Ben jij 't, Margareta?...



Antwoord... ♪ antwoord... ♪ ant- woord, antwoord, antwoord, snel!...

De volgende dag ...

Dit door de Koning onder-
tekend vrijgeleide verstrekt
U toegang tot de Schatkamer.
Luitenant Kromir zal U de
weg wijzen...



Deschat wordt in
de Vierkante Toren
van 't Kropowkasteel
bewaard. 'n Bijzondere
garde is met de bewa-
king belast ...



Zijne Majesteit 's bevel !

De Heer
Professor ge-
lieve mij te vol-
gen !



De schat
schijnt me
goed be-
waakt !...



Ja, zeker!... De
dief die hier bin-
nendringt is nog
niet geboren, daar
kunt U van opan...



Heer Professor, zie hier
de Koninklijke Schat!...



En dit is 't archief, dat met de Schatkamer in verbinding staat. Wij vragen U om excuus, maar zolang U hier aanwezig bent, blijft U in gezelschap van twee bewakers. Daarenboven worden de deuren aan de buitenkant gesloten. Dat is hier de regel. 'k Hoop dat U 't ons niet kwalijk zult nemen...

Absoluut niet...



Inmiddels...

U brengt dat jongmens naar Klow. Maar, opgepast!... 't Is 'n gevaarlijke kerel: hij ontfutselde ons Staatsgeheimen... Van hoger hand heeft men zelfs doen begrijpen, dat 't beter ware in - dien hij nooit te Klow aankwam...

Daarom doet U als volgt... Jij, chauffeur, zorgt dat je autodeflect krijgt... Terwijl je zogenaamd de motor naziet, komen de anderen om je heen staan... Op dat ogenblik tracht de gevangene de vlucht te nemen en... Begrepen?...

Wees gerust!... Hij probeert 't vast en zeker!...

In orde, kommandant!... Indien hij echter niet op de vlucht gaat?...

'k Vraag me af hoe die waarschuwing hier komt?... 'n Vriend?... Welke vriend?...

Voorzichtig!
U wordt naar Klow gevoerd om er te gefusilleerd te worden! Tracht dus te vluchten. Gedurende de overbrenging, doet U net alsof U slaapt. De chauffeur is een vriend. Wij zal voorwerpen motorpech te hebben en de andere gendarmen erbij roepen. Op dat ogenblik zorgt U dat U wegkomt... vriend.

Voorzichtig? Dan eerst dit briefje vernietigen...

Toe, Bobbie, doe me 't genoeg en dit balletje papier in te slikken...

Vlug, Bobbie... We worden, geloof 'k, reeds afgehaald...

Zeg, meen je soms dat 't zo gemakkelijk is?...







Hier is hij ergens gevallen... Daar, achter die rotsblokken...

Verdorie! daar zijn ze!



Opgepast! hier is 't ...



Hemel! waar is hij?... We moeten 'm absoluut terugvinden... De kommandant zou ons nooit vergeven dat we 'm werkelijk lieten ontsnappen, terwijl hij de valstrik zo goed voorbereid had...



Toe, we moeten verder zoeken: vèr kan hij niet zijn ...



Oef!... ze zijn voorbij...



En nu, voorwaarts, naar Klow!...



Nu wordt 't scherp spel, dat's zeker!... 'k Heb genoeg gehoord om te weten dat 'k me voor iedereen in acht moet nemen... 'k Moet de Koning persoonlijk waarschuwen!...



Inmiddels, te Klow...

'k Weet niet of 't mag, maar graag nam 'k foto's van zekere documenten...

Eigenlijk mag 't niet, maar misschien geeft Zijne Majesteit de toestemming...



Ha! dit is de hoofdweg...

Och! wat heb 'k 'n honger!...



Zijne Majesteit stemt erin toe dat van sommige documenten foto's gemaakt worden. Echter mogen deze foto's slechts door Mijnheer Czarlitz, officieel Hoffotograaf, genomen worden. Hier hebt U 't besluit waarmee 't hem toegestaan is met U 't kasteel te betreden...



Daar ligt Klow...

Wanneer krijg 'k nu iets te eten, zeg?...



Het Koninklijk Paleis, a.U.b.??...

Steeds rechtuit, tot 't Ottokarplein, en dan links...



HOOG SPANNING



Wat 'n stortvloed!... We zullen hier, in afwachting, even schuilen...

Zullen we kijken?...



Ha! 't mindert...



Voorwaarts, Bobbie!... We gaan vlug de Koning van 't dreigend gevaar op de hoogte stellen...



Welnu, Bobbie?... Waar is Bobbie?...



Bobbie!... Bobbie!... Bobbie!...



Weet je, Kuifje, wat de soepbeenderen betreft, is 't hier in 't land prima!...



Je brengt onmiddellijk dat been terug waar je 't gevonden hebt!... Begrepen?... En vlug!...



Kan Zijne Majesteit mij audiëntie verlenen?... 't Is voor 'n uiterst ernstige en dringende zaak...



Wilt U hier enige ogenblikken wachten? 'k Zal zien of de adjudant van Zijne Majesteit U kan ontvangen. Wie moet 'k aanmelden?...



Mijnheer Kuifje?... En 't is voor 'n bijzonder ernstige zaak?... Goed, laat hem binnenkomen...



...zeker, Mevrouw... Ja... Ja... Tot vanavond, halfnegen... Zijne Majesteit zal verrukt zijn... 't Is mij een groot genoegen, Mevrouw...



Ondertussen...

Dus, afgesproken, Mijnheer Czarlitz?... Morgenochtend, tegen negen uur, kom 'k U afhalen, en dan gaan we samen naar 't Kropowkasteel...



U wenst dus met Zijne Majesteit een onderhoud te hebben?... Mag 'k weten waarom?...

Hum... Ik... 'k Vraag U om excuus, maar... 't is geheel en al vertrouwelijk en ...

Ik ben adjudant van Zijne Majesteit, Mijnheer!... En 'k durf beweren dat 'k het volledig vertrouwen van mijn Koning geniet!...

Daaraan twijfel 'k geen ogenblik, kolonel!... Maar de zaak waarover ik met de Koning te spreken heb, is dermate belangrijk, dat ik 't hem persoonlijk moet zeggen...

Goed, 'k zal niet verder aandringen... Kunt U hedenavond, tegen halfnegen, terugkomen?... Ik zal zorgen dat Zijne Majesteit U, vóór 't avondfeest dat in zijn Paleis plaats heeft, enige ogenblikken audiëntie verleent...

Ik dank U zéér...

En nu, Bobbie, zullen we 'n stukje eten...

Hallo?... Ja, hier Centraal Comité... Ha! ben jij 't, Boris?... Gegroet!... Heb je nieuws?... Ja... Wie zeg je?... Kuifje?... Ben je zeker?... Maar, de gendarmeriekommandant van Zlip, had me nochtans de verzekering gegeven... Ja... Ernstige zaken?... Natuurlijk!... Hij wilde niets zeggen?...

Goed!... En... Ha!... Hij komt dus, hedenavond, tegen halfnegen, terug?... Uitstekend, we hebben de tijd... Luister. Hij mag in geen geval met de Koning spreken... Spreek vanzelf!... Daarom, doen we als volgt... Luister goed...

En die avond...

De Koning heeft U een korte audiëntie toegestaan. Gaat U maar met deze Gardkapitein mee!... Hij brengt U naar de Feestzaal, alwaar Zijne Majesteit U zal ontvangen...

Uitstekend...

Sjt... Ze naderen...

Woeha! Woeha!

?

Die smerige hond sloeg alarm!... Snel!

'n Hinderlaag!...

Je bent in de val, kleine. Weerstand is overbodig!...

!





De volgende ochtend...

Weér heb 'k tijd verloren!...Ondertussen gaan de samen-zweeters natuurlijk met verdubbelde ijver verder...



KLING
KLING
KLING



In afwachting dat U voor de Rechterbank verschijnt, wordt U naar de Staatsgevangenis overgebracht. De cel-auto staat klaar...



Hallo, hier 't Sint-Wladimir-hospitaal... 'n Ongeluk?... Auto geslipt?... Meerdere gewonden?... Stroomstraat?... Goed!... De ziekenauto komt dadelijk...



Deze is nog altijd buiten kennis...
Ja, vast en zeker 'n hersenschudding...

We gaan éérst de anderen halen...

Absoluut voorbijgaand, die hersenschudding!... Vooruit, Bobbie!... Nu of nooit...

Ziezo!...r Kraait geen haan naar!... Nu snel terug naar het Paleis!...

't Koste wat 't kost, maar 'k moet de Koning spreken...

En, deze keer, zal mij niets meer beletten!...



U bent niet gewond, hoop 'k ?...

Nee... Dank U... 't Is in orde... Ik... Hemel! de Koning!!!...



Opgepast, Sire!... 't Is de jonge anarchist die getracht heeft...

?



Schiet niet, Sire!... Hoor mij aan!... Ik ben geen anarchist!... 'k Wilde U waarschuwen... Sire, misschien op dit ogenblik zelf, trachten de lendenelingen uw scepter te stelen!

Wat zegt U?...



De waarheid, Sire!... 'k Ben ervan overtuigd dat Professor Spiritus, die zogenaamd naar Syldavië kwam om de Koninklijke Archieven te bestuderen, 'n bedrieger is. Hij, en zijn medeplichtigen, hebben tot doel, zich van de scepter van Ottokar meester te maken en U aldus te verplichten ten troonafstand te doen!

Hemel! Is 't mogelijk?...



Ondertussen...



En deze man is hun medeplichtige, Sire!... Daarom wilde hij me opnieuw beletten met U te spreken!...

Leugens, Sire!...

Hij, medeplichtige?...



Hij liegt, Sire, en 'k zal...

U gaat onmiddellijk naar het Paleis terug en wacht op mijn bevelen!... Wat mij betreft, 'k ga met dit jongmens naar 't Kropowkasteel, om te zien of hij de waarheid spreekt...



We moeten voortmaken, Sire... 't Is, geloof 'k, 'n kwestie van minuten...



Ziezo... Mogen we nu, in de Schatkamer, foto's nemen van de kroon en de scepter?...

Ja zeker...



De belichting is niet bijzonder.
'k Moet met magnesium werken...



We naderen... Ziedaar de torens van 't Kropowkasteel. In 't midden ziet U 'n vierkante toren. Daar wordt de scepter bewaard... Ach! als we maar niet te laat komen!...



De Koning!...



Alles ziet 'r normaal uit... We komen bijtijds!...
'k Hoop 't, Sire...



Waar is Professor Spiritus?...
In de Schatkamer, Sire, met de gardekapitein en Mijnheer Czarlitz...



Doet open!... Doet open!... 't Is de Koning!...



Geen antwoord!... Vlug, men brenge andere sleutels!...



Zou werkelijk?...
Laat ons hopen van niet, Sire...
Ha! de gardesoldaat komt met de sleutels terug...



De volgende ochtend...

De scepter werd dus nog niet teruggevonden?...

Helaas, neen, Sire... 'k Ontbood echter onmiddellijk twee beroemde buitenlandse detectives. Ze komen hedenochtend te Klow aan. 'k Verwacht ze ieder ogenblik...



BONS

Ah! 'k meen te weten wie daar aankomen...

Wat is 'raan de hand?...Ga'n's zien...



?

Hum... We zijn de detectives die... Hum!... We... we gleden uit... en...

Ja... En toen vielen we...



Sire, 'k stel U voor de Heren Jansen en Janssen, gediplomeerde detectives...

Heren, welkom in Syldavië...

Majesteit, uw was was glad... 'k Bedoel, Sire... U was wel goed en bijzonder aardig...

We walsten wat wild en wilden weten, Sire...



Het is voor mij een vreugde dat U ons bij 't allereerste teken ter hulp snelt en zo vlug uw ondervinding in dienst van de Kroon stelt... Ziehier Mijnheer Kuifje, uw landgenoot. Hij zal U geheel de zaak uitleggen...

Kuifje!... Gegroet!...



Welnu, luistert!... 's Konings scepter werd gestolen!... Toen Zijne Majesteit en ik de Schatkamer binnenkwamen, vonden wij de gardekapitein en twee van zijn mannen, de fotograaf Czarlitz en Professor Spiritus, deze laatste U welbekend, in diepe slaap gedompeld. Alle vijf kwamen hedenochtend pas bij kennis...

Werden ze ondervraagd?...



Ja, en hun verklaringen waren op alle punten overeenstemmend. Mijnheer Czarlitz wilde met magneetlicht foto's maken. Onmiddellijk na de ontbranding, ontstond 'n dikke rookwolk die de omstanders naar het hoofd steeg en buiten kennis bracht...

Goed. Maar... hum... Werden al die mensen afgetast?...



Natuurlijk! Zelfs de hellebaarden van de gardesoldaten en 't statief van 't fototoestel werden uiteengenomen, om te zien of daarin de scepter niet verborgen zat. Men vond niets. Vloer en wanden werden afgeklopt, om te ontdekken of 'r geen geheime toegang bestond: niets! De enige deur langs waar de dief kon vluchten, werd bewaakt door twee gardesoldaten die niemand naar buiten zagen komen.



Welnu! Sire, geheel deze zaak is kinderlijk eenvoudig!... Indien U 't goed vindt, gaan we naar 't Kropowkasteel en daár zullen we U tonen hoe uw scepter gestolen werd...



Goed, we gaan!...

Verdorie! ze zijn knapper dan 'k meende...



Opgepast: 't parket is tamelijk glad...



Dit is de Schatkamer. Hier bevond zich de scepter...

Wel! Sire, we hebben 't U reeds gezegd: dit alles is kinderlijk eenvoudig!



De dingen gebeurden als volgt. Eén van de vijf aanwezige personen was 'n medeplichtige. Bij 't ontstaan van de rookwolk liet hij zich eveneens vallen. Maar, hij hield 'n zakdoek op de neus. Toen hij zeker was dat de anderen sliepen, stond hij op, opende de glazen kast, nam de scepter, opende het venster en wierp de scepter naar buiten, alwaar 'n andere medeplichtige 't voorwerp opving en ermee vertrok. En klaar was Kees!...



Onmogelijk, Heren!... De binnenplaats werd bewaakt. Er waren daar slechts gardesoldaten, en die staan boven iedere verdenking!... Het zijn de getrouwen onder de getrouwen. Ze zouden zich tot de laatste man laten doden, eerder dan Zijne Majesteit te verraden!...



Toch is 't waar, dat de langs die kant van de toren dienst doende gardesoldaat, 'n venster hoorde openen en weder sluiten. Maar, hij bespeurde niets bijzonders...

Natuurlijk!... De dief wierp de scepter over de kasteelmuur!... En daar stond de medeplichtige die ermee op de loop ging...



Trouwens, 'k zal U tonen... Hebt U 'n voorwerp van dezelfde grootte als de scepter?...

Zeker...



Ziet dan toch!... Van dit venster tot de kasteelmuur is minstens honderd meter!... En dan zijn 'r nog de tralies!...

Heeft geen belang!... 't Volstaat behendig te mikken...



Hier... Is dit goed?...

Uitstekend!...



Ziet aandachtig...



Je bent onhandig!... Ik zal je tonen hoe men behoort te werpen!...



Let goed op!...



U ziet zelf toch wel dat de scepter op deze manier de zaal niet kon verlaten!...

Ja... Ja... Zeker, maar... Nu wilden we graag Professor Spiritus en Mijnheer Czarlitz onder-vragen...



Sire!... Sire!... Ach! eindelijk vind 'k U!...



Sire!... Professor Spiritus en Mijnheer Czarlitz... 't Is ongelooflijk!...



Ze zijn de Staatsgevangenis ontvlucht, Sire... Ze hadden medeplichtigen onder de gendarmen en vier van dezen verdwenen samen met de vluchtelingen!...



Bij de scepter van Ottokar!...

Medeplichtigen!... Medeplichtigen!... Ze hebben 'r dus overal!... Ha! 't komplot werd goed gesmeed: 'k ben verloren!...



Laat ons begaan, Sire!... 't Duurt misschien 'n week, 'n maand, 'n jaar, maar uw scepter vinden we terug!...



Helaas! Heren, 't voorwerp moet binnen de drie dagen terug zijn!... Indien ik, op de dag van Sint Wladimir, de scepter niet in de hand draag, kan 'k alleen nog van de troon afstand doen!...

"Drie dagen, sprak Columbus, en 'k schenk U 'n wereld"!... Drie dagen, Sire, en we brengen uw scepter terug, bij handen en voeten gebonden, dat zweren we!...



Dank U, Heren. Ach! 'k hoop innig dat U zult slagen!...

Ditmaal staat onze eer op 't spel!... We hebben beloofd de scepter terug te vinden: dus moeten we woord houden!...



Ik zou 'r zelfs bijvoegen: het moet!...

De Heilige Wladimir bescherm hen!... Ze zullen slagen, nietwaar?



'k Hoop 't van harte, Sire...

In ieder geval, indien U 't goed vindt, zal ik, langs mijn kant, trachten deze zaak in 't reine te brengen.



Dank U, m'n vriend. Wat 'r ook moge gebeuren, 'k zal nooit vergeten wat U voor me gedaan hebt!...

Eerst en vooral moet 'k weten HOE de scepter gestolen werd...



Vlug, terug naar 't kasteel!...



'k Heb 't gevonden!... Kom met me naar de Schatkamer!... 'k Zal 't U tonen!...



Wat tonen?...

Hoe de scepter gestolen werd!... Vlug! kom mee!...



Niet zo snel! ... Wacht even!...



Ging hij binnen?...

Ja, kapitein...



HOW!...



?! *



Hoe nu? wat is 'r gebeurd?...
Spreek snel!...



't Foto toestel!...
Zie 't toestel!...



'n Veer?...

Ja, die veer is losge-
sprongen. 'k Kreeg de
klap in 't gelaat en was
meteen knock-out!...



't Is buitengewoon!... Hoe
hebt U dat ontdekt?...

'k Kwam voorbij 'n speelgoed-
winkel!... 'k Zag daar 'n kan-
nonnetje met 'n springveer,
en toen kwam 'k op de gedach-
te dat het foto toestel misschien
eveneens 'n veer bevatte, waar-
mee het mogelijk zou zijn
de scepter over de kasteel-
muur te schieten!...
'k Had juist geraden!...



U zult zien... 'k Duw de veer
'r weer in... Vervolgens ook
't door de twee detectives
gebruikte voorwerp...



'k Plaats 't toestel vóór 't
venster, met 't gebogen uit-
einde van de zogenaamde
scepter buiten de tralies...



'k Druk op de knop...
En hop!...



't Is, aan de overkant van de stroom,
in 't bos terechtgekomen!...
'k Ga daar 'ns 'n kijkje nemen...

Aan de oever vindt
U 'n roeiboort...



Indien die idioot van 'n Czarlitz in 't berkenbosje langs de stroom gemikt had, zoals overeengekomen, dan hadden we de scepter al lang teruggevonden...



Ze hebben de scepter nog niet teruggevonden!... 'r is geen oogenblik te verliezen!... 'k Ga naar 't kasteel terug en laat 't bos omsingelen!...

HOERAA!...



Hoera! gevonden!...



Nu moet 'k de anderen uit de voeten blijven!...



Verdorie! ze hebben me beet!...

Ja, en goed beet!...



De scepter, Bobbie!... Red de scepter!...



Hier, smerig beest!...
Blijf je staan, ja of neen?...



De stroom...
'k Spring erin!...
Ze moeten dan
maar zien hoe
ze me inhalen!...



Smeert 'm,
jongens!...
De politie!...



M'n arme vriend!...



En de scepter?...
Die hebben ze
weer in handen!...
Bobbie liet 't
ding glippen!...



Te laat!...

Hoe kwamen jullie te weten dat 'k hier was?...

We kwamen in 't kasteel en hoorden toen dat U de stroom overgestoken waart...



Daar is de Koning... Hij werd eveneens ingelicht... Hij maakte de omweg langs de brug, terwijl wij de stroom per roeiboot overstaken...



Welnu, wat gebeurde 'r?...

Bandieten per auto zijn zo juist met de scepter aan de haal gegaan!... Indien wij uw auto mogen gebruiken, Sire, kunnen onze vrienden en ik trachten hen in te halen...



Ze zijn ons niet veel vooruit... We halen ze vlug in...



We hebben bijna geen benzine meer... Bij de eerste de beste benzinepomp moeten we tanken.



Ha! daàr heb je er een...



Twintig liter!... Snel!...



Nog drie en dertig kilometer tot aan de grens... Uitstekend!... Over 'n half uur hebben we Syldavië verlaten en is de scepter in veiligheid!...



De auto van de Koning!... We worden achtervolgd!...



We hebben ze verrast!... Ze vluchten in 't gebergte!...

Ze hebben niet eens de tijd gehad weer in hun wagen te springen...



Vlug!... Ze mogen niet ontsnappen!...



Ze zitten ons nog steeds op de hielen!...

't Heeft nu lang genoeg geduurd!... Moet 'n einde aan komen!...



Moed houden!... We krijgen ze te pakken!...



PANG!



Schuilen, jullie!... Ze schieten!...

PANG!



Wel, waar zijn Jansen en Jansens gebleven?... 'k Zie hen niet meer...



PANG!
PATS!



Toch moet 'k zien dat 'k hen te pakken krijg...



Kom, Bobbie, en laat je vooral niet zien!... We zullen ze langs achter overvallen!...





Hé, waar is de derde gebleven?...

'k Zie niets meer bewegen...

Hij's misschien getroffen... Opgepast! daar heb je de twee anderen!...



Handen omhoog!...



'k Snap het!... Jullie moesten ons de weg versperren, terwijl nummer drie met de scepter op de loop ging!...



Vlug! die twee kerels vertrouwd 'k jullie toe!... ik ga verder...



Ik begrijp er niets van!... Die kleine is razend: hij zit me nog altijd op de hielen!...



't Begint al donker te worden...



We kunnen onmogelijk verder!... We moeten hier overnachten!...



Ziezo!... Nu afwachten tot 't dag wordt!...



De volgende ochtend, bij dageraad...

Toe, Bobbie, voorwaarts!... We moeten beslist de scepter terugvinden!...



Indien we'r 'n flinke pas in zetten, krijgen we't vlug warm...





Jij breekt nog eens je nek, met je acrobatische toeren!...

Eerst aftasten... Ha! z'n portefeuille...



?



Z.Z.R.K. 1239
GEHEIM
 Aan de kommandanten der stootsecties
ONDERWERP: Bewindname
 Ik vestig uw aandacht op de volgorde der verschillende bewegingen die zullen plaats hebben met het oog op de bewindname in Syldavië.
 De dag voor Sint Wladimir, zullen de uitdagingaagden van onze propagandasecties incidenten veroorzaken en er voor zorg dragen dat de inwoners van Bordurische nationaliteit gemolesteerd worden.
 Op de dag van Sint Wladimir, om 12 uur 's ochtts, bezetten de stootsecties het uitzendstation van Radio-Klow, het vliegveld, de elektrische centrale, de gasfabriek, de banen, het hoofdpostkantoor, het koninklijk Paleis, het Kropowkasteel, enz...
 Iedere sectie-overste ontvangt ter gelegenheid duidelijke bevelen aangaande de bijzondere opdracht die hem toebedeeld zal worden.
 Owee!
 (get.) Müsstler

Z.Z.R.K. 1240
GEHEIM
 Aan de kommandanten der stootsecties
ONDERWERP: Bewindname.
 Ik herinner U eraan dat ik een oproep per radio zal doen, zodra het uitzendstation Radio-Klow in onze handen is.
 Bij deze oproep, rukken de Bordurische gemotoriseerde troepen het Syldavisch grondgebied binnen, ten einde ons land van de tirannie van koning Muskar XII te bevrijden.
 Er rekening mede houdend dat eventueel enige fascistie partijgangers van de koning en sommige twijfelachtige elementen van de bevolking zouden trachten weerstand te bieden, zullen de Bordurische troepen Klow om 17 uur binnenrukken.
 Ik reken erop dat alle leden van de Z.Z.R.K. tot hun laatste druppel bloed zullen storten, om tot dat ogenblik de positie te behouden die zij om 12 uur ingenomen hebben.
 Owee!
 (get.) Müsstler

't Is hoog tijd! We moeten zo vlug mogelijk naar Klow terug...

Niet te voet, hoop 'k?...



O, wat voel 'k me raar!...



Ja! maar... dat's niet te verwonderen!... Sederst gisteren heb 'k niets meer gegeten!... Had 'k maar 'n stuk brood...



Daar ginds, 'n huis... Jammer, dat 't over de grens is... Tot daar! 'k sterf van de honger!...



'n Bordurische grenspost!...



De volgende dag...

Nu slaap 'k reeds twee dagen onder de blote hemel!... 'k Ben geradbraakt!... Indien 'k m'n weg niet terugvind, kom 'k nooit bijtijds...



Kon 'k een van die toestellen in handen krijgen, dan was 'k in minder dan 'n uur te Klow...



Liep alles goed van stapel?...

Ja... Trouwens, niets bijzonders: verkenningstocht boven de grenslijn...



Weet je, 'k heb 'n tip... 't Is morgen, om twaalf uur, dat Müssler z'n oproep per radio doet... 'n Ur later, landt ons esca-drille te Klow, en...



't Begint te donkeren... 't Is vervelend... Voor de nacht valt, haal ik 't niet meer...



Hallo? Divisie-afweergeschut?... Kler, luisterpost 34... 'n Bordurisch vliegtuig kwam de grens over en vliegt in de richting van Klow... Wat moeten we doen?...



De bevelen zijn duidelijk, luitenant: erop schieten!...







'n Wegwijzer!...
Dat 's 'n tref!...



ISTOW
31.2 Km.

KLOW
24.7 Km.



Vijf en twintig
kilometer: vijf
uur te voet!...

'n Peul-
schillet-
je!...



'n Boerderij!...Stallen!...
Indien 'k 'ns trachtte
'n paard te lenen?...

Dat 's 'n
reuze-
idee!...



Ha! daar heb je 'n paard!...
Sjt! kalmte!... Hier heb
'k 'n zadel... Sjt!... Toe,
braaf zijn: ik...



Alles goed beschouwd,
gaan we maar liever te voet!...

Waarom niet?... 'n
Kleine wandeling
zal ons goed doen...



Die zelfde nacht...

De toestand is ernstig, Sire!... Het volk
is ontevreden: het
zegt dat we de
waarheid verber-
gen, en dat de scepter
verdwenen is...
Daarenboven...



...werden gisteren nog Bordurische
winkels geplunderd. Wij weten dat deze in-
cidenten 't werk zijn van uitdagingsagen-
ten in dienst van 't buitenland, maar dit al-
les veroorzaakt 'n gevaarlijke atmosfeer
van onrust. Indien, in deze omstandighe-
den, Uwe Majesteit zich morgen zonder
scepter aan de menigte vertoont, vrees 'k...

Wees niet ongerust, waarde
Heer Minister, er zal geen bloed
vloeien!... Ik treed af!...



Neen, Sire, U treedt
niet af!...

KUIFJE!...

?



Sire, ik breng U de
scepter terug!...

Gered!...



Hier... ik... Lieve Hemel!
onderweg verloren!...

Gelukkig dat 'k de scepter uit z'n zak zag vallen!...



!



???



Gered!...k Ben gered!... Ach! wat ben 'k gelukkig!...

U bent slechts voor't ogenblik gered, Sire, want ook ontdekte 'k iets anders...



Deze papieren vond 'k in de zakken van een der achtervolgde bandieten...

"Bewindname"!...En 't is getekend: Müsstler!... Müsstler, leider van de partij der "Stalen Garde"!



Geen tijd verloren! ... Laat onmiddellijk Müsstler en zijn medeplichtigen arresteren!...

Goed, Sire!...



Maarschalk, de troepenrevue heeft morgen niet plaats, zoals eerst voorzien was. Om acht uur 's morgens moet het veldleger in verdedigingspositie aan de grens staan. Alle door de opstandelingen beoogde strategische punten moeten eveneens bezet worden...

Heel goed, Sire!...



Enige uren later...

KUKELUKU



BOEM



BOEM

Kanongebulder!...





Binnen!...



Ha! zijn jullie daar... Zeg 'ns: wat betekent dat geschutvuur?...

Dat?...



Dat zijn feestsalvo's. Vandaag wordt immers Sint Wladimir gevierd?...Toe, vlug, aankleden! anders komen we te laat voor de ceremonie...



De koninklijke koets verlaat 't Paleis... De Koning is blootshoofds en glimlacht. In de hand houdt hij de scepter van Otto-kar... De Koning wordt met geweldig gejuich begroet... Nu is 't plotseling stil en 't volkslied wordt gespeeld, in koor door duizenden toeschouwers meegezongen...



Nu is de Koning in 't Paleis terug... Herhaalde malen moest hij op 't balkon verschijnen, toegejuicht door 'n uitgelaten menigte... Toen begaf de Koning zich naar de Troonzaal, waar op 't ogenblik, met groot ceremonieel, de uitreiking van hoge onderscheidingen plaats heeft...

Dames en Heren, nooit, in de loop van onze geschiedenis, werd de orde van de Gulden Pelikaan aan 'n vreemdeling toegekend. Vandaag, nochtans, in overeenstemming met Onze ministers, hebben Wij besloten deze hoge onderscheiding te schenken aan de Heer Kuifje, als dank voor de onmetelijke diensten zo pas aan ons land bewezen...

Ik benoem U tot ridder van de Gulden Pelikaan...





Tweelingbroeders!...Daaraan had 'k moeten denken!... Maar, wat gebeurde 'r met de echte Professor?...

Ik vernam 't zo juist door de couranten van uw land. Luister... "Gisteren deed de politie 'n inval in een door vreemdelingen van Syldavische nationaliteit bewoonde villa, en ontdekte een geleerde Professor Spiritus, die aldaar sedert enige weken in een kelder opgesloten zat. Hij verklaarde dat hij, de dag vóór zijn vertrek naar Syldavië, ontvoerd werd en van al zijn papieren beroofd ...



Nu is alles duidelijk... Eerst 't geroep in de telefoon, toen de Professor die plotseling zag zonder bril en niet meer rookte... 't is zo klaar als 't maar kan...



Ondertussen, in 't Bordu-risch Hoofdkwartier...

...ten einde, eens te meer, onze vrelievende bedoelingen te tonen, en ondanks de onbegrijpelijke houding van Syldavië, heb 'k onze troepen bevel gegeven zich op twintig kilometer van de grens terug te trekken...



De volgende dag...

De Koning verleende hedenochtend privé-audientie aan de Heren Kuifje, Jansen en Jansens, die hun afscheidsbezoek brachten. Na de receptie begeven deze personaliteiten zich per auto naar de haven van Douma, waar zij aan boord gaan van een watervliegtuig van de regelmatige lijn Douma-Marseille...



RADIO-KLOW
SICHT-STILTE



Enige uren later...

Tien over zes... We zijn 'r bijna...



Hemel! wat is 'r aan de hand?...

We vallen in zee!...



We Vallen niet: we strijken neer!...Vergeet niet dat 't 'n watervliegtuig is!...

?

Neen, die 's goed!... 'k Was 't totaal vergeten!...

Ik ook!... 'k Dacht 'r niet meer aan!... Wat 'n mop!...



't Is kolossaal!...Hoe kan 'n mens zo verstrooid zijn!...

't Is ongelooflijk!...

'k Hoor je nog roepen: "We vallen in zee!"

Ha! ha!
ha! ha!
ha! ha!





De Avonturen van Kufje en Bobbie
22 beschikbare titels

Uit het Archief van Hergé
De avonturen van Totor Kufje in de Sovjetunie

De verfilmde Avonturen van Kufje
Kufje en het Hasiënmeer (naar de grote tekenfilm)
Kufje en het Geheim van het -Guldën Vlies-
Kufje en de blauwe Sinaasappels



De Avonturen van Jo, Suus en Jokko
Het Testament van Mr. Pump
Bestemming New York
De -Manitoba- antwoordt niet meer
De Uitbarsting van de Karamako
De Najavallei



Leo en Lea bij de Lapino's

De Guitenstreken van Kwik en Flupke
Bundels 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Lees iedere week het weekblad Kufje

