

F.C. DE KAMPIOENEN PRESENTEERT

37

HEC LEEMANS - SWERTS & VANAS - CORTEGGIANI

VERTONGEN & Co

DE LAATSTE DETECTIVE



HEC LEEMANS • SWERTS & VANAS • CORTEGGIANI

VERTONGEN & Co

DE LAATSTE DETECTIVE



STANDAARD UITGEVERIJ

Die dag, voor het politiebureau...



Ben ik hier bij de politie?

Waarom vraag je dat? Staat er misschien 'Slagerij Janssens' boven de deur?



Ik heb een brief voor inspecteur Parei.

Geef maar hier. Ik zal hem overhandigen.



Bedankt!



Een brief? Voor mij? Zeker? Wie schrijft er nu nog brieven?

Er staat 'inspecteur Parei, de krak van Interpol' op de envelop.



De krak van Interpol! Dat is zeker voor mij! Geef!



Vast en zeker van een fan...



Laten we eens kijken...



Intussen, aan de andere kant van de stad...

Detective?! JIJ?! Maar dat is belachelijk, Merkske!



Jij zou nog geen speld in een hooiberg terugvinden!

En jij geen olifant in je porseleinwinkel!







Dan heeft ie geluk! Ik zou hem anders een flinke bolwassing geven!



Wacht eens even...



GRRR!



YES! IN HET DOEL!

Voor een keer...



Maar... Wat doe je, Paulien?



Zo... Ik strijk het blad weer glad met mijn handen...



Wil je de oven eens aanzetten, mama?

De oven? Maar, Paulien...



Ik wil dat blad enkel weggooien, niet gaarstoven!



Ah! Zie je wel! Door de warmte komt de tekst tevoorschijn!



De brief is geschreven met onzichtbare inkt!

Onzichtbaar? Dat wil ik nog weleens zien!



Onzichtbare inkt is een substantie die weer zichtbaar wordt door een warmtebron of door een...



Jajaja! Wel, wat staat er geschreven?

Geachte heer Vertongen...







Het doet er niet toe.
Het voornaamste is
dat we hier zijn.



Goeiedag. Ik kom de tickets
halen voor de familie Ver-
tongen, om naar het eiland
Anyway te vertrekken...



Het spijt me, mevrouw,
er is slechts één ticket
gereserveerd op naam
van Mark Vertongen.



De wedstrijd is
enkel voorbehouden
voor mannen.



Hoeho? Wat een
schandaal! Julie
zijn een stelletje
vrouwenhaters!

En dat in een tijd waarin
vrouwen steeds meer hun
plaats opeisen! En meer
dan terecht!



Maar ik kan er niks aan
doen, mevrouw. Ik heb
het reglement van die
wedstrijd niet opgesteld.



Oma Boma wou mij
vergezellen, maar ze
mag ook niet mee...



Trek het je niet aan, Bieke.
Als ik die wedstrijd win, schenk
ik je de reis van je dromen!



Een paar dagen later, op de luchthaven...



Ik had nog wel zo graag een
familie-uitstap gemaakt...



Jammer dat je enkel met
het vliegtuig naar het eiland
Anyway kunt...



Nee hoor...



Er is wekelijks een
boot die de verbinding
maakt tussen het eiland
en het vasteland...



Ze bevoorraden op die manier de bewoners van het eiland.

Maar ze nemen geen passagiers mee!

We zijn er, heren... Maak jullie klaar!



Maar als je me nu zou vragen
of ik dit elke dag wil doen...



Oei!



Ze komen ons halen!



Dag heren... Ik ben Archibald,
de stalmeester van meneer Vos.



Jullie worden verwacht op het kasteel...



9A

En een paar kilometers verder, nadat ze
een verlaten gebied hebben doorkruist...



Hier is het!

De baas staat jullie vast
al op te wachten.



Ah! De laatste
bezoekers...



Ik ben Nero Vos... Wees
welkom, heren detectives!



9B

Daar zijn jullie dan, liefhebbers van het grote avontuur en het gevaar!



GEVAAR?!



Als er gevaar mee gemoeid is, ga ik net zo graag terug naar huis. Waar is de uitgang?



Hahaha! Wat een grapjas ben jij!

Kom, ik zal jullie voorstellen aan de andere gasten...



Ze zijn in de bibliotheek. Volg mij...



Heren, ziehier Mark Vertongen, de grote detective!



10A

... En inspecteur Porei, de krak van Interpol!

Himself! Van vlees en bloed!



Ik stel jullie drie grote internationale detectives voor: Sherlock Hommeles, Charlie Sing en Marcel Holderdebolder...



En kolonel Van Geelen? Is die er niet?



Huh?



Ik maak maar een grapje. Kolonel Van Geelen bestaat natuurlijk niet echt. Hihhi.



10B



Kolonel Van Geelen...
Zegt u dat niks?

Nee.



Oei! Speelt u
nooit Cluedo?

Nee!



Maar dat hoeft ons niet te
beletten om aan tafel te gaan!



Is alles gereed,
Archibald?

Alles staat klaar,
meneer.



Volgt u mij dan naar de
eetkamer hiernaast, heren!



Tast toe! Laat het u smaken.
Doe krachten op... U zult ze
nodig hebben! Hihihii!

Bedankt! Het is lekker!



Ik denk er ineens aan... Hoe
wordt u bevoorradt? Is er
een winkel op het eiland?

Nee, beste vriend... Er
is niks op Anyway. De
verse goederen worden
aangevoerd...



Per vliegtuig? Mjam,
schrok... schrok...

Nee, beste vriend.
Per schip...



Er is een schip dat wekelijks goederen
levert vanaf het vasteland...
Toevallig komt het vandaag aan...

Op dat moment in het ruim van het schip...

De motor draait trager... Ik denk dat we op onze bestemming zijn...

We kunnen onze schuilplaats verlaten...

Ja! Oef! Ik stikte bijna in die kist!

We kunnen eindelijk de benen strekken!



Waf!
Waf!
Waf!

Als Balthazar hier is, kan oma Boma niet ver weg zijn...



Ik ook niet! En dus kwam je op hetzelfde idee als wij! Hahaha!





Ow! We krijgen onweer!



Ik hoop dat dit niet het goede verloop van de wedstrijd komt verstoren...

Haha... Nee, wees gerust, meneer Hommeles. We zijn op alles voorzien!



Zodra het bevoorradingschip weer vertrokken is, zitten we voor een week geïsoleerd op dit eiland en komt niemand ons storen!



Krijgt u dan nooit bezoek?

Nooit! Een enkele keer loopt er een schip vast op een zandbank, maar...



Nooit bezoek?

Dat zeg ik u toch... Ik las in de archieven van het kasteel dat sinds honderd jaar niemand hier nog heeft aangeklopt!



Honderd jaar! Oei!

TOK TOK



Je zou zweren dat er na honderd jaar eindelijk weer iemand op de deur klopt!

Maar nee! Dat komt door de storm!



Maar... Inderdaad! Ze kloppen op de deur!

TOK TOK TOK



Ga opendoen, Archibald! Archibald? ... Waar is die weer gebleven?



Ah! Ik weet wie het is. De scheepskapitein! Die komt mij die belangrijke brief brengen...

Ik kom!
Ik kom!



O!
Dag! Wat een honderdeeuw, hè?!





De kapitein heeft me een brief meegegeven voor u.

Een brief?!

Hèhèhè!



Wat kan dat zijn?



Aan zijn reactie te zien is dat de gasfactuur...



Ik... Ik heb net een DOODSBEDREIGING gekregen!

EEN DOODSBEDREIGING?!



Een DOODSBEDREIGING! Ik wist dat ik meteen weer had moeten weggaan...



U heeft toch wel een lijfwacht?

Nee, enkel Archibald, mijn butler. Ik heb zelfs geen hond om over mij te waken.



Als u wil, kan ik Bathazar aan u uitleen als waakhond. In ruil voor onderdak.

Gezien de omstandigheden kan ik niet anders...



Wil u na deze doodsbedreiging de wedstrijd afgelasten?

Na al de moeite die ik me heb getroost? We gaan ermee door!



Laten we allemaal gaan slapen. Morgen is het een nieuwe dag.



En dan komt de nacht, die, zoals iedereen weet, raad brengt.



Maar na middernacht...

BANG!

EEN SCHOT!



Wie heeft er geschoten?

Hoe moet ik dat weten?
Ik was in mijn kamer,
net zoals jij!



Het kwam uit de kamer
van onze gastheer!



Héhéhé! Het spel zit
op de wagen!

Volg me!



Dit moeten we uitklaren!



Waarom maak je
al die herrie, Porei?



Meneer Vos? Bent u daar? Doe
open, of ik beuk de deur in!

BOMBOM!



Goed, u hebt erom gevraagd!

BAF!



O!

Maar?!

**DE KAMER
IS LEEG!**



En het raam staat open!



O! Er is iemand buiten...
Wat mag dat betekenen?



O! Die vlek! **BLOED!**



BLOED? O... Waar is Balthazar?

Balthazar? Wat zou die hier komen doen?

Hij was bij Nero Vos, als waakhond... Er is iets met hem gebeurd!

Maar nee! Daar is hij al...

Hij wonkelt! Je zou zeggen dat hij een slag op zijn kop heeft gekregen...



Zie je wel! Hij heeft een dikke buil...

Een waakhond! Pff! Als ik in zijn plaats was geweest, was dit allemaal niet gebeurd!

Maak je nu eens nuttig! Zoek een spoor!

Maar! Balthazar... **STOP DAARMEE!**



We zeiden 'zoeken', niet 'likken'!

En dan nog wel bloed! Denk je dat je een vampier bent?

WAF!

Een vampier? Oei! Zie je wel dat ik had moeten vertrekken!

Doe niet belachelijk, jongeman... Als er hier een vampier zou zijn, hadden we al lang zijn typische kreet gehoord...



AAAAH!

Dat kwam van buiten!

Trek vlug kleren aan! We organiseren een klopjacht!

Jij ook, Paulien. Trek iets aan, zodat je geen kou vat!





DE HOED VAN CHARLIE SING!



Ja, maar Sing staat er niet meer onder!

SING! WAAR BENT U?



JOEHOE! HALLO!

PAW PAW!



We kunnen beter maar weer naar binnen gaan! Daar is het veiliger!

Doe niet zo stom, Vertongen! Dit is niet het moment om te panikeren!



De schoten kwamen uit die richting!



O! De stalmeester! ... Maar... Op wie heeft u geschoten?

PAW!



Daar! Bij het moeras! Ziet u dat? Daar is hij heen gevlucht!

Maar... Over wie heeft u het, mijn beste?



Ik weet het niet... Hij sprong boven op mij, maar ik kon hem afwerpen. Toen hij wegluchtte, heb ik geschoten...

Jaja...

Dankt u dat het Sing was?

Oei!



We zullen het snel weten!



Vooruit, Balthazar! Zoek het spoor!

Snuf... snuf... snuf...



AAAAAAAH...



...TSJOEM!

O! Iemand heeft peper
randgestrooid om het
spoor te verdoezelen...



AAA... TCHA!



Sorry, dat was ik. Het
is hier koud en vochtig.
Ik heb een verkoudheid
opgelopen.

Straks ben ik aan
de beurt, ik voel het
aankomen... Mark
heeft gelijk. We kunnen
beter terugkeren...

Snif...



Ja... Terug naar het kasteel.
Dat is beter voor iedereen.



Ik weet niet wat er hier aan de
hand is, maar binnen zijn we veilig.



Kom je,
Paulien?

Hm...



Ik kom, papa, ik kom...



Geeuw... Na een goede
nachtrust zullen we een
frisse kijk hebben op
deze zaak...



Maar de nacht verloopt
niet geheel rustig...

Nero Vos en Charlie
Sing zijn verdwenen...
Dat zijn er al twee...



De vraag is WIE de volgende zal
zijn... Want er volgen er nog.
Dat is zo zeker als wat.



Misschien moeten
we de politie bellen?



Maar de politie is er al!
Ik ben de politie... Ik ben
beëdigd ambtenaar, de
krak van Interpol!

Maar op dit
eiland heeft u
geen enkel gezag!



En wat wil dat
zeggen, meneer de
schertsdetective?

Dat we hier zijn om
deel te nemen aan
een wedstrijd,
inspecteur-van-mijn-
voeten...

ZOB







En als geroutineerde speurneus ben ik er zeker van dat ik de dader van deze misdaden zal ontmaskeren!

Wij zijn ook geroutineerde speurneuzen! Wij zijn er ook nog!



We zijn nog maar met drie, maar we zullen samen dit onderzoek voeren.

Oké!



Maar ik... Euh... Ja?

Hm...



Moet ik alsnog thee schenken?

Ja, maar met een kopje minder, voor het geval u het nog niet zou hebben gemerkt.



Ik ga met u mee. Ik zal u helpen.

Nee, blijf hier! Ik heb niemand nodig!



Maar ik... Aah!

JE BLIJFT HIER, ZEG IK!! BEGREPEN?!

23A



Nee maar... Wat bezielt u om als een gek te schreeuwen tegen een kind?

Mijn excuses... Sinds de verdwijning van meneer weet ik niet meer waar mijn hoofd staat...



Ik ben zo terug...

Ik maak snel thee...



Laat meneer Archibald maar met rust, Paulien.

WAF!



Paulien? Maar... Waar is ze gebleven?

Ze is toch achter de butler aangelopen...



Inderdaad...

Ah. Hier is de keuken...



Ik ga hem vragen of hij bosbessenjam heeft en...

23B







Een geheime doorgang!
En ik denk dat dit niet de enige is, Balthazar...



Kom, we gaan kijken wat er aan de andere kant is...
Gelukkig is er verlichting.



Die stem!

Je hebt er goed aan gedaan om mij te waarschuwen, Archibald. Maar erg is het niet.



Dat kind en die hond zijn wellicht verdwaald in het kasteel en liggen ergens te slapen. Er valt niets te vrezen.

Als u het zegt.



Ge maar weer naar boven, voordat de anderen zich zorgen maken, of erger...



Het is Nero Vos!
Levend en wel!

Nu, een beetje meer paniek is goed voor de kijkcijfers!



Goed... Ik ga weer naar boven. Ik waarschuw u als ik ze weer gevonden heb.



Geen zorgen, ik zie alles op het scherm...

Hop! Een close-up van die idioot van een Porei...



En een van de mooie mevrouw Vertongen...



Dat is zeker ook goed voor de kijkcijfers?!



Vreemd... Ik hoor de stem van dat kind maar zie haar niet op het scherm...



Het kind heet PAULIEN.





Ik?! Maar nee... Wat? Helemaal niet!



Neenee... Die zitten lekker warm, verdoofd en vastgebonden in de kamer hiernaast. Ik wil niemand kwaad doen!



En wat wil u dan?



Nu ik mijn doel bijna bereikt heb? Geen denken aan... Ah! Nee!



Euh...



Laat me met rust!



Daar had je eerder aan moeten denken...
WAWWW!



We hebben overal gezocht, maar...

Balthazar blijft ook onvindbaar... We bellen de politie!



Goed, goed... Ik heb niks gezegd... Hihhi...







Ik heb me niet al die moeite getroost als tv-producer, om dan alles te verliezen!

Opgepast! Hij is gewapend!

Archibald... Kom nou...



Ik zeg dat we verder doen... Anders zal de volgende die verdwijnt vol echte gaatjes zitten! Begrepen?!



Maar... Wat zijn dat voor manieren? Nu ook nog bedreigingen?



Geef mij dat geweer!

Stop, of ik schiet!

Mark! Opgepast!



GEEF!

Oeps!



U staat onder arrest! De wet zal zegevieren!

Euh...



Je bent gek, Mark! Hij had je kunnen doden!

Maar nee... Paulien had me gezegd dat ze een patroon had opgeroep op de heide, op de plek waar hij geschoten had...



En dat was een losse flodder... Dus ongevaarlijk en...

OEI!

PAW

**KRAK
TSJING
KLINGELING**



AAAH!



AH...

BAF!



En dan keren onze helden terug naar het vasteland...

Wat fijn dat we met het schip terugkeren, Bieke... Dan hoeven we niet met een parachute te landen op het strand...



En waar thuis...

Een wedstrijd voor 'de laatste detective'?... Vertel me niet dat je gewonnen hebt, Vertongen!

Neenee... **PAULIEN** heeft gewonnen! Ze heeft een aardje naar haar vaartje!



Man, man, man...

EINDE

WIJ STRIPS

Leren lezen met F.C. De Kampioenen is plezant!



AVI M3 / AVI 1
is de gemiddelde
leesvaardigheid
in het midden
van het eerste
leerjaar.

AVI E3 / AVI 2
is de gemiddelde
leesvaardigheid
aan het einde
van het eerste
leerjaar.

NU OVERAL VERKRIJGBAAR!

 /StandaardUitgeverijStrips
STANDAARD UITGEVERIJ

©2022 Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
© VRT, Hec Leemans
© Lighthouse Productions, Swerts & Vanas

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Voor meer info:
www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be

D/2022/0034/110
ISBN 978 90 02 27198 4

Je vindt alles over
F.C. De Kampioenen, Bakelandt,
Nino en Hec Leemans
op de website:

www.zitacomics.com en
www.facebook.com/bakelandtintegraal

OP AVONTUUR MET VERTONGEN & Co



REEDS VERSCHENEN:

1. HET GOUDEN BOLLEKE
2. EEN DAG IN DE ZOO
3. DE GESLEPEN SLAPER
4. DE GOUDZOEKER
5. DE FILECLOWN
6. DE GEPATENTEERDE PESTKOPPEN
7. DE BASTAARD VAN BENIDORM
8. DE VLOEK VAN DE JAPANSE VAAS
9. DE LAATSTE VAMPIER
10. HET EXPERIMENT VAN PROFESSOR FLESSENTREKKER
11. AVONTUUR ONDER NIL
12. DE HEER VAN CASTELROC
13. DE ZYGOMATIEKERS
14. MARK VAN DE JUNGLE
15. DE TERUGKEER VAN HET BEEST
16. DE VERDWIJNING VAN OMA BOMA
17. HET UUR VAN DE JARHALS
18. DE SPOKEN VAN DE DOEDELZAK
19. DE SCHADUW VAN FANTOMARK
20. DE RALLY VAN MONTE CACAO
21. DE KUS VAN DE VAMPIER
22. HET HUIS VAN DE BEER
23. POREI TEGEN POREI
24. BALTHAZAR VAN BASKERVILLE
25. OPERATIE FRANKENSTEIN
26. FORMULE H₂O BIS
27. KAPITEIN MARK
28. DE HUWELIJKSREIS VAN BIEKE
29. GEWICHTIGE ZAKEN
30. DUEL AAN DE TOP
31. PRINSES BIEKE
32. VERTONGEN IN NEW YORK
33. HET VIRUS VAN DE VAMPIER
34. HERRIE BIJ DE GORILLA'S
35. DE DUIVELSE EXPEDITIE
36. SPEURNEUS MARK
37. DE LAATSTE DETECTIVE

In voorbereiding
38. De daveke stoel

F.C.
DE KAMPIOENEN

ISBN 978 90 02 27198 4



9 789002 271984 >

STANDAARD UITGEVERIJ

Voor meer info: www.standaarduitgeverij.be

06/22