

OP EEN MOOIE DAG IN HET KRANTENWINKELTJE VAN MIE GAZET IN ZONNEDORP...



Ach lieve meisjes, ik liet mij even gaan. Dat is een hit van Pedro Carambario en Tita Telajora!

Wist je dat ze pas getrouwd zijn?



Ja hoor! Ik volg hen op de voet en heb al hun liedjes op mijn smartphone staan!



De foto's van hun huwelijk heb ik uit magazines geknipt en in mijn Pedro en Tita-boek geplakt.



Maar wat kan ik voor jullie doen?

Wij willen Jommeke in de bloemetjes zetten!

Hij heeft al 300 avonturen beleefd!



We willen hem het nieuwste boek van Nangelo Norwijn cadeau geven. 'PARRY HOTTER EN DE PASTINAAKDRAAK'



Hij is verzot op die boeken!



Dat is lief van jullie! Maar geeft ons dorp dan geen groot feest voor zijn beroemde inwoner?

Niet dat wij weten.



Dan kennen ze Mie Gazet niet! Zullen wij voor een schitterend feest zorgen?



Dat is een geweldig idee!

En Jommeke heeft veel beroemde vrienden.



O ja! En we nodigen hen persoonlijk uit!

We vliegen erheen met de vliegende bol!



Mijn idolen bij hen thuis zien! Mijn droom! Wat zullen mijn vriendinnen jaloers zijn!



We maken er een superleuke uitstap van met ons drieën! JOEPIE!!

Afgesproken! Dan stellen we nu een lijst op van wie we allemaal uitnodigen!



Kom maar mee naar achter, dat is gemakkelijker. Er is nu toch geen volk in de winkel.



Ik heb al enkele namen in mijn hoofd!

Ik ook!



EVEN LATER...

Goed idee, Annemieke!











ONDERTUSSEN...



WAT LATER





Hij zat met zijn vingers tussen de deur en beet op zijn tong van de pijn!



Nu kan hij niet praten en niet schrijven! Dat komt goed uit!



Wat bedoel je? Dat komt goed uit?!

Euh... wel ja... ik bedoel natuurlijk dat het slecht uitkomt!



Ik ga nu met hem naar dokter Van Been!



Om te zien of zijn tong niet gebroken is.



Zijn vingers, wil je zeggen! Ik ga mee!

Neeneenee!



Dat hoeft niet! Trouwens je moet dringend naar de apotheker van je mama!



Hoe weet jij dat? Je was toch niet thuis?

Euh... omdat ze Charlotte juist belde om te vragen of zij pilletjes had tegen hoofdpijn!



En Charlotte zit zonder, dus moet jij naar de apotheek. Vooruit, vlug!



Oké-oké! Ik ben al weg! Tot straks.



Filiberke, blijf hier! Ik vlieg als de bliksem naar Teofiel en Marie!



BIJ JOMMEKE THUIS...

Marie! Teofiel! Luister!!



NIET VEEL LATER...

Mama, papa, hier zijn de pilletjes!

Mijn hoofd! Mijn arme hoofd! Oei-oei-oei!



En mijn hoofd dan! Veel erger dan jouw hoofdpijn!

Dank je, zoontje! Zet ze maar op het tafeltje!



Neem je nu geen pilletje?

Euh... ja... ja, seffens, als mijn hoofdpijn over is!



Maar het is **TEGEN** de hoofdpijn!

Ik weet het. Maar ik kan geen pillen slikken als ik hoofdpijn heb.



Iedereen doet toch zo raar vandaag!



Gelukt! Marie en Teofiel doen ook mee met ons feestplannetje!!

Oké! Naar de eerste genodigde dan! Baron Huppelvoet!



EVEN LATER...

Waar zijn Filiberke en Flip nu weer? Grrr! Ik loop eens tot bij professor Gobelijn. Misschien zijn ze daar...



Hopelijk doet hij ook niet zo raar!



ONDERTUSSEN...

Afgesproken! Jullie mogen mijn vierkante kubus gebruiken, ik bedoel, bol!

Dank je wel, professor!



En ik zorg voor veilig vuurwerk! Zonder kwallen... ik bedoel, knallen!



Voorzichtig met mijn bolletje, hé!
Niet foutparkeren en niet te
snel varen... ik bedoel, vliegen!

Beloofd,
professor!

Met een vrouw aan
het stuur beland
je niet in een
schuur! Hihi!

Mie Gazet ophalen
en de reis kan
beginnen!



Dit zijn speciale vuurwerkpijlen
die ik een tijd geleden uitvond.
Eens zien of ze nog werken...



Heel mooi, professor!
Wie wordt er wel
gefeliciteerd?

Jij natuurlijk!
Ik bedoel, euh...
euh... dinges,
Flippen... nee...
Flodder... nee...

Fladder! Jonas
Fladder, een oude
schoolkameraad!

Maar nu moet ik dringend
weg. Tot later, Jommeke!





Oei! Jommeke is in aantocht! Te laat om te vluchten!



We verstoppen ons op de hooizolder!



FILIBERKE ?!



Ik heb je gezien, Filiberke! Kom tevoorschijn!



Ik ben jullie spelletjes beu! Kom eruit!



KOTKEDEI!



Hum! Ik heb een kip met een rode sjaal gezien! Hahaha!



Ha! Daar is mijn sjaal! Hier, kip!



Dag, boer Snor! Heb jij Filiberke en Flip niet gezien?

Euh... al lang niet meer gezien! Ik moet weg! Mijn koeien melken!



Waar hangt Filiberke toch uit? Ik bel hem nog eens op!





Ik gooi mijn gsm hier naar beneden in het hooi!...



Filiberke! Ik heb je gsm gehoord! Kom uit de hooischaar! NU!



Ho, zijn gsm ligt hier?



Geen Filiberke of Flip te zien! Hij is hier wel geweest want zijn gsm lag hier! Sloddervos!



Ik ga naar de Miekes. Zij mogen het mij wel eens uitleggen!



Wat een geluk dat hij niet op de hooizolder zocht!

Ja! Oef! Naar Jan Haring nu.

BIJ GREET EN BERT



Jommeke is op komst, Bert! Doe iets!!

LANG LEVE GROTE HELD JOMMEKE!



Dat spandoek moet weg! Vlug! Ik leid Jommeke wel af!



O Jommeke, je komt net op tijd!!



Choco is vermist!!

OEI!



Annemieke en Rozemieke zoeken hem met de vliegende ton!





Ik kruip in de zetel met een leuk boek van Parry Hotter!



Marietje, wat vind je hiervan... Ho! Jommeke...



Haha, wat is de bedoeling, papa?

Hihi... euh... de bedoeling? De bedoeling is dat ik bedoel... wat bedoel ik nu ook weer?



Ha schatje, help mij even. Wat bedoel ik hier nu weer mee?

Euh...



Wel... hum... ik heb gewed met je papa dat hij in deze belachelijke kleding niet buiten durft te komen!



Zijn mijn kleren belachelijk?!

Nee, dat bedoel ik niet, ik bedoel alleen maar...



Bedoelen, bedoelen... altijd maar bedoelen!



We moeten voorzichtig zijn, Teofiel! Hij mag niets te weten komen!



HET DUURT NIET LANG OF JOMMEKE IS VOLLEDIG OPGESLORPT DOOR HET SPANNENDE VERHAAL...





Wat vind je van mijn versiering, beste buurvrouw! Zelfgemaakt!



Heel mooi, buurman! Maar ga vlug naar binnen! Jommeke is thuis!

Oké! Begrepen!

EEN UUR LATER...



Amai! Dat was spannend!



Vooruit, ik zoek Filiberke en Flip nog eens op!



Hopelijk is het nu gedaan met hun geheimzinnig gedoe!

ONDERTUSSEN, BIJ JAN HARING...



?!... Uitgenodigd op het grote feest voor Jommeke? Daar blijf ik voor aan wal! Alle zeeduivels nog aan toe! Nu een mooi cadeau verzinnen!



Dat is Koekie. Een papegaai die op een van mijn reizen op mijn boot kwam uitrusten en sindsdien bij mij blijft!

TARATATAA



En dat zingt hij de hele dag door!

Ik heb een idee!

GEFELICITAART





FLIP? FILIBERKE?!
Waar zijn Annemieke
en Rozemieke?



Zij vlogen rond in de
vliegende ton op zoek
naar Choco.

Neenee, zij zijn met de
vliegende bol naar...
LALALA LALALA



OOPS!



Ik mag het weer
niet weten zeker!



En je kan zingen?!
Je tong is precies
genezen, Filiberke?!

Haja! Tongen genezen vlug.
Oef, er is niets aan
de vliegende ton!



Je vingers zijn ook
genezen! Wat is
er aan de hand?

Hmm... het
was niet zo
erg als ik
dacht!



Hier is je gsm! Hij
lag bij Boer Snor.
In de hooischuur!

Ho! Ha!
Dáár lag
hij! Hmm...



We moeten nu
weg, Filiberke!
De ton in, vlug.



We hebben een geheime
afpraak! Daaag!!

Ja, maar?!...



MOOIE VRIENDEN
ZIJN JULLIE!!



OP HETZELFDE MOMENT



Ha? Je wil een ritje maken met mij op je rug! Dat is leuk!



HAW



YIEHA!



UREN LATER

Dat was een dolle rit! We zijn nu wel ver weg van Zonedorp en...



Haha, wil je verstoppertje spelen?



Jij mag je eerst gaan verstoppen! Ik begin te tellen, 1... 2... 3... 4... 5...



...100! Wie niet weg is, is gezien!



Jij zal je niet gemakkelijk kunnen verstoppen, zo groot ben je!



UREN LATER...

Verdorie zeg Fifi! Je hebt me goed beetgenomen! Leuk hoor! Grrr...



Nu kan ik te voet naar huis!!



ONDERTUSSEN, IN
HET HOGE NOORDEN...

Wat is
koning
Livkos van Asnapije een
super lieve koning!

En hij was zo
blij met onze
uitnodiging!

Kijk, mijn leuke selfie met hem!



We naderen Varazdanja,
het rijk van Varazdina.

Kijk daar!!

HUUUUUW

Dat is een baby-
slurfelandje!



Oei-oei-oei!
Dat schatje zal
van de rots vallen!

Of gegrepen worden
door die arend!!!

HUUUUUUU



Vlug! DOE IETS!
Heeft deze bol
geen toeter?

Ja! HIER!!
LET OP...

TOET





Annemieke! Rozemieke!! Wat een verrassing! Dat is lang geleden! Hohoo!



Dag koningin Varazdina. Wij waren op weg naar u!



Mevrouw majesteit koningin Varazdina. Wat een eer!

Dag mevrouw, aangename kennismaking! U bent de mama van de meisjes?



O nee! Ik ben Mie Gazet... euh... Annemarie Van Krantegem, van de krantenspecialzaak in ons dorp!



Dit baby-surfelandje is ontsnapt uit onze stal! De snaren van mijn viool worden gemaakt van het haar van slurfelanden!



Daarom kweken wij deze dieren zelf zodat ze niet zouden uitsterven. En het zijn ook ontzettend lieve dieren!



WANNEER KONINGIN VARAZDINA VERNEEMT DAT ZE UITGENODIGD WORDT OP HET VERRASSINGSFEEST VOOR JOMMEKE...

Wat lief dat jullie aan mij denken! Dank je wel! Dan nodig ik jullie nu uit op mijn kasteel om een lekkere ijstaart te eten!



EEN UUR LATER

Spijtig dat jullie nu al verder reizen!

We waren graag langer gebleven. Maar we moeten nog naar de Stille Oceaan vliegen!



Mag ik een selfie van ons met u?

Zeker. Maar wel in onze klederdracht. Kom vlug mee.



EVEN LATER



Daag! Tot binnenkort!



DE VOLGENDE DAG...

Daar is het eiland van Samojan Howawa en Perlefinneke!

Het is precies veel kleiner geworden.

Heb je al gezien hoe donker de lucht ginder is! Brrr!



Vlug landen!



Wat ziet het er hier erg verlaten uit!



WAT EEN VERRASSING!!
ANNEMIEKE EN
ROZEMIEKE EN...
MIE GAZET!!!





OO! Mevrouw Perlefinneke!

Koningin Perlefinneke!

Zijn Jommeke, Filiberke en mijn allerliefste Flip er dan niet bij?



Jommeke mag niet weten dat we hier zijn.



Wij komen jullie persoonlijk uitnodigen op het grote verrassingsfeest voor hem!

Hoe fijn! Koning Samojan en ik zullen zeker komen hoor!



Maar ik heb ook slecht nieuws! Ons eiland zakt weg in de oceaan!



De rest van de bevolking is al verhuisd naar een groen eiland.



Mijn man en ik proberen nog vlug wat spullen te redden! Holalala!



Maar er is een stevige orkaan op komst! We mogen niet treuzelen!



Samojan vreest voor een tsunami! Een monstergolf! Hij zit in een hoge boom op de uitkijk om...

ALAAARM



TSUNAMI!!!

FINNEKE! We zijn verloren! We kunnen niet meer vluchten met ons bootje... Annemieke? Rozemieke??



Jullie kunnen wel vluchten! Met ons! Vlug naar de vliegende bol!

Wij zijn gered! Dank! Dank!



NET OP TIJD!



O! O! Ons laatste stuk eiland wordt verzwoegen! Snif..!



Wat een geluk dat jullie hier zijn!

Een mirakel!



Daar is ons nieuw eiland.

Iedereen zal opgelucht zijn om ons terug te zien!

IN DE KONINKLIJKE HUT



Mogen wij samen met jullie op de foto?

Zeker! Met plezier!

Maar niet in die lappen! Kleren uit en bloemen aan! Wacht, ik haal wat moois.

Het zijn wel mooie lappen,
die lappen van Lapland!



DAN VERTREKKEN ZE
NAAR HUN VOLGENDE
BESTEMMING.

Naar onze Schotse brompot...
Mic Mac Jampudding! Hihhi.



De kleren van Varazdina
mochten we houden en deze
van Perlefinneke ook!



Nu weten we zeker
wat aantrekken voor
het grote feest!



Maar nu trekken we onze
gewone kledij aan. Het is fris
in Schotland!



BIJ MIC MAC JAMPUDDING AANGEKOMEN

Een uitnodiging voor het feest voor Jommeke.
Oo! Dat is een superleuke verrassing!



Maar mijn meester heeft een
groot verlies geleden! Hij is
ontroostbaar! De arme man.







UREN LATER

Haar man zei dat ze op hun buitenverblijf was!

Dat moet het zijn!



GELAND...

HELP! Ik heb iemand nodig! HELP mij als je kan! Help mij, please... Help mij!



TITA! TITA! Wat is er aan de hand?...



Haha! Ik ben oké, hoor! Ik zocht de juiste woorden voor mijn nieuwe liedje: "HELP".



Maar wat een verrassing! Annemieke! Rozemieke! Welkom! En mevrouw...



Annemarie van Krantegem! Ik ben... een grote fan van u!

Zou ik een selfie mogen nemen van ons?





DAN NODIGEN ZE TITA EN HAAR MAN
UIT OP HET VERRASSINGSFEEST.



EN DAN GAAT DE REIS VERDER.



ONDERTUSSEN BIJ PRUTELIA,
DE KONINGIN VAN ONDERLAND.

Goed gedaan van
mijzelf! Héhéhé!

Met mijn jongemeisjesgeschrift
is het alsof de Miekes deze brieven
hebben geschreven!



Alle namen die ik bij Mie Gazet
fotografeerde krijgen nu valse
uitnodigingen toegestuurd!



Daarin staat dat
het feest met 1 dag
vervroegd is!



Op die dag lok ik ze
allemaal naar mijn
kasteel!



Ik sluit ze op en eis
Jommeke in ruil voor
hun vrijlating!



Dat zal nogal een
verrassingsfeest
worden!



VOOR MIJ! HAHAHAAAAHA!
Wat ben ik geweldig!



Breng deze brieven
naar de post!

Jazeker, komt in orde,
machtige Hoogheid!



Gehaktballetjes van
Jommeke maken!
Mijn grote droom!



EEN WEEK LATER. ALLE VOORBEREIDINGEN ZIJN BUNA ACHTER DE RUG. DE MIEKES EN MIE GAZET ZIJN OOK AL TERUG THUIS.



Ha Flipje, wanneer kom je nog eens thuis slapen?

Euh, binnenkort! Ga je op reis?



EVEN LATER

Ik ben hem kwijt!

Flip toch, hoe is het mogelijk?!!

Nu komen we nooit te weten wat er in dat koffertje zit!

Of waar hij heen gaat!

Op naar Kwak en Boemel. De laatsten die we uitnodigen.

Hihi! Nu voelen ze zelf hoe het is om voor de gek gehouden te worden!

WANNEER JOMMEKE AAN DE ANDERE KANT VAN HET BOS AANKOMT...

Hop hons kan je rekenen hoor, Filiberke!

Wij zullen ons pest toen! Pelloofd!

JOMMEKE?! Je was dus op weg naar Kwak en Boemel?!

Wij ferkleten ons als twee sotte clowns op het verrassingsfeest foor?...!

Verrassingsfeest foor wie? Euh... voor wie?

Wel ja... euh... foor... ik onthoud zijn naam nooit, help mij Filiberke...

Wel... van dinges, van MATABIE!...

Waarom is er een feest voor Mataboe?...

BOE!!



ALS ALLE GENODIGDEN ZIJN AANGEKOMEN...

Beste vrienden van Jommeke, laat jullie valiezen maar staan, ze worden straks opgehaald!



Volg mij! Volg mij!!...



WELKOM OP HET GROTE FEEST VOOR JOMMEKE! KOM BINNEN IN DE TENT!

LEVE JOMMEKE



MUZIEK, MEESTER CHOPINSKY!



Oei-oei-oei!

Mijn kat jankt beter!

Het feest start met valse noten! Ai-ai!





Brr! Een harige rat kruipt tussen mijn voeten!!

Dat is mijn SNOR! Ze stopt niet met groeien!

Eerst geen snor! Nu te veel snor! Nooit tevreden!

Zijn we er bijna?

WELKOM! WELKOM! TREED BINNEN!



En nu? Het is hier ijskoud en donker?!!



Er hangt hier een vies luchtje. Precies een vochtige kelder!

Er klopt iets niet!

Raar feest!



Goed opgemerkt! POORT TOE!!



DOE DIE POORT OPEN EN VLUG WAT!

Hoor ze kakelen, Zazofsky!!



HAHAHA! Jullie zijn nu mijn gevangenen! Ik ben de grote, onnavolgbare KONINGIN VAN ONDERLAND!



Ik laat jullie enkel vrij in ruil voor... JOMMEKE!



Geen paniek! Ik bel Annemieke! Oei, geen bereik!

Bij mij ook niet!

Ik ook niet!

Je plannetjes lukken toch nooit, zwart spook!

Ik ken die koningin. Gevaarlijk mens, hoor!

Ik ben bang!

Naar de maan ermee! Daar hoort ze thuis!

DE VOLGENDE MORGEN...

Mama en papa zijn al vroeg vertrokken en mijn Flipje is nog steeds niet thuis!



TUUT TUUT



Stap in, we hebben een verrassing voor je! Maar ik moet je wel blinddoeken!



EVEN LATER...

Jij kan beter rijden dan de professor, Annemieke!



Ze zijn er. Vlug naar de tent!



EN DAN...





HAHAHA! Nu versta ik jullie geheimdoenerij! Dank je wel, vrienden!



We hebben een probleem! De genodigden uit het buitenland zijn er nog steeds niet!



Hoe kan dat? Kom, we gaan kijken aan de poort of ze in aantocht zijn!



Er komt een zwarte vogel aan vliegen...

Dat is... DE KRAAI VAN DE KONINGIN VAN ONDERLAND!



O NEE! Wat een ramp!

Wat voor ramp? Wat gebeurt er?



WABLIFFT?!



Ze zal mijn feest niet om zeep helpen!



Ik heb een idee! Stuur professor Gobelijn naar hier. En maak de feestvierders niet ongerust, zeg hen dat er nog een verrassing aankomt!

Oke!

EVEN LATER...

Wat een belachelijk idee van je Jommeke... ik bedoel, een schitterend idee! Naar mijn labo om het op te halen!!



Waar blijft die snotaap? Mijn geduld geraakt op!



EEN KWARTIER VLOEKEN LATER...

Daar heb je hem! Héhéhé!!...



Kom binnen, lieve jongen. Tante Prutelia is zo blij dat je haar komt bezoeken!



Wat zou jij graag willen? Gevierendeeld worden of gekookt? Of in de vergeetput gegooid worden!



Laat eerst alle gevangenen vrij! En vlug wat!

Ik geef Zazof de opdracht.



EVEN LATER

We kunnen Jommeke daar toch niet achterlaten!



Alles is onder controle, rosse snor! Jommeke weet wat hij doet! Ik moet jullie naar het feest brengen!

Het is nu **ROSSE SNORBAARD!** Spotvogel!



Oké! Eerst in de kookpot?

Graag! Het is hier erg koud en kil!



Dat ventje is zijn verstand kwijt! Zo is het niet plezant meer!



EENS DE KOOKPOT IN...

Kon je mij niet
wat op smaak brengen met groentjes,
zout, peper, tijm en laurier?...



NA EEN KWARTIER

Een keukenprinses zal
je nooit worden! Vieren-
deel mij dan maar!



Dit kan niet! Dit is een
nachtmerrie! Dit is
niet echt! Ik droom!



EN DAN...

Hihihhi! Dat kriebelt!
Hoe plezant!...



OEI! KAPOT!



Nu wil ik wat spelen!
Eerste spelletje, Zazof
leren vliegen!



Ik heb je door. Professor
Bobbelijin zit hierachter. Hij
heeft je zeker oerkracht
gegeven?!





TERUG OP HET FEEST...



JOMMEKE!
Hij heeft Prutelia
overmeesterd!!!

Maar ik zie twee
Jommekes, dus...



Dit is mijn robot-Jommeke!
Uit onverwoestbaar materiaal.
Hij heeft Prutelia goed
beetgenomen!

Jommeke bestuurd
hem van buiten het
kasteel met deze
video-afstands-
bediening.

Allen naar het feest!
Iedereen is er nu bij!

Ik wil niet naar
dat stom feest!

O jawel! Ik nodig je
ook uit! Als speciale
attractie! Hahaha!



GOBELIJN STEEKT HET VUURWERK AAN...



TINGELING PLING
PLONG



HOPSAFALDERATRA
LALAA



KWEEEEE PLINK
PROONG
PLING

EN ALS KERS
OP DE TAART...



Dank je wel, Mie Gazet.
Dat was een geweldig
idee van je!



Heel graag gedaan,
Jommeke. En ik kijk al
uit naar jullie volgend
avontuur!

Kijk, Flip! Het geheime
koffertje van Jommeke.



Vlug! Doe
open!

