

JEF MYS

# JOMMEKE

## HET VERPESTE KAMP





Filiberke kan toch nooit eens op tijd zijn.

Hij zal wel weer een flauw excuus hebben.

Zoals die keer dat hij de trein miste omdat hij moest wachten tot een slak de straat was overgestoken!



Of toen hij te laat op school was omdat hij zagezegd alleen maar achteruit kon stappen.



Ik bel hem even op.

tip tip tip



Filiberke, wij staan klaar om op kamp te vertrekken. Waar hang jij ergens uit?



Ik hang niet, ik sta. Vlak achter jullie.



Sorry dat ik later ben, ik had problemen met mijn bagage.



Je houdt ons voor de gek, Filiberke, je hebt helemaal geen rugzak of koffer mee!

Oh, die komt er zo meteen aan.



Mijn rugzak is nogal zwaar. Kwak en Boemel boden spontaan aan om mij te helpen.



Hamai, hamai.

Spontaan, ja. Omdat we niet wisten dat die rugzak wel tiuzend kilo weegt.



Ik pen geprakraat... Ge-raakrat... Getraatpakt...



Geradbraakt. Ja, tat ook.



Maar Filiberke toch, we gaan gewoon een weekje op kamp, geen half jaar!



Ik heb nochtans alleen het strikt noodzakelijke meegenomen.



Het belangrijkste is dat je uiteindelijk op tijd bent. De bus is nog niet vertrokken.



BOEMEL HELP!!

Kom, we melden ons aan bij de reisleader.



Een ramp! Het is een ramp!



Op deze manier valt het hele kamp in het water!

Is dat de reisleader?

Zeg eens, vriend, wat is het probleem?



Een fijn koppel uit de buurt zou meegaan op kamp om voor het eten te zorgen...



Maar ik kreeg net een telefoontje dat ze moeten afzeggen wegens ziekte.



Oei, hopelijk niet al te erg. Voedselvergiftiging...



Nogal een geluk dan dat ze niet gaan koken voor ons.



Ik heb al mijn kennissen gebeld, maar niemand kan hen vervangen. Een ramp!



Hmmm...



Peste man, uw problemen zijn opgelost. Wij zullen koken op het kamp!



Kwak en ik zijn de peste chef-koks van het land!



Honnozelaar. Wij kunnen helemaal niet koken.

Natuurlijk niet, maar so maken we gratis een plezierreisje.



Koken? Jullie? Welke gerechten kunnen jullie zoal bereiden?



Alleen het allerpeste! Pijfoorpeelt piefstuk met pananen en palsamico!

Piefstuk?



Hof hoesters met haardbeien en handjvie. De hechte haute cuisine!



Wat een vreemde combinaties.



Hitaliaanse hesp met happelsienen.

Of fis in platerteeg met rote pieten.

Dat wordt dus toch een voedselvergiftiging.



Tja, ik heb weinig keuze. Jullie mogen mee!



Hartelijk petankt, u sal er geen spijt van krijgen!

Hoi, gaan jullie ook mee op kamp?



EVEN LATER VERTREKT DE BUS VOL VROLUKE KINDEREN UIT ZONNEDORP.

EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS...



BELANGE NIET, BELANGE NIET, WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS...



Wat heen dom liedje. Natuurlijk gaan we niet naar huis, we zijn pas vertrokken.



ENKELE UREN LATER



We zijn er wél helemaal. De bus stopt. Kijk!



Hoera! We zijn er! Joepie!



Ai-ai-ai, na drie uur zingen staat mijn hoofd op springen.





Welkom, kinderen, welkom!



Ik ben Gaston Dubois, maar mijn vrienden noemen me P  p   Gaston.



Dus jullie mogen allemaal P  p   Gaston zeggen.



Kom, ik toon waar jullie de tenten mogen opzetten.



Ziezo, het mooiste plekje van de streek! Ideaal om te kamperen.



Roep me mocht er een probleem zijn. Ik woon in de boerderij.

Dankuwel!



Veel plezier! Hier onder die grote boom lijkt me een goede plek voor onze tent.

Tof hier, he! Mag ik mijn tent naast die van jullie zetten?



Natuurlijk, hoe meer zien, hoe meer vreugd!



Jullie mogen met P p  Gaston op pad, samen met Max en Saar.



Ik verklap nog niets, maar hopelijk hebben jullie genoeg verse kleren mee.



Lap... Och, gelukkig heb je wel snoep en een tenniskraket mee.



**EVEN LATER**

Tot vanavond! Nu iedereen weg is, kunnen we een beetje rusten.



Heindelijk! Hik heb nog haltijd pijn hin mijn rug van de valiezen.



Koks, hier is het boodschappenlijstje voor het diner vanavond.



Twintig kilo aartappelen. Tertig flessen melk. Tien kilo procolli...



Ho nee, honze harme ruggen!

**ONDERTUSSEN**

P p  Gaston, wat gaan we doen vandaag? Haha, dat blijft nog even een verrassing.



We moeten nog even het stadje door en dan zul je het wel zien.



Best gezellig hier...



Hé, wat is dat?



Een sokkel zonder beeld?



Och, kinderen. Dat is de reden van alle problemen hier.

Problemen?



Het verhaal begint lang geleden...



Twee vrienden vonden hier vlakbij in de rivier een antieken beeld van een beer.



Die rivier stroomt dwars door de stad. De ene vriend woont links van de rivier. De andere rechts.



Allebei vonden ze dat het kostbare beeld aan hun kant van de rivier thuishoorde.



Uiteindelijk hielden ze een roeiwedstrijd om te beslissen waar het beeld mocht komen.



En dat deden ze elk jaar opnieuw!



Bijna honderd jaar later gaat de wedstrijd nog steeds jaarlijks door, tussen de sterkste mannen en vrouwen van de stad.



De winnende ploeg mag het beeld één jaar lang aan hun kant van de stad plaatsen.



Dat is toch een leuke traditie! Wat is dan het probleem?

Och ja...

Wat gebeurt daar?



Dit jaar is de beer voor ons!

Ha! Wij zijn veel te sterk voor jullie.



Zie je: de strijd om de beer wordt elk jaar bitsiger.



Jullie wonnen vorige keer alleen maar door vals te spelen!

Dat mooie beeld zou toch niet passen op jullie lelijk plein!



Sommige inwoners spreken zelfs niet meer tegen mensen van de andere kant!



Maar genoeg over die ruziemakers. We zijn er!



Jullie mogen vandaag...



KAJAKKEN!



Oeh! Ik wil samen met Jommeke!

Samen de boot in!



Dan ga ik samen met Annemieke.



Dan blijven Max en ik nog over!



Ik zou eigenlijk liever alleen in een kajak varen, dat lijkt me veel leuker.



Tja, er zijn wel enkele kajaks voor één persoon ook...



Als dat goed is voor Saar, natuurlijk.

Euh... ja... geen probleem...



EVEN LATER ZITTEN ONZE VRIENDEN OP HET WATER...

Komaan Filiberke, roeien! Zo hard je kan!





Alles in orde, Saar?

Och ja, gewoon een nat pak.



Wat is er gebeurd?

Saar dacht even dat ze een vis was.



We zijn bijna terug aan de kampplaats, daar kan je droge kleren aantrekken.



Komaan, om het eerst tot in het kamp!



EVEN LATER...

Het zit erop voor vandaag!

Wat een superleuke dag.



Ja, maar ik begin het nu toch wat fris te krijgen.



Zullen we de rugzak van Saar met haar droge kleren verstoppen?



Is dat niet wat gemeen?

Ach neen, het is toch maar een grapje. Saar zal er wel kunnen om lachen.









Fooruit! Aanschuiven  
ietereen!



Geef se maar een  
grote schep!



Her his genoeg voor  
hiedereen!



Als ik sterf aan voedsel-  
vergiftiging, draag jij dan  
zorg voor Pekkie?



Verdorie, dat ruikt  
niet eens zo slecht.



Het is... hmm... zelfs...  
mjamme... overheerlijk.



Nog iemand een schepje?  
Het is met liefde gemaakt!

Hen met  
tomatensaus.



Gemaakt volgens een geheim recept  
fan mijn ofergrootmoeter.



Volgens mij kon de overgrootmoeder  
van Boemel vooral goed met een  
blikopener overweg.



Saar zit helemaal alleen.  
Vragen we of ze bij ons  
komt zitten?

Goed idee!



Saar is dus een beetje raar.  
Haha! Dat rijmt!



SAAR IS RAAR!  
SAAR IS RAAR!



SAAR IS RAAR SAAR IS RAAR SAAR IS RAAR SAAR IS RAAR



Hmmm, ik zal haar dan eventjes alleen laten...



Ze wil niemand zien.



Begrijpelijk. We gaan slapen, de sfeer is nu toch verpest.

Slaap lekker, mooie Miekies!



Eerst mijn slaapzak zoeken.



Ai-ai-ai, die ben ik blijkbaar ook vergeten.



Maar ik heb een idee!



Filiberke toch, wat steek je nu uit?

Simpel... Ik heb geen slaapzak, maar wel een hele grote rugzak...



Dus slaap ik daar in. Slaapwel, Jommeke.

Euh... slaapwel?





Potverdorie, onze buur Filiberke is precies een heel bos aan het omzagen!



Ik doe geen oog meer toe met het gesnurk van onze schone rugzakslaper. Pff!... Eventjes een luchtje scheppen.



Het komt uit de tent van Saar.



Saar? Ik ben het, Flip, de papegaai.



Flip?



Sorry dat ik me daarnet zo boos maakte.

Maar Saar, jij moet je toch helemaal niet verontschuldigen.



Ik weet gewoon niet waarom Max dat allemaal doet en zegt.



Ik voel me hier soms zo alleen...



Wel, dat houdt  
vanaf nu op!



Ik, Flip, zal jouw vriend en  
beschermengel zijn!



Ik heb er uiteindelijk  
vleugels voor.



Tot morgen, liefste Saar!

Dag Flip, slaap lekker.



Fijn om er met iemand over  
te babbelen. Morgen wordt  
het vast beter.



**DIE OCHTEND**

Komaan, Kwak! Opstaan!  
De ochtentstond heeft  
goud in te mond!



Zeg heens!  
Beul!

Niks peul! Uit de feren, luilak.  
We gaan ontpijten!  
Fers proud met  
poter! Njam!



Hik slaap toch liever honderd  
de grond dan hin heen tent.



Goedemorgen jongens! Klaar om voor  
een heerlijk ontbijt te zorgen?







NA EEN STEVIG ONTBUT GAAN  
ONZE VRIENDEN OP PAD.

Een hindernissenparcours,  
wat een geweldig idee!

Volgens de kaart zijn we  
bijna bij het startpunt.



Waarom is P p  Gaston  
eigenlijk niet meegekomen?

Hij zei dat hij zich  
niet lekker voelde.



Hier is het! Treed binnen,  
onbevreesde avonturiers!



Waw!

Kijk, hier staat iets geschreven!



Per touw over de rivier, dat is  
geen klein bier.

Oei-oei.



Geen zorgen, ik heb toch  
gezegd dat ik je zou  
beschermen!



Zie je wel dat het niet moeilijk is.



Ja maar... Jij hebt gemak-  
kelijk praten, je vliegt.





Hey Saar, je doet het uitstekend!

Bedankt Filiberke! Jij doet het ook niet slecht!



Pfff, zo moeilijk is dat echt niet hoor.



Hopelijk is de volgende hindernis wat uitdagender!



Hop, hop, hop!

Daar is het volgende obstakel al, er staat ook een bordje bij!



Deze balk heeft maar één doel, ze brengt je over de modderpoel.



Ga jij maar eerst Saar. Toon ons hoe het moet!

Oh... Euh... Oké...



Voorzichtig... voorzichtig...



Wat denk je? Schudden we aan de balk zodat ze haar evenwicht verliest?

Dat is geen grapje meer, dat is gemeen. Dat doe ik niet.



Och, flauwerd. Dan doe ik het zelf wel!









Maar... dat is...

Oh, nee! De tafelpoten hebben het begeven.



Een bronzen beer! Is dat het beeld van op de sokkel?



Ik vrees van wel, dit is het beeld waar iedereen naar op zoek is.



Pépé Gaston, heb jij het beeld gestolen?



Gestolen? Nee, nee. Ik ben geen dief!



Ik wou gewoon dat de ruzies ophielden.



Daarom liet ik dat beeld verdwijnen. Ik hoopte dat de discussies dan eindelijk zouden stoppen.



Maar het werd verdorie alleen maar erger!



Pépé Gaston, je moet het beeld terugbrengen! Anders gaat het geruzie uit de hand lopen.



Vertorie, sie je tat?

Natuurlijk, hik heb hook hogen hoor!

Pépé Gaston his  
helemaal niet ziek,  
hij heeft gelogen!



Maar nee, slimmeke.  
Ik petoel tat peeld!



Ha ja.

Tat is seker tat waarte-  
folle peeld waar de  
mensen in te stad  
over spraken!



Zou Pépé Gaston het beeld gestolen hebben?

Stil nu, ik propeer te luisteren.



Ik kan dat beeld toch niet  
simpelweg terugbrengen?



De mensen zullen  
razend zijn op mij.



Als je uitlegt waarom je het gedaan  
hebt, zullen ze het begrijpen.



Zeg Boemel, hik ken wel heen  
hantiquair die niet vies his  
hom gestolen spullen haan  
te kopen.



Het is eigenlijk wel een  
uitstekente kans om  
tat peeld te stelen.



Wat willen jullie stelen?





Wel, waarover spraken jullie?  
Wat willen jullie stelen?



Nee nee, wij  
spraken hover,  
heuh...

Euh... Pijpenstelen!



Ja, pijpenstelen! Het gaat  
straks regenen. Pijpenstelen  
regenen!



Ik hoorde jullie duidelijk  
zeggen dat jullie iets willen  
stelen. Wat is het?

Boemel?

We toen het!



Als je wil, brengen we  
samen het beeld terug!



Tat peeld gaat nergens naartoe, pehalfe naar ons!



Als jullie niet willen tat  
Saar iets overkomt, gefen  
jullie praafjes tat peeld  
aan ons!

Schurken!



Kunnen jullie nooit  
eens op een eerlijke  
manier jullie brood  
verdieneen?



We heppen het gepropeerd,  
maar het was feel te  
lastig. Pind hen fast!

Ziezo! Dat krijgen ze niet snel los.



Tat peeld gaat ons rijk maken!



Het ziet her wel heen zwaar geval hait.



We tragen het om peurten. Wij sijn toch geen prutsfentjes!

En laten jullie ons hier vastgebonden achter?



De antere kinteren sullen jullie wel losmaken, als se terugkeren fan de wanteling.



Pinnen nauwelijks enkele uurtjes. Hahaha!



Het spijt me, dit is allemaal mijn schuld.



Niemand is schuldig, behalve Kwak en Boemel.



Die touwen zijn niet los te krijgen. Hopelijk keren onze vrienden snel terug...



De goeie sfeer is nu wel helemaal weg.

Waarom kan die stomme Saar ook niet tegen een grapje?



NU IS HET GENOEG!

Jij bent degene die de sfeer verziekt!

Je bent Saar al sinds het begin van het kamp aan het pesten. Het moet gedaan zijn!



Maar... nee... dat waren toch maar gewoon enkele mopjes!

Begrijp jij wel wat je aanricht, met jouw zogezegde mopjes?

Vannacht zat Saar te huilen in haar tent. Allemaal door jouw pestgedrag!



Een grapje kan leuk zijn, Max. Maar jij gaat veel te ver.

Nee... ik... ik bedoelde het niet zo... ik...







Hoe zitten jullie er nu bij?



We leggen het later wel uit.  
Sij moet nu eerst op zoek naar  
Kwak en Boemel!



Begrepen!

EVEN VERDEROP, LANGS DE RIVIER

Kom op, Kwak! Niet lanterfanten!

Hik kan niet meer!  
Hik kan geen pap  
meer zeggen.



Wat kan je niet meer zeggen?

Pap!

Sie je wel tat je  
het nog kan zeggen!

HAAAAA



Heerst valiezen, dan boodschappen, nu  
dat beeld. Hik doe hier niet anders dan  
heffen hen sleuren.



Kom, sagefent. Ik sal mijn  
spieren eens aan het werk  
setten.

Heindelijk!



Hastublieft!



Auw-auw, kon je niet wachten om het peeld los te laten tot ik het fasthad!



Boemel, dit gaat zo niet lukken. Mijn rug his kapot hen jouw voet hook.



Maar mijn ferstand werkt nog! Kijk!



Sie taar! Te oplossing foor als onse proplemen!



So faren we recht naar jouw friend, de antiquair!



Hik denk niet dat her heen rivier door zijn hantiekwinkel stroomt. Och, tot aan zijn foor-teur tan, hé!



Het his halleszins gedaan met de zware hinspanningen.



Ja, of toch pijn. Fooruit, roeien maar!



Aha! Daar zijn de twee sloebers!

Hallo, jongens! Op pleziervaart?



Dus daar draait het om. Niet op pleziervaart, maar op het dievenpad!



Wij zijn geen dieven, wij hebben niets gestolen!



Wij hebben het gewoon hafgepakt van diegene die het gestolen heeft.



Die uitleg zal de politie graag horen!

Fertorie, soepkip! Maak tat je weg pent!



MIS!



Nee, raak!



Ik blaas de aftocht, voor ze leren mikken.

Snel weg hier, Boemel!



Snel, Jommeke verwittigen!





Pépe Gaston, jij verwittigt de politie.  
Wij gaan achter Kwak en Boemel aan.



Gaan we samen in  
een kajak, Saar?



Top!

Komaan, roeiers! Die twee hebben  
een flinke voorsprong, we moeten hen  
inhalen.

Wacht niet op mij,  
met twee varen  
jullie sneller.



ONDERTUSSEN

Maar fertorie, faar  
nu toch eens recht!



Je moet aan peite roeispanen tegelijk  
trekken, anders traaien we rondjes!



Hals je het beter kan,  
doe het dan zelf!



Tat zal intertaat peter sijn. Eens  
ferm doortrekken. Eén, twéé...



TRIE!



Nu ben hik  
helemaal nat.

Ja, maar we gaan ten-  
minste sneller vooruit!



Zodanig snel dat de heendjes  
hons voorbijzwemmen.



Hen ze zijn niet de henigen  
die hons hinhalen. Kijk!



Hoe heppen tie sich al pefrijd?  
Roeien Boemel, harder roeien!



Nu naderen  
we snel.



Ja, maar wat doen we als we hen inhalen? Op  
kracht kunnen we niet winnen tegen die twee.



Weet je nog wat je deed op onze kajaktocht gisteren?  
Natuurlijk, maar ik heb je al gezegd dat het me spijt...



Dat bedoel ik niet.  
Maar wat als we nu eens  
hetzelfde zouden doen?



Volle kracht vooruit!

Sneller, ze komen recht hop  
hons af!



Zet je schrap, Max!



HOERA, GELUKT!



Het peeld sinkt! Snel, tuik  
het achterna!



Duiken? Hik ben niet  
gek, hik...



Willen de heren zo vriendelijk zijn  
om uit het water te komen?



Die plannetjes van jou lopen  
haltijd slecht haf!



Stap maar in. En probeer de zetels niet nat te maken.



Knap gedaan! Maar waar is het beeld?



Dat ligt op de bodem van de rivier, vrees ik.

Dat beeld is het symbool van onze stad! Jullie moeten het redden!



Ik bind dit touw errond, dan kunnen we het beeld uit het water trekken.



Hop!



Hopelijk vindt hij het terug...

Anders zal er weer heel wat ruzie volgen in de stad.



Gelukt!



EVEN LATER STAAT IEDEREEN OP HET DROGE.

Komaan jongelui, laat je spieren werken.





Daar komt het beeld! Stop  
maar met trekken!



Die gaat onmiddellijk terug  
op zijn sokkel!



Oh nee... Ze zijn  
ontsnapt!



Heen gratis plezierreisje, noemde jij het!  
Gewichten heffen, roeien, zwemmen  
hen nu hardlopen...



Het lijkt me heerder trainen  
voor de Holympische  
Spelen!

Swijgen en  
rennen!



Och, laat die twee maar gaan.  
Uiteindelijk is alles goed  
afgelopen.



Maar mag ik een voorstel  
doen voor het terugplaatsen  
van het beeld?



Dat is een fantastisch idee!  
Ik breng alles in orde!

...en zo hebben Saar en Max ons geleerd dat we samen sterker zijn dan apart. Daarom komt de beer voortaan op de brug, pal in het midden tussen de twee stadshelften!



De roeiwedstrijden blijven natuurlijk doorgaan...



Maar elke ploeg zal bestaan uit roeiers uit beide stadshelften!



Nu kunnen we samen genieten van de rest van het kamp.



En nu Kwak en Boemel weg zijn, zal ik voor iedereen koken.



Volgens mij zit er nog wel ergens een blikopener in mijn rugzak.





### DE MIEKES

Annemieke en Rozemieke zijn een onafscheidelijke tweeling. De twee zusjes staan altijd klaar om Jommeke een helpende hand te bieden.

### CHOCO

Dit behendige aapje steelt vaak de show, maar nog veel vaker de harten!

### FILIBERKE

Jommekes beste vriend. Zijn fantasie kent geen grenzen, wat vaak leidt tot hilarische taferelen. Maar ook in netelige situaties komen zijn creatieve ideeën goed van pas.

### PEKKIE

Een echte speurneus... die vooral de weg naar de beenhouwerij weet te vinden!



### FLIP

Deze charmante papegaai is soms een tikje eigenwijs, maar hij zal Jommeke en zijn vrienden nooit in de steek laten.

### JOMMEKE

Deze jonge held uit Zonnedorp heeft een hart van goud en zin voor avontuur. Hij reist de wereld rond om anderen uit de nood te helpen.



### PROFESSOR GOBELUN

Een echte verstrooide professor! Euh, ik bedoel... een knappe kop! Alles kan hij uitvinden, al loopt er soms wel eens wat mis...

### KWAK & BOEMEL

Beste vrienden die al eens van het rechte pad durven af te wijken. Maar als het erop aankomt, hebben ze het hart wel op de juiste plaats.



### ANATOOOL

Deze onverbeterlijke schurk ziet het grote fortuin steeds aan zijn neus voorbijgaan als Jommeke en zijn vrienden zijn snode plannen verijdelen.

JEF MYS

# JOMMEKE

Jommeke en zijn vrienden vertrekken op kamp. Het feit dat Kwak en Boemel meegaan om te koken, kan de pret niet drukken. Iedereen is blij dat ze eindelijk op kamp mogen. Iedereen? Toch niet helemaal. Saar, het nieuwe vriendinnetje van Annemieke, lijkt wat moeite te hebben om zich te integreren in de groep. Maar ligt dat wel aan haar, of is er meer aan de hand? Ook in het naburige dorp is de spanning te snijden. Jommeke wil weten waarom sommige mensen niet met elkaar kunnen opschieten. Zegeviert de rivaliteit of overwint de vriendschap?



**JOMMEKE EN TORFS  
SAMEN TEGEN  
PESTEN**

Aan de binnenzijde van deze cover vind je een overzicht van alle avonturen van Jommeke.

**Jommekes  
krant**

Jommeke elke dag in Het Nieuwsblad & De Persgroep  
en elke woensdag in de Jommekeskrant



[www.jommeke.be](http://www.jommeke.be)

 Fanpagina Jommeke

