

SUSKE EN WISKE

DE BEZETEN BEZITTER



WILLY VANDERSTEEN

scenario en tekeningen
PAUL GEERTS

EEN NIEUW VERHAAL VAN SUSKE EN WISKE ...



MEET ONZE BEKENDE HELDEN IN DE
VOORNAAMSTE RÖLLEN :



EN ... KLEINE PERCENTJES, ROME VENTJES ...
THEDFIEL BOEMERING,
HANDELSREIZIGER. BE-
GONNEN MET HET VER-
KOPEN VAN STOFZUIGERS
EN ZIT NU IN DE VERKOOPE
VAN GRONDEN, MAAR
DAN VEEL, HEEL VEEL ! ...
EIN VER, HEEL VER !



LAMBIX, BEZETEN VAN GELD EN RUKDOM, KOOPT EEN STUKJE ... VAN EEN PARR VIERKANTE KILOMETER.



S

Standaard Uitgeverij
Antwerpen

MET HET HUMOUR VAN IEMAND DIE HUMEURIG IS, START LAMBIK DE TUIN VAN SIDONIA, EN DIT VERHAAL, BINNEN SUSKE EN WISKE ZIJN DE EERSTE DIE HIJ TEGENKOMT.



Dat komt niet van de papfles en dat is al stinkend rijk! En ik heb niets!



En ik wil ook stinkend rijk zijn, alles kunnen kopen waar ik zin in heb! In een peperduur Burbidhemd rondlopen van Yves Saint-Door Lapsus!



Heu, mag ik even, mijnheer Lambik?



Je zet je hijs-installatie nu onmiddellijk af, of daar is het gat van de timmerman!



Hier gelden andere waarden! Wij zijn tevreden met wat we hebben!



Ik niet! Salut!

Ben je nu kwaad op Lambik, tante? Ach nee, Wiske, hij weet niet beter. De "Trends" heeft hem te pakken... Oien alsof en boven je stand leven.



ATAE Geef me een alcoholvrij biertje want mijn schoenen moeten vandaag nog kilometers vreten... omdat ik geen dure sleet heb!



Voor ons de beste champagne! Iets aan 't vieren?



Nieuwe car gekocht, hé! Acht cilinders, 32 kleppen... Een Alfa Romeo en Julia! Julia was een optie! Ik ben sales manager!



... De puit!... En ik heb niets!









In Brazilië?

Natuurlijk! Je kapt enkele bomen om en daar, onder de wortels zit het goud!... Zie je het al schitteren?



Bomen omhakken... Maar het is al zo erg gesteld met het oerwoud.

Een paar boompjes zullen de zaak niet maken.



Ik weet het niet, ik...

Denk na, Lambik! Je kunt bezitter zijn van een flinke lap grond! Wil je niet rijk worden?



Nee!



Hier is de koopakte! Duiden op tijdelijk, handtekening eronder en klaar is kees! 't Is te nemen of te laten, nu beslissen!



Maar al mijn spaarcentjes gaan eraan...

Het is een vriendenprijsje, zo iets doe ik alleen voor m'n goede vrienden! Hoe zit het?



IK WIL SCHATAUK WORDEN !!



Wie niet waagt, niet wint! IK KOOP!



Ik haal het geld, jij houdt je pen klaar, ik teken de akte! Het is afgelopen met de eindjes aan elkaar te knopen!



Ik ga geld verdienen en het uitgeven! De wereld gaat iets meemaken!



ATER.

Gefeliciteerd! Hier is de akte en je vliegtuigticket!

Vliegtuigticket?



Waarom nog langer wachten? En nog iets, je zegt tegen niemand iets, hé. Dit blijft onder ons!

Ik zwijg als het graf!



Heu, mag ik eens iets vragen?





Brrr betekent "Bewuste Milieu militant." Ik zet mij in voor het milieu, Sidonia.

Dat siert je, Theofiel, maar ik moet bekennen dat ik dat van jou niet had verwacht.



Mijn Theofielje heeft ingezien dat geld verdienen niet het belangrijkste is in het leven!



Ik geloof mijn eigen oren niet. Ik herken die twee niet meer... Vroeger waren het echte snobs, en nu...? Wacht, ik zal Lelestien eens op de proef stellen!



Neem een koekje, Lelestien. Het is zelfgebakken rommel, niet van die dure die jij altijd kocht op krediet.



Nu schied ze uit haar vel! Zoiets pikt ze niet, nu komt het ogenblik van de waarheid!



Mag ik? Eentje maar... Brrr, ze zijn heel lekker, Sidonia!

??... Ze reageert niet!



Zelfgebakken koekjes zijn de beste, dan weet je tenminste wat erin zit.

Hoe is 't mogelijk! Ze zijn ECHT veranderd!



En wat brengt jullie hier heen?

Onze liefde voor de natuur!



Zie je, het is heel erg gesteld met het tropische regenwoud. Er worden grote gebieden omgehakt en platgebrand en als dat zo doorgaat schiet er niets meer van over. De langden van onze aarde worden vernield!



In Brazilië wordt jacht gemaakt op de Indianen om hen uit het oerwoud te verdrijven. Die arme drommels hun woongebied wordt bedreigd... Snik... Altemaal de schuld van het grootkapitaal! ... Snik!



Maar wat kunnen wij daar tegen doen?

Het oerwoud opkopen! Als we allemaal een paar vierkante kilometer kopen, dan hebben die grote maatschappijen niets meer te vertellen.



Dan geldt het eigendomsrecht! Dan is het regenwoud van ons!

Maar dat is prachtig!















53-54



55







Maar er heeft nog nooit een vlieg tegen mij gezegd dat ik een buik heb als een container!



Als ik terugkom worden jullie allemaal onteigend. Dan is de goudzoekersstad Batida de Oro van mij! Zeg dat Lambik dat gezegd heeft.



Ze zullen niet blijven lachen. Op mijn stuk grond ligt het goud voor het oprapen. Theosiel heeft het gezegd!...
JUNGLE, HERE I COME !!



UREN LATER.

De rivier wordt smaller, de natuur woester, zo heb ik het graag! Helemaal mijn stijl!



MILJAAR! Een kaaiman! Dat stomme beest heeft mijn peddel in tweeën gebeten!



Maar niets zal mij tegenhouden, ik roei met mijn handen! Ik heb al voor hetere vuren gestaan... Maar die waren niet zo nat.



PIRANHAS! Sardines van de harde lijn!



Nu kan ik niet meer roeien. Ik maak mijn kamp op de oever.



Joep! Een lasso in het struikgewas en als hij blijft hangen dan kan ik me naar de kant trekken.









MILJAAR!



Die schaarsgeklede is ervandoor! Hij had mij de weg kunnen wijzen naar mijn lapje grond! En nu is hij...



WHAAR !!



Een anaconda! Die... die verdikking aan haar lijf... Die slang heeft die arme drommel opgepeuzeld !!



Vastgebonden aan die boom kon hij zich niet verweren!... En het was zo'n lieve jongen... IK BEN EEN MOORDENAAR !!



?

BURP
BURP



Ze boert!

BOERP



Kan ik er wat aan doen dat ik een slechte maag heb?



Als ik iets van verontreiniging zou afweten zou ik denken dat het door de luchtvervuiling komt!... BURP!... Wat 'n rotzooi! BURP!



Maar...?! Dan is die kerel ontsnapt!



De nabjaar! De onderontwikkelde! Wacht tot ik hem te pakken krijg!



MEET TEGENZIN EN OMDAT ER NIETS ANDERS OP ZIT, TREKT LAMBİK TE VOET VERDER DOOR HET OERWOUD NA EEN LANGE VERMOE- ENDE TOCHT IN DE VOCHTIGE HITTE ...



Volgens de kaart die Theosfiel mij gaf, moet ik nu bij mijn laatste grond van een paar vierkante kilometer zijn aangekomen.



Hier sla ik mijn kamp op! En morgen begin ik goud te rapen.



Berpen goud! Schat- rijk zal ik zijn!



En er komt geen kat in! Alles voor mij alleen!



Kun jij niet lezen?



Goudklompjes, hier komt Lambik!



Theosfiel heeft gezegd dat het goud onder de wortels zit.



WHOE!





Een reuzengordeldier!



Valsaad! Dief! Je wil mijn goud stelen, hé, stuk gordeldier!

89



Ga in Brussel gordelen!



Goud moet ik hebben! Massa's goud!

90



🌀 7多 11 Nog altijd geen klompje goud gevonden! Zelfs nog geen gouden tand!



UREN LATER

Het is hopeloos. Ik heb al onder alle bomen gegraven maar, NIETS!... Miljaar!



Misschien onder deze hier. Ik ga hem te lijf! Ik moet en ik zal goud vinden!





Ik weet het niet, Wiske. Soms twijfel ik eraan of het wel de juiste beslissing was hier in het oerwoud een stuk grond te kopen.



We zijn toch naar hier gekomen om de indianen te beschermen! Om het oerwoud van de vernieling te redden!

Kop op, tantesje, we doen er een goed werk mee. Je gaat de moed toch niet opgeven, hé!



Ik weet het niet. Wat moeten we nu beginnen?

Geschiedt voertwig zoeken om verder te trekken.

Wat voor iets?



Vinden misschien daar iets



Allemachtig!



Een opslagplaats met oude legervoertuigen! Wat doet die rommel hier? Hoe komt dat hier?



Rommel? Ze zijn allemaal in prima staat!



Enkele jaren geleden gekocht van een zekere mister Boemerang, groot industrieel.



Hij beloofde mij dat ik generaal zou worden, het kostuum kreeg ik er gratis bij. Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord.



KNAAL



ONZE VRIENDEN
BESLUITEN OM HET
VOERTUIG TE KOPEN
EN NA UREN ZWAAR
WERK ...







En iets geleerd?

Ja, meneer. Wij leren veel van onze successen, maar wij leren meer van ons falen!



Wat doen jullie hier in Balida de Oro? Zie je dan niet dat dat gevaarlijk is?

Voor wij, arme indianen, overal gevaarlijk zijn!



Wij in oerwoud wonen, wij heel gelukkig zijn maar nu niet meer.

Waarom niet?



Wij verdreven worden uit dorp door vliegende machines. Zij op ons schieten! PAF! PAF! Wij nergens meer veilig.

Overdrijf je niet een beetje jongen? Wie zou er nu op jullie schieten?



Die indiaan heeft gelijk, tante. Ik heb het in de krant gelezen! Vanuit helicopters wordt op de inboorlingen geschoten om hen van hun woongebieden te verdrijven. Zo krijgen de grote maatschappijen vrij spel om het oerwoud te verhieligen.



Zie je nu, tante, dat we er goed aangedaan hebben naar hier te komen.

Geluk heb je, wiske. Daar moet een einde aan komen!



Waar heb je die vliegende machines gezien, jongen?

Daar waar rivier heel smal wordt, hier zonnen en negen manen van hier.

Dat betekent tien dagen en regen hachten, een heel eind!



Vrouwen en kinderen zich schuil houden in woud! Zij erg veel bang zijn. Wij naar hier gekomen om hulp te halen.



Die ga je hier in dit gat niet vinden bij dat stelletje avonturiers, goudzoekers, leeglopers en landlopers.

Kunnen wij die mensen niet helpen, tante? Per slot van rekening zijn wij hier om...



Natuurlijk, wiske, we nemen hen mee naar ons lagje grond, daar hebben die anderen geen rechten.







Wij altijd pylon schieten gedrenkt in curare! Is snelwerkend verdovend gif!

Ach zo, 't is toch niet waar, zeker!



SCHIET DAN, POTVERDOARIE!

Jy niet zo kelen, ruy niet doof zijn!



Zie dat het raak is, he!

Mij altijd raak schieten.



Kaffer! Je hebt Jerom geraakt!



O, my dacht dat dat bedoeling was. Mij medelyden hebben met arme dieren!



Dat gehannes heeft nu lang genoeg geduurd!



Allemaal dekking zoeken!



EVEN LATER WORDEN SUSKE EN JEROM BINNEN GEHAARD.

Hemel! Suske is bewusteloos!

En Jerom reageert helemaal niet meer!



't Kan zijn dat jullie ons primitief vinden, maar als Jerom dit niet te boven komt dan ben je nog niet aan 't eind van je miserie, jongen!







Ze gaan er vandoor! Wat doen we nu?

Vertrekken! Kerels zullen zeker terug komen zodra het licht wordt!

Zijn we nog ver van onze eigen- dom, tante?



Ik zal eens op de kaart kijken, wiske maar we moeten de dorpgenoten van onze indiaanse vrienden nog ophalen!

Dat niet ver van hier zijn, maar wij geen dorp meer hebben! Alles platgebrand!



Dan bouwen we op ons lapje grond een ander dorp jongeten, we zijn er niet ver meer af!



ALS DE ZON OPKIJFT, ZIJN ONZE VRIENDEN AL VER WEG.



DAAR ZIJN ZE!

Wie?



Dat onze familie zijn! Zij gelukkig nog ongedeerd!



EVEN LATER.

Jullie mogen allemaal mee! Vrouwen en kinderen eerst opstellen in rijen van twee, eerst voeten afvegen, niet in je neus peuteren en...



Smalle waaiboorn één ding goed begrijpen! Mij hoofdman zijn! Mij niet weten wat lakens zijn, maar mij ze wel uitdelen!



Ik getoof dat je 't weet, he tante?

Dat zien er geen gemakkelijke jonkens uit, wiske!!

ONZE VRIENDEN SLAGEN ERIN DE HELE FAMILIE MEE AAN BOORD TE KRUIGEN EN DE TOCHT VOORT TE ZETTEN NAAR...

ONZE LAP GROND! We zijn er!



Dit is nu ons eigendom, hier heeft niets of niemand wat te vertellen! Is het niet prachtig?



Tof, hé tante! Ze mogen de hele wereld afbreken maar hier blijven ze af, hé!

En nu... Allemaal de handen uit de mouwen! We beginnen aan de bouw van een nieuw dorp voor onze vrienden! Ik neem de leiding!



Heu... Ik zal ploegbaas zijn.



ATER.



Waarom draag je maar één plank in plaats van twee zoals die anderen!

Zij te lui zijn om tweemaal te lopen, zoals mij!



!



Hela, er wordt niet gerookt tijdens het werk!



Wie zegt dat ik werk!



MET MAN EN MACHT WORDT GEWERKT TOT HET NIEUWE DORP VOLLEDIG KLAAR IS. DE NACHT VERLOOPT RUSTIG MAAR DE VOLGENDE MORGEN





Allemachtig zeg, wat...



...heeft dat te betekenen?



KRAK

Jerom! Tante! Suske! HELP!
WE WORDEN AANGEVALLEN!!

WAT??



Het zijn die bandieten met
hun helikopter weer!



Maaak dat je wegkomt,
stukken onberuul!
Je hebt hier niets te
zoeken! Dit stuk
woud is van ons!
Dit is de ...



...eigendomsakte!





Ontbossing van waarde is misdadig, wordt onleesbaar voor komende generaties! Betekent totale vernietiging van wat wereld nog rest! Om nog te zwijgen van gedrag tegenover Indianen! Is onmenselijk!! Doet er best aan ermee te stoppen!



Is dat alles? Ben je uitgepraat?



Voorlopig wel, wil nog altijd vragen beantwoorden.

Waar bemoei jij je eigenlijk mee? Wij werken hier voor organisaties die oppermachtig zijn en wie ons voor de voet ten looft maken we met de grond gelijk.



Algezaagd en vervelend liedje... geld en macht! Blijf toch van mening dat je beter kunt stoppen... Zeg het maar een keer!



Je ziet er niet alleen uit als een blaasbalg, je bent er ook een! Kom jongens, we zullen er de lucht eens uitkloppen!



Niet te vlug, zal eerst kleine demonstratie geven!



Die vent is gek!

WHAHAHA!

Om je een kriebel te lachen! Het' z'n schouder tegen een gevaarte van honderd ton! WHRAHHAAAA!!!

HIHIHI! Ik kan niet meer!



Er gebeurt niet veel, hè! HAAAA!

Goed opletten! Zal er onbehulig steentje tegen smijten!





Zal rest van machines sparen, kunt er misschien nog nuttige dingen mee doen!



O, ja, bijna vergeten!



Lag nog granaat in helikopter... Beejie slordig, beter ineens alles opruimen!



Ranvallen vanuit de lucht op weerloze Indianen word er misselijk van!



NDERTUSSEN.



Hiks! Weer niks! Altijd niks!



EN IK ZAL GOUD VINDEN! THEOFIEL BOEMERANG HEEFT HET GEZEGD!!



Maar ik kan niet meer! Ik ben moe, kapot, uitgeleid!



Hemel! Wat horen m'n oren?!

En gebrom dat aanzwelt in de verte! Wat kan dat zijn? Apen? Jaguars?



Maar ze komen er niet in! Ze blijven van mijn grond en van mijn goud!



Dit is van mij en ik deel het met niemand! Ik jaag ze eraf!



Goede genade, wat is d... da... dada ...



WHOEA!!



Die komt als geroepen!!
HEE! Stop! STOP!



Wat doet die idioot hier?

Waarschijnlijk weer een van die gekke goudzoekers!



Kameraden! Vrienden! Jullie komen op het juiste moment! Jullie moeten mij helpen!



Ik heb hier een lapje grond gekocht omdat er goud zit! Alle boomwortels heb ik al doorzocht, maar nog niets gevonden. Behalve bij één boom. Willen jullie die voor mij omverhalen?







IK ben hier de eigenaar! IK heb het hier voor 't zeggen!



De samenleving heeft mij zo gemaakt! Hard als een bikkel! Goud is geld en geld is macht, en dat zal ik verdedigen! IK ben een killer, je hebt er geen gedacht van!



Let maar eens op, met mijn ogen dicht! Ongeduldig, onbarmhartig schiet ik alles aan starden! Jullie schrikken mij niet af, stelletje pummels!



Hee...? Waar zijn ze nu gebleven... Hun kruisheftig optreden heeft ze op de vlucht doen slaan!...Het is misstil!



De dood is niets verschrikkelijks, maar de gedachte dat de dood iets verschrikkelijks is, dat is het verschrikkelijkste!



De gedachte aan de dood bedriegt ons, want zij doet ons vergeten te leven!



En ik wil nog lang mee!!



1 TUSSEN GAAT IN HET NIEUWGEBOUWDE DOORP HET LEVEN RUSTIG VERDER.



En of, ze voelen zich veilig bij ons omdat wij hier de baas zijn.

De Indianen zien er gelukkig uit, Suske.

Jammer dat Lambik er niet bij is, dit is echt iets voor hem. Waar zou hij toch zijn?

Phoe, laat hem. Meneer wij schatrijk worden maar hij vergeet dat je geluk niet kunt hopen. Wij doen alles voor elkaar, hè tante?



Zeker, Wiske, en voor de Indianen, hé.

Daarom ga ik nu voor hen naar de rivier om water te halen.



Maar... Er zijn gaten in je emmers!



Jij weet niet wat dat weegt zeker, zo'n volle emmer.



MAAR BIJ DE RIVIER KUNT WISKE VERSCHRIKT OP.

Wel heb je ooit!



Iemand heeft aan de overkant paaltjes en borden geplaatst. Ik kan niet goed lezen wat erop staat.



Dat moet ik van dichterbij bekijken!



Wat is dat nu weer?

WHAAA !!



Alle dieren van het oerwoud zijn op de vlucht!
Er moet iets verschrikkelijks op komst zijn!



En het wordt zo warm... De hitte is
andraaglijk! En... en...



ROOK! ... BRAND !! ...
HET OERWOUD BRANDT !!



KUCH..KROCH..BWHOE..KRCHU

Hemel! Er is daar iemand aan 't
stikken! Ik moet die arme
drommel redden!



Meneer! Meneer! ... Waar ben
je? ... Hoest nog eens!



KRCHUCHAAACHRPFT!



Ik heb je! ... Kom mee,
kom ... Arme kerel,
straks spuw je je
voering nog uit!

KACHAAHR



Kom, we zijn er bijna!
Nog een paar meter!



Oef! Frisse lucht! Wie
ben je? Ik kan niets
zien, mijn ogen tranen...
De rook...

KUCH... Ik
ook niet.



Ik zal eens in m'n
ogen wrijven.

Ik ook!





Brand niet te stuiten? ... eerst zien, dan geloven!



SLURP

Flinke leug nemen uit rivier! Visjes even op droog water zetten!



Dan met volle geweld op vlammenzee spuwen... prietrupe van hoopedrukspuit maar dan honderd-duizend maal krachtiger!



NA DE DERDE POGING HEEFT JEROM DE BRAND ONDER CONTROLE.



■ INMIDDELS IN HET DOAP.

Wij zijn allemaal bedrogen door die schurk van een Theofiel!

Tegen ons zei hij dat het wit steefde voor het woud was.



Mij komt hij wys-maken dat hier goud met hopen ligt! Mijn laatste cent heb ik eraan uitgegeven!

Als ik die zwendelaar in m'n handen krijg!



Ziezo, laatste vlammetje is uitgedoofd!





Zware machines van groenvrelers in aantocht! ... Gaat uitdraaien op oorlog!



Eerst vrienden waarschuwen!



WAT?

Zijn die pummels er weer?

Niet zware machines... Tien-duizend paardekracht!



Kan me niet bommen! Ik jaag ze weg! ... Met de blote vuist!

Het zijn bulldozers!!



Buldozen of schoendozen, ik sla ze plat! Basta!

Hij is gek! Dat wordt zijn dood!



Kaffers! Bandieten! Dieven! Vandalen! Ik maak er een hoop schroot van!



HAA! ... AHAA! Ik ken mijn eigers kracht niet! 50 ton met één hand!



Niet boven je stand leven, bes er ook nog!



Bik evers opzij gaan ... Ga werk afmaken!



ALLEMAREN UITSTAPPEN! LAATSTE UUR HEEFT GESLAGEN!

Niet te vlug, mannelijke! Zet meer of deze twee snolneuzen moeten het met hun leven bekopen



Momentje. Bleke valseerd even goed 'luisteren naar wat mij te zeggen heeft!



Jij hebt hier niets in de pap te brokken, onderontwikkelde wilde. Mijn revolver bevat dodelijke kogels en ...

Bleke valseerd toch even opletten!



Blaaspijpen van bruine broeders bevatten pijltjes met dodelijk gif en ... zijn met veel meer! Zij altijd raak schieten!



Nu piep je wel anders, hé! Dat zal je leren het oerwoud naar de bliksem te helpen!



En de Indianen te verdrijven! Het tropische regenwoud behoort aan ons allen en niet alleen aan een paar maatschappijen die het ten koste van de ondergang willen exploiteren.



Ga je gang, Jerom!!



Is druppel op hete plaat, maar moetel voorbereid stellen voor an deren! Longen van wereld in goede staat houden voor we helemaal stikken!





Wat zeg je daar van? En dat is nog maar Jerom... floest je mij nog eens aan 't werk zien!



Bik even opzij gaan, ben nog niet helemaal klaar met klus!

Natuurlijk, Jerom, ieder zijn vezetje. Wat ga je met deze heren doen?



Hen betere manieren bijbrengen met zachte hand, liefde voor natuur leren, schoonheid van bloemetjes leren waarderen... Vooral met zachte hand...



Nooit brutaal, is geen gezicht.



Ben er van overtuigd dat ze het begrepen hebben... Gelukzalige glimlach bewijst dat ze van goede wil zijn!



En wat doen we met het woud, Jerom? Ze hebben weer een groot gedeelte in as gelegd.



Eerst schroothoop onder zand bedeven en bos opnieuw beplanten.



Zodat er niets van hun vernietelzucht over blijft... En onder toezicht van de Indianen!



Hemel! Waar is Lambik?

Hij weggerend zijn naar rivier! Hij niet weten waarom... Bleke zonder haar, hij heel woest kijken!



Zouden we niet beter gaan kijken, tante? Wie weet wat hij weer uitspookt!



Ik vraag me af wat hij van plan is op dat verbrande stuk woud?



Daar is hij!



Kom geen stap dichterbij! Ik ben gekomen om goud te zoeken en ik zal het vinden en niemand zal mij tegenhouden!



Ben je nog altijd niet wijzer geworden, Lambikse? Theofiel heeft ons allemaal voor de aap gehouden!

Ga je ons nu in de steek laten voor het slijk der aarde?



Het goud schittert het meest waar de dewd niet meer blinkt, evenals sterren schijnen als de zon is ondergegaan!

Man me niet bommen! Voor mij breekt het gouden tijdperk aan!



Het gouden tijdperk breekt pas aan als het goud riet meer zal heersen.



Kom, kinderen, van hen die geloven dat geld alles doet, mag men verwachten dat zij alles voor geld doen.



IN HET DORP TERUG.

Kuk, ze hebben de schoolhoop van de bulldozers al helemaal bedekt met aand.







LAMBIKSKE !!



Je bent er !! Ik begrijp het niet maar ik ben zo gelukkig.

Da's te begrijpen!



Hou nou maar op met dat gefleem. Eerst iemand de sluis op het lijf jagen en dan zo'n beetje de Heib van de dag spelen! Wij eisen een verklaring.



Nadat jullie vertrokken waren, heb ik mijn stommeit ingezien. Ik zou niet kunnen leven met al het goud van de wereld en jullie moeten missen.



Daarom ben ik onmiddellijk vertrokken met de eerste vlucht om jullie hier op de luchthaven te verrassen!



Maar die percentjesgek van een Theofiel Boemerang zal er van lusten! Ik heb een plan! We zullen die geldwolf eens een bezoektje brengen!



Hier is het!

WAW! Wat een prachtige villa!

Wat komen we hier eigenlijk doen?

Niet moeilijk, allemaal ten koste van anderen!



Dag meneer Boemerang!

La... Lambik... Wat komen jullie doen?



Ten eerste, ons geld terughalen! Ten tweede... We komen hier eten!

Eender wat.

Als 't maar lekker is.

En veel!



En eens gezellig praten over het tropische regenwoud! Het goud en de Indianen... Is dat niet gezellig, meneer de bewuste milieu-militant?!



Ko... Koko... kom binnen!

