

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## SOS SNOWBELL



WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## SOS SNOWBELL



Scenario: PETER VAN GUCHT  
Tekeningen: LUC MORJAEU



Deze verhuizen naar de afdeling romans, achteraan!

Gang 35, afdeling 421, alsjeblief! Dank je!

Oef! Zijn me dat zware liefdesperikelen!

Die romans breken eerder je rug dan je hart!



12

13

14



Pffft! Wat een idee van tante om in het weekend bij te klussen!

Ze heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen!

Economisch quilten dus! Maar waarom zadelde ze ons op met een oppas?

Dat soort gezelschap mag je voor mijn part aan de ganzen voeren!



Omdat we dan niet alleen zijn!

Maar dat is het! Ganzenbord!

Een écht gezelschapsspel! Daar knapt een mens van op!

Ik knap er eerder op af.



Zoiets oubolligs! De spelregels zijn vast nog opgesteld in de middeleeuwen!

Tuttut! Dit is pas écht amusement! Het brengt sfeer en gezelligheid!

Wat?! Een beurt overslaan?! Dat is oneerlijk!

Ah, die sfeer en gezelligheid!



Wiske, niet zo tegen-draads! 't Is toch leuk?!

Goed, goed! Mijn beurt!

Ik ga dat hier natuurlijk GANSrijk winnen!

Nog zo'n grap en het regent bananen!

Aha! Twee keer zes! Dat gaat een knal geven!





Of een bwong, dat kan ook!

Er is iets tegen het venster geknald!



Een gans! Ook toevallig!  
We spelen net ganzenbord!



Goed dat we geen  
olifantenbord spelen!



Arm dier! Het is misschien gewond!



Het gaat wel,  
dank je!



Miljaar! Een sprekende  
gans die kan praten!



Ik ben het! John van Stiefrijke!  
De neef van Sidonia!



Rosse John?! Uit Canada?!

Dezelfde! Is jullie  
tante hier ergens?



Kom binnen! Maar niet op  
het parket euh... je weet wel!



Bedankt! Zou ik wat te eten  
kunnen krijgen? 10.000 kilometer  
vliegen is lang!!

Goed! Ik haal  
een trechter!



Sorry, hoor! Grapje!



Wat nu? Zijn we een kinderboerderij begonnen?



Arme John! Maar... hoe komt dat?

Ach, het is een lang verhaal...

Jullie weten vast nog wel dat mijn liefste vrouwtje Big Snowbell een toverboek bezat!

Dat toverboek kent een hele geschiedenis! Oorspronkelijk was het eigendom van Slimme Valk, hoofdmans van de Aleoeten! Die volksstam bewoont Alaska al duizenden jaren!

Toen een paar honderd jaar geleden de eerste blanken hun gebied binnendrongen, kwam het al snel tot een oorlog!



\*ZIE ALBUM 148: DE LACHENDE WOLF.

Het was een ongelijke strijd en de Aleoeten leden vele verliezen!

Slimme Valk besloot magische hulp in te roepen en zocht een bosgeest!

Die beval de hoofdmans de struik waarin hij huisde in brand te steken!



De bosgeest ging over in een boek dat Slimme Valk van de blanken had buitgemaakt! Het veranderde meteen in een toverboek!

Zo kon Slimme Valk zijn vijanden tot dieren omtoveren! De blanken lieten al snel zijn stam met rust!



Maar er zat een addertje onder het gras!  
Telkens als de hoofdman iemand betoverde,  
kwam diens ziel in het boek terecht!



Daardoor won de bosgeest in het  
boek telkens aan kracht! Hij wilde  
zo machtig worden dat hij zichzelf  
in een mens kon veranderen!



Maar de Aleoeten sloten vrede  
met de blanken en Slimme Valk  
betoverde geen mensen meer!



De bosgeest verscheen in een droom en eiste dat Slimme  
Valk elke dag nieuwe slachtoffers zou blijven maken!  
Desnoods stamgenoten! De hoofdman weigerde natuurlijk!

Hij deed een riem om het boek en stopte het veilig weg!  
De geest was razend maar kon niets beginnen!  
Daarvoor had hij nog te weinig macht!



Vele jaren later kocht Snowbell  
het boek op een rommelmarkt!



Ze dacht er snel rijk mee te worden  
en betoverde daarvoor zelfs mij!



Toen haar plannen mij bijna het  
leven kostten, besloot Snowbell het  
toverboek nooit meer te gebruiken  
en stopte het veilig weg op zolder!



Gelukkig had de bosgeest er niet genoeg  
macht bij gekregen om te evolveren!



Tot ik het boek onlangs terugvond  
tijdens de grote schoonmaak!



Uit nieuwsgierigheid  
opende ik het! Helaas!



Ik las de eerste zin op de eerste pagina en had het zitten!

**ZIP**

Big Snowbell was razend op mij!  
En terecht!

Kon zij jou dan niet weer normaal maken?

Nee! Door mijn ziel in bezit te nemen kon de bosgeest nu wel evolueren!

Het boek kreeg een gelaat en kan nu zelf toverspreuken uitspreken!

De bosgeest wil mij pas weer mens maken als hij er zelf één geworden is! En Big Snowbell moet hem daarbij helpen! Zij moet het boek tot bij de mensen dragen zodat hij hen in dieren kan veranderen!

Ze ging akkoord uit liefde voor mij! Het is een ramp! Alle mensen in ons dorp zijn al betoverd! Daarom kom ik jullie om hulp vragen!

Een gevaarlijke opdracht!  
De kans dat we zelf als dieren eindigen, is groot!

Niet treuzelen! Deze gans wordt weer een John!

Even juffrouw Snipper laten weten dat ik een tijdje afwezig zal zijn!  
Hopelijk is ze in een goeie bui!

Op naar Alaska!

**KWEEK?!**

Afwezig? Een toverboek zoeken dat mensen in dieren verandert?  
Oké! Veel plezier!

Gelukkig!  
Ze was erg vriendelijk!

**?!**

**TRIII! TRIII!**

Hallo?

Een toverboek zoeken in Alaska?!  
Ben je gek!? Je bent ontslagen!

Dat mens is knettergek!

ONZE VRIENDEN VERTREKKEN METEEN EN...

We zijn er!

Het ontvangstcomité valt tegen!

Natuurlijk! Alle inwoners zijn in dieren veranderd!

John! Je bent terug!

Ted? Ben jij dat?

Dat is Ted Piglet, de slager!

Passende betovering!

Lach niet! De situatie is ernstig! De meeste dorpelingen zijn het woud ingetrokken! Als dier maken ze daar meer kans om te overleven!

Ik ben in de stal tussen mijn varkens gaan wonen!

31

32

Gelukkig bleken ze mij ondanks mijn... euh bezwaardend verleden goed te aanvaarden! Varkens zijn intelligente dieren!

Dan zwijn je maar!



Ja, maar de betovering moet snel ongedaan worden gemaakt! Als er geen eten meer is, vreten zijnen ook elkaar op!



Geen nood! Ik zal dit varkentje wel even wassen!



Met een kist die ik daar vond, vol met appeltjes voor de honger!



Waar is Big Snowbell nu?

Ze is een paar uur geleden naar Biggerville vertrokken!



Biggerville?

Een stad aan de andere kant van de vulkaanberg! Daar zal het boek nog méér slachtoffers maken!



Dan moeten we haar achterna! Kom, geef ons een auto en...



Nee! Snowbell heeft geen rijbewijs! Ze heeft vast het oude Aleoetenpad dwars door het woud genomen!



Dan gaan we haar met de Gyronef achterna! Via de lucht hebben we Snowbell zo ingehaald! Kom op!



Landen in het woud zal moeilijk zijn! Maar als we haar vinden, kunnen jullie met de parachutes naar beneden!





Hier gaan we!

VRRROP...

VRRROP...

POF...

PROEST...

PROT...

?!



BAF!!!



Wat een klap!

Ik haat vliegen!



Miljaar! Iemand heeft aan de motor geprutst!



Hoe kan dat nu? Er is hier niemand in de buurt!



Kom, we laden het kampeergerei uit en zetten de achtervolging in!



Dat was riskant! Die mensen hadden zich pijn kunnen doen!



En dan? Ik heb hen tegengehouden! Dat is het belangrijkste!



Nu moeten ze te voet gaan! En dat komt ons goed uit! Dan vinden wij die Snowbell eerst!

Ze hebben ons niet gezien!

Mooi zo!

Deze weg kruist het Aleoetenpad  
hoger op de berg! Daar kunnen  
we Snowbell opwachten!

Ik heb snel wat paarden bij elkaar gezocht in de velden rond het dorp!

Paarden! Bah! Mijn  
achterwerk martelen op  
zo'n stinkende knol!

Excuseer?!

O, pardon! Ik  
dacht dat u een  
echt paard was!

Nee! Maar dan  
nog! Paarden  
verdienen respect!

Nou nou, niet zo snel  
op je paard, makker!

Waarom zit jij  
zo te kijken?

Zomaar... zijn die  
geweren écht nodig?

Als ik dat toverboek zie,  
maak ik er confetti van!  
Ik wil niet als een  
dwerghamster eindigen!

Eerder als een ezel!

Zwijgen jij of  
geen wortels!

43

44

Welke weg heeft ze nu genomen?  
Het woud is groot!

Laten we het aan een dier vragen!



Daar! Een lynx!



Links, rechts! Zijn politieke overtuiging  
doet nu niet ter zake! Ik zal die betoverde  
sukkelaar de weg eens vragen!



Dag, makker! Veranderd worden  
in een roofdier, het is me wat!



Jij was zeker de plaatselijke  
belastingontvanger?

GRRRRR!



MILJAAR!



MIAUW!

Het was een echte lynx!



EVEN LATER...

Big Snowbell ging  
die kant uit? Een uur  
of vier geleden?



Geen tijd te verliezen! Ze heeft nog steeds  
een flinke voorsprong! En het is een hele  
klim over de vulkaan!



Ze trekken het woud in!



Dacht ik het niet! We zochten op het verkeerde bergpad!



Oei! Wat doen we nu?

We moeten hen tegenhouden!

Hoe dan?



Ik rammel! Laten we stoppen en eten!



Er zit genoeg te eten in mijn rugzak! Kijk maar!



Dat eten is geen euh... blijk waard! Ik wil een lekker stukje vers vlees op mijn bord! Het zit hier vol smakelijk wild!



Dieren doden! Barbaar!

Voor jou sterft er dan weer een prei of een selder!



Het oerinstinct komt boven! De strijd tussen mens en dier!



Aha! Een konijn! Niet meteen het edelste wild...



Maar met wat pruimen erbij vergeet je dat snel!



Hé! Wat moet dat?!



Waarom wil jij mijn liefvallige afknallen?!



Oh, pardon! Bent u ook een betoverde dorpling?



Ja, wat dacht je? Dat ik heb leren praten op de konijnenschool?

Excuseer, mevrouw! Het was een vergissing! Ik dacht dat u...



Die begrijpt je niet, hoor! Dat is een heu... écht konijn! Niet verder vertellen!



Het wordt steeds maar gekker!



Kariboes! Daar zal toch wel ergens een echte kariboe tussen zitten!



Daarom, beste kuddeleden, ben ik uw ideale leider! Ik beloof jullie verse graslanden en bescherming tegen wolven! Dus: stem op mij!



Dank u wel!

Dank u wel!



Jij bent vast en zeker een betoverde politicus!

James First! Van de AMB-partij! Altijd Maar Beloven! Ik zou u een kaartje geven als ik er één had!

En? Lukt de campagne een beetje?

Ach, het is niet makkelijk als je geen media ter beschikking hebt...

...maar ik geef niet zonder kariboe of ba op! Haha! Ik word de nieuwe kuddeleider! Ik heb ijzersterke programmapunten en...



Je zou beter ijzersterke gewei punten hebben!

Gillian Bugger! Leider van GWMD, mijn grootste concurrent in het dorp!

Geen gewei op mijn hoofd dat eraan denkt jou leider te laten worden van de kudde!

Wat nu? Gaan jullie debatteren?

Niks van! Onze partij heet Geen Woorden Maar Daden! Leiderschap over een kudde krijg je enkel door te vechten!



Juist! Met jou kon je als mens ook al niet praten!

En jij gaat altijd de confrontatie uit de weg! Vecht!!

Geen denken aan! De AMB staat voor dialoog en vrede! Wij wijzen elke vorm van geweld resoluut af!

Waar wacht je nog op?! **SCHIET HEM NEER!**



Ik zag op tv politieke debatten die minder beschaafd waren!

Aaaaauw!!! Gevaarlijke zot!!

**BATS!**  
**PAF!**  
**KNOTS!!**

Lafaard!!

Ach, bonen in tomatensaus zijn ook lekker...



**NA HET ETEN GAAT DE TOCHT VERDER TOT...**

De nacht valt! In het donker kunnen we niet verder! Big Snowbell zal ook rusten! Laten we overnachten!



GRRRR... ZZZZZ... GRRR...

SNNNOORRKK!

Oh nee! Lambik is omgetoverd in een everzwijn!

Nee... dat is gewoon zijn gesnurk...

GRRRR... ZZZZ...  
JAAAAH! VORT! HIIIIII!

Nu heeft hij toch een nachtmerrie, denk ik!

Vlug! Er zit iemand bij onze paarden!

61-62

GRRRR... ZZZZZ!!

Suske! Hou vol! Ik kom eraan!

Zeg... kan dat niet wat stiller?...

Moet jij net zeggen!

63

Vlug! We moeten onze paarden terughalen!

Het heeft geen zin!  
Ze zijn verdwenen in het donker!

64



Iemand heeft die dieren vrijgelaten!  
Ik hoorde duidelijk roepen!



Haha! Gelukt!

Stil! Laten we gaan!

KRAK!



Kijk daar!



Kon je niet uitkijken?!

Het is hier donker, hoor!



Ik zag twee beren!

Broodjes smeren?



Sta daar niet te staan!  
We moeten die beren achterna!



Te laat... ze zijn ervandoor!

VROEM!!!



Nog niet! Ik ga op berenjacht! In het bos halen ze geen grote snelheden!



Nee! Lambik! Blijf hier! We moeten verder!

Hij hoort je niet!

Beren in een terreinwagen?!  
Dat moeten slachtoffers  
van het boek zijn!

Waarom saboteren ze ons dan?  
We staan aan hun kant!

Misschien werken ze  
voor de bosgeest?

In elk geval mogen we niet  
opgeven! Het wordt dag!  
We moeten het boek stoppen!  
Lambik haalt ons wel in!



Ik verlies terrein!...Hggg... hggg...!



Hier snij ik hen de weg af!



Dit bergpad loopt naast de vulkaankrater!  
Tot dat punt kun je er met de auto komen!

Zo ver is Snowbell  
vast nog niet!  
We hebben haar!

En de anderen halen  
ons zonder paarden  
nooit meer in!



?! Die kale!



Rijd hem omver!



PANG!





Ik maak me zorgen om Lambik!

Ach, die behelpt zich wel!



Stil! Kijk daar!



Snowbell! Mijn liefste! Eindelijk!



Goed! Wat doen we nu?

We lokken Snowbell weg van het boek.



Als het boek zich niet kan voortbewegen, kan hij geen slachtoffers meer maken! Dat is toch iets!

Goed! Ik roep haar!

Nee!



De bosgeest mag niet weten dat wij hier zijn. Anders worden we meteen in een beest veranderd!

Sst! Kijk! Er gebeurt wat!



Dit is tijdverlies! Je hebt vannacht al geslapen!

Ik ben moe!



En ik heb honger!

Wat denk je dat ik ben? Een kookboek?



Honger? Dat brengt me op een idee!

Wat zoek je?



Een droge tak! De voorstelling kan beginnen! Hou je klaar!



KRAK!



Ik hoor wat ginder!

Wild! Een konijn of zo!



Ik ga eropaf! Zonder eten ga ik niet verder!



Bah! Vooruit dan! Maar haast je!



Sst!!

?!



Mijn lieve John!

Stil, mijn klein Big Snowbelletje! Het boek mag ons niet horen!



We komen je redden uit de klauwen van dat boek!

Maar dan blijft John voor eeuwig een gans!



Daar vinden we later wel iets op!

Geen denken aan!



Snowbell! Wat ga je doen? Blijf hier!!





Hmmm... Goed dan... Kom dichterbij en til mij op!



Maar Snowbell! Het boek zal nog meer slachtoffers maken en...



Kan me niet schelen! Ik wil mijn man terug!

Lees hardop de toverspreuk op pagina vijftwintig!



Goed!

Sprikkesprakkesprokkel... snorrevossel!



Ik ben een vos!

Ja, maar geen sluwe! Hahaha!



En vossen zijn dol op ganzen! Had jij nu geen grote honger, Snowbell? Hahaha!



Snowbelleke... wat ben je van plan?

AAAAAH!! KWEK! KWEK!

GRRRRR!!!!



Hahahaha! Zij vindt hem vast om op te eten!



Oh nee! Arme John!

Kijk!



Hahaaa! Met de ziel van Snowbell erbij voel ik mijn krachten toenemen! Ik ga evolueren!



**POEF!**

Ja! Ik sta op eigen benen!  
Een volgende stap naar mijn menswording!

Lieve help! Wat doen we nu?!



97

Genoeg! Waar is die hagelspuit?!  
Ik geef dat boek zijn vet!

Nee, tante!  
Hij zal jou  
ook betoveren!

Daar krijgt dat stations-  
romannetje de tijd niet  
voor!

Geen tijd te verliezen!  
Ik ga naar Biggerville en...

...Hé! Stuk oud papier!



98

Wie ben jij?!

Een boekrecensent! En dit wordt  
een vernietigende bespreking!

En lap! En lap! En lap!

Nu ziet hij er vast uit als  
een uitgeleend bibliotheek-  
boek!



99

Hahaha! Sukkelaar! Mijn magie beschermt  
mij! Je kunt mij niet vernietigen!

Maar je pit staat me wel aan!  
Wat zou je ervan denken om mijn  
nieuwe assistente te worden?

Niet zo snel!  
Ik zou je er  
vorstelijk voor  
belonen!

Ha! Er is niets waar je  
mij mee kunt overtuigen!



100



Oh nee? En wat als ik je een man beloof?

Een... man? Hoe weet jij dat ik...



Ik ken jou nog van die historie met de lachende wolf! Ik bezorg je de man van je dromen! Eerlijk, lief, welgesteld...

Die bestaat niet!



Ik ben een toverboek, weet je nog! Wel, wat denk je?

Hmmm...



Wat?! Ze zal toch niet...



Als ik zijn partner word, kan ik ondertussen een middel zoeken om hem uit te schakelen...



Top! Ik doe het!



Wat bezielt haar?!

Maar nee! Ze is vast iets van plan!



Om jou volledig in te wijden als mijn vaste partner moet je de toverspreuk op pagina drieënveertig lezen! Vooruit!



Hihhi! Ik heb haar!



Het boek lacht tante achter haar rug uit!

Wat?!



Tante! Niet doen! Het is een list!



Weer mensen? Dat bos lijkt hier wel een shoppingcenter op zaterdag!

Jij zult lezen! Of je nu wilt of niet!

Jouw ziel zal de mijne zijn!

Nee! Laat me los!

Tante! Zet je bril af!  
Dan kun je niet lezen!



Goed idee, Suske!

Wat?! Nee!!



Tante!

Ze is weg!



Idioten! Wie in mij kijkt zonder te kunnen lezen verdwijnt naar de wereld in dit boek!

En zolang ze daar zit, kan ik niet volledig evolueren tot mens! Daar zullen jullie voor boeten!



Wegwezen, Wiske!

De K van kakkerlak! Jullie kunnen in de keuken van een derderangsrestaurant gaan wonen!









Helaas... Ik heb mijn bril niet bij me!

Toverspreuk 287 B.  
Hoe het boek  
te verlaten.



Ik zit voor eeuwig gevangen...

Hé, wat drijft  
daar verderop?



Dat zijn geen  
letters...



Dat lijken wel jachttrofeën! Hier  
bewaart het boek dus zijn zielen!



Het hoofd van  
Snowbell! Kon ik  
haar maar bevrijden...



Biggerville! Eindelijk! Ik ben er!  
Nu zielen vinden om mens te worden!



Kijk daar! Een wandelend boek!

Zeker een  
reclamestunt!



Wat krijgen we nu?

**POEF!**

Hahaha! Om het eerst naar de dichtstbijzijnde lantaarnpaal!



Ik voel mijn krachten weer groeien!



Hola! Er verschijnen nieuwe slachtoffers! Het boek is blijkbaar in de stad aangekomen!

POEF!  
POEF!



Lieve help! Hij laat er geen gras over groeien!

POEF!  
POEF!  
POEF!



Het boek loopt de westelijke kant uit!



Dan trekken wij via de andere kant de stad in! Dat geeft ons genoeg tijd om onze val op te zetten! Vort!



Makkelijk, zeg! Laat die anderen maar zwoegen op die berg! Ik drijf op mijn duizendste gemakken naar...



...beneDEEEEEEN!!!!







Goed! Ik ga op weg! Laat hen niet ontsnappen, hoor je?!



Het boek is hard aan het werk!



Daar! Hij is bijna veranderd in een mens!



Grrrrr! Er zijn geen mensen meer over! Ik wil meer zielen! Meer kracht!



Daar kan ik je bij helpen!

De vuurschietende beer!



Geen nood! Ik heb geen vuurpijlen bij me! Ik wil liever een deal sluiten!

Vertel!



Als je van mij weer een mens maakt, bezorg ik je een paar zielen!

En die van jou verliezen? Vergeet het!



O ja! Ik bied je... Suske en Wiske!

Wat?! Die snotneuzen die ervoor zorgden dat ik niet volledig mens kon worden?!



Zeker! Ze staan daar onder de brug!

Deal! Ik slok hun zielen op en maak je weer normaal!



Waar hangt hij uit?!



Eindelijk!



Gelukkig heeft iedereen in de familie slechte ogen!



Ja! Zijn bril heeft precies dezelfde sterkte als de mijne!



De kinderen! Ik zal eens iets leuks bedenken voor jullie...



Wat dacht je van twee slakken? Probeer dan maar eens te vluchten!



Hier gaan we... één... twee... snrrff!



?!!



Hééé, wat moet dat?!



Vlug! Ik hou hem niet meer!

Laat mij ogenblikkelijk los!





Geef hier!



Slaap lekker!

PSSST!!



Tante! Hoe ben je uit die boekenwereld geraakt?



Het staat daar vol toverspreuken! Met de bril van Rosse John kon ik ze lezen en mezelf eruit toveren!



Stond er ook in hoe je de boekenman zelf kunt uitschakelen?

Jazeker!



De bosgeest stijgt vanuit de as, naar een nieuwe thuis alras... zijn ziel vervat in witte rook maakt van hem een dwalend spook! En al wat is, wordt al wat was door het smeulen van de as!



Natuurlijk! Weet je nog dat John vertelde hoe de bosgeest vanuit zijn struik naar het boek overging via een rookpluim?

Ja! En hij was ook doodsbang van die brandende vuurpijl!



Dus als we het boekenwezen verbranden, wordt de betovering verbroken.

Zijn lichaam is van hout, dus dat lijkt me niet zo moeilijk!

Ik heb een idee!



Hij lijkt me groot genoeg!

Dat hoop ik van harte!



Ik heb een aansteker gevonden!



Hier gaan we!

Wat een vreselijk einde!

Hij is geen echte mens, vergeet dat niet!



Bovendien gaat hij gewoon weer op in de natuur, dat is alles!



Wat... is er aan de hand?...



Haal mij hier af! Blus mij!



Jullie weer?! Ik maak aardwormen van jullie! Voer voor de vogels!



Ik hoop dat het snel voorbij is en... hè?

VROEM!



Het boek! Dat mag niet gebeuren!

AAAARRR!



AAAAAAHH!!



BATS!



Die arme beer! Hij zal sterven!



Die arme beer had ons bijna overhoop gereden!

Daarom moeten wij nog niet zo wreed zijn!



Amelie!

Amelie?!



Mijn bediendencontract was ook ondertekend met...



Amelie Snipper?!



Ja... En ik ben...



...Imelda Snipper!

Ik zie dubbel!



Mijn zus en ik zijn tweelingen en niet van elkaar te onderscheiden!

Dat kun je wel zeggen!



Uiterlijk niet, qua karakter helaas wel. Daar waar ik vriendelijk ben, is mijn zus steeds kwaadaardig!



Vriendelijk? Jij? Je wou ons net om zeep helpen!

Ik weet het en dat spijt me! Maar mijn zus is vele malen erger!



Het was moeilijk leven met haar! Ze was altijd humeurig en zocht overal ruzie!



Toen ze volwassen werd, ging het van kwaad tot erger! Op een gegeven moment kreeg ze last met het gerecht!

Ik hield Amelie jarenlang thuis! Op den duur dachten de mensen dat ik alleen was en dat zij niet bestond! Dat wilde ik graag zo houden...



Amelie begon als een bezetene boeken te lezen en te verzamelen! Ze kwam haar bibliotheek nooit uit! Boeken waren haar wereld!



Toen je mij vertelde van het toverboek wilde mijn zus dat koste wat het kost in haar verzameling!



Dat wilde ik haar wel gunnen en dus kwamen we je achterna!

En die berenvermomming?



Sidonia vertelde ons over de betoveringen! Als we al een dier waren, dachten we veilig te zijn voor het toverboek!



Ja, maar nu is de speeltijd voorbij!

De boekenman! Hij is nog niet verslagen!

Wees daar maar zeker van! En nu worden jullie...



PFFFFFT!  
BBO

POEF!  
POEF!  
POEF!

Aaaah! Ik ben een échte beer...

?!!



Ik val flauw... ow...

Ik ook... ow...



Wat een helden, die Snipperzussen!



Nu is het jullie beurt! En met al die nieuwe zielenkracht zal ik weer helen...



...en volledig mens worden! Dan word ik onoverwinnelijk! Hahaha!

CB



Kom op!

Waarom? Wat ben jij van plan?!

CB

Aargh! Gemist!  
Blijf staan!

Hij kan enkel verslagen  
worden door vuur! Er is  
een vulkaan daarboven!

Hoe ga je hem  
daarin krijgen?

Vertrouwen, broeder! Je zult wel zien!

Ik heb  
hen bijna!

Sneller, Suske! Ben je al moe?! Straks ga je  
er nog...

...bij liggen!

Auw!

BAF!

Wiske! Sta op!

Wat dachten jullie van goudvissen?!  
...Zonder kom!

Laat maar zo, houten klaas! Ik ben er ook nog!

161-162

163

164

Vlucht! Ik hou hem wel tegen!



Mooi! Dat geeft ons de tijd om als eerste aan de rand van de krater te komen!



Lap! Een linkse tegen je boekenbakkes!



En een rechtse tegen je hagediskop!



Hagediskop? Waar haal je dat vandaan?



Dat wordt je meteen duidelijk!

**POEF!**

Miljaar!



De kinderen!  
In deze gedaante  
kan ik hen niet  
helpen!



Je zou ervan tegen de muren oplopen!



Ha, mijn krachten nemen toe! Ik voel het!  
Enkel nog die twee kinderen betoveren en  
ik zal een mens zijn!



Ze ontsnappen mij niet!



Hgggg... wat een klim...

Ik ben... kapot...  
ghggg...

Kijk! Daar  
beneden is lava!

Hoe wil je de boekenman daarin doen  
vallen? Hij zal niet bepaald meewerken!

169-770

Laat mij maar!

**EVEN LATER...**

Verdwenen?  
Dat kan niet!

Haar schoen...?

Ze zullen toch niet gesprongen zijn?

**NU!**

Wat?!

AAARGH!!

Maar jullie gaan mee!



We gaan eraan!!



173-174

Nog niet! Suske!  
Lees met mij de eerste regel!



Toverans, toverans...!



POEF!

POEF!



Hé?!



?!!

175-176





Daarna vond ik hem terug, zwemmend in het meer!

Vreemd eigenlijk, want ik kan helemaal niet zwemmen!



Klopt! Toen hij weer normaal werd, ben ik hem moeten gaan redden!



Gelukkig zijn alle mensen weer normaal!

Toch niet!



De zussen Snipper zijn nog steeds beren!

Vreemd...



Wij blijven voor altijd zo... Het is niet eerlijk!

Ach, zwijg!



Toch niet! Toen ze weer in mensen veranderden, waren ze nog steeds niet bij bewustzijn en heb ik hen snel hun berenpakken weer aangetrokken!



Het zal een tijdje duren voor ze dat doorhebben!

Haha! Een geschikte straf!



**BAF!!!**



Lambik! Wat is er gebeurd?

Ik wilde eens proberen of ik nog tegen de muur kon oplopen!

**EINDE**



Beleef samen met ons avonturen  
in Comics Station Antwerp! Hét nieuwe indoor pretpark  
in Antwerpen-Centraal met Belgische striphelden.

Tickets & info:  
[www.comicsstation.be](http://www.comicsstation.be)



[www.suskeenwiske.be](http://www.suskeenwiske.be)

[www.facebook.com/suskeenwiske](https://www.facebook.com/suskeenwiske)

Altijd op de hoogte blijven van het laatste stripnieuws?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief op [www.apg.be/nieuwsbrief](http://www.apg.be/nieuwsbrief)

© 2018 Standaard Uitgeverij, Rijnkaai 100/A11, 2000 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

Voor meer info: [info@apg.be](mailto:info@apg.be)  
[www.studiovandersteen.be](http://www.studiovandersteen.be)  
[www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl](http://www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl)

ISBN 978 90 02 26514 3

0/2018/0034/116