

JOMMEKE

FIFI DE SPEURNEUS





JEF MYS

JOMMEKE

FIFI DE SPEURNEUS





In opdracht van De Eekhoorn nv
Met medewerking van:
Edwin Wouters (scenario)
Gerd Van Loock (tekeningen)
Agnes Nys (inkleuringen)

Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.
www.ballonmedia.com

Jef Nys © 2016 – Ballon Media nv, België
Franklin Rooseveltplaats 12, B-2060 Antwerpen
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn
uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN: 978-94-6210-399-3
Depotnummer: D/2016/2345/001
Eerste druk
Gedrukt in België

ELK JAAR WORDT IN HET FRANSE DORPJE CHENIL, EEN WEDSTRIJD GEHOUDEN VOOR HONDEN. "DE PRUS VAN DE BESTE SPEURNEUS".



DAARIN MOETEN HONDEN VAN VERSCHILLENDE RASSEN IN DE KORTST MOGELIJKE TIJD HUN BAASJE TERUGVINDEN DAT ERGENS VERSTOPT ZIT.



NA HET BESNUFFELEN VAN KLEDIJ OF ANDERE ATTRIBUTEN VAN HUN BAASJE WORDEN ZE OP WEG GESTUURD.



DE AFSTAND TUSSEN DE VIND-PLAATS EN DE EINDMEET WORDT BEPAALD DOOR DE GROOTTE VAN DE HONDEN EN DE LENGTE VAN HUN POTEN.



DE EERSTE PRUS VOOR DE WINNENDE HOND IS EEN GOUDEN MEDAILLE EN HONDERD KNAAGBEENTJES.



VOOR DE BAASJES, HONDERD BLIKKEN HONDENVOER VAN 'DOGGY', EEN HALSBAND MET DRIE BRILJANTJES EN EEN WINTERJASJE.



VOOR HET EERST HEEFT ELODIE ZICH INGESCHREVEN MET FIFI.



NA HET INVULLEN VAN HET INSCRJVINGSFORMULIER...



...WORDEN ALLE VOORBEREIDINGEN GETROFFEN VOOR DE START VAN DE WEDSTRIJD.

DE BAASJES VERTREKKEN NAAR EEN SCHUIJPLAATS.



DE HONDEN BESNUFFELEN EEN UURTIJE LATER DE KLEDING VAN HUN BAASJES.





We hebben gewonnen! Oh!!
Fifi, wat ben ik fier op jou!



Proficiat mevrouw! Gefeliciteerd met de
fijne speurneus van jouw mollige troetel!



Aangenaam! Ik ben de
voorzitster en inrichtster van deze
hondenwedstrijd!



Het is de eerste keer in
het twintigjarig bestaan van
deze wedstrijd dat een hond
zo snel zijn baasje terugvindt.



Jouw hond be-
schikt over een
uitzonderlijk
reukorgaan.
Volgens mij enig
in zijn soort!



WANNEER ALLE HONDEN ZUN TERUG-
GEKEERD MET OF ZONDER HUN BAASJE,
VOLGT DE PRJS-
UITREIKING.



...en de tweede plaats is voor onze kleine fijne
Loebas... Klein maar met een uitzonderlijk
reukorgaan. Proficiat!



Maar de winnaar van de 20ste
editie van onze wedstrijd, die
zelfs tot in het buitenland
belangstelling krijgt...



...is Fifi! Bij zijn eerste deelname, de
grote winnaar! Hier is hij samen met zijn
bazinnetje! Elodie van Stiepelteen!





HU IS HEN STIEKEM
GEVOLGD TOT DIEP IN DE
BROUSSE...



...TOT HU DOOR HEN
ONTDEKT WERD.



HU KON ONTSNAPPEN EN
IS NA DAGEN EN
NACHTEN...



...TOTAAL VERWILDERD TERUG
IN ZIJN DORP BELAND.



MAAR NIEMAND
GELOOFDE ZIJN
VERHAAL. ZE
DACHTEN DAT HU
WARTAAL SPRAK.



TOT LATER EEN PLAATSELIJKE
JOURNALIST ZIJN AVONTUREN
IN EEN REGIONAAL
KRANTJE VERTELDE.



Bij een van zijn verre
reizen kreeg mijn man
dit bericht in handen.



Hij wilde wel eens
weten of dit verhaal
klopte.



Na weken voorbereidingen is
hij vertrokken. In het begin van
zijn zoektocht had ik nog
regelmatig contact met hem.



Maar het is nu zes
maanden geleden dat
ik nog iets van hem
heb gehoord.



Na talrijke zoektochten met alle mogelijke
middelen is hij nog
altijd spoorloos.



Nu ik je hond hier bezig heb gezien,
zou die misschien kunnen helpen!



Maar ja, dat zal wel ijdele hoop zijn. Ik kan natuurlijk niet vragen dat jullie met Fifi - zo heet hij toch hé -



...naar een onherbergzaam gebied vol met gevaren zouden trekken.



Hola!... Hola!... Maar wacht eens, ik denk dat ik een oplossing voor jou heb!



Er zijn nog Jommeke en zijn vrienden!

Jommeke en z'n vrienden?



Mevrouw, geef me je adres en telefoonnummer! Binnen enkele dagen heb je nieuws van ons!



Geen tijd te verliezen! Kom Odilon, we gaan Jommeke opzoeken!... Tot binnenkort!



DE VOLGENDE DAG DOET ELODIE HET HELE VERHAAL.

Wat denk je, Jommeke?!



Goed! Ik doe het!

Tof! Eindelijk nog eens wat avontuur!



Misschien kom ik daar nog wat soortgenoten tegen voor een lekkere babbel!



Ik haal Filiberke en vandaar haasten we ons naar professor Gobelijn, voor de vliegende bol.



Kom hier! Je bent een held met een gouden hart!



Ik breng mevrouw Plorateur op de hoogte, misschien geef jij haar nog een sprankeltje hoop op een weerzien met haar man!







Naar professor Gobelijn! Eens kijken of hij de vliegende bol kan missen!



Zou hij thuis zijn?



Er hangt een briefje aan de deur?

Wat staat erop?!



Ik ben niet thuis, omdat ik er niet ben!

Wat heeft dat nu weer te betekenen!



Da's raar! Nu maar hopen dat hij niet met de vliegende bol vertrokken is.



Oef!!... Hij staat er! Gelukkig maar Filiberke, da's veel tijd gespaard.



Kom! We maken ons klaar voor de verre reis naar Boliviaë en morgenvroeg halen we Fifi op!



DE VOLGENDE MORGEN

Daar gaan ze weer! Dat ze mogen slagen in hun opdracht!



We mogen fier zijn op Jommeke en Filiberke, die altijd klaar staan om iedereen te helpen!





Daar!.. Daarboven in die
berghut, daar woont hij!



Maar jongeman, als ik je vragen mag,
waarom wil je hem ontmoeten?! En wat
is dat toestel daar?!... En zijn jullie hier
alleen zonder begeleiders?



Allereerst zijn we hier op zoek
naar een ontdekkingsreiziger
die reeds enkele maanden
onvindbaar is.



Ten tweede, dat
toestel is de vliegen-
de bol, een prachtige
uitvinding van mijn
goede vriend
professor Gobelijn!



Ten derde, we zijn meestal
onderweg zonder onze
ouders! Dat zijn we gewoon!



En jullie, broekventjes komen
die ontdekker zoeken in
die oneindig grote jungle!



Vol met allerlei geva-
ren. Dichte begroeiing,
wilde dieren, insecten,
slangen zoals
anaconda's!



Van al diegenen die erin
verdwaalden zijn er
maar weinigen heelhuids
teruggekeerd!



Zet dat dus maar
uit jullie hoofd, tenzij
jullie in sprookjes
geloven!



Beste man, moesten
jullie weten uit
welke benarde
situaties wij
ons al hebben
gered...



...dan zullen wij dat hier
ook wel overleven. Bedankt
voor de inlichting. Maar nu
moeten we vertrekken!



Dit is niet te geloven!
Moeten we ze niet tegenhouden?
Anders zien we die kinderen
nooit meer terug!



KORT DAAROP

Hier zouden we dus de gids
moeten vinden die ons misschien
verder kan helpen!



Lieve help?!
Wat is dat?!

Geen paniek, beste man,
dit is gewoon een grote hond!



Je bent toch zeker dat
dit geen ijsbeer is?!

Neenee,
wees gerust!



Hij doet niemand kwaad,
't is onze lieve Fifi, hé!

Is dat
zijn naam?!



Zou dat niet beter
Kolos zijn of Mammoet?



Maar goed! We dwalen af!
Waarom komen jullie, twee
broekventjes en een
halve dierenwinkel, mij
hier opzoeken?!



WAT LATER NADAT JOMMEKE
ZIJN DOEL HEEFT UITGELEGD...



't Is goed! Ik zet jullie
af aan de oever van de
jungle. Ik help jullie
een eindje op weg...



...maar dan moeten jullie
het zelf maar uitzoeken.
Ik riskeer geen tweede
keer mijn leven!



DE VOLGENDE DAG

Zijn jullie nog zeker deze
gevaarlijke tocht te
willen ondernemen?!



Maak je maar geen zorgen, Pico.
We hebben al heel wat gevaar-
lijke opdrachten overleefd!



Kijk, daar heb ik toen
voet aan wal gezet!



Wat verder de jungle in
botste ik op de inboorlingen.



Door mijn nieuws-
gierigheid om te
weten vanwaar die
kwamen...



...verloor ik uur en tijd uit het
oog en raakte ik meer en meer
verdwaald. Ik was toen volledig
het noorden kwijt!



Maar met mijn ervaring als gids vond ik na lang zoeken mijn weg terug.

Ik wist te ontsnappen aan vraatzuchtige dieren en vervelend ongedierte.

Ja maar Pico, ongedierte weet ik wel aan te pakken met mijn scherpe bek en klauwen en Fifi kan het zwaarder kaliber aan.



Ik bewonder jullie dapperheid, maar toch vrees ik voor jullie overmoed!

Maak je maar geen zorgen, ik loods hoog boven de jungle uit mijn vrienden wel in goede banen.

Dat is het voordeel van een vogel te zijn. Beneden houdt Fifi wel een oogje in 't zeil, met zijn sterk reukorgaan ruikt hij de vijand al van mijlen ver!



Vrienden, we wagen het erop!

Flip, jij brengt me op de hoogte als jullie hier terug zijn!

Beloofd!

Dan pik ik jullie hier op. Ik zorg ondertussen ook voor de vliegende bol!



WAT LATER

Komaan Fifi, vanaf nu rekenen we vooral op je sterk ontwikkeld reukorgaan!

Mannen, zo gaat het wel vlot hé!



Onze kolos trekt met zijn brede borst een mooi spoor voor jullie!



Zo schieten we vlug op! Het loopt voorlopig van een leien dakje!



Pas op, Fifi! Kijk uit, boven jou!



Goed gedaan jongen! Ze is al haar tanden kwijt!



Wel kameraad, wat vind je van Fifi zijn harde rechtse?!



Oef! Da's goed afgelopen. Met Fifi erbij voel ik me hier toch wat meer op mijn gemak!

Ik ook, Filiberke!



NA UREN ZWOEGEN EN PLOETEREN DOOR HET GEBLADERTE...

Pfff! Ik ben pompaf! Ik denk dat we best eens uitkijken...



... naar een veilig plekje! Want het wordt hier snel donker!

WAT LATER

Filiberke, we moeten deze nacht het vuur blijven aanwakkeren.



Dat houdt wilde dieren
en ongedierte op afstand!



Ik knijp even een oogje dicht. Maak
me binnen twee uurtjes wakker!



Dan wisselen we mekaar
af voor de nacht!



Ik weet niet of ik het
nog zolang volhoud!
Ik val om van de slaap!



Maar zeg eens, kan
die luijak daar geen
oogje openhouden?
Hij heeft de
ganse tocht nog
geen poot verzet!



Ja verdorie! Je hebt gelijk!
Flip! Wakker worden!

Euh!... Waar
ben ik?!



Wat gebeurt er?!

Het is jouw
beurt om een
oogje in 't zeil
te houden!



Zeg! Ik lag juist zo
goed te maffen in
de pels van Fifi!

Jaja! Dat geloof
ik best!



Maar kameraad, wil je
misschien dat we hier
opgepeuzeld worden door een
of ander vraatzuchtig dier?!



Of tot op het bot
afgeknaagd door een
horde venijnige mieren?

Brr!... Nee!
Ik mag er niet
aan denken!



Oké! Slaap op jullie
beide oren! Flip
houdt de wacht!



NADAT JOMMEKE NOG WATTAKKEN IN HET VUUR HEEFT GELEGD, VALLEN ZE IN EEN DIEPE SLAAP.



MAAR WAT LATER KRUJGT OOK FLIP HET LASTIG.



KNIKKEBOLLEND VALT HIJ IN SLAAP.



EN DAT KAN OP GEEN SLECHTER MOMENT.



EEN ANGSTAANJAGENDE SPIN STEVENT AF RICHTING JOMMEKE, DIE NIETS VERMOEDT.



TOT INEENS



Jakkes!!! Wat is dat hier?!



Beuh! Wat 'n kanjer! Misschien was ze wel giftig!



Bedankt hé, Flipke! Had jij niet goed uitgekeken was ik er nu niet meer geweest!

Euh!... Waar ben ik?



Ah ja!... Da's vanzelfsprekend hé!
En natuurlijk Fifi niet vergeten!



Een geluk dat Fifi erbij is. 't Is al de tweede keer dat hij hier krachtdadig ingrijpt!







Heb je hier in de omgeving soms menselijke wezens gezien?



Hier niet! Maar over de Javaristroom, daar beweegt al eens wat!



Schaars- en meer geklede tweevoeters. Rare kwieten!



Ligt die stroom ver van hier?
Die richting uit!



Je moet rekenen op een dag vliegen!



Over de grond wordt dat zeker twee dagen.



Bedankt Papa Gaio, je hebt ons goed geholpen.



Kom vrienden, terug op weg! Er wacht ons nog een lange tocht! Het is langs daar!



Ben je zeker, Flip?



Je kent me toch, Jommeke. Als ik iets doe, doe ik het grondig hé!



Zeg, ik heb een idee. Als we nu om beurten op de rug van Fifi gaan zitten, sparen we een tijdje onze benen!

Ja Filiberke! Maar we mogen Fifi niet afmatten!



Want we zullen hem zeker nog nodig hebben!



Wie weet wat er ons nog allemaal te wachten staat!



NA EEN PAAR UUR ZWOEGEN

De Javaristroom!

Ginder, twee bootjes!



Dat wijst erop dat er hier inboorlingen in de buurt zijn!



We zitten op het goede spoor!

Wat had je gedacht? Dat Flip jullie blaasjes had wijsgemaakt?



Ik vrees wel dat we die kolkende stroom over moeten!



Ik heb een plan! Hopelijk lukt het!



Op het einde van onze touwen maak ik een grote lus.



Kijk Flip, zie je aan de overkant die dode boom?







IN EEN MUM VAN TIJD WEEET
FIFI LANGS DE OEVER
OP GELIJKE HOOGTE TE
KOMEN VAN FILIBERKE...



... OM EEN BEETJE VERDER OP EEN
UITSTEKEND ROTSBLOK TE SPRINGEN.



Mama !!! Help !!!
Vaarwel vrienden !



Ai-ai-ai! Het is wreed om
Filiberke hier ver van huis
te moeten verliezen!



PLONS



Goed zo, Fifi!





NA EEN STEVIG ONTBUT
TREKKEN ONZE VRIENDEN
TERUG DE BROUSSE IN.



Wat krijgt die nu?



Toch weer
geen slang!

Wat heeft hij daar in
zijn muil, een tasje?



Kom Fifi, laat
me eens zien?!



Ik ben benieuwd
wat erin zit?!



Een buisje pijnstillers,
een doosje kleefverband,
een balpen... Hé,
wat is dat?



Een velletje papier
met enkele gegevens!



Hé, dat is interresant!
Hier staat Alex Plorateur...
Chenil... France.



Dat is zeer belangrijke
informatie, Filiberke!
Ik denk dat we
op het goede
spoor zitten!



Da's de man die we
zoeken! Hij moet dit
tasje hier verloren zijn...
of bewust achter-
gelaten hebben!



Jongens, we boffen!
Dankzij de scherpe reukzin van
Fifi hebben we dit ontdekt!









Dit is de vrouw... ik bedoel,
de man die je zoekt!



Wie is die kwajongen?
Hoe kom jij hier
terecht?



Wij zijn hier op
smeekbede van je
vrouw, die zeer
ongerust is over jou!



JOMMEKE DOET HET
VERHAAL AAN ALEX
FLORATEUR.



Maar professor, hoe kom
jij hier eigenlijk terecht?



Wel, dat komt door mijn goede vriend
professor Wolfgang Hentdecker.



Wie is dat
nu weer?!

Hij weet alles over de Inca's!



Hij heeft ook al het
hele Amazonegebied
doorkruist!



Toen Alex Plorateur hem
vroeg om hem op zijn
zoektocht naar die vreemde
stam te vergezellen...



...dacht hij ook aan
mij omdat ik al eens met
de Inca's in contact
ben geweest.



Weet je nog, het geheim
van Macu Ancapa en
de Incaschat? (*)

En of!



Wel collega's, deze jonge man
was er toen ook bij!



Maar mag ik eens vragen...
Wat doen jullie hier? Waarom
komen jullie niet terug?



Dat hebben we gepro-
beerd! Maar ze laten
ons hier niet gaan!



Ze vrezen dat er nog
meer blanke mensen naar
hier zullen komen!



Ze zijn als de dood dat die
ziektes zullen overbrengen!



Deze indianen zijn
nazaten van een Inca-
stam die enkele eeuwen
geleden is kunnen
ontvluchten aan de
overheersing...



... van de Spanjaarden en
de dodelijke besmettingen
die ze meebrachten!



En wat nu?

Ja, als we
hier niet
weten te
ontsnappen...



...vrees ik dat we
hier zullen zitten
tot het einde van
onze dagen!



ONDERTUSSEN
WAT HOGEROP

Zeg Flip!...
We hebben nu al
een hele tijd niks
meer gehoord
van Jommeke.



Zou jij daar niet eens
voorzichtig een kijkje
gaan nemen?

Voor Jommeke
doe ik alles!



Is hij dat daar?! Ja!!
Hij wordt weggeleid!!!





Wel-wel, nietige cavia,
wie ben jij?! Vanwaar kom je
en wat doe je hier?!



Ik ben Jommeke, ik kom van een ver, voor
jou onbekend land, en ik zoek mijn vrienden!



Die ik hier heb
terugevonden!

Zozo! En...



...waar zijn die
angsthazen, die onver-
laten die een onschuldig
kind als jij hierheen
hebben gestuurd!



Euh... Ik ben hier alleen, en...

Hahaha! Wat
een grap!



Zeg bleke bladluis, denk
je hier te komen spotten
met Maco Pico?!



Oei-oei! Ik heb de indruk
dat Jommeke daar in
slechte papieren zit!



Ik probeer
zijn aandacht te
trekken!



Wacht!... Ik heb
misschien een idee!



Wat is dat met die
papegaai?!

Komt die zomaar uit de lucht gevallen?!



Bij alle goden, dit is waarschijnlijk een voorbode van later onheil?!



Ik wist het! Ik vreesde het al! Die blanke mannen brengen hier alleen maar ramp en onheil!!!



Zij moeten hier allemaal zo vlug mogelijk uit ons leven verdwijnen!



Wij zullen ze eerst-daags offeren aan de goden om hen gunstig te stemmen!



Voor ze ons treffen met ziektes en nog veel meer!



Wachters! Breng hem weg!

Vedorie Jommeke, wat nu?!



Voorzichtig Flip, dat ze ons niet horen!



Kom vannacht samen met Filiberke en Fifi naar hier terug.



Zie dat ze jullie niet opmerken. Ik werp je nu terug de lucht in!



Is die onheilsbode nu plots herrezen? Hoe kan dat nu?



DIE NACHT

Ja... Ik denk daar de
schaduwen te herkennen
van Filiberke en Fifi!



Psst!... Filiberke!!...
We zitten hier!



Zeg Jommeke, breng
je deze jongen nu
ook niet in de
problemen?



Wat ben je met hem van plan?

Ik heb een idee! Laat ons
hopen dat het lukt!



Luister Filiberke, dit
is mijn plan! We gaan je
opvoeren als de zoon
van de zonnegod, Inti!



Met je pikzwarte
haren kun je doorgaan
voor een van de
Inca's hier!



Met deze kleurrijke
dekens zorgen we voor een
plaatselijk tenue.



Professor Wolfgang
Hentdecker zal je enkele
nuttige tips geven!



Want je moet zo
geloofwaardig mogelijk
overkomen! Filiberke,
we rekenen op jou!



Fifi zijn indrukwekkend figuur
zal je daarbij helpen om te
slagen!

Oei-oei, ga ik dat
wel kunnen?



DE VOLGENDE MORGEN

Vlug, vlug!... Verwittig onze grote leider! Kijk daar, een geest!



Apichu, mijn zoon, wat is al het tumult daarbuiten?

K... kom... v... vlug naar b... buiten!



O! Grote leider! We hebben hoog bezoek!... Wat zeg ik, zeer hoog bezoek!



Bij alle condors!
Wat krijgen we nu?!
Wie is dat?!



Kijk daar Filiberke, dat is de leider van de stam!

Oei-oei! Een indrukwekkende verschijning!



Amai Flip, ik heb knikkende knieën. Ik hoop maar dat ik niet uit mijn rol val!



Geen paniek! Ik ben er ook nog. We slaan er ons wel doorheen!



Gegroet, Maco Pico, grote leider en goede vader van deze Incastam!



Wie dat ook mag zijn, hoe kent hij mijn naam? En die papegaaï is er ook bij!



Ik ben Filipu, een zoon van de zonnegod Inti. Dit zijn mijn reisgezellen Flipa en Fifu!



Volgens Inti houden jullie hier blanke vreemdelingen opgesloten!



Da's vreemd?! Hoe weet hij dat?



Vredelievende mensen die met goede bedoelingen hierheen gekomen zijn!



Bij alle donderwolven, die papegaaï spreekt?! Ik val hier van de ene verbazing in de andere!



Klopt het, dat je deze onschuldige stervelingen wilt offeren aan de goden?!



Verdorie, ook dat weten ze?! Dat kan geen toeval meer zijn!?





Intussen zullen onze dierbare vrouwen jullie imposante viervoeter eens lekker verwennen!



ZO GEZEGD, ZO GEDAAN



WAT LATER

Filiberke, ik breng vlug Jommeke op de hoogte. Die zal nu angstvallig zitten te wachten!



Jommeke, je plan is gelukt!



Er volgt morgen zelfs een groot afscheidsfeest!



Filiberke en ik hebben het zo goed gespeeld dat Maco Pico er zo is ingetuimd!



Hij heeft ook beloofd dat jullie nadien mogen vertrekken!



Laten we toch maar voorzichtig zijn. Misschien draait hij jullie een rad voor de ogen!



Hij leek me oprecht, uit vrees voor de grote boosheid van de oppergod Inti.



De Incakennis van professor Wolfgang Hentdecker heeft ons daarbij goed geholpen. Zonder hem hadden we het nooit geklaard!



Zo mannen, ik ga me nog een beetje laten verwennen. Tot morgen!



Het is allemaal een beetje te mooi om waar te zijn!



DE VOLGENDE DAG

Tot hiertoe verloopt alles volgens plan!

Ik geloof mijn ogen niet!

Mmm... lekker hé, die sappige boutjes?!

Ik vind het nog lekkerder dan de barbecue van Teofiel!



NA EEN LEKKERE SMULPARTIJ

Ik hef het glas op onze blanke broeders!



Met een lekker chicha-biertje gebrouwen uit maiskorrels met een vleugje cola! A su salud!



Ik heb ook beloofd aan onze oppergod Inti dat ik jullie morgen laat gaan!



Oef!... Dat is een hele opluchting!

Nog eventjes afwachten!



Jullie krijgen proviand mee voor vele dagen en...



... twee van mijn beste jagers, want je weet, de weg is lang en de jungle is niet zonder gevaren!



Maar Maco Pico, dat is niet nodig! Wij zullen de blanke broeders wel begeleiden!



Je weet, met de bescherming van de oppergod hierboven loodsen wij hen wel veilig terug huiswaarts!



Ja natuurlijk, wijze vogel, Flipa! Met de indrukwekkende viervoeter hoeven jullie niets te vrezen!



DE VOLGENDE MORGEN

Salud, blanke vrienden! Wij wensen jullie een veilige terugtocht en zoals beloofd zwijgen jullie in alle talen over ons bestaan hier!

Daar mag je op rekenen, Maco Pico!



EEN UUR OF TWEE LATER

Fifi, dikke vriend, van nu af rekenen wij weer op je scherpe reukzinn!



Zeg Jommeke, we zijn nu toch al ver genoeg uit het zicht van Maco Pico...



... om mijn eigen kleren terug aan te trekken, want dit oude deken stinkt uren in de wind naar lamakeutels!



Doe maar! Er is hier geen kat te bespeuren!



Filiberke, we willen jou, Flip en Fifi nog eens bedanken voor het fantastisch stukje toneel dat jullie hebben opgevoerd!



Dat was acteerwerk van de bovenste plank!





Ssst! Opgelet mannen, ik heb daarjuist twee Incavissers opgemerkt!

Die moeten hier alles gehoord en gezien hebben!



Verdorie, da's tegenslag! Die gaan Maco Pico zo dadelijk op de hoogte brengen!

We mogen geen minuut, geen seconde meer verliezen! Fifi, zet je speurneus op turbo! Komaan mannen, tempo!

WAT LATER



Grote leider Maco Pico... de blanke broeders hebben jou belogen!

Wat zeg je?! Vals spelen!



Ik had altijd al een voorgevoel dat er iets niet klopte!

Haal dat blanke gebroed onmiddellijk terug, zodat ik ze vierendeel! In duizend stukjes!!!

Neem Khuno en Pacasi mee, en kom niet zonder die bedriegers terug of het zal jullie beste dag niet zijn!



Dat zullen we eens vlug gaan fiksen zie!



JOMMEKE EN ZIJN VRIENDEN SCHIETEN GOED OP DANKZU HET SPEURWERK VAN FIFI.



HJ WRINGT ZICH ALS EEN BULLDOZER DOOR DE DICHT BEGROEING.



We moeten zo vlug mogelijk de Javaristroom bereiken!



Als de bootjes er nog liggen...



...kunnen zij ons niet meer achterna en wenkt de definitieve vrijheid!



MAAR DE BAAN DIE FIFI HEEFT GETROKKEN MAAKT DE ACHTERVOLGING VOOR DE INCAJAGERS ERG GEMAKKELIJK.



Joepie, 't is gelukt! En daar, de bootjes
liggen er ook! De goden zijn ons welgezind!



Bedankt lieve Fifi. We
waren hier nooit geraakt
zonder je fantastisch
reukorgaan!



Jommeke! Snel!... Ik hoor lawaai!

Vooruit, vlug de
bootjes in!



Bij Quilla, Illapa, Guichi en alle
andere goden... zij ontsnappen!



Amai! Dat was
bijna raak!



Oef! Daar zijn we op
't nippertje aan ontsnapt!



Wat nu, Khuno?!

Ik weet het niet,
Pacari?!



Maar zonder die
blanke bedriegers
kunnen we niet terug!



Maco Pico lyncht ons!

Hé, kijk daar,
Pacari!



Een touwbrug!?!... Hoe komt die daar?!



Komaan mannen, dat is 't!
Er is niks verloren! Volg me!



Potverdorie Filiberke, onze touwbrug!
Die waren we helemaal vergeten!



Vooruit mannen! Roeien!!
We moeten ze voor blijven
tot aan de overkant!



Hé Fifi!? Wat doe je nu?!



Goed zo jongen! Zo halen
we snel de oever!



Vlug Filiberke, we moeten
de koorden losmaken!



Verdorie, ik krijg de
koord niet los. De knoop
zit te strak!



Snel, snel!
Ze naderen.



Hé!? Wat doet hij nu weer?!



Hei! Hei!! Stom beest, stop daarmee! Straks tuimelen we in 't water!



Goed zo, Fifi!

We zitten hier precies in een pretpark!

WAAA!

WAA!

HOE!



Hé mannen, trek jullie tenen in, want het zit hier vol piranha's!

PLONS



TWEE DAGEN LATER

Ik geef het op. Nog altijd geen Flip te zien. Het wordt hopeloos!



Toch niet! Daar is hij!



Pico! We hebben het gehaald!

En!?!



Niet te geloven?!?... En waar is de rest?!

Die volgen op een uurtje lopen van hier!

Conchita, zulke dappere kereltjes
ben ik nog nooit tegengekomen!

Ja Pedro, die had ik hier
zeker niet terug verwacht!

Adios Pico!
Bedankt voor
alle hulp!

DE VOLGENDE DAG

WAT LATER GAAT DE ZWAAR-
BELADEN VLIENDE BOL
MOEIZAAM DE HOOGTE IN.

Mannen, ik heb thuis
al laten weten dat we
op komst zijn...

...en ze gaan ons met
open armen ontvangen!

Daar zijn ze!
Levend en wel!

Ik ben benieuwd om
hun verhaal te horen!

NA DE HARTELIJKE ONTVANGST

O jongens, hoe kan ik jullie
bedanken?! Jullie
zijn ware helden!

Nee, nee, de grootste
held van heel dit
avontuur is Fifi!!!

Dankzij zijn fijne
speurneus! Die verdient
een kroontje op zijn werk!

EINDE