

SUSKE EN WISKE

DE BANGESCHIETERS



Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU

WIE DRAAGT DE HOED DIE HEN IN HET VERDERF ZAL STORTEN?



LEES HET IN...

DE BANGESCHIETERS

...EN SUPERSPANNENDE
SCHIETEGRAGE STORY MET
TWEË RARE SNUITERS...



...EEN PAAR
NATIVE AMERICANS...



...ANDERE
RARE VOGELS...



...EN EEN OUTLAW MET
EEN CACTUSOBSESSIE
ALIAS JACK THE KILLER!





Je vindt alles over Suske en Wiske op
www.standaarduitgeverij.be
op de fansite www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl
en op www.studio-vandersteen.be

Wil je graag weten wanneer het volgende album van Suske en Wiske verschijnt?
Surf naar www.strip.be/nieuw en laat je e-mailadres achter.

© 2006 Standaard Uitgeverij

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

EROM IS VOOR DRIE MAANDEN OP STUDIEREIS MET PROFESSOR BARABAS. OMDAT HIJ ZICH ANDERS ZO ALLEEN VOELT, HEBBEN SUSKE EN WISKE LAMBIK MEEGEVRAAGD NAAR DE KERMIS.



O Lambik, schiet eens een beer voor mij.

Een andere keer! Het jachtseizoen is nog niet geopend.



Toe nu, Lambik!

Allee, vooruit!



Voor een scherpshutter als ik is zo'n beertje schieten iets van niks!

**PANG
PIF
PAF
PENG
PFIEW!**



Alles mis!

Eh, ik heb mijn bril niet bij me!

Jij draagt toch helemaal geen bril?!



En dan? Dan kan ik hem nog altijd niet bijhebben, hé!

Geef toe, Lambik, je wordt oud!



Dat laat ik me niet zeggen! Ik...

Hou op met kibbelen. Hier is een troostprijs!



Wow! Een échte cowboyhoed!

Ik had liever een beer.



Kijk eens! Die staat mij nog net zo goed als in de tijd van de Texasrakers! Ik ben...



Lambik, scheelt er iets?



Vijftig kogels, alstublieft!





IK KRIJG DIE HOED NIET AF!!



LAMBKIJG KRIJGT Inderdaad de hoed niet meer van zijn hoofd. Er wordt een dokter bijgehaald.



Ik zie het al! Hij krijgt zijn hoed niet meer af.

Voor die info moeten we toch geen ereloon afdokken, zeker?



Borstkas ontbloten! U krijgt uw hemd nog uit, hoop ik?



Zeg eens 'I-A!'

Moet dat niet 'A' zijn?



Ik herken een ezel als ik er een zie, juffrouw! Hmm, diep inademen...



Typisch een geval van een volslagen onbekende aandoening! Maar we hebben geluk!

Hoezo?



Het is niet besmettelijk.



En dokter? Wat moet er nu gebeuren? Gaat u iets voorschrijven?



Nee! Ik adviseer operatief verwijderen. Ik verwijs u door naar een specialist die wel een extra centje kan gebruiken voor zijn tweede villa.



Een operatie? Geen denken aan!



Lambik, wat krijg je nu?

Lambik? Ik ben Lambik niet! Ik ben Jack The Killer!

Opzij voor Jack The Killer! De meest gevreesde outlaw van het wilde Westen!



Ik ga ze allemaal afknallen! Doodschieten! Vol blauwe bonen jagen!



Wie ga je afknallen, Lambik?

WIE?! Die lafaards uit Coward's End, natuurlijk!



Niemand zal ontsnappen!



Ik stuur de rekening wel op! Veel te ongezonde situatie hier!

Wat krijgt die plots?

Geen idee, maar we moeten hem stoppen!



Kom, we springen in zijn nek!

Ben je gek? Dat is véél te gevaarlijk en...?!



Wat?! Mijn soep!! Mijn ballen! Mijn trots!! Blijf hier, kinderen!



Geef die loodspuit hier! Laat los!



Hou op!

PANG!



Met een beetje geluk schiet hij mijn luster van het plafond...



...en krijgt hij die op zijn hoofd!















Luister, ik krijg die hoed niet van mijn hoofd en zelfs al ging het wél, dan nog gaf ik hem niet!





Nu moet ik op een van die gespreide nachtvluchten naar Texas zien te geraken!



Maar ja, ze zullen vast geen luidruchtige outlaws als ik willen meenemen!



Ah! Dat brengt me op een idee!



Niemand te zien!



Hopelijk heb ik geluk.



Er zal er toch wel ééntje bij zijn die...



Bingo! Dat is er één...



EÉN UUR LATER...

Haast jullie! We moeten nog inchecken!

Ja ja, niet afjagen, hè!



Opzij! Uit de weg! Laat mij door!



Hela! Gaat het een beetje?! Gestresseerde vakantieganger!













Yo, wat scheelt eraan, officer?

Sorry, sir! Gewoon even iets vragen!



Heeft u deze man gezien?

Wow, wat een lelijke tronie! Nee, niet gezien! Gelukkig maar!



Mocht je hem tegenkomen, wees dan voorzichtig. Het is een terrorist. Geef zich soms uit voor gevaarlijke hond!

Begrepen, sir!



Oké, man. Kom maar tevoorschijn!



Spannend! De boys geloven dit nooit als ik het hen vertel! Een échte outlaw in mijn slee!



Hoe lang nog voor we in Coward's End zijn?

Oh well, dat zal nog wel even duren! Hey? Wat is dat...?



Hey! Die is crazy! Wat een idioot!

**VROUMMMM!!
POOUAAAAP!!**



In de USA kan je maar beter niet te snel rijden! De politie houdt overal de wacht!

Maar dat zijn...



Bah! Door dat geletter van die stomme taxichauffeur zijn we heel wat tijd verloren!

Rustig, Ray. De voortdurende afkeuring van je gedrag door je moeder leidt tot een minderwaardig zelfbeeld!



En daarom zag je niet dat we de man met de hoed net voorbijgestoken hebben!

Wat??!





KRAAASCH!!







KWASH!





Dit is al mijn derde pruik in twee dagen tijd!

Waar is hij!? Waar is hij!!?



TOET TOET!

Hey, dat is de hoorn van mijn truck!



Hey! HEY!!! Mijn truck! Stop!! Houd de dief!!

Grrrr, hij ontglipt ons wéér!

Zijn materialistische verknoctheid wijst op een gebrek aan affectie!



Bye bye, sukkel! Niemand die me nu nog tegenhoudt!



Coward's End is dus niet alleen een natuurgebied...



Het is een spookstad!

Brrr, wat een ongezellige plek! Ik dacht dat zo iets alleen in films bestond!



Waarom zijn wij gevangen genomen?
Wat gaan jullie met ons doen?

Waugh! Te veel woorden verlaten mond
van zij meisje met rood lint op hoofd.
Zij bron van taal sluiten! Ugh!

Ugh!

Ugh!



Wat brabbel je daar allemaal?

KOP DICHT!



Ik, Platgereden Egel,
tovenaar zijn van stam
van zij flaporen!



Zij bleekgezichten betreden hebben
heilige grond van Coward's End! Ugh!

Ugh!

Ugh!



Ik nu dansen om grote Manitoe te vragen welke
straf bleekgezichten krijgen moeten! Ugh!

Ugh!

Ugh!



HEJA-HEJA-HEJA!
Ik roepen grote Manitoe!



Hij verzinnen straf
voor blanken! Ugh!

Ugh! Ugh!



Ha? Jij blank meisje spreken Indiaans?

Nee, ik hoesten
moeten door stof!
Uche! Uche!



Waugh! Jij onderbreken heilige
dans! Jij oneerbiedig! Ik jou
scalperen!



Scalp met rood strikje
leuk staan aan gordel...

STOP!



Larry, ik weet dat we de tradities willen respecteren, maar dit is overdreven. Laat die mensen vrij!

Maar het is zij blanken onze wetten overtreden hebben!



En praat normaal!

Jaja, 't is al goed! Een mens mag zich nooit eens amuseren. Ik ga mijn regendans oefenen!



Vergeef de tovenaars. Hij doet maar alsof. Net als wij allemaal!

Zijn jullie geen echte indianen?



Zeker wel! Wij wonen in het reservaat nabij Tremble Valley. Daar hebben we alle westers comfort.



Maar af en toe willen we terug naar onze roots. In dit kamp leven we volgens de oude gebruiken.



Ik ben Ronnie, oftewel Gegrilde Forel, de sachem van de flaporen! Kom mee naar mijn wigwam...

WOEWOEWOE!!!



De aanvalskreet van de Comanche Indianen! Zoek dekking!



Maar nee, dat is de nieuwe beltoon van mijn gsm!



Zie je, we zijn echt wel modern, hoor.

Waarom hebben jullie ons dan gevangen genomen?



OM JULLIE LEVEN TE REDDEN!



Wat kwamen jullie daar doen?





Tremble Valley! Mijn hoed vertelt me dat Coward's End niet ver meer is!



Eerst even iets drinken en dan verder te paard!



Jullie?!



Ja, wij hebben een welkomstcomité samengesteld uit een stel ongezonde plaatselijke jongens...

...met heel wat onverwerkte trauma's!



Dus geef me snel die hoed of...

Handen af van Jack The Killer, man!



BAF!

Dat is één!



Dat lap je mij niet, makker! Ik ben Johnny De Moker met de ijzeren vuistslag!



Inderdaad! Uw techniek springt in het oog!

TSJAK!



Awoeyayayoewoeew!!



Geef het hem, jongens!





Oh nee, ik versta jullie met twee vingers!

Twee vingers? Vertel geen onzin, man en kom naar beneden!



KLABANG!



Wat scheelt eraan, kerel? Bang dat je vuisten wat te licht uitvallen voor ons?!



Geen probleem!



Doe toch iets! Ga hem achterna!

Ook geen grote lichten, die kerels.



Gauw pistolen zoeken en naar Coward's End!



Als jullie vriend de hoed draagt, dan is hij in groot gevaar!

Waarom?



Dat is een lang verhaal...

Doe maar de ingekorte versie.



HET LANGE VERHAAL VAN SACHEM GEGRILDE FOREL (INGEKORTE VERSIE)

HET VERHAAL VAN RONNIE, DE SACHEM, GAAT ZO VER TERUG IN DE TIJD DAT ZIJN FLASHBACK NOG IN ZWART-WIT IS...

100 jaar geleden voelde de oude tovenaars Wijze Gier zijn einde naderen. Zoals gebruikelijk wilde hij zich terugtrekken op de sterfweide om in alle rust te kunnen heengaan.

Drie van onze beste krijgers begeleiden hem naar de weide. Onderweg stooten ze plots op een gevaarlijke hindernis.



Jack The Killer, een desperado en indianenhater, sjokte door de vallei, op weg naar Coward's End om daar een slag te slaan.

De krijgers wilden de outlaw uitschakelen alvorens met Wijze Gier de vallei over te steken.



Maar Jack had hen zien komen.

Toen de krijgers even achter een rots liepen, verstopte de outlaw zich tussen de struiken aan de voet van de berg...

...en probeerde via het bergpad te ontsnappen.



Op dat moment liep het fout...

Door hun actie hadden de krijgers Jack per ongeluk naar de tovenaars geleid.

Jack wilde hem uitschakelen, maar zonder aarzelen dook Wijze Gier de helling af.



De drie krijgers hoorden de schoten en zagen hun vergissing in!



Ze snelden hun tovenaars te hulp...



...die door zijn moedige sprong even buiten het schietbereik was van Jack The Killer.



Maar zoals gezegd, Wijze Gier was oud en versleten. Uitgeput liep hij verder tot hij de nabijgelegen blanke nederzetting bereikte...



Coward's End... De stad van de lafaards!



De dorpelings herkenden al van ver de gevreesde Jack The Killer en besloten om...



...meteen in hun huizen te vluchten!



De oude man smeekte de blanken om hem te helpen...



Maar de straat bleef leeg. Het leek wel of de stad ineens was uitgestorven...



Het lot van de tovenaars was bezegeld.



Een schot weerklonk door de verlaten straten van Coward's End...



Wijze Gier lag roerloos op de grond. Jack The Killer lachte luid.



En toen gebeurde er iets vreemds...



Er stak plots een hevige stormwind op en de zon verborg zich achter donkere wolken.



Tot zijn afgrijzen zag Jack The Killer de oude man weer rechtstaan!



Jack schoot in paniek zijn pistolen leeg, maar Wijze Gier bleef als bij wonder ongedeerd!



De oude tovenaars riep dat de grote Manito hem de kracht had gegeven om dit onrecht te bestraffen!



Op dat moment werd Jack The Killer getroffen door een bliksemstraal.



Slechts zijn hoed bleef over...



Toen de dorpeelingen zagen dat Jack The Killer uit de weg was geruimd, kwamen ze juichend de straat op!



Maar Wijze Gier verfoeide hun laffe harten!



Het was toen dat Wijze Gier een verschrikkelijke vloek uitsprak over de inwoners van Coward's End!



De grote Manitoe had de ziel van Jack The Killer in diens hoed gestopt. Na honderd jaar zou de outlaw terugkomen om wraak te nemen!



Als ze er dan in zouden slagen zijn hoed afhandig te maken, zou de vloek verbroken worden.



De dorpingen wilden de oude man het zwijgen opleggen, maar de tovenaars maakte een bezwerend gebaar en...



...een tweede bliksemflits sloeg in!



En plots waren alle bewoners verdwenen.

Wat is er met ze gebeurd?



Dat weet niemand. Toen de drie begeleiders uiteindelijk in het dorp aankwamen, vertelde Wijze Gier hen het verhaal dat ik jullie nu vertel.



Maar hij heeft niet gezegd wat er met de dorpingen is gebeurd.



Alvorens zelf te verdwijnen, gaf Wijze Gier mijn overgrootvader de opdracht de hoed 100 jaar te bewaren en hem dan aan een blanke te geven. Tenslotte heb ik dat gedaan...



Amal, als dit de korte versie was, dan ben ik blij dat ik de lange niet heb gevraagd...



Dus Lambik is op weg naar Coward's End om wraak te nemen op de inwoners.



Het is voor ons ook een raadsel.

In elk geval, we moeten Lambik daar opwachten en hem van die hoed verlossen!





Jullie zijn moedig en rechtvaardig! Jullie krijgen toelating om jullie vriend te helpen, maar onthoud dit...



Wie het dorp betreedt, ondergaat hetzelfde lot als de dorpingen!



Jullie kunnen overnachten in het kamp! Volg me naar de logeerwigwam. Potjandorie!



Wat scheelt eraan, vriend?

Ik krijg die regen-dans maar niet onder de knie! Er is nog geen druppel gevallen!



Hoe gaat zo'n regendans eigenlijk?

Ha! Dat is ontzettend moeilijk! Dat vergt jaren oefening!



Kijk, de eerste stap gaat als volgt!



Zo?

Hmm...

KRAKBROEM!



Pft! Een vrouw met schoenen als overzetboten! Zo is het gemakkelijk!



ERWIJL SUSKE EN WISKE EN TANTE SIDONIA EVEN GAAN SLAPEN...



...RIJDT ER EEN WILDE COWBOY DOOR DE WOESTIJN.

EN BIJ HET OCHTENDGLOREN DUJKEN NOG TWEE OUDE BEKENDEN OP.

We hebben heel wat tijd verloren omdat die uitbater zijn schade vergoed wou zien!

Wat wil je, zeker opgevoed door zijn grootmoeder!



Pas op voor die putten daar!

Maar, nee! Zo'n Hummer zweeft daarover!



BOENK



Eindelijk!... Coward's End!



Ik ben klaar! De pick-up is gecamoufleerd!

Net op tijd, daar komt Lambik!



Hij moet hierlangs! Op mijn teken springen we in zijn nek!



Hij mag niet ontsnappen! Zodra hij het dorp ingaat, kunnen we hem niet meer volgen.



Anders worden we ook vervloekt! En we weten nog altijd niet wat er dan gebeurt!

Ssst, hij is vlakbij!



Nu!











Als ik jullie was, zou ik in de zon gaan staan! Cactussen houden daarvan!



Komaan, Wiske! Nu of nooit!



Oef!!!



Je bent nog niet van ons af, Jack The Killer!



Kijk, die kinderen nemen het voor ons op!



Zelfs zij zijn dapperder dan wij!

Maar alleen zullen ze het nooit halen!

Paargh!! Ik zal jullie!



Ik kan het niet meer aanzien!



Ik heb een déjà vu!

Jullie zijn rijp voor het tuincentrum!



HALT!!!



Het is genoeg geweest, Jack!



Jullie...!!!



Jullie laffe coyotes hebben ervoor gezorgd dat ik 100 jaar lang in een hoed opgesloten zat!

Nee! Jij bent gestraft omdat je een weerloze oude man aanviel!



En wij omdat we te laf waren om je tegen te houden!



Maar wij willen diezelfde fout niet opnieuw maken!

Hier stopt het, Jack!



Oh ja? Kijk eens wat ik met jullie doe?

PANG!
PING!
PAW!



Hahaha! Zie ze in hun broek doen! Mijn wraak is zoet!



Niet opgeven, mensen!

Jullie moeten hem allemaal tegelijk aanvallen!



De kinderen hebben gelijk! Vooruit, allemaal samen.



JAAAAAAAAA!!!!

Wat?!!



Jullie hebben me nog niet!



Gelukkig helpt ons Wiske ook een handje!

BAF!



Hebbes!

Geef mijn pistolen terug!... Haaah!!!



JAAAAAAAAA!!!!



EN NA EEN ZÉÉR KORTE STRIJD...

Dankzij jullie is alles goed afgelopen! Yipie-ka-yee voor onze helden!



YIPIEEE-KA-YEEE!!!!



Bedankt... maar voor ons is het eigenlijk niet zo goed afgelopen...



Onze goeie vriend Lambik is gek geworden en onze lieve tante is voor eeuwig in een cactus veranderd.



AUW!!



Suske, tante is boos op mij! Ze heeft mij geprikt!



We vinden het heel erg dat we jullie niet kunnen helpen...



Toch well!



Mijn naam is Wijze Gier...



Geef mij de hoed van Jack The Killer en de vloek zal verbroken worden!



Maar hoe? We krijgen dat onding niet van Lambiks hoofd!



Nu Jack verslagen is misschien wel...?



Blijf van mijn hoed af, jij!!!



Ik maak van jou een chili vol blauwe bonen! Ik rooster je boven een...



Ik... ik... Suske?!



Hoera! Lambik is weer normaal!

Normaal?!!



Allee, laten we zeggen, weer als vroeger!

Waar ben ik?



Ik wacht op de hoed!



Hallo! Je hebt hier 100 jaar wortel staan schieten, is dat niet lang genoeg?! Geef die hoed!

Jaja! Ik ben alleen een beetje nerveus!

Heu, Wijze Gier... hier is de hoed! Verander die arme cactussen terug in...

HALT!!!



Die twee uit het vliegtuig!

Jullie dachten zeker dat ik het opgegeven had, nietwaar?



Hé, ik ken jou ergens van!

Kop dicht! Mislukte revolverheld!



Vooruit! Geef die hoed!

Neel! Die hoed moet terug naar Wijze Gier!



Geen grapjes! Ik heb uren door de woestijn gesjokt voor die hoed! Mijn geduld is opgedroogd...



Ik waarschuw jullie...



Excuseer, bij Ray komt een waarschuwingsschot soms minder waarschuwend over dan bedoeld.



Oei!

PLAF!

Hoe durf je een zeldzame inheemse vogel als ik op die manier behandelen!



Gooi die hoed naar mij of de kinderen zullen het bekopen!

Onmens!





POUF!



KANDEBOEM!

EEN POOSJE LATER IS IEDEREEN WEER NORMAAL EN ZO KRIJGEN DE DORPELINGEN EEN TWEEDE KANS...



MIJZE GIER NEEMT JACK THE KILLER MEE NAAR DE EEUWIGE JACHTVELDEN WAAR HIJ EINDELIJK RUST ZAL VINDEN.



Tante!

Mijn schatten!



Auw! Je prikt nog een beetje!

Pss, ze heeft zich vast vergeten te scheren.



ET DUURT NIET LANG OF COWARD'S END IS GEEN SPOOKSTAD MEER, MAAR EEN NIEUWE BRUISENDE GEMEENSCHAP!



LAMBIEK IS WEER HELEMAAL DE OUDE EN HERINNERT ZICH NAUWELIJKS IETS VAN HET GEBEURDE.



IEDEREEN IS WEER NORMAAL? BIJNA IEDEREEN! HET VERBREKEN VAN DE VLOEK HAD VOOR ENKELEN NET HET TEGENOVERGESTELDE RESULTAAT...



EN ZO STAAN ERGENS OP EEN VERLATEN PLEK IN COWARD'S END NOG TWEE EENZAME CACTUSSEN...

Hihihihii!! Een poosje cactus zijn, zal hen deugd doen!

Die gier heeft vast een ongelukkige jeugd gehad...



EINDE

SUSKE EN WISKE

Delen 1 t/m 66 verschenen in zwart-wit. Deze delen zijn in die uitvoering niet meer verkrijgbaar, maar worden wel in kleur in de serie hernomen vanaf nummer 67.



- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 67. De poenschepper | 146. De sterrenplukkers | 222. De bezeten bezitter |
| 68. Het eiland Amoras | 147. De poppenpakker | 223. De kleurenkladder |
| 69. De nerveuze Nerviers | 148. De lachende wolf | 224. De kleine postruiter |
| 70. De spokenjagers | 149. De gladde Glipper | 225. De goalgetter |
| 71. Wattman | 150. Het Spaanse spook | 226. De mysterieuze mijn |
| 72. Jeromba de Griek | 151. Het ros Bazhaar | 227. Het Witte Wief |
| 73. Het zoemende ei | 152. De bevende Baobab | 228. Het wonderse Wolfje |
| 74. De koddige kater | 153. De rare varaan | 229. Tazuur en Tazijn |
| 75. Het mini-mierennest | 154. Rikki en Wiske in Chokowakije | 230. Lambik Baba |
| 76. De ijzere schevis | 155. De poezelige poes | 231. De scherpe schorpioen |
| 77. De apekermis | 156. Beminde Barabas | 232. De Toetootjes |
| 78. De Dulle Griet | 157. De molige melvis | 233. De klinkende klokken |
| 79. De zeven snaren | 158. De vinnige Viking | 234. Het kristallen kasteel |
| 80. De brullende berg | 159. De marloten van Kokonara | 235. De krakende Carcas |
| 81. De circusbaron | 160. De bokkige bombardon | 236. De guiden harpoen |
| 82. De gramme huurling | 161. De blinkende boemerang | 237. De snikkende sirene |
| 83. De straatrider | 162. De gouden locomotief | 238. De slimme slapijus |
| 84. De stemmerover | 163. De vijftige vlinder | 239. De stervende ster |
| 85. De schone slaper | 164. De ras van Rubens | 240. De pottenproever |
| 86. Tedere Tronka | 165. De sputterende spouter | 241. Het Anuba-dossier |
| 87. De vliegende aap | 166. De maffe maniak | 242. Tokapua Tonaja |
| 88. De tarntarntoppers | 167. De zingende kaars | 243. De avrechtse aap |
| 89. De dole Musketers | 168. De Etheing-eftjes | 244. De begeerde berg |
| 90. Sjeik El Rojenbiet | 169. De amouzeuze amazone | 245. De 7 Schaken |
| 91. De speelgoedzaaiër | 170. De oljke olijlant | 246. De vonkende vuurman |
| 92. De briesende bruid | 171. Wali de walvis | 247. Het kostbare kader |
| 93. De anomende Snor | 172. Het laatste dwaallicht | 248. Robotkop |
| 94. De sissende sampan | 173. Het drijvende dorp | 249. De razende race |
| 95. De Klappende Klipper | 174. Het stafige standbeeld | 250. Het Grote Gat |
| 96. Het rijmende paard | 175. De kadulle Cupido | 251. De verraderlijke Vinson |
| 97. De junglebloem | 176. De pompenplanters | 252. Velle maan |
| 98. Het hondensparadijs | 177. De adellijke ark | 253. Prachtige Pjotr |
| 99. De kakakstralen | 178. De stoute steenezel | 254. Tex en Terry |
| 100. Het gouden paard | 179. De windbrekers | 255. De mompelende mummie |
| 101. De kaartendans | 180. Het kregelige Ketje | 256. De vogels der goden |
| 102. De dromediefstal | 181. De perenprins | 257. De rebelse Reinaert |
| 103. De klankentapper | 182. De koperen knullen | 258. De gevederde slang |
| 104. De wilde weldoener | 183. De toffe tamboer | 259. Amber |
| 105. De koning drinkt | 184. De Regenboogprinses | 260. De bonte boien |
| 106. De charmante koffiepoot | 185. De botte botaknol | 261. Het berenbekjag |
| 107. De sprietatoom | 186. De rosse reus | 262. Het enge eiland |
| 108. Twee toffe totems | 187. De droevige duif | 263. Het verdronken land |
| 109. De wolkeneters | 188. De snoezige Snowijt | 264. Jeanne Parne |
| 110. De zingende zwammen | 189. Het vliegende hart | 265. Papa Razzi |
| 111. De schat van Boersel | 190. De Belhamel-bende | 266. De kermonsters |
| 112. De groene splinter | 191. De woelige woddon | 267. Lili Natal |
| 113. Het geheim van de gladatoren | 192. Het vergeten vallei | 268. De koelcommissie |
| 114. De Tartaarse helm | 193. Toffe Tiko | 269. De stugge Stuyvesant |
| 115. De gezanten van Mars | 194. Het Bretoense broerje | 270. De ongehooflijke Thomas |
| 116. De bronzen skutiel | 195. Hippius het zeeveulen | 271. Big Mother |
| 117. De toornige tijtjaf | 196. Het verhoogen volk | 272. De blole Belg |
| 118. De gouden cirkel | 197. De gouden ganzever | 273. De Europummel |
| 119. Het sprekende testament | 198. De hippe heksen | 274. De fleurige Floriade |
| 120. De gemiste zeerovers | 199. De natte Navajo | 275. Heilig Bloed |
| 121. De duistere diamant | 200. Het Delta duel | 276. In de ban van de Mit |
| 122. De kale kapper | 201. De lieve Lilleham | 277. De verweenen verteler |
| 123. De Zwarte Zwaan | 202. De tamme Tumi | 278. De kunstkraker |
| 124. Het vliegende bed | 203. Amoris van Amoras | 279. De laatste vloek |
| 125. De Texasnikkers | 204. Het dreigende dingas | 280. De kus van Odofella |
| 126. De windmakers | 205. Angst op de "Amsterdam" | 281. De gevangene van Prisonov |
| 127. De knokkerburcht | 206. De ruige regen | 282. De breinbrekers |
| 128. Het bronnenende brons | 207. De modde millirem | 283. Parië in Palermo |
| 129. Prinses zagemeel | 208. De kaffige kat | 284. Karpse kaalkoppen |
| 130. De steensnoepers | 209. De bonkige baarden | 285. Verraad op de Veluwe |
| 131. Het zingende rijpaard | 210. De glanzende gletbijer | 286. De flienende futer |
| 132. De stierenremmer | 211. De Hallogathonden | 287. De formidabele fantast |
| 133. De Tuf-Tuf-club | 212. De kwaaze kwieten | 288. Het slapende goud |
| 134. De witte ul | 213. De jolige joffer | 289. De kaduke kloren |
| 135. De gekke gokker | 214. De woeste wespen | 290. De blikken blutser |
| 136. De bokkenrijders | 215. De edele ellen | 291. De bangschieters |
| 137. De ringelingschat | 216. De eenzame eenhoorn | |
| 138. Bibbergoud | 217. De parel in de Lotusbloem | |
| 139. De boze boomzaker | 218. De Krimson-crisis | |
| 140. De Zwarte Madam | 219. De wovfelende waterzak | |
| 141. Het bevroren vuur | 220. De komieke Coco | |
| 142. De mottenvanger | 221. De krachtige krans | |
| 143. De malle ronzegip | 222. De speelgoedspiegel | |
| 144. Lamburic | 223. Sagarmatha | |
| 145. De stalen bloempot | 224. De rhoramp | |

Su Standaard Uitgeverij

ISBN 9002 21880 X



9 789002 218804

4 138