

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## DE WREDE WENSPUT





WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## DE WREDE WENSPUT



Scenario: PETER VAN GUCHT  
Tekeningen: LUC MORJAEU

Beleef samen met ons avonturen  
in Comics Station Antwerp! Hét nieuwe indoor pretpark  
in Antwerpen-Centraal met Belgische striphelden.

Tickets & info:  
[www.comicsstation.be](http://www.comicsstation.be)



[www.suskeenwiske.be](http://www.suskeenwiske.be)

[www.facebook.com/suskeenwiske](https://www.facebook.com/suskeenwiske)

Altijd op de hoogte blijven van het laatste stripnieuws?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief op [www.standaarduitgeverij.be/nieuwsbrief](http://www.standaarduitgeverij.be/nieuwsbrief)

©2019 Standaard Uitgeverij, Rijnkaai 100/A11, 2000 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

Voor meer info: [info@standaarduitgeverij.be](mailto:info@standaarduitgeverij.be)

[www.studiovandersteen.be](http://www.studiovandersteen.be)

[www.lameuzelandclub.nl](http://www.lameuzelandclub.nl)

ISBN 978 90 02 26536 5

0/2019/0034/48

**KRABDABOEM!**

...en mogelijk buien van lichte regen.  
Tot zover het weerbericht.

Lichte regen?! Bij dit weer zou je veeleer aan een ark beginnen denken en aan dieren verzamelen!

Verkeersinformatie! Pas tijdens de buien uw snelheid aan...

Goed idee! Ik geef wat meer gas, dan ben ik sneller uit deze ellende!



Raaaah! Wat is dat?!!

En we gaan nu naar Oostenrijk...

...voor een mooie Weense wals!



...van Johann Strausffögel...

**PAF!**

♪ ...Zwei blauen augen! ♪

MILJAAR!





Die idioot is verdwenen!



Grmmblmm... Zo raak ik zeker niet thuis!



Ik moet hulp zoeken! Bellen?...



Miljaar!  
Telefoon thuis vergeten!



De stad ligt aan de andere kant van dit bos.  
De kortste weg is er dwars doorheen.



Wat een jungle! Mijn koninkrijk  
voor een stukje bewoonde wereld!



Ah? Goeie poging. Maar hier lijkt  
me al een tijd niemand thuis...



Ranbellen om hulp te vragen heeft niet  
veel zin. Dan maar verder ploeteren.



De tuinman van het kasteel is waarschijnlijk al even met vakantie!



Hola! Een uitstekende wortel!  
In de negatieve zin dan!



MILJAAR!



Ik zal me deze dag nog lang heugen en...



Geluk? Zijn ze ermee aan het lachen of wat? Ik heb nog niks anders dan ellende gehad!



Wat?! Hij heeft hem gevonden!



Er staat nog meer tekst... Het is niet dat ik nieuwsgierig ben... Ik wil het gewoon heel erg graag weten!



'Wens met geluk een ander stuk'? Wat betekent dat nu weer?



Jij daar! Maak dat je hier wegkomt!

Hé, die dwaze voetganger van daarnet!



Wie niet horen wil, moet voelen! Hajaaaa!!!



...AAAAHH!!!



De vloek van de wensput zal je treffen! Hoor je me! De vloek!



Vreemde kerel... Heeft ze zeker niet allemaal op een rij.



Dus als ik die driftkikker mag geloven is dit een soort van wensput?



Een intelligent man - zoals ik - vindt dat natuurlijk flauwekul...



...maar als er niemand in de buurt is, probeer ik het toch even.



Ik wil dat het stopt met regenen!



Het kan natuurlijk toeval zijn... misschien nog een poging wagen...



Ik wens dat iemand mij komt helpen met mijn auto!



Niks... ik dacht het wel.



Autogetoeter in de verte?



Het komt van bij de weg!  
Nu ben ik toch eens benieuwd!

Ik ook!



Ha! Is dit uw wagen? Ik zag hem in de gracht liggen, dus dacht ik maar even te stoppen!

?!?





De wensput werkt dus écht!



...Maar geldt dat ook voor de vloek?!



Het zal snel duidelijk worden!

EEN MAAND LATER.



Nóg rekeningen?!

Ja, sorry! Weer geen liefdesbrieven, mevrouw van Stiefrijke.



Achterstallige belastingen...? Maar dat kan toch niet? Ik heb alles betaald!



Tante, ik krijg mijn tablet niet opgestart! Het is stuk, denk ik. En zonder tablet kan ik niet leven!



De haardroger heeft ook zijn laatste adem uitgeblazen, vrees ik.



Dat ligt niet aan jullie spullen. De elektriciteit werd afgesloten.

KLIK  
KLIK



Het is een ramp! Ik heb al drie aanmaningen gehad voor mijn energiefactuur en twee voor het water... Maar ik kan het niet betalen!

Gelukkig staat er nog water in de kelder.



Jij hebt toch een uitkering?

Ja, maar daar heb ik de herstelling aan de auto mee betaald!

Welke herstelling?  
Die auto ziet er  
niet uit!

Ik weet het! Hij blijft  
steeds maar stukgaan!  
En het huis stort ook in  
elkaar. Ik ben blut! Wat  
moet ik doen?!

**DING DONG  
DENG DONG!**

Dag  
kleine.

Heb zelf moeten dingdngen  
want bel doet het niet!

Ja, de elektriciteit  
is op.

Echt?! Ik wilde net mijn nieuwe  
elektrische limousine opladen.

Wat een slee, zeg!

En wat zie jij  
er chic uit!

Dank je! Ik ben  
net gaan shoppen!

We springen eens onverwachts binnen!

Altijd leuk.

Sidonieke, mijn kind! Hoe zie jij eruit?  
Ik ken nijpaarden met een vrolijker gezicht!

Ach... Het gaat niet  
zo goed met me...  
Ik kan mijn rekeningen  
niet meer betalen...

En nu staat in deze  
brief dat er beslag wordt  
gelegd op mijn huis...

Wat?! Maar dat is  
verschrikkelijk!

Gelukkig is er jullie goede  
vriend Lambik! Ik heb net  
mijn huis een beetje laten  
verbouwen. Ik stel voor dat  
jullie bij mij intrekken tot  
het wat beter gaat!

Dat waardeer ik  
heel erg, Bikske,  
maar ik blijf hier.  
Ik verwacht de  
gerechtsdeurwaarder.

Rommeke  
deurwaarder  
deur wijzen?

Nee, ik moet met hem onderhandelen over een oplossing. Als je de kinderen tijdelijk kunt opvangen, zou ik al heel gelukkig zijn.



Met veel plezier, mijn lief kind! En laat me je dit centje toestoppen om de ergste nood te lenigen!



Maar... dat is een fortuin?!



Maakt niet uit! Alles voor een goede vriendin!



Toch een goeie peer, ons Bikske. Met dit geld ben ik gered!



Maar ik betaal het hem later zeker terug!



Noem je dat een kleine verbouwing?!



Wat een keistrak designinterieur!

Dat heet minimalisme!

Is praktisch. Minder afstoffen.



Deze kamer is voor Wiske!

Wat een ruimte, ongelofelijk!



En deze is voor mij?!

Met gebogen megascherm voor optimaal 3D-gaming!



Lambik, je verwent ons!  
Hoe kunnen we je bedanken?!

Wel euh... gewoon... door mij  
te bedanken, natuurlijk!

Dank u, mijnheer Lambik!



DE VOLGENDE DAG...

Wat een leven!

Zeg dat wel!

Wat ik mij wel de hele tijd  
afvraag... waar haalt Lambik  
al die centen vandaan?



Weet niet. Rommeke geen  
zaken mee. Vaar er niet  
slecht bij. Rommeke mag  
wonen in linkervleugel  
van villa! En Bik gul  
met cadeaus.

Ik zou het toch  
graag willen weten...

De naam is Taf! Cor Taf!

Euh... Goedemiddag...



Dat valt sterk te betwijfelen.  
Hier! Een dwangbevel!

Plus de rekeningen die zelfs na verscheidene  
aanmaningen onbetaald bleven.

Uw huisraad wordt in  
beslag genomen en bij  
verdere weigering tot  
betaling openbaar  
verkocht!





Ik laat jou hier meegenieten van mijn rijkdom.  
In ruil vraag ik enkel wat privacy!  
Dat is toch niet te veel gevraagd, nee?

Tenzij je werkt voor de belastingen  
hoef jij niet te weten hoeveel ik verdien  
en waarmee! Begrepen?!

Euh... ik denk het wel...

Het klopt niet! Plots is hij onmetelijk rijk!

Wiske! Laat dat toch los!

Luister, je hebt nieuwsgierig, nieuwsgieriger  
en nieuwsgierigst.  
En daarna heb je...

...WISKE!!!  
Ik wil het weten!

Maar waarom? Hij deelt zijn rijkdom  
met zijn vrienden. We hebben het hier toch  
prima? Ik zie het probleem niet!

En toch... Ik vind  
het raar en...?!

...Lambik verlaat het huis!  
Dat is al de derde keer deze week!

En dan? Hij gaat  
misschien naar de winkel?  
Of op café.

Daar geloof ik niks  
van! Hij voert iets in  
zijn schild! Ik ga  
hem volgen!

Je doet maar.  
Ik kan je toch niet  
tegenhouden.

Hoe?  
Ga je niet mee?

Nee!



Geef mij mijn haar terug!

Een wensput?!

Hij gaat weer weg...

Hij is uit het zicht... eens kijken.

Zou dit écht werken?...  
Even proberen kan zeker geen kwaad...

Wat zal ik  
wensen? Euhmm...  
Wereldvrede...?  
Of een nieuw  
paar sneakers?

...manier om hier zo snel  
mogelijk vandaan te geraken!

Ha, ik  
heb het!  
Wensput... ik  
wens een...

Wegwezen! Of je maakt kennis met dit  
prehistorisch godenbeeldje uit mijn collectie!

O ja?  
Waarom?  
Wie ben jij  
dan wel!

Grote mond, hè! Ik zal je...!

**HALT!**

Jij weer?!  
Waarom wil jij  
Wiske slaan?!

Wacht! Ik bedoel het niet  
kwaad! Het is de godin  
van de snelle genezingen!

Ik... Ik... ben Archibald De Graever,  
amateurarcheoloog. Ik onderzoek deze  
archeologische site al een hele tijd...

En waarom  
val je haar  
dan lastig?



Ik ken de mensen!  
Ze gooien de hele site  
overhoop! Zeker jongeren!

O, hou op! Jij wilt  
gewoon die wensput  
voor jezelf, niet?!



Oh nee! Ik ben niet gek!  
Ik wens niets van die  
put! Hij is vervloekt!

Vervloekt?  
Hoe bedoel je?



Toen ik klein was, vertelde  
mijn overgrootvader Ward  
De Graever mij de legende  
van de ruïne van Zeerenteen!  
De graaf van het kasteel  
was een soort magiër!



Met zijn magisch manuscript toverde hij voor zijn  
dorpelingen een wensput maar toen ze zich tegen  
hem keerden, vervloekte Zeerenteen de wensput  
zodat elke wens ellende zou brengen!

Ellende? Wat voor ellende?



Weet ik niet! Maar  
dat kun jij me wel  
vertellen, niet?  
Jij hebt hier al heel  
wat gewenst!

Ikke?! Ik weet  
van geen ellende!  
Alles gaat  
prima!



Dat zal niet blijven duren!  
Geloof me! Blijf hier maar  
beter weg!

Ik kom hier  
zo vaak als ik  
wil, begrepen?!



Dit loopt slecht af! Ik zweer het je!



Goed gezegd,  
Bikske! Die  
heeft zijn  
bekomst gehad!

Ja, maar jij  
nog niet!



Ondanks mijn waarschuwing  
heb jij je neus toch in mijn  
zaken gestoken!

Het... het  
spijt me...



Het is al goed. Maar het bestaan van de put  
moet geheim blijven! Anders staat morgen de  
hele wereld hier! Dus mondje dicht, begrepen?!

Beloofd!



Een wensput?  
Hahaha! Wat een onzin!

Echt waar! Ga dan  
mee kijken als je me  
niet gelooft!



Jaja, straks! We moeten  
eerst naar tante. We hebben  
haar al twee dagen niet  
meer gezien.

**M**AAR DAAR WACHT SUSKE EN WISKE  
EEN ONAANGENAME VERRASSING...

Nee maar...

Ze hebben de hele  
inboedel weggehaald!

Tante? Tante?!

Tante?!

Kinderen... jullie hier...  
Ik voel me niet lekker...

Waarom liet je hen alles  
meenemen? Je had toch  
geld gekregen van Lambik?

Dat... is  
verdwenen... Ik  
snap het niet...

Rustig maar... Ik bel  
professor Barabas!

**N**IET VEEL LATER.

Je bent erg zwak, Sidonia... Ik zal je volledig onderzoeken.  
Haal die handdoek nu maar van je hoofd.

Goed... maar  
niet schrikken...

Het viel vannacht ineens allemaal  
uit... Ik snap er niks van...

Tja... kan van  
de stress zijn.

Toch niet! Het is geen stress!  
Ik begrijp plots alles!



Het is de vloek van de wensput!

Vloek? Wensput?

Waar heb je het over?



Gisteren hoorde ik Lambik wensen dat zijn haar weer zou groeien! En daarna is dat van tante uitgevallen!



Je wilt zeggen dat...

...alles wat Lambik wenst, het omgekeerde effect heeft op tante! Dat is de vloek!



Denk na! Lambik wenst een heleboel geld en tante verliest al het hare. Lambik wenst een nieuwe villa en tante wordt uit haar huis gezet!



En het geld dat Lambik wenst, verdwijnt op mysterieuze wijze! Dat is allemaal de vloek!

Is dat niet wat vergezocht? Waarom kiest die wensput tante uit?



Dat weet ik niet, maar we moeten Lambik waarschuwen! Hij moet stoppen met die wensen!



Heb jij daar iets van begrepen?



Mijn schuld?!

Maar denk na! Jij krijgt haar en zij is kaal! Hoeveel bewijs wil je nog meer?



Da's toeval! Jullie zijn jaloers op mijn rijkdom!

Je weet niet wat je zegt!



En jij zegt me wat te veel! Ik had je gevraagd te zwijgen over die put!



En laat me nu maar met rust! Ik ga mijn eerste haardroger in dertig jaar uitpakken! Een ontroerend moment!



O ja?

Kom, Sus! Als hij zo is, valt er niks mee aan te vangen! Wij hebben betere dingen te doen!

Het slaat niet aan!



Grote grutten!  
Wat krijgen we nu?!



?!?!



Stomme put!  
Ga steen voor steen loswrikken!



Hou daarmee op!



Dus zo bedanken jullie een  
vrijgevege vriend! Met een  
mes in de rug!



Maar tante is  
in gevaar!

Leugens! Scheer jullie weg!  
Ik heb hier alles gekocht!  
Mijn put is mij heilig!



Bent al zo  
rijk! Hebt  
toch genoeg?

Nee! Er zijn nog  
zoveel dingen die  
ik wil wensen!



Theaterstuk lang genoeg geduurd.  
Bik van put verwijderen.

Halt! Tot daar  
en geen stap  
verder of ik...



Of wat?

...of ik wens jullie iets verschrikkelijk angstaanjagends toe!



AAAAH!!

Maar ik heb nog  
niks gewenst?!





Nee! Kijk daar!

Tante?!



Ze... ze lijkt wel een spook...

73



Verdwijnt in wensdinges. En zat al zo in de put.

Sidonia!!! Nee!



Maar... is tante dan... dood?

Wacht... het is de prof...



TORT!  
TORT!

74



Hallo? Professor?



...Haar levenswil verliet haar lichaam!  
Nu verkeert ze in een soort coma!  
Haar toestand gaat er snel op achteruit!



Nog maar enkele uren te leven?!

Ja! Wat nu?

75



Sidonia bevrijden natuurlijk!

Bik eindelijk bij zinnen gekomen! Blij toe!



Maar hoe doen we dat?

Het lijkt me onmogelijk!



Maar nee!  
Het is toch een wensput?

76

Wensput... ik wens dat Sidonia haar ziel terugkrijgt.



Niks... Misschien werkt die put nu niet meer.



Hij heeft tenslotte de ziel van tante Sidonia al!

Dat proberen we uit! Ik wens... euh... een gouden polshorloge!



Niks...?!



Niet opgeven! Een set terrasmeubelen! Een buitenverblijf in Zweden! Een ruimtereis naar Mars! Een rashond met een hok van stambomen! Een zeiljacht van twaalf meter! Een standbeeld op de Grote Markt van Brussel! Een abonnement op de tram!



Nog steeds niks!



?



Een berichtje van de post! Al die spullen worden morgen geleverd tussen 06:01 en 23:59!

Dus dan werkt de put nog steeds!

En is tante misschien weer oké?



**BONK!**



Jerom?!



Hij is bewusteloos!



Miljaar! Hij ook al!



Maar... hoe kan dat?!

Die vloek is nog altijd actief, natuurlijk!

Hij zweeft naar de put!

Maar deze keer niet, hè!

Hier blijven, jij!



Nu ik die geesten in de put zie verdwijnen is me alles duidelijk!  
De wensput maakt je wensen waar in ruil voor het leed van je vrienden!

En als de ziel van de ene vriend opgebruikt is...

Juist! Dus laat die put nu maar met rust! Zo niet zullen jullie er allemaal één voor één in verdwijnen!



Hij heeft gelijk, vrees ik!

Kom!  
Jerom moet hier weg!  
We brengen hem naar de prof.

Helaas... Dezelfde symptomen... Hun zielen moeten dringend terugkeren of het gaat voorgoed fout.





Volgens die archeoloog is de magiër  
ook de kasteelheer, dus vinden  
we hem vast in het kasteel!

Raar dorp! Kijk, een lemen hut  
met een voordeur vol diamanten.

En daar! Die varkens!  
Ze dragen juwelen!

Die boer schept mest met een gouden riek!

Kijk! Vreemdelingen!

Ik ken hen zelfs niet eens!

Hé, jullie daar!  
Wegwezen!

Jal! Hier is  
geen wensput!

Wat doe je nu?! Volgens de  
wet mag je niet tegen een  
vreemde zeggen dat er een  
wensput is!

Maar dat doe ik toch  
niet? Ik zeg dat er  
geen wensput is!

O, maar wij zijn hier niet  
voor de wensput, hoor!

Mooi zo!  
Want die is  
er niet!

Zeker niet  
achter het  
dorp!

Maar zwijg nu toch  
over die wensput!

En jij dan?  
Je bent er zelf  
de hele tijd  
over bezig!

Kalmte, heren! Wij willen gewoon  
Heer Zeerenteen spreken!

Over de wensput?

Geen denken aan! Knip je weg!



Loop door, ik hou die twee wel bezig!

Het is niet knippen maar scheren! SCHEER je weg!



Dus als ik het goed begrijp, is er geen wensput!

Zelfs geen kleintje!



Maar als hij zou bestaan, hoe diep zou hij dan zijn?

Ik schat zo'n dertig meter.



Maar hij bestaat niet!!!

Achtentwintig dan?



Wat doet dat paard op uw rug?



Mijn buurman heeft een merrie gekocht van de hertog! Maar ik kocht het duurste en edelste rijdier uit de stal van de koning! Hahaha!



Maar waarom draagt u het op uw rug? U kunt er toch op rijden?

Op zo'n duur beest? Ben je gek?!



Uit de weg! Koerierdienst!



Aha! Mijn nieuwe bontmantel!



Een vos in een kooi?

't Is een doe-het-zelfartikel! Begin er maar aan!





Wat een kanjer van een juweel!



Wees daar maar zeker van! Het is de grootste edelsteen van het dorp!

Dat had je gedacht!



Ik heb de grootste!



Ze mogen dan wel rijk zijn, de sfeer is niet geweldig!

Nee, inderdaad! Ze gunnen elkaar geen blik.



...Dat kan zo niet verder, vrienden!

Daar is wat aan de hand!



...Toen de hongersnood toesloeg, gaf ik jullie een wensput om te voorzien in jullie dagelijkse noden! Voedsel! Onderdak! Kledij!

Maar jullie wensen lopen uit de hand! Iedereen wenst zich een fortuin bij elkaar! Goud, juwelen... en allerlei overbodige luxeartikelen!

Maar ik had die kristallen golfclubs écht nodig!



En dat is nog niet het ergste! Sinds die wensput er is, wil iedereen steeds maar rijker zijn dan zijn buurman!



Niet waar!

Ik wil rijker zijn dan iedereen!



Zie je wel! Jaloezie en achterdocht! Dat kan zo niet verder! Ik vernietig de put!



Heer Zeerenteen! Laat die put  
ongemoeid of onderga de toorn  
van de dorpelingen!



Waarom? Die put brengt jullie  
geen geluk! Het spijt mij ook,  
maar het moet gebeuren!



Grijp hem!

**JAAAAHHH!!**



Ik dacht het niet!



Wie is die dikke in  
dat rare kostuum?

Nooit gezien!



Ik maak lasagne van wie aan  
magiër Teenenkaas wil raken!



**GRRRRR!!**

Euh... jullie lusten  
dat zeker niet?



Ik heb het! Zeerenteen heeft de wensput  
nog niet omgetoverd! Dan breng ik geen  
vrienden in gevaar als ik een wens doe!



Put, maak mij onkwetsbaar!



**POEF!**

Miljaar! Wat krijgen we nu? Ik zit in een stenen hut!



Wel? Wat zal  
het zijn?

Goed! Jullie winnen!  
Ik zal de put laten  
zoals hij is!





O ja? En als we niet kijken, doe je het toch!

Ja, ter dood met hem!



Nee! Wacht! Ik zal de wensput zodanig betoveren dat hij niet meer stukgemaakt kan worden!

Da's al beter!



Volg mij. Om te toveren heb ik mijn boek nodig!

Vooruit dan! Maar geen geintjes!



Duurt het nog lang? Jij weegt, hoor!

Ja, zeg! Peuter zelf in die neus als je het beter kunt.



Ja, de deur is open!

KLIK!



Kom op! Zo dadelijk staat die Zeerenteen hier terug.



We nemen het boek mee naar huis! Laten we de prof een teken geven om ons terug te flitsen!



Hoe doen we dat?

Ja, zwaaien of zo! Gebruik je fantasie!



Prof! Terugflitsen!

Redelijk idioot, dit!



Haar hart klopt te traag! Vlieg een paardenmiddel of ze redt het niet!

BIEP! BIEP! BIEP!

Geen reactie!

Wat nu?

We verstoppen ons ergens met dat boek tot de prof ons terugflitst!



Wat doen die kinderen hier?!

Maar... dat is mijn magisch manuscript!



Wiske! Pak aan! Ik vecht ons hier een weg uit!



Maar waarom gebruik je dat boek niet?!

Ik kan niet toveren!



Wie sprak er over toveren?



Geef jullie over!

Niks van! Tot onze laatste druppel inkt! Bloed, bedoel ik!



Hoewel...

Waar wacht de prof toch op?!



Sidonia is stabiel! Nu is het weer Jerom!



Hou die kinderen in bedwang! We rekenen straks met hen af. Eerst gaat Zeerenteen voor ons wat toveren!



Ik doe het nodige!

Ik ben benieuwd.



BAF!



Hé! Wat heeft dat te betekenen?! Doe open!



Vlug! Voor ze die deur inbeuken!



De put vernietigen kan niet vanaf hier, maar zijn werking kan ik wél aanpassen!



Muurvast! Het is een versterkte deur!

Bestel ik een stormram bij de wensput?



Nee! Als Zeerenteen zo graag in die kamer zit, zullen we ervoor zorgen dat hij nooit meer gestoord wordt. Haal stenen en schelpkalk!



U gaat hem inmetzelen?

Tuurlijk! Dan zijn wij van die vervelende magiër af en kan hij onze wensput niet meer vernietigen!



Inmetzelen?! Maar dat is afschuwelijk!



Murantium mala citrea postea comedet comparare!



Nu zal ik hen waarschuwen dat de put niet langer gebruikt kan worden.



WAT?!



De schelpkalk is nog nat! Ik duw hem omver! Grmmppf!!



Daar raakt hij nooit meer uit! Slaap zacht, Zeerenteen!



Hopeloos...  
Dit wordt mijn graf...



Jullie zijn monsters!  
Die brave oude man inmettelen!



Zwijg! Voor dieven hebben  
we ook een gepaste straf!



129

De brandstapel?!

Nu krijgen wij  
ook zere tenen!



Ha! Zo te zien  
werkt de wensput  
nog prima!

Ja, alleen staat  
er nu wel een  
andere tekst op!



Hendrik! Je vrouw!  
Ze is plots ernstig ziek!

Wat?! Ik kom!



130

Luister naar ons! Zeerenteen heeft de put omgetoverd!  
Telkens als jullie iets wensen, zal een geliefde het moeten  
bekopen! Doe geen wensen meer!



Onzin! Steek  
het vuur aan!

Waar wacht de prof toch op?!  
Zou de teletijdmachine stuk zijn?!



Geen nood, Sus!  
Je vergeet Lambik!  
Zo dadelijk springt  
hij uit de struiken  
om ons te bevrijden!

ELAAS...

Zucht...



131

Hij mag opschieten!  
Zo'n brandstapel  
is niet goed voor  
de gezondheid!

Zeker! Als  
je eens wist  
hoeveel CO2  
dat uitstoot!



Eindelijk! Ze zijn stabiel...!  
Sidonia is er het ergst aan toe!



Lang zal ze het  
niet meer trekken.  
Hoe vertel ik  
dat aan  
Suske en Wiske?



132

Arme kinderen... zie ze daar in de fleur van hun leven op de brandstapel staan, onwetend dat hun arme tante...

Brandstapel?!  
Lieve deugd!

**FLITS!**



133

**EENIGE MOMENTEN LATER...**

Mijn lieve tante!

Hadden we dat toverboek nu maar...



Stom dat ik jullie niet teruggeflitst heb toen jullie dat manuscript in handen hadden! Het is een ramp!



Jaja, boehoehoe! Wat zijn we triest allemaal! Snik snok! Bleit bleit! Enzoverder!



134

Hoe... hoe kun je?! Dit zijn onze vrienden! En vergeet niet dat ze er hier zo bijliggen door jouw schuld!



Dat is zo! Maar ik zit niet bij de pakken neer!

Waar ga je heen?



Terug naar de kasteelruïne, natuurlijk! Met een beetje geluk zijn die geheime kamer en het magisch manuscript er nog!

Na meer dan vijfhonderd jaar?



135

Hij heeft gelijk! We moeten het proberen!

Het is onze enige kans!



Ik... ik kreeg het niet over mijn lippen, maar het is waarschijnlijk te laat... Ze liggen op sterven!



**EVEN LATER...**

De toegangspoort naar de ondergrondse ruimte moet hier ergens zijn...

Ja, maar waar? De boel is totaal ingestort.



136

Zoek verder! Het moet hier ergens zijn.



Ik zal het vinden!  
Al moet ik de hele boel  
uitgraven met mijn handen!



Dat is misschien niet nodig!



Ik hoorde jullie spreken van een  
ondergrondse ruimte. Toch niet de  
geheime werkkamer van Zeerenteen?

Dezelfde.



Maar dat wordt door  
archeologen al jaren  
afgedaan als een mythe!  
Ik ken deze ruïne door en  
door en heb de geheime  
kamer nooit gevonden!



Natuurlijk niet! De toegang werd dichtgemetseld!  
Maar geloof ons, ze bestaat! Het magisch manuscript  
bevindt zich in die geheime kamer! We moeten het  
vinden om het leven van onze vrienden te redden.



Goed! Ik zal jullie helpen. Ik ken de  
ondergrondse gangen vrij goed. Is er  
iets kenmerkends aan de toegang naar  
de geheime kamer?



Iets kenmerkends?  
Overal stenen... maar  
dat helpt niet zeker?



Ik heb het!  
Die leeuw!

Een leeuw?  
Hier?

Nee, een leeuwenkopje  
uit steen, net boven  
de ingang!



O, maar ik weet waar dat is!

Echt?!  
Waar?



In mijn rugzak!

Wat?!



Ja, ik vond het een  
tijdje geleden in een  
ondergrondse gang aan  
de noordkant. Het lag  
gewoon op de grond!



Dan is dat de plek  
waar we moeten zijn!

Kom mee!





Hier is het!



Van het gebouw dat toegang gaf tot die ondergrondse ruimte zijn alleen nog brokstukken over!

En er is een boompje over gegroeid.



Volg mij! Wees voorzichtig! Het is hier gevaarlijk!



Ik heb het hier gevonden! Waar is die deur dan?



Het leeuwenkopje moet in dit gat gezeten hebben! Dus de deur is er net onder! We moeten de stenen losmaken!



Was Jerom nu maar hier!

Waarom?! Ik ben er toch bij?!



Eén dreun is voldoende om...

BONK!



...mijn hand te breken!



Was Jerom nu maar hier.



Wacht! Een goeie archeoloog heeft altijd wat werkgerief bij zich!

DE ARCHEOLOOG BOORT  
TUSSEN DE STENEN EN...



Ja, gelukt!



De deur staat open!  
Ik zie de werkplaats!



Dan hebben we  
het leeuwenkopje  
niet nodig!

Daar is Linkerteen!



De arme man! Nog een paar stenen en...



...we kunnen naar binnen! Hallo! Mijnheer Heetenteen!



Oei... nu begrijp ik waarom  
hij niet wil antwoorden.



Hij zit met zijn mond vol tanden...



De geheime kamer! Ze bestaat!



Suske, kijk!  
Zijn boeken! Ze vallen  
als stof uit elkaar!

Dan... dan is het  
magisch manuscript  
waarschijnlijk ook  
verloren...





Misschien niet! Laten we zoeken!



Die arme man...  
eenzaam gestorven van ontbering!



Een laatste schouderklopje en...

**KLAK  
KLAKKEDE  
BROMMEL  
DEKLIK  
KLENG  
KLAKKE  
KLETS!**



O, pardon! Wat dom van me!



Toch niet! Kijk! Zijn handen  
lagen op een boek!



Ja! Je hebt het  
magisch manuscript  
gevonden!

Euh... uiteraard!  
Ik dacht  
het wel.



Het is ongeschonden! Ongelofelijk!

Het wordt waarschijnlijk  
beschermd door zijn  
toverkracht!



Waar wachten we nog?!  
Vlug naar de put! We moeten  
tante en Jerom vrij krijgen!



Halt! Handen op!



Ik heb weer een prachtig onderdeel  
uit mijn verzameling meegebracht!



Een ruiterspistol uit zestienhonderd!  
Gevonden bij een opgraving!  
Het maakt nog prima gaatjes!  
Dus, geef me braaf het magisch  
manuscript!

Met dit boek zal ik de vloek van de wensput opheffen zodat ik zonder gevaar allerlei leuke spulletjes kan wensen!



Natuurlijk wil ik mijn wensput met niemand delen, dus zal ik eerst wensen dat jullie nooit bestaan hebben! Dan weet niemand van het bestaan van mijn wensput af!



Het was fijn jullie gekend te hebben! En nogmaals bedankt voor het toverboek!



Als ik het me goed herinner, heb ik deze stutbalk hier zelf gezet! Om instortingen te voorkomen!



Maar zo iets komt nu goed van pas! Daaaag!!



We zitten gevangen! Vluc! Laten we die rommel opruimen en ontsnappen.



Tegen dan zijn we al lang bezig niet meer te bestaan! We moeten een andere uitweg vinden! Misschien een gat in het dak maken? Het is in slechte staat!



En de hele boel op onze kop krijgen? Nee, dank u.

Wacht eens?...

Wat is er?



Er is hier een haardvuur!

En dan? 't Is geen moment om een vuurtje te stoken!



Nee, we kruipen door de schouw! Er zitten wat takken en bladeren in, maar ik kan er wel door!



Wel niet breed! Ik pas er maar net in!

Enkel voor kinderen dus...



Gaan jullie maar! Ik tracht aan de andere kant mezelf vrij te graven!



Ik ben er! En de schoorsteen is meteen geveegd!



Kom, snel!



Als we maar niet te laat zijn!



'Hoe doe ik een wens?'... 'Hoe doe ik een wens aan 6 procent btw?'... 'Hoe kan ik een wens retourneren?' Grrr! Waar staat dat nu!!



Aha! 'Hoe kan ik de geliefdenvervloeking van een wensput verbreken?' Bladzijde tweehonderdvijfenvijftig!



Houd uw hand op de put en zeg... 'Amantes solum...'



'...relinquatis eam...' Hé!!



Grijp het boek, Wiske!



Rotjong!



Hoe zijn jullie daar zo snel uit geraakt?! Geef dat boek hier!



Wil jij dat boek? Goed...





Net op tijd om redding te brengen met mijn nieuwste smartphone! Vorige week nog gewenst!

Dus daarom werd de telefoon van tante afgesloten!

Een vertaalprogramma zoeken...

Die stellen meestal niet veel voor.

Luister... het betekent zoiets als... 'Handel zonder woorden, hun leven voor dat van jou'.

Zelfs vertaald is dat nog steeds Latijn voor mij!

Een bericht van Barabas!  
PIP PIP!

Te laat. Vrienden einde rit. Nog enkele minuten te leven.

Nee! Dat mag niet! Net nu we er zo dichtbij zijn!

Aaahhh! Dit is allemaal mijn schuld! Ik zou mijn leven geven om hen te redden!

Ik spring in die put en haal hen terug!

Niet doen! Er zijn al genoeg slachtoffers!

Neeee!!!

Laat me los!

Suske! Help dan toch!

Zeker!

?!

Wat doe je nu?!

Snap het dan toch!

Lambik slaat de nagel op de kop!  
Het is geen toverspreuk want je  
moet handelen zonder woorden!  
De put vraagt een onbaatzuchtig  
offer van één persoon om alle  
anderen te redden!



Al wil ik  
je zeker  
niet dwingen...



Nee, Suske! Een onbaatzuchtig offer  
kán niet afgedwongen worden!

Dit mag geen bevestiging zijn.  
Ik beseft dat ik met mijn  
egoïstische hebzucht heel wat  
leed heb aangericht!



Ik offer mezelf  
op om de anderen  
te bevrijden!



Het ga jullie goed!



Lambik!  
Nee!!

Niet huilen, Wiske...  
Het is het enige  
wat hij kon doen.



Denk je? Wat als we naast tante en  
Jerom nu ook nog Lambik kwijt zijn?



Maar nee... vertrouw me!



Ik hoop het maar...  
zo niet... snik...

Rustig  
maar...



Er mag wel stilaan  
iets gaan gebeuren!



Zo dadelijk plet ik  
te stotter en dan was  
dit een daad voor niks!



Het moet gezegd!



Die middeleeuwers  
konden diepe  
putten graven.



Hé! Ho! Wat is dat?!!



Het zijn de geesten van de dorpsbewoners! Ze werden na de vervloeking allemaal slachtoffer van de put!



Wiske! Kijk! De wensput laat zijn slachtoffers vrij!



Sidonieke!  
Jerom!



Opdracht volbracht!  
Hun geesten zijn vrij...  
Ik kan in vrede sterven!  
Laat die bodem maar komen.



173-174

Ze verdwijnen  
in de lucht!

Naar het hiernamaaks!  
Ze zullen eindelijk rust vinden.



Daar! Tante en Jerom!

Ik hoop maar  
dat zij...



Zij gaan niet naar  
het hiernamaaks...

Dan zijn ze op weg  
naar het lab!



Sidonia! Jerom!!



Ze leven nog!



176





♪♪ In de gloriaaaa! In de gloriaaaaaa!!!! ♪♪



PFFFFTTT!!!



Je hebt alle kaarsjes in één keer uitgeblazen!

Dan mag je een wens doen!



Een wens? Nee, bedankt! Dat heb ik nu wel even gehad. Bovendien heb ik al een thuis vol goede vrienden... Wat wil een mens nog méér?



MAAR DIE MOOIE BOODSCHAP WORDT NIET GEDEELD DOOR ONZE HAASTIGE ARCHEOLOOG...

Haha! Na een lange zoektocht heb ik eindelijk de geschikte plaats gevonden!



Kijk eens aan! Is dit niet ideaal? Deze afgelegen plek is perfect om ongestoord te wensen!



Vlug de wensput tevoorschijn toveren en... ?!!



Maar... dat kan niet! Die pagina's zijn leeg! De toverspreuken zijn verdwenen!



Enkel op de laatste pagina staat iets... Wat is dat voor een vreemde prent?



EINDE



# SUSKE EN WISKE

## VRIENDEN VOOR HET LEVEN



Lambik blijkt op een dag bijzonder veel geluk te hebben. Hij zwemt in het geld en krijgt opnieuw een weelderige haardos, maar zwijgt in alle talen over de herkomst van al dat geluk. Tegelijkertijd ondervindt Sidonia net veel ongeluk. Ze verliest al haar geld en wordt doodziek. Suske en Wiske ontdekken echter de bron van het geluk van Lambik, diep verscholen in een afgelegen woud. Een oeroude wensput met een vreselijk geheim...

Consumentenadviesprijs NL € 8,99

ISBN 978 90 02 26536 5



9 789002 265365