



SAMSON & GERT

DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM !



2. DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM !

Tekeningen :
Jean-Pol, Wim Swerts

Verhalen :
Danny Verbiest, Gert Verhulst, Hans Bourlon

Inkleuringen :
Studio SwertS Color



© D. Verbiest, G. Verhulst, SAMSON - Lic. BMC Belgium

ISBN 90-74936-02-4
NUGI 270

Dit is Octaaf De Bolle. Samson noemt hem meneer De Raaf. Hij woont in de straat van Samson en Gert en werkt in een warenhuis. Octaaf is ere-vicevoorzitter van turnclub De Spieren Los, een vereniging die hij zelf jaren geleden gesticht heeft.

Dit is de burgemeester van het dorp. Hij heet Modeste. Hij heeft een huishoudster, Marie en een secretaris, meneer Van Leemhuyzen.

Dit is Gert. Gert woont samen met Samson in hetzelfde huis. Gert heeft een vriendin. Ze heet Marlène. Voor haar doet Gert alles. Gert staat altijd paraat als Samson een probleem heeft.



Dit is Samson. Samson is een lief hondje dat kan praten. Hij is een tikkeltje naïef en begrijpt niet alle grote-mensen-woorden. Sommige woorden spreekt hij fout uit (*). Samson en Gert zijn dikke vrienden. Samson heeft ook een vriendinnetje. Zij heet Bobientje.

Dit is Albert Vermeersch. Het liefst van al wil hij een beroemd operazanger worden. Daarom laat hij zich liever Alberto Vermicelli noemen. Samson noemt hem meneer Spaghetti. Alberto is kapper. Hij woont samen met zijn mama.

(* De fout gebruikte woorden van Samson zijn in de strip **vetjes** gedrukt.



We zitten hier op jou te wachten. We gaan toch voetballen in de tuin van Samson en Gert. Weet je nog?

Oei! Ik heb me verslapen. Ik kom eraan.

Inbussen in de tuin van Samson en Gert...

Ik blijf zo staan en als er een bal komt, dan vang ik hem.

En dan gooi je die naar mij.

Octaaf is er, we kunnen beginnen.

Octaaf, jij bent de keeper... en dit is ons doel.

Geeuw!

Mm... z... z... z...

zz...zzz...

Iedereen klaar?!

OCTAAF!
VANGEN!

Zzzz?!
BAF!

OEI!

Oh NEE!









In de kelder is hij niet.



Gert doorzoekt het hele huis, maar vindt Octaaf nergens.



Dus even later...

Ik begrijp er niets van... Octaaf is nergens te vinden...

Misschien is hij wel naar huis gegaan?



DRIIING!



Dag Miranda!
Wat? Je vader moet onmiddellijk naar huis komen... goed... ik zal het hem zeggen.



Alle turners van "DE SPIEREN LOS" zitten bij Octaaf thuis op hem te wachten.

En hoe ga je hem dan verwittigen? Wij weten toch niet waar hij is?



Ik weet het... We roepen dat het spel gedaan is en dat hij gewonnen heeft.

Dat is een heel goed idee, Gertje.



OCTAAAF !!
HET SPEL IS GEDAAN...
KOM MAAR !!



Waarom komt hij nu niet?



Er zal toch niets gebeurd zijn? We moeten hem zoeken.



Waar kan meneer De Raaf nu zitten?



Ondertussen slaapt Octaaf verder...





Mannen... onze erevice-voorzitter is zoekgeraakt... en zonder hem kunnen wij niet naar het turnfeest. Dus iedereen... zoeken!



We kammen het hele dorp uit... als opwarmingsoefening... in looppas... hop, twee, drie...



Amaai, die luisteren goed. Hé Gertje!

94

Ja, de D.S.L. is een zeer gedisciplineerde turnclub. Zij vinden Octaaf in een handomdraai...



Daar ben ik nog niet zo zeker van! Kijk eens daar!



Ober, twee limonade en een warme chocolade!

Hier een suikerwafel, ober... en een chocolmeik!



En voor mij een groot pak chips graag!!!

Ik denk niet dat die turners Octaaf daar zullen vinden! Kom wij zoeken verder...



HALLO/HALLO/MENEER DE RAAF WORDT VERFRIST!

Wordt vermist!



HALLO! HALLO! MENEER DE RAAF WORDT... Euh... WAT GERTJE GEZEGD HEEFT!



98

Wat doe jij nu, Albert?

Albertoooo!



Opdracht van de burgemeester... deze affiches op goed zichtbare plaatsen aanplakken...



Maar toch niet op een verkeersbord!



Waarom niet? Dat is toch een goed zichtbare plaats.

Intussen heeft de burgemeester ook niet stilgezeten...



... en daarom wil ik een boodschap tot de luisteraars van uw lokale radio richten...

Natuurlijk kan dat, meneer de burgemeester...



En dan nu uw aandacht voor een opsporingsbericht. U hoort de heer burgemeester...

Vandaag is de heer Octaaf De Bolle, tijdens het verstoppertje spelen bij het huis nummer 101, op geheimzinnige wijze verdwenen.



De vermiste heeft donker haar, vooral boven de oren. Hij draagt een bril en heeft veel specialiteiten. Dat zegt hij tenminste...



Ondertussen...



Hé, waar ben ik... Wat is er gebeurd?



Wat? Al zo laat? Maar dat is een ramp!



Straks ben ik nog te laat voor het turnfeest.









Het is een heel speciale dag vandaag voor Samson en Gert.

Oh, Gertje, jij hebt die tafel heel mooi gedekt.

Het was een goed idee van jou om iedereen een deel van de maaltijd te laten bereiden.

Zeg Gertje, mag ik nu die doos koekjes openen die ik van Mariëne gekregen heb?

Nee, Samson, nu mag je niet snoepen. Anders heb je straks geen honger meer...



... De burgemeester zorgt voor heerlijke kippenbep...

Nog een snuifje zout.

... Alberto bereidt de spaghetti...

Kijk eens, mooi opgerold...

Is dat mijn breiwol, Albert?

... en Octaaf zorgt voor het nagerecht...

Sluitingstijd en nu vlug een dessert uitkiezen.

BIJ MARKO KOOP JE GOED EN SOMS NOG BETER!



Ijsjes smelten voor ik bij Samson en Gert ben...

... en de taarten zijn wel erg duur...

Hé, Wim! Wat doe jij daar?

Ik gooi die watermeloen weg, want morgen is hij niet meer vers.



Ik kan er vandaag nog iemand gelukkig mee maken.

Mij goed. Smakelijk!

Hé, Mia, wat een mooie vruchtschaal!

Voor de vuilnisbak... ze diende als versiering.

Het lijkt wel grote schoonmaak vandaag. Hé, een KOKOSNOOT!





Een kokosnoot, da's een origineel dessert en de watermeloen hou ik voor mij.



En alles gratis... da's één van mijn specialiteiten.



Intussen bij Samson en Gert.
Dag Samson en Gert... de soep is er...!



Mmmm, ze ruikt lekker meneer de burgemeester.

Ja, Marie heeft haar best gedaan, Samson.



Hoe? Jij ging toch zelf soep maken?

Ja, dat heb ik ook gedaan, maar toen is het zoutvat in mijn soep gevallen...



Het hoofdgerecht van meneer...
SPAGHETTI met lekkere tomatensaus!



Ik heb er veel werk aan gehad, ik heb zelf geroerd en ik heb zelf geproefd...

Mmmm... Vermeersch, jij bent een echte keukenpiet...



En mijn mama heeft de rest gedaan.

Haha, zo kan ik het ook, Vermeersch.



Gegroet iedereen!
Mmmm... meneer de Raaf is daar.



En, welk dessert heb je meegebracht, meneer De Raaf?

Wel, een dessert kiezen is toevallig een van mijn specialiteiten, Samson...



Kijk eens hier!

Hé, een paasei met haar op.



















Plots krijgt Octaaf een geweldige inval.

Wacht! Ik heb thuis nog een watermeloen! Ik ga die vlug halen.

Ah ja?

Mmmm... we zullen lekker smullen!

Kijk eens hier! Een prachtige watermeloen!



Kijk! Meneer De Raaf is alaan het smullen van die flatermeloen!

WATERMELOEN, SAMSON! HAHAHA!

't Is niet waar, hé! Geen soep, geen spaghetti en nu ook geen dessert!

Wat later...

Zeg, zijn bloemen en kaarsen niet eetbaar?! Hé, hé...

Grappig!

Zucht!

Kijk eens wat ik hier heb...

... de doos koekjes die ik van Marlene gekregen heb! En we gaan ze eerlijk verdelen.

Einde van dit verhaal.



Die morgen is de postbode erg gehaast.



Meneer de burgemeester, wacht even...



Zeg, jij moet zeker vroeg thuis zijn?

Maar neen, ik heb een brief voor u uit Japan.



Oh, kijk eens wat een mooie postzegel!

?



Heeft u familie in Japan?

Ik?



Maar neen, ons dorp heeft vriendschapsbanden met een dorp in Japan: HATSJI!

Gezondheid!



Maar neen, Hatsji is de naam van dat dorp in Japan. Misschien is dit wel een uitnodiging om er naartoe te gaan.



Neem dan maar genoeg zakdoeken mee! Hahahaha!

Wat een grapjas!



Marie, raad eens waar deze brief vandaan komt...

Van... euh... A... HA...



HATSJI!



MIJN CHINESE VAAS !!!













... en even later zijn ze terug met Octaaf en de kostuums ...



Je zou denken dat het een echte is ...

Soort zoekt soort ...



Ziezo, we hebben een beer, een leeuw, een gorilla en een olifant ...

Mag ik mij als gorilla verkleeden?



Goed, jij speelt gorilla en olifant ...

Oh ... tof zeg!



... en Octaaf ... beer en leeuw.

Prima, net één van mijn specialiteiten.



Maar eerst ga ik eens doen wat elke gorilla doet ...

Ah ja? Wat dan?



Zeg, wat doe jij in mijn koeikaas?



Ah nee, hé zeg!

Mmmm...



Gorilla's hebben altijd reuzehonger. Wist je dat niet, Gert?

Beren ook.



Laat het je smaken, Octaaf.

Mmmm... salami!

Zeg, schiet een beetje op we hebben nog veel werk.



En wat mag ik doen, Gertje?

Jij moet ervoor zorgen dat elk dier het juiste geluid maakt.



Op deze cassetjes staan allerlei diengeluiden. Kijk ... gorilla ... olifant ... beer en leeuw ...



Wel, wanneer Albert en Octaaf verschijnen, moet jij er voor zorgen dat je het juiste cassetje laat horen.



Als de heren wilde dieren hun buikje vol hebben, mogen ze komen helpen.



Even later beginnen ze aan de opbouw van de dierentuin...



Kijk eens, Gert, het hek van de kooi van de olifant!



Mooi, Octaaf!



Neen, door deze luidsprekers zal Samson de diengeluiden laten horen.



De burgemeester zal zijn ogen niet kunnen geloven, Samson.

Ja, het wordt een mooie stierentuin, Gertje.



Dierentuin, Samson!

Jaja, Gertje, dat bedoel ik.



HELP!





De volgende dag is de burgemeester...



... vroeg uit de veren...



MARIE! DAAR ZIJN ZE!!!



MARIE / Waar ben je?



Marie! Ga jij nu al terug slapen?



Maar neen. Met mijn pyjama aan en met een kussen op mijn rug zie ik eruit als een echte Japanse.



Kijk, hier staat dat de secretaris en de huishoudster van de burgemeester ook meekomen.

Oei, zoveel volk.



En mijn secretaris, Van Leemhuyzen, is juist voor een week naar Spanje.

Wees maar gerust, burgemeester, ik neem zijn taak wel over.



TUUUT!



Daar zijn ze. Kom, Marie!





Ons dorp is niet zo groot, maar heeft wel wat te bieden. Een dierentuin bijvoorbeeld.

Amaai!

DRRIING!
DRRIING!

Hallo, u spreekt met de burgemeester...

Dag burgemeester, u spreekt met Gert. Onze dierentuin is klaar.

Heel zeker, u kan dadelijk een bezoek komen brengen met de Japanse genodigden.

Zo, mag ik jullie dan nu uitnodigen voor een bezoek aan onze dierentuin.

Ben je zeker, meneer de directeur?

JOEPIE!

KLIK!
KLIK!

Wij hebben in onze verzameling een aantal uitzonderlijke diersoorten...

Wij zijn benieuwd...

Hebben wij een dierentuin?

Gaan wij te voet naar de dierentuin, meneer de burgemeester.

Natuurlijk niet, wij nemen de limousine.

Waar ga jij die limousine halen, meneer de burgemeester.

Euh... dat weet ik nog niet.

Waarom nemen we de vrachtwagen van de gemeente niet?

Een schitterend idee, Marie!

Zeg Kamiel, breng ons eens met onze gasten naar de dierentuin.

Maar, burgemeester, dat is heel ver van hier...

Maar neen, wij hebben nu ook een dierentuin in ons dorp.

Hoe?... dat wist ik niet...



Een paar straten verder...



13A



13B











De Japane burgemeester koopt alle kostuums. Hij is heel gelukkig en Alberto ook, want de opbrengst is voor het operagezelschap.



SAMSON & GERT

- 1 WAT IS DAT HIER, ZEG !
- 2 DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM !
- 3 IK MOEST KLOPPEN...
- 4 DE BEL DOET HET NIET
- 5 CIRCUS IN HET DORP
- 6 DE GOEDE-DADEN-MAN
- 7 DE KOMST VAN SINTERKLAAS
- 8 KERMIS OP STELTEN
- 9 OCTAAF PILOOT
- 10 MAC SAMSON EN MAC GERT



ISBN 90-74936-02-4

