

SUSKE EN WISKE

SUSKE DE RAT



Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU

Liefste papa, ik oop dat je al veel Duitsers weggejaacht heb en dat die stomme oorlog bijna gedaan is.



Ik vin het internaat niet leuk. We krijgen elke dag vieze dingetjes te eten en Ina is opzichtster en niet lief.



Corina is wel heel lief. Zij is dikkekeur van het internaat en dus de baas.



Ik heb ook al vriendjes gemaakt met Willemien. Dat is een grappig meisje.



Sjonny speelt mandolien op het plein en mensen gooien dan met geld naar hem. Hij is altijd vrolijk maar soms durft hij stelen.



De vriend van Corina is kappetijn Ankerman. Hij is heel sterk.

Je zou zijn spieren goet kunne gebruike in de oorlog.

Ook ken ik drie gemene bandieten, Kees, Ruud en André, die mij pesten en dwingen om dief te zijn.

Ik heb al heel spannende dingetjes meegemaakt en zal ze u vertellen als je mij komt halen. Uw zoontje Cois. Hoewel ze mij hier vaak



noemen!

SUSKE DE RAT

Daar stond ik dan op het perron van een vreemde stad...



... met alles wat ik had in een klein koffertje.
Wat kleren, een tinnen soldaatje dat ik ooit
van grootvader kreeg en een tol.



Ik liep verloren tussen de vele reizigers.
'Corina zal je daar komen ophalen!' had vader
gezegd, maar ik had haar nog nooit gezien!



Plots tikte een hand me op de
schouder en een stem zei...



Hoi, Sus!



Wiske?! Al terug?

Yep! Ik ben vroeger
naar huis gekomen!



Ik ben stikkapot!



Zo'n pyjama-
feestje kruipt niet
in je kleren!

Nee, dat kruipt in
je pyjama! Haha!



Met zes meisjes op één
kamer! Je kan wel raden
dat we geen oog dicht-
gedaan hebben!



Dat kan ik
me voorstellen!





KAI KAI KAI KAI...

Zo, dat zal hem leren!



Goedendag, jongen! Zo te zien aan uw moedige optreden bent u een échte Antigoon!



Eh... ja, dat klopt. En wie bent u?

Ik ben Willemien Perenboom!



Ik heb een erfenis voor u meegebracht!

Een erfenis?!



Mijn man is onlangs overleden en net voor hij stierf gaf hij me een opdracht mee.



Ik moest uitzoeken of er misschien nog een nazaat van de familie in leven was!



En ik moest hem of haar dit koffertje overhandigen!

Familie? Heette uw man soms ook...



Antigoon? Jazéker! Zijn naam was Cois Antigoon! Afstammeling van de grote wereldreiziger Sus Antigoon!



Volgens het bevolkingsregister ben jij de laatste der Antigonen, dus is het koffertje voor jou!



Bedankt... ik weet niet wat ik moet zeggen...

Zwijg dan maar, jongen! Open gewoon dat koffertje!



In dat boek schreef hij al zijn jeugdherinneringen op!



En dat zakhorloge is al generaties lang eigendom van de familie Antigoon.



Be...bedankt! Ik wist niet eens dat ik nog familie had... jammer dat ik hem niet gekend heb...



Als je dat boek leest, leer je hem gauw genoeg kennen! En ik weet zeker dat jullie goede vrienden zouden geweest zijn.



Je lijkt erg op hem.



Toen was ze weg...



Wow! En wat staat er dan allemaal in dat boek?
Het is erg heftig!



Het begint bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog!



OP 4 AUGUSTUS 1914 VALLEN DE DUITSCERS BELGIË BINNEN!



IS, DE VADER VAN COIS, WORDT DOOR HET BELGISCHE LEGER OPGERDEPEN OM TE STRIJDEN VOOR HET VADERLAND!

HIJ BESLUIT ZIJN ZONNEN TE LATEN VLUCHTEN NAAR NEDERLAND, DAT IN DE EERSTE WERELDOORLOG NEUTRAAL BLEEF.





Een verre nicht van hem was daar directrice van een internaat!

Waarom bleef hij niet bij zijn moeder?



Die had hij niet meer. Ze is kort na zijn geboorte gestorven!

Ocharme...



Niet treuzelen, jongen! Het is nog een eind stappen!

Ik wil niet!



Ik wil mijn papa!

Dat kan nu niet, jongen!



Maar hij heeft beloofd om je na de oorlog meteen weer op te halen!



En wanneer is die oorlog dan gedaan? Morgen?

Euh, nee, dat denk ik niet!



Ze zeggen dat hij bij het vallen van de bladeren over zal zijn.*

*ZO WERD ER AANVANKELIJK OVER GEDACHT. HET WERD UITEINDELIJK 4 JAAR.



Ik overhandig hem aan jou, Ina! Wijd jij hem in?

Goed, juffrouw Corina!



Vooruit! Wassen!

Ik wil niet!



Stilzitten!

Ik wil niet!



Vooruit! Aantrekken!

Ik wil niet!

Kinderen, dit is Cois uit Antwerpen! Geef hem een warm welkom!



Nou, wat een lulletje rozenwater, zeg!



Hou je kop, brutaal nest!



Hoi! Ik ben Willemien!

Nou, ik niet!



Je bent toch niet boos om wat ik zei? Dat was maar om te lachen, hoor!

Nou, hilarisch!



Jullie twee! Zwijgen aan tafel!



En dat mens ben ik ook al beu!

Ina? Daar kan je maar beter aan wennen! Zij is hier de baas!



SPLASH!



SLOSH!

Wat is dat voor smurrie?!



Snert* met worst!

Dat eet ik niet!



Euh... dat zou ik toch maar doen, hoor!



*ERWTENSOEP





Een koe maakt deel uit van de familie van de runderen!



Welke dieren vind je nog meer op de boerderij?

... boerderij... hmm...



Zomerzon... weilanden... ravotten... Zalig...!



Wat was de laatste vraag!!

PLOEF!

PATS!



Euh, dat was die net na de voorlaatste, geloof ik!



PATS!

Nee! Welk dier hoort er niet in dit rijtje thuis?!!



Euh... de kip? Dat is een vogel en de rest zijn zoogdieren?



Fout! Een giraf vindt men niet op de boerderij!

AUW!



En welke dieren kan ik in de klas missen als kiespijn?

Ehh... muizen?



Nee, ezels!



Wat een monster, zeg!

Wat je zegt! Ik zit er al mijn hele leven mee opgescheept!



Waarom zit jij op een internaat?

Ik was een vondeling!

Ocharme!

Ach, ik heb mijn ouders nooit gekend, dus kan het me niet veel schelen!



Het internaat is mijn thuis!

En gelukkig is juffrouw Corina erg lief!



Ik hoef hier niet zo lang te zitten! Mijn vader gaat eerst alle Duitsers weggagen en dan komt hij me ophalen!



En dat duurt vast niet lang! Want als mijn vader zich boos maakt, gaat iedereen uit de weg!



Haha! Ik vind jou erg leuk!



Alleen je naam is moeilijk uit te spreken! Vanaf nu noem ik jou gewoon Sus!

Goed, dan noem ik jou Mien!



DE NACHT...

Psst! Sus! Suske!



Slaap je al? Psst!



Nee, nu niet meer...

Kom mee!



Mee? Wat gaan we doen?



Dat zal je wel zien! Het is prachtig!



Ik hoop het maar... oaaaaah... want slapen vind ik ook prachtig...

Ssssst!









Extrrrraatje
voorrr
Inaaatje!



Als jij vanaf nu ook maar één kikk
durft te geven, maak ik je het
leven zo zuur dat je zou willen
dat je nooit geboren was!



Later vertelde ik alles aan Willemien...



Ja, Ina nam geld uit de kassa
en stak het in een beurs!



En ga je dat aan
Corina vertellen?
Nee, die gelooft
dat toch nooit!



De dagen daarop
hield Ina me constant
in het oog. Gelukkig
bleef ik koest, zodat
ze me niet kon
straffen!



Maar Ina was bang
dat ik haar zou
verraden en dus
bedacht ze een
gemeen plan...



Niemand te
zien! Mooi zo!
Ik wil geen
pottenkijkers!



Die jongen moet
hier weg! Hij mag
me niet verraden!



... en daarom gebruik ik
vandaag geen sleutel...



... om het
geldkoffertje
te openen!



EN DIE AVOND...

Iedereen rechtop naast het bed!





Als je bekent en berouw toont, krijg je een lichtere straf!



Maar ik heb niks gedaan! Iemand wil mij erin luizen!



O ja? En wie dan wel?

Ina, natuurlijk!



Wat?!

Ik heb haar zélf geld zien nemen uit de kassa!



Ja, natuurlijk! Ina staat in voor de boekhouding! Ze betaalt de leveranciers uit! Ik vertrouw haar volkomen!



Ik weet dat ze erg opvliegend is, maar ze is niet slecht. Ze heeft het niet makkelijk. Haar moeder lijdt al jaren aan een ernstige ziekte.



Ik denk dat jij gewoon de schuld in haar schoenen wil schuiven!



Wat?! Dat is niet eerlijk! Ik haat deze school! Ik wil terug naar Antwerpen!

Genoeg!



Ik had gehoopt deze sleutel nooit meer nodig te hebben, maar in dit geval moet er een voorbeeld gesteld worden.



Wees gerust, het is maar voor één nacht! Kan je eens goed nadenken over je daden.



Oh, papa... ik wou dat je hier was!



Na een tijdje viel ik in slaap, maar mijn nachtrust zou van korte duur zijn!

Dat was de mijne vannacht ook...



U had me geroepen, juffrouw?

Ja, ik zou graag de boekhouding nakijken!



Huh?!... Euh... uiteraard, juffrouw!

Mooi! Kan je ze even brengen?



Dit loopt nog slecht af! Die jongen moet verdwijnen!





Dit is het enige raam dat openstaat!



En nu een weg naar beneden vinden!



Waar een wil is, is een afvoerpijp!



Snel naar beneden en... oei!

KRAK!



Raah! Dat is dan weer iets té snel!



PLONS!



Pffttt! Dat liep gelukkig goed af!



En nu naar het station!



Ik heb de politie verwittigd. Ze zullen naar hem zoeken!



Maar ik vraag me toch af hoe hij die deur kon openmaken?

Hij heeft hulp gehad, juffrouw Corina!



Hulp? Van wie?

Ik heb een vermoeden! Laat mij het u tonen!



Eindelijk! Ik ben er!







Die is pleite!

Wat een gladjanus!



Daar ben ik vanaf!
Maar ik zal
voortaan toch uit...



... mijn doppen
moeten kijken!



Het... het spijt me,
mijnheer! Ik wilde niet...!



Ach, dat geeft niet, joh! Wie op de loop is voor
de klabbakken kan op Sjofele Sjonny rekenen!

O, u heeft
gezien dat ik...



Sjonny heb altijd alles
gezien! Deze stad heb
geen geheimen voor mij!



Echt? Dan
zou u me
kunnen
helpen!

O ja! Sjofele Sjonny kan
helpen!

Waarmee?



Ik wil naar Antwerpen!
Maar ik heb geen geld
om een treinkaartje te
kopen!



Antwerpen? Ik dacht al aan
je rare taaltje te horen dat
jij een sinjoor was!



Waarom wil je daar naartoe?
Het is oorlog in België!

Ik wil terug naar
mijn vader!



Al goed! Ik zal jou helpen
om naar Antwerpen te gaan!



Hier is de boekhouding terug, Ina!
Niets op aan te merken!

Ik dank u,
juffrouw
Corina!















Maar hoe lang duurt het
nog voor papa terugkomt?

Hé, hallo?!

Niks... zou ik
gedroomd hebben?

Misschien heeft hij wel gelijk...
wat ga ik in Antwerpen doen als
papa daar niet is?

Ja! Ik ga weer terug!

Hé! Sus!

Waar ga je heen, knul?! En dan nog zonder mij!

Ik ga terug naar het
weeshuis, Sjonny!

Huh? Wat?! En
Antwerpen dan?!

Ik ga terug en wacht tot
vader me komt halen! Dat
is het verstandigste!

Verstandig? Ja, goed, maar
zwerven is toch veel
leuker!?

Elke dag je eten
bij elkaar bedelen
blijft niet leuk!
Het spijt me,
Sjonny! Ik ga!

Nee, Sus! Ga niet weg!
Laat me niet alleen en...!



*IK HEB GEEN GELD.







Pas op! Of... of ik geef
jullie een pak slaag!



Mijn jongens
hebben nog
slaag genoeg!



Ja, wij géven liever!



Ehh... ik bedoel... kunnen

we er niet om
kaarten of zo?

Kaarten? Graag! Kijk! Ik heb al meteen
de joker!



Vervolgens een dreun
op zijn pokerface!



Kijk es aan! Hij
haalt een flinke
slag thuis!



En nou is schoppen troef!



En tenslotte speelt
hij ruiten!



Hahaha! Dat was
een kort spelletje!



Ze volgen niet...



Wat nu gedaan? Hoe moet ik
die jongen terugkrijgen?



Er zit maar één ding op...
Ik moet doen wat ik al jaren niet
durf te doen! Corina terugzien!













AUW!!



Eigen schuld, juffie!

Nggghh!



Ina! Nee!



Kom mee!
We moeten hier weg!



Erachteraan! Ruim ze uit
de weg!

Ze weten
te veel!



Het zal niet lang duren
voor de politie hier lucht
van krijgt! Ik kan beter
een tijdje onderduiken in
Rotterdam!



Gelukkig heb ik een mooi
spaarpotje!



Dat ik nu niet meer hoef
te delen! Héhéhé!



Ankerman? Wat doe jij
hier? De kroeg is gesloten!



Kroeg? Heb gehoord dat zaak
omgebouwd is tot kinderopvang.

Hoe...
hoe weet
jij dat?



Hebt zelfs al zak op rug om
Sinterklaas te spelen.



Uit de weg, Ankerman! Of ik
maak een gaatje in je buik!









Staat nu vol Delfts blauwe plekken.



Vervolgens vraag herhalen, waar zijn kinderen?



Op... op het spoor!

Wat?!



FWIET
FWIET!!



Op dat moment kon ik mijn touwen doorsnijden en bevrijdde ik Mien bliksemsnel!



Dat deksel zit goed vast!

Laat dat! We moeten de krat van het spoor afkantelen!



Vlug! Duwen!

KROK! POK!
KRAK! KRAK!



FWIET!!

KRAK!
KRAK!



FWIET!!



ROMMELDEBOMMELDEBOM!



BAM!!



Hoera! We zijn gered!



Het deksel zit los, we kunnen er uit en... ?!



Stil maar, jongen...



SNOOOORRK!!



Hier zijn de spullen van je vader...



Zijn zakhorloge...

Die is al jaren in het bezit van de familie Antigoon!



... en dat zal ze blijven ook!

SNORRK!!



Maar het loopt toch nog goed af...

SNUURK!!



Ina was slechts lichtgewond en herstelde snel. Corina gaf haar nog een kans en beloofde zelfs mee voor haar moeder te zorgen.



Sjonny besloot zijn leven te beteren en maakte zijn droom waar.



Hij kreeg via kapitein Ankerman een baantje als muzikant in het orkest van een luxeschip op een trans-Atlantische linie!

Ow sole mioow!!



Hij vroeg Corina ten huwelijk en samen besloten ze ...



... mij en Willemien te adopteren.



Later ben ik ook met Willemien getrouwd.

SNOOORRK!!



SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



IN DIT ALBUM:

Suske krijgt een dagboek van zijn grootoom Cois Antigoon in handen. Daarin beschrijft deze hoe hij in 1914 als jonge knaap naar een Amsterdams Internaat gestuurd werd terwijl zijn vader ging vechten in de Eerste Wereldoorlog. Cois wordt er al meteen goeie maatjes met de kleine Willemien. Samen komen ze in opstand tegen de strenge opvoedster Ina. Als Cois toevallig het geheim van Ina ontdekt, maakt ze hem het leven zodanig zuur dat hij besluit weg te vluchten. Op de dool in Amsterdam ontmoet hij Johnny, een volkse landloper. Deze vrolijke vriendschap eindigt echter in een lelijk verraad en voor hij het beseft, zit Cois diep in de problemen...

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



Consumentenadviesprijs: € 5,95

ISBN 978 90 02 24683 8

