

JEF MYS

gecoverd door MERHO



JOMMEKE

DE BOEMERANG VAN KIRIMBIR





DE MIEKES

Annemieke en Rozemieke zijn een onafscheidelijke tweeling. De twee zusjes staan altijd klaar om Jommeke een helpende hand te bieden.



ELODIE VAN STIEPELTEEN

Een dappere gravin die graag een centje toesteekt om haar vrienden te helpen. Het liefst van al huppelt ze door haar landgoed op de rug van haar trouwe hond, Fifi, of geniet ze van het leven met haar kleine echtgenoot, Odilon.

CHOCO

Dit behendige aapje steelt vaak de show, maar nog veel vaker de harten!

FILIBERKE

Jommekes beste vriend. Zijn fantasie kent geen grenzen, wat vaak leidt tot hilarische taferelen. Maar ook in netelige situaties komen zijn creatieve ideeën goed van pas.



PROFESSOR GOBELUN

Een echte verstrooide professor! Euh, ik bedoel... een knappe kop! Alles kan hij uitvinden, al loopt er soms wel eens wat mis...



ODILON VAN PIEPENDALE

Deze kleine baron wijkt voor geen goud ter wereld van de zijde van zijn lieve echtgenote, Elodie. Hij is zo verliefd op zijn muze dat hij de meest charmante koosnaampjes voor haar bedenkt.

PEKKIE

Een echte speurneus... die vooral de weg naar de beenhouwerij weet te vinden!



FLIP

Deze charmante papegaai is soms een tikje eigenwijs, maar hij zal Jommeke en zijn vrienden nooit in de steek laten.

JEF MYS

JOMMEKE

DE BOEMERANG VAN KIRIMBIR



Ball n



In opdracht van De Eekhoorn nv
Met medewerking van:
Philippe Delzenne (scenario en tekeningen)
Agnes Nys (inkleuringen)

Ballon

Ballon Comics is een label van uitgeverij Ballon Media.
www.ballonmedia.com

© 2014 – Ballon Media nv, België
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing
zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

Album met originele Jommekecover
ISBN: 978-94-6210-203-3
Depotnummer: D/2014/2345/120
Album gecoverd door Merho
ISBN: 978-94-6210-212-5
Depotnummer: D/2014/2345/124
Album gecoverd door Caril Cneut
ISBN: 978-94-6210-213-2
Depotnummer: D/2014/2345/125
Album gecoverd door Mark Borgions
ISBN: 978-94-6210-214-9
Depotnummer: D/2014/2345/126

Eerste druk
Gedrukt in België

OELOEROE, DE REUSACHTIGE ZANDSTEENROTS, KLEURT PRACHTIG IN DE EERSTE ZONNESTRALEN. HET IS EEN HEILIGE ROTS VOOR DE ABORIGINALS, DE OORSPRONKELIJKE BEWONERS VAN AUSTRALIË.



EEN NIEUWSGIERIGE TOERIST BEGEEFT ZICH ROEKeloos OP EEN VERBODEN PLEK.

Eens loeren in deze grot.

Oei-oei!...



Ik heb geluk dat dit maar een kleine grot is en...



Wat een prachtige boemerang!
Die neem ik mee naar huis!



Mijn pronkstuk veilig naar m'n
hotel brengen en vanavond
zit mijn reis erop!



'S AVONDS OP DE LUCHTHAVEN STAAN ELODIE EN ODILON
OOK KLAAR OM TE VERTREKKEN NA HUN AUSTRALIËREIS.



Nu weet ik weer
hoe ik op mijn
didgeridoo
moet blazen!
Humpff!...

Odilon, zoetje,
Je riskeert het
niet, hé!



Chouchou!



Ho! Pardon
juffrouw!



Kom vlug terug bij
mammie, Chouchou!



Chouchou!

WIF



Heeft het boze bolhoedmannetje je doen schrikken? De bruid!



Bravo Odilon! Nog een geluk dat die kachelpijp in de bagageruimte moet! Je zou er nog op blazen tijdens de vlucht!



MAAR DAN GEBEURT ER IETS INGRUPENDS. ODILON HEEFT IDENTIEK DEZELFDE KOFFER ALS DIE WAARIN DE TOERIST ZIJN GESTOLEN BOEMERANG VERSTOPT HEEFT.

EN ZE VERGISSEN ZICH BEIDEN VAN KOFFER!



EN ZO KOMT DE BOEMERANG ONGEWILD IN HET BEZIT VAN ODILON EN ELODIE.

Als ik die didgeridoo in stukken zaag, kan ik er tien mooie vazen van maken!

Mijn lief madeliefje, dat heb ik niet gehoord!



NA EEN LANGE REIS



Mijn boemerang is veranderd in een plastieken boemerang voor kinderen?!?



Potverdorie! Dit is mijn reiskoffer niet!!!



Potverdorie! Dit is mijn reiskoffer niet!



Maar dit is wel een ongelooflijk mooie boemerang!



We kunnen de koffers niet omwisselen want er is nergens een adres of naam op te vinden! Op mijn koffer staat ook niets!



Hopelijk is de persoon die mijn koffer heeft blij met mijn plastieken exemplaar!



Ik ben in elk geval zeer blij met deze boemerang! Eens testen!



Kijk, mijn duifje, hij zal vanzelf terug komen!



Dat kan je niet altijd zeggen van een duif!



Als men een duif laat vliegen, komt ze soms niet terug!



Ik bedoel jou niet hé, m'n duifje! Hihhi!



Wel, je boemerang neemt wel zijn tijd om terug te komen!

Hij is zeker zijn weg kwijt! Hij kent de streek hier niet!



Kijk, m'n suikerbroodje, je boemerang komt inderdaad terug, maar niet vanzelf!



Wie is die idioot die een boemerang op mijn hoofd wierp! Auw-auw!



DE KINDEREN ZUN
UITGENODIGD
BIJ DE BARON
EN DE GRAVIN.
ZE KRUGEN
ALLEN MOOIE
GESCHENKEN
UIT AUSTRALIË.

Een didgeridoo voor
jou, Filiberke!

Waow! Dank
u wel! Een
didgeridoo!
Joepie!



ANNEMIEKE KRUGT EEN
KANGOEROEZITZAK.



DANK U
WEL!

En voor Rozemieke, een
reuzengrote knuffelkoala
mama met baby!



FLIP KRUGT EEN HOUTEN
PAPEGAAI DIE HJ CAN
VULLEN MET NOOTJES.



En deze boemerang is
voor jou, Jommeke!

Wat een
prachtig
geschenk!
Dank u wel!



EN TERWJL FILIBERKE ZUN BEST DOET OM IETS
MEER DAN LUCHT UIT ZUN DIDGERIDOO TE BLAZEN,
OEFENT JOMMEKE IN HET BOEMERANGWERPEN.

WAT NA EEN TWINTIGTAL KEREN
BLJKT TE LUKKEN OF TOCH BUNA.



Wat een vreemde tekens! Dit
is een geheimschrift!!!

Wie zou dit kunnen ontcijferen? Euh?...



BOEER



Een boer?!... Neenee Filiberke! Professor Gobelijn! Die kan dat! Kom je mee?



Oké! Ik krijg toch maar enkel lucht en boeren uit deze blaasbuis!



BU PROFESSOR GOBELIJN

Holalala! Dit is een hele oude en waardevolle kromme goestok van de Aboriginals!



En dit geheim-schrift ken ik! Ik heb de ontcijfer-code ergens liggen!



Ik ben die code tegengekomen op een van mijn vele studiereizen naar Australië! Eens snotten... ik bedoel, snuffelen!



Hier is de code! Even ontletteren... ik bedoel, ontcijferen... euh, euh... hmhm...



De kangoeroe is te vinden in de buidel van het geluk!



Euh, nee... dat is wartaart... ik bedoel, wartaal!



Het geluk is te vinden in de buidel van de kangoeroe! Vrienden, dit is een onnozele ontdekking... ik bedoel, een geweldige ontdekking!



Dit is de enige echte boemerang van Kirimbir, een verre achtermoeder van de Aboriginals... ik bedoel, voorvader!



De Aboriginals waren toen zeer bedreven parelvisser die een grote schat aan oesterparels vergaarden!



Wanneer de kolonisten het land begonnen te veroveren, zijn de Aboriginals landinwaarts gestrokken. Ze hebben hun schat verborgen in het heilige gebied van de Oeloeroerots!



Oeloeroe?! Is dat een speciale Australische apensoort?



Dat is de benaming die de Aboriginals geven aan het grootste rotsblok ter wereld! Deze zandsteenkolos is 330m hoog en heeft een omtrek van meer dan 10km.



Alleen hij die zuiver van hart is en goede bedoelingen heeft, zal ooit in het bezit komen van de sleutel tot de oesterparelschat!



Die boemerang is via Odilon en langs mijn hoofd als geschenk tot bij jou geraakt, Jommeke!



Dus ben ik uitverkoren om die schat te vinden en hem terug te geven aan de Aboriginals!



Dit is mijn taak! En die zal ik tot een goed einde brengen!

Naar kangoeroeland! Op schattenjacht! Dat is lang geleden!



TERUG BIJ ODILON EN ELODIE

Joepie! Op avontuur!



Maar nee, Annemieke, wij kunnen niet mee!

Wij hebben beloofd aan papa en mama om op het huis te passen omdat ze een week naar het buitenland gaan!



O ja! Dat is waar ook!

En tante Rosa zou veel langskomen met haar 10 aapjes! Dat is ook een avontuur!



10 aapjes plus Choco! Hopelijk schiet er nog wat over van het huis als jullie ouders terugkomen!



Oké! Voorbereidingen treffen voor onze reis naar Australië! Ik ga met jullie mee!



Ik ook! Ik ken Australië als mijn broekzak!

Waar zit mijn Flip?

Wat is dat geplup toch de hele tijd? Een lekkende kraan?



Dat geplup komt van de nootjespapegaai van Flip! Maar het is gedaan met pluppen want de nootjes zitten in een andere papegaai, nietwaar Flip?



Flip toch!

Plup... euh... nee... Burp! Pardon! PF! Teveel geplupt!



Ik haal Fifi en Tobias op in het hondenhotel waar ze logeerden tijdens onze reis! Komen jullie mee, meisjes?



EN WAT LATER HANGT DE VLIEGENDE BOL IN DE LUCHT, RICHTING AUSTRALIË.

Beuheuheu... die nootjes liggen op mijn maag!



ZE BEREIKEN DE KUST VAN AUSTRALIË, EN VLIEGEN VERDER OVER DE GROTE VICTORIAWOESTIJN.



Daar ligt Oeloeroe! De beroemde rots!

Precies een chocolade-pudding!

Of een slapende walvis!

Of een stenen brood gebakken in de zon!



Voor de Aboriginals is die rots het huis van de oerslang en de navel van hun wereld!



Landen op de stenen rots!



Fantastisch vergezicht!
Prachtig landschap!

Veel is er toch niet te zien! Precies een aangebrande pannenkoek!



53

Maar hier staan we nu met onze geheimzinnige zin! Het geluk is te vinden in de buidel van de kangeroe! En nu?



Ik blaas de geest van meneer Kirimbir wakker met mijn blaasbuis! Goed idee, niet?



Hm? Vreemde gaten!
Holen van rotskonijnen misschien?



54

Ik krijg er geen mooi geluid uit, maar erdoor brullen lukt wel!



Deze holte gebruik ik als extra klankkast!



55

Waar zit Flip? Hij was toch mee in de bol?



56

Filiberke, stop met toeteren! Er komt een Aboriginal aangelopen!



Kadakadeka! Bulari! Nangu! Nangu!

Oei-oei! Zeker de baas van deze rots! En hij is precies boos!

Laat mij spreken!



Wurumbu?! Welu! Welu! Belly!!



Kuka-kuka! Yabba-kira! Wij komen als vrienden met de boemerang van Kirimbir!



Kirimbir! Jullie zijn de zuiveren van hart die de boemerang hebben gevonden! Milka-yarra-welu!



Mag ik de verloren boemerang zien?

Nooit... ik bedoel, onmiddellijk!



Yabba-yabba! Kuka!



Onze professor heeft echt een talenknobbel!

Een talen... wat?



Een talenbobbels? Wat is dat dan? Een bobbel op je hoofd?

Talenknobbel! Dat is een persoon die aanleg heeft om veel talen te kunnen spreken!



Maar er is één taal die enkel de professor spreekt! De taal der vergissingen!



Kirimbir! Een nieuw tijdperk breekt aan! Malawada! Kadakadeka!



Het geluk is te vinden in de buidel van de kangoeroe! Heb jij dit geheimschrift ontdekt?

Euh, ja!

Dan ben jij de uitverkorene van Kirimbir om de oesterparelschat te vinden!

Met plezier! Maar waar moet ik beginnen zoeken? In de buidel van welke kangoeroe?

Goede vraag!

Kadakadeka! Volg mij mee naar mijn droomgrot!

Oké! Allemaal de bollende vlieg in... ik bedoel, de vliegende bol!

Geen vliegbol naar mijn droomgrot! Dat stoort! We lopen! Het is niet ver!

Komaan! Tempo! Hup, hup, hup!

Wat een energie heeft die oude man!

Zo rennen is toch niks voor een man van de wetenschap!

Een beetje lichaamsbeweging bevordert je denkwerk!

HUP HUP HUP

EEN UUR LATER

Dit is Olga, de grote rots waar mijn droomgrot is!

Pf... welke... pf... pf... pfillen... pf... heeft die geslikt! PFFF!...

Bier... ik bedoel, water!

EVEN LATER

Eerst breng ik mezelf in een droomtoestand!

Ik zal de geest van mijn voorvader oproepen in een droom zodat hij je kan helpen in je zoektocht naar de schat!



Wela!... Wumbuluru!!... Wadungungunni!!!... Gibbiri!... Aborigigi!!...



Oei-oei! Als die stenen bol dichtklapt is het platti... Aborigigi!

Stil Flip! Stoor hem niet!



HUMMMHUM
HOMMMMM



Hij droomt! Hij legt nu contact met de geest van zijn voorvader!



Praat hij dan echt met die geest?

Niet zoals wij nu met elkaar praten! Hij praat in zijn droom!



Dat doe ik ook soms en zeg dan zotte dingen!



Walemira!... Giro-giro!



Mamandi!... Mimi!!... Kribilli!!!...



Kribilli-grafitti!



Arti-grafitti! Dit is Wumbuluru, geest van uitverkorene!



Dat ben jij, Jommeke!
Vereeuwigd als rots-
tekening door een
Aboriginal!



Bij het tekenen
werd mijn hand
geleid door de
geest van mijn
voorvader!



Vriend Jommeke met het strooien dakje,
Wumbuluru is jouw persoonlijke rotsgeest!
Hij zal je leiden op je zoektocht!



Euh?!... Ja! Oké!
Waar en hoe begin
ik aan die tocht?



Dat weet ik niet!
Dat weet alleen
Wumbuluru!



Daar zijn we vet mee!
Wumbu-dinges is
maar een krijtkrabbel
op een rotswand!



O nee! Wumbuluru
zweeft hier rond!
Ik voel dat!



Hopelijk ligt die aanwijzing niet te ver want aan dit tempo doen we er maanden over!

Een echte slakken-gang!

Een schildpadden-gang, bedoel je!

Dat vind ik nu een goed tempo voor een man van mijn postuur!



Ik laat jullie alleen verder zoeken! Ondertussen verzamel ik de clanhoofden!

Succes en denk eraan, heb vertrouwen, Wumbuluru zal je wel bijstaan!

We zien elkaar wel terug bovenop Oeloeroe!



Vertrouwen hebben dat Wumbuluru, een getekende geest, deze schildpad ergens heen leidt om ons op het spoor van de schat te brengen! Amai!

Dat is toch wel heel straffe kost!

Inderdaad! En hopelijk lukt het ook, want verdwalen in deze reusachtige woestijn is gevaarlijk!



Wij vliegen naar de lopende bol... ik bedoel, wij lopen naar de vliegende bol, om water!

Oké! Wij gaan die richting uit! Tot straks!

Voorzichtig hoor, professor! Doe het kalm aan, hé!

Ik let wel op hem!



Zeg eens, meneerke Odilon! Een professor met mijn reusachtig verstand kan best op zichzelf letten, hoor!

Het is maar dat u soms zo verstrooid bent!



Verstrooid? Ik?!
Nooit van mijn leven!



Wel, komaan, waar wacht u op?

Op de bus, natuurlijk! Dat gaat vlugger!



De bus?! Midden in deze woestijn?



Euh... grapje! Dat was om te lachen!
Hum... kom, we lopen verder!



Nooit verstrooid, hé! Die professor toch! Hihi!



EEN UUR LATER

Daar! een grote poel!
Ik zou er zo in springen, zo warm is het hier!



Wel, kleren uit en een frisse duik!



Joepie!!



Ik zit liever aan de rand van een zwembad met een fris glas?!



Een slang! Een slang!!
Een slang!!!





Er ligt hier niet veel in de buurt. Zo'n woestijn!



Het wordt ook stilaan tijd dat de professor en Odilon opduiken! Waar blijven ze!



OP HETZELFDE OGENBLIK

Eindelijk!

Pff... pff!... Water!!!



TWEE LITER WATER LATER

Op naar onze jongens voor ze veranderen in mummies!



Ze zijn die richting uitgelopen!

Dat denk ik niet!



Het was zeker die richting!

Dank je... ik bedoel, denk je?



Of was het toch ginder...



DOOR HET VELE HEEN EN WEER DRAAIEN VLIAGEN ZE HELEMAAL VERLOREN.



Nee! Toch naar ginder! Zeker!

...of toch niet.



ONZE VRIENDEN BESLUITEN VERDER TE STAPPEN.

Komaan, met frisse moed ertegenaan!

Ik zie iets in de verte!



De vliegende bol?...

Nee, een liggende weg!



Laat ons daarheen gaan! We komen er zeker iemand tegen!

Ga je met ons mee makker?...



Je hebt niet veel goesting meer, hé!



Jommeke... ik
voel mij niet zo
goed... ik ga...



FILIBERKE!!!



Ze zijn van hun stokje gedraaid!
Ze hebben een zonnslag gekre-
gen! Wat moet ik doen?!



Wel, Wumbuluru!
Waar zit je nu?
Geef mij een teken
om hieruit te raken!



Pf... ik geloof toch
niet in geesten!



Geen paniek!
Rustig blijven
Jommeke!



Ogen sluiten, heel hard
nadenken, ik vind wel
een uitweg, ik haal
ons hieruit...



Alles komt goed,
alles komt altijd
goed...



DE BRANDENDE ZON BESLIST ER ANDERS OVER.



JOMMEKE VERLIEST HET BEWUSTZIJN EN ULT.



MAAR MET EEN LAATSTE KRACHTINSPANNING HEEFT HJ ONBEWUST EEN PUNTIGE TAK IN DE BAST VAN DE BAOBABBOOM GEPIKKT.

EEN BAOBAB OF APENBROOD-BOOM BEVAT VEEL WATER.



Misschien! Maar Wumbuluru mag nu wel eens de weg wijzen aan de professor! Waar blijft hij!?

Nu heb ik een waterbuik! Amai!



Wumbuluru makker, stuur de vliegende bol naar hier!



Potverdikke! Straf! Ik moet echt in die geest gaan geloven!



Daar zijn ze! Gevonden!

MET DE BOL GAAN ZE OP ZOEK NAAR DE GANGURRU-FARM DIE ZE ENKELE KILOMETERS VERDER AANTREFFEN. ZE HOPEN DAAR VERDERE AANWIJZINGEN TE VINDEN DIE HEN NAAR DE SCHAT ZULLEN LEIDEN.

JOHN, DE EIGENAAR VAN DE GANGURRU FARM, IS BLIJ VERRAST ZIJN WANDELSTOK TERUG TE ZIEN. HJ GEEFT ONZE VRIENDEN ONDERDAK EN LUISTERT GEBOEID NAAR HET VERHAAL VAN DE BOEMERANG VAN KIRIMBIR. DE AVOND VALT...

Ongelooflijk! Die fabelachtige oesterparelschat bestaat echt!

En ik ben uitverkoren om die schat te vinden! Met de hulp van mijn stenen geest!



Jouw geest? Wie heeft je dat wijsgemaakt?

Een vriendelijke Aboriginal met een witte baard en zonnebril!

En hij loopt als een sneltrein.



Ho! Ik ken hem! Je moet hem niet geloven! Geesten bestaan niet!



Hm! Toch gebeuren er hele vreemde dingen! Het is precies alsof mijn geest echt over ons waakt!



Juist! Vanmiddag maakte ik hem duidelijk dat mijn geduld op was! En plots was de vliegende bol daar!



En toen ik mijn ogen sloot in de denkgrot, veranderde de steen waarop ik zat in een schildpad!



En die schildpad leidde ons naar een poel waar we jouw wandelstok vonden!



En nu kunnen we hier veilig overnachten!



Allemaal toeval! Weet je wat, we roepen je geest op! Je zal zien dat hij niet bestaat!



Is dat niet gevaarlijk, geesten oproepen? Griezelig



Maar nee! Zo komen ze ook eens onder de mensen!



Joepie! Een geestig babbeltje slaan met de geest van Jommeke!



Ga maar alvast naar de grote stenen tafel! Ik kom zo!



En nu? Wumbuluru! Joehoe!!



Zo zal het niet lukken, hoor!



Wacht op John!



Hierzo, pen en papier! Die geest zegt jullie misschien belangrijke dingen! Hihi!



Je gelooft er toch niet in?



Dat is ook zo! Maar ik speel graag spelletjes! Hihi!



Ik zal tekenen wat mijn geest mij influistert!



Iedereen sluit de ogen en richt zijn gedachten op de geest van Jommeke! Vertel hem dat hij een praatje mag komen maken.



Wumbuluru! Wumbuluru! Welkom! Welkom!



NA VUF MINUTEN



NA TIEN MINUTEN



PLOTS



We hebben contact!
Ogen niet openen!



Mijn hand trilt!



Wumbuluru wil
iets vertellen!



Het is Wumbuluru niet! Het is de professor die rechtopstaand in slaap is gevallen! Zijn zwaar geronk veroorzaakt trillingen tegen het tafelblad! Hoe geestig, zeg!



Zie je wel, geesten bestaan enkel in sprookjes!



DAARNA BRENGT JOHN HEN NAAR ZIJN ORIGINELE GASTENVERBLIJVEN. DE GANGURRU FARM STAAT BEKEND OM ZIJN ZEER LEUKE BUNGALOWS.



Dan ga ik een lekker nachtje tegemoet in deze ananas!



En ik ga pitten in deze leuke cactus!



Die blonde jongen is er wel erg zeker van dat hij die schat zal vinden!



Zijn zogenaamde geest heeft hem anders wel in de steek gelaten! Kijk eens wat een nietszeggende krabbel!



?!... Maar wacht eens!... Dat is... de kangoeroerots die hij heeft getekend?!



Potverdorie! Da's straf! Zou die geest van hem hier dan toch rondzweven?...



En hem op deze manier op het spoor van de schat brengen? Ongelooflijk!



Ze spraken over een geheime boodschap! Misschien is die dan terug te vinden op die rots? Daar wil ik het fijne van weten!





Zo'n fabelachtige schat, misschien binnen mijn handbereik!



Waarom zouden die Aboriginals alles moeten krijgen? Ik gids al jaren toeristen rond op Oeloeroe, hun heilige rots!

STRUISVOGELS ZUN ZEER SNELLE LOOPVOGELS EN ZO IS DE KANGOEROEROTS VLUG BEREIKT.



Mijn kangoeroefarm brengt niet veel geld in het laatje en het gidsen van toeristen nog minder!



Zo'n schat is dus meer dan welkom! In één klap schatrijk!



De Aboriginals krijgen een deeltje van de schat! Ik wil niet gierig zijn!



Maar eerst die boodschap vinden!



Prachtig! Het is nog waar ook! En niemand die dit ooit ontdekt heeft!



Die professor zal dit kunnen ontcijferen!



Maar ik moet het slim aan boord leggen, want het zijn pientere kereltjes!



Ik heb de hulp nodig van twee handlangers die ik vertrouw!



Ze zullen zeker meedoen als ik ze ook een klein deeltje van de schat beloof! Naar huis!



'S MORGENS

Wat een mooie ochtend! Tijd voor wat beweging!



Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop...



... hop?!



Ha! Een loopvogel?! Loop je een eindje mee, vriend?



Nee, wacht! Mag ik een ritje maken op je rug?



Hooooo! Kalm aan! Ik heb geen rijbewijs voor struise vogels! Hooooo!!!



EEN UUR LATER, IEDEREEN IS WAKKER

Waar blijft Odilon?

De slaapteen slaapt nog... ik bedoel, de slaapkop.



Goedemorgen beste vrienden,
allemaal goed geslapen?

Als een paarden-
bloem... ik bedoel,
als een roosje!



Ik heb fantastisch nieuws!
Vannacht heb ik die krabbel van
Jommeke eens goed bekeken!



En toen zag ik het plots! Het
is een ruwe schets van de
kangoeroerots! Wumbuluru
heeft echt gesproken!



Ik ben een kijkje gaan
nemen op de top van die rots
en heb er een boodschap
gevonden!



Ongelooflijk!
Tof hé, van
mijn geest!



Als ik dat wist was
ik allang zelf met
de schat gaan
lopen! Haha!



Grapje!

We zullen die boodschap
ontcijferen met de code
van onze goede professor!



Ik zal die goede professor
eens uit zijn bed trom-
melen, de slaapkop!



Vergist uw geleerde
vriend zich niet
een beetje?



Ach, wij zijn dat
gewoon! Het zou
vreemd zijn moest
hij zich niet meer
vergissen!

Hihi... euh, ik heb me
vergist, vrienden!

Vergissen is menselijk!
Daarom vergis ik mij nooit!



Ahum! Ik was vergeten dat professor Gobelijn thuis is gebleven! Maar geen erg! Ik ben ook een slimme professor!



Hallo, professor! Wakker worden! U bent professor Gobelijn!



Ach, natuurlijk! Al van sinds mijn geboorte!

Die hete citroen daarboven brengt mijn hersens wat in de war! Branden dat ze doet!



Kom, ik gids jullie naar de kangoeroerots!

Moeten we Odilon niet eerst uit zijn nest schudden?



Hooooo! Waarom staat er geen rempedaal op dit beest?!





EN DAN RENNEN ZE RICHTING KANGOEROEROTS.



* zie album 120 - DE VLAG VAN LORD CHESTER



Waar blijft onze professor?
Ik zie hem niet meer!



Hij is toch niet verkeerd gelopen!

125



Professor!? Wat is er met je struisvogel gebeurd?



Ik ben een beetje te zwaar voor hem!

Een beetje?!



Pf! Met deze hitte ben ik straks helemaal weggesmolten!



Weet je wat, Flippertje, ik blijf schuilen onder de rotsen!



Neem de code mee om de boodschap te ontfleteren... ik bedoel, te ontcijferen!



Oké! Tot straks!

127

WAT LATER OP DE TOP VAN DE KANGOEROEROTS



Even decoderen... euh... een pakje boter, 100 gram salami!?!

De professor heeft zich weer vergist!



128



U heeft een levende taxi gevonden, maar wel een hele trage!

Dat is waar, haha! Een hardloper zal hij nooit worden!

Wij hebben een nieuwe boodschap ontdekt en ontcijferd in de zoektocht naar de schat!

Wela-wela!! Belly! Fantastisch!



O! Kirimbir! De grote dag nadert!

Alle Aboriginals zullen terug geluk en vrede kennen! Wela!

En wat als het allemaal maar een fabeltje is?

Onmogelijk! Wumbuluru leidt jullie! De oesterparelschat van onze voorvaders is binnen handbereik!



Alle clanhoofden verzamelen zich en komen binnenkort hier samen!

Ondertussen ga ik in mijn denkgrot nog wat mediteren over de goede afloop!

Oké! Afspraak hier op Oeloeroe met de oesterparelschat!

KADAKADEKA!
KIRIMBIR!



We keren terug naar de farm!

Euh... de professor!! Die ligt ginder ergens in de woestijn!

Helemaal vergeten! Vlug-vlug-vlug, voor hij verschrompelt!





HET GROTE OGENBLIK BREEKT AAN.

Middernacht!

Volle maan!

Ik moet op de linkerpot van de kangoeroerots gaan staan!

ZE KEREN TERUG NAAR DE GANGURRUFARM EN IN DE VOORAVOND VERTREKKEN ZE NAAR DE KANGOEROEROTS. TOT ZIJN SPJT BLIJFT ODILON OP DE FARM. HJ VOELT ZICH NIET LEKKER.



En dan! Moet de schat uit de lucht vallen?

De eerste boodschap luidde: "Het geluk is te vinden in de buidel van de kangoeroe."



Dat is het! Het gaat om de schaduw van de kangoeroerots!

We moeten zoeken op de plaats van de buidel van de kangoeroeschaduw tegen die rotswand!

Ik vlieg erheen!

JOHN ZONDERT ZICH AF.

Hou jullie gereed mannen!



Hier is een holte op de plaats van de buidel!

Schatje, waar ben je?

Ho hooo hooo!!!



De oesterparelschat van Kirimbir!!!



De schat! Hij bestaat echt! Hij ligt hier beneden te blinken en...



ONZE VRIENDEN HEBBEN GEEN SCHIJN VAN KANS TEGEN ZULKE ZWARE JONGENS.

Huuulp! Laat me los bruut! Auw-auw-auw!



Dat was John! Ze hebben de arme man ook te pakken!

DE PICK-UP TRUCK VERDWIJNT IN DE NACHT.

Hahaha! Die heb ik goed liggen! Nu verdenken ze mij nooit!

Oké! De schat overladen in de jeep! Presto!



Ze zijn wel vergeten dat een papegaai een scherpe bek heeft!



En zo knabbel ik een gat in deze jutezak!



Hihi! De dommerikken!?



Potvolmosterd! Ze hebben me in een kist gestoken!



BU HET KRIEKEN VAN DE DAG

Gevangen in een baobabboom in het midden van een hete woestijn!



We zullen sterven van honger en dorst!



Ik denk het niet!



In deze kast zit voldoende voeding en drank voor vier maanden! Daarna worden jullie vrijgelaten! Smakelijk!



Deze bidon met vloeibare voeding is voor Flip! Zo komt hij ook niet om! Straf!

En waar zit John dan opgesloten? Mysterie!?



Ik geef me niet zomaar gewonnen!

EEN TUD LATER



Aha! Vriend pelikaan verstaat mij! Flipje, zet je nu maar even schrap!





Vrienden, ik vlieg in eerste klas met pelican-air naar de Gangurrufarm om Odilon op te trommelen!



Met de vliegende bol krijgt hij de tralies wel losgerukt!



Prachtig Flip! Inderdaad, wat zouden we zijn zonder de vogels!

JOHN IS NIET MEER TERUGGEKEERD NAAR ZIJN FARM. HJ BETAALT ZIJN HANDLANGERS MET EEN ZAK PARELS EN WERKT EEN PLAN UIT OM DE SCHAT VEILIG NAAR HET BUITENLAND TE BRENGEN. FLIP BRENGT ODILON OP DE HOOGTE EN SAMEN VLIEGEN ZE NAAR DE BOOMGEVANGENIS.



Het was naar ginder!



Of nee! Naar daar!



Verdorie! Ik ben de weg kwijt!



IN DE GEVANGENIS

Kijk eens, precies het uiteinde van een holle tak zoals een didgeridoo!



Ik zal er eens flink op toeteren! Dan trekken we misschien de aandacht!

Van een woestijnrat zeker! Wees gerust, Flip en Odilon zullen hier spoedig zijn!



Landen, Odilon! Ik vraag aan mijn vriend struisvogel of hij de boomgevangenis kent.



Hé, struise makker, alles goed? Zeg, mag ik je wat vragen?



ODILON NEEMT EEN TREKKABEL UIT DE VLIEGENDE BOL...



Hoera voor Flip en Odilon! Onze bevrijders!!!



Waar blijft onze professor!



Joehoe, professor, we zijn gered! Je mag eruit komen hoor!



Neenee... ik bedoel, jaja! Mjam-miom... nog 'n minuutje... smikkel smek! Het ligt hier vol lekkers! Mjam-miom!



Nu komt het moeilijke deel! Hoe vinden wij de schat terug?

En waar hebben ze John opgesloten! De arme man!



Ik roep Wumbuluru op! Hij moet mij helpen!



DAN GEBEURT ER IETS VREEMDS.

Ho! Yabba! Jommeke roept zijn geest op! Er is iets aan de hand!



Yabba! Hij heeft mijn hulp nodig! Belly-swifty!



EN MET ZIJN UITSTEKENDE FYSIEKE CONDITIE EN PRIMA ORIËNTATIEVERMOGEN...

SWOOP-WOOP!
SPRINTI-TURBULURU!



Kijk daar! Onze goede vriend! Wumbuluru stuurt hem!



ALS BAOBAB DE WITTE VERNEEMT WAT ER GEBEURD IS, TWUFELT HJ GEEN SECONDE.

Allen mee naar mijn denkgrot. Als de bliksem! Het is nog niet te laat!



MET DE VLIENDE BOL ZIJN ZE ER VLUG.

Ik breng je in een droomtoestand door hypnose! Niks gevaarlijks!



Erst breng ik je in de juiste sfeer. Kom maar mee naar de schminkgrot!



EVEN LATER

Volg mij naar mijn imunga, mijn droomplek!

Holalaa!



Daar zal je onder hypnose tekeningen maken die Wumbuluru je ingeeft!



Wumbuluru weet wat er met de schat gebeurd is en die tekeningen zal ik kunnen lezen! Wanambi! Puturuk!



Wumbu-kiwi! Kribilli-presto grafitti!



Roo-roo! Peluchi!! Yakka-pitti-pitti!!!



Owilitti... Kirimbir... Burrukukka! Ik zie het! Ik zie het! Wela-wela!



De schat zit verstopt in speelgoedkangoeroes! In een hangar in de haven van Sidney! Vlug, voor het te laat is!



JOMMEKE WORDT UIT ZIJN TRANCE GEHAALD EN ZE VLIEGEN BLIKSEMSNEL NAAR DE BEWUSTE HANGAR.

Ik ga eens piepen of de schatdieven binnen zijn. Dan maken ze kennis met mijn scherpe bek.



EVEN LATER

Geen kat te zien! Ik heb wel een sleutel gevonden!



168
Vlug de speelgoedkangoeroes zoeken!



Bingo! Hier zijn de parels!

Overladen in de bol!

Wacht! Ik heb een idee!



169
Deze zakken zijn gevuld met springballetjes. We vervangen de parels door deze balletjes!



De dieven wilden de schat verschepen naar Frankrijk!

Haha! Ze zullen verschieten als ze hun beestjes opensnijden!

De parels in de bol uitschudden en dan de kangoeroes opvullen!



170
MET VEREENDE KRACHTEN IS DE KLUS VLUG GEKLAARD.

De bol komt bijna niet van de grond met al die parels!



Komaan bolletje, gras geven... ik bedoel, gas!



Humpf... ja... ja! Ja!! Hop!!! De oesterparelschat is gered!



171
VEERTIEN DAGEN GAAN VOORBU JOHN HEEFT ZIJN SCHAT OPGEHAALD. HJ STAAT OP HET PUNT EEN DURE VILLA TE KOPEN. TRIOMFANTELJK OPENT HJ DE EERSTE SPEELGOED-KANGOEROE.

Wat is dit?! Ik droom! Mijn parels zijn veranderd in springballetjes!?!



Geen enkele parel meer te vinden! Nu zit ik flink in de puree! Ik kan niet eens deze droomvilla kopen! GRRRRR! GRRRRR!!



UITEINDELIJK ZIJN ALLE CLANHOOFDEN SAMEN-GEKOMEN OP OELOEROE.

Welkom, welkom allerbeste vrienden!

Wumbuluru!

Wela-wela!

Kundunde!

Kirimbiru!

Karakulba!

Owilitti!



Hierbij overhandig ik u plechtig de boemerang van Kirimbir die mij naar de oesterparelschat leidde!



Veel geluk voor de toekomst van jullie mooie volk!

O Kirimbir!!! Kadakadeka!!!



JOMMEKE EN ZIJN VRIENDEN NEMEN AFSCHIED VAN BAO-BAB DE WITTE EN DE CLANHOOFDEN. ZE BESLUITEN OM NOG EEN WEEK ROND TE REIZEN IN AUSTRALIË EN VOORAL OM NOG EENS GOED NAAR JOHN TE ZOEKEN. JOHN IS ONDER TUSSEN BEROOID TERUGGEKEERD NAAR AUSTRALIË.

ENKELE DAGEN LATER

Laat ons nog eens goed alle gaten en spleten op Oeloeroe doorzoeken!



Ik speur de rotsblok af vanuit de lucht!



EN DAN PLOTSELING...

JOHN?!



Ik ben blut. Ik heb geen rotte appel meer! Dit is die vervloekte geest van Kirimbir die mij straft! Arme ik!



En mijn domme handlangers hebben hun parels verspeeld bij een gokspel!



Ik ben veroordeeld tot de bedelstaf! Waar vind ik nog werk op mijn leeftijd? Snik!



Potvolnootjes!
John zat achter
de pareldiefstal!



Wacht maar tot ik het
mijn vrienden vertel!



Misschien hebben we
wat parels laten liggen!



Niks! Noppes! Helemaal
leeggehaald!



Juist! En dat door jou en je bende!
Maar geef toe, mijn idee om de parels
te vervangen door springballetjes was
geniaal, nietwaar! Hihhi!



Jullie?! Hoe
zijn jullie
ontsnapt?

Ten aanval!
Komaan!



KLOP*
PIF PAF*
AUW*
POK HELA!
HUMPF*
PIF TOK*

Ziezo! Als straf sluiten we je op in de
gevangenisboom! Je mag weer vrij als
de voedselvoorraad op is! Verstaan?!



Eind slecht,
al slecht!

Haha, grappige vergissing
professor! Eind goed,
al goed... voor ons!



HOERA!

EN ZO HEEFT WUMBULURU ERVOOR GEZORGD
DAT DE OESTERPERELSCHEAT WEER IN HANDEN VAN
DE ABORIGINAALS IS GERAAKT. DANKZIJ JOMMEKE!



?



JOMMEKE

VERZAMEL ZE ALLEMAAL!

1. De jacht op een voetbal
2. De zingende aap
3. De koningin van Onderland
4. Purperen pilen
5. De muzikale Beia
6. Het Hemelhuis
7. De zwarte Bomma
8. De oleevaar van Begonia
9. De schildpadderschat
10. De straatvogel
11. De Zonnemummie
12. Paradijsland
13. Het Jampuddingspook
14. Op heksenjacht
15. Het staarbedorp
16. De gouden jaguar
17. Diep in de put
18. Met Fifi op reis
19. Wie zoekt die vindt
20. Apen in huis
21. Het verkeerde land
22. Het wonderdrankje
23. Dofte fratsen
24. De verloren zoon
25. De zeventuurflozen
26. Kinderen boos
27. Geheim opdracht
28. De Samsons
29. De vliegende ton
30. Jommeke in de Far West
31. Knappe Mataboe
32. In Pimpeltjestand
33. Jacht op Gobelijn
34. Jommeke in de kniel
35. Gekke grappen
36. Neuzen bij de vleet
37. De schat van de zee rover
38. Kaas met gaatjes
39. Lieve Choco
40. Anakwaboe
41. Twee halve lappen
42. De witte bolhoed
43. Filiberke gaat trouwen
44. De Jommekesclub
45. De zeeprins
46. De tocht naar Anepije
47. Diamanten in de zoo
48. De zilveren graf
49. De groene maskers
50. De plastieke walvis
51. De fietmachine
52. De zingende corbellen
53. Het kristallen eendje
54. Broeder Anatolius
55. Tita Telajora
56. De vruchtenmakers
57. Het geheim van Macou Anopa
58. De strijd om de Inca-schat
59. De Kuko-eieren
60. Alarm in de Rode Baai
61. De hoed van Napoleon
62. Lufekkerland
63. Madam Pepemunt
64. De kristallen grot
65. De grasmobiel
66. De vrolijke bende
67. De slaapkop
68. De Gele Spin
69. Straffa Toebaka
70. De verborgen tempel
71. De sprekende ezel
72. Choco ontvoerd
73. De gekke wakker
74. De Kikiwikies
75. Prinses Poff
76. Het rode oog
77. Pouterweelde
78. Juffrouw Perlefinneke
79. Het piezante kleeksa
80. De Njam-njambloem
81. De lichtzweemers
82. Opstand in Kokawoka
83. De stenen aapjes
84. De Plank van Jan Haring
85. De Granda Papiljan
86. De lustige slurvers
87. De stad in de vulkaan
88. Jommeke in Sobbejaanland
89. Het piepend bed
90. De kleine professor
91. Prins Filiberke
92. Het aarde-paradijs
93. De Haakmuts
94. De supervrouw
95. Melania
96. Paniek rond Odilon
97. De valse kameel
98. De kaart van Wawa Wang
99. De grote knoeiboel
100. Het jubilee
101. Het monster in de ruïne
102. De vampier van Orakenburg
103. De bron van El Ruzar
104. De vlucht van Beta
105. De knoek van Amor
106. Zoete Moaberd
107. De Pestkopjes
108. De siddersplanten
109. Gultersbreken
110. De viool van Varazdina
111. De olijke oliemannen
112. Het ei van de smartlapvogel
113. In de greep van Mac Rum
114. Het Kriebelruid
115. De lappenpop van Anatool
116. De gelukzoekers
117. De stenen handdruk
118. De bedrogen miljonaar
119. Het apencircus
120. De vlag van Lord Chester
121. De rare doedelzak
122. Het Boheems schommelpaard
123. De schat van Angkor
124. Het geheimzinnig eiland
125. Drie in een slag
126. Het bal van Mathilde
127. De watervallen van Svanjabak
128. De grote zeirace
129. De whiskyruiker
130. Het geheim van Ambriok
131. De klippen van Gobelijn
132. De spookkrater
133. Het gekkenjas
134. De prinses van Snoby
135. De kruik van Atrakkan
136. Het monster uit de diepte
137. Apen te koop
138. De rib van Kalafar
139. De blauwe grot
140. De Chinese kaart
141. De bruid van El Toro
142. De documenten van Longneus
143. Va Kwak en moe Boemel
144. De pijp van Geurig Gras
145. Het levenselid
146. Komkommer in 't Zuur
147. Het Yacochacabeeldje
148. De vliegende brigade
149. De grote puzzel
150. De gestoorde zeenils
151. Het meemonster
152. S.O.S. Benistal
153. Het hoofd van Samos
154. De helesokers
155. De kleine vandaal
156. De superster
157. De koningin van Kacher el Nacher
158. Het probleem van Jeff Klaxon
159. De kokoskoe
160. De verdroogde bron
161. Drie toverstokjes
162. De zwarte parel
163. Het Midasysterie
164. Het verdwenen kasteel
165. Spaghetti met kaas
166. De mandoline van Caroline
167. De appelveters
168. Het heksenbal
169. De slangengodin
170. Het Choco-complot
171. De goudvis van Filiberke
172. Fifi in de knoel
173. Het geheim van de Hoefslag
174. Het zevende zwaard
175. De verpwaalde vuurtoren
176. De sneeuwige dino's
177. Kwistig kwissen
178. Het bedreigde paradijs
179. Paniek op de Akropolis
180. Filicasso
181. De valse papegaai
182. Het zingende moeras
183. Berta Gobelijn
184. De kroon van Kazimir
185. De modiekeringin
186. De pruik van Anatool
187. De zwarte cactus
188. De vurige inktvis
189. De koppige cobra
190. Alarm in het beghinof
191. De magische spiegel
192. De drieland van Neptunus
193. De zilveren traan
194. Dinopolis
195. Gerommel in de Far-West
196. De Effenbron
197. Het schuimspook
198. De Kraalenburcht
199. De vergeten mijn
200. Stetanis Stekkabeen
201. De Kaverita's
202. De panda van Wanda
203. De lachende mango's
204. De verdwenen lunkerbouter
205. De kopermicroben
206. De ring van Mac Rum
207. De geniale makeloten
208. Het raadsel van Kiekabileke
209. Blinkende knopen
210. Het pompoenenkasteel
211. De geest van Anakwaboe
212. De Imonadelelies
213. Zeven sterren
214. Holaman
215. De kimono van Yamamatsu
216. De laatste Viking
217. Zoektocht naar Sorab
218. Het blauwe prietje
219. Operatie bosaal
220. De frietbaron
221. Wowofski
222. Strijd om de bizon
223. De komkommerprinses
224. De rare Kwibusaan
225. De erfenis van Sorgesloos
226. Het luchtkaasteel
227. Het brein van Gobelijn
228. De goudkoorts van Anatool
229. Het slimme varken
230. Pekkie in Hollywood
231. Het zeemeerdinges
232. Duel in Venetië
233. Paljaskof
234. De pechvogel
235. Mama Mataboe
236. De dobbelmannetjes
237. Het roze olifantje
238. Kamporen is piezant
239. Graaf Dondersteen
240. De beer op sokken
241. Nobelprijs voor Gobelijn
242. De puddingkoningin
243. Het zwarte prikgevaar
244. Groene haring
245. Het vreemde avontuur
246. Filiberke en Bilferke
247. Krokodillentrinen
248. Fifi kampioen
249. Het oké-parfum
250. Savooien op de Galapagos
251. Schaffersjagers in Bokrijk
252. Het spookdorp
253. Choco verleid
254. Paradijsland in gevaar
255. De danstrijd
256. De blauwe wenzaleen
257. Tobias Snuffel
258. De kwakzalver
259. Storm aan zee
260. Oost west, thuis best
261. De recordjagers
262. De brufharp
263. De keizer van Tukut
264. De wens Amma-Mouli
265. Papegaaienbruijft
266. Panmerkeken van Pierehaar
267. Olmek en Toftak
268. Prins Carnaval
269. De lawzal-eter
270. De gestrande pennekak
271. De koning van Bananopia
272. De boemerang van Krimbir



Jommeke-de-luxe:

onverslijtbare klassiekers in een exclusief jasje, met ex-libris



Jommeke pockets:

drie avonturen in een handig zakformaat



Jommeke kookboek:

kookplezier voor jong en oud

JEF MYS

JOMMEKE

Wat als... drie toptekenaars van vandaag in de pen klimmen om hun versie van Jommeke aan het papier toe te vertrouwen? Illustrator Carl Cneut, striptekenaar Merho (*De Kiekeboes*) en animator Marc Borgions (*De Heerlijke Hoorspelen*) kaapten de cover van Jommekes nieuwste album en gaven hun interpretatie op de omslag. Het resultaat? Bovenop het origineel kun u genieten van drie alternatieve covers voor een onversneden avontuur.

VERZAMEL
ZE ALLEMAAL



Carl
Cneut

Mark
Borgions

originele cover

Jommekes
krant

Jommeke elke dag in Het Nieuwsblad & De Persenaar
en elke woensdag in de Jommekeskrant



www.jommeke.be

