

WILLY VANDERSTEEN

SUSKE EN WISKE

DE NAAMLOZE 9



...en vandaag is het de warmste zomerdag ooit gemeten...

Tiens, was het dat gisteren ook al niet?

En de dag daarvoor.



Ssst! Ik probeer te luisteren.

...de extreme hittegolf wordt volgens wetenschappers toegeschreven aan de opwarming van het klimaat.

Nee toch?! Ik dacht aan het zingen van liefdesliedjes.

Tijdens de veiligheidsraad zei de minister dat blub blub blub...

Da's het verstandigste wat die al in tijden gezegd heeft.

Blub blub blub...



Oei, de radio weet van de hitte.

Blub blub blub...

Pfft... Ik verveel me... maar het is te warm om me te amuseren... Suske, kan jij dat niet doen in mijn plaats?

Hallo!



Welkom, jongens! Ik ging net beginnen aan de barbecue.

Aha! Deze dag kan niet meer bief-stuk! Hahaha!

Ik heb ook heerlijke vegetarische gerechten! Beter voor het milieu.

Dan begin ik alvast met een pintje. Dat is ook vegetarisch.



Jouw kippenbillen zijn de beste, Sidonieke!

Och, vleier!

DING DONG!

De bel? Wie is dat?

Dat zal mijn speciale gast zijn...

Professor!

Het spijt me dat ik zo laat ben, Sidonia. Ik was vandaag op die veiligheidsraad. Een uitputtende meeting...

De extreme hitte is nefast voor onze aarde. Als dit zo blijft doorgaan, houdt de mens het niet lang meer vol.

Daar gaat gezelligheid.

Het is geen goed nieuws, nee. Bovendien een vreemde zaak. Volgens de meteorologische dienst wordt de hitte niet alleen veroorzaakt door het klimaat.

De hittebron bevindt zich ergens in de ruimte tussen de zon en de aarde. Waarschijnlijk een grote zonnevlam.

Ik moet dit meteen onderzoeken en kan dus helaas niet blijven. Maar ik wou het je toch even persoonlijk komen zeggen.

Alle begrip, prof. Zullen we je even naar huis brengen?

Niet nodig, vrienden. Maak het verder maar gezellig.

De mens houdt het niet lang meer vol? Mijn hoofd staat er niet meer naar, jongens... Ik ga slapen.

Doe maar. Rommeke opruimen.

KRAK!
BONK!
RINKEKELDEKINKEL!









Pffft...



Oh nee! Professor!



Laat mij maar!
Ik neem even zijn pols.



Heu... u neemt hem bij de neus.



Hopelijk niet letterlijk.



Mijn excuus. Ik ben nogal verstrooid
als ik niet in de war ben.



Hij is in een lichte coma. Mijn excuus,
maar de patiënt moet rusten. U kan beter gaan!



O, mijn excuus, ik heb me van deur vergist.



Ik zal geregeld een sms sturen over zijn gezondheid.



Waarom kiest de prof die halve
Wargare als verzorger? Veel kans
dat Barabas het niet overleeft!

Knoelers! Eerst vind je de code niet...!

En daarna knal je Barabas neer!
Nu kan hij ons de code niet geven!

Dat was een
ongelukje, boss!

PSSSSSP!

Ik zal het nooit
meer doen!

Dat is je geraden! Besef je wel dat de
politie ons zo op het spoor kan komen?!
Gelukkig heb ik mijn contacten!

En wat nu,
boss?

Hou het labo in de gaten!
Ik ben er zeker van dat iemand
de code zal ophalen!

DE AVOND...

Nee, het onderzoek zit vast, Wiske.
De commissaris vond geen enkel spoor.
Ze verdenken een inbrekersbende uit de buurt.

Oh nee! Zij zijn het...!

Vreemd. Het huis werd half
afgebroken, maar er is niks gestolen.
Wat zochten die inbrekers dan?

Kijk, de teletijdmachine staat aan.
Waren de inbrekers daarmee bezig?

Dom van me om ze
niet uit te zetten!

Dit maakt ons niks wijzer.
We kunnen beter naar huis gaan.



Eindelijk! Ik heb geen tijd te verliezen! Snel naar de computer!



Oh nee!



Ik moet zo snel mogelijk een computer vinden om die code door te sturen!



Zij weer?!

Goedenavond. We zagen beweging en wipten even binnen! We storen toch niet?



Hij heeft een enveloppe!



Dat is vast de code die wij zoeken! Erachteraan!



Als ik dit en dat mix met dit hier...



Pas op! Dat is een bijtend zuur!



En dan? Mijn schoenen zijn daar tegen bestand!



KRAK!

Kom uit die kelder! Hij ontsnapt!



Vooruit! Vlugger! Met onze auto halen we hem zo in!



Tegen die zware wagen maak ik geen schijn van kans!



Ik moet iets doen! De code is in gevaar!



Vooruit, Vana 3!
Hij gaat het hoekje om!



Dat gaat hij zeker! Hahaha!

Laat maar!
Alleen de code,
begrepen?!



Zij...? Ik heb geen andere keuze!



Suske en Wiske! Stap in!



O, natuurlijk! Het wordt
kinderen altijd erg
aangeraden in te stappen
bij gemaskerde kerels!





Vertrouw me!
Ik bedoel het goed!



Mik op zijn banden!
Dan kan hij niet vertrekken!

PANG!
PANG!



We worden beschoten! Stap in!

PANG! PANG!
PANG!

VROEMM!



Zitten volgens jou de banden van
een auto een meter boven het dak?

Ja zeg, schiet
dan zelf!



Laat maar!
Gewoon inhalen en klemrijden!



Wie bent u?
Hoe kent
u ons?

Mijn excuus! Kan ik niet
zeggen. Als mijn identiteit
uitelekt, ben ik in groot
gevaar! Luister goed...



De oorzaak van de versnelde
klimaatopwarming is geen zonnevlam!
Iemand stuurt hittestralen
op de aarde af met de bedoeling
haar te vernietigen!



Wie doet nu zoiets?

Geen idee! Maar die boeven daar
hebben er iets mee te maken!



Onder de
passagierszetel
zit een enveloppe!

Met een
domeinadres
en een code!
Hebbes!



Haha! Ik heb hem... Huh?!

Doorrijden! Die weg gaat door een oude tunnel onder de spoorweg! Ik weet een binnenweg! We rijden hem klem via de andere kant!

Surf thuis naar die website en geef de code in! Zo maak je contact met de naamloze negen!

Wie zijn dat?

Mijn excuus! Kan ik niet zeggen, maar zij zullen de aarde redden!

VROEMM!



41

Ze volgen ons niet langer!

Dat vreesde ik al! Doe wat ik zeg! Bescherm de naamlozen!

Waar blijven ze? Waarom duurt het zo lang?

Geduld! Ik hoor een auto komen!



42

Ja, dat zijn ze!

Haha! Hebbes! De code is van ons!

HAIT!

Ze minderen geen vaart?!

Pas op!



43



Dat overleeft niemand! Waarom stopten ze niet?!

Omdat er niemand in zit!



44

Ze klemden een paraplu op het gaspedaal zodat de auto uit zichzelf kon rijden.



Da's het voordeel van een elektrische step in de koffer!



Dat is 'm!
Schiet hem neer!

Gaat niet!
Mijn kogels zijn op!



Erachteraan dan!

In deze
hitte... Pfft...



Niet te snel! Ze moeten kunnen volgen!
Hoe verder van de code, hoe beter!



LATER...

Knoeiërs! Dat was een list!
Hij lokte jullie weg zodat die kinderen
met de code konden ontsnappen!



Maar het is nog niet
verloren! Luister...



... hij zette ons uit de auto
en stuurde ons naar huis.



En geen idee
wie het was?

Nee, hij droeg een masker.



Waarom gaf hij die
opdracht aan jullie?

Niet alleen aan ons.
We moeten die
naamlozen samen
beschermen.



Dus met superkracht
Rommeke.

En mijn superieure
intelligentie!



Dus kerel kent ons?



Ja. Maar ik zou niet weten hoe!



Zo! De naamloze negen zijn verwittigd!

PING!



Nooit gehoord van naamlozen.

Ik was vroeger wel fan van de Zangeres zonder naam.

PING!



Ze reageren! Een bericht! Cras. Viginti triginta. Castra nasum lenis.



Lijkt Latijn.

Misschien weer een code, ik vertaal het!



Morgen. Twintig dertig... Dat is half negen 's avonds. Maar wat is 'Kamp van de gladneus'...?



Misschien soort gladjanus?

Hopeloos! We zitten vast!



Toch niet! Je moet een hulplijn invoeren! Bel dit nummer!



Met de alwetende Lambik!

Heu... Wat is een gladneus?



Een vleermuisensoort! En ik ken een kamp waar er een hele kolonie van zit! Het fort van Kortebroek! Een verlaten kazerne!

Hoe weet jij dat?

Ik verzamel al sinds mijn jonge jaren spullen uit de Eerste Wereldoorlog, weet je nog? Ik ben er vaak op zoek gegaan naar kogels en zo.

We weten genoeg! Ik verwittig de baas!

Het Vleermuisfort? Natuurlijk! Had ik kunnen weten. Doe nu precies wat ik zeg...

Is al laat. Ga slapen... Wat is gesnik?

SNIK!
SNIK!

Tante! Wat scheelt er?

De televisie... Vreselijk!

Ja, we kennen allemaal de bedroevende kwaliteit van bepaalde televisieprogramma's, maar om daar nu zó om te moeten wenen...

Dat is het niet! Kijk naar het nieuws! Het klimaat draait dol!

Overstromingen... bosbranden... orkanen... Het is vreselijk!

Hé, een berichtje van Wargaren over de prof.

O, en wat zegt hij over die lieve Barabas?

Nog steeds in coma. Geen beterschap.

BOEHOEHOE!

Zo kunnen we haar toch niet achterlaten?

53

54

55

56



Nee... Help de naamlozen
maar. Ik trek mijn plan wel...



DE VOLGENDE AVOND...

Een bericht van de onbekende.
Hij vraagt of we de locatie
en het tijdstip kennen.

Stuur maar
door dan.



Dat hij zich maar haast.
Wij zijn er al. Ik parkeer
de auto. Van hieruit is het
nog een eindje wandelen.



Die onbekende intrigeert mij. Hij kent ons én
de naamloze negen heel goed. Hij is zelfs op
de hoogte van hun plannen.



Bovendien zegt hij de hele
tijd 'mijn excuus'. En weet je
wie dat ook doet?

Wargaren!
Da's waar. Maar die
verzorgt Barabas!



Misschien niet de hele tijd.

Zou kunnen, maar ik begrijp hoe
dan ook zijn maskerade niet.



LATER...

Het Vleermuisfort!
Nog niks veranderd. O, nostalgie!

Ga buurt uitkammen.

Doe dat! Het is een enge plek.



Je verwacht dat er elk moment iemand...



...achter je staa **AAAAH!!**

Mijn excuus!
Ik ben wat te laat!



Hou jullie klaar! De naamlozen kunnen elk moment arriveren!
Is de buurt veilig?



Geheimzinnige kartonkop liep op jaagpad naast gracht. Wilde naam niet zeggen!
Vastgegrabbeld en meegebracht.



Maar dat is een van de naamloze negen!

Oeps!



Och... Een begrijpelijke vergissing...
Zolang mijn identiteit maar geheim blijft!



Jullie vangen de negen hier op.
Ik check of het labo in het fort veilig is!



Met die boeven weet je maar nooit!



Hoe komt die Wargaren nu plots hier?
Hoe weet hij van de afspraak?

Wat is dat?



Daar heb je de naamlozen!

Nummer acht! Da's lang geleden!
Nog altijd even jong!

O, vleier!

Wel warm,
hé?!

Ja, ik krijg er
een punthoofd van.

Gisteren nogal laat gefeest...
Ik heb een houten kop.

Zou je
niet zeggen.

De poort is opgehaald! En het licht brandt?

Oh nee! Het zal toch niet zijn dat...

De machine! Ze is weg!!

Die boeven hebben haar gestolen!
Ze kennen onze geheime locatie!

De naamloze negen moeten zo snel
mogelijk in veiligheid gebracht worden!

AJ!!

BWAF!!

Wat een klap... Ik... pff...





Dat is Lambik!



Geen probleem. Instappen!

Huh?! Goed dan.



Een slimme zet!



Wiske! Je bent ongedeerd!

Waar zijn de naamloze negen?



Ontvoerd!

Roest! Had kunnen weten. Was valstrik!



Wat? Maar dat is een ramp! We vinden ze nooit meer terug!



Toch wel! Lambik weet dat ik een gps-tracker op mijn mobiel heb.

Ja, ik ook.



Juist! Zo kan jij altijd weten waar ik uithang.

Dat is uit bezorgdheid.



Jaja, je mobiel graag?

't Is al goed! Hier!



Lambik heeft mijn mobiel bij zich! Als ik mijn nummer in de tracker invoer...

Bingo!



Is bij Noorderdokken. Meteen achteraan en naamlozen bevrijden.



Vooruit! Die kant uit.



Dag nummer negen, je ziet er zo anders uit...

Heu...
Ja, ik ben op dieet geweest!



En tien kilo bijgekomen?

WAT?!



Zwijgen en doorlopen!



Welkom, mijne dames en heren!

?!
?



Ik verlaat mijn gastank om u persoonlijk te begroeten!

PSSSSSSSH!



KRIMSON?!

Het is dat ik mezelf niet mag verraden,
want anders zou ik hem...



Krimson is de naam! En u bent...?



Och ja... Hoe dom van me!
Dat mag u niet zeggen!



Hou op met die onzin!
Vertel ons liever waarom
u ons gevangenneemt?!

Ja, dit is een
schande!



Rustig! Dat zal ik u vertellen.
Ik heb uw medewerking nodig.



Onder dwang?! Nooit!

Zo is dat!



Weet u, in die gastank word
ik beademd met een sterk
zenuwgas dat mijn driftbuien in
toom houdt. Zo blijf ik bijna
de hele tijd heerlijk kalm.



Helaas kan ik mijn gastank niet meenemen naar onze
nieuwe bestemming, dus ben ik weer op pillen aangewezen!
Dan is het in jullie voordeel dat jullie mij niet kwaad maken.



Want dan word ik een niets-
ontziende maniak die eenieder
die mij niet gehoorzaamt
een kopje kleiner maakt!



Pilletje voor mijnheer?

HAAARGHH!



Zie je? Het is in jullie eigen belang om mee
te werken. En als eerste opdracht mogen
die kartonnen koppen nu bij het oud papier.



Nooit! Als we onze identiteit
prijsgeven, zijn we verloren!

Verdoemd!

Ik mag er niet
aan denken!



Waarom? Wat gebeurt er dan?
Laat me dat eens testen!



Niet doen! Ik... Heu...
Mijn haar ligt niet goed!

Kom, kom!
Niet zo verlegen!



Alarm, boss! Er nadert een auto!
Die twee kinderen en die geblokte
baardmans.



Suske en Wiske
en Jerom!

Oef! Net op tijd!
Gered!



AAAARGHH!



Geen moment te verliezen! We vertrekken
meteen! Laat de negen instappen!



Hou Jerom en Suske en Wiske tegen, maar laat ze in leven!
Ze moeten getuige zijn van mijn triomf als de aarde samen
met hen ten onder gaat! Duik daarna onder!



En u haalt ons later op met
ons deel van het fortuin?

Uiteraard!



Geen cent krijgen die knoeiers!



Maak dat jullie weggomen!
Ik vang ze wel alleen op!



Daar moet het zijn!

Vlug parkeren. Wacht hier!
Rommeke iedereen bevrijden!



Ik mik boven hun hoofden.
Dat jaagt ze wel genoeg schrik aan!



Ontvangstcomité schiet met scherp.
Kogels opvangen.



Dat is straf!



Beetje kneden.



Nieuwe sport. Kogelbowling. Kruising
tussen kogelstoten en bowling.



Die kerel valt niet te stoppen!
Ik hou het voor bekeken!



Zijn we vanaf... Wat is dat?
Klinkt als straalmotor!



Willen ervandoor! Zal niet pakken!



FWIIIIIEEEEEEEE!



Motoren volle kracht! NU!





Hier blijven!
Dat groene gas kan giftig zijn!



Hihi... Hihihii!!



HAHAHAHA!!



Wat scheelt er met hem?!
Hij lijkt wel gek geworden!

Tralalalala! Hihi! Hoehoe!



Ik denk eerder dat dit de oorzaak is!
Een overdosis zenuwgas!



Een geneesmiddel om depressies
te bestrijden. Het is niet schadelijk.
Als het gas uitgewerkt is, wordt
hij vanzelf normaal.



Hi... Hihi...
Hihihii...
Hahaha...

Daar kunnen we niet
op wachten! De aarde
is in gevaar!



Jerom wordt in zeven haasten
naar Sidonia gebracht...



Arme Jerom...

Hahaha! Hihihii!!

SNIK!
SNIK...

Kom mee! Die boeven zijn met
de naamloze negen de ruimte in
getrokken! We moeten hen achterna!



STOOOOP!



Jij stort ons in een avontuur dat
onze vrienden in gevaar brengt!
Mogen we dan op zijn minst weten
wat hier aan de hand is?!



Je hebt gelijk. Mijn excuus. Stap in.
Ik vertel jullie alles onderweg.



De naamloze negen zijn een club
van wetenschappers die al sinds
de oudheid bestaat. Zij kozen door
de eeuwen heen hun leden uit de
geleerdste mensen op aarde.



Zo was waarschijnlijk Pythagoras ooit lid van de naamloze negen, net als Hippocrates, Aristoteles...



...en Archimedes!

←EUREKA!



Later werden andere briljante geleerden lid van de naamlozen, zoals Newton...



...en Einstein.



Ze zagen het als hun taak de mensheid te beschermen tegen dreigende gevaren.



Dat leidde soms tot grote uitvindingen die helaas vaak misbruikt werden voor oorlogsdoeleinden.



Vandaar dat de naamlozen hun uitvindingen in het heden strikt geheimhouden.



Omdat we door de opwarming van de aarde afstevnen op een ramp...



...bouwden de naamlozen een machine waarmee ze een nieuwe planeet konden maken, een nieuwe aarde... Maar dan zonder de vervuiling!



Die kopie zou de nieuwe thuis van de mens worden.



Maar onlangs ontdekten de naamlozen dat hun supercomputer gehackt was door onbekenden.



Ze vernietigden alle computerbestanden zodat niets nog naar hen kon leiden en hun anonimiteit bewaard bleef... en dat is van levensbelang!



Indien de identiteit van een naamloze onthuld wordt, is deze volgens zijn eed verplicht een brainresetter te slikken! Een pil die het brein terugbrengt tot dat van 'n eenjarige.



Die pil dragen ze altijd bij zich. Zo voorkomen ze dat hun geheime uitvindingen in foute handen komen. Het zou niet de eerste naamloze zijn die onder dwang verplicht wordt te praten!



De naamlozen kunnen voortaan enkel bereikt worden via één geheim digitaal adres.

...en een code op papier?



Juist. We zochten er een superveilige verstoppaats voor, en dus flitsten we de enveloppe naar de holle ruimte in de voet van de kolos van Rhodos.



Dat gigantische standbeeld? Is dat niet al lang verdwenen?

Precies! En dus kon niemand de code in het heden vinden!



Toen die onbekende hittebron opdook, wist ik dat het tijd was voor de naamlozen om de machine op te starten en flitste ik de code terug. De rest weet je...



Maar dan heeft professor Barabas jullie geholpen?

Nee. Maar ik ken hem vrij goed en ben vertrouwd met zijn werk.



Tijdens een bezoek maakte ik ongemerkt gebruik van zijn teletijdmachine.



En hoe ken jij al die geheimen van de naamlozen eigenlijk?

Mijn excuus! Dat kan en mag ik niet zeggen!

Natuurlijk niet, mijnheer... Wargaren!

Hou op! Je brengt mensen in gevaar door mij te ontmaskeren!

't Is al goed mijnheer de onbekende die ik niet ken.

Geloof me! Ik heb het beste met jullie voor! En ik zal er alles aan doen om Lambik te redden.

Waar zijn we hier?

Dit is een opslagplaats voor graan. Maar dat is slechts een dekmantel...

Mag ik jullie voorstellen aan een nieuw ontwerp van de naamloze negen... De spacedrop!

Het toestel maakt gebruik van 'spacedrops'.

Een volkomen nieuwe supergeconcentreerde brandstof met laserontbranding.

Beter te controleren dan klassieke raketbrandstof en dus veel veiliger.

KLAK!



ONDERTUSSEN...

Welkom in mijn ruimtestation,
naamlozen! Mooi, nietwaar?
Heeft me een flinke duit gekost.



121-122



Ik spoorde jullie werkplaats op en liet de machine naar mijn spacelab brengen. Het plan is om hiermee een nieuwe aarde te maken...



...waarover ik dan zal heersen!

Maar dat is... ongehoord!



O nee! Het échte ongehoorde is dat ieder die op mijn nieuwe wereld wil wonen...

...daar zwaar voor zal moeten betalen! Hahahaha! Wereldmacht én onmetelijke rijkdom! Ideaal!



Helaas blijkt de machine beveiligd te zijn met een paswoord. Jullie moeten elk apart een woord zeggen en zo samen één zin vormen...



Dus als jullie willen? Dan is mijn nieuwe wereld binnen een paar uur klaar.



Geen denken aan!

Schandalig!

Nooit! Uw plannen zijn immoreel!



Immoreel, schandalig... 't Is altijd hetzelfde liedje als ik eens een goed idee heb. Kritiek... kritiek...



Maar ik begrijp het, hoor. Gebrek aan motivatie. Geen probleem. Dat is zo gefikst!



Op het dak van het ruimtestation staat een hittestraler!



Dat is waarom de klimaatproblemen op aarde elkaar zo snel opvolgen tegenwoordig!

Maar dat is monsterlijk! Zet dat ding ogenblikkelijk uit!



Uitzetten? Oké dan! Wacht, dat is het rechtse knopje, geloof ik.



Oeps! Het foute knopje!
Ik heb hem op maximum gezet!

De aarde heeft nu nog maar een paar dagen voor ze een
onbewoonbare bol blubber wordt! De mensheid zal ophouden te bestaan...

KRAAAASCH!

...tenzij jullie een nieuwe
aarde maken! Hahaha!

Wat belet me om je een
pak rammel te verkopen?!

Het ingebouwde pistool in mijn
wandilstok? Geloof me, het werkt!

Kalmte, collega's! We hebben
sowieso geen keuze...

Inderdaad! Het is beter tenminste
een deel van de mensheid te redden!

Zo is dat! Het
paswoord graag!

Dat ken ik helemaal niet.
Tijd om kleur te bekennen dus.
Maar niet zonder Krimson
eerst wat te jennen.

De...

...wereld...

...gevaar...

...een...

... MILJAAR!

...oude...

...in...

...vraagt...

...groot...





Je kan best die hittestraal uitschakelen.
Als ik er niet in slaag het wachtwoord te
omzeilen, zijn de aarde en alle mensen
onherroepelijk verloren.

O, maar jij móét slagen!
Want die hittestraler...

...kan nooit meer uitgeschakeld worden!



Hahahaha!!!

Extra nieuwsbericht! De zonnevlam die de
temperatuur op aarde de hoogte injaagt,
is in het afgelopen kwartier sterk in kracht
toegenomen!



Het poolijs smelt nu zo snel dat grote overstromingen
slechts een kwestie van dagen zullen zijn!

Wat?!

Hihihi...



Waar brengt u ons heen?



Diegene die de hittestraal afvuurt op de aarde
is vast dezelfde als degene die de naamlozen
en hun machine in zijn bezit heeft.

Ik heb de coördinaten van
dat hittekanon ingevoerd!
De camera zou het al in
beeld moeten hebben.

Ik zie
niks...

De sensoren nemen in
ieder geval iets waar!
Het is er wel degelijk!
Waarschijnlijk is de
machine onzichtbaar
gemaakt met een
lichtabsorberend veld.



Zodat ze vanop aarde niet opgemerkt werd...

...en iedereen dacht dat het om een zonnevlam ging. Klopt!



Hé, we ontvangen een beeldsignaal!

Inderdaad! Vreemd... Het is gericht op de aarde.



Zijn uw schoenen afgetrapt?



Dan koopt u nieuwe!



Uw auto helemaal versleten?



U vervangt hem!



Uw butler is oud?



U neemt een nieuwe!



Dus als de planeet waar u op woont helemaal heeft afgedaan...



...en wees gerust, dat hééft ze...



Dan leeft u gewoon verder op een nieuwe! Welkom op Krimsunius!



U heeft al een plekje vanaf een half miljoen euro!



KRIMSUNIUS!
planeet B
bestaat wel!

WWW.KRIMSUNIUS.COM

Dit is dus allemaal het
werk van Krimson?!

Hij wil de nieuwe planeet
verkopen?! Waanzin!

Hoe zit het met dat
paswoord?! De eerste tickets
worden al verkocht!

Ja, zeg!
Het zijn negen
codes! Ik doe
mijn best!

Doe dan nog beter je best!

Hij moest eens weten... als ik de
kans zie, schakel ik die driftkikker uit
en bevrijd de anderen.

We zijn vlak bij de coördinaten!
Ik probeer de onzichtbaarheid
van de hittebron te omzeilen!

Wow! Indrukwekkend!

Jawel! Daarom is het onze beurt
om onzichtbaar te worden!

Maar zullen de boeven
ons niet opmerken?

ZWOEMM ...

Opgelet! Die onzichtbaarheid kost
veel energie! Ze verdwijnt een paar
minuten na het aanmeren! We moeten
snel handelen, voor ze ons ontdekken.

KLONG!

Wat was dat?!
Iets heeft het
station geraakt!

Niets te zien op de camera's,
mijnheer. Waarschijnlijk een meteor.

Denk je?

Wij zoeken de naamlozen met Lambik en schakelen de hittestraal uit! U blijft hier en houdt de spacedrop vertrekkensklaar!



Niemand te zien...



GO!



Maar waar zitten ze?



Ik heb ze laten opsluiten in de cel aan de overkant.

Oké! Bedankt!



KRIMSON?!



Suske en Wiske?! Ik had het kunnen weten! Hoe zijn jullie hier geraakt?



Dat is niet van belang! Hou op met de aarde te vernietigen!



Te laat! Die hittestraller kan niet meer uitgeschakeld worden! Stop die twee in de sluis!



Waarom? Wat ben je van plan?

Begrijp je het niet? Dat airlock leidt naar buiten...



Zeer juist, Suske! Zo dadelijk open ik de andere sluisdeur en worden jullie de ruimte ingezogen! Daar is het eerder aan de frisse kant!



Min tweehonderdzeventig graden... Dat houden we niet lang vol...

Bekijk het van de positieve kant... Je blijft wel héél lang vers! Hahaha!









We klimmen eerst naar de spacedrop!

Goed... Maar snel... Ik voel de kou al bijten...



EVEN LATER...

Die arme kinderen! Daarbuiten zijn ze reddeloos verloren!

Hangt ervan af. Hoe ben jij hier geraakt?



Met mijn ruimteschip, de spacedrop. Waarom?

Dan moeten we ontsnappen en hen gaan redden!



Hmpf! Onbegonnen werk! De schuifdeur heeft een elektronisch slot!



Zeggen de slimste mensen ter wereld. Je kan dat slot toch gewoon openprutsen en kortsluiten?

Geweldig idee!



Ja, als het de naamloze tien waren geweest, mocht jij erbij komen!

Ach, laat maar. Wat heb je eraan in de meest exclusieve club te zitten als niemand het mag weten?



Suske... Mijn batterij is bijna leeg... Ik bevries...

Hou... vol... We zijn... bij de spacedrop...



W... Wat ben je van p... p... p... plan?

De... spacedrop... brandstof... Ze komt van pas...



H... Help mij die hendel o... over te halen...



HUMPF!



ERWIJL DE POOLKAPPEN IN EEN RECORDTEMPO SMELTEN...

... EN KRIMSON ZIJN KLANTENBESTAND FENOMENAAL ZIET GROEIEN...



... SLAAGT LAMBİK ERIN DE DEUR OPEN TE KRIJGEN.



Ja, gelukt! Knap van je!



Och, dat is niks! Ik krijg alles kapot!



Vlug! Naar de spacedrop voor Krimson ons ontdekt!



Eens kijken hoe het met die machine gesteld is... Huh?!



Halt! Of ik knal jullie neer!



Naar de spacedrop! Ik hou hem tegen!



Ja... Ze is los!



En... nu naar d... de hittestraler...



Zo koud... Ik... Ik kan... niet meer...

Vlug! Instappen en...



Halt!



Die bezem maakt mij niet bang!



Onterecht.

Pas op! En dan zag je me nog niet bezig met een plumeau.



Gelieve niet meer te bewegen tot mijn meester beslist wat er met u moet gebeuren.



Niet slecht voor een opdondertje als ik, hè?



Geef je over!

Ja, tarara! Ik ben er mee weg!



Mis! Kermisschutter!



TJAK!



De planeetmaker! NEEEE!!!



HOEEAARGHHUURGHIII!!

Die heeft het goed zitten!



HOEEAARGGHHHH!

Oei! Mijnheer heeft een superaanval!







We... zijn bijna bij de str... straler...



De... ruimteshuttle... van K... Krimson?

Wabalada! Blada!



Laat... hem... Kom... De kou verlamt me... Samen... gooien...



SUSKE EN WISKE WORDEN DOOR DE KRACHT VAN DE ONTPLOFFING DE RUIMTE IN GESLINGERD.



Flugger! We moeten hier weg!



De... kou... Suske... Ik...

Ik... wou dat ik je kon opw... w... warmen...



De spa... spacedrop! We zijn gered!



ONZE VRIENDEN ZETTEN METEEN KOERS NAAR DE AARDE WAAR HET WEERZIE HARTELIJK IS.

Kinderen! Ik ben blij dat jullie gezond en wel zijn!



Gas uitgewerkt. Weer helemaal oude.



Hihi!

Of toch bijna.

Waar zijn de naamlozen?

Die zijn zo snel mogelijk weer aan het werk gegaan.



Ze proberen het aangetaste poolijs weer te herstellen. Al is dat maar een lapmiddel, helaas.



Vrienden... Ik ben gisteren uit mijn coma ontwaakt. Ik voel me al veel beter...

Professor!



Jullie hebben een zeer speciale onbekende ontmoet, hoor ik? Niet nieuwsgierig naar wie dat is?



Nee! Ik zou niet willen dat hij het verstand van een peuter krijgt.

PAF!



Die gewonde schouder is blijkbaar al helemaal genezen!



Heu... Au, bedoel ik.

Inderdaad, heren. Het tegengif werkt. Zijn brein normaliseert.



Mijnheer kan zelfs alweer een eerste woordje zeggen.



WRAAK!!



EINDE



SUSKE EN WISKE

VRIENDEN VOOR HET LEVEN



Er is ingebroken in het lab van professor Barabas en de prof is er erg aan toe...

Even later roept een onbekende man de hulp van Suske en Wiske in. Hij vraagt hun de naamloze negen bij elkaar te roepen zodat zij de aarde kunnen redden. Maar onze vrienden mislukken in hun opdracht en de naamlozen worden ontvoerd naar een ruimtestation. Daar ontvouwt de dader zijn duivelse plannen, die maar één doel hebben: de totale vernietiging van onze planeet. Slagen Suske en Wiske erin de naamlozen te bevrijden uit de klauwen van die nietsontziende schurk en de aarde van de ondergang te redden?

