

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## DE ZWARTE ZWEVERS



WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE



## *De zwarte zwevers*

Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU



Een historisch moment, Suske!  
Het mythische vierde schip  
van Columbus!

Proficiat, Lambik!  
En wat zoeken we nu precies?

Het schip vervoerde de drankvoorraad van de expeditie!  
Rumflessen van honderden jaren oud! Die zijn goud waard!

En waarschijnlijk vervoerden ze ook goud!  
Dat is ook euh... goud waard!



Lambik, kijk!

Ja, bingo!



Voorzichtig!



Klaar! Geef het sein maar!



Het leven is mooi, hé, Schanulleke! Zon, zee  
en lekker zonnebaden, zonder pottenkijkers!



**BIEP!**

Ja, lap! We zitten  
weer eens vijf minuten  
gezellig in onze ligstoel!

Kom, Schanulleke! Wacht maar even in de kajuit tot ik klaar ben!

Benieuwd wat ze gevonden hebben!

**BRRRRRMM**

Voorzichtig!

?

Hé, waar ga je naartoe?

Ik zag daar iets...

Een oude spiegel... Vals alarm.



't Is nog waar ook!  
Ze hebben iets gevonden!



Dit is een plechtig moment! Ik open de kist!



Het plechtige karakter van  
het moment valt wat tegen.

Aargghh!!



Stevig kistje! Laat mij eens?



Op Amoras spoelden wel  
vaker oude kisten aan!  
Ik kreeg ze allemaal open  
met dit eenvoudige trucje!

KRIK



Ziezo!

Jij verbaast mij nog  
elke dag, Frans!



Vodden?

Waarschijnlijk verse  
onderbroeken!



Wat?! Geen rumflessen?  
Geen goud of edelstenen?



Meer geluk volgende keer, jongens!



Spaanse bedriegers!

BAF!



NEE!



Miljaar! Haar kajuit werd overhoopgehaald!

Heu... nee, die ligt er altijd zo bij!



Schanulleke! Ze is verdwenen!



Hé, heb jij dat water hier gemorst?



Huh? Dat was er daarnet niet! Waar gaat het naartoe?



Wat een gedoe voor iets wat ze verkeerd heeft weggelegd! Ik ga in bad!



Het waterspoor gaat de trap op en...?!



Wat was dat?

Iets of iemand sprong hier in het water!



Kijk daar!



Een lichtschijnsel!

Dat zag ik daarstraks ook al!



Ik haal mijn Schanulleke terug uit de klauwen van dat lichtschijnsel!

Toch niet alleen?  
Dat is levensgevaarlijk!

Zeker niet! Jij gaat mee!

Daar! In de diepte!

Pas op!

Een pijlintvis!

Hou vol! Ik help je!

Nee, blijf daar, ik...

Suske!!

17-18

19-20



...EN EVEN LATER...

Wat is dat? Een soort menselijke vis?

Ik weet het niet!



HHhuuuuh! Thuuh! Hap!

Hé, wat krijgt die nu?



Simpel! Ze krijgt geen lucht! Ze is een visachtige!

Huuff... hap...



Naar de badkamer!

Hhhh...!



Hé, wat moet dat?! Ik zit in bad en...!



Wegwezen! Noodgeval!



Wat is dat voor een rare paling?

Later! Ga maar eerst een broek aantrekken!



Ze heeft een buil op haar hoofd!



Ik haal de EHBO-koffer!



Hallo! Wij zijn Suske en Wiske... Wie ben jij?



Ik... Faya...

Wat een mooie naam!



...jij ook... mooi...

Echi? Ach...



Lap! Ik ben amper twee minuten de deur uit en meneer papt al aan met die bakvis!

Rustig, Wiske! Ik probeer haar op haar gemak te stellen!

O? Heet dat tegenwoordig zo? Dan wil ik ook weleens op mijn gemak gesteld worden!

...Wiske... ook mooi...

Ha, en nu nog komen slijmen ook! Dat werkt niet bij mij!



29

Gouden... haar! ...Prachtig!

Euh... O ja? Bij nader inzien helpt slijmen toch wel een beetje!

Genoeg nu! Waar is Schanulleke?!

Wiske bedoelt dit...?

Jazeker! Waarom heb je haar ontvoerd?



30

Voor hulp... Suske... Wiske...

Helpen? Waarmee?

...Niet goed... spreken... boven water... Sus... Wis... Meekomen!

Waar naartoe?

...Humidus... stad... onder water!

Werkelijk? Wow!



31

Ja... maar... groot gevaar! Volg... mij!

Wat zegt die ongepekelde haring? Een stad onder water?!

Dan maak ik een knalreportage met mijn camera! Dat is nóg beter dan rumflessen!



32



Een soort  
koraalrotsen...

Wees voorzichtig!  
Die rotsen zijn scherp!



Ze wil dat we mee in die grot gaan!



Een soort poort!



33/34



Humidus!

Dat wordt een knalreportage!



Hé!



We mogen blijkbaar niet gezien worden!



Zou ze hier wonen?



Ze wil dat we onze helmen afnemen!

Ze is gek! Dat overleven we niet!



Ik vertrouw haar! Gblib...

Nee! Niet doen!  
Je zult stikken!





Hmpffbblllbb...

Suske! Zet die helm weer op! Snel!



Grrbllll?!!



Arglbb...!!

Suske!



Jij... diepzeeslang! Ik zal je!

?!!



Stop!

?



Ik ben oké!



Dankzij de oxygenisterren kunnen jullie onder water ademen en praten zoals wij!



Vertel dan maar meteen ook waarom we hier zijn!

Luister, mijn vader is koning Rayiva van Humidus!



Dus je bent een prinses?!

Ja! Mijn vader is een goed man maar erg streng! Zo verbiedt hij zijn onderdanen de stad te verlaten!



Zogezegd voor onze eigen veiligheid!

Dat lijkt me niet onverstandig! De zee is vol gevaar!



Daar gaat het niet om! Het volk van Humidus is bang van de zwarte zwevers!

De watte?



Die grote dingen die boven op het water drijven!

Je bedoelt onze boten? Ik begrijp het al!

Als je onder water zwemt, zien de rompen van onze boten eruit als zwarte schaduwen!

Precies! Mijn volk gelooft dat de zwarte zwevers vlees-etende monsters zijn die ervoor zorgen dat niemand de waterwereld verlaat!

Wat een onzin! Boten zijn vaartuigen en geen levende wezens!

Dat is ook precies wat Yoezina zegt! Dat is mijn beste vriendin!



Ze is wetenschapper en zetelt in de raad der wijzen! Zij was het niet eens met de koning. Volgens haar worden de zwarte zwevers bestuurd door bovenwezens die heel erg op ons lijken!



Kom mee...



Jarenlang verzamelde ze bewijsmateriaal! Ze verliet ongemerkt de stad en ging op zoek naar zwarte zwevers die op de bodem van de zee lagen.



Zo kreeg ze na verloop van tijd een flinke verzameling bij elkaar!



Maar toen ze al dat bewijsmateriaal aan de koning toonde, werd die erg boos!



Snik! Het is bij wet ten strengste verboden te beweren dat er bovenwezens bestaan!



Mijn vader vernietigde al het bewijsmateriaal en veroordeelde Yoezina tot het kwallenbad! Hun gif zal haar eeuwig laten slapen!



Ik smeekte mijn vader om Yoezina te sparen maar hij weigerde!



Er zat voor mij niets anders op dan de stad te ontvluchten en op zoek te gaan naar onomstotelijk bewijs dat bovenwezens bestaan!



Daarom wilde ik je kindje meenemen...

Schanulleke? Dat is gewoon een popje!



Maar nu jullie hier zijn moet hij het wel toegeven! Jullie zijn het levende bewijs!

Het is verboden het bewijsmateriaal te knuffelen!



Generaal Dorizo! Wat brengt u hier? Nemen we het verloop van het koningsfeest door?



Later, sire! Ik heb verontrustend nieuws! De wachters hebben gemerkt dat de stadspoort werd geopend. Iemand heeft de stad verlaten zonder toestemming!



Wie dan wel?!

Dat weten we niet, sire!  
De periscoop van de  
poortwachter werd afgedekt  
met een schelp! We vermoeden  
wel dat de bewuste persoon  
ondertussen al terug is.



Zoek uit wie de stad verlaten heeft en  
straf die onderdaan streng! We moeten  
ongenadig een voorbeeld stellen!



Jawel, sire!

En nu over  
het feest...

Later, sire! Yoezina is naar  
het kwallenbad gebracht!  
We wachten op u...



Nu al?... Goed... Ik kom al!



**BLUB! BLUB! BLUB!**



Het is tijd! Yoezina wordt terechtgesteld!  
Kom mee, Suske, voor het te laat is!



Wacht eens even! Waarom hij wel en ik niet?



In mijn koets  
is maar plaats  
voor twee!

Suske  
kan hier  
blijven, hè!



Wiske,  
laat dat...

Al goed, tortelsardientjes!  
Ga maar! Ik zal wel  
bij Lambik blijven!



De rumflessen uit de Bacardicollā!



Bah! Alcohol!



Hmm! Jammer dat ze geen schip  
gevonden heeft dat cola vervoerde!



Kijk, dat is de koetsrog van Yoezina!



Stap vlug in, want als de inwoners van de stad je zien, breekt er paniek uit!



Wat een drukte!



Jij en Wiske zijn wel heel erg close, niet?

Jazeker!



Ik snap het wel... Met zo'n mooie jongen als jij!



Toen ik jou zag, wist ik dat bovenwezens goedaardig waren!



Mja... ze zijn niet allemaal zo vriendelijk!

Yoezina... dit valt me moeilijk! Je hebt je na de dood van mijn geliefde Zafalji als een moeder ontfermd over Faya... dat heb ik altijd gewaardeerd!



Een vreemde manier om dat te tonen!

Dat beseft ik! Maar ik ben ook koning! En het is mijn plicht de wet te respecteren!

Toch geef ik je nog een kans... Als je belooft tijdens het koningsfeest het bestaan van de bovenmensen af te zweren, laat ik je vrij!

En leven met een leugen? Laat maar! Dan nog liever eeuwig slapen!

Hé, wat doe je? De ceremonie moet nog...

Laat die onzin maar zitten, sire!

Dit is mijn afscheidsbrief voor Faya! Zou je die aan haar willen overhandigen?

Uiteraard... Ik zal er persoonlijk zorg voor dragen! Ik laat de heilige kwallen binnen. Rust zacht...

Ik hoop dat je snel het licht mag zien, Yoezina!

We zijn er! Verstop je!

Hallo, Dobil!

Gegroet, uwe excellentie! Welkom thuis!



Papa?



Faya, meisje! Waar was je? Ik moet je wat vertellen...

Ik jou ook! Ik heb groot nieuws!



Wat bedoel je?

Ik kan bewijzen dat bovenwezens wel degelijk bestaan!



Ssst! Hou je mond! Als ze je horen, moet ik je straffen!

Oh nee! Ik zwijg niet meer want...



...hier is mijn bewijs!



Wie... wie is dat?!

Dit is Suske, papa! Ik heb hem gevonden op een zwarte zwever, vlak boven de koraalrots!



Dan... was jij het die...

...de stad verlaten heeft? Jazeker!



Weet jij wel wat je gedaan hebt?

Natuurlijk! Als we aan het volk kunnen bewijzen dat bovenwezens bestaan, hoeft Yoezina niet in een eeuwige slaap gebracht te worden!



Daarvoor is het al te laat! Zij is al in de catacombe van de eeuwige slapers!



Wat?!... Nee!



Luister, meisje, ik beseft dat het moeilijk te begrijpen is, maar bovenwezens mogen niet bestaan! Voor onze eigen veiligheid!

Maar, sire... ik besta echt, hoor!

Zwijgen jij!



Ga de kamer achter je binnen! En geen woord, begrepen?! Of je krijgt van de speer!



Hou op, papa! Suske is mijn vriendje en...



Niets daarvan! Hij zal ook eeuwig slapen op een geheime plek!



Genoeg! Zet hem uit je hoofd! En je vertelt niemand dat je een bovenwezen naar hier hebt gebracht!



Anders ben ik verplicht jou ook het kwallenbad in te sturen!



Generaal Dorizo, sire!

Hoogheid! Ik heb belangrijk nieuws over het onderzoek! Kom ik ongelegen?



Eh?!... Neenee! Ogenblikje!

Breng Faya naar haar kamer, doe de deur op slot en waarschuw de wacht dat ze onder geen beding buiten mag! Ze heeft huisarrest!



Dragal! Af!

HRAB! HRAB!



Sire, mijn speurvis heeft een geurspoor ontdekt net buiten de stadspoort!



En het vreemde is... Dragal zwom vervolgens meteen naar het paleis!



Wat?... Onmogelijk!

Nog verontrustender is het feit dat er ook sporen van onbekend schoeisel zijn gevonden in de koraalgrot. En hoewel ik zeker weet dat bovenwezens niet bestaan...

...zouden ze er toch afkomstig van kunnen zijn!

Onzin! Wat niet bestaat kan geen voetsporen achterlaten, of wel soms?

Kom! Die speurvis heeft zich vergist! Je hebt je best gedaan, maar we zullen wel nooit weten wie...



SNUF  
SNUF!

73



Hé!

GRRRR!!

Generaal! Hou dat beest onder controle!

Hij ruikt iets in die kamer, sire! Zal ik...

Neel! Niet nodig! Euh... Hij ruikt mijn lunch! Die is net geserveerd!



HRAB!  
HRAB!



In de dressing?

74

Euh... ja... ik wilde tijdens de lunch mijn kledij kiezen voor het koningsfeest! Het is nu een soort saladedressing! Haha!

Er is hier iets aan de hand, Dragal! Eerst kon ik niet snel genoeg de dader vinden en nu doet hij alles af als onzin!



GRRRRR!



75

Mikol en Dobil, hou het paleis in de gaten! Vooral het doen en laten van de prinses!

En let op de aanwezigheid van bovenwezens!

Maar... generaal! Die bestaan toch niet?!

Doe wat ik zeg, begrepen? Of je soldij bestaat ook niet meer!



76







Ik laat de kwallen binnen...

Wacht!

Waarom moet ik  
eeuwig slapen voor  
een leugen?

Goed... Dat zal ik je vertellen... Toen ik  
nog een prins was, leerde ik Zafalji  
kennen. Het allermooiste meisje dat ik  
ooit zag! Lief, vrolijk en enthousiast...



Het lijkt wel alsof je  
het over Faya hebt!

Inderdaad! Helaas erfde ze  
ook haar nieuwsgierigheid!

Ze wilde weten wat er buiten de  
stad was! Ik waarschuwde  
haar voor de gevaren maar  
ze wilde niet luisteren!



85-86



Op een dag wilde ze het koste wat het kost een zwarte  
zwever van dichtbij zien! Uiteindelijk stemde ik toe...



**TSJONG!**



**TSJAK!**



Ze werd door een van de tanden van de zwarte  
zwever geraakt en stierf in mijn armen...

Zij hadden de liefde  
van mijn leven gedood!  
En waarom? Omdat ze  
zo lief naar hen lachte?



83

Met die monsters wil ik geen contact!  
Dus verbod ik mijn volk te  
geloven in bovenwezens!

Wij zijn niet allemaal slecht,  
sire! Ik heb Faya verzorgd  
toen ze gewond was!

En toen ze mij  
vroeg om Yoezina  
te redden, ging  
ik mee! Toch niet  
het gedrag van  
een monster?

Nee, dat is waar...  
erg nobel van je...



Maar als jij weer naar jouw wereld  
gaat, zal het niet lang duren voor  
die moordenaars hier in de  
stad staan!



Nee! Alles moet blijven zoals  
het altijd al geweest is!



Rust zacht, mijn jongen!



GEEN DENKEN AAN!



Suske is mijn vriend en ik laat hem  
niet zomaar tussen een stel vieze  
kwallen stoppen!



Faya, wat heeft dat te betekenen? Nóg een bovenwezen?!



Suske en Wiske hebben mij gered!  
Ik laat hen niet eeuwig inslapen!

Het spijt me, Faya! Daar beslis ik over! Zij gaat mee het bad in!



Naar binnen! En geen geintjes! Bij een hoge dosis kan deze speer dodelijk zijn!



Suske!

Nu is alles verloren...



Papa, niet doen!

Zwijg! Het is voor je eigen bestwil, Faya!



Dan maar de harde middelen!

Faya?!



Faya! Kom daar onmiddellijk uit!



Alleen als ik Suske en Wiske met me mee mag nemen!



Rargh! Goed! Jij wint! Maar ze moeten de stad onmiddellijk verlaten en je houdt dit geheim! De wet blijft behouden!



En wij beloven te zwijgen over het bestaan van deze stad!



Dat hoop ik dan maar. Ik breng jullie naar de stadspoort via de achteruitgang! Niemand mag ons zien!



Bovenwezens?! Wat wilde de prinses daarmee?



Dat kon ik niet goed verstaan! Dat kale monster maakte een verschrikkelijke herrie! Ze wilden iemand bevrijden, denk ik!





Haal Dobil en arresteer het achtergebleven bovenwezen!



De stadspoort is niet ver!

We moeten Lambik nog ophalen!



Wat?! Nog een bovenwezen?

Hij zit in het huis van Yoezina!



Voorzichtig! Ik hoor wat...

GRRRR... ZZZZ...



Gegrom! Van een monster!!

GRRRRR... ZZZZZZZZ...



GRRRRRR... ZZZZZZZZZ!



Wat een afschuwelijk gedrocht! Laten we het leger roepen!

Wij ZIJN het leger!



Bovendien is deze opdracht undercover! Niemand mag weten wat we doen! Kom, we nemen hem bij verrassing gevangen!



Nu! Jaaaaaahhh!!!

GRRR... ZZ... ?!

... grmmblmm... dat lawaai... moet dat nu écht?!



In n... n... naam van de koning!  
U staat onder arrest!

Goed dan...!



Pas op! Het monster valt ons aan met zijn tentakels!



Armen naar beneden of... of... je krijgt van de speer!



Jij gaat achter de tralies! De generaal zal tevreden zijn!



TJAKAA!



Oh nee! Hij grijpt naar een van hun wapens!  
Met een dodelijke straal ongetwijfeld!



Straal? Een pak rammel, ja! Haha! Ik heb jarenlang schermles gevolgd op televisie!  
Het zogenaamde tv-schermen!



Haal je vriend! Vanaf hier kunnen we ongemerkt te voet naar de stadspoort!



Luister! Er is wat aan de hand daarbinnen!



TAK!  
TOK!  
KLING!  
BONG!  
KLONG!

Het was dan wel geen straalwapen...

Maar daarom niet minder pijnlijk!



Jullie hier?! Wegwezen! Er zitten soldaten binnen!



Wat?! Als ze me ontdekken, word ik beschuldigd van verraad!

Daar komen ze! Vlucht, papa! We redden ons wel!



Volg me! De stadspoort is daarlangs!



We zijn er! Ik open de poort en...



Halt! Ik dacht wel dat ik jullie hier zou treffen!



Wow! Dat folkloristische kostuum! Kijk maar naar het vogeltje... euh... ansjovisje!

En let nu goed op! Ze zijn allemaal heel erg bang van ons! Ze denken dat we een soort aliens zijn! Kijk!



**BOEEEEEH!!**







Sstt...!



Verdwenen... ik ga terug!



Oef, die zijn we kwijt! Maar wat nu?

We moeten zo snel mogelijk naar het paleis vóór ze Lambik in het kwallenbad dumpen!



De koning is de enige die ons kan helpen!

Maar hoe? In de stad worden we meteen opgemerkt en gearresteerd!



**AAAAARRGHH!!**

Wat is dat?



Het komt vanuit het kelp!

**GRRMM!!**



**AAAAARRGHH!!**

**?!**



**TJAK!!**

Het beest heeft pijn!



OEEERRGGH!!



Kijk, dat schelpdier heeft hem bij de staart genomen!

En dus ook een beetje bij de neus!

Misschien dat...

Wat ben je van plan?



AOERRGH!

Goed bezig! Nu heeft hij nog meer pijn!

Wacht even!



Hij komt ons bedanken!

Hé, wacht eens...? Hij kan ons helpen!



Joehoe! Op naar het paleis!

Als we hoog genoeg boven de stad vliegen, vallen we niet op!



Oké, paardje! Zet ons hier maar af!



Daar! We hebben geluk! Iemand is zijn kamer aan het verluchten!



Aan het verwateren, zeker?

Stil! Stil!



Hier is je eten!



Geniet ervan! Het zal je laatste zijn! Jij gaat zwemmen tussen de kwalletjes! Hahaha!



BATS!



Stil! Kom mee!



Deze geheime gang loopt tot buiten de stad! Volg me!



Wie ben jij?  
Hoe weet jij...?

Niet belangrijk! Ik heb mijn  
mannetjes in het paleis! Yoezina  
was niet de enige die het oneens  
was met het domme beleid van  
de koning!

Hij weet dat bovenwezens bestaan maar  
laat de gelovbers toch inslapen, puur om  
aan de macht te blijven! Dat moet stoppen!

Luister, op het koningsfeest  
moet de koning elk jaar  
opnieuw het vertrouwen krijgen  
van het volk! Zo niet wordt hij  
vervangen! Ik wil dat het volk  
hem dat vertrouwen niet geeft!

En hoe dan wel?



Dan krijgt Humidus eindelijk een leider die ons  
vrij laat denken! Die gelooft in bovenwezens!

En als we relaties willen aanknopen  
met de bovenmensen, kan onze leider  
misschien wel een van hén zijn!

In dat geval...!

Wie? Ik?!



Ik breng je naar het theater waar  
het koningsfeest wordt gehouden!

Trek dit aan en stap in die kist! Jij moet tijdens de  
ceremonie het volk ervan overtuigen dat onze vorst liegt!  
Dat bovenmensen wél bestaan en dat ze goedaardig zijn!



Wat is dat hier groot, zeg!

Verstop je!

De generaal!

Sst!



Uwe majesteit!



Daar moeten we zijn! Komaan!



Wat?! Faya heeft bovenwezens in Humidus binnengebracht?



Helaas, sire! We hebben haar op heterdaad betrapt. Ze zit op haar kamer! Een prinses hoort niet thuis in een gevangenis.



Bedankt... dat waardeer ik heel erg!

Jammer genoeg valt uw dochter verder wél onder de wet van Humidus! Zij zal...



... in het kwallenbad de eeuwige rust vinden! Ik weet het!

Dorizo... in naam van onze vriendschap! Help mij! Als ik nu ook mijn oogappel Faya moet afstaan... Dat overleef ik niet! Red mijn dochter!



Goed, sire... ik zal al het bewijsmateriaal vernietigen! We laten de bovenmensen eeuwig inslapen en verstoppert hun lichamen in de diepste kerker!



Goed... Het zij zo... Ik dank je!



Geen dank, sire! Mag ik u eraan herinneren dat het tijd is voor het koningsfeest?

We moeten Lambik bevrijden en de stad ongemerkt ontvluchten! Dan is Faya gered!



Ja, maar hoe?!

Simpel! We volgen de generaal! Als hij Lambik uit zijn cel haalt, grijpen we in en ontvluchten samen de stad!



Mikol en Dobil, naar binnen!



Vooruit! Niemand te zien! Ze zijn allemaal naar dat koningsfeest!



Zou Lambik daarbinnen zitten?



Mijn plan verloopt vlot! Ik ga nu naar het theater en geef Lambik de laatste instructies!



Nadat hij op het podium zegt dat hij een bovenmens is, wordt de koning als verrader ontmaskerd en neem ik zijn plaats in op de troon!



En daarna ruim ik hen allemaal uit de weg!

En worden wij generaal!



Zéker!



Niks van! Mee het kwallenbad in, ja!



Ze komen naar buiten! Wegwezen!

Wat is er aan de hand?!



Een staatsgreep? Ben je zeker?

Mijn dolby-surround-langeafstands-binnenoormembraam liegt nooit!



We volgen hen naar dat koningsfeest! We moeten Lambik en de koning waarschuwen!





Gelieve plaats te nemen. De voorstelling begint binnen enkele ogenblikken.

137



Ga meteen naar de coulissen! Ik wil niet samen met jullie gezien worden!



138



Niemand... kom!



Nu op zoek naar Lambik!



Daar moeten we zijn!

139



Ik dacht al dat ik gevolgd werd!

?!!!

BZZZZZZZZ!



Jij monster! Wij weten wel wat je van plan bent! Maar ik...

140



...krijg ook een veeg uit de pan!

BZZZZZ!



Ik haal die twee later wel op!



Ik moet me haasten!



Hé, dat is het foute pak! Jij moet een hamerhaai zijn!



Ah? Goed!



Iedereen naar de coulissen!  
We beginnen!

Lambik, ik ben het! Als het zover is, doe je exact het volgende...



Dus ik moet niet in het kwallenbad?

Neel! Dat heeft de generaal mij beloofd!



En de bovenmensen mogen terug naar huis?

Euhh... jaja, mijn kind!



Bedankt, papa! Je bent de beste!



Och... het is niets...

Die dag was de zee  
kalm en rustig...

...en alle zeedieren leefden gelukkig en in harmonie met elkaar...



145

...tot plots een zwarte zwever kwam overdrijven!



146



Wiske?! WISKE!



Waar... waar  
ben ik?...

We zitten hier opgesloten!

147



Lambik is  
in gevaar!

En Faya! We moeten  
hier weg!



Het monster ging ongenadig tekeer en maakte vele slachtoffers tot...

148



...onze geliefde koning Rayiva de dertiende tevoorschijn kwam!



Leve de koning!

Leve onze vorst!



Onze vorst - die elk onderwaterwezen in zijn hart sluit - ging ogenblikkelijk de zwarte zwever te lijf!



Auw!! Die geeft niet mee!

Hou maar op! Met een schouder uit de kom kun je straks ook niks doen!



Kijk! Een rooster! Zeker voor de waterverversing!



Ja, we kunnen erdoorheen!



Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat!



Onze moedige vorst verjoeg het monster en sinds die dag zijn de zwarte zwevers beducht voor de heerser van Humidus, koning Rayiva de dertiende!



Is het echt zo gegaan, papa?

Euh, natuurlijk, kindje!



BRAVO!! HOERA!!

KIAP KIAP!! HIP HIP HOERA!!

Waarde zeegenoten, Humidici...



Wat een smalle pijpen, ik raak nauwelijks vooruit!



Daar is vast een uitgang!



Deze voorstelling doet ons elk jaar weer inzien dat de zwarte zwevers een bedreiging zijn voor Humidus!



Daarom blijft het ten strengste verboden de stad te verlaten en te geloven in bovenwezens! Zo wil ik, Rayiva de dertiende, mijn volk een veilig Humidus garanderen!



Ja, een uitgang! We zitten... vlak boven het podium!



Daarom vraag ik u het vertrouwen in mijn beleid te bevestigen zoals u dat de voorbije jaren steeds gedaan hebt! Volk van Humidus, ben ik uw koning!



U BENT! U BENT!



U BENT NIET!



Volk van Humidus! Uw koning beweert dat bovenwezens niet bestaan!



Wel, hij liegt!



Maar dat is de stem van...



Want ik ben een bovenmens!



Lambik?!



AAAAAH!

Hulp! Neee!!



!!!!!!

Een monster!

157

Kalmte, dames en heren! Ik ben een bovenmens maar ik doe geen vlieg euh... garnaal kwaad! Bovenmensen zijn toffe kerels! Vooral ik!



Hggnn! Dat ding wil niet los!



Bovendien ben ik ook nog eens moedig, intelligent, minzaam en uiteraard bijzonder bescheiden!



158

Kortom, een ideale leider in het algemeen en van uw stad in het bijzonder! Daarom, hip hip hoera voor koning Lambik!



Die kerel is gek!



Grijp hem!



159

Hé, wat moet dat? Dat staat zo niet in mijn script! Waar blijft die kerel met zijn masker...?!



Een indringer! Hoe ben jij hier binnen geraakt?!

Eh... Door de prinses! Ze heeft me zelf uitgenodigd en...



160

000000?!

De dochter van de koning? Jij liegt!  
In het kwallenbad met hem!

Maar nee! Ik spreek  
de waarheid! Ik...



Stop! Hij... heeft gelijk!

Ik heb beet!

Faya! Wat doe je?!  
Zwijg!

Nee, papa! Geen leugens meer!  
Lambik hoeft niet te boeten  
voor mijn daden! Ik bracht die  
bovenwezens de stad binnen!



Als er dan toch iemand  
gestraft moet worden,  
ben ik het en...

Nee!

Vergeef de prinses! Ze is nog een kind!  
Ik had haar beter moeten wijzen op de gevaren  
van de bovenwereld! Ik neem alle schuld op mij!

Maar,  
papa...?

Het is goed, Faya!  
Kom, we gaan naar  
beneden!



Jal! Het is los! Vlug!

Volk van Humidus, ik doe afstand van de troon  
die ik overlaat aan de tweede in rang...

...generaal Dorizo!



KRANG!



...sire... ik...





Volk van Humidus! Is hij uw koning?!



HIJ IS! HIJ IS!

Gelukt!



NEE! Dat is hij niet!



De generaal heeft u bedrogen, sire! Hij heeft misbruik gemaakt van de naïviteit van Lambik!



Naïef? Ik?



Dorizo heeft hem hertoe aangezet zodat u ontmaskerd zou worden als verrader! Zo kon hij zelf koning worden!



Wat een idioot verzinsel! Hebben jullie daar een bewijs van?

Nee, maar...



Pure laster dus! Dit bevestigt enkel de leugenachtige inborst van bovenwezens! Ik heb nooit koning willen worden!



Oei! Dan worden jullie ook geen generaal, jongens!



Hé, dat is waar! En je had het beloofd!

Zwijg! Idioot!



Ziet u nu wel!



BOE!

BOE!

Wachters! Grijp die verraders!



Jullie hebben mij nog niet!



Deze lange tand vond ik in de verzameling van Yoezina!



Volk van Humidus! Uw vorst noemt mij een verrader! Terwijl hij het feit dat zijn dochter onze stad in gevaar bracht in de doofpot wilde stoppen!



Deze monsters zullen andere bovenwezens naar hier halen en onze stad vernietigen! Dat wilde ik Humidus besparen!



Onzin! Wij kwamen hierheen om een van jullie te redden! Jullie leugen maakt méér slachtoffers dan het zogezegde kwaad van de bovenwezens!



Wij zijn niet beter of slechter dan jullie!

Nou, ik ben toch...



Bovenwezens bestaan! Of jullie dat nu leuk vinden of niet! En er is geen enkele reden waarom we niet samen zouden kunnen leven!

Ja! Hoera!

Ze heeft gelijk!



Je dochter zal sterven, Rayiva!





...en de voortvluchtige generaal?

Hij werd gevat en veroordeeld tot het kwallenbad.  
Hij heeft zijn eeuwige rust meer dan verdiend!

Het is tijd om afscheid te nemen,  
sire! Suske is genoeg hersteld  
om naar boven te zwemmen!

Ik begrijp het!



Sire, waar is Faya? Ik wil graag  
afcheid van haar nemen...

Zij komt er net aan...  
kijk maar!

Faya... ben jij nu...?

Koningin van Humidus?  
Jawel. Papa is afgetreden  
ten voordele van mij.



Ik heb mijn volk belogen toen zij eerlijk  
wilde zijn! Ze heeft net als haar moeder  
veel meer moed dan ik! Zij verdient  
de troon! En het volk is mij gevolgd!

En ik heb ook een verrassing!  
Mag ik jullie voorstellen aan Yoezina!

Was zij niet...?! Werkte het  
gif van de kwallen niet?

Ja, maar in haar  
afscheidsbrief aan mij  
stond dat ze een  
tegenmiddel had ontdekt!



Ik moest het bij haar gebruiken wanneer  
het geloof in bovenwezens toegelaten was!

De oplossing is simpel! Het  
tegengif is... zonlicht! Faya liet  
me naar de oppervlakte brengen  
en ik ontwaakte al snel!

Ik heb haar slecht behandeld,  
maar ze heeft me vergeven...







**SUSKE**

Suske is supercool! Gamen en voetbal vindt hij de max. En de meest spannende avonturen beleven met Wiske, natuurlijk! Suske is dapper en slim en springt voor iedereen in de bres. Dat maakt van hem een échte held.



**WISKE**

Wiske is een stoere, vrolijke meid, type grote-mond-met-een-klein-hartje, vooral als het over Schanulleke gaat. Wiske is soms jaloers, vaak erg nieuwsgierig en ze heeft altijd zin in avontuur. Met haar beste vriend, Suske!



**SIDONIA**

Sidonia is de tante van Wiske. Ze is een geweldige moederfiguur voor Suske en Wiske en wordt door hen vaak meegesleurd in de dolste avonturen. Sidonia heeft ook een boon voor Lambik. Al houdt ze dat liever net zo stil als haar leeftijd.



**LAMBIK**

Lambik - of beter 'mijnhéér Lambik'! - is een echte ijdeltuit die altijd de held wil zijn. Als dat niet lukt, ligt hij dwars - zeker als Jerom met de eer gaat lopen. Gelukkig heeft Lambik een goed hart en schiet hij iedereen te hulp.



**JEROM**

Met zijn dubbelgespleurde borstkas kan Jerom elke boef de baas, maar hij heeft een hart van goud. Jerom komt uit de oertijd, dus niemand weet hoe oud hij is. Jerom is slim, al spreekt hij een beetje raar. Hij heeft veel geduld, handig als je bij Lambik woont.



**BARABAS**

Een slimmere professor dan Barabas vind je niet. Met zijn Teletijdmachine kun je door de tijd reizen en met zijn Gyronef vliegen onze helden de hele wereld rond! Barabas is meestal heel ernstig en soms ook verstoord.

[www.suskeenwiske.be](http://www.suskeenwiske.be)

[www.facebook.com/suskeenwiske](https://www.facebook.com/suskeenwiske)  
Altijd op de hoogte blijven van het laatste stripnieuws?  
Schrijf je in op onze nieuwsbrief op [www.wpg.be/nieuwsbrief](http://www.wpg.be/nieuwsbrief)

Voor meer info: [info@wpg.be](mailto:info@wpg.be)  
[www.studiovandersteen.be](http://www.studiovandersteen.be)  
[www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl](http://www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl)

©2017 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv, Rijnkaai 100/A11, 2000 Antwerpen  
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.

ISBN 978 90 02 26373 6  
0/2017/0034/174

# SUSKE EN WISKE

## VRIENDEN VOOR HET LEVEN



[www.facebook.com/suskeenwiske](http://www.facebook.com/suskeenwiske)  
[www.suskeenwiske.be](http://www.suskeenwiske.be)

STANDAARD  LITZE VERLEIJ

Illustratie: Michel De Maesseneer

ISBN 978 90 02 26373 6



9 789002 263736