

© Peyo

# DE SMURFEN™

## DE VERLOREN KINDEREN



© Peyo

# DE SMURFEN™

## DE VERLOREN KINDEREN



Scenario: Alain Jost en Thierry Culliford

Tekeningen: Miguel Diaz Vizoso

Inkleuring: © Nine Culliford



Iedere dag is er één moment waar alle Smurfen reikhalzend naar uitkijken: etenstijd.











De kleine goudmijn van de Smurfen is erg ver van het dorp.







De ingang van de mijn is veel groter gemaakt!

Ja, Bange Smurf durfde er vroeger niet doorheen. Hij was bang dat hij zou blijven omurven, haha!



Dit is niet om te lachen! Iemand heeft onze mijn ontdekt en is naar binnen gegaan.

Naar binnen gegaan? Voor een mens is deze doorgang anders veromurft klein.



We gaan een kijkje omurven. Kom mee, Potige Smurf. De anderen blijven hier.



Geen twijfel mogelijk, iemand komt hier zout omurven.

Potveromurf! Hoe wagen ze het. Dat zout is van ons!



Eh... We kennen deze mijn al heel lang, maar daarom is het zout nog niet van ons. Iedereen mag ervan omurven!

Ja, ja, oké. Maar toch!













Zijn ze niet erg jong om in een mijn te werken, Grote Smurf?

Je hebt gelijk.



Maar jammer genoeg gebeurt het soms dat kinderen gevaarlijke klussen moeten smurfen!

Ik zou nooit toestaan dat Baby-smurf moet werken voordat hij volwassen is.

Goed gezegd. Nu ik honderd ben kan ik makkelijk zout delven, maar voor mijn zestigste hoefde ik nooit zwaar werk te smurfen!



In ieder geval kunnen we ons zout voorlopig wel vergeten.

O nee! Als jij snurkt, galmt dat door de hele grot!

Precies. Dan smurfen we maar een dutje.



Even later...

Oef, eindelijk! We hebben genoeg!

Wat? Heb jij nog maar een halve zak, Bertje?



Kom, we helpen hem. Anders wordt het straks weer koude kost!

Ja. En warm is het al niet lekker...



Zo, we kunnen gaan.



Grote Smurf, kunnen we hen volgen? Ik wil weten waar ze vandaan smurfen!

Eh... Oké. Maar op veilige afstand!





Daar  
emurfen ze!



Wat een stom idee om  
die kinderen te volgen. Daar  
emurft alleen maar  
narigheid van.

Je hoefde  
niet mee te  
gaan!



Vooruit, Bertje, schiet op!

FFF! Ik  
ben moe,  
Lila!



Ik neem je zak wel.  
Maar denk niet dat ik  
jou ook draag!



Kijk! Daar in de  
verte staat een  
huis! Een veremurft  
groot huis!



Wonen ze daar?  
Ik dacht dat ze  
in een armoedig  
hutje zouden  
emurfen!



Zeg, het  
emurft nu  
gauw  
donker...

Je hebt gelijk.  
We gaan  
terug naar de  
mijn en zoeken  
dit morgen-  
vroeg verder  
uit.



De Smurven maken zich klaar  
om in de mijn te overnachten...

Alejablijft. Boterkoekjes, jam  
en hazelnootpaasta.

Het is om  
emurf van te  
worden... Nu  
hebben we gout  
in overvloed,  
maar geen  
soep!











Beeldhouwsmurf, wat smurf je toch de hele tijd? We moeten goud smurfen, meer niet!

Tja, zo'n mooie rotswand kan ik gewoon niet weerstaan!

Gauw, verstop al het materiaal, de kinderen komen!

Alweer? In dit tempo smurfen we nooit klaar!

Ze zijn er al! Verstop je!

Wat? Dan moeten we weer smurfen tot zij klaar zijn met werken! Leuk, hoor!

Was die koopman maar wat langer gebleven. Dan hadden we een halve dag vrij gehad...

Wie weet komt dat er ooit van! Laten we nu maar aan het werk gaan...

Even later...

HA! HA!  
HA! HA!

Wat gebeurt er, Bertje? Vind je werken opeens zo leuk?

Nee, ik lach om die mannetjes daar... Ze zijn grappig!

Huh, wie heeft die kabouterse getekend? Gisteren waren ze er nog niet!

Beeldhouwsmurf!

Ik kon het niet laten...

Slim, hoor! Door die smurfige streek van je worden we nog betrapt!

POK

Oeps!

BLING  
KLING  
BLING

















Ziezo, drie schepjes, zoals gewoonlijk.

Wees voorzichtig! Er zijn commiezen op de markt die alles controleren.

O! Dan kunnen we beter voortmaken.

Nee, baas, dit is echte bloem!

Natuurlijk is het bloem, ik ben toch molenaar!



Commiezen?

Ja, koninklijke gezanten die op zoutverkopere jagen.



Toch zegt mijn intuïtie dat er zoutsmokkelaars in de buurt zijn. Blijf waakzaam!

Ja, ik heb paddenstoelen. Maar ze zijn duurder geworden...



Baas, daar staan twee jochies paddenstoelen te verkopen.

Ach ja... Zo brengen ze wat extra centen binnen thuis.



Die boeren klagen altijd dat ze zo arm zijn, maar ze betalen voor paddenstoelen die overal groeien!



Voor één keer is dat niet eens zo'n stomme opmerking!

Eh... Bedankt, baas.



Hé, jullie! Laat die paddenstoelen eens zien.

Ze... ze zijn net op!

We gaan vlug nieuwe halen!









U bent wel streng voor hen, baas. Het zijn nog maar kinderen!



Kinderen die zout omkukelen, ja. We moeten weten waar het vandaan komt!



Vooruit, opschieten, jullie.



Ik waarschuw jullie: deze kerkers zijn heel vochtig. Er zitten dikke spinnen. En 's nachts zelfs ratten!

We hebben twee gasten voor je.



Dus voor de laatste keer: hebben jullie nog iets te zeggen?

Toe, zeg op, dan kunnen jullie weg. En dan krijgen jullie te eten.

Nee, we hebben alles al gezegd!



Zoals jullie willen. We zien elkaar morgen weer.



Wedden dat ze zwichten zodra het donker wordt?

Ik weet het niet, baas. Het lijken me taaie klantjes!













Wat? Zijn ze nog altijd niet terug van de markt?

DAL DER VREUGDE



Gerard! Waar zit je?

Hier, m'n zwaluwtje! In mijn atelier.



Zit je nu alweer van die stomme klompen te maken?

Je weet dat ik dat ontspannend vind. Bovendien zijn klompen handig...



Je hebt ernstigere zaken aan je hoofd! Lila en Leo zijn nog niet terug van de markt.

O! Dat is inderdaad olecht nieuwe!



Als ze betrapt zijn... dreigt er groot gevaar voor ons!

Ik heb hun duidelijk gemaakt dat ze onze naam nooit mochten noemen. Nooit!



Ook verderop worden ze ongeduldig...

Ze moesten al terug zijn! En iedereen klaagt over mijn zouteloze eten.



Zeg, je zou ook selderijzout kunnen maken.

Hoe dan?



Je hebt heel veel selderij nodig. Die onijd je fijn, laat je twee of drie weken drogen... En dan versmurf je hem tot poeder. En daarna...

Laat maar zitten!



Ook zonder zout kun je gerechten op smaak brengen. Eens kijken... Moosterd, scherpe pepertjes, mierikewortel...



In de eetzaal...

En, Smulsmurf, wat vind je ervan?

Het smaakt absoluut niet meer flauw...



Maar het is walgelijk! Bah!



In het kasteel van de hertog verloopt de nacht rustig...



Maar bij het ochtendgloren...

Ik heb slecht geslapen. Gelukkig hebben we tenminste geen ratten gezien. Gaaaap!

Ja, maar er omurven wel overal spinnen!



RRROOO  
ZZZZZ

Zolang de kinderen niets willen zeggen, smurven ze niets te eten. Dat kan niet blijven duren.



Ik heb vannacht een idee gesmurft. Maar daarvoor heb ik je hulp nodig...

U kunt op me rekenen!



Bzz  
bzzz...

O ja! Heel goed gesmurft, Grote Smurf.



HE, WACHTER! KOM, WE WILLEN PRATEN!



Wat is dat voor kabaal?



NEE! Je mag niets zeggen!

Dat willen we niet!



Rustig maar. Je kunt ook praten zonder de hele waarheid te zeggen/Luisteren...



Hé, jij daar! Ga de comiezen halen. Zeg dat de Smurven belangrijke inlichtingen voor hen hebben!



EEN KLEINE BLAUWE KABOUTER DIE KAN PRATEN! DAT IS HEKSERIJ!







Wat? Een blauwe kabouter? Die kan praten?

Ja, ik... ik heb het met mijn eigen ogen gehoord!



Je hebt zeker weer gedronken?

Nee, nee, ik zweer het... Alleen water!

Sterk water, zeker!



Als je ons voor de gek houdt, zwaait er wat!



Lieve help! Het is nog waar ook!



Luister goed! Deze kouthandeltje hebben dat zouthandeltje niet opgezet! De zoutmijn is van ons, de Smurfen.



Maar eigenlijk interesseert zout ons niet! Wij houden meer van juwelen, goud, geld...

En diamanten! Diamanten zijn de beste vrienden van iedere Smurfin!



W... wel, wel!

Met onze toverkrachten dwingen we de kinderen om voor ons te werken. Ze kunnen niet tegen ons op, HAHAAAA!



Kabouters, toverkrachten... Dit gaat mijn petje te boven!

En ik krijg er de bibbers van!



We gaan naar de baljuw, die weet hier wel raad mee. Neem ze mee!

Huh? Ik raak die dinges niet aan!



Waarom hebt u al die onzin verteld? Dat kan u duur te staan komen!

Geet!



Die ochtend staan de hertog en de hertogin zoals iedere ochtend bij het bed van hun zoon...

Hoe voelt Quinten zich vandaag?

Nog altijd even zwak. Het lijkt wel of hij geen greintje energie meer heeft.

En de dokters kunnen niets vinden...

Nee. Wat een ellende!

Heer hertog... Het spijt me dat ik u stoer, maar u moet komen. Het is belangrijk.

Wat is er, baljuw?

Even later in de rechtzaal...

Ja, zo is het. Wij, de Smurfen, dwingen deze kinderen in onze goudmijn te werken. We hebben hen betoverd!

Kabouters met een zwart handeltje, goiets heb ik nog nooit gehoord! Wat denkt u, baljuw?

Tja, het gaat om verboden goudhandel. De koning beschouwt dat als een ernstig vergrijp!

En ze doen ook aan zwarte magie! Volgens mij moeten we hard optreden.

Tja... Misochien.

Nee, wacht! De Smurfen hebben er niets mee te maken.

Zo, zo! Wat krijgen we nu?



Hé, dat was de afspraak niet!

Ze mogen jullie geen pijn doen!



We zijn bereid om jullie te vertellen voor wie we werken. Maar op één voorwaarde!



Brutaal wicht! Jij hebt de hertog geen voorwaarden te stellen!

Laat haar uitpreken, baljuw. Dat meisje heeft pit, ik mag haar wel.



Dus... We zijn met vijf. Drie andere kinderen zijn nog in de zoutmijn. U moet beloven dat u ons niet van elkaar zult scheiden! Nooit!



En waarom is het zo belangrijk dat jullie samen blijven?

O, dat is een lang verhaal...



We komen uit de stad. We leefden op straat.

Ja, we hebben huis noch haard.



Ik weet alleen nog dat ik ben opgevoed door gemene mensen die mijn ouders niet waren.



Ze behandelden me steeds slechter.



Op een dag ben ik weggelopen.



Op straat leerde ik Leo kennen. We werden onafschiedelijk.



Daarna kwamen Margot en Casper erbij. En Bertje, de jongste.





We hadden geen vaste woonplaats, we werden overal weggejaagd. Maar we bleven altijd samen!



Dus het is te nemen of te laten. U brengt ons naar onze vrienden of u gaat ze halen. Anders zeggen we niets!



DE ONBESCHAAMDHEID!  
DE ARROGANTIE!



Ik vind het mooi dat ze zo trouw zijn. Daar kunnen bepaalde kasteelbewoners een voorbeeld aan nemen!



Akkoord. We gaan je vrienden halen en zullen jullie goed behandelen. Je hebt mijn woord.

HOERA!



Pssst, Leo!



Bzzz bzzz...



O ja... Er zijn ook nog vier Smurfen in de grot. Die moet u ook ophalen. Net als wij worden ze niet graag van elkaar gescheiden.



JA, JA... ALLE KABOUTERS MOETEN KOMEN!  
EN ALLE KINDEREN OOK!







Quinten!  
Je bent  
uit bed!

Ik hoorde  
kinderen  
praten!



Een mirakel! Hij kwam zijn kamer al maanden niet meer uit.

Ik zei het toch...  
Als je een Smurf ziet,  
gebeuren er magische  
dingen!



Maar nu moet je ons alles vertellen. Voor wie werken jullie?

Voor baron  
en barones van  
Bommerskonten,  
in het Dal  
der Vreugde.



Wat? Gerard van Bommerskonten, dat verlegen jonkertje?

Ja, maar  
zijn vrouw  
is een echte  
furie.



Dat hij een edelman is, maakt het vergrijp nog erger. Dan gaat het om hoogverraad!

Als ze  
de waarheid  
spreken!



Neem de commiezen mee en haal de kaboufers en de kinderen op. En ga meteen na of de beschuldiging terecht is.

Eh...  
Goed, heer  
hertog.



Pffft! Straatkinderen en kabouters vervoeren... Baljuw zijn is niet meer wat het geweest is.

Kom mee!



En legt u me nu eens uit wat u hier eigenlijk mee te maken heeft?

O, wij zijn hier toevallig bij betrokken geraakt.



Wij wonen ver hiervandaan, in een dorpje diep in het bos. Normaal gesproken blijven we zoveel mogelijk uit de buurt van mensen.

Maar af en toe halen we een voorraad zout in een kleine mijn die we al heel lang kennen. En daar ontmoetten we de kinderen.



Hmm... Kabouters gelden niet als onderdanen van de koning. En als jullie er alleen zout voor eigen gebruik halen, doen jullie niets onwettigs.



We smurfen trouwens niet veel zout, hoor! Dat is ongezond.



Ondertussen in het Dal der Vreugde...

Kijk daar, ruiters!

DAL DER VREUGDE

En een koets...



O! Het wapen-  
schild van de  
hertog!



Het is de  
baljuw! Dat  
voorepelt  
weinig goeds...



Heer baljuw! Waar  
hebben we deze eer  
aan te danken?



Ik kom de kin-  
deren ophalen!  
Bevel van de  
hertog.

Maar u kunt onze mijnwerkers...  
ik bedoel, mijn werklustige  
pleegkinderen niet zomaar  
meenemen!



Kijk eens  
hier, heer!



Een soort  
opslag-  
plaats...

Ja, daar bewaren we  
de barmhartige giften die  
we mogen ontvangen...







Manden vol gout-  
blokken? Hebben jullie  
die ook gekre-  
gen?

En hier staat  
een gout-  
molen.



Toegegeven,  
we verkopen  
soms een heel  
klein beetje  
zout.

Want die  
kinderen  
kosten veel...

We zullen zien  
wat de her-  
tog daarvan  
vindt.



Jullie blijven hier. Probeer niet  
te vluchten, onze wachters  
hebben jullie 30 weer te  
pakken.



Stap in, kinderen. Vrees niet, we  
brengen jullie naar jullie vrien-  
den. Maar we moesten ook  
kabouters ophalen...

Die zijn in  
de zoutmijn.  
We wijzen  
jullie de  
weg.



Dit is een  
ramp!

Ja, lieveling.  
Een vreselijke  
ramp!



We hadden een  
rustig leventje  
kunnen leiden in  
het landhuis van  
mijn voorouders...  
Niet rijk, maar  
ook niet arm.



Maar nee.  
Jij droomde van  
jurken, sruisterijen  
en juwelen! Jij wilde  
altijd maar meer  
geld!



Dankzij jou zijn we  
in dit lastige parket  
verzeild geraakt! In  
plaats van juwelen  
krijg je nu misochien  
boeien en ketens,  
domme gans!



Gerard! Zo heb je nog nooit  
regen mij gesproken!

Had ik dat  
maar veel  
eerder  
gedaan!









Maar al gauw zijn er spanningen...

Kiekeboe!  
Hier ben ik!



Ik heb geen zin meer in verstoptertje. Die Smurfen zijn veel te moeilijk te vinden!

Laten we dan tikkertje spelen. Maar jij bent hem!



Pak me dan, als je kan!

Jaaa! Smurf me dan, als je smurft!



Wegwezen, daar komt hij!

?



Zeg, die rondrennende snotapen beginnen me zoetjesaan de keel uit te hangen.

Je bent nergens veilig!

Ik vertrouw die blauwe kabouters voor geen haar. Ik krijg kippenvel van ze!



Wat vindt u ervan, heer baljuw?



Tja, ik wil de hertog niet afvallen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik...



HÉ!



Mijn eieren!

PROTSJ!

O, sorry, baljuw!



Wat heerlijk om Quinten te zien spelen en lachen!

Ja, na al die tijd in zijn kamer! Niet te geloven!













Die avond...

Die Almeric Refreyn heeft een prachtige stem.

KOMT DANSEN. SCHONE FREULES OP DE TONEN VAN MIJN LUIT KOMT ZINGEN. STOERE MANNEN OH OH OOOOH!



Eh.. Jageker.. Ahum! En de tekst is ook heel mooi!

Pff! Wat een oersaai muziek!



Ja hoor, kinderen, jullie mogen van tafel.

Eet u een hapje mee, Almeric?



Wat aardig van de hertog dat hij die kinderen in huis heeft genomen.

Ja, in het begin wist ik niet wat ik ervan moest denken. Maar ze zijn lief, vooral Bertje!



JIEHA!

PAF



Ahum... Lief, maar wel een beetje... druk! Hèhè!

Tja... De jeugd, hè. Hihi.



's Ochtends...

Haast jullie! De Smurven gaan vertrekken.



Ik ben mijn muts kwijt. Gisteren had ik hem nog...

Je vindt hem wel. Niemand anders wil met dat ding rondlopen, haha!













Misschien had ik niet bij deze herberg moeten stoppen, maar ik had zo'n honger!



Ach, iedereen zal de jongen toch verdenken... Mij maken ze niets.



Almeric Refreyn? De hertog ontbiedt u op zijn kasteel.

W... wat?



Maar ik... ik word elders verwacht! Wat wil hij van me?

Dat hoort u van de baljuw.



En zo...

Fouilleer hem! En doorzoek zijn zadeltassen.



Ik vind niets.

Ik ook niet.

Hallo, maatje.



Kunt u eens met die luit schudden?



KLOP  
KLOP  
KLOP



Het lijkt wel of het rozet pas is gerepareerd. Kunt u het weghalen?





Brilsmurf, kun jij in die luit klimmen?

Zeker, Grote Smurf!



Hop! Een kleine sprong voor een Smurf...



...een grote stap voor de gerechtigheid!

MIJN HANGER!



De prachtige hanger van mijn moeder! Oef!

Almeric... Dit eerbied voor uw talent mag u uw instrument houden.

O? D... dank u, heer hertog.



Zo hebt u tenminste iets omhanden terwijl u in de kerker zit!



Zien jullie wel? Bertje's naam is gezuiverd!



Ja, dankzij Grote Smurf! Maar iedereen dacht dat wij het hadden gedaan.

Zo gaat het altijd!

O... Dat is treurig.



M'neer, m'neer! En mijn muts?

O! Die heb ik ergens laten vallen, maar hij kan niet ver zijn!



Maak je geen zorgen, Bertje. We vinden hem wel.

Daar! Hij is in de rozenstruik gesmurft.



Rozen prikken! Ik kan er niet bij!

Geen zorgen, ik pak hem wel!













Onze dochter was drie jaar ouder dan Quinten... Net als jij, Lila.

Wat vreselijk! U was vast kapot van verdriet.



En op haar rechter-schouder had ze een moedervlek in de vorm van een vlinder! Er is geen twijfel mogelijk...



JIJ BENT ONZE VERLOREN DOCHTER. LILA!



Wat? Wat zeg je? Onze verloren dochter?

Inderdaad! Kijk naar haar schouder! Het is Carla-Amelie!



Ooo! Kom in mijn armen, schatje!

O! Eh... Schatje hoeft echt niet, hoor!



Niet te hard van stapel lopen... Misschien is die vlek toeval!

Kijk dan toch, ze heeft jouw haar!

En jouw mooie neusje!



Het nieuws verspreidt zich snel...

Dat straatkind zou de dochter van de hertog zijn!

Ik geloof er niks van. Dat zaakje stinkt!

Er gebeuren hier veel rare dingen sinds die kinderen er zijn!



Ook voor de kinderen is het een schok.

Lila is de dochter van de hertog! Bigar, hé?

Niet te geloven! Ze boft maar, ze wordt een echte edelvrouw!

Maar wij dan? Wat moet er van ons worden?



Wij redden ons wel, Bertje. Net als altijd!



Jippie! Lila is mijn zus! Voortaan hoef ik niet alleen in de les van die saaie leraar te zitten!







O jee! De koets van de baljuw! Wat hangt er ons nu boven het hoofd?

Rustig, m'n duifje, hij heeft geen wachters bij zich. Hij komt ons niet arresteren!



Baron en barones van Bommerkonten, u hebt zich schuldig gemaakt aan onwettige southandel. Een ernstige overtreding! Desondanks ben ik, hertog van d'Achter Hoeck, bereid u in vrijheid te stellen indien u dit pand met ingang van morgenochtend verlaat. U wordt levenslang van mijn grondgebied verbannen. Bovendien draagt u het eigendomsrecht van het landgoed Dal der Vreugde bij deze over aan de genaamde Lila, die er met haar groep kinderen haar intrek zal nemen.



W... WAT? AAN LILA? IS DIE VENT NIET GOED SNIK? DAT KAN HIJ NIET MENEN!

Rustig, m'n kwarteltje. Ik regel het.



Geef maar hier, baljuw. Ik teken.



Later...

En vergeet de hertog niet te bedanken voor zijn mildheid.



Maar... Je bent gek! Je staat het landhuis van je familie zomaar af!

En wat dan nog? Je had er toch een hekel aan.





Zo vertrekken de enen...

Wat afschuwelijk, we nemen haast niets mee! We kunnen nergens heen en we hebben geen geld!

BOEHOE HOEEE...

Natuurlijk wel. Als we je juwelen verkopen, kunnen we een eenvoudig hutje kopen.

...en komen de anderen.

We geven jullie een paard en voldoende voorraden.

En als er iets is, zijn we niet veraf.

Als jullie willen, geef ik jullie de toelating om goud te verkopen.

Bedankt. Wees maar niet bang, we redden ons wel.

Ik wil ook graag dat de leraar van Quinten ons allemaal les komt geven!

Wat?

O ja! Dan zitten we allemaal samen in de klas!

En dit huis is groot genoeg om nog meer kinderen te huisveeren. Ze zouden hier een ambacht kunnen leren!

Onze dochter is echt verbazingwekkend!

Vind ik ook! Heeft ze dat van jou of van mij? Hihi!

Heer hertog! En ons goud?

Wees gerust, dat mogen jullie net als vroeger blijven halen. Belastingvrij, haha!

Ha! Dat is smurfig van u!



De volgende dag...

Daar komt een moestuin. En een groot kippenhok.

We moeten ook appelbomen en perenbomen planten.

En pruimenbomen! Ik ben dol pruimen!

Iedereen is tevreden met de oplossing van Smurfin! We hoeven ons geen zorgen meer te smurven om de kinderen. Het is hoog tijd om naar huis te gaan.

Roep iedereen bij elkaar.

Smurfin is bij Margot. Die heeft nieuwe kleren voor haar gemaakt. Ze denkt zeker dat ze een paspop is, haha!

Ik ben klaar om te vertrekken!

O, Smurfin!

Heb je nog nooit een broek gezien? Lila heeft gelijk, het is heel praktisch. Vooral om te reizen!

Kijk, ik heb Casper geleerd om poppetjes te smurven van zoutblokken.

En ik vind dat hij versmurft veel talent heeft!

Ik ga er een heleboel maken en ze op de markt verkopen!

Smurven-poppetjes? Die wil toch niemand hebben!

Het is tijd om te gaan...

Tot ziens! Bedankt voor alles!

En kom gauw weer lange!

Reken maar!

Als we dit verhaal aan de anderen vertellen, zal iedereen de volgende keer zout willen komen smurven!

DAL DER  
ECHTE  
VREUGDE





Na een bijna vlekkeloze reis...

Au! Ik ben in een doornstruik gevallen!

Je hebt het zout toch niet omgegooid? Dat smurft ongeluk, zeggen ze...



...komt het dorp in zicht.



Ha! Zijn jullie daar eindelijk?

Het duurde veromurft lang om die paar manden te vullen!

Zonder zout smaken koekjes veel minder lekker!

Ja, ik ben dat zoutloze dieet omurfgat!



Later...

Zo, Potige Smurf, wat smurf je van mijn champignonsoep met salbaparrilla?

?



Om je de waarheid te smurfen... Hij is een beetje te zout!



Stop! Haha! Het was maar om te lachen!



Een paar weken later...



Waar zit je, m'n ijsvogeltje?

Hier, in de stal!



Ik heb drie paar klompen verkocht op de markt! Ik heb er kennelijk talent voor.



En jouw geitenkaas is ook erg gewild, m'n lijstertje! Als je nog wat meer maakt, kun je binnenkort een mooie jurk kopen.



Voor een paar manden zout hebben we een smurfig avontuur beleefd. Eind goed, al goed, vind je niet?

Zeg dat wel!



Lila is de dochter van de hertog, ze erft het Dal der Vreugde, de baron en de barones zijn gestraft, de kinderen hebben een thuis...



Het lijkt wel zo'n verhaal waar troubadours liedjes over smurfen!

En wie weet, misschien spelen de kinderen nog lang met onze poppetjes?



Einde



# DE SMURFEN™

1. DE ZWARTE SMURFEN
2. DE SMURFFÖHRER
3. DE SMURFIN
4. HET EI EN DE SMURFEN
5. DE SMURFEN EN DE KRWAKAKRWA
6. DE RUIHTESMURF
7. DE LEERLINGSMURF
8. DAT MOET JE SMURFEN
9. SMURFE KOPPEN EN KOPPIGE SMURFEN
10. SMURFENSOEP
11. DE SMURFENSPELEN
12. DE BABYSMURF
13. DE SMURFJES
14. DE VLEGSMURF
15. EEN KUSJE VOOR DE SMURFIN
16. BABYSMURF WIL EEN BEER
17. DE GELDSMURF
18. DE JUWELENSMURFER
19. DOKTER SMURF
20. DE WILDE SMURF
21. DE SMURFENDREIGING
22. ALLES SMURFT VANZELF
23. DE REPORTERSMURF
24. DE GOKSMURFEN
25. SMURFENSALADE
26. EEN KIND BIJ DE SMURFEN
27. HET BOEK DAT ALLES WEEET
28. HET SMURFENPARADIJS
29. DE GROTE SMURFIN
30. DE GOUDEN BOOM
31. DE POLITIESMURFEN
32. DE SMURFEN IN PILILUT
33. GARGAMEL IS VERLIEFD
34. DE SMURFENHELD
35. DE SMURFEN EN DE HALFGEEST
36. DE SMURFEN EN DE PAARSE BONEN
37. DE DAPPERE DRAAK
38. DE DROOMMACHINE
39. DE VLUCHT VAN DE OOIEVAARS
40. DE WITTE STORM
41. DE VERLOREN KINDEREN

LEES OOK:  
DE SMURFEN EN HET VERLOREN DORP  
HET VERRAAD VAN SMURFBLOESEM  
DE RAAF  
EEN NIEUW BEGIN

