

SUSKE EN WISKE

HET LIJDENDE LEIDEN



WILLY VANDERSTEEN

Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU





www.suskeenwiske.be

©2011 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Voor meer info:

www.standaarduitgeverij.be

info@standaarduitgeverij.be

www.studiovandersteen.be

www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl

Vertegenwoordiging in Nederland:

WPG Uitgevers België

Herengracht 370/372

NL-1016 CH Amsterdam

D/2011/0034/27
ISBN 978 90 02 24376 9

luxe-album:
D/2011/0034/28
ISBN 978 90 02 24381 3

OP EEN MOOIE ZOMERDAG...

Een mens is nooit te oud om de bloemetjes buiten te zetten!



Goeiemiddag! Bent u de genaamde Van Stiefrijke Sidonia?



Lambik! Dat is lang geleden! Hoe gaat het, jongen?



Ik ben bode bij incasso-bureau Pakmoraf. Ik regel openstaande schulden.

Je ziet er goed uit!



Dit gezegd zijnde, mevrouw Van Stiefrijke.

U heeft nog een reeks openstaande facturen! Een totaal som met vijf nullen!

Wat?! Maar hoe?!...



Onlangs aanvaardde u een erfenis van wijlen uw groot tante Eulalie Van Stiefrijke - Dickebeurze.

Nu blijkt dat zij aan de ene kant een financiële put had en aan de andere kant een schuldenberg!

Deze schulden zaten mee in de erfenis en zijn nu uw verantwoordelijkheid.

Maar... zoveel geld heb ik niet!

Contant te betalen!



Dat dacht ik al!

Dan heb ik bij deze een bevel om u uit uw huis te laten zetten!



Wat?! Maar...

Ik laat al uw meubelen buitenhalen en...



Ah! De tuinmeubelen staan al buiten! Dat is een goed begin!



Ga weg!! Ik heb mijn halve leven afbetaald voor dit huis!
Wat?! Weigering!?! Dan zal ik harde maatregelen moeten nemen, mevrouw Van Stiefrijke!!



EVEN LATER
HEEFT SIDONIA
ZICH BINNEN
VERSCHANST,
SAMEN MET
SUSKE, WISKE
EN JEROM...



Lambik heeft er de politie en
een deurwaarder bijgehaald!

Hoe kan hij ons zoiets aandoen?!



Mevrouw! U heeft één minuut
om uw huis te verlaten! Zoniet
valt de politie binnen!

Je moest je
schamen, Lambik!!



Het kan nog een tijdje duren,
meneer de deurwaarder!



O, excuseer!

Goed! Ik laat
de politie het
huis ontzetten!



Héhéhé, nu zal het niet
lang meer duren!

Die kerels hebben
toch een vliegbrevet?



Hu? Waarom?

Ach...



**KNOTS!
PATS!
BOENK!**

Daarom!

Huh?!
Hoe!?



Jerom is bij hen!

Komt er niet in.



Grmmblm! Bode, jij schijnt die
mensen te kennen! Laat ze verdwijnen
of ik ontsla je!



Sidonieke... Doe niet zo moeilijk
en werk even mee!

Als ik dit
verknal, sta ik
weer op straat!

Maar dat wij op straat staan
vind je zeker níét erg?!?!



IK BLIJF HIER!!!







Luister! Ik ken deze huisbewoners al lang.

Het is echt jammer dat ze ruzie hebben!



Lambik en Sidonia zien elkaar graag! Meer nog! Ze zijn eigenlijk stiekem al jaren een beetje verliefd!



Ik zal die twee weer met mekaar verzoenen en zo onze boekenkast beschermen!



Maar dan moet ik de grote middelen gebruiken!



Vanaf nu ben ik niet langer een simpele boekenwurm!



Inderdaad, Martine, we staan hier aan het huis van Sidonia dat wordt belaagd door een zekere Lambik.

Ah... goeiemiddag!



De man die op onmenselijke wijze een stel arme burgers op straat wil zetten!

Inderdaad!... Wat?!



Die arme burgers hinderen wel een brave werknemer als mijzelf bij het uitoefenen van zijn job...

Meneer Lambik?



Wie ben jij?

Ik ben de onderhandelaar! Volg me naar Sidonia. Ik zal u helpen.



Maar dit wordt moeilijker dan een regeringsvorming!

Mevrouw Sidonia? Ik ben bemiddelaar! Laten we samen naar een vreedzame oplossing zoeken!



SIDONIA GAAT AKKOORD MAAR...

Onderkruiper!

Afzetter!

Oplichter!

Strijkplank!

Stop daar toch mee! Wat een jammerlijke en onnodige ruzie! Gaat u allemaal even zitten!

We kunnen allemaal veel lessen trekken uit het verleden! Ik zal het jullie tonen!



Is niet moment om schoolmeester te spelen!

POUF



Lieve help!

Pft! Dat is gewoon een grote letterboek voor slechtzienden!



Ik laat jullie deel van de geschiedenis worden...

... en breng jullie zo weer tot elkaar!



Ieder speelt de rol van een personage uit het verleden!

Ja, zelfs jullie namen zullen veranderen!



Treed binnen in het verleden! Hier vind je de oplossing voor jullie ruzie!



ALS IN EEN DROOM ZWEVEN ONZE VRIENDEN OVER DE GRENZEN VAN FICTIE EN REALITEIT...



... VOORBIJ PAPIER EN LETTERS EN TEKENINGEN...



... TOT ZE HELEMAAL OPGAAN IN HET BOEK! EN OOK AL KLINT HET ONWAARSCHIJNLIJK, EVEN LATER BEVINDEN WE ONS IN...



LEIDEN, 27 SEPTEMBER 1574.
DE STAD IS OMSINGELD
DOOR SPAANSE TROEPEN.
NIEMAND KAN ERIN OF ERUIT...



Ja, en we slapen in dezelfde tent!







Wat een lef, zeg! Eten stelen in het Spaanse kamp!

Ik heb geen keuze! Mijn zieke grootvader moet kunnen eten!



Hier, neem wat mee voor het weeshuis!

Oh! Dank je!



Waarom ga je niet eens mee op strooptocht?

Nee joh! Dat durf ik niet! Ik ben bang voor de Spanjaarden.



Grootvader! Ik ben thuis!

Francis... eindelijk...



FRANCIS KOOKT EEN POTJE VOOR ZIJN GROOTVADER EN...

Dank je, lieve jongen! Ik was aan het einde van mijn krachten.



Er klinkt muziek op de markt! Ik ga even kijken!

Doe dat, jongen... ik heb dringend wat rust nodig!



OP DE MARKT...

Weg met Van der Werf!!!

Burgemeester, wij hebben honger!

Wij zijn de belegering beu!



Kom, we gooien rotte tomaten naar zijn kop!

Dat gaat niet! Die hebben we allemaal opgegeten!



Kalm mensen! Alleen eendracht kan ons redden!

Neen! Alleen een volle maag kan ons redden!!



Het brood is op! Het rundsvlees is op!

We eten druivenbladeren, klaargemaakt met zout en stijfsel!

Ja, wie heeft dat eigenlijk bedacht?!

"ECHT WAAR."



Ik heb onze hond moeten opeten!



... daarna ons konijn en onze kat...



... en tenslotte onze duiven en hamsters!



En nu is mijn kinderboerderij failliet!



Ik zwig al een week op een stuk dierenhuid om zo nog de laatste voedzame restjes binnen te krijgen.

En ik op mijn kalfslede schoenen!*

*OOK ECHT WAAR

**iets minder echt waar...



En waar blijven die geuzen die ons zogezegd gingen komen bevrijden?!

Ze laten al weken niks van zich horen!



We moeten ons overgeven aan de Spanjaarden of we verhongeren!

Ja!

Overgave nu!

Te eten!

35



Wel potjandorienogesaantoe!

Nu ben ik het beu!



Dus, zo gij met mijn dood beholpen zijt, slaat hand aan dit lichaam!

Snijdt het aan stukken, en deelt ze om, zo wijd als 't trekken mag!



Wat bazelt hij daar allemaal!?

Dat we hém mogen opeten!

Hmm, hij is toch wel in bad geweest?

36





... WORDT ER IN HET SPAANSE KAMP VROLIJK GEKOKKERELD!

Valdez, uw diner is klaar! Por favor!
Helaba!



Het is SEÑOR Valdez!

Ik laat me niet beledigen door de plaatselijke keukenpiet! Queda claro!



Wat is dit voor een goedje?!

BWURK!



Echte Spaanse paella! Zo voelen we ons een beetje en casa, thuis!

Inderdaad! Mijn moeder kon ook niet koken!



Señor Valdez? Bezoek voor u!

Laat hem binnen!



Goed nieuws, señor Valdez! De bevolking van Leiden staat op het punt zich over te geven!

Realmente? Werkelijk? Weten ze dat de geuzen zich klaar houden om de stad te bevrijden...?

... en dat ze de dijken hebben doorgestoken om alles onder water te laten lopen?



Jazeker! En ze weten ook dat het waterpeil nog te laag staat om er op te varen en dat de geuzen daardoor niet kunnen aanvallen!



Maar het lange wachten maakt de Leidenaars ongeduldig!



Goed! Vete! Bol het nu maar af!

Euh... En mijn beloning, heer?



Hier, pak dit maar!

Oh...



Nou... was de informatie zo slecht?

Bueno! Al goed! Ik zal eens kijken wat ik nog heb!



Hier! Verdwij!

Valdez!



Bienvenida, mijn liefvallige Magdalena!
Uw schoonheid is oogverblindend!

Hou maar al op met
dat gevele, Valdez!



Jij wil Leiden aanvallen! Al mijn
familie en vrienden wonen daar!

Zet dat
maar uit
je hoofd!



Onmogelijk! Ik gehoorzaam
de Spaanse kroon!

Als jij mijn volk vernietigt,
zal ik nooit van je
kunnen houden! NOOIT!



Ach, preciosa, lieve Magdalena!
Denk toch eens aan onze mooie
tijd in Den Haag!



Ik wil niets
meer met je
te maken
hebben,
Valdez!

Ik trek de stad in en als jij
Leiden wil vernietigen, vernietig
je mij maar mee!
Kom, Louise!



Een citytrip naar Leiden! Dat zal
een mager beestje worden! Hahaha!
Doe ze de groeten!

Zal ik
zeker doen!



Zullen we
haar
arresteren,
señor?

Nee, laat haar gaan!
Ze beseft dat het mij
menens is met de
verovering van de stad!



Maar ze wil graag
een vreedzame
oplossing!

Zij zal de stadsbewoners
willen overtuigen om
zich over te geven!



Ach, mijn lieve Magdaatje,
mi corazón... ik hoop dat
je terugkomt!



Dat heb je goed gezegd, tante! Je hebt die
verwaande papzak stevig op zijn plaats
gezet!

Jaja...

Ach, lieve
Valdez...



Gelukkig heb ik nog enkele beschuitjes over van onze reis.
Daarmee kunnen we de ergste honger van de Leidenaars stillen en...



... euh... We gaan meer dan een paar beschuitjes nodig hebben, vrees ik...



Maar kijk dan toch! Ze zijn allemaal verschrikkelijk mager!

Moet jij zo nodig zeggen!



Vreselijk! Het lijkt wel een troep supermodellen!



Dames... In ruil voor een beschuitje spelen wij een liedje op onze xylofoon!

Maar jullie hebben geen xylofoon!



Toch wel!

TOCKETIKKE TOKTOK!



Maar... dat is verschrikkelijk!

Zeg dat wel! Je klinkt een beetje vals vandaag!



Een aalmoes voor een failliete zelfstandige!

Wat doet u dan voor de kost?

Ik ben diëtiste!

Ah, juist.



De mensen hebben helemaal niets! De toestand is nog veel erger dan ik dacht!

Allemaal de schuld van Valdez en zijn vuile oorlog!



Het beleg moet stoppen!

Hadden we maar beleg! Voor op de boterham!

Hadden we maar een boterham!



Ik ga me aanmelden op het stadhuis om de toestand te bespreken!

Een edele vrouw als ik kunnen ze zoiets niet weigeren!

DE AVOND ZIJN ALLE KOPSTUKKEN VAN DE RAAD OP DE ZITTING AANWEZIG!

...vrouwe Magdalena Moons is hier om ons bij te staan in onze strijd! Ze is van goede komaf en...

Lariel! Ze heult met de vijand! Zij heeft een relatie met Valdez!

Ik was inderdaad bijna verloofd met Valdez! Maar ik heb alle contact verbroken!

Ha, dat zal wel!

Toch wel! Ik wil zelfs informatie geven over de situatie van de Spanjaarden!

De schansen* bij de Zijlpoort zijn door verzakkingen verzwakt!

Goed nieuws! We laten vanavond een stel vrijbuiters met een schip langs daar uitbreken om voedsel te halen! Dat is in juni ook al eens gelukt!

Schitterend plan!

Ja, we doen het!

Leve Magdalena, onze heldin!

*FORT GEMAAKT VAN HARDEN WALLEN.

Goed, ik geef mijn mannen de opdracht uit te breken... maar wee u als u ons iets voorliegt!

28 SEPTEMBER. MAGDALENA KRIJGT EEN WONING TOEGEWEEZEN. EN DIE AVOND...

Al ons proviand is op! Ik rammel van de honger!

Zo kan het niet verder...

Kop op! Ik ga eens even kijken of ik nog wat te eten vind in de stad!

ISKE ZET HAAR ZOEKTOCHT VERDER EN ONTMOET WAT VERDEROP FRANCIS EN CORNELIS.

Louise, hé? Ik ben Francis! En ik ben Cor!

Wil je een stukje dierenhuid? Het is nog niet helemaal uitgezogen!

Dat is vriendelijk, maar liever niet!

Ik zou liever een écht stuk vlees willen... slrp...

Maar dat kan ik je bezorgen, hoor! Kom maar mee!





✓ **NATER DIE NACHT DOEN ENKELE VRIJBUITERS EEN UITBRAAKPOGING!**

Absolute stilte, jongens!



Hé, ik zie wat bewegen op de oever!



Fuego! Vuur!



✓ **LOTS BARST DE HEL LOS EN...**

BOEM! Verraad!

BRADABOEM!



✓ **DE STRIJD IS ONGELIJK EN EVEN LATER...**

Wat doen we met dit geuzencrapuul, señor? Over de kling jagen!!

Nee, we laten hen gaan!



Overhandig deze brief aan uw oversten!



We hadden geen schijn van kans, heer! Ze stonden ons met een half leger op te wachten!



Het was verschrikkelijk!

Eén van de soldaten wilde ons zelfs martelen door ons zijn paella te doen eten!







Zet haar gevangen! Zo zijn we zeker dat ze niets meer overbrieff!



En wat doen we hiermee?
Valdez stelt voor om de stad te sparen als we ons overgeven.



Absoluut weigeren! Het is een val! Spanje is failliet! Er is geen geld om het leger te betalen. Daarom laten de Spaanse veldheren hun soldaten de overwonnen steden plunderen!

Precies wat er in Naarden en Haarlem is gebeurd!



Ja, daar deden de Spanjaarden ook zulke mooie beloftes!

Valdez is niet te vertrouwen!



Ik weet het niet... De bevolking is uitgehongerd en de geuzen laten niks horen! De situatie wordt steeds uitzichtlozer!



Excuseert u mij, edele heer! Er is een duif gearriveerd!



Aha! Haal de braadpan!

En een lekker uitje!



Zet dat maar uit jullie hoofd! Wie aan deze duif raakt, vliegt in de cel!

Op water en brood?!



We hebben genoeg moeite gedaan om die postduiven tot bij de troepen van Oranje te krijgen!



Eindelijk! Een bericht van veldheer Boisot! De troepen van Oranje hebben de slag bij Zoetermeer gewonnen en zijn nu op weg naar Leiden!



De doorgestoken dijken hebben echter nog niet het gewenste effect, maar zodra het water hoog genoeg staat, kan Leiden snel ontzet worden!



Secretaris, schrijf een gepast antwoord aan onze goede vriend Valdez!

Ik ben al bezig! Héhé!



LATER...

Dit is hun respuesta, heer! Hun antwoord!

Lees voor!



Humhum! "De vooglaar" door Manuel Sanchez.



"De vooglaar..."



... op bedriegen uit...



... den vogel lokt...



... met zoete fluit!"



Wat heeft al dat gehuppel te betekenen, soldado?

Ik volg een cursus dictie en voordracht in Madrid, señor!



Basta ya! Hou daar mee op! Vertel me liever wat die rijmelarij betekent!



Dat wil zeggen dat Leidenaars u niet vertrouwen, señor Valdez! Ze weigeren zich over te geven!

Wat? Maar ze moeten!!



Ik geef hen nog één kans! Soldaat, schrijf op!



'Nu overgeven of de stad wordt vernietigd'!



Hmm, niet slecht maar ik zou er wat meer schwing aan geven met...



MAAK DAT JE WEGKOMT!

Dadelijk, señor!





LOUISE EN FRANCIS WORDEN BIJ VAN DER DOES GEBRACHT EN LEGGEN HEM HET VOORSTEL VAN MAGDALENA UIT.





Dat is lang geleden, zeg!











Zo! En dan kan ik nu...

Ja, jongen, voor jou zwaait er wat!



... zijn boeien losmaken!

Maar...



Grijp haar!

Wat?!



Cornelis werkt voor mij! Hij brieft voor mij informatie over aan de Spanjaarden!

In ruil krijgt hij voedsel waarvan hij een deel aan zijn weeskindjes mag geven!



Maar de laatste tijd begon het op te vallen. Gelukkig kwam net op dat moment Magdalena op de proppen en kon ik de verdenking op haar laden!



Daarvoor moest ze natuurlijk wél vrij zijn!

Vandaar dat ik Cornelis opdracht gaf haar te laten ontsnappen!



Maar mijn werk zit er op! Ik heb Valdez overhaald om de stad binnen te vallen en dan zal Filips II mij rijkelijk belonen!

PLOP!



Een huisje aan de Costa Brava lijkt me wel wat!

Bedrieger!!



Hou je mond, onnozel wicht!

Cornelis wist me te vertellen dat Francis morgen voor het kanon geplaatst wordt! Kaboem!



Monster!

Maar ook voor jou ziet het er niet goed uit! Gooi dat wicht in de kelder!



En ik vertrouwde je! Lafaard!

Toch niet, Louise. Als ik hem niet gehoorzaam, wreekt hij zich op de kinderen in het weeshuis!



Hier zit ik dan! En wie gaat er nu Francis en Magdalena redden!? Alles is verloren!







Of van de stadsmuur naar beneden gooien!

O, dat is een idee!
Dan kan ik me omdraaien
en hoef ik het niet te zien!

Bedankt!

Ach, graag gedaan!

De kust is vrij! Vlug!
Voor ze ons zien!

Wat zou dat?
Erger kan het niet
worden voor mij!

Ik ben op weg naar mijn
dood! En het is nog slecht
weer ook!

Ik zal niet
te hard
duwen hoor...

Ach, wat maakt dat uit!
Het is het neerkomen dat telt.

Goed... eh... hier gaan we! Drie... twee...

...anderhalf... één!!!

Ik... Ik kan het niet...

Ik dacht het wel!

Verdwij! Zorg dat Mordicus je niet vindt!

Bedankt! Ik... ?!

**BROM!
KLANG!
KLING!**

Oh nee! Het is zover! De Spanjaarden brengen
alles in gereedheid om Leiden binnen te vallen!

Cornelis, er is geen tijd meer
om te vluchten! We moeten
Magdalena bevrijden!

Zij is de enige die
Valdez nog kan
overtuigen om de
stad te sparen!





Kijk! Die bewaker heeft een beschuitje!



Voor mij!

Hier!!

Hé?! Wat?! Nééééé!!!

Jij lust geen beschuit, jong!!

Ikke!



ALAAARM!!

Oh nee! De bewaker heeft de nachtpatrouille opgetrommeld!

Vlucht! Ik hou de wachters wel op!



Maar ze zullen je straffen!

Dat moet dan maar! Ik heb wat goed te maken! Vooruit! Ga nu!

Daar zijn ze!



Ze vluchten!

Het zijn spionnen!

Ik laat jullie er niet door!

ORNELIS KAN DE BEWAKERS NET LANG GENOEG OPHOUDEN TOT LOUISE EN MAGDALENA IN DE GEHEIME GANG VERDWENEN ZIJN. DAN WORDT HIJ GEVANGENOMEN!



Een verrader zeg je? Gooi hem in de kerker!



Nee, wacht, heer van der Does! Luister naar me! Ik heb belangrijke informatie voor u!



WANDERTUSSEN IN DE TENT VAN VALDEZ.

Oh! Ik ben zo blij je te zien, mijn bolleke!

Niks te bolleke!



Jij wil Leiden bestormen! En ik die dacht dat je een vreedzame oplossing zou zoeken!

Dat heb ik gedaan! Maar de Leidenaars willen zich niet overgeven!







Nu ben ik het beu!



Echt tin!
Dat hoor je wel!

TIN!



Alles goed, heer?

Bedankt, Cornelis! Dat was op het nippertje!



Soldaten! Arresteer die man!



Kijk nu!
Hij was vermoemd!

Maar... dat is...



Don Crimsonos de Patatfritez!



Die schurk mag geen deel uitmaken van de Leidense geschiedenis! Gooi hem in die oude vergeetput!



Nu je het zegt, we hebben een oude put!

Die was ik helemaal vergeten!



Het spijt me dat ik de stad verraden heb. Ik...

Al goed! Je hebt onze kant gekozen en mij het leven gered. Een lichte straf zal volstaan!



Heer, met uw goedvinden wil ik mijn fout goedmaken door me bij de vrijbuiters aan te sluiten! Ik zal de stad met hand en tand verdedigen!



We kunnen elke man gebruiken! Als je de strijd overleeft, ben je weer een vrij man!

Dank, heer!



Wat? De aanval uitstellen!? Imposible!

Het water stijgt met de minuut! Straks zijn de geuzen daar!



MAAR HIER EN DAAR IS HET WATER TOCH NOG NIET DIEP GENDEG EN...

We zitten vast!

Roentje in actie schieten!

ERDEN BINDT ALLE BOTEN AAN ELKAAR VAST...

Zeemansknoop gebruiken!

Roentje boerenpaard spelen! Na afloop lekkere wortel eten!

De geuzen komen eraan! We moeten ze tegenhouden! Reünan! Verzamel de soldaten!

Goed, kapitein!

DE SPAANSE TROEPEN TREKKEN TEN STRIJDE TEGEN DE OPRUKKENDE GEUZEN MAAR WORDEN IN DE SLAG BIJ ZOETERWOUDE TOT STAAN GEBRACHT.

Spaanse soldaten net verzopen kiekens! Zouden beter melk drinken!



Dit is hopeloos! Retiren! Terugtrekken!

EN BIJ HET VALLEN VAN DE AVOND...

Hoera! Leve de geuzen! Leve Leiden!



Kalmte, vrienden! De strijd begint maar pas!
Als we de oorlog willen winnen, moeten we
ook de Lammen- schans veroveren.



Waarom wachten?
Direct invliegen! Chorizo
maken van Spanjaarden!

Nee, het is te gevaarlijk
in het donker! Het zou te
veel levens kosten en we zijn
al in de minderheid! We
wachten tot
de ochtend!



Het zou beter zijn
als de geuzen uit
Leiden ook mee-
vechten! Dan worden
de Spanjaarden van
twee kanten
aangevallen!



Ik stuur meteen een bericht!
Zijn er nog postduiven?

Deze kat heeft de
laatste opgegeten!



3 VEN LATER...

Roentje zal zelf
postduif spelen.



Roekoe! Duijfe goeiedag koeren
tegen Spaanse soldaatjes!



Oei! Duij Jeroen weer te snel!
Ben al aan stadsmuur! Stoppen!



Excuus! Klein gaatje in muur!
Vlieg kilootje mortel halen. Zal snel
herstellen...



Of misschien toch beter twee kilo mortel...

H...Heb je dat gehoord?

Het leek wel op kanongebulder!

Dat moet dan wel een gigantisch kanon zijn!

Misschien wel een geheim wapen!

Ik kan niets zien! Het is te donker!

Tengo mieda! Ik wil naar huis...

Kalm, iedereen! Wij, Spanjaarden, zijn van niets bang en...

Hé, mannen, de paella is klaar!

NEEEEEEEEE!!!

Nu is het genoeg! Weet je wat je met die paella kan doen?!

?!

Jij kan die in je ~~GEGENSUREERD~~ stoppen, begrepen!

Ooooooh!

Dus ik kan mijn paella in ~~GEGENSUREERD~~ stoppen! Goed! Dan krijgen jullie hem al niet meer!

stoppen!

Ha! Ze willen mijn overheerlijke paella niet!

Dan zal ik ze eens een flinke kool stoven!

Hier zie, een boel groenten in de pot! Pastinaak, uien, winterpeen...!

Vreten ze dit maar! Mierda! Dat zal ze leren!

En?

Trommel de vrijbuiters op! Er is werk aan de winkel!





Die pot neem ik mee!

Ik maak van dit gerecht de plaatselijke specialiteit!



Joehoe! De Spanjaarden zijn weg!!!



EN AL GAUW TREKT HET LEGER VAN BOISOT DE STAD BINNEN EN VOEGEN DE GEUZEN ZICH BIJ ELKAAR!

Leiden is bevrijd!

Hoera! Leve Boisot!

Leve Van der Werf!



En ik heb voedsel mee voor de bevolking van Leiden!

Wat? Eén haring!



Hahaha! Nee, hoor! Een paar schuiten vol haringen wittebrood!

Hoera! Leve Leiden!

Leve de geuzen!



Hm, heerlijk! Haringen wittebrood!

Bwoh... Ik had toch liever een broodje kroket!



Opa! Je bent weer op krachten!

Allemaal dankzij jou, lieve jongen!



Je hebt je gedragen als een held, Cornelis! Je hebt je misstap meer dan goedgemaakt! Je bent weer een vrij man!

Oh! Dank u!





Maar ik weet zeker dat jullie altijd een boon voor elkaar zullen hebben!

In haar geval een snijboon! Hahaha!

★
KLETS!



En wat doen we nu met die schuldenlast, tante?

Ach... het heeft geen zin koppig te blijven! Ik... ik verkoop het huis!



Nee! Niet doen! Jij blijft waar je zit!

En je job dan?



Pft! De schuldeiser waar ik voor werk is een nietsontziend man! Ik heb geen zin om mijn brood te verdienen met de ellende van iemand anders!



Ik neem ontslagen sta vanaf nu aan jouw kant!

Oh, Lambik!



Daar zal je die geldwolf hebben! Wiske, breng me gauw een emmer water!

DING!
DONG!



Ik zal hem eens voorgoed weggagen, zie!



Hier! Scheer dat je wegkomt!

SPLATS!



Ik bedoel eh... wees welkom!



...goeiemiddag! We zijn live in de uitzending...

Na onze vorige reportage zijn enkele bezorgde kijkers een hulpactie begonnen!



En dat heeft heel veel geld opgebracht! Je schulden zijn afbetaald, Sidonia!

W... wat?!
HEEL VEEL



Maar... dat is... prachtig! Snik!

Dat moet gevierd worden!

HEEL VEEL



ONZE VRIENDEN
GAAN METEEN
OP WEG MAAR
WISKE BLIJFT
EVEN RICHTER...



SUSKE EN WISKE

Elkaar's Nieuwspaper heeft in zwaarte tijden meer dan in de uitbreiding van
 haar inhoudelijke waarde voldaan. Wel is zeker dat de lezer hieraan vanat handloof.

27 De menschen die
 28 de wereld bevoeren
 29 De menschen die
 30 de menschen
 31 de menschen
 32 de menschen
 33 de menschen
 34 de menschen
 35 de menschen
 36 de menschen
 37 de menschen
 38 de menschen
 39 de menschen
 40 de menschen
 41 de menschen
 42 de menschen
 43 de menschen
 44 de menschen
 45 de menschen
 46 de menschen
 47 de menschen
 48 de menschen
 49 de menschen
 50 de menschen
 51 de menschen
 52 de menschen
 53 de menschen
 54 de menschen
 55 de menschen
 56 de menschen
 57 de menschen
 58 de menschen
 59 de menschen
 60 de menschen
 61 de menschen
 62 de menschen
 63 de menschen
 64 de menschen
 65 de menschen
 66 de menschen
 67 de menschen
 68 de menschen
 69 de menschen
 70 de menschen
 71 de menschen
 72 de menschen
 73 de menschen
 74 de menschen
 75 de menschen
 76 de menschen
 77 de menschen
 78 de menschen
 79 de menschen
 80 de menschen
 81 de menschen
 82 de menschen
 83 de menschen
 84 de menschen
 85 de menschen
 86 de menschen
 87 de menschen
 88 de menschen
 89 de menschen
 90 de menschen
 91 de menschen
 92 de menschen
 93 de menschen
 94 de menschen
 95 de menschen
 96 de menschen
 97 de menschen
 98 de menschen
 99 de menschen
 100 de menschen

101 de menschen
 102 de menschen
 103 de menschen
 104 de menschen
 105 de menschen
 106 de menschen
 107 de menschen
 108 de menschen
 109 de menschen
 110 de menschen
 111 de menschen
 112 de menschen
 113 de menschen
 114 de menschen
 115 de menschen
 116 de menschen
 117 de menschen
 118 de menschen
 119 de menschen
 120 de menschen
 121 de menschen
 122 de menschen
 123 de menschen
 124 de menschen
 125 de menschen
 126 de menschen
 127 de menschen
 128 de menschen
 129 de menschen
 130 de menschen
 131 de menschen
 132 de menschen
 133 de menschen
 134 de menschen
 135 de menschen
 136 de menschen
 137 de menschen
 138 de menschen
 139 de menschen
 140 de menschen
 141 de menschen
 142 de menschen
 143 de menschen
 144 de menschen
 145 de menschen
 146 de menschen
 147 de menschen
 148 de menschen
 149 de menschen
 150 de menschen

151 de menschen
 152 de menschen
 153 de menschen
 154 de menschen
 155 de menschen
 156 de menschen
 157 de menschen
 158 de menschen
 159 de menschen
 160 de menschen
 161 de menschen
 162 de menschen
 163 de menschen
 164 de menschen
 165 de menschen
 166 de menschen
 167 de menschen
 168 de menschen
 169 de menschen
 170 de menschen
 171 de menschen
 172 de menschen
 173 de menschen
 174 de menschen
 175 de menschen
 176 de menschen
 177 de menschen
 178 de menschen
 179 de menschen
 180 de menschen
 181 de menschen
 182 de menschen
 183 de menschen
 184 de menschen
 185 de menschen
 186 de menschen
 187 de menschen
 188 de menschen
 189 de menschen
 190 de menschen
 191 de menschen
 192 de menschen
 193 de menschen
 194 de menschen
 195 de menschen
 196 de menschen
 197 de menschen
 198 de menschen
 199 de menschen
 200 de menschen

201 de menschen
 202 de menschen
 203 de menschen
 204 de menschen
 205 de menschen
 206 de menschen
 207 de menschen
 208 de menschen
 209 de menschen
 210 de menschen
 211 de menschen
 212 de menschen
 213 de menschen
 214 de menschen
 215 de menschen
 216 de menschen
 217 de menschen
 218 de menschen
 219 de menschen
 220 de menschen
 221 de menschen
 222 de menschen
 223 de menschen
 224 de menschen
 225 de menschen
 226 de menschen
 227 de menschen
 228 de menschen
 229 de menschen
 230 de menschen
 231 de menschen
 232 de menschen
 233 de menschen
 234 de menschen
 235 de menschen
 236 de menschen
 237 de menschen
 238 de menschen
 239 de menschen
 240 de menschen

SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



IN DIT ALBUM:

Onze helden komen terecht in het Leiden van 1574. De stad wordt op dat moment belegerd door Spaanse troepen die onder leiding staan van ene Valdez. Hij wil de stad uithongeren en de Leidenaren zo tot overgave dwingen. De situatie drijft de inwoners tot wanhoop, maar dan daagt er hulp op in de gedaante van Magdalena Moons. Zij en Valdez hebben een boontje voor elkaar maar zij wil niet van hem weten zolang hij de stad belegert. Haar nichtje Louise en een zekere Francis maken het leven van de Spanjaarden zuur en ze nemen het op tegen een gewiekste verrader.

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



Consumentenadviesprijs: € 5,95

ISBN 978 90 02 24376 9

