

SUSKE EN WISKE

HET BABBELLENDE BAD



Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU



OP EEN ZONNIGE MORGEN...

Pff... Ik kom hier nooit meer ontbijten, hoor!

Waarom? Is je ei te hard?

Nee, maar het zal waarschijnlijk middag zijn voor ik de krant te pakken krijg!

En ik wil de roddels... euh de socio-economische berichten lezen!

Ja, tante zit er nu al wel heel lang in te lezen!

En met reden!

Oh ja?

Ik lees de vacatures! Ik zoek een baan!

Echt?

Zeker! Het is moeilijk om rond te komen in deze wereld.

Ik heb een jobtip!
Koop een fototoestel!

Kan je flitspaal spelen! Woehaha!

Ja, tante heeft een zware voet, hé Bikske?

Hier! Dat is het! Bezemfabriek zoekt secretaresse!

En ze willen dat je poseert voor een nieuw model, zeker!



DE VOLGENDE DAG...

Van Keer & Borstel nv
Bezemstelen en
aanverwante artikelen

Goeiemorgen.
Komt u hier ook
solliciteren?

Oh nee, ik kom me hier
aanbieden voor die job!

Eh?
Juist ja!

Spannend hé! Maar een goede
voorbereiding is alles, nietwaar!

O ja!
Zeker!

Ik ben meteen gaan
shoppen bij Sééjenaal!

Een heu... erg korte
voorbereiding, zie ik.

Heeft u
geen cv?

Nee! Wij hebben
een gaskachel!
Veel gezelliger!

Ja maar, ik bedoel niet
de centrale verwarming
maar een curriculum vitae!

Curry? Nee, dat
vind ik te pikant!

Luister, in een cv staat of
je al bij andere bedrijven
in dienst was!

O ja! Dit is
het vierde!

Echt? Wat was je
vorige baan dan?

Aanwezig zijn.

Arm kind...
Ze is kansloos!

Dieverdomdefilesaltijdenikhebalzoweinigtijd!

Laatheteenbeetjevooruitgaan!





Misschien moet ik haar...

Nee, nog méér troost van jou overleeft ze vast niet!

Beter met rust laten. Waait wel over.



WAAR HET WAARIT BLIJKBAAR NIET HARD GENOEG, WANT ENKELE DAGEN LATER...



Ze wil niet eten...

Is al mager! Uithongeren maakt niet mooier.



Volgens mij heeft ze anoraksia!

Anorexia nervosa! Magerzucht!



Zal zo'n vaart niet lopen.

Toch moeten we hulp zoeken of ze gaat eronderdoor!



WAT LATER...

Medicatie? Nee, dat zijn maar lapmiddelen. Ik heb misschien een blijvende oplossing voor haar schoonheidsprobleem!



Enkele weken geleden stuurde een collega mij dit oude document ter vertaling. Daaruit bleek dat deze brief geschreven is door Roger De La Foutaise, een tempelier.



De tempeliers waren een ridderorde! Ze werd opgericht in 1118 door Hugues de Payen voor de kruistochten.



Tijdens één van zijn tochten door het Midden-Oosten ontdekte De La Foutaise een tweeduizend jaar oude tempel met een wel heel bijzonder voorwerp!



Wat dan wel?

Het Bad der Schoonheid!



Het bad was eigendom van de Israëliische koning Salomo! Die was bezeten door schoonheid!



Hij had een harem van wel duizend beeldschone vrouwen!

De sukkelaar! Denk eens aan al die schoonmoeders!



Omdat hij zijn vrouwen nog mooier wilde maken vroeg hij zijn tovenaars Sahn-Ih't Air om hulp! Die ontwierp een speciale badkuip. Al wie daar een bad in nam, kreeg eeuwige schoonheid!



Aldus geschiedde! Na de dood van Salomo werd het bad in een geheime tempel ondergebracht en daar in de loop der eeuwen vergeten, tot De La Foutaise het vond.



Net toen hij het bad wilde overbrengen naar Europa, werd de tempeliersorde met geweld ontbonden!



Waarom?

Godslastering! Ze zouden zogezegd in het geheim de afgod Baphomet aanbeden hebben.



Toverbad? Lijkt mij onzin.

Toch niet, Jerom! Ook oude Arabische documenten vermelden het bad. Het bestaat écht!



Dus met dat bad kunnen we tante mooier maken?

En zo genezen!



Ja, maar... het is een zeer gevaarlijke opdracht! Het bad was bezet met zeldzame edelstenen, een gedroomde buit voor rovers! Om die buiten te houden werd de tempel sterk beveiligd! En dat is niet alles!...



Volgens de brief draagt het bad een gevaarlijk geheim met zich mee!

Wat dan wel?!



Dat is onbekend, Wiske...

Lap! Weer zo'n typisch geheim waar we niks over weten!



Moeten bad zoeken en tante redden! Waar is bad?

Moelijk te zeggen. Er zijn enkel een paar aanwijzingen.



Geen probleem! Wij halen dat bad en...

NEE!

Jullie moeten voor mij geen risico's nemen!



Maar tante, dat bad zal je mooier maken!

Nee, Suske! Mijn besluit staat vast! Ik ga naar een plastisch chirurg!



EN ALS HET BESLUIT VAN TANTE VASTSTAAT DAN STAAT HET VAST EN DUS DE VOLGENDE DAG...

Hier is werk aan de winkel!

Dokter Plamure
Plastisch
Chirurg.



Wat een pompbak! Die moet kleiner!



We zuigen de kin leeg en maken daar een mooie boezem van!



Dan zullen de mannen nogal eens naar je kin kijken, hé tante!



En dan die neus! Jongens toch, wat een slagboom! Daar mag ook de helft af!



Zijn me dat skilatten! In kleine kamertjes kan u moeilijk draaien, zeker?



Grof! Ik krijg het er van op mijn heupen!

Welke heupen? Daar moet ook iets aan gebeuren!



Even de prijs berekenen! Ik rond af op vijf cijfers voor de komma!



Voor een slordige honderduizend euro maak ik van u een schoonheidskoningin!



Dan wel eentje van de verarmde adel, zeker!?

Naast je kin zuigen ze hier vooral je portefeuille leeg!





SIDONIA GAAT AKKOORD. EN TERWIJL ONZE VRIENDEN BARABAS UITNODIGEN VOOR VERDERE INSTRUCTIES, BRENGT DOKTER PLAMURE EEN BEZOEKJE...









Een microfoon!

Ze hebben ons ontdekt! Wegwezen!!



We worden afgeluisterd!

Wie zegt dat? Het is misschien een microfoonplant die vrucht draagt!



Bukken! Anders zien ze je!

Ha nee hé! Het is tegen mijn natuur om onelegante houdingen aan te nemen!



Hé, maar dat is die plastieken chirurg!



Loop niet tegen een boom!



Wél tegen boom van vent.

BONK!



Wat doet mislukte keurslager hier?



Euh...! Ik... ik verzamel vogelgeluiden! Da's een hobby! Héhé!

Micro aangesloten?

Euh... Ja...



TJIEP!?!



Imitatie zware kanarie! Weer geluidje bij voor verzameling!

Ik hoor nog andere vogeltjes piepen.

PIEEEEEP!



Voortaan wegblijven! Of Rommeke vliegende pitbull imiteren.



Wat een barbaar!

Zeg dat wel! Hij droeg een hemd dat totaal uit de mode was!

Nu weten we niet waar die verzamelaar woont!

Ha, simpel! We volgen hen en nemen het boek gewoon af!



Die Plamure heeft ons vast over het Bad der Schoonheid horen praten!

En voor een plastisch chirurg is zo'n ding erg handig!



Dus kapers op kust. Moeten ogen openhouden!

Haha! 't Is een goeie die het zegt!



Kon ook zeggen dat we verstand moesten gebruiken, maar wilde niet kwetsen.



EVEN LATER KOMEN ONZE VRIENDEN AAN BIJ DE VILLA VAN DE VERZAMELAAR.

Mijn naslagwerk van de tempeliers inkijken? Het kostbaarste stuk uit mijn verzameling!?



Geen denken aan! Wat moet u daar trouwens mee?

We zijn op zoek naar een bad en...



Neem dan de brochure van een badkamerspecialist! Goedendag!



Ja, maar...

BAF!



Wat nu? Zonder dat boek staan we nergens.

Kunnen man niet dwingen om boek in te kijken...



Maar wél inbreken, de passage fotograferen én alles terugzetten zoals het was.

Wat?! En in de gevangenis belanden, zeker!?



Niet als we het ongemerkt doen!



Goed voorbereid moet het lukken!



Is enige oplossing!













Sus en Wis auto klaarhouden!
Ga Donia redden, dan wegwezen!

Ha, eindelijk!



VROOAR!

Hahaha! Dat
bad is voor ons!!



WIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUW!

Ik moet hier
weg voor de
politie komt!



Uche! Uche! De alarm-
installatie blaast rook!!

PPFFFFFTTTT!



Jawel, mijnheer de commissaris!
Inbrekende inbrekers! Kom vlug!



WIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUW!

Nood breekt wet en voordeuren!



WIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUW!

Uche! Uche! Ik... stik... huchel!



TIETAATIETAATIETA!

Sirenes!



Waar blijven
jullie?! De politie
komt eraan!



WIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUW!

Rommeke doet best! Ziet geen steek!



WIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUWIEUW!

Is waar ook. Heb
ingebouwde mistlampen!





Het kerkje heet Vera Cruz!

Bienvenido a Segovia

Kijk, daar is het!

Volgens de tekst moeten we zoeken 'daar waar in de oogstmaand des avonds het kruis op de ridder rust'.

Oogstmaand is nu! Augustus!

Ze gaan de kerk binnen!

Laat ze zoeken! Haha! Wij slaan toe als ze iets vinden!

ONZE VRIENDEN DOORZOEKEN ONGEMERKT DE KERK MAAR VINDEN NIETS.

Kom Sus, hier in de klokkentoren ga je het zeker niet vinden!

Hé, wacht eens! Zie je dat grote kruis daar voor de kerk staan?!

Ja, en dan?

Haal de anderen en kom mee! Ik heb het raadsel ontsluit!



**DANZE VRIENDEN
WACHTEN TOT DE
TOERISTEN VERDWENEN
ZIJN EN BEGINNEN
TE GRAVEN...**



Pfft! Dat Latijn is allemaal Chinees voor mij!

De prof gaf een vertaalmachine mee! Gauw intikken!

"Het kruis ter aarde leidt tot de Kwade!"

Weeral zo raadselachtig! Kunnen ze niet gewoon zeggen wat ze bedoelen! Zo brengen ze een mens nog...



... uit evenwicht! Hé!



Hoe... kan dat! Dat kruis staat ineens los?!



Kijk! Als de zerk verwijderd is, kan het kruis als hefboom gebruikt worden...!



... om het graf te openen! Je hebt gelijk!



Wow! Die is diep!



ONZE VRIENDEN HALEN HET NODIGE MATERIAAL UIT DE AUTO EN EVEN LATER...



Die twee snotapen dalen samen met die kleerkast af in een soort put!

Dan hebben ze vast iets gevonden!



Succes! En bij het minste onroep raden wij jullie! Nee, wacht, euh...

Bij het minste onraad roepen wij jullie!



Pfiew, donker hier! Je bent toch niet bang, hé, Wiske?



Bang? Ik ben helemaal niet...!



AAAAAAAHH!!!!



Help!!!

Nee! Raah!

BONK!



!!



Oh nee! Ze plerten te stotter!
Plorten te stetter! Heu... dinges!

BATS!



Kan je niet uitkijken?!

Heu... We zijn toch snel beneden, hé?



Hebt geluk! Sterk gestel
Jerommeke brak slag.

Hé, kijk daar!



Stevig deurtje!

Kijk, het merkteken van de tempeliers!



GRRMMM... Geen beweging in te krijgen!

Het is misschien trekken?



Een gleuf! Het is een schuifdeur!



Moet dus omhoog!
Vingers onder deur steken.



KGGGRRRRRR!!!

En gewoon in plafond duwen!



ONDERTUSSEN...

Het heeft lang genoeg geduurd!
Tijd voor actie!



De gang gaat verder!

Kom!



Nog een deur!

Zijn hier niet erg gastvrij!



BROEF!



De vorige deur is weer dichtgevallen!



Misschien hadden de tempeliers iets tegen tocht!

Straks weer openmaken!
Nu beurt aan volgende deur!



BBBRRRRRRRRMMMMM...

Wat is dat? Loopt de metro hierlangs?



Oh nee! Kijk!!



BBBRRRROOOEEEMM...

Het plafond komt naar beneden!



BBRROOOEEEMM...

Rommeke tegenhouden!



Nnnngggg!!! Zwارة steen!
Spiere staan op springen!
Hou niet lang vol!

PLINK!
PLONK!

PLOING!



Deur openmaken! Snel!

Wat!? Met die melkarmpjes van hem!?



Nee, Jerom heeft gelijk! Die deur moet een openingsmechanisme hebben!



Kijk, die letters! Het is een schuifpuzzel! Dat is de oplossing!

Je moet een woord vormen!



Ja, maar wélk woord!?



Vlugger! Spieren brengen solo van Jimmy Hendrickx!

PLAINGGGGGGG!
PLOOOIIHNNNNNGG!!

Vooruit Suske!!



Was ik maar mee naar beneden gegaan. Hier is het maar een doole boel!

Kijk daar!



Muzikanten! Eindelijk wat animatie!



Wat doen die hier? Dat is verdacht! Er zijn geen toeristen meer!

Ha nee? En wij dan? De mensen willen ons gewoon wat entertainen!



Wiel de knappe mieneer dat iek wat zient?

Wel ja... Zient euh... zing maar wat, juffrouw!



Ze lijkt op Jennifer Lopez, vind je niet, Sidonia?

Wat een belediging, zeg!



BAMBOLÉÉÉOOO!!

Huu... ze hebben hier blijkbaar andere muzieknoten dan bij ons...

**DJANGO!
DJANGO!**



ONDERTUSSEN IN DE KELDER.

Laatste krachten! Vlugh!

Suske!!

Wacht eens?! De uitleg van Barabas! De naam van die afgod!



Juist! Maar hoe was die ook alweer... Autopet? Tomatcrevet?



Sneller nngng... denken! Spieren beginnen aan stukje deathmetal!

Ik weet het! Baphomet!



Te laat! Moet lossen!
We worden verpletterd!!!



De... de... steen... Hij zakt niet meer?



Net op tijd! De puzzel heeft de steen gestopt.



KGGGRRRRRRMMMM!!!
En hij opent beide deuren!



Brrr... donker!

AAAH!!
Da...da...da...daar!!!



Mooi! Olé! Ola!

Geef hen snel wat geld dat ze ophoepelen!



Maar, Sidonieke! Ze doen toch niemand kwaad?

En wat als ze ontdekken waar we mee bezig zijn?!
Domme ezel!



Domme ezel?!
Ach, val dood, jij!



DJZENGGG!!!





Volgens de gegevens van de prof moet hier ergens de vindplaats van de tempel aangegeven staan!



Hier! Weer een Latijnse tekst.

Ik tik hem snel in!



'Vat het gevaar bij de hoorns?'

Dat kan maar één ding betekenen...



We moeten de koe bij de hoorns nemen! Humpff!! Of in dit geval...



... de geit!



Ze kantelen naar beneden!



Komt vloeistof uit hoorns gelopen!



Ze stroomt mooi in die kommen!



Kijk, hier vloeit alles samen!



Wat een licht!! Hoe kan dat?!

Zijn twee verschillende vloeistoffen. Geeft chemische reactie!



Kijk! De lichtgevende vloeistof loopt verder in de groeven op de grond!











Gelukkig niet bepaald een scherpschutter!

PANG!
PANG!

Hé, maar...



?!

Hierheen, Sidonia!
Ik heb een idee!



Mijn kogels zijn op!

Niet aantrekken!
Blijven schieten!

KLIKI



Wat doen we nu in deze weide?

Kijk daar!



EEN BEETJE VERDER START EEN TORO*
VAN ZIJN OUDE DAG TE GENIETEN.



Hm, twee mensen! Eentje vetgemest
en eentje ondervoed!

*STIER



Vroeger zou ik ze aangevallen hebben.
Maar ook ex-arenastieren mogen
van hun pensioen genieten, hé!!



Ik val alleen nog
mensen aan die...



... ROOD aanhebben!?!
MWOOOEEEEEE!!!!



Vooruit! Neem ze te grazen!

Euh... van grazen
gesproken...



AAAAAH!!!

MWOOOEEEEEE!!!!

BADABOEMBADABOEM!



Wegwezen!



BAF!



Sneller! Hij zit nog steeds achter ons aan!



Oh nee! Het is rood!

Doorrijden! Ik haat rood!

Die ook a!?!?



LAT LATER VINDEN WE ONZE VRIENDEN TERUG IN HET HOTEL TE SEGOVIA.

Dus we hebben de slang maar de foto van de vreemde tekening zijn we kwijt.



Zonder die foto zijn we niets! Wat een pech!

Is geen probleem!



Donia gordijnen dichtdoen!

Huh? Waarom?



Ik begrijp het al. In het donker zien we onze ellende niet zo.

Niks van. Vergeten fotografisch geheugen Jerommeke.



Kan projecteren!

Geweldig!



Pfft! Niks aan! Ik heb ook een fotografisch geheugen.

Alleen is het nog niet ontwikkeld zeker?



ONZE VRIENDEN MAKEN MET EEN NIEUW FOTOTOESTEL EEN FOTO EN MAILLEN DEZE DOOR NAAR BARABAS.



Hallo, Suske? Ik heb het! De tekening is een ruwe kaart van...

... de Wadi Rum woestijn in Jordanië!

De plaats die we zoeken heet 'de Christenhond'. Volgens de gps een dagreis van hier!

Wat een gordijn!

Zwijg! Ze zijn er! Kom mee!

Wee jij, blanke broeders! De woestijn is een plaats vol gevaren!

En slecht onderhouden toiletten!

Eeuwenlang trokken avonturiers de weidse zandvlaktes van Jordanië in op zoek naar de Christenhond!

Allen vonden de dood!

En kwamen met lege handen terug!

Maar geen nood! Wij, arme bedoeïenen, zullen jullie gidsen! Wij kennen de woestijn als onze broekzak!

Eentje ontworpen door Karl Hogerfeld dan nog!

Laten we hen inhuren! Da's inderdaad veiliger.

Weet niet! Vind raar koppel!

Niet zo achterdochtig, Jerom! Vooruit! Jullie zijn aangenomen!

Erg verstandig, Sidi! Volg ons!

Onze 4x4 staat om de hoek!

Haha, mijn collega maakt een grapje, natuurlijk!

Maar nee, ik...

Wij ARME bedoeïenen hebben geen 4x4!!

Oh nee? Wat hebben wij dan?

LATER...

☉ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ !!



Mij, het knapste fotomodel ter wereld, op een kameel doen zitten! Dat zet ik je betaald, Plamure!



Zwijg! Je verraadt ons nog!

Volgens de gps zijn we nu dicht in de buurt.



Ehh, inderdaad, ik wou het net zeggen! We zijn dicht in de buurt!



Waar is Christenhond dan?



Ehhh, welleuh...

Hé, kijk daar!



Die rots! Hij heeft de vorm van een hondenkop!



Juist! Ik wou het net zeggen. Dat is 'm! De Christenhond!



Hier is een opening! Een soort grot.



Klopt, ik...

... wou het net zeggen, zeker?



Misschien vinden we hier de volgende aanwijzing!

Voorzichtig, Wiske!



Wiske, zie je iets? Wiske!
Ze antwoordt niet!

Geen antwoord... Als haar
maar niets is overkomen!

Tijd voor een
heldhaftige
reddingsoperatie!
Maak plaats!

Hier ga ik! Een kleine stap voor de mens,
maar een grote stap voor La...



... aaaaAAAh! Ik glijd naar beneden!

BOENKI!

Wiske! Alles goed?!

Afgezien van het feit dat
ik net 92 kilo op mijn
donder heb gekregen, ja!



Waar zijn we hier ergens? Wow!

Lambik? Meteen naar
beneden komen? Oké!

Gidsen hier
wachten!

Zeker,
Sidi!

**WANZEVRIENDEN
GLIJDEN DOOR DE
BUIJS NAAR
BENEDEN EN...**

Zo! Tijd om ze af te
luisteren! Ik heb een
microfoontje in de broek
van Lambik verstopt!

We laten hen alle gevaren trotseren
en als ze het bad vinden, slaan we toe!
Hahaha!

Waw! Ongelofelijk!





En als ik nu eens...?

Zie je wel! De slang past hier op!

Die slang is een mondstuk, zoals bij een klarinet!

Dus... om ze te laten galmen, moeten we erop blazen!

Mmmppffff!!

Kom, laat mij eens blazen! Ik heb tien jaar bij de harmonie gezeten!

Pff... Niets...

PIEP!

... Hggh... het is... natuurlijk... al lang... geleden...

En je speelde triangel zeker?

Genoeg gelachen! Rommeke klarinet laten kennismaken met stalen longen!

POWAAAAAAAAAAT!!!

Nog altijd niets...

Jawell! Kijk daar!

LANGZAAM KOMEN DE VLDERTEGELS OMHOOG EN...



...VORMEN EEN TRAP TOT AAN HET PLAFONDI!



Kom, we gaan naar boven!



Dus daarom zit dat gat zo dicht bij het plafond!



Hierachter is nog een ruimte!



Kom, we gaan kijken!

STOP!!



?!?

ZWIP!



Net op tijd!

Wat... wat was dat?!

Moest denken aan skeletten zonder hoofd! Zijn restanten van voorgangers! Wilden ook in gat kijken!

Brrrr! Bijna was ik mijn eierkopje kwijt!





Jerom scherpte van messen eens testen.

NEE!!



LIKSEMSNEL
SLUITEN DE DODELIJKE
MESSEN ZICH EN...!

SHLIIIII...
KRIOOOONG!



Geen paniek. Had spieren
opgespannen. Botte rommel
daar niet tegen bestand!



De kust is nu wel veilig!
We kunnen binnengaan!



Waw! Een enorme
badkamer!

En daar! Het Bad
der Schoonheid!!!



Hoor je dat? Ze hebben
het bad gevonden!

Hahaha! Tijd om
hen een bezoekje
te brengen!



Massief goud en
bezet met honderden
diamanten!

Dat is een
fortuin waard...



Sidonia, het
is tijd voor
je badje!



Wees voorzichtig!
Vergeet niet wat de
prof zei! Het bad
verbergt een geheim!



Wees gerust, Suske... ik... ik kijk wel uit!



Leeg? En nergens
een kraan te zien!



Misschien heb je wel geen water nodig!

Is tenslotte toverbad...



Toch maar eerst eens voorzichtig kijken wat er gebeurt...



Bubbel, bubbel! Blob en blob! Halt! Sta stil en stop!

EIK?!



Dat bad praat!

Een babbelend bad! Wat gaan we nog méér krijgen!



Wat is uw doel of gril die maakt dat gij hier baden wilt?



Ik eh... ik voel me zo lelijk en ik...

Wenst gij eeuwig' zalige schoonheid? Gij krijgt het zodra g' in mij nedervlijt.



Maar o weel! Ik zou op uw tellen passen!...



t Is enkel deze die t echt verdient die schoonheid krijgt bij t wassen!



Euh... Is dit wel een goed idee? Ik...



Komaan, tante! Ga je nu na al onze moeite niét in dat bad zitten?!



Je... je hebt gelijk! Daar gaan we...



HALT!









BOEF!



Ik... ik heb vandaag een lesje geleerd! Ik staarde me blind op uiterlijke schijn!



Neem dan ook weer een bad!

Ach, dat heeft geen zin met mijn rotkarakter. Ik zou lelijk blijven...



Toch niet! Wie zich bekeert, die heeft geluk! Van jou maak ik weer een stuk!



DAT LAAT SHERATON ZICH GEEN TWEE KEER ZEGGEN EN...

POUF!



... SPOEDIG IS ZE WEER HAAR KNAPPE ZELF. VERVOLGENS NEMEN ONZE VRIENDEN AFSCHIED VAN HET BAD EN...



... EVEN LATER STAAT IEDEREEN KLAAR OM WEER TE VERTREKKEN. IEDEREEN?!

Hé, waar is Lambik?

Heb al flauw vermoeden...



Ik zou stom zijn om het niet te proberen...



En een edel karakter als ik heeft niets te vrezen!



POUF!

M... Maar? Er is niets veranderd?



Er valt met betovering niet veel te beginnen, aan wie langs buiten even dwaas is als vanbinnen!

Wat een koude douche, zeg!



EINDE



SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



IN DIT ALBUM:

Sidonia vindt zichzelf niet mooi. Via prof Barabas vernemen de anderen dat er een magisch bad bestaat dat eeuwige schoonheid schenkt. Ze starten een gevaarlijke zoektocht die hen tot in het Midden-Oosten zal brengen. Het bad herbergt echter een vreselijk geheim...

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



ISBN 978 90 02 22856 8



9 789002 228568