

- HERGÉ -  
★

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

# DE BLAUWE LOTUS









- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

# DE BLAUWE LOTUS



Copyright © 1955 by Casterman

Library of Congress Catalogus Card Number Afo 19681

Copyright © renewed 1983 by Casterman

Library of Congress Catalogus Card Number R 159731

All rights reserved under International,

Pan-American and Universal Copyright Conventions.

No portion of this book may be reproduced by any process

without the publisher's written permission.

Rechten van vertaling en reproductie voor alle landen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

ISBN 90 303 2644 1

D. 1986/0053/ 70.

# DE BLAUWE LOTUS

# 藍蓮花

## NIEUWS OVER KUIFJE

Men zal zich nog de genadeloze strijd herinneren die de jonge reporter Kuifje had aangebonden met een machtige bende van handelaars in drugs.

Onze lezers zullen zeker niet vergeten zijn dat het de jonge globetrotter, na talrijke avonturen, gelukt was de voornaamste bendeleden achter slot en grendel te krijgen, met uitzondering van de leider, die de dood vond in een ravijn.

In dat verband wijzen wij er nog eens op dat men de identiteit van deze geheim-

zinnige figuur nooit heeft kunnen achterhalen; zijn lijk is nooit gevonden.

Heden vernamen wij dat de sympathieke reporter en zijn onafscheidelijke Bobbie nog steeds te gast zijn bij de Maharadjah van Rawhajpoetalah, bij wie zij van een welverdiende rust genieten. (1)



KRR  
TUUT

Met die nieuwe hobby van 'm om naar kortegolfberichten te luisteren, kun je je dutje wel vergeten!...



Ha, eindelijk heb ik die zender weer te pakken, die ik nu al dagen zoek ...



Wat moet dat nu allemaal betekenen?



z z c q 15 30  
zee nd engeland  
waarom arabie  
lusitania is  
terug report n  
vogel lg en de  
welke ekster

Dit moet toch iets betekenen, maar wat? ...



'ns Kijken, m'n goniometer wijst W-Z-W, O-N-O aan. De zender moet dus theoretisch dezelfde kant op gericht staan, en ook Rawhajpoetalah bestrijken ....



Sahib Kuifje, de Maharadjah wil u graag spreken.

Goed, ik kom.



Beste vriend, dit is de beroemde fakir Cipaçaloëvisjni, die ons zeer bijzondere staaltjes zal laten zien.

Zo ? ... Die wil ik wel 'ns aan het werk zien....

Ik ben niet zo dol op fakirs....



Hij is buitengewoon !

Ja, hè ?...



En nu zal ik de heren, als ze 't toestaan, de toekomst voorspellen....

Goed....

Gaat u zitten.

Dank u.



Ha, ik snap het al, die kussens....

Neem me niet kwalijk, ik heb zo 'n gevoelige huid....

KLAP  
KLAP  
KLAP



'ns Kijken... Ah ! Ik zie dat u avontuurlijk bent aangelegd.... U hebt al uiterst hachelijke situaties doorstaan.... Maar u bent erg moedig en.... O ! dat is verontrustend....





De fakir, Kuifje! De fakir die in de gevangenis zat ... Hij is vanmorgen ontsnapt! ... Ze komen 't me net vertellen ...

Dat dacht ik wel! ...

Kijk! ... Het gif-dat-gek-maakt!

WOEHA!  
WOEHA!

WOEHA!  
WOEHA!

Bij Brahma! Arme kerel! ...

Ik moet meteen naar China. Die stakker kon me nog net vertellen dat ik in Shang-hai verwacht ...

En nu vlug onze koffer pakken ...

... een man voor wie u moet oppassen... U waant hem dood, maar hij wil zich wreken.

Nou ja, we zien wel ...

Hee, waar is Bobbie gebleven? ...

Bobbie? ...  
Bobbie? ...

Bobbie!

Deksels! Als hij maar niet ontvoerd is!

Hebt u Bobbie soms gezien? ...

Bobbie? ...  
Nee! ...

Zoeken jullie daar ... dan neem ik deze kant ...

Niets, Sahib ...

We hebben hem niet gevonden.

Drommels! "Zij" hebben 'm ontvoerd!

Enkele uren later ...

Daar komt je koffer aan... Je bent dus vastbesloten te vertrekken? ...

Ja... en nee! ... Zonder Bobbie kan ik niet gaan...



In orde.... Wilt u de bode zeggen dat zijn meester al te goed is om zoveel moeite te willen doen. Ik ga zelf wel naar hem toe....



Ik vraag me af hoe die meneer Mitsuhirato weet dat ik hier ben.... Een uiterst beleefd heerschap, in elk geval ....



De Japanners, zijn dat aardige lui, Kuifje ?...

Mitsuhirato, Straat der Rust ....



得罪!  
先王!



Stomkop! ... Vuile spleet- oog! ... Hoe durf je 'n Blanke om- ver te lopen! ...











Ze moesten uiteraard toegeven dat ik onschuldig was. Neemt niet weg dat ze m'n overvaller hebben laten ontsnappen! ...



Een telegram voor u, meneer Kuifje, en een brief en dit pak...



Opgegeven te: RAWHAJPOETALAH 01 30  
KOM ME SNEL TE HULP STOP  
MIJN Z... EN IKZELF ZIJN IN  
GROOT GEVAAR  
MAHARADJAH

Meneer Kuifje,  
Kom vanavond 10 uur  
naar de straat genaamd  
T'ai Pin Loë. Bij de ingang  
staat een lantaarn.  
Trek de kleren aan die in  
het pak zitten, dan loopt  
u minder...

Nogal geheimzinnig, allemaal ... Wat willen ze nu weer van me?



Vergiftigd?... Nee, God zij geprezen! Zijn hart klopt nog... Hij slaapt... Zou hij 'n verdovend middel binnenge kregen hebben?



De thee! ... Hij heeft de thee natuurlijk van de vloer gelikt! ... Maar ... maar ...



Maar dan heeft dat schot me gered. Ik wilde ook net van die thee drinken...



Rust maar goed uit, Bobbie. Maak je niet ongerust als 't wat laat wordt...



Hier is het... Verduiveld | geen opwekkend plekje...





Kom, niet bang zijn! .... Ik hoef u alleen maar 't hoofd af te staan!

Een gek!

Het is zo gebeurd, dat zult u zien....

WOE O E O E

Dacht ik het niet! .... Een prikje in z'n nek! .... Weer een radjaidjah-pijltje! .... Wat moet ik met die stakker aan?....

Policeman, ik heb hier 'n krankzinnige. Kunt u hem van me overnemen?

Ziezo! De agent knapt 't verder op. Maar nu ben ik nog niets verder, en morgen vertrek ik....

De volgende dag....

Meneer Kuifje!

Ik hoorde van uw vertrek. Ik kom u dan ook gedag zeggen en u een kalme zee toewensen....

RANCHI  
Heden, vertrek 11 uur  
ss. RANCHI  
Bestemming:  
BOMBAY

Ach, meneer Mitsuhirato! ....

Dank u, en u ook tot ziens....

Nou, ik moet toegeven dat ik in Shang-hai niet veel wijzer ben geworden....

TOE O E O E O E T

Zie je die jongeman daar over de reling hangen?.... Dat is m! ....

Begrepen!







Zag je 't?... Ze hebben het sein gegeven! ....



We gaan kijken....



Hier zijn de kisten....



Kijk, de sampan komt terug....



De volgende ochtend



Snap jij daar nu iets van, Bobbie?.... Gisteravond op de RANCHI, op weg naar Bombay, en nu in deze kamer....



Waar zijn we eigenlijk?....



We gaan maar 'ns kijken....



Ha, daar is iemand die het ons zal kunnen vertellen....



Pardon, meneer....



DE GEK VAN SHANG-HAI! ....



Hebt u de weg gevonden?... Nee?... Goed! .... Dan zal ik u 't hoofd afslaan!

Alweer! ....

Didi! ... Wil je wel 'ns ophouden?...

Laat ons alleen en braaf zijn!

Goed, papa ...

Mag ik me voorstellen: Wang Jen-Ghie. Ik ben de vader van de arme jongen die u net zag. Onze vijanden hebben hem krankzinnig gemaakt op de avond dat hij met u had afgesproken in Shang-hai. Hij moest daar over u waken....

KLAK

PANG

Dat was hij dus...

Inderdaad, hij heeft me 't leven gered. Maar mag ik vragen waarom hij over me waakte en waarom ik mijn reis niet mocht voortzetten?

Ja, ik moet me voor die hardhandige ontvoering verontschuldigen. Maar het telegram dat u naar Indië terugriep, was vals. Mijn zoon zou u dat die avond zeggen en u vragen uw verblijf in Shang-hai te verlengen. Jammer genoeg kon hij dat dus niet doen en scheepte u in. Maar u moet in China blijven...

Ik moet in China blijven?... Waarom dan wel?...

Wilt u me volgen?... U zult het zo weten.

Hier blijven, Bobbie, en braaf zijn....

Heren, hier is de man die ons onschatbare diensten zal bewijzen...

En nu, meneer Kuifje, zullen we u alles uitleggen....

U bent hier in het hoofdkwartier van de ZONEN VAN DE DRAAK, een geheim genootschap dat zich de opiumbestrijding ten doel stelt. Opium richt, zoals u weet, enorme schade aan in ons land. Onze grootste tegenstander is een Japanner, en die Japanner kent u: Mitsuhirato....

Mitsuhirato?...

Kijk, kijk! Als ik de proef eens op hem nam?...

Wat wil die vent van me?...

Mitsuhirato, ja die tevens geheim agent voor Japan in China is, een van de actiefste en misdadigste....



Hallo, Tokio?...



Want hij laat het bij spioneren, hij heeft ook connecties met opiumhandelaars en helpt ze de dodelijke drug over de hele wereld, maar vooral in China, te verspreiden....



Hallo?... Hallo?... Tokio hier... Ah! Bent u het, m'n waarde...



Ja excellentie... Het gaat goed... Kuitje?... Op weg naar Indië... Terugroepen via een telegram... dat ik natuurlijk zelf had opgesteld... Nee, niet gemakkelijk... Die duivelse Zonen van de Droom wilden hem tegenhouden... Ik heb geweld moeten gebruiken...



Uitstekend... Dan hebt u nu vrij spel. Als u slaagt in u-wet-wel, krijgt u het Grootlint van de Foodji...



Ik zal zeker slagen, excellentie, mits er goed propaganda wordt gemaakt.... Dat zal gebeuren?... Prachtig.... Tot ziens, excellentie...



Wij meenden dat u ons misschien zou willen helpen en stuurden daarom een bode naar Indië. Mitsuhirato kwam erachter, dankzij het voortreffelijk georganiseerd spionagenet waover hij beschikt, en maakte hem krankzinnig. U vertrok toch en ....



WOEHA! WOEHA!



Dat is Bobbie!



Bobbie! .... Verdwenen! ....



Ik zal u helpen de weg te vinden! 't Heeft heus niks om 't lijf, alleen uw hoofd moet eraf ....



Ziet u hoe scherp het lemmet is....



Laten we even op de kamer van m'n zoon kijken ...



Didi! ...



Binnen, vader. U zult een bijzonder experiment meemaken



En ik hoop dat dit de laatste keer is geweest



Fijn dat we elkaar terugzien, hè Bobbie?...

Neem 't mijn arme zoon niet kwalijk, meneer Kuifje, hij is niet toerekeningsvatbaar...

Moed houden, meneer Wang! Ik beloof u dat ik zal proberen 'n middel tegen dat vreselijke gif te vinden...



Om terug te komen op Mitsuhirato, toen hij u niet kon belletten naar China te gaan, besloot hij u af te schrikken en u te overreden terug te gaan. Toen u echter bleef, probeerde hij u te doden. Nu denkt hij dat u op weg bent naar Indië. Alles gaat dus goed. We weten dat hij radiocontact onderhoudt met zijn handlangers...



Radiocontact?... Kijk, kijk... jammer dat mijn zendapparatuur nog in mijn koffer op de RANCHI zit ... Anders had ik ...



Uw koffer is u gevolgd, beste vriend. Wij wilden u niet van uw bagage beroven ...



Ziet u... In Rawhajoetalah ving ik 'n keer deze raadselachtige boodschap op: "RRCQ 15 30 Start urgent Engeland waarom reis n Tokio e Lusitania is terug report 'n vogel lg en de welke ekster." Eerst begreep ik er niets van...



Maar tijdens de overtocht kwam ik erachter. Je hoeft alleen maar de eerste twee letters van elk woord te nemen. Dan krijg je: "RRCQ 15 30 sturen waren toe. Luisteren volgende week."



Het woord Tokio zou erop kunnen wijzen dat dit bericht van een Japanner afkomstig is en dat die... Wacht! Er wordt op dezelfde golfrequentie uitgezonden...



vader naad  
vondeling  
nd Tibet  
end uur-  
boord?  
bblaam auc-  
tie web  
lokaal spoor-  
weg tus-  
sussen

We nemen de eerste twee letters van elk woord ... Kijk ... "Vanavond tien uur blauwe lotus" ... Erg duidelijk is dat natuurlijk ook niet ...



Blauwe lotus ... Blauwe lotus ... Wacht 'ns - Ja, da's waar... Er is in Shang-hai een opiumkif die zo heet...

Een opiumkif? ... Nou, dan zal ik daar vanavond ook



En dezelfde avond, tien uur...







Hebt u alles ?

Nu opgelet !  
We zijn er...



En nu aan de slag ! ...



Sapristi ! Wat is  
het koud ! ... Ik ...  
Hee, wat doen ze  
nu ... Ze zoeken  
dekking ... Wat ...



Uitstekend !



Hallo?... Hallo?... Station Ch'ing-p'u?...  
De Chinese bandieten hebben zojuist de  
spoorlijn opgeblazen - Ja ... Ja...  
bij kilometer 123.



Sapristi ! Ik  
bevries hier  
zowaf ...



TSJOEMM !

!

?



Daar is iemand ! ... We  
worden bespioneerd ! ...



PANG

Als ik die auto kan halen ...



Duizend miljoen samoerai's ! ... Kuifje ! ...



Ministerie van Oorlog, Tokio. Stop. Chinese bandieten hebben spoorlijn opgeblazen tussen ...



Shang-hai en Nanking. Stop. Materiële schade onbelangrijk. Stop.



Mooi. We zullen 't belangrijk maken ! ...



Hallo, hallo ... Hier Radio Tokio ! ... De brutaliteit van de Chinese bandieten kent geen grenzen meer. Wij vernemen zojuist dat ze een aanslag hebben gepleegd op de spoorlijn ...



... Shang-hai-Nanking. Na de explosie hebben de plundersaars ...



... de trein laten stoppen en de reizigers overvallen ...



... velen werden gedood toen ze zich probeerden te verdedigen ...



Onder de slachtoffers waren twaalf Japanse onderdanen. Na de aanslag ...



... vluchten de bandieten, zo'n honderd in getal, met hun buit.



Het Laatste Nieuws van Tokio ! ... Extra editie ! ... Chinese bandieten overvallen trein ! ... Het Laatste Nieuws ! ...



... en Japan mag niet vergeten dat het de Orde en de Beschaving in het Verre Oosten dient te beschermen ! ... Ere zij onze heldhaftige soldaten, die ginds deze nobele zaak zullen verdedigen ! ...



... Eens te meer heeft Japan zijn opdracht om de Orde en de Beschaving in het verre Oosten te beschermen, vervuld ! ... Dat wij - helaas ! - troepen naar China moeten sturen, deden wij ter verdediging van China zelf ! ...



Hèhè ! Ik had u gewaarschuwd ! ... China is 'n ongezond land voor zulke nieuwsgierige knopen ...





Kuifje had al lang thuis moeten zijn ....

Waar zou hij nu zitten?....



Mijn chauffeur zal u naar Shang-hai brengen. Ik heb nog 'n appeltje te schillen met die bemoeial! ....



Ze hebben me hier gebracht en opgesloten .... Wat gaan ze met me doen ?



Mijn excuses, waarde heer Kuifje, ik kon me niet eerder met u bezighouden en ....

Wat gaat u met me doen?... Dat zou ik wel 'ns willen weten...



Waar ik zin in heb, vriend! .... U bent bij mij thuis, in een buitenwijk van Shang-hai. Niemand heeft u zien binnenkomen en als ik dat wil, ziet niemand u ook meer buitenkomen! ....



U bent dus in mijn macht en ik kan u laten verdwijnen .... Maar alles welbeschouwd wil ik uw dood niet, integendeel! zelfs, ik heb besloten u vrij te laten! ....



Staat u me toe? .... Ik ben zo weer bij u ....

G... ga uw gang .... Doe ....



Ik moet toegeven dat ik dat niet verwacht had! ....



Kent u dit, waarde vriend?....

Het gif-dat-gek-maakt!!!



'n Heel klein prikje maar... en ik laat u vrij ....



Rustig maar... ik zei u toch al: 'n heel klein prikje maar... Stapelgek zult u dus niet worden ....



Ziezo .... Ziet u 't is zo gebeurd ....

Gek!.. Nu word ik gek! ..



En Tchang?... Die is ook nog niet terug?...

Nog niet, achtbare meester



Pech gehad! Ik moet Kuifje absoluut vinden!



Een ... twee ... drie ... vier ... vijf ... zes ... zeven ... vergeven ... vergeven ...



En nu, waarde vriend, zet ik u buiten de deur! ....

Tok...Tok...Tok-tok... Kukeleku! ..



Kuifje is tevreden!...



Vaarwel! ... En goede reis!



Olé! ... Olé! ... Tralala!...



Nog steeds niet terug...



KUIFJE!...



Woeha! Woeha!



Tarataboem! Tarata! Boem! Boem!

Verdorie, hij is dronken!...



RRRRRRRRRRRR! ... Uitkijken, hier komt 't vliegtuig! ...

Of gek!...



Tralala-oetiel! Tsjing! Boem! ... Tralala-oetiel!...



En die brave Bobbie maar denken dat ik m'n verstand kwijt was!...



Maar hoe komt 't eigenlijk dat ik niet gek ben? ... Hij heeft me toch echt een prik gegeven...

Duizend miljard samoerai's! Het was geen radjaïdjah! ...



Tchang, die van u Mitsuhirato's huis moest bewaken, is terug, achtbare meester...

Laat hem meteen komen!



Ik zat in de kamer ernaast verborgen. Ik heb de radjaïdjah door water vervangen. Het gif heb ik meegenomen. Ik heb me ook bezig gehouden met zijn pistool en zijn dolk...



Ik vind hem nog wel! Verkan hij niet zijn! ...



Daar is ie! ...



Ik zou toch gezworen hebben dat m'n Browning geladen was ... Gelukkig heb ik m'n dolk nog! ...



Vervloekt! ... Het lemmet is van blik! ...



En dit?... Is dit soms ook van blik?...



Een uur later...

Onderdaan! ... Ik ben net bijna vermoord door een jonge Europeaan, een spion in Chinese dienst! ... Zijn naam is Kuifje! ...



隨意小酌



En nu gaan we terug naar meneer Wang ...



5.000 YEN BELONING  
KUIFJE  
SPION



Ik heb geen minuut te verliezen, als ik de stad uit wil! ...







Verstop je! ...  
Vlug! ...



Hallo?... Ja! ... Nog  
niet gevonden?...  
Zoek dan beter, alle  
donders! ... Hoe kan  
hij nu de stad uit  
gekomen zijn?...



Bedankt!



Je hebt mijn leven gered, dat zal  
ik nooit vergeten!

Geen dank, het spreekt  
toch vanzelf... Mijn broer is  
riksjoleper en jij hebt 'm een  
keer in bescherming genomen  
tegen een duivelse  
vreemde!



Fijne kerel! ...



Alle donders! Kuifje! Die  
me belette 'n spleetog  
ervan langs te geven! ...



Wat doet die hier, in Chinese  
plunje? Vreemd ... Als ik 'm  
eerder had gezien, zou ik 'm  
niet gemist hebben! ...



Breng me bij uw commandant! ... Ik  
weet waar Kuifje is! ...

Ah! ... Bent u daar zeker van?...

Volstrekt zeker, commandant! ... Ik zag hem zoals ik u nu zie! ...



Als we flink doorstappen, zijn we vanavond nog bij meneer Wang ...



Goed dat ik me verstopte; maar ik moet in de gaten houden wanneer hij terugkomt...



Opgepast! Daar is die panserwagen weer ...



We hebben hem niet gevonden, commandant. Hij kan onmogelijk via die weg gevlucht zijn ...



Eindelijk! ... Ik was bang dat ik u nooit meer zou terugzien! ...



U hebt ons wat voorgelogen! We hebben geen spoor van Kuifje gevonden ... U zult zich tot onze beschikking moeten houden! ... Met het militaire gezag wordt niet gespot! ...



Maar... maar... ik....

Als ik weer vrijkom, zal die kleine schurk merken met wie hij te doen heeft!



Dit is het geheimzinnige gif dat zoveel ellende heeft aangericht ... En zonder uw bediende zou ik er zelf ook 't slachtoffer van zijn geworden ...



AYA YAH!  
OHO! JOEP!



Onze zoon heeft weer een aanval, Wang! Probeer hem, alsjeblieft te kalmeren! ...



Arme, arme moeder....

Konden we haar zoon z'n verstand maar teruggeven! ... Maar 't kan niet ...



Tenzij ... Maar dat is 'n kans van één op duizend! ...



En dan moet ik weer door de Japanse linies zien te komen ...



Moed houden, mevrouw! Morgen ochtend ga ik naar Shang-hai om het gif waardoor uw zoon z'n verstand verloor, te laten analyseren. Wie weet? Misschien kunnen ze hem genezen ...



De volgende morgen...



Ik zit erg over u in! ... Vergeet u soms dat er een prijs op uw hoofd staat? ...



Geen zorgen. Eenmaal binnen de internationale concessie ben ik veilig. Daar kunnen ze me niets doen ...

Hallo?... Ja, ik ben 't zelf ... Met wie heb ik de eer?



Dawson, hoofd van de internationale concessie. U houdt een zekere Gibson gevangen, niet?... Ja ... 'n Amerikaans groot-industrieel! ... Ja... Ik raad u aan hem vrij te laten ... Hij zou wel 'ns voor moeilijkheden kunnen zorgen, snapt u ...



Goed, maar op één voorwaarde ... Wij zoeken 'n jonge Europese spion, Kuifje genaamd. Als die zijn toevlucht zoekt binnen de concessie, levert u hem uit ...



Akkoord, commandant ... U kunt op me rekenen! ...







Nou, een vriendelijk heerschap, die nieuwe generaal van ons! ...



Commandant, er is hier 'n mannetje dat u absoluut wil spreken. Hij beweert dat hij de generaal is! ...

Laat maar komen, hij zal merken met wie hij te doen heeft!



Maar... maar de generaal is net vertrokken! ...



En ik zeg u, skronyonyo! Dat ik generaal Haranochi ben! ... Ik ben onderweg overvallen door 'n jonge Chinees die me van m'n uniform heeft beroofd! ...



Niemand te zien?... Mooi! ...



Door gaat ie dan! ...



Een ...



Vervolgens geven we ons valse buikje de vrijheid! ... Blij, Bobbie?...



En nu op naar de internationale concessie! ... En vlug ook ...



Alles gaat goed, we zijn er...!



Halt! ... Papieren! ...



Mijn papieren?... Die heb ik helaas niet bij me ... Maar ik heet Kuifje en ...

Sorry! ... Niets aan te doen!



Maar kijkt u dan toch! U ziet toch dat ik Europeaan ben ...

Niets aan te doen! ...



Wat is er aan de hand?

Deze knaap heeft geen papieren, sir...

Mag ik?...



Je hoeft niet aan te dringen, my boy! Zonder geldige papieren mag je de concessie niet in ...



Wat nu?... Mijn God! Een Japanse patrouille! ... Ik móet er langs, anders ...





Welke kant is hij nu op?...

Links?... Rechts?...  
Recht door?...



Hier zullen ze me niet zo gauw zoeken! ...



Ik weet alleen, sir, dat hij klein was, Chinese kleding droeg en zei Kuifje te heten ...

Kuifje?... Donders! Weet je zeker dat hij Kuifje zei?



Nou moe! ... Weet je nog, Bobbie?... Onze tocht door Arabië? De scene die ik in de war stuurde? Die film van meneer Rostapopoulos! ...



WERELDNIEUWS



PARIJS  
EREPRIJS wint de internationale cross-country



Ik ... ik ben erg blij dat ik deze wedstrijd gewonnen heb ... en ... en ik zal proberen 't volgende keer nog beter te doen ...



De president van de Poldo-moldavische republiek opent een hondententoonstelling...



Woeha! Woeha!

Woeha!



Woeha! Woeha!

Koest, Bobbie! ...

Prof. Fan Se-Yeng, befaamd om zijn opmerkelijke geschriften over krankzinnigheid, is zojuist teruggekeerd in Shang-hai na een lange studiereis in Amerika. U ziet hem hier in zijn prachtige tuin, eindelijk genietend van een welverdiende rust ...



Die man zou Wangs zoon kunnen genezen! ...

Stilte!

Sst!



Hela! ...



Naar prof. Fan Se-Yeng! ... Weet u waar hij woont?...

Ja, ja ...



Meneer Fan Se-Yeng, alstublieft?...

Mijn achtbare meester is nog niet terug, maar hij zal zo wel komen. Wilt u op hem wachten?...



Mijn hart is ongerust. Mijn achtbare meester had gezegd dat hij tegen tien terug zou zijn. En het is nu al na middernacht!

Heeft hij gezegd waar hij heenging?



Ja, naar een receptie die te zijner ere wordt gegeven door zijn vriend, meneer Lioe Ju-lin, Straat van de Purperen Berg ...

Goed, dan ga ik daarheen ...



Is mijn zeer vereerde vriend nog niet thuis? Wat vreemd! ... Hij heeft ons tegen tien verlaten, samen met een van onze genodigden, de heer Rastapopoulos ...

Is Rastapopoulos in Shang-hai? ... Waar logeert hij?



Palace Hotel, vlug! ...



Binnen!



Goedenavond, meneer Rastapopoulos! ...

Kuifje! ... Wat een verrassing!



Ik kom net van meneer Lioe, die me vertelde dat hij u tegen tien had zien vertrekken, samen met prof. Fan Se-Yeng. Klopt dat? ...

Ja, dat klopt. Ik heb de professor met de auto weggebracht en afgezet op de hoek van de Straat der Grenzeloze Wijsheid, waar hij woont ... Maar waarom vraagt u dat?



Prof. Fan Se-Yeng is nog steeds niet thuis! ...

Nog niet thuis! ... Maar het was nog geen honderd meter lopen naar zijn voordeur! ...



Hallo?... Ja, met mij ...  
Wat is er?...  
Donders! ... En je hebt  
'm niet gearresteerd?...  
Driedubbel  
overgehaalde sukkel! ...

Het lag niet  
aan mij,  
chef! ... De  
portier  
waarschuwde  
me pas toen hij  
afweer weg  
was ....

De volgende dag...

Dus uw meester is nog  
steeds niet terug?...  
Vreemd ... Goed, ik ga  
op onderzoek uit ....

Goed, meneer.

We lopen de weg  
terug die de  
professor vanaf de  
auto van  
Rastapopoulos heeft  
afgelegd ...

Hee, een plas  
olie! ... Hier heeft  
'n auto gestaan ....  
Ze moeten de  
geleerde opgewacht  
hebben ... en  
ont-voerd...

OH!

Woeha!

W. R. GIBBONS  
DIRECTEUR  
AMERICAN-CHINESE  
STEEL COMPANY  
NEW YORK SHANGHAI  
Bund 53 Shang-hai

Gibbons ... Gibbons ... die  
naam ken ik niet ....

Hij wilde zijn naam niet  
noemen, sir, maar hij  
zei dat 't maar voor  
even was ....

Goed. Laat 'm  
binnen ....

Komt u verder,  
meneer....

Het gaat hierom. Dit is uw visitekaartje,  
hè?... Welnu, dat vond ik in de Straat der  
Grenzeloze Wijsheid, vlakbij het huis van  
prof. Fan Se-Yeng, die vannacht is  
verdwenen ....

Verdwenen?... D... dat wist ik niet  
uiteraard! ... Vreemd! ... ik heb hem  
gisteravond ... nog gesproken, bij  
vrienden ... Daar ... gaf ik 'm dit kaartje ...

Hij leek niet erg op  
zijn gemak

Straat der Grenzeloze  
Wijsheid, het huis van Fan  
Se-Yeng ...

Hallo ... Hallo ...  
Snel! Geef me  
't hoofd van  
politie ...

Hallo?...  
Richards?... Ga  
meteen met Brown  
naar prof. Fan  
Se-Yeng, Straat der  
Grenzeloze  
Wijsheid ... Ik hoor  
net dat Kulfje daar  
naartoe is ... Vat hem  
in de kraag en breng  
hem hier! ...

Naar Fan Se-Yeng ... En  
vlug wat! ...

POSTIE

德方女英診所

Ha, bent u het, meneer! Kom vlug binnen! ... Ik heb net een brief gekregen van mijn achtbare meester!

Een brief?...

Beste Tchen,  
Ik ben ontvond door bandieten die een losgeld van 50.000 dollar eisen in ruil voor mijn vrijheid. Stuur in geen geval de politie op hen af, want als je in paniek raken, zou dat mijn dood zijn. Het losgeld moet binnen veertien dagen worden gedeponereerd in de oude tempel aan de rechteroever van de Yang-Tse-Kiang, op een uur lopen van Hou-k'ou. Aangezien ikzelf niet be-

Ik ga de professor zoeken! ...  
Wilt u dit pakje zolang bewaren? ... Pas er goed op! ...



Ik zou graag willen weten op grond waarvan ik ben aangehouden ...

Momentje, beste vriend, je zult 't zo weten ...



Hallo?... Met de Japanse politie?... Bent u 't commandant?... Met Dawson ...



Ja ... ja ... Kuifje! U hebt 'm aangehouden? Van harte proficiat! ... Ja... inderdaad... Prachtig... Over 'n half uur... Tot kijk...



Schande! ... Ik ben hier op internationale grondgebied, u hebt 't recht niet me aan de Japanse autoriteiten uit te leveren!



Pardon, de zaak ligt geheel anders! ... Hebt u papieren die u toestaan in de concessie te verblijven?... Nee, nietwaar... Ik heb dus het recht u eruit te zetten... Als de Japanners u vervolgens aanhouden, kan ik daar niets aan doen ...



En een half uur later...





Hallo ... Ja ...  
 Kuifje! ...  
 Opgepakt?... Zijn  
 proces begint  
 morgen?... Hoelang  
 zal het duren?...  
 Twee dagen ...  
 Mooi! ...

Twee dagen later...  
 Achtbare meester, Kuifje is  
 aangehouden en ter dood  
 veroordeeld door de  
 Japanners! ... Ik heb het  
 aangeplakt gezien in de stad! ...

**MEDEDELING**  
 De krijgsraad van het 5-de  
 Bezettingsleger heeft  
 veroordeeld tot de  
**DOODSTRAF**  
 zekere  
**KUIFJE**  
 schuldig bevonden aan:

1. spionage
2. poging tot moord op een  
 Japans onderdaan
3. geweldpleging tegen  
 een hoge officier
4. het onwettig dragen  
 van uniform en  
 eretekenen.

Gedurende de drie dagen  
 voor de executie zal de mis-  
 dadiger met het schandbord  
 om de hals door heel de  
 stad worden gevoerd, als voor-  
 beeld voor de bevolking.

日本軍第五師団捕虜審判  
 一、開議  
 二、執行  
 三、執行  
 四、執行  
 五、執行  
 六、執行  
 七、執行  
 八、執行  
 九、執行  
 十、執行  
 十一、執行  
 十二、執行  
 十三、執行  
 十四、執行  
 十五、執行  
 十六、執行  
 十七、執行  
 十八、執行  
 十九、執行  
 二十、執行  
 二十一、執行  
 二十二、執行  
 二十三、執行  
 二十四、執行  
 二十五、執行  
 二十六、執行  
 二十七、執行  
 二十八、執行  
 二十九、執行  
 三十、執行  
 三十一、執行  
 三十二、執行  
 三十三、執行  
 三十四、執行  
 三十五、執行  
 三十六、執行  
 三十七、執行  
 三十八、執行  
 三十九、執行  
 四十、執行  
 四十一、執行  
 四十二、執行  
 四十三、執行  
 四十四、執行  
 四十五、執行  
 四十六、執行  
 四十七、執行  
 四十八、執行  
 四十九、執行  
 五十、執行  
 五十一、執行  
 五十二、執行  
 五十三、執行  
 五十四、執行  
 五十五、執行  
 五十六、執行  
 五十七、執行  
 五十八、執行  
 五十九、執行  
 六十、執行  
 六十一、執行  
 六十二、執行  
 六十三、執行  
 六十四、執行  
 六十五、執行  
 六十六、執行  
 六十七、執行  
 六十八、執行  
 六十九、執行  
 七十、執行  
 七十一、執行  
 七十二、執行  
 七十三、執行  
 七十四、執行  
 七十五、執行  
 七十六、執行  
 七十七、執行  
 七十八、執行  
 七十九、執行  
 八十、執行  
 八十一、執行  
 八十二、執行  
 八十三、執行  
 八十四、執行  
 八十五、執行  
 八十六、執行  
 八十七、執行  
 八十八、執行  
 八十九、執行  
 九十、執行  
 九十一、執行  
 九十二、執行  
 九十三、執行  
 九十四、執行  
 九十五、執行  
 九十六、執行  
 九十七、執行  
 九十八、執行  
 九十九、執行  
 一百、執行



Nu hoef ik me natuurlijk geen illusies meer te maken over mijn lot ....



Snap je, z'n hoofd moet er morgenochtend in één houw af zijn ....





Meneer Wang ! ...



O, hoe moet ik u bedanken?! ...

Sst ! Geen geluid ... We hebben geen tijd te verliezen ... Kom vlug mee ! ...



Ik zal u voorgaan ...



Bent u daar nog? ...

Jazeker, meneer Wang ...



Ziezo ! ... Hier bent u bij mij thuis ! ...

Bij u ? ...



Inderdaad ! ... Dit is het huis naast dat waar u gevangen zat. Zodra ik hoorde van uw veroordeling, heb ik het gehoord en van de drie dagen dat u door de stad werd geleid, geprofitteerd om deze gang te graven ...



Maar nu moeten we direct de stad uit, want dadelijk gaat de zon op en wordt er alarm geslagen ... Ah, ben je daar. Alles klaar ? ...

Ja ! ...



Verdwenen? ... De gevangene verdwenen? ... Stomme idioot ! ... Wie iemand te bewaken krijgt, Laat 'm niet ontsnappen ! ... En de commandant? ... Wat zal die ervan zeggen, hè ?



Kuifje ontvlucht? ... Stelletje idioten ! ... Wie iemand te bewaken krijgt, houdt 'm in de gaten ! En wat zal de generaal wel zeggen ? ...



U bent een idioot, commandant ! ... Wie een dergelijke gevangene te bewaken krijgt, treft voorzorgsmaatregelen ! Zorg dat dit niet uitlekt ! ...



Bij de donder van de Foedji ! Kuifje ontsnapt ! ...



Laat de wacht bij de poorten verdubbelen ! ... Hij mag de stad niet uitkomen en ons zo voor gek zetten ! ...



Mijn broer vertelde 't me en die heeft het weer van een bewaker, die kleine Kuifje is onder hun ogen uit de gevangenis ontsnapt ! ...



Wat nou ! Die duivel van 'n Kuifje is ontsnapt en ik moet m'n ogen open houden ...



Momentje! ... Wat zit er in die zakken?...

Rijst, luitenant ...



Dat zullen we nog wel zien! ... Doorsteek al die zakken 'ns met je banjonet! ...



't Is gebeurd, luitenant!

Goed ... ga maar door!



Hebt u niet drie Chinezen voorbij zien komen, die een kar vol zakken duwden?...

Jawel ...  
Waarom?...



Donders! Dan hebben ze u beet gehad, luitenant! ... Kuifje zat in een van die zakken verborgen! ...



Da's me ook wat moois! ... Alle zakken zijn toch doorstoken! Ik snap er niets van! ...



Adjutant, de wacht bij de panserwagens is verdwenen! ...



Waar kunnen die nu zijn?...



Adjutant! ... Hier... De wachten! ...



Hallo? ... Ja ... U zei?... 'n Panserwagen gestolen?... Maar dat kan toch niet, u ijlt! ... Ik ... Goed, ik kom eraan! ...



We boffen wel! We zijn er zonder 'n centje pijn doorheen gekomen! ...

Bovendien hebben we die brave Bobbie, die langs de straat zwierf, nog gevonden! ...



Ik ben 't zat! ... Zat, hoort u?... Straks kapen ze 'n heel regiment, skronyonyo, en staat u weer met uw mond vol tanden! ...



En waarom hebt u niet dadelijk de achtervolging ingezet?... Waarom niet?...



Uitgesloten, generaal. Alle andere voertuigen waren gesaboteerd!



Alle donders, stuur er dan 'n eskader vliegtuigen achteraan!



Drie kwartier is dat eskader nu al onderweg! Wat voeren ze toch uit?...



RRRRING

Hallo?... Ja generaal! ... We hebben die panserwagen 12 mijl van hier langs de weg aangetroffen. Ja, we zijn geland en gaan kijken ... Leeg ... Ja, niemand meer... Weet ik niet ... Maar, generaal ... Hallo?... Hallo?



Slapjanussen! ... Allemaal slapjanussen, skronyonyo! ... Hoe komen we nu te weten waar Kuifje zit? ...



Wat te doen, als we uw zoon willen redden, moeten we eerst Fan Se-Yeng terugvinden. Vervolgens pakken we Mitsuhiroto en zijn bende aan ...



Ik ga dus morgenochtend naar Hu-k'ou aan de Yang-Tse-Kiang. Daar moet het losgeld voor de professor aan zijn ontvoerders worden overhandigd.

En de volgende dag...

Wist u dat niet?... De rivier is buiten zijn oevers getreden .... Iedereen vlucht voor de overstroming! .... Ik vraag me zelfs af of u nog in Hu-k'ou kunt komen ....





Hij leeft nog!...



Gaat 't weer? Je was bijna verdronken, hè? Hoe heet je?... Ik heet Kuifje!



Ik Tchang Tchang-Jen .... Maar... waarom heb je mijn leven gered?



Ja, waarom?... Ik dacht dat alle blanks duivels slecht waren, net als degenen die lang geleden mijn opa en oma hebben vermoord. M'n vader zegt dat dat in de oorlog van de "Vuisten van Gerechtigheid" gebeurde...

O ja, de Boksersoorlog



Welnee, Tchang, alle blanken zijn niet slecht, de volkeren kennen elkaar slecht. Zo denken veel Europeanen dat...



... alle Chinezen vals en wreed zijn, een vlecht dragen en niet anders doen dan martelingen bedenken en rotte eieren en zwaluwnestjes eten...



Diezelfde Europeanen geloven vast dat de Chinese vrouwen allemaal hele kleine voetjes hebben en dat nu nog steeds alle meisjes talloze folteringen doorstaan ...



... om te voorkomen dat hun voeten zich normaal ontwikkelen. En ze denken ook dat de Chinese rivieren bezaaid zijn met baby's die na hun geboorte in het water worden gegooid ...



En zo, m'n beste Tchang, zien veel Europeanen China!

Haha! Wat 'n grappige landgenoten heb jij!



Intussen...

Generaal, ik heb nieuws voor u over Kuifje!...

U weet waar hij is?...



Ik heb net 'n telegram gekregen waarin staat dat hij vanmorgen per trein naar Hu-k'ou is gegaan.



Hu-k'ou? Maar dat is midden in Chinees grondgebied! ... Als hij daar is, kunnen we niets meer tegen hem beginnen!

Pardon, generaal, toch wel... En ik zal u zeggen hoe ...



En wat ga je nu doen, Tchang?...

Ik heb m'n ouders verloren... Ik weet niet waar ik heen moet ... Kon ik maar met jou mee ...



Tja... Ik ga misschien grote gevaren tegemoet ...

Nou, met zijn tweeën staan we sterker...



Dan op weg naar Hu-k'ou!

Ik weet 'n kortere weg ...

Uitstekend idee ... Nu moet 't hoofd van politie 't er nog mee eens zijn ...

Daar sta ik voor in, generaal! Kijkt u maar 'ns ...

*Ik, ondergetekende,  
Mr. Dawson, hoofd van  
politie van de Internationale  
Concessie, erken hiermede  
de heer Mitsuhirato 10.700  
dollar schuldig te zijn.*  
*Mr. Dawson*  
Haug-hai 18-X-31

Hèhè ...  
prachtig!

De volgende dag...

De heer  
Mitsuhirato?...  
Goed, laat hem  
binnen ...

Dag, waarde heer. Wat verschaft me  
het genoegen?...

Ik kom u om een dienst vragen.  
Als u me die verleent, scheld ik  
u het bedragje kwijt dat u me  
nog schuldig bent...

Waar gaat 't  
om?...

Wel ... Kuifje is op dit moment in Hu-k'ou ...  
Ik zou graag willen dat u hem liet  
aanhouden!

Hem aanhouden? In Hu-k'ou? Maar  
dat is Chinees grondgebied! ... U weet  
dat mijn bevoegdheden beperkt zijn  
tot de internationale concessie.

Zeker, maar denkt  
u niet dat de  
Chinese  
Veiligheidsdienst u  
zou toestaan een  
Europeaan te  
vervolgen, ook al  
is het buiten de  
concessie?...

Ja, natuurlijk ...  
Maar op welke  
gronden? Kuifje  
heeft tenslotte geen  
misdrijf begaan ...

O, verzin maar wat ... U zou hem er  
bijvoorbeeld van kunnen verdenken  
betrokken te zijn bij de ontvoering  
van prof. Fan Se-Yeng...

Da's inderdaad een  
idee ...

Hallo, ja Chinese  
Veiligheidsdienst ...  
Dag, collega ... Wat?...  
Fan Se-Yeng? U hebt  
een spoor? Een  
Europeaan?... En u  
wensst een machtiging  
voor uw agenten?...  
Met genoegen, waarde  
vriend ...

In orde! ...  
Morgenochtend  
krijgen we de  
machtiging. Mijn  
mannen zullen  
dan meteen  
vertrekken...

Dat is dus afgesproken, u arresteert  
Kuifje, laat hem weer gaan bij gebrek  
aan bewijs en hij valt, heel toevallig, in  
onze handen...

Akkoord ... en u  
scheldt me dat  
bedragje kwijt...

Hu-k'ou...

Mijn vader had 'n  
vriend hier. We zullen  
bij hem onderdak  
vragen.

Natuurlijk! Maar al te graag verleen ik de zoon van mijn vriend onderdak...

'n Bevel tot inhechteniseming hebt u al. Nu krijgt u nog een vrijgeleide van de Chinese Veiligheidsdienst. Dat zal uw taak vergemakkelijken...

軍警當局務希  
與以臂助於持  
此執照者  
公安總局

ALGEMENE VEILIGHEIDSDIENST

Bevel aan de Chinese autoriteiten zich ter beschikking te houden van en zonedig hulp te verlenen aan drager dezes.

Smerig beroep!...  
Ja, nu zijn we gedwongen 'n vriend te arresteren!...

Er gaat nog een trein vanavond. Dan hebben we net de tijd om onze voorbereidingen te treffen...

De volgende dag...

Mijn God, wat 'n beroep! Eerst 'n hele nacht in de trein, dan nog eens drie uur lopen vanochtend, en daar is dan eindelijk Hu-k'ou...

Maar goed dat we ons vermomd hebben!...  
Nou en of!....

Stel je voor wat voor 'n indruk we in dit gat gemaakt zouden hebben in westerse kleren!...





Passet ! ...



Mijn God ! ...

Mijn God ! ...

Nou, wat is er met u ? ...



Arme vriend, je moest 'ns weten ! ...

Hoe moeten we 't je zeggen ? ...

Maar zeg het dan toch ! ... Wat is er ? ...



Kijk ! ...

Een aanhoudingsbevel op mijn naam !



En hier... "Bevel aan de Chinese autoriteiten zich ter beschikking te houden van drager dezes" ...



Goed, doe wat u doen moet. Ik ben bereid u te volgen ....



Beste Tchang, ik word gearresteed ! Ik moet mee .... Vaarwel !

En nu naar de commissaris van politie ! ...



Meneer de commissaris, wij hebben zojuist deze jonge man aangehouden. Dit document machtigt ons op Chinees grondgebied te opereren... Waar heb ik 't nu gelaten ?

In 'n andere zak, natuurlijk ! ...



Sapristi ! Hier heb ik 't ook niet ! ... Maar...



Mijn God ! Ik moet 't naast m'n zak hebben gestoken toen ik 't Kuifje had laten zien !

Komt er nog wat van ? ...



Oef, wat een baf... Daar is het !



Hier is het ... Ik heb 't gevonden !



!



?

?



Ja, dat had ik meteen kunnen weten.



Waarom lacht u nu, commissaris?

Het lijkt wel of hij ons uitlacht! ...



Waarom ik lach? Ha! Ha! Ha! U krijgt dit kostbare document terug en dan moet u gauw wegwezen ... Zonder uw gevangene, natuurlijk! ...



Het is een schande! ...

We zullen protest aantekenen! ...



Het is een schandaal! ...

U zult nog van ons horen, commissaris! ...



Dat gaat zo maar niet! ...

We zullen Shanghai onverwijld over dit ongehoorde optreden inlichtingen!



Wat u betreft, jongeman, u bent uiteraard vrij ...

Dank u, meneer de commissaris.



Ziezo! ...

Vrij? ...



Vrij, ja... Ik snap er niets van! ... Toen de commissaris hun document zag, barstte hij in lachen uit en liet ze op straat zetten! Gek, hè?

Nee hoor! Want dat document heb ik zelf geschreven ... Het is zo gegaan... Het echte document...



... was op de grond gevallen. Toen je weg was, raapte ik het op, las het en rende ermee naar huis. Daar pakte ik een nieuw vel dat even groot was en schreef: "Als u nog niet in de gaten had dat wij gek zijn, bent u hier het officiële bewijs." En dat legde ik terug op de plek waar ik het andere gevonden had! ...



Nu snap ik 't! ... Tchang, je bent een ware vriend!



Arme Jansen en Janssen!

Je hoeft ze niet te beklagen, Kuifje. 't is 'n goede les voor ze!



Wilt u dit telegraferen aan het hoofd van politie van de internationale concessie in Shanghai...



En nu op zoek naar Fan Se-Yeng! ...

Ja, maar het weer slaat om ...

Sakkerloot! De telegraafverbindingen met Shang-hai zijn door de overstromingen verbroken! ...

Dan moeten we dus terug naar Shang-hai voor nieuwe orders! ...



Onweer.... Ik geloof dat we beter weer naar beneden kunnen gaan ...

Je hebt gelijk, Tchang ...



Intussen in Hu-k'ou ...



Ha, de boodschapper die ik verwachtte ... die komt natuurlijk melden dat Kuifje is aangehouden! ...



"Arrestatie niet plaatsgevonden. Kuifje vrij. Wachten orders af." Duizend miljoen samoerai! ...



Nu is 't afgelopen! Zachte heilmeesters maken stinkende wonden... "Hij moet verdwijnen"! Die drie woorden zijn genoeg! ...



Is 't niet om woest te worden dat je de hele nacht zo moet rijden!

En dat allemaal vanwege die verduivde commissaris!



En de volgende morgen ...

Dat is die bewuste oude tempel! ...



Er komen hier kenerlijk veel toeristen. Kijk, Tchang, er is zelfs 'n fotograaf!



'n Mooi kiekje, heren? ... In vijf minuten klaar ...

Ja? ...

Als je wilt ...



Let op 't vogeltje! ...





Vuile Chinees! ... Ik zal je leren je met andermans zaken te bemoeien! ...

Alle donders! M'n machinepistool weigert! ...

Poten thuis, schurk, of ik "fotografeer" je op staande voet! ...

En nu tussen ons! ... Japanner, hè? ... Heeft Mitsuhirato je dit fraaie karweitje opgedragen?

Ja, hij is bang voor u... U hebt het radjardjah-gif en hij is bang dat u Fan Se-Yeng zou vinden en dat die iets tegen het gif zou ontdekken... Daarom heeft hij de professor laten ontvoeren...

Die brief was vals en bedoeld om de politie op 'n dwaalspoor te brengen...

Dan is professor Fan Se-Yeng dus ook niet in die oude tempel... Waar dan wel?...

Je liegt! ...  
Ik zweer u dat het zo is! ... Alleen Mitsuhirato weet waar hij is...

Goed, we gaan terug naar Hu-k'ou... 't valt wel mee, hè Tchang?...

Aha! ... Maar die brief dan, waarin Fan Se-Yeng de Chinese bandieten beschuldigt?

Vals! ... Dat had ik moeten bedenken! ...

Weet ik niet.

Gelukkig wel, de kogel heeft alleen je schouder geschrapt...

We zullen deze bandiet aan de Chinese politie overleveren...

Die zit achter slot en grendel! ... Zo, Tchang, aangezien Mitsuhirato niet naar ons komt, gaan wij naar Mitsuhirato! ... Wat jij! ...

Vooruit dan! Op weg naar Shang-hai! ...

Daar komt de trein uit Shang-hai ...

We zijn er...  
Maar niet heus! 't Is nog 3 uur lopen naar Hun-k'ou! Mijn God, wat 'n beroep! Wat 'n beroep!

Akkoord!



De volgende dag ...

Dat zijn de laatste reizigers ... en nog geen Kuifje ...



Noppes, chef ! ... Hij zat niet in de trein. Volgens mij is ie onderweg uitgestapt ...

Drommels ! Tergend, dat die knoop ons telkens te slim af is ! ...



Het is donker.... We kunnen 't erop wagen ....



Goed dat we van de trein zijn gesprongen toen hij langzamer ging rijden voor hij 't station binnenreed. Ik weet zeker dat we bij de uitgang ... werden opge- wacht...



Hallo, meneer Mitsuhirato ?... Met mij, ja... Helaas niet, hij is ons door de vingers geglipt !... Ja, ik vind 't al even jammer als u... Wat wilt u, ik sta machteloos ! ...



Dat noemen ze politie ! Ik zal 't zelf weer eens moeten opknappen ! ...



Binnen ! ...



Meester, Kuifje is in Shang-hai ! ... Ik heb 'm met een jonge Chinees gezien. Ze namen een taxi, maar 't adres dat ze aan de chauffeur opgaven, kon ik niet verstaan ...



Jammer ! ... Luister, Yamato, jij gaat erop uit en probeert erachter te komen waar hij zich verbergt en wie hem verbergt. Gesnapt ?... Ja-wel ! ...



Gelukkig zijn we weer bij elkaar. Nu moet je 'n paar dagen rust nemen, dan zal de wond snel dicht zijn ...

Goed, maar daarna pakken we Mitsuhirato aan !



Een week later...

Voel je echt geen pijn meer ?

Totaal niet, Tchong. Kijk maar, alles doet 't weer...



En die avond...

Dit is Mitsuhirato's huis. Ik ga naarbinnen, jij houdt de wacht ...



Niemand ... Alles gaat goed ...



En weet je zeker dat Kuifje daar nu is ?...



Waarom zou hij er niet zijn?... Hij zit er al een week ....

Je hebt gelijk, Yamato, maar ik sta gewoon te popelen om ze in m'n macht te krijgen! ...



Kom maar, er is niemand ...

Wat is er aan de hand? Je lijkt helemaal ondersteboven ...

Leg ik je nog wel uit, Tchang ... We hebben nu geen ogenblik te verliezen! ...



Een auto, vlug, een auto! ...



Ha, eindelijk, daar heb je er een! ...



Vlug, chauffeur, vlug! De weg naar Nanking! ...



Zeg, ik ben geen taxichauffeur! ... Ziet u niet dat dit 'n privé-auto is? ...



Doet er niet toe, rijden, vlug, in vredesnaam! ... Er staan mensenlevens op 't spel! ...



Nee, nee en nog 'ns nee! ... En als ik nee zeg. Is 't ook nee! ...



Ze weten alles, ik heb ze gehoord! ... Ze weten dat meneer Wang me onderdak verleent ... Ze gaan hem vannacht ontvoeren, hem, z'n vrouw en z'n zoon ... En ons ook, als we er zouden zijn! Ach, misschien zijn ze er op dit moment al wel ... En die wagen schiet maar niet op ...



Zouden we nog op tijd komen? ...





Alles lijkt rustig...



De deur staat open! ...



De bediende van meneer Wang! ... Met chloroform verdoofd! ...



Te laat! ... Ze zijn ontvoerd! ...



Ha! Ha! 't Is uit met de pret, meneer Wang! ... U bent allemaal in mijn macht! ... Nu alleen uw vriend Kuifje nog, maar ook die zal me over een paar uur niet meer dwarszitten! ...



Kuifje! ...

?



Kijk 'ns wat ik heb gevonden! ...



!



Blauwe Lotus Wang!



Vooruit!

Naar de Blauwe Lotus!







Ik geloof dat je hier niet op had gerekend, hè?...

Inderdaad!...

Ik wist wel dat je in de val zou lopen! — Je was gisteravond in de Blauwe Lotus, hè, en je hebt je ongetwijfeld verknauwd om onze fout. Daarna hoorde je welke opdrachten ik Yamato gaf en je ging weg ... Tot dan toe ging alles goed. Maar een van m'n mannen zag je weggaan en heeft me meteen gewaarschuwd.

Ik nam aan dat je zo'n mooie kans niet zou laten lopen, en spande een valstrik. Ik hoefde je alleen maar te laten begaan, een vat open te laten, en alles verliep zoals ik had voorzien! ...

Knap werk, meneer Mitsuhirato. U bent erg slim! ...

In elk geval slimmer dan je dacht! ... Ah! Daar is een van je oude vrienden, die je executie niet graag wilde missen!

?

Hier is hij dan, grote meester!

Prachtig! ...

Meneer Rastapopoulos! ...

Ja, Rastapopoulos! — Roberto Rastapopoulos, die je zo vaak 'n spaak in 't wiel hebt gestoken ... Rastapopoulos, leider van de internationale handel in drugs! ... Rastapopoulos, die bij Rawhajpoetralah in het ravijn stortte, en die je dood waande! ... Rastapopoulos, die taal is, zoals je ziet, en die uiteindelijk altijd wint! ...

U, leider van deze bende? ... Hoe is 't mogelijk? ...

Laat die twee anderen komen, Yamato ...

Geloof je me soms niet? ... Kijk dan! ... Geloof je me nu? ...

Het teken van Farao Kih-Oskh! ...



Hier, pak aan, die is voor ou ...



Lao-Tse zei: men moet de weg vinden! Ik heb hem gevonden! ... Het is doodeenvoudig, ik sla jul lie het hoofd af! ... Dan zullen jullie de waarheid ook kennen! ...



Kan hij ... kan hij voor ons niet gevaarlijk worden? ...

O, alleen als hij met hen klaar is, maar dan neemt Yamato hem wel voor zijn rekening.







### Professor Fan Se Yeng teruggevonden! Hij werd in een opiumschiuiverij gevangen gehouden!

Shanghai, 7 - Professor Fan Se Yeng teruggevonden! Dit goede nieuws bereikte ons hedenochtend.

Men weet dat de beroemde geleerde enige dagen geleden verdween, na een feest te zijner ere hij een vriend, gegeven, ter gelegenheid van zijn terugkomst.



Zie hier een foto van de Heer Fan Se Yeng, onmiddellijk na z'n bevrijding genomen.

Sedert dien bleven al de door de politie gedane nasporingen vruchteloos. Nochtans was een jonge Europese reporter, de Heer Kuifje, wiens opzienbare avonturen met de Japanse overheden onze lezers zich zeker nog herinneren, naar de geleerde krankzinnigheidsarts op zoek gegaan. Dankzij hem, en

In de „Blauwe Lotus" bevond zich een radio-uitzendstation, waarmee de misdadigers met hun schepen in verbinding bleven en hun alle aanwijzingen verschaften aangaande de te volgen weg, de te vermijden havens, de plaatsen van lading en ontlading, enz.

Ook op de Heer Mitsubirato's buitengoed werden huiszoekingen gedaan. Althewel men des-aangaande nog grote stilzwijgenheid bewaart, menen wij toch te weten dat daar uiterst belangrijke documenten in beslag genomen werden. Deze documenten zouden met de politieke bedrijvigheid van een buurstaat in verband staan en, meer in het bijzonder, met het incident aangaande de spoorweg Shanghai-Nanking, dat tot de Japanse bezetting aanleiding gaf. Deze documenten zouden in ieder geval de Volkereubond, te Genève, voorgelegd worden.

### EEN KWARTIER MET DE HEER KUIFJE

Hedenochtend brachten wij de beld van de dag, de Heer Kuifje, een bezoek.



De Heer Kuifje, wie het gelukte professor Fan Se Yeng te bevrijden. Men ziet hem hier met zijn vriend Bobbie.

De jonge reporter is op het ogenblik bij de Heer Wang Jen Ghie te gast, in een aardige villa, op enige mijlen van Shanghai langs de weg naar Nanking.

Wij melden ons aan en worden ontvangen door een levendig en glimlachend jongmens in Chinese klederdracht. Wat nu? Is het deze jongen, bijna een kind nog, die de gevaarlijke gangsters van Shanghai overmeesterde?

Na hem hartelijk gelukgewent te hebben, vragen wij de aanhouding

van die bandieten, aan zijn doortastendheid, zijn durf en zijn verachting voor ieder gevaar, te danken hebben. Daaraan dient toegevoegd dat ook dankzij hem mijn echtgenote, mijn zoon en ik zelf nog in leven zijn.

Hiermee eindigt ons gesprek en wij nemen afscheid van de sympathieke reporter en van zijn vriendelijke gastheer. L.G.T.



Hier ziet men jongelui bevoorrecht die speeksel met Kuifje's portret door de straat dragen.

De conclusies van de onderzoekscommissie laten geen ruimte voor twijfel. De in Shang-hai in beslag genomen documenten tonen onweerlegbaar aan dat de aanslag op de spoorlijn Shang-hai-Nanking is voorbereid en uitgevoerd door een Japans onderdaan, in opdracht van zijn regering!



Ik ben benieuwd wat de Japanse afgevaardigde daarop te zeggen heeft ...

Ik ook ... Kijk, hij neemt het woord! ...



Mijne heren, verwacht van mij niet dat ik de beschuldigingen, vervat in de conclusies van de B73e commissie, ga weerleggen. Die beschuldigingen zijn even zo vele beledigingen, waarop Japan slechts met een minachtend stilzwijgen reageert! Toch, en om u te tonen dat de goede trouw van mijn land buiten kijf staat ...



... ben ik gemachtigd u te zeggen dat mijn regering zojuist haar troepen bevel heeft gegeven zich terug te trekken uit de gebieden die ze na het spoorwegincident tussen Shang-hai en Nanking hadden bezet. Daaraan, mijne heren, moet ik tot mijn spijt toevoegen dat Japan zich, uit protest tegen de belediging die het is aangedaan, genoopt ziet uit de Volkenbond te treden! ...



UITGANG

Intussen, in Shang-hai...

Ik heb goed nieuws, mijn zoon zal genezen! ... Prof. Fan Se-Yeng heeft het middel gevonden tegen het vreselijke gif-dat-gek-maakt! ...

Echt? ... O, dat is geweldig!



Achtbare meester, twee heren wensen meneer Kuifje te spreken.





Goedendag! ... Euh... wel, we zijn gekomen...

Tja... in zekere zin... ja, zijn we gekomen...

Aha? U bent gekomen?...



Ja, we zijn gekomen om u van harte geluk te wensen en u te zeggen dat ... dat ...

Dat we nooit geloofd hebben dat u schuldig was! ... Maar wat wilt u, je moet je orders opvolgen ...



Geef toe, is het niet om razend te worden, te moeten meemaken hoe die kleine idioot triomfeert! ...

Wat wil je, er is niets meer aan te doen ...



Kijk, Kulfje! ... Lees dit 'ns ...



E ZAKKE LAUWE LOTUS  
DEER MITSUHIRATO  
DEED HARA-KIRI  
Shanghai, 10 — De Heer Mitsuhirato, die bij de zaak van de 'Blauwe Lotus' betrokken was in de voornameorganisator was van de enige weken geleden gedane aan slag, heeft naar wij va

God hebbe zijn ziel! ... Maar 't was 'n doortrapte schurk! ...



Ach da's waar ook ... Ik zie met genoeg dat u de gevolgen van uw val weer helemaal te boven bent.

Onze val? ... Welke val?...

O ja! Die val van ons, in Hu-k'ou!



Ach ja, die val van ons, in Hu-k'ou! ... Ja, ja, nu weet ik 't weer!

Ja, we zijn er weer helemaal bovenop, maar 't was de mooiste schuiver die we ooit gemaakt hebben! ...



We hebben er in elk geval van geleerd! ... Voortaan zullen we heel voorzichtig zijn!

En u kunt er zeker van zijn dat 't ons niet meer zal gebeuren ...



Nee, nee, geen zorgen, we kijken heus uit onze doppen ...

Kom, beste vriend, we moeten u verlaten ...

Nu al?...



Tot ziens! ...

Tot gauw! ...



Enkele dagen later...

En ik hef 't glas op je zeer kostbare gezondheid, Kuifje. Door jouw moet en nobele inborst is de vreugde weer opgebloeid in dit huis, dat het niet waardig is jou te herbergen. De herinnering aan jou zal in ons hart gegrift blijven als in het zuiverste kristal ....



Maar één van ons zal, als dat al mogelijk is, nog meer om je treuren. Dat is Tchang, die al zo jong van zijn ouders moest scheiden en die in jou een broer had gevonden. Moge hij zich van nu af aan beschouwen als mijn zoon en als de broer van mijn eigen zoon, aan wie mijn achtenswaardige en geleerde vriend Fan Se-Yeng het verstand heeft teruggegeven ...



Wat is er nu, Tchang?...

Er is een regenboog in mijn hart, achtbare mevrouw! ... Ik huil om Kuifjes vertrek en ik lach omdat ik een vader en een moeder heb teruggevonden!



Vaarwel, beste Kuifje, en mogen, in je land in het westen, andere vrienden de wind ontvangen van de lange tocht die je gaat ondernemen!



En de volgende dag...

Vaarwel, Kuifje, en kalme zee gewenst! ....

Ik vat je woorden op als een goed voorteken. Tchang ...











DE AVONTUREN VAN KUIFJE EN BOBBIE

Kuifje in Afrika  
Kuifje in Amerika  
De Sigaren van de Farao  
De Blauwe Lotus  
Het gebroken Oor  
De zwarte Rotsen  
De Scepter van Ottokar  
De Krab met de gulden Scharen  
De geheimzinnige Ster  
Het Geheim van de Eerhoorn  
De Schat van scharlaken Rackham

De zeven kristallen Bollen  
De Zonnetempel  
Kuifje en het zwarte Goud  
Raket naar de Maan  
Mannen op de Maan  
De Zaak Zonnebloem  
Cokes in Voorraad  
Kuifje in Tibet  
De Juwelen van Bianca Castaflore  
Vlucht 714  
Kuifje en de Picaro's

UIT DE ARCHIEVEN VAN HERGÉ

De avonturen van Totor  
Kuifje in de Sojetunie  
Quick en Flupke

DE VERFILMDE AVONTUREN VAN KUIFJE

Kuifje en het Haziermeer  
(maar de grote bekendfilm)  
Kuifje en het Geheim van het „Gulden Vlies“  
Kuifje en de blauwe Sinasappels

SPELEN MET KUIFJE

op Molensloot  
in Syldavie

DE AVONTUREN VAN  
JO, SUUS EN JOKKO

Het Testament van M. Pump  
Bestemming New York  
De „Manitoba“ antwoordt niet meer  
De Uitbarsting van de Karamako  
De Njavallei

DE GUITENSTREKEN VAN  
QUICK EN FLUPKE

Reeksen 1-2-3-4

LEO EN LEA BIJ  
DE LAPINO'S