

DE AVONTUREN VAN
KUIFJE
★
**DE SIGAREN
VAN
DE FARAÔ**



CASTERMAN

- H E R G É -

DE AVONTUREN VAN KUIFJE

DE SIGAREN VAN DE FARAQ



CASTERMAN

DE SIGAREN VAN DE FARAØ



Ja, m'n beste Bobbie, morgen zullen we te Port-Said aankomen, waar we aanleggen.



Nog 'n haven!... Wanneer eindelijk 't eindpunt?
Van daaruit zullen we door 't Suez-kanaal gaan. Vervolgens lopen we de haven van Aden binnen.



En dan, nog 'ns aanleggen te Bombay, en te Colombo op 't eiland Ceylon.
Daar komt nooit 'n eind aan!



En dan krijgen we nog Singapore, Hong-Kong, en ten langen laatste Shanghai, het doel van onze reis.



Wat 'n leuke reis, hé Bobbie?
Noem je dat leuk, 'n boot die als 'n schildpad vooruit gaat, en waar nimmer iets op te beleven is?



Pak het!
Pak het!



Pak het!
Pak het!



Wie pakken?
Wat pakken?



Daar!...? Perkament dat wegwaait...
De papyrusrol van Kih-Oskh!...



Pak het! Pak het!
Ik zal het voor U pakken.

Gelukkig; er is
werk aan de
winkel!



Pak het! Pak het!



Pak het!

Ik heb 't!

Ho, ho! jongeman,
je komt er zo niet
tussenuit!



Aaaaaw!



Pak, het! Het waait
't water in!...



Te laat!



Da's 'n slimme zet van
je! Hij scheen erg op dat
papier gesteld te
zijn, die arme meneer...



Wat nu?... Is hij al
verdwenen?

Zo net was
hij er nog!



Nu nog mooier;
waar is hij gebleven?







Vooruit meneer, da's zo geen optreden.



Deze meneer is niet moedwillig tegen U opgebotst.

Tot ziens, beste vrienden!



Waar bemoei jij je mee, piepkuiken? Je weet niet tegen wie je 't hebt!



Je zult er spijt van hebben, je in mijn zaken te hebben gemengd; vergeet niet dat m'n naam Rastapopoulos is!

Da's ons om 't even!...



Rastapopoulos?... Rastapopoulos?... Ha! ik ben er: da's de miljardair, de directeur van de alom bekende bioscoop "Cosmos Pictures".... Inderdaad, da's niet de eerste de beste...



En dezelfde avond...

Papirus. Gas af: hij heeft kennid gemaakt met een jonge verblagger, en uitrijken is nu de boodschap. Komt er op aan ze in de volgende haven te laten verdwijnen.



De volgende morgen...



Hij is in z'n hut!

Ja, vooruit naar binnen!



Binnen!



U bent de persoon genaamd Kuifje?

Ja, dat ben ik..



In naam der Wet, ik arresteer U!

Wat?... Mij arresteren?...
Dat moet 'n grap zijn!...



'n Grap?... We zullen 'ns een van die
laden opentrekken, dan zul je zien
of 't 'n grapje is!



Kijk 'ns aan! De man, die jou heeft
aangebracht heeft ons niets voor-
gelogen: da's echte cocaïne!



De volgende morgen...

Wie heeft toch de
verdoovingsmiddelen in die
lade verborgen?



Er is iemand die zich van
me wil ontdoen... Maar met
welk doel?

Ja, 'n raar geval!



Te weten dat we
in Port-Said zijn,
op enkele meters
van de kade, en dat
ik hier in 't ruim
gevangen zit!



Eh... maar... die
boot daar, die
langzaam afdrijft,
dat geeft me 'n idee!



Nog 'n klein eindje,
en ik zal de mast
kunnen pakken...



Ik... h'm... zou U me aan
land willen brengen?...



Enige minuten later...

Ziezo, we zijn
in Port-Said
m'n ouwe Bobbie!



Nee maar, wat 'n verrassing!

Dag,
mevrouw!



Ondertussen...

geweldig. Hij is uit de
handen van de politie
ontsmakt. De geleerde was
reeds van boord gegaan!
We zullen waarschijnlijk
naar Cairo vertrokken
zijn. Doe 't nodige, vol-
gend bericht schrijven.

Op m'n woord
Janssen, hij zal niet
lang rondlopen!

Ik wilde zelfs meer
zeggen: Op m'n woord
Janssens, hij zal niet
lang rondlopen!



Enige tijd later, in de omgeving van Cairo...

Volgens de plattegrond zijn we niet ver meer van de plaats waar de grafombe moet zijn.

Enkele ogenblikken daarna...

Ziezo. Wacht hier op ons. We komen tegen de avond terug.
In orde, Effendi!

Je zult wel begrijpen dat zo'n belangrijke ontdekking goed geheim moet worden gehouden!

Natuurlijk!

U schijnt deze omgeving zeer goed te kennen.

Helemaal niet, doch de papirus bevat zeer duidelijke aanwijzingen.

Zo! Hier dichtbij moet de...

U hebt werkelijk 'n goed orientatievermogen!

Als de aanwijzingen op de papirus juist zijn, is dit de plek waar we de grafombe van Kih-Oskh vinden zullen.

Wat heb ik je gezegd! Dat is ie; da's de grafombe! O nobele Farao, hier ben ik!

Ha, wat 'n eer voor me! De naam van Philomenus Siclone is van nu af aan voor eeuwig beroemd!

WAF WAF

Kijk, wat wil Bobbie van me?

'n Sigaar! Een sigaar in deze omgeving! Da's eigenaardig...

Verdikkie! 't Wordt hoe langer hoe vreemder! 't Teken van de Farao op 't sigarenbandje!...



Ik ben nieuwsgierig te horen wat Meneer Philomenus daar van zal zeggen...

Hé, wat nu?... Hij is verdwenen!...

Zie 'ns, Kuifje, 't zelfde teken als op de sigaar!

Hoe is 't mogelijk; waar kan ie gebleven zijn?



Hela! Meneer Philomenus? Hela!



Geen antwoord!... 't Is net of ie in 't niet is opgelost!... Ik hoor 'm nog zeggen: Alle geleerden die moeite deden deze begraafplaats op te sporen, zijn op geheimzinnige wijze verdwenen!



Kuifje, ik ben bang!... Ik heb 't gevoel dat we door 'n groot gevaar bedreigd worden!

Waf! Waf!

Wat? Wat is er?...



Hola! Ziedaar de oplossing voor 't spoorloos verdwijnen van meneer Philomenus... We kunnen maar één ding doen: ook naar binnen gaan

Naar binnen gaan?... Brrrrrr...



Schiet op, Bobbie, maar... voorzichtig!



PATS



Heb je 't gehoord, Bobbie? De graf tombe is achter ons dichtgevallen!



!



Nee maar!... Kijk 'ns aan, alle geleerden die de begraafplaats van Farao Kih-Oskh hebben geschonden! De arme kerels hebben hun ontdekking duur betaald.



Nee! nee! dat zal zo niet gaan! Ik laat me niet vermmummiën. Ik moet hier zo gauw mogelijk vandaan!



'n Paraplu!... De paraplu van de geleerde!... Arme meneer Philomenus, wat is er van 'm geworden?



En dat zijn z'n manchetten... en z'n slipjas...Laten we zoeken, Bobbie, laten we zoeken!



Kijk, wat hebben we daar?



Kisten? Laten we 'ns kijken wat daar in zit...



Nee maar! sigaren...



...en die steeds t zelfde teken dragen!



Ja, ze zijn net eender
als de eerste die ik
opraapte.



Ik vraag me af, of
binnen in de sigaren
niet de oplossing
van 't raadsel zit?
We zullen 'ns kijken.



Maar wat overkomt me
nou?...Ik word zo duizelig...



Die lucht...Ik heb 't door... 'n
bedwelmingsmiddel...men wil...



Nee!
Dat nooit!



Ondertussen...

De meneer met de baard heeft
me gezegd op hen te wachten.
Nou, omdat ze tegen de avond
nog niet terug waren, heb ik geroe-
pen en geschreeuwd. Maar
niemand gaf antwoord.



De volgende nacht...



In orde. De "Serenio" is er al.
Laad de kamelen af.



Laten we 't sein geven.



Ha, daar heb je de karavaan.
Zet onmiddellijk de sloep uit.





Dat Allah met U zij, Mohammed...
Heb je de koopwaar?

Ja, Effendi.
Alles is voor elkaar.

O.K.... Laten we 't vlug
afwerken. De baas heeft
niet veel tijd; hij is bang
voor de kustwacht...



Ze houden er daarginder ook gekke ideeën op
na, om de kisten te camoufleren als sarcofagen

Natuurlijk 'n idee van
de baas.

Drie kwartier
later...

Ziezo, chef, alles is
aan boord.

Hè! Da's 'n opluchting
We kunnen dus
't anker lichten.



't Jacht van Allan Thompson! Deze keer
krijgen we die smokkelaars te pakken!

Verdorie!
De kustwacht!
Alle kisten
direct
't water in!



En een uur daarna...

Wat een geluk dat ik me nog
juist op tijd van de kisten
wist te ontdoen! Anders
was ik er bij geweest!

'n Boodschap, chef...
Ik heb ze ontvangen
toen de politie aan
boord was.

Geef op.

Drie sarcofagen
per bergissing van
16 afgeliverd.
Houden personen in
welke 16 aan boord
met handen tot
nieuw opdraecht
wordt gegeven.
Zeer belangrijk.

Wat 'n pech!
We hebben ze in
't water gegooid!
Hoe kunnen we
die op 't ogenblik
terugvinden?...

't Is donker vannacht...
en morgenvroeg... Joost
mag dan weten waarheen
die verwenste kisten zijn
afgedreven?



De volgende morgen, bij 't
danbreken van de dag...



Bobbie!



Daar! nog 'n derde sarcofaag
die opengaat!



...ijn... lie no... gez... en... el

Wat? Wat zegt U?... Roep
'n beetje harder. Door 't gehuil
van de wind versta ik niets.



Wat? Ik versta geen woord van
wat je zegt.

...om... ier... he...



...en nie... ver... va... je ze...

Ik versta er niets
van, zeg ik U!



Gekkenwerk me nog langer hees
te schreeuwen. De stroming doet
ons steeds verder van elkaar
drijven. Wij tweetjes blijven
tenminste bij elkaar, hè ouwe
Bobbie. Ik ga jouw kist aan de
mijne vastmaken.



En nu gaan we proberen, 'n visje te
vangen. Ik ben er van overtuigd dat
jij ook 'n geweldige honger hebt.

Je hebt
goed
geraden!



Ik heb beet!



Da's geen
kleintje!



Als er hier in de omgeving geen andere vis te vangen is, blijft er niets anders over dan van honger om te komen...



...of om te verdrinken, want de wind komt opzetten, en de zee wordt woelig.



Onderbussen...

't Is onzin nog verder te zoeken. We zullen ze nooit terugvinden.



Er drijft iets aan bakboord!



Inderdaad! Zet de sloep uit, en haal die man aan boord.



En enkele minuten later...

Eén sarcofaag hebben we gevonden, waarin Philomenus Siclone. Stop. Onmogelijk het zoeken voort te zetten. Stop. De zee is te ruw. Stop.



En laat me 't direct weten wanneer je antwoord krijgt. Ik ga weer op de brug.

O. K., kapitein.



Wat 'n weertje! En de barometer daalt nog steeds. Dat belooft 'n geweldige storm.



Hier is 't antwoord.



Houdt de opgeliste persoon gelungen. Indien 't onmogelijk is 't zoeken naar de andere kisten voort te zetten, laat 't dan maar. Bijeenkomst op punt 3.

Goed, dat heb ik net zo lief! Vooruit, we zetten koers naar Indië.



Bobbie, we zijn verloren!



En daar heb je de Arabische kust, waar we aan land gaan...



Willen jullie al m'n spulletjes daarheen brengen!



Gaat U zich hier installeren? Maar da's middenin de woestijn. U zult hier geen enkele klant krijgen.



Hallo, hallo, Salaam Aleikum! Hier Senhor Oliveira da Figueira, die U z'n groeten zendt.



... Hij heeft voor U de kostbaarste goederen uit 't Westen meegebracht. Hij nodigt U uit ze te komen bewonderen.



Dat de edele mannen uit de woestijn hierheen komen! De Senhor Oliveira da Figueira zal hen met open armen ontvangen!



Is deze hoed niet prachtig? Je zult zien, geen enkele koning ziet er zo piekfijn uit als jullie!



M'n vrouw zal erg tevreden zijn!



Welnu, wat denk je ervan? Dat gaat goed, hé! En wat 't beste is: m'n klanten komen terug!



کنسی
زنی!



Oplichter! Ik heb van dat spul gegeten wat je me verkocht hebt, en kijk nou 'ns!



Voor de nieuwe maan opkomt zal m'n meester, de Sjeik Patrash Pasha, jullie gestraft hebben!



De volgende morgen...

'n Mooi landschap...



Daar heb je 'm.



Wat rustig, wat kalm,
wat 'n stilte!



Patrash Pasha zal tevreden zijn!



Salaam Aleikum, machtige
Sjeik: de gevangene is er.

Breng 'm hier!



Ha, ha! daar heb je 'm! Ben jij dat,
hond, die trachtte de edele woestijn-
mannen om't leven te brengen!

Hond? En jij, mens!



Wat hebben wij aan die vuile
producten van jullie zogenaamde
beschaving!



Hoe is jou
naam?

Wat kan jou mn
naam schelen?..
Daar kom je
niets verder
mee.



In mijn land
noemen ze mij
Kuifje.



Kuifje! Hoe is 't mogelijk!..
Allah is groot!... Laat
me je omhelzen!



Sedert jaren lees ik al je avonturen.
Kijk 'ns!... De dag van onze ontmoeting
zij driemaal gezegend.



Enige uren later...

Vaarwel, vriend. En dat je 'n voorspoedige reis mag hebben op 't beste paard dat ik bezit!

Dank U!

Vaarwel Kuifje! Dat Allah je bescherme!

Vaarwel, machtige Sjeik!

Dat was 'n goede shijne Feik; ik wil zeggen: 'n goede fijne Sjeik!



Wat? Ik kijk toch niet scheel? Hier... 'n stad?

HEBT MEDELIJDEN!

HELP! HELP! HELP!

Dat was 'n vrouwenstem...



Ik geloof dat ik hoorde schreeuwen..



GENADE! GENADE!



Lafaard!



U hebt niets meer te vrezen van die ruwe kerels, mevrouw!



Idioot! Uilskuiken! Stommeling!



?



Door jou schuld moeten we 'n hele scène over spelen, snotneus!

Die sufferd heeft m'n optreden doen mislukken!



Alle machtig, ik ben middenin 'n opname voor de film terecht gekomen!



Je zou verdienen dat... Meneer, ik heb 'n stommeit gedaan. Ik vind het heel erg.



Wat is hier te doen?

Dat kereltje heeft ons 'n hele filmrol laten verknoeien...



Maar, als ik 't goed heb, was jij het die aan boord van de Epomeo was, en met wie ik die kleine ruzie had?

Inderdaad, meneer Rastapopoulos.



Wel, ik had ongelijk met zo driftig te worden!

En ik, ik had ongelijk door me met uw opname te bemoeien!



Och, da's niet zo héél erg... Zie je, we maken 'n speciale film, getiteld "Arabische haat". We hebben daarvoor, niet ver van hier, 'n hele stad moeten bouwen.

Ja, ik heb ze gezien.



Maar vertel op, wat doe je zo heel alleen hier middenin de woestijn? Dat moet je me eens uitleggen.

Heel graag.



En uurtje later...

...En dat is nu de hele geschiedenis, meneer Rastapopoulos. Wel iets buitengewoons, vindt U niet?

Ja, da's werkelijk iets bijzonders!



Beste vriend, 't spijt me waarlijk dat je niet langer bij ons kunt blijven.

Da's zeer aardig van U... Doch de kapitein van de kustboot zou zich ongerust maken over m'n uitblijven.



Zie 'ns, Bobbie, over enkele ogenblikken zullen we aan boord zijn.



Ondertussen, in de rode zee...

H'm..., hier zijn de nieuwe bevelen: 1) Niet langer naar Kuifje zoeken; 2) Gesmokkelde wapens in beslag nemen aan de Arabische kust.

Er is niemand aan dek!



Wa's dat vreemd;
- nog geen kat!



O, ik vergiste me; daar heb je juist
de kat van de kok... Hier, Bobbie!



Waf! Waf!



Bobbie! Wil je wel 'ns hier komen!



?



Wat? Machinegeweren
onder dit oude dekzeil!...



En hier geweren, verstopt
onder 'n partijtje paraplu's!...



Ik vraag
me af waar
ie zich wel
verborgen
kan hebben!

...in deze kisten, 'n voorraad
munitie! Op m'n woord, da's
'n echt wapenmagazijn!



En nog automatische wapens! Nou,
eerlijk gezegd: ik vermoedde al wel dat
met deze boot wapens werden gesmokkeld!



Interesseer jij je
daarvoor?







Gevangen? Tenzij dat...



Laten we voor de aardigheid de handen omhoog steken, en dan...



Vlug, maak licht! Ik heb 'm!

Ik ook! Ik hou 'm vast!



? ?



Hij heeft 't ruim niet kunnen verlaten. Laten we 'm zoeken.



Aan deze kant zit ie niet...

En hier evenmin...



Die schurk; hij kan toch niet ver weg zijn!

Ik zal zelfs meer zeggen: hij kan niet ver weg zijn.



BLUB... BLUB...

?



Hoor je dat?

Ja, en 't geluid kwam niet ver hier vandaan!



? ?

BLUB... BLUB



Ik zou in die ton geen seconde langer onder water hebben kunnen blijven!





Red je leven! Snijd de tros door!
Alles vliegt de lucht in!



Verdorie,
de gevangene!...
Da's waar,
die hebben
we vergeten!



Door welke mug zouden ze gestoken
zijn? Ze doen alles om me in te reke-
nen, en dan, wanneer ze me te pakken
hebben, hup, smeren ze hem!



Arme
kerel,
ondanks
alles!
Ja... Zeg, duurt dat lang
voor 'n granaat uit
elkaar springt?...



Wel, m'n ouwe Bobbie, als die
granaten in plaats van alleen
maar 'n slaghoedje te hebben,
geladen waren geweest, zouden
we niet meer op deze wereld zijn..

Ja, 't maakte 'n sis-
send geluid, en verder
niets meer...



Vooruit, Bobbie, we blijven geen
eeuwigheid hier.



En nu, op weg naar 't kamp van de
"Cosmos". Alleen meneer Rastapopoulos
kan ons de middelen verschaffen
waarmede we onze reis kunnen
voortzetten.



We zijn er. Ik vraag me af
wat onze vriend zal zeggen
wanneer ik 'm onze nieuwe
avonturen ga
vertellen.



Maar, m'n beste, da's 'n echte
filmroman: je zou geloven dat 'n
bovennatuurlijke kracht je
ondergang heeft ge-
zwoeren!



De volgende morgen...
Goede reis!

Tot ziens, .. en
nogmaals dank!



Nog maar steeds
geen ontploffing...
Volgens mij is 't
een vertraagde
granaat...

Als alles goed gaat zullen we morgen in Yabecca zijn... Maar we moeten zuinig zijn met 't water...



...want op onze weg is geen enkele put meer... En zonder water in de woestijn wil zeggen: de dood!



PANG PANG



Vlug liggen!

PANG



PANG



BING

Paardengalop... Hoor ik dat goed?...



Ja, dat is 't; kijk, z'n schot heeft doel gemist, m'n geheimzinnige aanvallener neemt de vlucht!



M'n veldfles!!!



Die kogels hebben me wel niet geraakt, doch ze hebben m'n veldfles doorboord... En dat, da's bijna even erg!



Vele uren later...



Gered, Bobbie!... 'n Oase!



Zie je wel dat je nooit moet wanhopen!



!



Jammer, m'n arme Bobbie, we hebben ons te vroeg blij gemaakt...







Verdorie, dat was ie niet!

Ik zou zelfs meer zeggen:
Hij was 't niet!



Vooruit, Bobbie, op weg!
Laten we de moed
niet verliezen!



O, o, wat heb ik een
verschrikkelijke
dorst...

Daarginds .. droom ik niet...
palmboomen!... 'n Stad!...
Je ziet wel dat je nooit
moet wanhopen!



Water, Bobbie, water!..
O, wat fijn!



En die stad... Als 't maar geen lucht-
spiegeling is, deze keer!



Hola, wat is hier
te doen?



Wat hier te doen is? .. Eén
van onze sjaichs is lafhartig
door twee mannen van de
Boearasstam aangevallen.
En dat betekent oorlog!



Verdikkie! ik heb 'n slecht ogenblik
uitgezocht om hier te komen!



Zeg 'ns, jij daar, je komt zo niet
bij het aanwervingsbureau!

Wat moet ik daar doen?



Wat je daar moet doen? Dat
zul je zien! Ik zal je leren ser-
geant Ibn-Aboe-Bekhr voor
de gek te houden!

AANWERVINGS-
BUREAU

'n Stijfkop, kapitein!
Weigert zich aan te
melden!

'n Stijfkop? We
zullen 'ns zien!
Neem in maar 'ns
onderhanden,
sergeant!

Een... twee... links... rechts... Ik zal
jullie wel 'ns leren, vrolijke kwanten!



Zo! Genoeg voor
vandaag. Morgen
'n oefenmars van
60 km. Ingerukt!
Mars!

Gelukkig,
eindelijk rust!
BEH-BEHR!

BEH-BEHR!

Nog 'n arme kerel
die er van langs
krijgt...

Hoor je niet als je geroepen
wordt? Hou me niet voor de gek!

Ik? maar ik...



Je krijgt vier dagen! En nu ga je
't bureau van de kolonel
schoonmaken. Ingerukt!

Ik had totaal vergeten
dat ik me onder de
naam van Beh-Behr
heb laten inschrijven!

?



Wat is dat? Hetzelf-
de sigaren bandje
als die van de sigaren
van Farao... Da's te
gek om los te lopen!

Als ik toch 'ns een kistje
van die vreemde sigaren
in handen kon krijgen...

Hoera! hier heb ik een kistje!



Alarm! Een spion!



Vlug! Vlug! Pak 'm!



Da's pech hebben! Juist op 't ogenblik dat ik achter het geheim van die sigaren zou kunnen komen...



Spionnage... En dan nog in tijd van oorlog... Dat ziet er niet mooi uit...



... Bijgevolg veroordelen wij de soldaat Beh-Behr ter dood. De terechtstelling zal morgen bij 't opgaan van de zon plaats hebben. Het vonnis zal onmiddellijk aan de veroordeelde worden medegedeeld.



Doodgeschoten?... Ik zal worden doodgeschoten!... M'n arme Bobbie, 't is met me gedaan!



Een briefje! Hou de moed erin, we houden 'n oogje in 't zeil! Een vriendin... Een vriendin? Hier?...



M'n laatste nacht. Of...



Kuifje!... Kuifje!...



Wie... wie bent U?



Ssst... Hier heb je 'n vijl: zaag de spijlen door.

Opschieten! De zon komt direct op...



Klaar!



Vooruit kom!

Vlug, maak dat je wegkomt!

In orde.



Vrij!



HALT! BLIJ STAAN, OF IK SCHIET!



Tjonge, wat 'n goed idee van me om wat eerder de ronde te doen!



Wat 'n pechvogel! Hij is er wéér bij!



De zon komt op. Da's 't einde. M'n laatste hoop is vervlogen.



Een halfuur later...



Opgelet... Geweren in de aanslag...



VUUR! PANG PANG PANG PANG



Kuifje!

Wat 'n gemene kerels! Ze hebben Kuifje doodgeschoten!



Ondanks z'n vermomming herkende ik 'm. Daar ik het belang wist, vereerde meester, dat U in z'n verdwijning stelt, zorgde ik er voor dat ie ter dood werd veroordeeld. De voltrekking van het vonnis heeft vanmorgen plaatsgehad.



Hi, hi, hi! Ik zal 'm nooit meer terug zien! Hi, hi, hi! Ik wil alleen nog op z'n graf sterven...



De volgende nacht...



Ziezo, da's klaar. Alles is goed verlopen. U kunt er heen gaan.

In orde, hier is je beloning... En denk er aan, dat je leven van je stilzwijgen afhangt...



Enkele minuten daarna...









Hè, hè!...Nou, 't werd tijd om te vertrekken!



Wat? Is ie er tussenuit? En met 'n vliegtuig op de koop toe? Stommerikken! Achtervolgt 'm, en schiet 'm neer, verstaan?



Daarginds... 'n punt aan de horizon!



Alles in orde; hij heeft er geen erg in dat ie achtervolgd wordt...



Het leven is heerlijk, Bobbie!



Verdorie! Er zit niets anders op: duiken!



TAK TAK TAK



Hoera! Hij is geraakt!



Dat noemen ze nou neerschieten!



Order uitgevoerd, kolonel. Het vliegtuig is neergeschoten.

In orde; zeer goed!



Da's 'n ouwe truc, m'n beste Bobbie: zich laten vallen, en in de wolken verdwijnen... Maar nu komt 't er op aan een goede landingsplaats te zoeken, want we hebben niet erg veel benzine!



In dit oerwoud kunnen we niet landen...



...er is nergens 'n open plek te vinden... lk vraag me af, of...



Daar heb je 't al! Geen benzine meer; de motor stopt...



Opgelet, Bobbie, denk aan de schok!



De verbandtrommel!... De gebruiksaanwijzing mankeert nog.



Hé! Is dat alles, ja?



En nu moeten we te weten komen waar we ergens zijn. Ik denk in Indië, maar waar?



!



Wees niet bang, ouwe jongen, Bobbie zou nog geen vlieg kwaad doen.

Waf!
Waf!



Maar je bent ziek! Je hebt koorts... Wacht 'ns, misschien heb ik wel wat voor je.



Ik zal dat arme beestje wat kinine geven.



Eén kokertje; ik denk dat ie daar wel genoeg aan heeft.



Vooruit, neem in!



Jonge, nou al beter?



Heidaar, 'n beetje kalm-pjes aan, asjeblijft!



Wat wil je nou eigenlijk?



Maar, potverdikkie, waar brengt ie me nou naar toe?



?



Bawh... Treet... Da's 'n kleine man die me van de olifantenkoorts heeft genezen.



Ze schijnen meningsverschil te hebben; laten we er stiekem tussenuit knijpen!



Teerht... Obghr... Wahgml... Wacht even, kleine! Je kunt beter bij ons blijven. Je zult dan onze dokter zijn.



Vele dagen later...

Wat ik doe?... Heb je opgemerkt dat de olifanten, toen ze met elkaar spraken, dezelfde trompetgeluiden maakten...



Zo doende dacht ik, wanneer ik hun taal leer, en daarbij een trompet gebruik om met hen te spreken, zal ik het misschien zo ver brengen dat we elkaar verstaan. Daarom maak ik dit instrument...



't Is niet zo moeilijk, trouwens de olifant... Sol, la, si, do, betekent: ja. Do, si, la, sol: neen. Drinken wil zeggen: sol, sol, fa, fa. 't Moeilijkste is natuurlijk om 't accent te pakken te krijgen.



Pfff!... Wat 'n hitte!... En als ik nou 'ns zou proberen om...



Zou ie 't begrepen hebben?



Hij komt terug! Hij heeft 't gesnapt!... Hoera, ik kan de olifantentaal spreken!



En nou, blijf hier! Ik ga 'n beetje wandelen.



't Wordt hoog tijd dat ik de omgeving 'ns een beetje ga verkennen.



Wat is dat? Het teken van Kih-Oskh! Ongelofelijk!!!



Nee maar, wie zou dat teken hier nu hebben kunnen schilderen?!



Op een rustige zee



Als je me nou...



Professor Siclone!



Dag, professor. Hoe is 't toch mogelijk u hier te ontmoeten?



Vertel eens gauw wat er allemaal gebeurd is sinds we elkaar op de Rode Zee kwijt raakten...

Ssst! niet zo hard!...



Ik zal 't je vertellen. Maar vertel het beslist aan niemand!

In orde. Ik luister...



Welnu, luister goed: ik ben Ramses II!



Tsjip, tsjip... Maar vertel 't in ieder geval aan niemand. Ik ben hier incognito.



Arme kerel! Hij is gek! Ik zal niets van 'm te weten komen, of hij zal eerst moeten genezen. Maar, waar vind ik 'n dokter?



Waar?... Nou, da's heel eenvoudig!



Wat is dat grappig! Ik heb ook piano gespeeld toen ik klein was...



Wat wil die kleine man van me?



Je moet ons ergens heen brengen waar blanke mannen zijn.



Dag m'n beste Sesostris.



Ha, daar staat 'n huis!



Dag meneer, neem me niet kwalijk dat ik U stoer...



...maar, ik heb deze man zwerfende in het oerwoud gevonden. Hij is z'n verstand helemaal kwijt. Is er hier geen dokter om raad te vragen?



U boft: Dr. Finney maakt juist 'n tocht door dit gebied. Ik zal 'm direct laten roepen.



Nee maar! Kijk!! Ons teken!!



Wat later...

Da's nu de hele geschiedenis, dokter. Denkt U dat deze arme man nog 'n kans heeft om weer beter te worden?



Da's best mogelijk... Nu is 't hoofdzaak dat hij direct naar 'n krankzinnigengesticht gebracht wordt. Er is er een, 'n 30 kilometer hier vandaan; de directeur is een van m'n vrienden. Morgen kun je de zieke wegbrengen.



Ondertussen ben jij nu m'n gast. Ik heb juist voor vanavond 'n klein feestje in elkaar gezet. Jij zult een van m'n gasten zijn.



's Avonds.

Kuifje... Onze pastoor Mr. Peacock...



...Meneer en Mevrouw Sneeuwbal.



... de beroemde schrijver Zlotzky...



Zeg 'ns, majoor, U hebt daar 'n eigenaardig wapen. Is dat 'n hindoese dolk?

Da's 'n khouttar...



Ik heb 'm van een fakir gekregen die me verzekerde dat dit wapen de eigenschap had om zichzelf voor personen te plaatsen die door een ernstig gevaar bedreigd worden.



Ik zal 'm jullie 'ns van dichtbij laten bekijken.



! OH!!!



Neem me niet kwalijk... Ik hoop dat je daarin geen slecht voorteken zult zien.

Helemaal niet, helemaal niet; 't is 'n toevallige samenloop van omstandigheden... En trouwens, ik ben niet erg bijgelovig!



PANG





De volgende morgen...

De jonge Sahib? Hij is bij 't opgaan van de zon 't bos ingegaan.



Probeer 't spoor niet te verliezen, Bobbie!



Daar!... Z'n hoed!



Ja, dat is z'n hoed...
We zijn op de goede weg!



Hoe zie ik er zo uit,
Bobbie?



Waarachtig, hij is stapelgek
geworden!



Gelukkig dat z'n arm in 'n
slingerplant verward raakte!
Was dat niet...



Halt, professor!

!

M'n dolk... Hi, hi, hi... Ik wil m'n dolk...

Geen kwestie van.

Nou, nou, op zijn leeftijd, huilen als 'n klein kind!

En nou ga je me vertellen waarom je probeerde me dood te steken. Vooruit, 'n antwoord!

Dat ben ik niet, dat zijn de ogen...

De ogen? Welke ogen?

Welke ogen? Welke ogen?...
O ja, ik herinner 't me!

Neen, 'm'n ogen zullen je niet meer zien...
Neen, 'm'n ogen zullen je niet meer zien...

Ramses II, je gaat direct naar die ogen terug! Vooruit, op weg!

Ik zal op 'n afstand volgen... Misschien kom ik op die manier achter het geheim.

Oh!
De ogen!

En... is Kuifje dood?

Nee, hij wilde niet dood...

Stommeling!!! Ik zal 't de schrijver laten doen... Die heeft in ieder geval geen hypnose nodig.

Handen omhoog!

Jij?... Ik... Oh! die ogen...

Ha, ha, ha!... Ik heb je!



Da's dat! Nu is 't mijn beurt!

Ooh, wat 'n klein leuk speelgoed!



PANG

?



Ha, ha, ha! Wat is dat grappig! Ram-Ram gaat nog 'ns Pief-paf doen!



Ik zal je wel krijgen, gemene verrader!

PANG

PANG



Ha! Dat was naar die vlinder! Des te beter!



Nog meer pief-paf...

Vooruit, kom!



En ondertussen is de fakir verdwenen... Laat ons vlug doorlopen, en naar de schrijver gaan, dat moet Zlotzky zijn.



Enige minuten later...

Laten we open kaart spelen. Iemand wil mij doden. U moet me direct vertellen wat U hier van af weet!

Ik?... Maar ik begrijp er niets van.



Geen leugens! Spreek, en zo vlug mogelijk!

Indien niet, ga je er aan!

Wacht even!... Ik... ja... ik...



Hou er rekening mee dat ik niet veel weet. Een internationale bende van wapensmokkelaars, en smokkelaars in verdovende middelen heeft besloten om jou uit de weg te ruimen...

En bent U lid van die bende?



Ik... Dat wil zeggen... Er zijn hier leden van die organisatie. Ze hebben jou herkend en dat aan de chef getelegrafeerd.

En wie is die chef?



Wacht even... Verbaasd, jou nog steeds in leven te zien, heeft hij opdracht gegeven je te laten verdwijnen. 't Was de gek die jou moest doden, en daarvoor was hij onder hypnose gebracht...



Goed... Maar de naam van die chef?
Ik... nee... onmogelijk... dat kan ik niet doen! Zij die hem verraden worden verschrikkelijk gestraft...



Ik moet 't toch weten!
Ik... dat is... hij heet...



!



Er zat iemand achter de blinden!



Onnodig, ik ben reeds gestraft... Dat is de wraak van de bende... Deze pijn is met Radjaidjah vergif ingesmeerd. Het vergif waarvan je gek wordt!...



De chef... 't Z'n naam... De arm...
Vlug! Vlug!



♪ Draaien, draaien, in 't rond...♪
Er was eens 'n herderin...♪
Vooruit, kinderen, 't speelkwartiertje is voorbij.



Wie kan me zeggen wie de opvolger van Ramses II was?

Ik, meneer. Napoleon.



En weet terug op de post...

Hier ben ik nou met twee gekken inplaats van met één!

Mooi, je brengt ze morgen allebei naar 't gekkenhuis.



De volgende morgen...

Hier heb je een brief voor de directeur van 't gesticht.



Ha! Ha! Ha! Je gaat naar 't gekkenhuis, beste vriend! Met die aanbevelingsbrief die je in je zak hebt zal je goed ontvangen worden!!!



Hier hebt U 'n brief van Dr. Finney; 't is in verband met deze twee zieken.



H'm!...Goed...Ik zie...
Zeer goed!



Verplegers, willen jullie zich over deze twee heren ontfermen.



Wilt U me volgen om de nodige inlichtingen te verstrekken?

Zeer graag.



Och, weet U, die twee zijn niet gevaarlijk.



Uw twee arme vrienden zullen in 'n zelfde soort cel als deze worden ondergebracht...



Hij zal U deze brief zelf overhandigen; en zeggen dat het over zijn twee kameraden gaat. Het is...



... een gevaarlijk persoon; sluit hem dus ook in een cel op, eerder met list dan met geweld. Daarna zal hij proberen U te overtuigen dat hij niet gek is. Maar...



Ziezo, heren, Uw arme vriend zal zeer goed worden verzorgd.

Wij hebben veel vertrouwen in U.



Tot ziens, heren!

Dank U zeer, m'n kleine meid!



Hallo! Ja..., chef!... Een brief die ik door een andere vervangen heb. Het schrift van de dokter maakte ik na... Er stond in dat Kuifje zelf gek was en...







Wel, dollekaters, de overweg is dicht!



Ik moet proberen er op te springen, of ik word opgepikt; er is geen tijd meer om te kiezen...



En ik ?!!



De vlegel! Hij ontsnapt ons!

Waf! Waf!



Gered! Als Bobbie nu maar zo pienter zal zijn om de trein te volgen; wat mij betreft, ik zal bij de eerste gelegenheid uitstappen.



Wel, wel, da's boffen, beste vriend! We waren je spoor helemaal kwijt!

Ik zou zelfs meer zeggen: da's boffen!



M'n baas! M'n baas! Zal ik 'm nog ooit terug zien?



Ik hou 'm vast!

Ik ook!



Verdorie, da's de controleur!

Ik zou zelfs meer zeggen: da's de controleur!



Vlug!... Hij kan niet ver weg zijn..

Ja, ver, hij kan niet vlug zijn!...



Hallo, 't station van Arboujah? Een van onze patiënten is er tussenuit en op de trein gesprongen die bij U komt binnenlopen. Hier is z'n signalement

De trein stopt!

Iemand heeft aan de noodrem getrokken!

Ja, een jongen wilde dat ik hem verstoppe, maar ik heb aan de noodrem getrokken. Hij heeft echter van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vluchten. Hij is in die richting verdwenen.

Hij kan geen grote voorsprong op ons hebben. We zullen 'm vlug hebben ingehaald.

Ziezo, da's achter de rug!

Aan deze spoorbaan komt geen eind! Waar zal ze ophouden...

Pardon, mevrouw Koe, zou U me kunnen zeggen hoe laat de laatste trein voorbij is gegaan?

Lelijke hond! Weet je niet dat ik 'n heilig dier ben?

SEHRU-ARBOUJAH

Hé! daar is iemand.

U, een heilig dier! Wat leuk!

O, bedoel je dat! Ik zal je 'ns wat meer beleefdheid leren, gemeen beest!

Verduiveld, waar is ie gebleven?

BOEOEOE!

Heiligschennis!... 'n Hond die 'n heilige koe aanvalt!

Waf! Waf!

Hij moet dood!

Hij moet dood, de heiligschennis!

We zullen 'm offeren op 't altaar van Sivah!

En een uurtye later...

Wat moet ik nou doen om uit dit station te komen? Ik heb geen kaartje...



Vergissing is uitgesloten, dat is ie. Het signalement klopt...



Wat willen die snuiters?



Verdorie, ik begrijp 't, m'n vlucht is reeds overal doorgegeven!



Halt, jij daar!



HALT!

Wat 'n geluk dat ik een banaan heb!



Da's een!



Da's twee!



Wacht, schurk, dat zal ik je 'ns betaald zetten!



WAY OUT



En dat zal dan voor de derde keer zijn...



En dat allemaal om ten langen laatste in 'n dwangbuis terecht te komen!... Arme Bobbie, als je nu je baas 'ns zag!...



Ondertussen...

O Sivah, de verwoester, gewaardig U dit offer te aanvaarden!



De directeur van 't krankzinnigengesticht zal blij zijn...



...z'n kostganger terug te krijgen!



De gek?... Waar is de gek heen?...



Vlug! Laten we zoeken!... Hij kan niet ver weg zijn...



Vrij!... Ik ben vrij!...



Ondertussen...

Sterf dus, walglijk schepsel!...



Laat je arm zakken, o offerpriester!... Sivah is niet tevreden met zulk een armzalig offer...



Hij is vertrokken, alles gaat naar wens!

Ik zou zelfs meer zeggen: alles gaat naar wens!



Vlug... laten we 'm losmaken.

Werkelijk, ik heb me vergist, 't zijn fijne ke-



Hè, hè! dank zij de hond, gaan we z'n baas vinden!



En in het oerwoud...



Bij de heilige Babluth! Kijk daar 'ns, Hoogheid!..



Daar! 'n Jonge blanke, gevangen in 'n val!



Pardon Heren, zouden jullie de goedheid willen hebben om me te bevrijden?

Maar... natuurlijk!



Nou, 't is je geluk dat we hierlangs zijn gegaan!



Hoe zal ik U danken, meneer...meneer?...

Ik ben de Maharadjah van Rawhajpoutalah.



Hoogheid! Hoogheid! Een koningstijger, daar, op die grote tak!



PANG



Verschrikkelijk, ik heb 'm niet geraakt!...



Ziedaar, Hoogheid!

?



En nu, laten we naar 't paleis terug gaan. Sij bent m'n gast, eh... eh...

Kuifje, verslaggever.



En diezelfde avond, aan tafel...

?

♪♪♪









Broeders, behalve onze chef, die verhinderd is, ontbreekt er niemand. De vergadering kan dus beginnen. Het woord is aan de broeder uit 't westen.



Allereerst belangrijk nieuws: we zijn definitief verlost van de Maharadjah van Rawhajpoutalah. Op dit ogenblik dat ik tot jullie spreek heeft ie z'n verstand verloren!



Er staat dus niets meer in de weg dat...



Hallo?... Ja, centrale. Een boodschap uit Cairo?... Wat?!... 'n Ogenblikje, blijf aan 't toestel.



Broeders, de toestand is ernstig. Ons hoofdkwartier te Cairo is ontdekt. Alleen de chef heeft kunnen vluchten, hij komt per vliegtuig...



Hallo?... Hoe?... Wat komt men U brengen?... Een van onze broeders, flauwgevallen!!!... Maar... maar we zijn toch met ons zevenen!



BROEDERS, ER IS EEN VERRADER ONDER ONS!





... dood!



Goed. De volgende...



In orde. De volgende.



Neem me niet kwalijk... maar ik... ik herinner me 't niet meer... Ik...

Ha! Ha!



M'n beste vriend, ik ga tot drie tellen. Als je me bij "drie" 't wachtwoord niet gezegd hebt, schiet ik je neer!

Maar... ik... H'm...



EEN!



TWEE!



Halt! Halt! Ik ben er, ik weet het weer!... KIH-OSKH en RAWHAJPOUTALAH!



Uitskijken, kon je 't niet wat zachter zeggen?... Iedereen weet 't nu!



Vooruit! Ik ga in 't vertrek hiernaast en jullie komen me, ieder op z'n beurt, 't wachtwoord zeggen van onze vorige vergadering.



De eerste!



Volgende.



Volgende.



De laatste!



Niet gek gewerkt... Maar ik moet toegeven dat ik geluk heb gehad als eerste te zijn geroepen... En laten we nou eens 't gezicht van al die snuiters bekijken.



De fakir, een Japanner, Meneer en Mevrouw Sneeuwbal, de kolonel die me ter dood veroordeelde, en de raadgever van de Maharadjah... da's sterk!



Kuifje!... Hij hier!!...



Maar als ie gelooft 'n gediplomeerde fakir gevangen te kunnen nemen.



De fakir... Hij is er tussenuit!...

KLIK



Drommels!... Hij mag me niet ontsnappen!



BING



Ha! Ha!... Nu is 't mijn beurt!!





Ha, die schurken, maar goed, dat ik ze niet vertrouwde.



Onmogelijk om 'm onder schot te krijgen... Hou hem verder in bedwang, ik ga er met 't jochie tussenuit.



Bliksemkaters, waar kan ie zijn?... Ik zie 'm niet meer...



Handen omhoog, bandiet, en gooi je wapen weg!



In orde, zo is 't beter... Een opmerking: m'n revolver was niet geladen...



Kijk, da's ook toevallig! Ik, ik had ook geen kogels meer... Nu zullen we 't eens uitvechten, m'n vriend!



Ziezo, da's afgewerkt, en goed, op m'n woord van eer!



En nu, terwijl Bobbie de fakir bewaakt, gaan we de achtervolging voortzetten.



Bliksem, die gek zit me steeds op de hielen. Wat te doen?...



Wacht 'ns, m'n kleine gut, kom nog 'ns een beetje dichterbij.



VERSCHRIKKELIJK!





Donder en bliksem!... Gemist!



KRAK



?



De ongelukkige, God hebbe z'n ziel!... Wie was dat?... Hij is dood en heeft z'n geheim meegenomen.



Ha! daar is de zoon van de Maharadjah... We kunnen naar 't paleis terugkeren.



Enige minuten later...

M'n zoon!

Vader!



En nu, Hoogheid, blijft me niets meer over dan afscheid van U te nemen, en m'n reis voort te zetten.



Neen, neen, Kuifje, ik wil niet dat je vertrekt!

Veroorloof me, beste vriend, op mijn beurt eveneens aan te dringen; blijf dus minstens nog enige tijd hier.



Welnu, Hoogheid, ik neem Uw aanbod met genoegen aan.

Hoera! Hoera!

DE SMOK... VERDOVENDE MIDDE...
DE CAIRO
In onze vorige bladen maakten wij reeds melding van de ontvoering van de jonge prins van Rawhajpoutalah. Na een hardnekkige achtervolging is de beroemde verslaggever Kuifje er in geslaagd de ontvoerders te achterhalen en één van hen te vangen te nemen. De andere, waarschijnlijk de leider, tuimelde in een afgrond. Alle nasporingen om zijn lichaam terug te vinden zijn vruchteloos gebleven. Men weet dus nog steeds niet de naam van deze ontvoerder. Wie hij ook is.



Onze fotograaf had nog het geluk van de Heren Janssen en Janssen een foto te maken juist op het ogenblik dat zij door andere zaken...

Enige dagen later...



Zeg 'ns, waar komen die sigaren vandaan?...



Dat zijn de sigaren van de vroegere adviseur van Zijne Hoogheid... Ik wist dat hij er veel had. En daar er geen andere meer waren, heb ik die maar genomen.



Juist wat ik dacht... Dezelfde sigaren heeft men gevonden bij de ingang en binnenin de grafkelder van Kih-Oskh... de Arabische kolonel had eveneens dezelfde... Laten we dat 'ns van dichtbij bekijken



M'n vermoedens zijn juist; valse sigaren! Een eenvoudige tabakshuls... en er in... opium! Zie 'ns hoe die bandieten alle nasporingen van de politie vrijdelden!



Breng deze heren terug.



Ha, daar heb je onze koets!

De wagen van de heren staat voor.



Wel, m'n jonge vriend, je hebt goed werk verricht en daarom wat rust verdiend. Dank zij jou is de mensheid voor altijd verlost van een bende afschuwelijke misdadigers!

Moge dit de waarheid zijn, Hoogheid!... Alleen de toekomst zal 't uitmaken.



EINDE

Het is wel duidelijk dat, volgens Kuifje, zijn avonturen in het Verre Oosten nog lang niet zijn afgelopen. En inderdaad, hij zet ze voort in "DE BLAUWE LOTUS".