

SUSKE EN WISKE

HET OMGEKEERDE LAND



WILLY VANDERSTEEN

Scenario: PETER VAN GUCHT

Tekeningen: LUC MORJAEU

ER WAS EENS EEN LEZER DIE ONDERSTEBOVEN WAS VAN EEN SPROOKJESACHTIG AVONTUUR DIE...



...DEZE PERSONAGES MEENDE TE KENNEN...



...EN LAMBIK MET JEROM VERWARDE!

ALLES STAAT OP ZIJN KOP IN...

Het sprookjesland



www.suskeenwiske.be



www.facebook.com/suskeenwiske

Altijd op de hoogte blijven van het laatste stripnieuws?
Schrijf je in op de nieuwsbrief op www.wpg.be/nieuwsbrief

©2016 Standaard Uitgeverij / WPG Uitgevers België nv,
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen

Alle rechten van reproductie, vertaling
en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
behouden voor alle landen.

Vertegenwoordiging in Nederland:
WPG Uitgevers België
Wibautstraat 133
NL-1097 DN Amsterdam

Voor meer info:
www.wpg.be/standaard-uitgeverij
info@wpg.be
www.studiovandersteen.be
www.suskeenwiskefameuzefanclub.nl

D/2016/0034/53
ISBN 978 90 02 25720 9



Waarom ben jij zo boos?
Suske doet toch niks verkeerd?



Oh nee?! Straks vindt hij die
kerel leuker dan mij en dan
ben ik mijn beste vriend kwijt!



Kom kom, geen boze gezichten hier!
Ga maar wat uitwaaien!



Het is niet eerlijk...
ik ben er wel altijd voor hém!



Hé! Dat is die wegwijzer uit ons
avontuur met De Schone Slaper!



Hij staat blijkbaar nog altijd even los!
Ik zal hem wat vaster in de grond duwen.



Hij blijft maar doldraaien!
Stomme wegwijzer!



BATS!



Dat had ik zeker niet mogen zeggen?



Maar jij gaat naar mij luisteren, vriend!
Of je wilt of niet!



Ziezo!



Zo wijst hij weer naar de plek waar vroeger het Sprookjesland was! Wat jammer dat het verdwenen is!



Anders kon ik Suske betoveren met de toverstaf van feetje Lili zodat hij voor eeuwig enkel en alleen mijn vriendje zou zijn en ...



Excuseer!

EIK!



Ook goeiemiddag! Mijn naam is Battie!



Jij... jij praat! Hoe komt dat?!

Omdat ik spreek, natuurlijk!



Pas op, ik kan ook spreken als ik zwijg! Alleen valt het dan niet zo op!



Geen filosofie, makker! Wat wil jij van mij?

Ik hoorde u toevallig zeggen dat u op zoek bent naar de ideale vriendschap, niet?



Het is te zeggen... niet met een vleermuis.



Neenee! Het is mijn meesteres die op zoek is naar gezelschap!

Een meesteres die omgaat met pratende vleermuizen? Zeker zo'n gothic?



Toch niet! Haar naam is prinses Elisa!

Prinses? Jij maakt vast een grapje!



Om stand-upcomedian te zijn hang ik te veel! Prinses Elisa regeert over het Sprookjesland!

Bestaat dat nog? Feetje Lili had het toch weggetoverd?



Nee, Lili heeft jullie dat wijs-gemaakt! Sprookjesland kan niet gezien worden door gewone stervelingen. Lili had het enkel onzichtbaar gemaakt! Ik maak het nu weer zichtbaar!



Ach zo. En die prinses voelt zich dus eenzaam?

Elisa is al jaren op zoek naar een vriend! Ze zal je vertroetelen! Ze zal je allerbeste maatje zijn voor altijd! Wat denk je?



Ach, waarom niet? Als Suske vriendjes mag hebben, dan ik ook! Vooruit, waar is die prinses van jou?

Ik breng je er meteen naartoe! Maar laat wel hier je gsm achter! Die zijn verboden in het Sprookjesland!



Goed! Dan haal ik 'm straks weer op!



Mooi zo! Kom, laat me je beetnemen!

Helahola! Wat ben jij van plan?!



Neenee, ik ben niet dat soort vleermuis! Hmpff...

Wat een kracht voor zo'n klein diertje!



Niets is wat het lijkt in Sprookjesland!



ATTIE NEEMT WISKE EEN EIND MEE EN TENSLOTTE...

Als we door deze magische wolk vliegen zal het Sprookjesland weer zichtbaar zijn voor gewone stervelingen...



Wauw! Het Sprookjesland! Maar wat ziet het er somber uit...



Dat is niet het enige wat er is veranderd, maar dat zul je zo meteen wel merken!



Zie je! Daar heb je het al!



Hé, wat gebeurt er?!



Hé, jij bent zwart geworden!



Ja! Maar dat is niet alles!

Hola? Wat is er aan de hand met mijn stem? Ben ik plots verkouden of zo? Ze lijkt lager te klinken!



En ik heb sprookjeskleden aan... van een jongen! Ik lijk wel een soort prins!



Dat is ook zo! Jij bent nu niet langer Wiske maar Wies!

Wablieft?!



Welkom in Het Omgekeerde Land! Daar waar iedereen omkeert!



O ja? Waarom ben jij dan geen jongen?

Ik ben van kleur veranderd! Het werkt bij iedereen...



Kom, prinses Elisa wacht! Haar kasteel ligt achter de heuvel!

Wow! Kijk hoe snel ik bergop kan lopen! Wat een kracht!





Wat een raar geval,
dat kasteel!



Kom, we gaan naar boven!



Mag ik je voorstellen
aan zijne majesteit?



Kom binnen, Wies! Welkom in Het Omgekeerde Land!



Doe alsof je thuis bent!

Als je een zitbank hebt, moet dat lukken!



Beter nog!
Kijk maar eens hier!

?!!



Mocht je honger of dorst hebben...tast toe!

?!!



En dat is nog niet alles!



Een speelkamer!

Vervelen zullen we ons zeker niet! Komaan!



WIES EN ELISA HEBBEN EEN GEWELDIGE TIJD SAMEN...



... MAAR DE TIJD VLIEGT VOORBIJ EN...

Oh nee! Het wordt al donker!
Ik moet naar huis!



Onmogelijk! Wie het Sprookjesland
verlaat, keert weer om!

Liever wel! Ik wil niet voor
altijd een jongen blijven!



Helaas heeft dat omkeren niet
altijd hetzelfde resultaat! Je zou
bijvoorbeeld plots heel erg oud
kunnen worden! Of plots vreselijk
lelijk! Snap je?

Dus ... kan ik hier nooit meer weg? Maar... mijn vrienden dan? Ze zullen ongerust zijn als ik niet terugkom!



Geen nood! Ik laat Battie wel een berichtje afgeven!



Kijk, dit is jouw slaapkamer!



Ehh... mooi... maar ik zou toch liever naar huis gaan en...



Luister goed! Jij bent nu mijn beste vriend, Wies! Wij zullen altijd samenblijven!



Ik zal je voor eeuwig graag zien! Slaap lekker!



KLAK!



Voor eeuwig klinkt nu plots wel héél erg lang...



Al later dan elf uur! Waar blijft ze toch?



Misschien is ze weggelopen omdat ik zoveel met Robin optrek!

Nee, dat geloof ik niet! Ik vraag me af waar ze uithangt...



Dat kan ik wel uitvissen! Ik traceer gewoon haar gsm!



Hier! Ze zit in het bos net buiten het dorp!
Ik bel Jerom en Lambik!



LATER...

Ken plek nog goed! Is Sprookjesland van Lili het feetje!

Misschien is Wiske weggetoverd!



Haar gsm moet hier ergens in de buurt zijn! Ik bel haar even op!



TRRRRT! TRRRRT!



Het komt vanuit die boom daar!



Da's de toverij van Sprookjesland!
Ze is in een eik veranderd!



Bik geen onzin vertellen!
Wiske eerder knotwilg-type!



Kijk!

TRRRRT!
TRRRRT!



Vraag is waarom Wizzewis
mobieltje in boom heeft gestopt?



Misschien deed iemand
anders dat wel?

Dan is ze in gevaar!
Ik bel om hulp en...



BROOEEAARGGH!!!





Wat was dat?!

Ik ben geen ornitholoog maar dat was vast geen nachtuil.



Leek eerder draak! Misschien Sprookjesland toch in buurt!

Het klonk ver weg!



Ga kijkje nemen! Wiske misschien in gevaar!



Dit voelt niet goed! Ik ga naar huis! Of het nu gevaarlijk is of niet!



Het is stil ... iedereen slaapt! Ik ontsnap gewoon via de voordeur!



Hmpff!! Ha! Makkelijk, ze is niet eens op slot!



Ik zie al waarom! Glad vergeten dat ik in een hangkasteel ben!



Ik moet op zoek naar iets waarmee ik beneden geraak!



Die houd ik best in de gaten!



ONZE VRIENDEN ZOEKEN VERDER EN HET WORDT LANGZAAM LICHT...

We lopen al uren en nog steeds niks!

Wat krijgen we nu?



Oei. Tuinman blijkbaar op vakantie. Doornhaag dringend aan snoelbeurt toe.

Dat is een omheining! Om mensen buiten te houden...

BROOEEAAAARGGH!!!



Het monster zit achter die haag!
We moeten erdoorheen geraken!



Onmogelijk. Die doornen
zijn als messen!

Op Rommeke rekenen!



Ben menselijke hakselaar!



TRRRRRRRR!!!



Ik zie het! Die doornhaag
komt je de oren uit, zeker?

Dit moet Sprookjesland zijn!



Hé, wat gebeurt er?!



Ik ben er helemaal
ondersteboven van!



Is vermeld
in de strip



Wat... wat is er met mij gebeurd?! Ik... ik ben een meisje!



Miljaar! Dat is met dat vlees van
tegenwoordig, hé! Jij hebt zeker te veel
biefstuk met oestrogeen* gegeten!







Een soort studeerkamer...



Allemaal sprookjesboeken!



Sprookjesspullen... Waarom bestaat er geen sprookje met parachutes of zo?



Ze zoekt naar een middel om te ontsnappen! Ik haal mijn meesteres!



Daalbonen?



Dat sprookje ken ik toch! Die bonen groeien heel snel! Ik neem er eentje mee! Dit kan van pas komen!



Wat zou hieronder zitten?



We zullen het gauw weten!

Dit moet een toverspiegel zijn,
kan niet anders...



Als hij nog naar behoren werkt, kan hij me wel wat
antwoorden geven! Maar hoe krijg ik 'm aan de praat?



Waar zou Wiske toch zitten? Dit Sprookjesland lijkt eindeloos...



Zeg dat wel... Ben al moe! Is normaal.
Moet overleven met lijf zonder conditie...



Wat?! Ik die elke week
aan sport doe?!

Dats moeilijk sport
te noemen!

Pft! Jij bent jaloers
omdat je het niet kunt!

Over café gesproken,
heb ontzettend zin in bier!

Ooit één keer darts gespeeld.
Moesten achteraf cafémuur
terug rechtzetten.



Pas een beetje op met mijn lijf, wil je!
Waarom loop jij ook de hele tijd met
MIJN ogen dicht?

Spijt me. Is macht der gewoonte.

Dat kun je wel zeggen!
Ik krijg de jouwe gewoon niet open!

Oogleden beschermen
straal van koplamp-ogen.
Beter dichthouden.





Kijk! Sneeuwwitje! Misschien heeft zij Wiske wel gezien!



Zou willen vragen maar schaam mij voor vet lijf.

Wat?! Mijn looks beledigen?



Dag mooie jongen!

O... heu hallo, mooie meid!



Ik zou weleens door jou wakker gekust willen worden!

O ja?



Ik bedoel: waarom? Heb je hém al eens bekeken? Dat is pas een knappe manskerel!



Niet naar luisteren, weet niet wat zegt!



Toch wel! Jij bent de knapstel!

Nee jij!

Jij!

Jij!



Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt! Dat moeten wel heel erg goede vrienden zijn!

Jij!

Jij!

Jij!

Jij!

Euh... op hun manier wel, ja!



Hebt u soms een blond meisje met een rood strikje gezien?

Nee, niet dat ik me herinner...



Wat heeft dit te betekenen?

Ze zoekt een blond meisje met een rode strik!



Niet gezien! Maar ik zag Battie de vleermuis gisteren wel met een blonde jongen overvliegen!

Nee, die zoeken we niet...





Stoppen, makker!



Hahaa! Zag je dat?!



Kracht van Rommeke inderdaad indrukwekkend.

't Is te zeggen, het valt wel mee!



Scheer je weg, boze! Of ik geef je nog wat rammel bij!



Wat krijgen we nu?



O, help mij alstublieft, mijnheer de sterke man! Ik word achternagezeten!

Door de jager?



Nee! Door Roodkapje!

GRRRRRRR!!!



Roodkapje die de wolf achternazit?!



Grrrrr! Waarom heb jij zo'n grote neus?

Zou denken dat het om beter te ruiken is, maar valt in praktijk tegen!



En waarom heb jij zo'n vette buik?

Kunt beter hem vragen! Is originele eigenaar!



Fout! Dat is omdat ik ervan hou om grote neuzen en vette buiken op te peuzelen! Hahaha!

Jij kleine kannibaal! Laat dat maar zo!



Bedankt, Bik!



Wat wil je, dat was wel MIJN lichaam dat ze wou opeten!

Laat mij los! Of ik vertel alles aan de Zwarte Prinses en dan zullen jullie eens wat beleven!



Pft! Kan me niet schelen! Ik zal je wegzwieren en...



Wacht! Ken jij de Zwarte Prinses?

Zeker! Ik ben haar bondgenoot en haar wraak zal verschrikkelijk zijn! Dus laat me los en maak dat je weghomt!



Integendeel! Wij willen naar haar toe!

Wat?! Dwazen! Elisa is het kwaad op twee benen!



Ze heeft een afschuwelijke draak die iedereen verslindt!

Echt waar?!



Een draak! Eindelijk! Ik wacht al zo lang om eens de drakendoder te kunnen zijn! Komaan! Geen tijd te verliezen!



Jullie zijn gek! Maar goed! Achter die heuvel vind je haar kasteel!



Bah! Nu is de wolf wéér ontsnapt! Hij zit vast en zeker bij zijn grootmoeder!



Swipen helpt ook al niet! Hoe werkt zo'n ding?





Twee slangen liggen in de jungle. Vraagt de ene slang aan de andere: 'Zijn wij giftig?' 'Hoezo?' vraagt de andere. Waarop de eerste zegt: 'Ik heb zomet op mijn tong gebeten!'



Hahaha hahaha!!

Genoeg! Aan die dwaze lachspiegel heb ik ook niks!



Hééé, wacht! Niet doen! Ik wil niet meer onder dat doek!

Oké, maar zou ik dan eindelijk een vraag mogen stellen?



Goed, wat wou je vragen? Toch niet wie de mooiste van het land is, hé? Want daar heb ik meer dan genoeg van!



Nee, want dát weet ik al!



Tenminste toen ik nog een meisje was!



Nee, ik wil graag weten hoe ik hier weg kan komen!



Oei, da's niet makkelijk! De Zwarte Prinses laat nooit iemand gaan!



En waarom niet?



Ach, dat is een heel verhaal...



En helemaal niet grappig!



Mooi zo!

Vroeger was Elisa een Witte Prinses die in een schitterend luchtkasteel woonde van waaruit ze het zonnige Sprookjesland bestuurde.



Zij had een groot hart en was zeer begaan met de sprookjesfiguren.



In haar hart was er geen wrok te bespeuren! Alleen goedheid, die ze volop deelde met alle bewoners van Sprookjesland!



Bovendien was ze bloedmooi en dat kwam de Prins op het Witte Paard ter ore!



Het duurde niet lang of hij klopte aan bij de prinses!



De Witte Prinses ontving de prins hartelijk en toen deze zijn liefde voor haar betuigde, werd ze terstond smoorverliefd op hem!



Elisa schonk de prins haar hart... maar toen gebeurde er iets verschrikkelijks! Met duistere magische krachten ontrukte de prins haar het liefdeshart...



... en verdween ermee aan de einder!



Zonder hart veranderde de Witte Prinses in haar tegenbeeld...



...van een gulle gever...



...naar een kille krijger!



Het kasteel kantelde
ondersteboven...

... en werd de sombere hangburcht die we vandaag kennen! Maar daar stopte
het niet! Ook het Sprookjesland keerde om tot een griezelig schaduwrijk.



Sindsdien heeft de prinses
de gave om te delen verloren!
Ze wil alleen krijgen en bijhouden!



Het enige wat haar kan
genezen, is de bevrijding
van haar hart uit het
paleis van de Prins op het
Witte Paard maar...



... dat is helaas totaal onmogelijk!
En dus blijf jij hier bij mij! Voor altijd!



Oeps! De grote baas!
Ik trek ertussenuit!



Je kunt me niet voor eeuwig
opsluiten! Mijn vrienden
zullen mij bevrijden!



Onmogelijk! De doornhaag
houdt iedereen buiten!

Wiske, ben je daar?!



Dat is 'm dus! Suske,
mijn aller-aller-
allerbeste vriend!



Al heeft hij
vandaag wel een
piepstemmetje!



Ik wil die beste vriend wel eens zien!



Suske! Jij bent ook omgekeerd!

Ja! Alles oké
daarboven?! Ik
kom je halen!



BROOUUAAARRGH!!

Komen halen?!
Geen denken aan!
DIDIER!!



Didier
de draak?!

Was vreselijke
gebrul dat we
vannacht hoorden!



Uit de weg! Mijn gloriemoment als drakendoder is aangebroken!



Ga maar al liggen stuip trekken, makker!



Dat had ik beter
niét gezegd!



Nu zijn we in de minderheid, vrees ik! Rennen!





Dat was het dan! Mijn leven als meisje was van korte duur!

Hoera! Een kar met zakken die mijn val kunnen breken! Leve de scenarist!



BOING!

Wat krijgen we nu?!



Daar gaat mijn extra biefstuk!



Maar deze ontsnapt me niet meer!



Het spijt me... ik kwam uit de lucht gevallen... hopelijk heb ik uw koopwaar niet beschadigd, mijnheer?...



Flartjes! Van de Firma Flartjes en Peekes! Wij verkopen erwten en wortelen! Ik was net op weg naar de Prinses op het Kussen met een lading verse erwten!



Hoeveel erwten ze er ook op legt, ze blijft dat kussen voelen!



Smullen? Het is rauwkost! Wat is er met de peperkoek gebeurd?



Vroeger mestte ik mensen vet om ze op te eten maar sinds de grote ommekeer ben ik een dieetheks geworden! Ik ben lid van de weichtwitches!



Dus zal ik je opsluiten en uithongeren! Héhéhéhé!



Kijk! Die heks kan ook vliegen zonder bezem!



Wat moet ik nu doen? Wies en Lambik gevangen, Jerom weggemept...



Ai!!! Een boom!



Wie was dat?

Oei, dat is geen boom?



Nee! Mijn naam is Klein Duimpje! Wat doe jij hier?

O, dat is een heel verhaal!



MAAR DAT KENNEN WE AL EN DUS...

Celdeur niet open te krijgen! Vervelend! Voel me gefrustreerd!

Troost je...



... ik heb dit weggegrist uit het bureau van de spiegelkamer!

Ding dient om brieven mee te openen, géén deuren.



Luister! Het kasteel hangt ondersteboven, dus zitten de kerkers bovenaan!



De bodem van het kasteel is eigenlijk het dak!
Als we een gat in het plafond maken, klimmen
we zo uit het kasteel!

Slim gezien!



ONDERTUSSEN...

Dus... als ik Wies terug wil, moet ik
het hart van de Zwarte Prinses
bevrijden? Waar vind ik het kasteel
van de Prins op het Witte Paard?



Gewoon de pijlen volgen! Succes!



Kabouters, heksen, wolven...
alles wat je wilt, maar geen draak!



't Is niet waar! Eindelijk!



Hou vol! Hier is de drakendoder!!



Dankjewel, jongen!



Een draak die oude dametjes de weg helpt
oversteken?! En daarna nog haar
boodschappentas draagt...
Wat vervelend, zo'n omgekeerd land!



Die kou is moordend! Dit hou ik geen uren vol en...



Het ijskasteel
van de Prins op
het Witte Paard!



113-114

Hopelijk is hij thuis!

BONK!
BONK!



Ja?
Wiehihihi
bent u?

Suzina!
Ik had graag
gesproken met
de prins!



Wacht u hiehihihihier, juffrouw!
Ik haal zijn majesteit!



115

Wat een prachtig paleis! Maar wel frisjes...



Zijn majesteit de prihihihihiins!

Welkom in mijn paleis!
Met lange 'ij'! Haha!



116



Jonkvrouw Suzina, zei u? Nooit van gehoord. Uit welk sprookje bent u afkomstig?

Euh... Suzina en de euh... zeven euh... sardientjes!



Ah? Dat sprookje ken ik niet!

Ehh... Het werd nog maar net ingeblikt!



Zo, wat brengt u hier?

Welleuh...



Laat me raden... u hebt gehoord van mijn onweerstaanbare charmes, is het niet?

Wat?!



O, nee! Ik... ik was gewoon verdwaald en zocht onderdak!

Kom, kom! U bent hier voor mij! Geef het maar toe!



Ik zou niet durven, heer! U kunt vast véél beter krijgen dan een doordeweekse figurante uit een sprookje in tomatensaus!



Zeg dat niet! De Prins op het Witte Paard is er voor iedereen! Jij bent mijn droommeisje! Schenk me je hart!

Ehhh... mag ik er nog even over nadenken? Ik ben nog jong en....



Als dat echt moet... U blijft mijn gaste tot ik uw jawoord heb! Mijn bediende zal u een maaltijd aanbieden!



Laat haar niet ontsnappen! Haar hart wordt het mijne! Al moet ik haar dwingen, begrepen?!

Zeker uwe majesteit! Komt iiiiihihihi orde!



Wies bijna klaar?

Pfft, vermoeiend karweitje! Dat voegsel is hard.



POK!



Oeps! Sorry! Die zag ik niet aankomen!

Bik zal boos zijn om buil op edel hoofd.



Kijk! De wolk!
Nog een paar stenen
en we zijn vrij!



Ja! Ik kan eruit!



En wat Wies nu van plan?



Wat denk je?! Naar Winterland!
Het hart van de Zwarte Prinses bevrijden!



Zullen toch eerst beneden moeten geraken!



Ik weet misschien iets!



Bonen? Wil bonen eten en luchtballon
aandrijven met winderigheid?

Nee, wat een idee!



Je begint echt als Lambik te denken!
Dit is de daalboon van Jaak met zijn
bonenstaak!



En als ik het goed begrijp,
groeit hij niet van onder
naar boven maar...



...van boven naar beneden!
Zodra hij volgroeid is, klimmen wij naar beneden!

Wonderlijk!



Sneeuwhaas met ijsbergsla en een
krans van wintergroenten! Smakelijk!

Dank u!

Die rare snuiter is weg! Dit is mijn kans!



Niemand te zien? Mooi zo...
Snel! Ik moet het hart van
de Zwarte Prinses vinden...



Maar waar bewaart de prins zoiets?!



Wat hoor ik...?
Een ritmisch geklop...

Het komt hier vandaan en...?!
BOBOP...
BOBOP...
BOBOP...



Hemeltjief! Ijsbloemen
met ontelbare harten!



Maar welk hart is van
de Zwarte Prinses?

Er zit maar
één ding op...
ik bevrijd ze
allemaal!

EIK!

FLAP!





We zijn er bijna!



Bon, tijd voor mijn bewakingsronde!



Wies probeert te ontsnappen!



Ik moet mijn meesteres waarschuwen!



Ja! Gelukt! Komaan! Weg hier!



Wil wel... hghghg... Maar Rommeke moe...

BRAAAUUUGGH!!

?!



Didier de draak is daar!



Naar het bos! De draak is te groot om tussen de bomen te komen!



Aaargh!!! Ze ontsnappen!



We moeten van dat beest af zien te geraken!

Was vroeger geen probleem geweest! Maar nu...

Hou op met dat zelfbeklag! Je bent niet supersterk meer en daarmee uit! Gebruik een list!

Weet niet hoe! Rommeke nooit listen nodig gehad ...



Is heel lange haarlok...

Wie ben jij?

Rapunzel!

Dan is dit jouw haar?

Jazeker!



Oei! Foute shampoo gebruikt?

Neel! Sinds de grote ommekeer ben ik kaal geworden! Mijn haar is uitgevallen!

Rapunzel haar nog nodig?

Ach nee! Wat moet ik ermee?

Wies meehelpen! Lok samenvlechten tot touw! Heb plan! Rommekes eerste list aller tijden!

Mooi zo!



Zo? Jij wilde het hart van Elisa bevrijden?

Jazeker! Door jou leeft Sprookjesland in de grootste miserie!

Dat is waar! Maar jij vergeet dat Elisa haar hart vrijwillig aan mij afstond! Eigenlijk is het haar eigen schuld!

Hoe kun je zo iets zeggen?!

Rustig maar! Ik doe je een voorstel! Ik daag je uit voor een spelletje hartenjagen! Als jij wint, krijg je het hart van Elisa!

En als ik verlies?!







Haha! Alsof ik een minuut ga wachten! Geef het teken!



Langer wordt er niet gewacht!
Wij starten nu de hartenjacht!!



Nu al?! Dat is geen minuut en...



Deze zal raak zijn!

TSJAK!



Oei!



Haha, mis!!

TSJAK!



BROEF!



Grrr! Waarom moet dat wicht ook struikelen?!



Die prins is een valsspeler!
Ik zal voorzichtig moeten zijn!



Hé? Waar is ze nu gebleven?



Hij heeft mij nog niet... wacht maar af!



Een draak! Mijn koninkrijk voor een draak!



BRUAARGH!!



Flugger, Didier! De vluchtelingen hebben al een flinke voorsprong!



De draak van de prinses! Eindelijk! Ik volg 'm gewoon! Dan zal hij wat beleven!



Ik wist niet dat de jacht op sneeuwmannen geopend was?!







... Ik... hou van ... je...

Nee!! snik!



Een jongenshart?!



Daar heb ik niks aan!



Heb je dan geen enkel respect voor het hart van anderen?



Misschien wel...



Maar... dat kan niet?!!



...voor dat van jou!



TJANK!



KETS!



Toch wel, heer! Het hart van Wies beschermt Suzina! We hebben het hier over zeer sterke magie... die van de ware lihihihiefde!



Raaaaarrgh!!
Zeg dat het niet waar is!!
Raaaaaaaarrgh!!



WOUUUUUU
HAAARGH!!!!

HAAAAAAAAAUUURRGHH!!!!



Het is zover!
Het ijs smelt!
De lente breekt aan!



165-166

Die opwarming van het klimaat
loopt nu toch echt de spuigaten uit!



167

Mijn mooie Winterland... alles is verloren!



Aha! Daar zit Wies! Samen met Suzina! Ik zal hen beiden vernietigen met vuur!



168

Hé?! De Zwarte Prinses!



Mijn beurt om jou te beschermen, Wies!



Die barbecue gaat niet door, makker! Hier is drakendoder Lambik!



Geef die klerkast zijn vet en...



Hé! Dat is...



... mijn hart! Ik...



Ik zal je een rammeling geven zodat je tanden er via je oren uitvliegen en...



Oh nee! Ik ben weer mezelf!



Da's ook de eerste keer dat ik daarover teleurgesteld ben!





Ik was een egoïstische idioot! Ik wilde altijd maar een coole prins zijn tot ik op een dag zo koud werd dat ik helemaal bevroor!



Dat weet ik, maar toch kon ik door al dat ijs een lieve man zien! En het is op hem dat ik verliefd werd...



Dus... je vergeeft me?

Natuurlijk! Jij bent nog steeds de ware voor mij!

Echt?! Ik kan het haast niet geloven en...



Zo, ben je daar eindelijk? Er gaat hier een fameux feestje gegeven worden!



Werd tijd! Heb honger als paard!

Ihiiiiik ook!



En ja, de geliefden trouwen en nemen hun intrek in het kasteel van de prinses dat nu weer een schitterend luchtkasteel geworden is!



Daarna breekt de tijd aan om terug te keren maar daar blijkt toch een en ander veranderd te zijn.



Lambik wil graag de spieren van Jerom terug...



...en Jerom heeft een aantal vreemde gewoontes opgepikt.



En Suske en Wiske? Wel...

**DING
DONG!**

Wiske, wil je de deur openmaken?
Dat zal Robin zijn! We gaan
deze namiddag samen uit!



Tuurlijk!



?!!



Jij... jij bent een...
een meisje!?

Goed
opgemerkt!



Zo, we gaan samen naar
de film! Tot straks!



Ehh, natuurlijk! Geen enkel probleem!
Veel plezier!



Alles oké?

Tuurlijk! Ik ben een
volwassen meisje nu!
Ik gun hem de vrijheid!



**TOK!
TOK!**



Hé, Wiske, waarom ga je niet mee?
Da's nog gezelliger!



EINDE



SUSKE EN WISKE

www.suskeenwiske.be



IN DIT ALBUM:

Wiske is erg jaloers als Suske er een nieuw speelkameraadje opna houdt. Om stoom af te blazen maakt ze een lange wandeling in het bos en daar ontmoet ze een bijzondere vleermuis. Deze stelt haar voor om zelf ook een nieuw vriendje te maken en neemt haar mee naar sprookjesland. Maar daar zijn vreemde dingen aan de hand. Het is er erg somber en de sprookjesfiguren lijken zichzelf niet te zijn. Bovendien blijkt haar nieuwe vriendin, prinses Elisa, twee gezichten te hebben. Ze besluit Wiske voor altijd bij zich te houden. Tot overmaat van ramp raakt Wiske zélf onder de invloed van de vreselijke vloek die over sprookjesland hangt waardoor ze vreemd verandert...

Heb je deze al gelezen? Voor al onze andere avonturen, kijk je maar eens aan de binnenzijde.



Consumentenadviesprijs NL: €5,99

ISBN 978 90 02 25720 9

