

SUSKE EN WISKE

DE KADULLE CUPIDO



de avonturen van
Suske en Wiske



WILLY VANDERSTEEN

DE KADULLE CUPIDO



STANDAARD UITGEVERIJ
ANTWERPEN - AMSTERDAM

SUSKE EN WISKE MOETEN BOODSCHAPPEN DOEN. Blijgeestig stappen zij een winkel binnen.



Denk aan wat tante heeft gezegd, Wiske. Met de steeds stijgende prijzen, alleen het noodzakelijke meebrengen!



Chocolade, koekjes, drop, kauwgom, pralines... t.v.-hapjes...



Wat ken jij van economie, baasje! Hoe meer we uitgeven, hoe meer zegeltjes we krijgen!



Laten we even bij Lambik aanlopen!



Hemel! Er hangt een briefje aan zijn deur!



Bakker, vandaag geen brood, maar ik bedoel morgen, want ik schrijf dit gisteren. Lambik die niet thuis is



Echt weer Lambik.



INMIDDELS IN HET PARK.

Wat is er, jongen. Wil niemand met je spelen?



Ik zal je stok eens wegsnijten!



GRR!



Bah, in wat voor een agressieve tijd leven wij. Zelfs de hondjes willen niet meer spelen!



Kijk, een toonbeeld van rust en vrede. Een moedertje aan de wandel met haar schattige baby!



Wat een lief snuitje! Maar hij heeft zo'n gekke gele kleur, hé madam!



Lomperik! Hij heeft geen gekke gele kleur! Dat is zijn teddy-beer!



Brave ziel!



Ik heb je in het oog gehouden. Eerst met die hond en nu weer! Je wil vriendelijk zijn en wat krijg je?



Ik weet het, vadersje. Ik ben te goed voor deze wereld, hé! Maar ze zijn van mij nog niet af, hoor!



Als ze de wereldproblemen maar eens door mij lieten oplossen. Ik ben méér dan "één tiende mans"!



Larrie! Hier, dit kereltje zou alles kunnen oplossen!



Denk je? Hij heeft zich nog geen broek kunnen aanschaffen! Wie is dat?

Cupido! De god van de liefde! Als hij zijn pijlen maar eens kon schieten in de harten van de wereldleiders.



Waar heb je dat vandaan?



LAMBK NEEMT AF-
SCHEID VAN DE OUDE
MAN EN BESLUIT ZIJN
BEOLOEJE AAN SIDONIA
TE LATEN ZIEN. DAAR
ANGEKOMEN VINDT HIJ
DE DEUR OP EEN MIER.
ALS VRIEND AAN HUIS
STAPT HIJ BINNEN
ZONDER TE BELLEN.











TANTE SIDONIA IS NIET MALS VOOR WISKE MAAR ZE IS HET OOK WEER VLUG VERGETEN OMDAT WISKE ALLES EERLIJK HEeft OP-GEBIECHT. LAMBİK WORDT ERBIJ GENAALD EN SAMEN MOETEN ZIJ DE GEVEL VAN HET HUIS WEER SCHOONMAKEN.





We gaan naar professor Barabas, omdat ik nu eindelijk wil weten of het Amor is of Cupido!



Dan is het gedaan met dat bekvechten!

Tarara... Voor zo'n kleinigheid de prof lastig vallen. Ik ga niet mee!



MAAR EEN VERPLETTERENDE BLIK VAN SIDONIA DOET LAMBIK IN Z'N SCHULP EN IN DE AUTO KRUIPEN.



Amor... Amor... Amoor...
Wiske, zwijg!

Sidonia, ze begint weer, hoor!



LATER BIJ PROFESSOR BARABAS.

Hahaha! Wat een vraag!.. Is het Cupido of is het Amor?



Trek nu je oren goed open, hé! Het wordt Cupido!



Amor...

Hoera! Zie je wel! Het is Amor!!



Niet zo vlug, Wiske! Je laat me niet uitspreken!



Amor en Cupido zijn één en dezelfde si-guur! De god van de liefde... Zoon van Venus!



Hoe kan dat?





Dan zijn het mannen van Komplexios! Een oorlogszuchtig heerschap dat het op de amazones gemunt heeft!



Weer zo'n verstokte vrijgexel, zeker! Liever aan de tapkast dan bij moeder aan de haard!



Die meisjes hebben een leidster nodig!... Ik ben een moderne vrouw!



Ik ben geëmancipeerd! Dat zou mij een zekere macht over die wichten geven!... IK zou een geschikte leidster zijn!

Jij?



Met die hyperlanke lijn? ... Laat me niet lachen!

Is er soms iets met mijn gestroomlijnde lijn?



Kalm, tante. Lambik zegt dat maar voor de grap, hoor!



Ach ja, hij heeft gelijk. Ik zou maar een gek figuur slaan als leidster!



Zie je wel! Ze geeft dadelijk al toe! Zo iets doet een leider niet!

Tuurlijk niet... Ik ben maar een vijfde, hé!



Ziezo, de vertoning is afgelopen. Gaan jullie maar naar huis!



Ik blijf bij professor Barabas nog even gezellig napraten bij een kopje koffie!



Stel je voor, zeg. Ik de leidster van de amazones! Hihhi... Hoe haal ik het in m'n hoofd!



Rich, denk er niet meer aan, Sidonia.

Maar stel je nu voor dat het zou doorgegaan zijn...



Hoe moet je zo'n teletijdmachine instellen? Na al die jaren begrijp ik er nog altijd niets van!



ZONDER ARGWAAN LEGT PROFESSOR BARABAS DE WERKING VAN DE TELETIJDMACHINE UIT.



Nadat je dat alles gedaan hebt, haal je gewoon deze hendel over!

Zozo!



Verdraaid! Wat krijg ik nu?... Ik word duizelig!... Zou het... de koffie zijn?



Dat zal wel. Ik heb er een slaapmiddel ingedaan, professortje!



Ha, ik ben 't type niet voor leidster!... Ha, ik ben te smal!

ZZZZ



Maar dan toch slimmer dan zij! Ik heb hen sijn liggen!



TANTE SIDONIA STELT DE TELETIJDMACHINE IN EN EVEN LATER...

Oud Griekeland... Here I come!



FLITS

ALS EEN KOMEET SCHIET TANTE SIDONIA OVER DE GRENS VAN TIJD EN RUIMTE .



Dat is een nat begin!



45

Misschien heb ik toch nog iets verkeerd gedaan bij het instellen van de teletijd-machine .



EER! Wat gebeurt er?



Ik zit op een duikboot! ...Nee dat kan niet!



46

WHOUA!!



Whoun! Een zeemonster!

Nu komen grote voeten goed van pas!



47

Dat was ernst, makker!



En dat is erop, makker!



Er zijn geen vrouwen meer! ... In plaats van te gillen en te krij-sen!

Oef! Die heeft z'n be-komst! ...Hemel!



48







Rustig maar, professortje en vertel eens wat er gebeurd is?

Waar is tante Sidonia?



Zij heeft een slaapmiddel in mijn koffie gedaan!

Wat? Waarom?



Ik moest haar de werking van de teletijdmachine uitleggen!



Ik vrees dat ze vertrokken is naar het oude Griekenland!

Jakkas! Dan moeten we haar zo vlug mogelijk terughalen!



Ik kan het tijdvak niet vinden!

PROFESSOR BARBARAS PROBEERT DE TELETIJD-MACHINE OP DE JUISTE PLAATS EN HET JUISTE TIJDVAK IN TE STELLEN: SUSKE, WISKE, LAMBIEK EN JEROM ZOEMEN NAAH DE GEPASTE KLEDER-DRACHT OM TANTE SIDONIA ACHTERNA TE KUNNEN GAAN.



Laat mij even helpen, professor dan gaat het een beetje vooruit! Wie weet waar tante zit ocharme!

Breng me nu niet van de wijs, Wiske! Zie je niet dat ik volop bezig ben!



INMIDDELS STRANDT TANTE SIDONIA MET HAAR BOOTJE OP EEN GRIEKSE EILAND.



Ik ben op een verlaten eiland terecht gekomen!



60

Dacht je misschien dat ik het leuk vond een halve dag met het eten te wachten?

Waar heb je geëeten?

Een huishoudelijke ruzie! Ik zal eens wat zelf op de wonden strijken

EEK!

Een centaurenfamilie!...

Wel? Komt er nog wat van?

HIK!

Allee, paardemadam, hm... madam paard, is er iets? Kan ik helpen?

Geen bemoeiingen in mijn huishouden! Verdwij!

Maar zie toch eens! Die arme veulenkens staan te beven van angst!

Hij is blijven plakken en daar kan ik niet tegen! En nu voor de laatste keer....

Heu, ik zwijg al!

1 INMIDDELS AAN HET STAND.

Uit m'n ogen!

Hola! Er is werk aan de winkel! Bedankt, hé, Flipper. Ik moet er vandoor!



Hemel! De mannen van Kompleksios! Laat me los!



Een buitenkans! Grijp die kleine daar! Het is Cupido en Kompleksios loert er al lang op!



Er is geen tijd meer om straks nog eens aan te leggen dus twee pijlen tegelijk!



Verroest! Ik heb gemist!



Ik heb de paarden geraakt in plaats van die kinkels!



Hemel! De centaurenfamilie wordt eveneens aangevallen!



Vluchten jullie! Ik zal die kerels wel tegenhouden!



Laat deze mensen, heu... beesten, heu... dingetjes met rust of...



We kwakken haar tegen die boom!

Of... heu...

Dan is ze zo plat als een vijg!



Je kunt dat altijd proberen, maar zo ver zijn we nog niet!



Pak vast, een beetje tur-
nen op zijn
tijd is ge-
zond!



En nu Cupido een
handje toesteken!



Met mijn slinger heb ik hem!



Mis, hé!



Hihiti! Het
manneke
doet eens wat!



Breng Cupido weg! Wij zullen dat smal geval een kopje
kleiner maken!



Zouden ze het over
mij hebben?



Verpletter haar! Verpulver haar! Laat er geen stukje
van heel!





Momentje!



Sta bekend voor zacht karakter!... Zie graag kleine jongens, maar moeten braaf zijn!



Nu vlug ergens anders gaan spelen!... Begin al klein beetje rijdig te worden!



Laat je niet tegenhouden door die gehaktbal op korte beetjes! Verpletter hem en de rest ook!



Beetje opzij gaan, misschien veiliger!

EEN OGENBLIK LATER GAAT HET ER HEVIG AAN TOE. OPSTUIVEND STOF EN ZAND ONTTREKKEN HET STRIJDTONEEL AAN HET OOG VAN ONZE VRIENDEN.



Jakkes! Jerom gaat nogal te keer daar onder die palmboom!



WAT LATER.
Het stof trekt op! Ik ben benieuwd!



Zullen zich wel eventjes koest houden op die geïmproviseerde draaimolen!

En vertel jij nu eens waarom je zo plots naar hier bent getrokken?



Omdat ik het hier als nieuwe leidster van de Amazones nog ver kan brengen! Daarom!



TEGENSPUTTEREN HELPT NIET. SIDONIA IS VAST VAN PLAN DE LEIDING VAN DE AMAZONES OVER TE NEMEN. MEN BESLUIT DAN MAAR DE SPOREN VAN DE CENTAURENFAMILIE TE VOLGEN IN DE HOOP DARA HULP TE VINDEN.

81.

ONZE VRIENDEN STAPPEN EEN PAAR UREN FLINK DOOR.

We hadden de paarden van die soldaten moeten meenemen! Ik ben bekaaf!



Nee maar... Droom ik nu?



82

Daar staat er één tussen de struiken!



Het ziet er een struis geval uit! We kunnen er allemaal tegelijk op! Net een Vlaamse-Bra bander!



Hohoo! Kijk eens wat een achterwerk!!



83



Wil jij je handen wel eens thuishouden, onbeschaamde vlegel! Of moet ik mijn man roepen?!



AMEDEESIOS! Kom eens hier!!!



84



Wat is er, Sjoeke?



Deze misvormde tweevoeter heeft het gewaagd op mijn billen te kletsen! Wat zeg je daarran!

Zo heb ik jou ook leven kennen, hé Sjoeke!



Ik kan het uitleggen!

Het was een misverstand dat verkeerd was, zeker? Wij mannen begrijpen dat, hé!



Geef mijnheer braaf een pootje Sjoeke, en alles is vergeten!

Voor één keer dan... Welke wil je hebben?



Och, ze zijn allemaal even knap, hé!



Pak dan mijn twee achterste maar!



NA DEZE KLEINE VERGELDINGSACTIE IS IEDEREEN WEER TEVREDEN. ONZE VRIENDEN WORDEN DOOR AMEDEESIOS EN SJOEKE MEEGENOMEN NAAR DE VERBORGEN VALLEI, WAAR DE CENTAUREN IN VREDE LEVEN.

87



Hoe geraaken we in de verborgen vallei?

Er is een kleine kloof verborgen in het dichte struikgewas!



Hier is het. Ga er maar binnen!



Hemel!

Ooh!

88





We hebben met onze eigen ogen gezien dat de leidster van de amazones in het dodenscheepje te water werd gelaten!



Toen ik aan boord van het bootje klom, was het lijk weg!



En waarom is Komplexios zo vijandig tegenover de amazones?



En waarom hebben ze Cupido meegenomen?



Heu... Weet iemand wat schimmel is?



Een schimmel is een wit paard, Lambik!



Dan zit er een wit paard op mijn haver!



Het smaakt verduft!



Wij kunnen jullie niet helpen, vrienden! Het centaurenvolk houdt zich daar buiten!



De oorlog tussen de amazones en Komplexios is hun zaak!

Wat moeten wij dan beginnen?



We kunnen wel helpen!

Hoe dan?







Zeg, kun je niet op de maat lopen! Ik voel mijn billen niet meer!



NA EEN LANGE DAG RIJDEN KOMEN ONZE VRIENDEN AAN HET GEBERGTE WAAR HET ORAKEL VERBLIJFT!

105



Hier moeten we jullie verlaten!

Gaan jullie niet mee, Amedeesios?



Nee, Wiske, hier vinden jullie antwoord op al jullie vragen maar wij houden ons er buiten!



Wij moeten afscheid nemen!

Bedankt Sjoeke, voor alles wat je voor ons gedaan hebt.

106



Als je door deze ravijn trekt, kom je in een grot. Het domein van het orakel!... Veel geluk!



NA DAT DE CENTAUREN VERTAOKEN ZIJN, DRINGEN ONZE VRIENDEN VERDER DE SMALLE BERGHLOOF IN.

107



MAAR OP ENIGE AFSTAND ACHTER HEN.



Waarom blijf je staan, Wiske?



Suske, ik heb het gevoel dat we achtervolgd worden!

108

Je verbeeldt je maar wat! Wie zou er ons nu volgen?



Mijn vrouwelijke intuïtie laat mij nooit in de steek, baasje!



Dat is een instinct dat jullie mannen niet hebben!



Doe wel en zie niet om! Hu!... Waar is dat goed voor?



Dan kan je beter kijken waar je loopt!



Kijk! Een tempel uitgehouwen in de rotswand!

Daar verblijft het orakel!

Laten we naar binnen gaan!



Laat mij het woord maar doen, hé!



Orakel-taal moet je kennen, hoor!



Daar is ze!





O, eerbiedwaardig orakel, spreekbuis van de goden, oog en oor van het verleden en de toekomst...



Luister eens makker, als je zo blijft zeuren moet ik overuren maken en die krijg ik van de vakbond niet betaald dus, maak het kort!



Heu, wij willen wat uitleg over Komplexios, die Cupido heeft gevangen genomen!

En de amazones die zonder leidster zitten



Komplexios is er nog één van de oude sterren! Hij neemt het niet dat vrouwen emanciperen!



Daarbij is hij een echte vechtersbaas en daarom heeft hij Cupido uitgeschakeld om zo de liefde te bannen en de oorlog mogelijk te maken!



De amazones wonen in de bergen. Gewoontlijk staan ze hun man maar nu hebben ze hun leidster verloren!

Ja, dat weten we! Ze is dood, hé?



Maar ik vond het dodenbootje leeg! Het lijk was weg!! Hoe verklaar je dat?



Pff! Dan toch overuren!... Blijf hier, hé! Ik zal eens in mijn magisch schild kijken!



OOH!!



OELALAA!

Wat is er?... Wat zie je??



Zeg, jij hebt er ook verstand van om de mensen bezig te houden!

Ik zal zeggen wat ik zie!



De aanvoester van de amazones is niet dood!... Ze lijdt verschrikkelijk!...



Het zweet stroomt!... Ze is een zenuwtoeval nabij!... Ze ziet er uitgehongerd uit!



Ze bevindt zich op een eiland... Barbaars geleid door een onverbiddelijke tiran!

Allemaal slauwe kul! Maakt ons wat wijs... Ga achter gordijnen loeren.



Toch geen slauwe kul... Vind leidster van vrouwengilde tof!



Zou nader willen kennismaken... Zelfs héél nader!

Is er iets te zien, Jerom?



Ja, heu... Nee! Is verschrikkelijk! Bent daar te gevoelig voor!

Komt weer last verkopen! Zou liever alleen met leidster kennismaken!



Ik wil ook eens kijken!

Nee, zou hartverlamming krijgen!... Te wreed!



Ben er zelf beetje misse-lijk van!

Is het dan zo erg, Jerom?



Vreselijk! Maar heb plan... Zal me op-offeren!



Onze ouders zijn bang voor Komplexios maar wij willen jullie helpen om Cupido te bevrijden!



Zolang Cupido zijn pijlen niet in de harten kan schieten zal er altijd oorlog zijn!

Je hebt gelijk, Donki. Suske en ik zullen met jullie meegaan om de vesting van Komplexios te verkennen!



ZO GAAT, EVEN LATER, IEDEER ZIJN WEG. TERWIJL SUSKE EN WISKE MET HUN NIEUWE VRIENDJES OP ZOEK GAAN NAAR KOMPLEXIOS, TRENT JEROM ER ALLEEN OP UIT EN GAAN SIDONIA EN LAMBİK DE BERGEN IN VOOR EEN ONTMOETING MET DE AMAZONES



We zijn er! Daar is hun kamp! Ga jij nu maar alleen verder. Ik blijf in de buurt!



Ineens met de deur in huis vallen is het beste!



Vriendinnen!



Vriendinnen, rouw niet meer! Ik voorspel de terugkeer van uw leidster! Maar intussen... Aanvaardt jullie mij als je leidster?



Ze willen niet!



Maar doe nu eens als een echte politiker!... Zaai verdeeldheid en heers!

Zijn er toevallig niet twee taalgroepen?... Dan is het simpel!

Nee... Ik heb een beter idee! Jong en oud tegen elkaar uitspelen!



Ik zal het nog eens proberen!







ZOEVENDE SCHIET DE
PIJL WEG UIT DE
BOOG.









Terwijl jullie de mannen van Komplexios bespieden, zullen wij ons verbergen! Wij mogen hier niet gezien worden!



Schuijf eens wat op, Wiske, dat ik kan meekijken!



Altemachtig! Kijk daar!

145



Ze hebben Cupido opgesloten en op een verhoog geplaatst!

Die grote met zijn zwarte baard moet Komplexios zijn!



Stit! Hij spreekt zijn man schappen toe!

146



Onderdanige onderdanen, vandaag is het feest! Nu Cupido onze gevangene is kunnen wij ten strijde trekken tegen de amazonen! Ik verklaar hun de oorlog!!



Komplexios, je bent een schurk!... Jij kent alleen bruto geweld.



Hou je mond, snootaap! Jouw rijk van liefde is uit!

KIANG

147



Heb je dat gehoord, Wiske?

We moeten dringend tante Sidonta en Lambik waarschuwen!



BENEDEN KOMT EEN PATROUILLE VOORBIJ DE MUUR

Wie heeft die boom hier omgehakt?

Die stond daarstraks nog recht!

148



Ik zal er eens aan schudden. Misschien vallen er dadels uit... die lust ik graag!



Tegenslag, 't zijn geen dadels!

149



Oef! Dat is goed afgelopen, Wiske! We maken ons vlug uit de voeten!



Waarom trek je zo'n zuur gezicht? Ik ben zo verzot op dadels en nu waren het...



150



HALT!!



Hé, waar heb ik jou al eens eerder gezien? Misschien in de zoo! Ik heb jou daar nooitjes gevoederd!



Ik ken hen! Zij waren bij die gespierde kleeerkast! Het zijn vijanden!

151



We moeten iets doen, Donki, of we zien Suske en Wiske nooit weer! Dan moet het vlug gaan, Poni!



Hoera! Daar zijn Poni en Donki!

152



Kun je hoog springen, Suske?

Kijk maar!



Dan zal ik je oppikken!



Met behulp van deze verende tak kan ik nog veel hoger!



Hupsakee! We zijn er weer al mee weg!



Heu... Sinds wanneer ben jij kaal en heb je een baard, Donki? Is je haar soms gezakt met op en neer te springen!?



EEK!



Hemel! Ze hebben Wiske te pakken! TERUG!!



Nee! Daarvoor is het te laat! Er komen er nog meer!



Maar Wiske dan!!!?



We kunnen voorlopig niets voor haar doen! We moeten vluchten!



Laat me los, bavianen, of ik blijf in jullie enkels!

Terwijl Wiske door de mannen van Komplexios wordt meegevoerd, spoedt Suske zich met Poni en Donki naar Lambik om versterking. Inmiddels gaat Jerom op zoek naar de leidster van de Amazones.

Hier ergens vond Donia leeg dodenbootje.



Lichte bries voert mij al naar eiland waar leidster moet zitten!



157

Vreemd geplons achter bootje!... Zeker darterl visje!... Wil spelen!



Ziet er flinke rakker uit!... Eens aan staartje trekken!



Blijft komen?!



158

Wordt vervelend!... Ben benieuwd waar kop zit!



159

Twee mogelijkheden, ofwel... zon vlug onder vandaag, of... ben opgeslokt door vervelend beest!... Eens rondneuzen!



Heb altijd aansteker bij me!



Zie al rij tanden!... Noë nooit tanden aan achterkant gezien... Moet dus kop zijn! Beest zal iets meemaken!



160





Ze hebben mijn boog en pijlen in het paleis verborgen! Waarschijnlijk in de troonzaal van Komplexios!



Ik zal hem gaan zoeken maar maak jij mijn boeien dan wat losser!



Klaar!... Hemel! Daar heb je Komplexios!



Waar is de gevangene? Hier baas, het is een spionne van de amazones.



We hebben haar gepakt buiten de muren van de stad! Een mannenhaatster! Hela!... Niet overdrijven, hé!



Er zijn natuurlijk onnozele exemplaren onder jullie, maar een knap baasje, zoals Suske, vind ik wel, tof, hoor!



Jij zult gevierendeeld worden!



Genade, heer! Kan het niet wat minder? ... Ik ben nog zo jong! ... En zo knap!



Lap! Daar heb ik ook niets aan! ... Die gaat al direct door de knieën!



Goed, ik zal genadig zijn! Je zult niet gevierendeeld worden!

Hihi! Die zwicht al voor mijn charmes!



Ik zal je in tweeën laten hakken!

WHOUA!



Een andere keer dan, bavian! ... Eerst bijt ik slink in je enkels!





Halt! Stop!

Hemel! Het is Lambik!... Waarom mogen we niet verder?



De amazones hebben niet zoveel op met de mannen!... Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom!



Maar er moet dringend gehandeld worden! Komplexios heeft Wiske gevangen genomen!... Waar is tante?



Zij houdt oefeningen met de amazones!... Ik zal haar roepen!



Om de vijand ongemerkt te bespieden moet je elk voorwerp op het terrein gebruiken!... Zie je wat ik bedoel?... Nu jij!



Jakkes! Het signaal van Lambik!



Suske! Goddank je bent ongedeerd! Maar waar is Wiske?

TANTE SIDONIA KRIJGT HET HELE VERHAAL TE HOREN EN ONZE VRIENDEN BESLUITEN TOT ACTIE OVER TE GAAN. DE AMAZONES ZULLEN EEN SCHIJNANVAL DOEN OP DE VESTING VAN KOMPLEXIOS, TERWIJL LAMBIK EN SUSKE, TRACHTEN WISKE EN CUPIDO TE BEVALIDEN!



Poni en Donki, hier gaan onze wegen uiteen! Jullie waren goede vrienden en we zullen jullie nooit vergeten. We mogen jullie echter niet verder in gevaar brengen!



Goed begrepen?... Als het tot een treffen komt... sla er maar op los, hé!



Maar niet te hard... Er kan altijd een knappe kerel tussen zitten!



Voorwaarts!









INMIDDELS TREMT JEROM STEEDS VERDER HET EILAND IN, OP ZOEK NAAR DE LEIDSTER VAN DE AMAZONES.



Vlugger! Vlugger!



ROEF



Even voorstellen... Jerommeke! Bent zeker kopstuk van amazones?



Heb je al eens gezien bij orakel in magische spiegel! Wat doe je hier?



Niemand mag weten dat ik hier ben. Ik was te dik en ben nu aan het einde van mijn vermageringskuur!



Dit eiland heet Fitnessia en is speciaal ingericht om af te slanken!



O! Hemel! Ik moet de ronde van het eiland kunnen afleggen binnen de minuut of ik krijg tien stokslagen van Dieetica!... Zij kent geen genade!



Niet treuren... Zal eventjes helpen, zal niet te laat komen!

ZZOEF



Ziezo... Nog halve minuut over!



Prachtig! Je bent voor je proeven geslaagd! Je mag vertrekken!



Wie is dat daar?







Die moet nu ook niet beginnen, hé!... De steenexel uithangen pakt niet bij mij, hoor!



Hemel! Daar heb je nog meer volk!

209

Jerom en tante Sidonia met de Amazones!

Oeksels! Die weten van niets! Ze zullen opnieuw beginnen te vechten!



Vooruit, Cupido! Nu kan je ineens je werk afmaken! Zorg dat geen enkele pijl z'n doel mist!



210

Prachtig! Ze werpen hun wapens weg! De liefde zal weer zegevieren!... Ik zal je nog meer pijlen bezorgen!



Lap!... PFFF!... Zijn we er nog niet?... OEF!... Kwak! Nog een... PFFF!



211

Hoera! De laatsten zijn getroffen!... We hebben gewonnen! HET IS FEEST!



Hemel! De leidster van de Amazones komt naar mij! Wat wil ze?



212





Gevaar? Hoe gevaar? Wat gevaar?





WILLY VANDERSTEEN

SUSKE en WISKE

67. De poenschepper
68. Het eiland Amoras
69. De nerveuze Nerviers
70. De spokenjagers
71. Wattman
72. Jeromba de Griek
73. Het zoemende ei
74. De koddige kater
75. Het mini-mierennest
76. De ijzeren schelvis
77. De apekermis
78. De dulle griet
79. De zeven snaren
80. De brullende berg
81. De circusbaron
82. De gramme huurling
83. De straatridder
84. De stemmenrover
85. De schone slaper
86. Tedere Tronica
87. De vliegende aap
88. De tamtamkloppers
89. De dolle musketiers
90. Sjeik El Rojenbiet
91. De speelgoedzaaler
92. De briesende bruid
93. De snorrende snor
94. De sissende sampan
95. De kleppende klipper
96. Het rijmende paard
97. De junglebloem
98. Het hondenparadijs
99. De kwakstralen
100. Het gouden paard
101. De kaartendans
102. De dromendiefstal
103. De klankentapper
104. De wilde weldoener
105. De koning drinkt
106. De charmante koffiepote
107. De sprietatoom
108. Twee toffe totems
109. De wolkeneters
110. De zingende zwammen
111. De schat van Beersel
112. De groene splinter
113. Het geheim van de gladiatoren
114. De Tartaarse helm
115. De gezanten van Mars
116. De bronzen sleutel
117. De toornige tijtjaf
118. De gouden cirkel
119. Het sprekende testament
120. De geverniste zeerovers
121. De duistere diamant
122. De kale kapper
123. De zwarte zwaan
124. Het vliegende bed
125. De Texasridders
126. De windmakers
127. De knokkersburcht
128. Het brommende brons
129. Prinses Zagemeel
130. De steensnoepers
131. Het zingende rijpaard
132. De stierentemmer
133. De tuf-tuf-club
134. De witte uil
135. De gekke gokker
136. De bokkerijders
137. De ringelingschat
138. Bibbergoud
139. De boze boomzalver
140. De zwarte madam
141. Het bevroren vuur
142. De mottenvanger
143. De malle mergpijp
144. Lambiorix
145. De stalen bloempot
146. De sterrenplukkers
147. De poppenpakker
148. De lachende wolf
149. De gladde glijper
150. Het Spaanse Spook
151. Het ros Bazhaar
152. De bevende Baobab
153. De nare Varaan
154. Rikki en Wiske in Chocowakije
155. De poezelige poes
156. Bemide Barabas
157. De mollige melvis
158. De vinnige Viking
159. De minilotten van Kokonera
160. De bokkige bombardon
161. De blinkende boemerang
162. De gouden locomotief
163. De vlijtige vlinder
164. De raap van Rubens
165. De sputterende spuit
166. De maffe maniak
167. De zingende kaars
168. De Efteling-elfjes
169. De amoreuze amazone
170. De olijke olifant
171. Walli de walvis
172. Het laatste dwaallicht
173. Het drijvende dorp
174. Het statige standbeeld
175. De kadulle Cupido