



SAMSON & GERT

REIS NAAR MARS



11. REIS NAAR MARS

Tekeningen en stripbewerking:
Jean-Pol, Wim Swerts

Verhalen :
Danny Verbiest, Gert Verhulst, Hans Bourlon

Inkleuringen :
Lighthouse Productions

3de druk



© D. Verbiest, G. Verhulst - Lic. STUDIO 100 Belgium

ISBN 90-78055-13-0
NUGI 270

STUDIO
100



Dit is Octaaf De Bolle. Samson noemt hem meneer De Raaf. Hij woont in de straat van Samson en Gert en werkt in een warenhuis. Octaaf is ere-vicevoorzitter van turnclub De Spieren Los, een vereniging die hij zelf jaren geleden gesticht heeft.

Dit is de burgemeester van het dorp. Hij heet Modeste. Hij heeft een huishoudster, Marie en een secretaris, meneer Van Leemhuyzen.

Dit is Gert. Gert woont samen met Samson in hetzelfde huis. Gert heeft een vriendin. Ze heet Marlène. Voor haar doet Gert alles. Gert staat altijd paraat als Samson een probleem heeft.



Dit is Samson. Samson is een lief hondje dat kan praten. Hij is een tikkeltje naïef en begrijpt niet alle grote-mensen-woorden. Sommige woorden spreekt hij fout uit (*). Samson en Gert zijn dikke vrienden. Samson heeft ook een vriendinnetje. Zij heet Bobientje.

Dit is Albert Vermeersch. Het liefst van al wil hij een beroemd operazanger worden. Daarom laat hij zich liever Alberto Vermicelli noemen omdat dat mooier klinkt. Samson noemt hem meneer Spaghetti. Alberto is kapper. Hij woont samen met zijn mama.

(*) De fout gebruikte woorden van Samson zijn in de strip **vetjes** gedrukt.



REIS NAAR MARS

Op een ochtend bij Samson en Gert thuis...



Wat later bij Octaaf thuis...

Vandaag nog wat schilderen...
en morgen vertrek ik eindelijk
naar Mars!

Heel de wereld zal mij kennen:
Octaaf De Bolle, de eerste man die
een voet zet op Mars!

Ha, Samson en Gert!
Morgen vertrek ik naar Mars!
Komen jullie kijken?

Jij gaat eerst het mandje van
Samson, onze wasmachine en mijn
fiets herstellen!

Euh, ja... ik ben er al
aan begonnen, maar...

Octaaf! Ah, daar ben je...

...zeg, is mijn haardroger al hersteld?

Nog niet, Alberto...
Een beetje geduld, zeg!

Nu blaas ik om het haar van mijn
klanten te drogen...

En ze vinden dat niet normaal...

Kijk eens hier! Nog niets
heeft hij gedaan!









... en die avond bij Samson en Gert...

Oh, ja, een schitterend idee...

Morgen zal alles hersteld zijn...

De volgende ochtend gaat iedereen aan de slag...

Alberto leent één en ander van de opera...

... de burgemeester doet de nodige telefoontjes...

Inderdaad, Van Leemhuyzen, een takelwagen !!

... en helpt Octaaf met het verbouwen van de raket !

Ik zal bovenop de top een ring zetten...

... en de motoren moet je schuin zetten... zo draai je de lucht in !

Mmm... Je hebt veel geleerd door vliegtuigjes te kleven...

En in de namiddag...

Burgemeester, dank u wel voor alles...

Derde keer, goede keer, De Bolle... vooruit ermee !

Wacht Octaaf ! Neem een walkietalkie mee...

Een schitterend idee ! Zo zal ik me minder eenzaam voelen op mijn avontuurlijke reis...

Succes, Octaaf !

Met de nieuwe ontsteking kan ik de raket zelf starten... Tot ziens, vrienden !!





Even later zijn ze het dorp uit...

Ik kan mijn ogen niet geloven, zo mooi!

Gert voor Octaaf... sji... krr... je bent te ver weg... klik tuuuuuuuuuuuuuut... sji...



Wat later bij een steengroeve ...

Octaaf voor Gert!
Hoor je mij nog...?!
Hallo...?



De verbinding is verbroken.
Ik moet al heel dicht bij Mars zijn!



Hé, maar...



Ik zie wolken!



En ik daal...
Dit is... Mars!
HOERAAA!





WAAAAH I
MARSMANNETJES I



GERT I HEEELP I... hier lopen
marsmannetjes rond...



Zeg...
GEEERT I?!



Octaaf De Bolle -prip prip- wij
heten je -prip- welkom op Mars
-prip prip-...



Ma... Maar
jullie kennen
mij ?

Ja -prip- wij bekijken jou
al weken -prip prip- met
onze telescoop -prip-



Wij hebben gezien hoe jij een raket
gemaakt hebt -prip- Octaaf De
Bolle is een groot uitvinder.

Ja, raketten maken is
toevallig één van mijn
specialiteiten...



Als jij op Mars wil blijven moet
je wel werken -prip- wat
kan jij zoal ?

Wel euh...



...Klussen opknappen !
Dat is toevallig ook één van
mijn specialiteiten !!

Goed -prip-
begin er maar aan...



Maar...
wat moet ik
doen ?!

Haha, wat
zal hij opkijken...



Hier -prip- een fiets prip-
die mag je herstellen!

Hé, waar
komt die van-
daan?



Zeg, ik kan die fiets
niet herstellen. Ik heb
geen gereedschap!



Geen probleem! Hier, een
gereedschapskoffer!



Ze geloven me nooit als ik vertel
dat ik op Mars een fiets
heb hersteld!!



Wat
later...

Hoe?
Nog??

Dat heb je goed
gedaan -prip prip-
maar er komt nog!



Vooruit, nu is je mandje
aan de beurt...



Dit kan jij zeker -prip- herstellen!

Een
mandje?



Waarom zit ik hier nu
te werken... en zij doen
niets... pff!!



Mijn fiets is al klaar... Haha...
ons plannetje werkt...



Die dikke let niet op...
Ik ben hier weg... Terug naar
de aarde!



Stop -prip- jij mag nog niet
vertrekken -prip- jij moet voor
ons nog wat werken...



Grmb!... Die marsmannetjes zijn
hier van mij aan het profiteren!







En de haardroger van Alberto...





Even later ziet Octaaf weer sterren door het venster en...



Gert voor Octaaf!
Hoor je mij, Octaaf?



Octaaf voor Gert!
Ik ben op Mars geweest!
Het was ongelooflijk!

Gert voor Octaaf!
Proficiat! Je bent
een held!

Wat later...

Gert voor Octaaf...
Je bent geland! Blijf
nog even in de raket,
Octaaf!



BOF!

Intussen wissen Alberto en de
burgemeester alle sporen uit...



Mag ik er
nu uit?...

Bijna!

En dan...

**BRAVO! HOERA!
PROFICIAT OCTAAF!**



Het was fantastisch op Mars! En ik heb
echte marsmannetjes gezien!



Waaw!
Ongelooflijk!

Zeg, moet ik jullie spulletjes nu niet herstellen!



Oh, dat
is intussen
geregeld...

Jij bent toch veel te
beroemd nu om onze
spulletjes te herstellen!

En zo keert de rust weer in
het dorp van Samson en Gert.
Iedereen is tevreden... Samson...



Gert...

Hé! Niet zo
snel, Marlèneke!



Alberto...

Zal ik je haar
dragen?!



Marie ...

Oh! Dat
is lief, burge-
meester...



... en vooral... Octaaf!!



Zucht!







De volgende ochtend in het gemeentehuis...





Ziezo! Laat de Lolly's nu maar komen!

vanavond
DE LOLLY'S



WAAH! Zeg...
Wat een mooie
discipline!

Een mooie
limousine,
Samson!



O, kijk, meneer de burgemeester
komt eruit gestapt!



Juist, Samson... en ik heb de Lolly's naar
hier gebracht. Kijk maar...

**WAUW! DAAR
ZIJN ZE!**



Hay! Is dit de zaal waarin we
vanavond optreden?

Ja hoor... en alles
is piekfijn in orde!

Wat is er,
Samson?



Gaan die zo met dat lang
haar optreden, Gertje?

Ssejt!



Wat vinden jullie van
de zaal? Mooi, hé!

Mmm... Mooi zaaltje!
We zullen er vanavond eens
goed invliegen!

YEEH!

YEAH!

AAAH!



Ja... jullie moeten
weten dat ik, Octaaf
De Bolle, dit hier ge-
organiseerd heb.

Octaaf!
Stop daar-
mee!





Intussen leidt Octaaf de Lolly's rond.



Mmm... goed georganiseerd!



Het is hier dik in orde, jongens!

Yeah!

7B















Er was eens een lam dat een beetje hinkte, dus het was lam... maar een schaap in de wei zei... ik ben ook lam geweest...



Even later begint de show...



Amal! Ze spelen fantastisch vandaag!

Ik hoor zelfs geen verschil met de cd... geweldig!



Een klein uurtje later schuift Samson zoals afgesproken de tweede cd in de lader.



Maar dan vindt Samson een zak met alle cd's van de Lolly's.

Waaah, tof zeg! Ik ga die liedjes ook allemaal draaien...



Intussen klinkt op de snelweg dezelfde muziek...



Intussen blijft Samson cd's draaien...

Gertje zal blij zijn... Zo kunnen ze heel lang spelen...



Zo duurt het optreden van de Lolly's uren en uren...



Zolang er muziek te horen is, moeten de namaak-Lolly's wel venderspelen.

Wanneer gaat Sameon nu eindelijk eens ophouden ?!

Het publiek wordt stilaan moe.

Ze hebben nog nooit zolang gespeeld...

Dit heb ik nog nooit meegemaakt ?!

Wat later...

Dit is de laatste cd. Daarna moet ik in mijn mandje gaan liggen.

Plots is het heel stil in de zaal... iedereen slaapt...

Zo, dat was het laatste liedje...

Maar vooraan in de vrachtwagen zijn de Lolly's nog steeds te horen...



Fantastisch, jongens!
Kom, we brengen jullie
naar het hotel.

Euh nee, naar
het gemeentehuis
graag...

Naar het gemeentehuis?!

Euh... We hebben nog
een afspraak met
de burgemeester.

Even later vertrekt de slee naar
het gemeentehuis...



Dat optreden heeft wel lang
geduurd... Maar nu moet ik
opnieuw aan het werk in het
gemeentehuis.



Intussen in het
gemeentehuis...

Wat een optreden!
De zaal lag plat!

Yeah!

Zeg, Billie.. jij kent je
weg hier wel goed in het
gemeentehuis!

Die burgemeester
slaapt zeker nog?
Oh! Mijn
zaktelefoon!

Priep-
priep!

Hallo, met de
lijfwatch van
de Lolly's!

Wat?
Jullie zijn de Lolly's
en jullie bellen vanuit
Tirol!?

Haha!
Wat een grap! De
echte Lolly's zitten
hier voor mij!

BILLIE!





Ik moest kloppen want de bel doet het niet!

Dag meneer Spaghetti!



Waarom moest ik zo dringend naar hier komen?

Gertje wil dat jij een kerstboom gaat kopen.



Een kerstboom, Samson. Kijk hier is geld. Octaaf zal nog wel een mooie boom hebben.



Joepie, ik haast me.

Als je nog geld over hebt mag je daarmee snoep kopen.



Dit is de mooiste boom, die koop ik.



Ik zal hem straks plaatsen... helemaal versierd.



Oh ja, er is niemand thuis straks. Ik moet nog kerstinkopen doen.

Geen probleem, ik ken de weg...



Dat zal geweldig zijn, zo'n mooie boom op ons dorpeplein.











Eerst snappen de mensen er niets van...



... maar toch gaat iedereen een kijkje nemen in het bos...



Thuis bij Samson en Gert staat er die avond geen kerstboom en ook op het dorpsplein staat er geen... Toch is het de mooiste kerstavond die er in het dorp van Samson en Gert ooit geweest is...



SAMSON & GERT

- 1 WAT IS DAT HIER, ZEG !
- 2 DAT IS TOCH GEEN PLOBREEM !
- 3 IK MOEST KLOPPEN...
- 4 DE BEL DOET HET NIET
- 5 CIRCUS IN HET DORP
- 6 DE GOEDE-DADEN-MAN
- 7 DE KOMST VAN SINTERKLAAS
- 8 KERMIS OP STELTEN
- 9 OCTAAF PILOOT
- 10 MAC SAMSON EN MAC GERT
- 11 REIS NAAR MARS
- 12 SAMSON SUPERSTER
- 13 DE DRIE BIGGETJES
- 14 DE PARACHUTISTEN
- 15 DE SKIVAKANTIE
- 16 DE TAARTENGOOIERS
- 17 HET GEKOSTUMEERD BAL
- 18 S.O.S.

STUDIO
100



ISBN 90-76055-13-0



9 789076 055138